



## GOUGRAVEN.

### VI.

De gouwen werden van 's koningswege bestuurd door graven. Deze koninklijke graven hadden een of meer gouen onder zich. De namen van vele gouen waren ontleend aan de gerechtsplaats, het mallum, een open veld gekenmerkt door een boom, steen of paal, of aan de gesteldheid van den bodem. FAHNE denkt bij de Molengou aan het eerste. NORRENBURG aan het andere. De Hattuariërgou ontleende haar naam aan de Hattuariërs. Hoe die gou voor dien tijd heette is onbekend: ik vermoed de Hainsau of het Boschland.

Later verdwijnen de gouen en komen daarvoor graafschappen in de plaats, die meestal genoemd werden naar den zetel van den graaf.

Van de gougraven in Hattuarië valt niet veel te zeggen.

In 856 wordt een paltsgraaf ANSFRIED vermeld, die in de Hattuariërgou de villa Geisefurt aan de Niers verkreeg van Keizer LOTHARIUS II, met een villa in Sodoia aan de Geldione in het landschap Limmen.

In 863 staat hij, zich noemende Dei gratia comes, zijne bezitting in Hattuarië af aan het klooster van Lauresham, mits de abt hem geve de goederen die te Gent in de Betuwe aan dat klooster behoorden, om

die te gebruiken gedurende zijn leven en dat van zijn zoon HILTIWARD. In de onderteekening komt hij voor als comes palatinus. Men mag vermoeden, dat hij geweest is een voorvader van den bekenden Utrechtschen bisschop ANSFRIED, die in 1010 stierf, maar er is geen reden hem graaf van Hattuarië te achten. Daar hij Geisefurt ruilde tegen eene bezitting te Gent en zich zelven comes palatinus noemde, schijnt hij paltsgraaf van Nijmegen geweest te zijn.

In de Maasgou vindt men in 908 een ALBUINUS en RUDOLFUS in 966. In Gennepergou ARNOLD in 950, in Molengou in 966 EHRENFRIED. Meer hebben wij van de gougraven niet kunnen ontdekken. EHRENFRIED wordt graaf genoemd en is mogelijk een ander geweest als paltsgraaf EHRENFRIED, die omstreeks het jaar 954 geboren werd en in 1035 stierf.

