

Apoteket i Hova.

1838.

Mot slutet af 1700-talet var det ej ovanligt, att inom socknar, som saknade apotek, medel sammanskötes till inköp af ett mindre förråd läkemedel, som skulle användas i främsta rummet till de fattigas hjälp. Sådana läkemedelsförråd kallades »sockne- eller husapotek». Genom K. cirkuläret d. 4 aug. 1813 och K. kungörelsen d. 27 febr. 1828 angående ändringar och tillägg uti K. förordningen d. 26 febr. 1817 om sockenstämmor och kyrkoråd legaliserades dessa sockenapotek. Genom nämnda författningar blef det nämligen bestämdt, att det borde finnas läkemedel att tillgå för de fattiga genom kommunalnämndens försorg. Sådana sockenapotek finge ej anläggas eller underhållas af apoteksyrkets utöfvare, men medicin finge ej heller försäljas från dem till allmänheten och enligt K. brefvet d. 1 okt. 1823 finge sockenapoteken »alldeles icke anläggas och underhållas af apoteksyrkets utöfvare» utan borde handhållas »af pastor eller annan upplyst af församlingens innevånare».

På en del platser, där åtgången af medicinalier var ganska stor drogo sig dock sockenmännen för att ikläda sig kostnaden för medikamentsbehovet och sågo ej ogärna att någon fackman i pastors ställe öfvertog »sockenapotekskistan». Därutaf kom det sig, att Sundhetskollégium, tvärt emot bestämmelserna i ofvan anförda kungliga bref, ej så sällan meddelade apotekare rätt att anlägga och innehafva sockenapotek. Farmacie studiosus C. Hodell erhöi sålunda d. 9 april 1818 sundhetskollégii resolution på att i Hova inom Skaraborgs län inrätta och förestå ett sockenapotek, hvilket öppnades för allmänheten d. 20 juni s. å.

I skrifvelse d. 9 mars 1838 anhöll sedermera bataljonsläkaren vid Skaraborgs regemente hos K. Maj:t om tillstånd att få förflytta sin station från Hjo till Hova och i anledning häraf medgifver K. Maj:t, samtidigt som läkarens anhållan beviljades,

genom nåd. bref d. 4 maj 1838 examinerade apotekaren N. H. Köhn personligt privilegium »att hålla ett fullständigt apotek i Hova så länge läkare finnes där stationerad.»

Under åren 1883—1920 tillhörde medikamentsförrådet i Visnum apoteket i Hova såsom stamapotek.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 100 kronor.

HODELL, CARL. Född d. 3 nov. 1791 i Skara

Föräldrar: Arbetaren ANDERS JAKOBSSON, född d. . . ., död d. . . ., och GRETA PERSDOTTER, född d. . . ., död d. . . .

H. blef 1807 elev å apoteket Kronan i Göteborg, hvarest han 1812 aflade farmacie studiosi-examen och därefter tjänstgjorde till maj 1813. Han hade sedan anställning å apoteket Kärnan i Hälsingborg till hösten 1814, å apoteket Hvita Björnen i Stockholm till sept. 1816 och å apoteket i Vänersborg till april 1818. Erhöll d. 9 april 1818 K. sundhetskollégii resolution att i Hova, inom Skaraborgs län, få inrätta och förestå ett sockenapotek, hvilket öppnades för allmänheten d. 30 juni s. å.

Död d. 22 febr. 1837 i Hova.

Ogift.

KÖHN, NILS HENRY. Född d. 22 maj 1804 i London.

Föräldrar: Kofferdikaptenen HENRY KÖHN, född d. . . ., död d. . . ., från Härnösand, och EVA CAROLINA ASKENBERG, född d. . . ., död d. . . .

K. erhöll till slutet af år 1820 undervisning vid Härnösands läroverk och antogs 1821 till elev å apoteket Kronan i Borås, där han d. 26 maj 1826 aflade farmacie studiosi-examen och fortfarande tjänstgjorde till d. 5 maj 1827. Tjänstgjorde därefter från maj 1827 till maj 1828 å apoteket Enhörningen i Stockholm och aflade d. 26 nov. 1829 apotekarexamen. Han var därefter från d. 1 dec. 1829 till d. 16 juni 1831 anställd å apoteket Svanen i Kristianstad samt uppsatte 1832 för apotekare Högbergs i Skänninge räkning ett filialapotek i Motala och var till 1834 föreståndare för detsamma. Förestod från 1835 till juni 1836 apoteket Kärnan i Hälsingborg och inköpte 1837 apoteket i Hova å hvilket han d. 4 maj 1838 erhöll personligt privilegium.

Död d. 18 juni 1887.

Gift d. . . . 1883 med ELLEN JOHANSSON, född d. 9 juni 1851
död d. 24 sept. 1921, dotter till . . .

SCHARTAU, JOHAN FREDRIK. Var innehafvare af apoteket i Hova åren 1887—93. (Se under apoteket Storken i Malmö, sid. 908.)

CÆDERSTRÖM, AXEL JULIUS. Var innehafvare af apoteket i Hova åren 1883—1900. (Se under apoteket i Grythytted, sid. . . .)

SOLLÉN, OSCAR MANFRED. Innehade apoteket i Hova åren 1901—10. (Se under apoteket i Arboga, sid. . . .)

BREDENBERG, GOTTFRID JULIUS. Född d. 11 juni 1864 i Korrö, Linneryd, Kronobergs län.

Föräldrar: Garfverifabrikören GUSTAV BREDENBERG, Korrö i Linneryd, Kronobergs län, född d. . . . 1815, död d. . . . 1900, och EVA JONASSON, född i Linneryd, Kronobergs län, d. . . . 1820, död d. . . . 1907.

Efter skolstudier i Växiö antogs B. till elev på apoteket Lejonet i Växjö 1884, aflade farmacie studiosi-examen 1887 och apotekarexamen 1897. Tjänstgjorde åren 1897—1906 å apoteken Kärnan i Hälsingborg, Svanen i Norrköping, Hjorten i Örebro, i Eslöf och å Ejdern i Göteborg. Förestod apoteket i Åsele 1906 och medikamentsförrådet i Vilhelmina från 1906—10, då han d. 16 nov. s. å. erhöll personligt privilegium å apoteket i Hova.

Bredenberg efterlämnar minnet af en godhjärtad, vänsäll personlighet och var inom vänskapskretsen mycket uppburen.

Död d. 6 aug. 1916 i Marstrand.

Ogift.

OLIVECRONA, HANS CARL ADOLF. Född d. 20 sept. 1867 å Vårdsätra, Uppsala län.

Föräldrar: Kaptenen vid K. Hallands bataljon CARL HJALMAR OLIVIER OLIVECRONA, född d. 9 aug. 1838, död d. 5 juni 1909, och ANNA WIKSTRÖM, född d. 6 aug. 1842, död d. 18 nov. 1914.

O. antogs till elev å apoteket Morianen i Stockholm 1884, aflade farmacie studiosi-examen d. 21 sept. 1887 och apotekar-examen d. 21 jan. 1892 samt arbetade å R. Fresenius' kemiska laboratorium i Wiesbaden 1892 samt å kemiska universitetslaboratoriet i Heidelberg åren 1893—94. Har tjänstgjort å apoteket Morianen i Stockholm och förestått filialapoteket i Kopparberg, tjänstgjort å apoteket Vasen i Göteborg, förestått apoteken i Klippan, Vaxholm och Lilla Edet, tjänstgjort å apoteken Lejonet i Malmö, i Trosa, Sjöbo och å Stenbocken i Stockholm samt var arrendator af apoteket i Ragunda till dess han d. 14 april 1917 erhöll privilegium å apoteket i Hova.

Gift d. 23 juni 1918 med ESTER MARIA ÅKERMAN, född d. 23 mars 1893, dotter till civilingenjören JOHAN JAKOB ÅKERMAN och EMILIA ANDERSSON.

Barn: HANS HJALMAR, född d. 23 aug. 1919.
