

Apoteket i Marstrand.

1770.

Redan d. 6 juni 1658 finnes K. resolution utfärdad för anläggning af ett apotek i Marstrand. Det gifna tillståndet blef dock aldrig begagnadt. Orsaken härtill torde kunna sökas i det förhållandet, att staden, som under 1500-talet på grund af det rika sillfisket var ett mycket blomstrande samhälle, sedan detta upphört och efter föreningen med Sverige 1658, som hade till följd att dess privilegier inskränktes, gick tillbaka i välstånd. Härtill bidrog äfven krigens härjningar och Göteborgs framåtskridande. Med sillfiskets återkomst efter 1750 inträdde åter en blomstringsperiod, hvartill äfven stadens förklarande såsom frihamn (1775—94) torde hafva bidragit. Vid denna tidpunkt, eller närmare bestämdt 1770, inrättade slotts- och garnisonsmedicus C. F. Schultzen ett litet apotek, som han dock redan 1772 försålde till sin efterträdare i tjänsten P. Stender. Apoteket var emellertid egentligen endast afsedt för fästningens och garnisonens behof. Först 1778 kan man säga att Marstrand erhöll offentligt apotek, då J. F. Nisser, begagnande sig af frihamnsprivilegierna, här inrättade ett dylikt.¹

Hvar detta apotek var beläget vet man ej, men år 1801 befann sig apoteket i fastigheten N:o 52 vid Rådmans- och Kungsgatorna, hvilket år apotekaren C. H. Bohlin inköpte denna tomt. Apoteket ombyggdes 1854 på samma plats af apotekare G. A. Carlsson, men flyttades 1865 af apotekare L. Jonsson till Hamngatan i den nuvarande Egnellska fastigheten. Till sitt nuvarande läge i fastigheten N:o 20 vid Paradisparken flyttades apoteket af apotekare A. G. Schagerström, som innehade det samma åren 1897—1906.

¹ Det vill synas som om Marstrand under tiden för frihamnsprivilegierna haft tvenne apotek. En man vid namn N. H. Brose från Danmark skall nämligen 1780 hafva erhållit k. fullmakt på och äfven uppsatt ett apotek här, som dock upphörde med hans död 1785.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 300 kronor.

SCHULTZEN, CARL FREDRIK. Var slotts- och garnisonsmedicus i Marstrand och inrättade här 1770 ett litet apotek, som dock hufvudsakligen var afsett för fästningens och garnisonens behof. (Se om honom Sacklén, Sveriges Läkarehistoria, afd. I, sid. 151.)

Han öfverlät 1772 apoteket till sin efterträdare i tjänsten.

STENDER, PETER. Denne innehade apoteket, som under hans tid i ännu högre grad synes hafva haft karaktären af läkemedelsförråd för garnisonens behof, till 1778, då det första offentliga apoteket blef inrättat i Marstrand. (Se om honom Sacklén, Sveriges Läkarehistoria, afd. II, sid. 190.)

NISSER, JACOB FREDRIK. Född d. 15 mars 1753 i Örebro.

Föräldrar: Regementskirurgen vid K. Närkes och Värmlands regemente DANIEL NISSER, född d. 24 jan. 1720, död d. 12 maj 1777, och DOROTHEA HERVEGH, född d. . . . 1730, död d. 19 nov. 1767.

N. antog, efter studier i Örebro skola, 1768 plats som elev å apoteket Markattan, numera Leoparden i Stockholm, konditionerade åren 1774—78 å apoteket Kronan i Göteborg, hvarefter han, begagnande sig af frihamnsprivilegierna, sistnämnda år inrättade ett offentligt apotek i Marstrand. Först i juli 1784 aflade han dock i Stockholm apotekarexamen. Under 1781 hade han några månader apotekare G. A. Rönnerberg ifrån Kungälf till bolagsman i apoteket.

Han sålde apoteket 1794 och flyttade till Uddevalla, hvarest han med stöd af K. privilegium d. 3 dec. 1795, uppsatte ett nytt apotek under namn af Kronan. Han sålde detta 1802, och flyttade s. å. till Göteborg.

Död d. 25 april 1808.

Gift d. 27 april 1783 med ANNA BEATA HOCKELT, född i Marstrand d. 11 juni 1759, död d. . . ., dotter till borgaren REINHOLD HOCKELT och BEATA DIUR.

Barn: HEDVIG DOROTHEA, född d. 15 mars 1784, död d. 25 jan. 1835; — BEATA, född d. 29 maj 1785, död d. . . . 1866; — DANIEL, född d. 21 april 1786, död d. 13 juni 1854. Bagare i Enköping; — REINHOLD FREDRIK, född d. 9 mars 1789, död d. 4 sept. 1845. Bagareålderman i Stockholm; — CHRISTOPHER, född d. 30 maj 1791, död d. 7 nov. 1847. Kofferdikaptän; — SARA CHRISTINA, född d. 5 okt. 1794, lefde 1829; — PEHR, född d. . . ., död d. . . .

BROSE, HANS NICLAS. Född d. . . . 1748 i Danmark.
Föräldrar:

B. kom under tiden för frihamnsprivilegierna till Marstrand, och skall här 1780 hafva uppsatt ett apotek och till och med erhållit K. fullmakt på detsamma. Han kallade sig både medicine doktor och apotekare, men lär enligt Sacklén icke hafva varit någotdera, utan fastmer en äfventyrare, som åstadkom mycken oreda i staden.

Död d. 1 juli 1785 och begrafd d. 5 juli s. å. i Marstrand.

Gift i Marstrand d. 12 dec. 1777 med ANNA LISA WAHRENBURG, född d. . . . 1748, död d. . . . 1802.

Äktenskapet var barnlöst.

BOHLIN, CARL HENRIC. Född d. 18 juli 1756 på Väreboke i Göteryds socken, Kronobergs län.

Föräldrar: Mönsterskrifvaren SVEN JOHAN BOHLIN, född d. . . . 1720, död d. 17 aug. 1785, och SOFIA CATHARINA MECK, född d. 3 aug. 1730, död d. 12 dec. 1805, dotter till ryttmästaren JACOB JOHAN MECK och . . .

Äldst af 13 syskon erhöll B. undervisning af fadern till år 1769. Från 8:de till 12:te året var han inskrifven såsom volontär för roten N:o 27 Holmeryd och Näs vid södra Sunnrebo kompani, med årlig lön af 40 daler jämte naturaförmåner. Vid 12 à 13 års ålder förrättade han under faderns sjukdom en gång laga husesyn vid officersbostället Stråhult i Vrå socken. Han synes alltså hafva varit tidigt utvecklad.

År 1770 inskrefs han i Växjö skola, men nödgades efter ett par år af ekonomiska skäl afbryta studierna och vistades i hemmet till 1776, då han antogs till elev å apoteket Lejonet i

Växjö. Han tjänstgjorde å nämnda apotek i sju år dels som elev, dels som farmacie studiosus, men begaf sig i slutet af sept. 1783 till Stockholm och erhöll där anställning på apoteket Ängeln samt kvarstannade här fyra år.

Han biträdde under tiden professor P. J. Bergius vid hans kemiska undersökningar samt i hans tjänst som kirurg och fältskär samt fick kostnadsfritt begagna Bergii såväl offentliga som enskilda föreläsningar.

Aflade d. 31 aug. 1787 provisorsexamen och tjänstgjorde sedan å apoteket i Söderköping från 1787 till d. 19 okt. 1789, då han öfvertog föreståndareskapet för apoteket i Visby. Åren 1791—93 tjänstgjorde han å apoteket Göta Lejon i Karlskrona och öfvertog sistnämnda år apoteket i Marstrand. Han examinerades d. 15 aug. s. å. till apotekare samt erhöll d. 19 juni 1794 privilegium å apoteket.

B. inköpte i Marstrand fem mindre gårdar, däribland den utdömda israelitiska synagogan, och anlade trädgårdar, som lämnade honom god afkastning.

Han erhöll d. 10 dec. 1802 fullmakt såsom hofapotekare.

Död d. 7 jan. 1835 och begrafd d. 18 jan. s. å. i Marstrand.

Gift d. 30 juni 1796 med SARA CHRISTINA BRASK, född d. 28 sept. 1773, död d. 15 jan. 1856, dotter till öfveruppsyningsmannen vid fängbevakningen å Carlstens fästning ABRAHAM BRASK och SARA ELIASSON HOLM.

Barn: SARA CATHARINA, född d. 6 okt. 1797, död d. 16 febr. 1803; — SVEN JOHAN, född d. 19 aug. 1799, död d. 9 febr. 1802; — DANIEL, född d. 24 nov. 1801, död d. 4 okt. 1860. Kyrkoherde och prost i Årstad och Asige församlingar; — CARL JOHAN, född d. 17 okt. 1803, död d. 20 april 1876. Kyrkoherde och prost i Karreby och Romelanda församlingar; — SARA CATHARINA, född d. 8 maj 1805, död d. . . ., gift 1835 med godsägaren och färgeriidkaren JOHAN GRÖNVALL, död d. . . . 1866; — FREDRIK, född d. 16 dec. 1807, död d. . . . Apotekare på apoteket Kronan i Borås, emigrerade till Amerika; — ABRAHAM, född d. 12 juni 1810, död d. 28 maj 1890. Bokhandlare. Var innehafvare af bokförlagsfirman N. M. Lindh i Örebro.

BERGSTRÖM, OTTO THEODOR. Född d. 13 febr. 1810 i Göteborg.

Föräldrar: Handlanden i Göteborg JONAS BERGSTRÖM, född d. . . . 1778, död d. 12 aug. 1832, och CHRISTINA CAROLINA PETTERSSON SJÖBERG, född d. . . . 1795, död d. 27 aug. 1834.

B. var elev å apoteket i Varberg, där han 1830 aflade farmacie studiosi-examen, inköpte 1835 apoteket i Marstrand och erhöill d. 2 jan. 1838 medgifvande af Sundhetskolegium att ehuru endast farmacie studiosus, tills vidare förestå apoteket i Marstrand. Försålde 1848 apoteket och bosatte sig i Skepplanda församling, men utflyttade 1860 till Amerika.

Död d. . . . i Amerika.

Gift d. 18 maj 1836 i Göteborg med CHRISTINA MARIA EDIN, född d. 25 juli 1809, död d. 24 sept. 1853 i Göteborg, dotter till handlanden i Göteborg JONAS EDIN och ANNA BRITA CARLING, gift [1) med . . .

Barn: NICOLINA CHARLOTTA, född d. 16 juni 1836, död d. 1 okt. 1913, gift d. 30 nov. 1854 med kyrkoherden och prostsen i Näsinge, THEODOR EMIL ANDERS BECKMAN, född d. 9 nov. 1821, död d. . . . 1914; — JONAS ALFRED THEODOR, född d. 23 febr. 1838, död d. . . . Emigrerade till Amerika; — HULDA THEODOLINDA CAROLINA, född d. 11 aug. 1841, gift d. . . . med folkskolläraren S. J. JOHANSSON, född d. . . .; — HJALMAR ROBERT ADALBERT, född d. 20 sept. 1843, död d. . . . Bosatt i England; — HILDA MARGARETHA BERNHARDINA, född d. 20 aug. 1845, död d. . . . dec. 1853 i Göteborg; — BERTHA CHRISTINA, född d. 18 okt. 1847, död d. 20 okt. s. å.; — JACOB HENRIK WILHELM, född d. . . . april 1851, död d. . . . Emigrerade till Amerika.

CARLSSON, GUSTAF ADOLF. Född d. 2 nov. 1819 i Göteborg.

Föräldrar: Kassören ANDERS CARLSSON, född i Kungälf d. 23 juni 1766, död d. 7 nov. 1824, och CHRISTINA MARIA RUNDBERG, född d. 14 aug. 1784, död d. 28 okt. 1861.

C. var elev under fyra år å apoteket Enhörningen i Göteborg, aflade farmacie studiosi-examen 1838 och tjänstgjorde därefter fortfarande under två års tid på nämnda apotek. Aflade apotekarexamen 1841 samt tjänstgjorde sedan å apoteken Gripen i Stockholm, i Söderhamn och Ystad samt var en längre tid föreståndare för filialapoteket i Järfso och erhöill d. 19 nov. 1853 privilegium å det af honom inköpta apoteket i Marstrand.

Död d. 13 juni 1873 i Marstrand.

Gift d. 20 maj i Strömstad med GERTRUD FREDRIKA CHANNING, född d. 11 okt. 1845, död d. 2 febr. 1906, dotter till engelska vicekonsuln ROBERT CHANNING och ALBERTINA ELEONORA SETTERGREN.

Barn: GUSTAF CHRISTIAN, född d. 27 mars 1868 i Marstrand, död d. 11 juni 1893; — MARY FREDRIKA, född d. 3 febr. 1870, gift d. 8 okt. 1891 med disponenten CARL OSCAR SMEDMARK, född d. 12 juni 1867.

JONSSON, LEONHARD. Född d. 12 aug. 1839 på Hertsöga i Grava socken, Värmlands län.

Föräldrar: Godsägaren LAURENTIUS JONSSON, född d. . . ., död d. . . ., och ELISABETH ERICSSON, född d. . . ., död d. . . .

J. erhöll åren 1848—55 undervisning vid Karlstads högre elementarläroverk samt antogs d. 18 dec. sistnämnda år till elev å apoteket i Karlstad, där han d. 26 april 1860 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å nämnda apotek till d. 1 maj 1861 samt å apoteket i Marstrand från d. 5 maj till d. 5 sept. s. å. och inskrefs höstterminen 1861 vid farmaceutiska institutet, där han d. 31 maj 1864 aflade apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter från d. 1 aug. till d. 1 dec. 1864 å apoteket Kronan i Uppsala, från d. 1 jan. 1865 till d. 1 maj å apoteket i Strängnäs samt från d. 2 maj till d. 1 juli å apoteket Hvita Björnen i Stockholm och var s. å. från d. 1 juli till d. 1 dec. föreståndare för en mineralvattenfabrik och Carlsbaderinrättning i Stockholm. Inköpte d. 2 juni 1865 för 15,000 rdr apoteket i Marstrand att tillträdas d. 1 jan. 1866, samt erhöll d. 10 maj 1867 privilegium å detta apotek.

J. var under vistandet i Marstrand stadsfullmäktig därstädes 1866—67. Försålde d. 1 okt. 1867 apoteket i Marstrand samt anlade strax därefter vid Partillefs järnvägsstation vid Göteborg en fabrik för tillverkning af ljus, såpa, tvål m. m., men afyttrade densamma i febr. 1869. Han tjänstgjorde därefter å apoteket i Vara från d. 15 mars till d. 15 maj 1869, förestod brunnsapoteket i Medevi från d. 15 juni till d. 18 aug. 1869, tjänstgjorde å apoteket Vasen i Stockholm från d. 1 sept. till d. 1 dec. 1869 och å apoteket Kronan i Uppsala från d. 13 dec. 1869 till d. 13 maj 1870. Anlade d. 1 juni 1870 i Karlstad en fabrik för tillverkning af artificiella mineralvatten, som han dock försålde d. 1 okt. s. å. Från d. 6 mars till d.

6 april 1871 var han behjälplig vid anläggandet af A. G. Wiréns tvålfabrik i Stockholm och tjänstgjorde därefter å apoteket i Säter från d. 24 juli 1871 till d. 3 febr. 1872 samt förestod apoteket i Strängnäs från d. 1 juli till d. 1 okt. 1873. samt förestod medikamentsförrådet vid Åkersberg under tiden d. 16 juli 1875—76. Han tjänstgjorde sedan å apoteken i Mariefred, Vaxholm, Östsammar och Lejonet i Gävle.

I Mariefred idkade J. tillverkning af elektriska tyger enligt af kommerskollegium beviljadt patent och var i Gävle någon tid verkmästare vid Gävle kemisk tekniska fabrik. Den 1 april 1879 begaf J. sig till Buenos Ayres, hvarifrån han dock 1897 återvände.¹ Han var sedan bosatt i Ortala, Väddö socken, Stockholms län.

J. har från trycket utgifvit: *Skriffligt meddelande angående elektriska tyger*, Sv. läkarsällsk. förhandl., Sthlm 1875 samt *Våra mineralvatten. Handbok för mineralvatten- och läskedrycksfabrikanter*.

Död d. 10 febr. 1908 i Ortala.

Ogift.

¹ Hans öden under bortovaron från fäderneslandet voro enligt hans egna meddelanden synnerligen mångskiftande. Han deltog 1880 som frivillig i kriget och sårades i slaget vid Ponte Barracas i Buenos Aires, var 1881 assistent på hospitalet Militar och tjänstgjorde s. å. på det fransk-tyska apoteket El Globo i Buenos Aires. Tjänstgjorde 1882 på det engelska apoteket där och var s. å. samt 1883—84 föreståndare för Drottning Victorias hospitals apotek i Buenos Aires. Tjänstgjorde 1883 på italienska apoteket de Budsci, S:t Nicolas och var 1885 skeppsapotekare och läkare ombord å korvetten Rossetti på dess expedition till Grand Chaco samt erhöll därifrån Victoria-medaljen. Var 1886 skeppsapotekare ombord å kryssaren Patagonia och tjänstgjorde åren 1887—88 å engelska apoteket de Junel i Ferrari. Aflade 1889 examen som Farmaceutico de primero classe vid universiteten i Buenos Aires och Cordova och tjänstgjorde 1890 på spanska apoteket Tres Equinas i Buenos Aires samt var skeppsapotekare ombord å fregatten Bombardera Vernujo samt 1891 assistent vid faktoret Morete S:ta Ago för tillverkning ackumulatorer. Under 1892 tjänstgjorde han på italienska apoteket de Veracei i Bellgrano och på engelska apoteket de Oerustruap i Tigre. Var 1893 skeppsapotekare ombord å korvetten Villarmo under dess expedition till Eldslandet och i Södra Ishafvet samt 1894 skeppsapotekare ombord å fregatten Primero de Majo under dess expedition till Eldslandet, 1895 skeppsapotekare ombord å Torpedero King i sjöslaget vid la Plata och reste med kommissionen för argentinska regeringen till London för att afhämta krigsfartyget Destroidora Coriantes, men led skeppsbrott med densamma i Biscayaviken och återvände till England. År 1896 finna vi honom slutligen som konsulterande kemist vid laboratoriet för stenkolsanalyser i Cardiff, innan han slutligen 1897 återvände till Sverige.

SMITH, RICHARD JAMES. Född d. 24 febr. 1828 i Strömstad.

Föräldrar: Handlanden JOHAN GUSTAF SMITH, född d. . . . 1783, död d. . . . 1834, och PETRONELLA DALMAN, född d. . . . 1801, död d. . . . 1844.

S. antogs d. 24 febr. 1844 till elev å apoteket Lejonet i Malmö samt aflade där d. 28 okt. 1847 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde från d. 1 april 1848 till d. 1 okt. 1851 hos brodern å apoteket i Trälleborg samt från d. 20 sept. 1853 å apoteket i Lidköping. Aflade d. 14 april 1855 apotekarexamen och tjänstgjorde därefter å apoteket i Ystad till början af 1862, då han, efter afslutadt köp, tillträdde apoteket i Trälleborg, hvarå han d. 14 febr. 1862 erhöll privilegium. Han idkade jämte apoteksrörelsen äfven odling af medicinalväxter, hvilka hufvudsakligen afyttrades till Danmark. Försålde d. 1 april 1867 apoteket samt inköpte därefter apoteksinrättningen i Marstrand, hvilken han tillträdde d. 1 okt. 1867 och hvarå han d. 13 dec. s. å. erhöll privilegium. Han innehade apoteket till 1873 då han försålde detsamma.

S. var under vistelsen i Marstrand ordförande i drätselkammaren, stadsfullmäktig samt direktör i Göteborgs enskilda banks afdelningskontor i nämnda stad.

Han bosatte sig år 1873 i Lidköping, där han innehade en kemisk-teknisk fabrik, men förestod samtidigt somrarna 1876—1879 den under apoteket i Lidköping lydande läkemedelsförsäljningen vid Lundsbrunn i Västergötland.

Smith var en redbar, flärdfri och human man.

Död d. 12 dec. 1882 i Lidköping.

Ogift.

EGNELL, AXEL WILHELM. Född d. 31 dec. 1841 i Stjernorps socken, Östergötlands län.

Föräldrar: Garfverifabrikören AXEL EGNELL, född d. 1 juli 1807, död d. 28 dec. 1875, och LOVISA HELENA KOCK, född d. 1 nov. 1800, död d. . . . 1876.

E. genomgick sex klasser af högre elementarläroverket i Linköping och blef d. 15 aug. 1859 elev å apoteket Vasen i nämnda stad samt aflade d. 28 maj 1863 farmacie studiosi-examen, hvarefter han kvarstannade å samma apotek till d. 23 juli 1864. Aflade d. 28 maj 1867 apotekarexamen och tjänstgjorde därefter vid läkemedelsförsäljningen i Mösseberg under sommar-

månaderna 1867—68, å apoteket Vasen Linköping från d. 1 dec. 1868 till d. 1 febr. 1870 samt å apoteket Lejonet i Uppsala från d. 2 febr. 1870 till d. 1 juli 1871. Han var därefter föreståndare för apoteket i Gränna från d. 27 juli 1871 till d. 1 jan. 1872, tjänstgjorde å apoteket i Lindesberg från d. 1 febr. 1872 till d. 15 sept. 1873 och inköpte d. 1 okt. 1873 apoteket i Marstrand, hvarå han d. 31 okt. s. å. erhöll privilegium.

E. var vid sin död vice ordförande i stadsfullmäktige i Marstrand och landstingsman.

Död d. 14 maj 1889 i Marstrand.

Gift d. 20 okt. 1875 med BERTHA WIDEGREN, född d. 16 juni 1852, dotter till handlanden i Marstrand PETER WIDEGREN och BRITA LUNDGREN.

Barn: AXEL, född d. 8 aug. 1876. Filosofie licentiat, direktör för elektriska bolaget Mars i Paris; — PER BERTIL WILLIAM, född d. 12 dec. 1878. Direktör för Marstrands mekaniska verkstad; — SIGRID BRIGITTA HELENA, född d. 13 okt. 1880, gift d. 4 jan. 1907 med adjunkten vid Göteborgs östra realskola, fil. kand. JOHN VIMAR AHLSTRÖM, född d. 15 okt. 1873.

WÅHLÉN, AXEL FERDINAND. Innehade apoteket i Marstrand åren 1889—97. (Se under apoteket i Varberg, sid. 1064.)

SCHAGERSTRÖM, ANDERS GUSTAF. Var innehafvare af apoteket i Marstrand åren 1897—06. (Se under apoteket i Lidköping, sid. .)

LILIEQVIST, ERIK AXEL WILLIAM. Var innehafvare af apoteket i Marstrand åren 1907—16. (Se under apoteket Kronan i Eskilstuna. Tillägg och rättelser VIII, LII.)

LUNDIN, GUSTAF VILHELM. Född d. 23 aug. 1866 i Göteborg.

Föräldrar: Handverkaren JOHAN BERNHARD PRINTZ, född d. 2 mars 1817, död d. 14 april 1891, och JULIANA OLSSON, född d. 20 okt. 1826, död d. 28 mars 1907.

L. antogs efter skolstudier vid Göteborgs högre allmänna läroverk d. 23 sept. 1889 till elev å Örnköldsviks apotek. Afslutade elevåren å apoteket Svanen i Göteborg och aflade farmacie studiosi-examen d. 25 jan. 1892 samt apotekar-examen d. 20 maj 1895. Tjänstgjorde å apoteken Hjorten i Göteborg från d. 24 jan. 1892 till d. 10 sept. 1893 samt från d. 15 dec. 1893 till d. 14 jan. 1894 och från d. 20 maj 1894 till d. 19 juli s. å. Tjänstgjorde sedan å apoteken Enhörningen i Göteborg från d. 1 juli 1895 till d. 31 juli s. å., i Norrtälje från d. 1 febr. 1896 till d. 15 juli s. å., Vasen i Göteborg från d. 17 juli 1896 till d. 30 nov. 1898 och Lejonet i Göteborg från d. 1 dec. 1898 till d. 10 maj 1900. Förestod apoteken i Dalby i Värmland från d. 1 juni 1900 till d. 6 dec. 1906, Söderåkra från d. 8 dec. 1906 till d. 18 sept. 1915 och medikamentsförrådet i Lima från d. 20 sept. 1915 till d. 31 okt. 1920. Erhöll privilegium å apoteket i Marstrand d. 31 okt. 1920.

Gift 1) d. 20 mars 1894 med MARIA NICOLINE JOHANSSON, född d. 12 dec. 1869, död d. 18 maj 1908.

Barn: GUSTAF, född d. 12 april 1895; — OSKÅR SIGFRID, född d. 26 nov. 1907.

2) d. 27 sept. 1910 med GERTRUD HILDEGARD WALLANDER, född d. 17 mars 1876, dotter till kyrkoherden i Löth och Alböke pastorat CARL OTTO FREDRIK WALLANDER och ELISE MARIA ALBERTINA LINDVALL.

Barn: AXEL SIGVARD FRITHIOF, född d. 16 aug. 1911; — ELSA MARGARETA, född d. 21 juli 1913.