

Apoteket i Tanumshede.

1863.

K. brefvet d. 21 aug. 1863 fastställer häradsbornas inom Qville, Bullarens och Tanums härader fattade beslut att upplåta och underhålla kostnadsfri läkarbostad vid den enligt K. brefvet d. 6 aug. 1859 villkorligt bestämda nya provinsialläkarstationen i närheten af Tanums kyrka och tillåter, »att ett apotek med personligt privilegium må anläggas i närheten af berörda prov.-läkarestation och af Eder i vanlig ordning till ansökning kungöras».

K. brefvet d. 24 febr. 1864 tillägger sedermera examinerade apotekaren J. D. Jonasson personligt privilegium å inrättandet af ett nytt apotek i närheten af provinsialläkarstationen i Tanums socken. Från detta privilegium blef dock J. genom K. brefvet d. 9 dec. s. å., å därom gjord ansökan, entledigad, hvarefter privilegiet genom K. brefvet d. 7 juli 1865 tilldelades examinerade apotekaren J. Axelsson, som öppnade detsamma för allmänheten, sedan det d. 15 april 1868 blifvit vederbörligen afsynadt.

De första apotekslokalerna voro inrymda i samma hus som läkarbostaden å Hoghem, Grebbestad, som ligger ungefär 1 km. från apotekets nuvarande plats i Tanumshede, men apoteket flyttades sedan af apotekare C. G. H. Thedenius till tingshuset i Tanumshede, där det afsynades d. 3 nov. 1872. Ännu en gång ändrade apoteket plats, då det af Thedenius flyttades till den af honom förhyrda nybyggnad i Tanumshede, som blifvit uppförd af Tanums, Lurs, Kville och Naverstads kommuner.

Apoteket har ännu ej kunnat åsättas någon afgift till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

JONASSON, JONAS DANIEL. Erhöll privilegium å inrättande af ett apotek i Tanum d. 26 febr. 1864, men erhöll befrielse från privilegiet d. 9 dec. s. å. (Se under apoteket i Östhammar, sid. 296.)

AXELSSON, JOHAN. Född d. 25 okt. 1821 i Kolbäcks socken, Västmanlands län.

Föräldrar: Komministern därstädes fil. d:r JOHAN EMANUEL AXELSSON, född d. 14 mars 1789, död d. 10 maj 1835, och ELISABETH SOFIA THURIN, född d. 24 dec. 1777, död d. . . . 1851 i Västerås.

A. var elev å apoteket Morianen i Stockholm åren 1839—43, aflade farmacie studiosi-examen d. 27 maj 1843 och apotekarexamen d. 30 maj 1849. Han tjänstgjorde därefter från d. 1 febr. 1850 till d. 1 juni 1851 å apoteket i Enköping och Inköpte s. å. apoteket i Strängnäs, å hvilket han d. 29 maj 1852 erhöll privilegium. Försålde apoteket d. 27 juli 1860 för 30,000 rdr till apotekare G. W. Tisell och erhöll d. 7 juli 1865 privilegium å nyinrättade apoteket i Tanum.

Död d. 6 okt. 1868 i Tanum.

Gift d. 15 juli 1852 med HILDA JOSEFINA WULFF, född d. 11 juni 1821 i Köping, död d. 15 jan. 1864 i Strängnäs, dotter till fältkamreraren JOHAN ERIK WULFF och EVA CHARLOTTA HULTBERG.

Barn: HILDA ELISABETH CHARLOTTA, född d. 25 mars 1853, gift d. . . . 1878 med järnhandlaren och sparbankskassören JOHAN VICTOR LEONARD JACOBSON, född d. 11 maj 1850; — HEDVIG AXELINA JOHANNA, född d. 11 maj 1854, död d. 31 dec. 1857; — ARVID JOHAN LEONARD, född d. 3 sept. 1855. Journalist.

EKBOHRN, THIODOLF ALF RAGNAR. Född d. 1 aug. 1833 Hälsingborg.

Föräldrar: Inspektoren vid Blockhusuddens tullbevakningsstation vid Stockholm, fil. d:r CARL MAGNUS EKBOHRN, född d. 8 jan. 1807, död d. 8 mars 1881, och ANNETTE MARGARETHE KIRKEGAARD, född d. . . . 1805, död d. . . . 1877.

E. antogs d. 15 juli 1847 till elev å apoteket Lejonet i Göteborg och fortsatte från d. 1 april 1849 elevtiden å apoteket

Kronan därstädes. Aflade d. 7 jan. 1852 farmacie studiosi-examen, hvarefter han från d. 30 juli s. å. till d. 1 okt. 1855 var anställd å apoteket Lejonet i Gäfle. Inskrefs höstterminen 1855 vid farmaceutiska institutet, men fortsatte ej omedelbart studierna, utan tjänstgjorde under åren 1856—61 dels å apoteket i Söderhamn, Hudiksvall, Härnösand samt 3 $\frac{1}{2}$ år å apoteket Lejonet i Gäfle, dels förestod han hamnuppboråsinspektionen vid Stora sjötullen vid Stockholm. Aflade d. 3 juni 1862 apotekarexamen och var från d. 15 juni s. å. till år 1865 anställd å apoteket Lejonet i Landskrona, däraf under sommarmånaderna 1862—63 såsom föreståndare för brunnsapoteket i Ramlösa. På våren 1865 företog han en studieresa till Danmark och Tyskland, tog d. 1 juli 1865 anställning å apoteket Hjorten i Lund samt förestod från d. 5 dec. s. å. till d. 18 juli 1868 nyssnämnda apotek. Erhöll d. 19 febr. 1869 personligt privilegium å apoteket i Tanum, hvilket privilegium han dock förklarades förlustig, sedan han i jan. 1872 blifvit försatt i konkurs.

Död d. 13 dec. 1893 i Motala.

Ogift.

THEDENIUS, CARL GUSTAF HUGO. Var innehafvare af apoteket i Tanum åren 1872—83. (Se under apoteket Enhörningen i Göteborg, sid. 1090.)

WESTERBERG, JOHAN. Född d. 21 aug. 1836 i Sala.

Föräldrar: Torparen ANDERS WESTERBERG, född d. . . ., död d. . . ., och ANNA ERSDOTTER, född d. . . ., död d. . . .

W. bereddes genom rådmannen J. A. Ekstedt i Sala tillfälle till undervisning i därvarande apologistkola och antogs d. 1 dec. 1850 till elev å apoteket i Smedjebacken, aflade d. 7 okt. 1856 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde sedan till d. 3 nov. 1858 å nämnda apotek samt från d. 10 nov. s. å. till d. 19 sept. 1860 å apoteket Gripen i Stockholm. Genom ägarens af Gripen Z. Wikströms välvilja sattes W. i tillfälle att idka studier till apotekarexamen, som han aflade d. 22 febr. 1862. Tjänstgjorde därefter till d. 13 juni 1863 å samma apotek och förestod från d. 15 juni s. å. till 1 maj 1865 filialapoteket vid Öfverums bruk, hvilket apotek under hans tid flyttades till Gamleby köping. W. erhöll d. 10 febr. 1865 personligt privilegium å en ny apoteks-

inrättning i Västra Laksbäck inom Nora socken och Våla provinssiällkärdistrikt af Västmanlands län. Apotekets omsättning var emellertid så ringa och kostnaderna för anskaffande af nödiga lokaler så stora, att W. såg sig nödsakad hos kommunen begära understöd i form af hyresfria lokaler för apotek och bostad, hvilket äfven blef honom beviljadt. Det torde hafva varit första gången ett understödjande af ett nyanlagdt apoteks ekonomi på detta sätt, kommit till användning. W. innehade apoteket tills han d. 29 april 1869 erhöll transport till apoteket i Årjäng. Han erhöll dock d. 25 maj 1870 befrielse från skyldigheten att öfvertaga apoteket då lokalerna voro så bristfälliga, att en nybyggnad var oundgängligen behöflig. Härtill kom att dess försäljning var obetydligt större än å hans förra apotek. Tjänstgjorde sedan från dec. 1869 till maj 1873 å apoteket Gripen i Stockholm och erhöll d. 7 febr. 1873 personligt privilegium å apoteket i Trosa, som han innehade tills han d. 6 sept. 1873 erhöll transport till apoteket i Tanum.

W. åtnjöt från d. 1 maj 1914 tjänstledighet med legitimerade apotekaren Hugo Landgrén såsom arrendator.

Död d. 1 juni 1921 i Tingvall.

Gift d. 14 juli 1874 med MARIA VILHELMINA PETERSSON, född d. 30 april 1838, dotter till bokhållaren i Norrköping JOHAN PETERSSON och MARIA JONSSON.

Barn: EBBA MARIA, född d. 9 maj 1875 i Trosa, gift d. 29 jan. 1895 med kaptenen i K. Vaxholms grenadierregementes reserv JOHAN FILIP ANDERSON, född d. 16 mars 1861.

LANDGRÉN, HUGO. Född d. 8 jan. 1873 å Bedens gård i Södra Villie socken, Malmöhus län.

Föräldrar: Godsägaren JEAN GUSTAF LANDGRÉN, född d. 1 okt. 1836, död d. 24 aug. 1898, och THOMASINE ADELAIDE STEDFELDT, född d. 30 maj 1840, död d. 11 april 1898.

L. antogs till elev å apoteket i Ystad d. 6 febr. 1890 och aflade farmacie studiosi-examen vid farmaceutiska institutet d. 21 sept. 1893. Han tjänstgjorde därefter å medikamentsförrådet i Skurup från d. 25 sept. 1893 till d. 15 sept. 1894 och å apoteket Svanen i Lund från d. 15 april till d. 12 sept. 1895 samt inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet. Aflade apotekarexamen d. 21 maj 1897 och tjänstgjorde där-

efter å apoteken Kronan i Malmö, Hjorten i Östersund, Lejonet i Kalmar och Svanen i Kristianstad under tiden d. 24 maj 1897—11 juni 1899, samt i Eksjö, Norrtälje och Vasen i Linköping under tiden d. 25 aug. 1899—6 jan. 1902. Hade sedan vikariatjänstgöring under tiden d. 12 mars 1902 till d. 19 aug. s. å. å apoteken Enhörningen i Göteborg, i Åmmeberg, å Tjörn, i Finspong och Rejmyra och tjänstgjorde sedan under tiden d. 1 sept. 1902—28 jan. 04 å apoteken Elefanten i Stockholm, Lejonet i Eskilstuna, i Årjäng, Skönnerud och Arvika. Förestod apoteket i Kungsör från d. 29 jan. till d. 5 sept. 1904 och tjänstgjorde under tiden d. 7 sept. 1904 till d. 30 nov. 1905 å apoteken i Mälilla, Borgholm, Högsby och Söderåkra, förestod apoteket i Edsberg från d. 15 jan. 1906 till d. 10 nov. s. å., tjänstgjorde å apoteket i Visnum under tiden d. 11 nov. 1906—28 febr. 07, var föreståndare för apoteket i Åmmeberg från d. 1 mars 1907 till d. 31 aug. 09, tjänstgjorde i Jörlanda under tiden d. 1 sept. 1909—29 sept. s. å. och såsom föreståndare för medikamentsförrådet i Ljungskile från d. 25 sept. 1909 till d. 1 maj 1914, hvilken dag han öfvertog apoteket i Tanum på arrende. L. innehade arrendet ända tills han d. 29 aug. 1921 erhöll privilegium å apoteket.

L. var medlem af Göteborgs och Bohusläns landstings dispensärstyrelse under dess tillvaro 1916—21 och är länets jaktvårdschef för Tanums härad.

Gift d. 30 jan. 1908 med SIGRID TEKLA TEODORA LUNDBERG, född d. 24 april 1874, dotter till fabrikören JÖNS LUNDBERG i Malmö och MARIA SOFIA SVENSSON.