

Apoteket i Ullared.

1917.

Redan i början af 1900-talet dryftades frågan om anläggande af en apoteksinrättning i Ullared, på det att befolkningen i dessa aflägsna trakter skulle få lättare tillgång till medicin, men först 1916 blef frågan aktuell, då Ullareds m. fl. kommuner hos K. Maj:t gjorde hemställan om inrättande af ett apotek vid Ullareds järnvägsstation.

Då kommunerna förut voro betungade med stora skulder till följd af teckning i järnvägar, kunde de ej utfästa sig till några större ekonomiska uppoffringar. Endast en byggnadstomt erbjöds, och på denna grund höll frågan på att helt och hållet förfalla, sedan äfven apotekarne i Varberg och Falkenberg vid förfrågan sade sig ej vara villiga att inrätta något medikamentsförråd därstädes. Vid detta kritiska tillfälle erbjöd sig legitimerade apotekaren G. Drake af Hagelsrum i en till medicinalstyrelsen ingifven skrift d. 17 april 1917 att inrätta ett apotek i Ullared för den händelse han finge privilegium å ett sådant, hvilket hade till påföljd att medicinalstyrelsen hos K. Maj:t föreslog inrättandet af apoteket i fråga. Genom K. brefvet d. 1 juni 1917 föreskref äfven K. Maj:t att ett själfständigt apotek med personligt privilegium skulle inrättas vid Ullareds järnvägsstation i närheten af provinsialläkarens bostad.

Den första innehafvaren af privilegiet, legitimerade apotekaren E. S. V. Settergren, som utnämndes d. 19 okt. 1917 måste dock till följd af de dryga omkostnaderna, cirka 90,000 kronor, som voro förknippade med byggandet af apoteklokal och bostad samt inköp af lager och inventarier under den dyraste kristiden afstå från försöket samt afsade sig privilegiet d. 1 mars 1918.

Detta kungjordes åter ledigt och andre innehafvare blef legitimerade apotekaren A. T. Johnson enligt K. brefvet d. 16 aug.

1918. Genom inköp af den ena hotellbyggnaden i Ullared, belägen snedt emot järnvägsstationen, samt ombyggnad och inredning af densamma till apotekslokal och bostad lyckades denne med stor ekonomisk uppoffring inrätta apoteket, som öppnades för allmänheten, sedan detsamma d. 19–20 juni 1919 blifvit vederbörligen afsynadt.

Apoteket har ännu ej kunnat åsättas någon afgift till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

SETTERGREN, ERNST GUSTAF VERNER. Född d. 2 jan. 1871 i Götlunda, Skaraborgs län.

Föräldrar: Folkskolläraren JOHN PETER SETTERGREN, född d. 8 mars 1842, död d. 17 okt. 1916, och MATILDA AUGUSTA WERNER, född d. 2 april 1845.

Efter elementära studier vid läroverken i Mariestad och Skara antogs S. d. 25 juni 1889 till elev å apoteket Enhörningen i Göteborg och aflade farmacie kandidatexamen d. 25 jan. 1893. Tjänstgjorde därefter å apoteket Kronan i Göteborg från d. 1 febr. 1893 till d. 22 sept. 1895, å apoteket i Lidköping från d. 23 sept. 1895 till d. 31 maj 1897 samt förestod brunnsapoteket vid Lundsbrunn sommaren s. å. Inskrefs vid farmaceutiska institutet hösten 1897 och aflade apotekarexamen d. 24 maj 1899. Var sedan anställd å apoteket i Nybro från d. 31 maj 1899 till d. 9 sept. s. å., å apoteket i Skara från d. 10 sept. 1899 till d. 30 aug. 1901, å apoteket i Lysekil från d. 31 aug. 1901 till d. 30 sept. 1907, därunder som föreståndare fyra månader, å apoteket i Askersund från d. 1 okt. 1907 till d. 5 febr. 1908 och å apoteket Elefanten i Stockholm från d. 6 febr. 1908 till d. 15 juli s. å. Förestod medikamentsförrådet i Dalarö från d. 24 juli 1908 till d. 30 sept. 1911 och var sedan anställd å apoteket i Sköfde från d. 1 okt. 1911 till d. 31 maj 1922, därunder som föreståndare i sju månader. Erhöll d. 19 okt. 1917 privilegium å inrättandet af apoteket i Ullared, hvilket privilegium han afsade sig och från hvilket han d. 1 mars 1918 erhöll befrielse. Utnämndes af K. medicinalstyrelsen d. 16 mars 1922 till arrendator af apoteket i Torsby och tillträdde arrendet d. 1 juni s. å.

Gift d. 4 jan. 1909 med ELSA MARIA HÖGMAN, född d. 14

aug. 1881, dotter till grosshandlaren AUGUST VILHELM HÖGMAN och ELISABETH GRÖNDAL.

Barn: TORSTEN JOHAN WILHELM, född d. 16 okt. 1909; — CARL GUSTAF INGEMAR, född d. 18 juli 1912.

JOHNSON, AXEL THEODOR. Född d. 8 maj 1871 på gården Wist i Lösens församling, Blekinge län.

Föräldrar: Landtbrukaren ANDERS JOHNSON, född d. 17 sept. 1826, död d. 6 juli 1888, och JOSEFINA CAROLINA ALEXANDERSON, född d. 30 april 1853.

J. antogs till elev d. 28 aug. 1888 på apoteket Lejonet i Kalmar och aflade farmacie studiosi-examen därstädes d. 23 jan. 1892. Tjänstgjorde därefter å apoteket Göta Lejon i Karlskrona från d. 1 april 1892—1 juni 1893, då han på hösten inskrefs vid farmaceutiska institutet. Aflade apotekarexamen d. 21 maj 1897 och tjänstgjorde därefter å apoteken Elefanten i Stockholm från d. 1 okt. 1897 till d. 15 maj 1900, Ängeln i Stockholm från d. 15 maj 1900 till d. 15 jan. 1903, Lejonet i Landskrona från d. 15 jan. 1903 till d. 1 juli 1916 och Kronan i Malmö från d. 1 juli 1916 till d. 1 dec. 1919. Erhöll d. 16 aug. 1918 privilegium å nyinrättade apoteket i Ullared.

Gift 1) d. 16 maj 1912 med HANNA SIRI MAGNHILD LINDSTEDT, född d. 16 maj 1888, dotter till bryggmästaren JOHAN LINDSTEDT i Lund och JOHANNA JÖNSSON. Äktenskapet, som var barnlöst, upplöstes genom laglig skilsmässa d. 2 aug. 1920.

2) d. 16 juni 1921 med RAGNHILD GUNILLA BENGTON, född d. 14 sept. 1891, dotter till handlanden i Kinna SVANTE BENGTON och VILHELMINA PETTERSSON.

Barn: BERT RAGNVALD THEO, född d. 26 dec. 1922; — fosterdotter RUTH MARGARET, född d. 1 aug. 1914.
