

Apoteket i Ronneby.

1809.

Ronneby är en af Sveriges äldsta städer, hvars första privilegium daterar sig från 1387. Vid den tidpunkt, då staden kom under Sveriges krona, hade den emellertid gått ned till en helt obetydlig plats och förlorat sina stadsrättigheter. År 1687 flyttade dess borgare på Carl XI:s befallning till det nyanlagda Karlskrona och traditionen säger att äfven apoteket öfverflyttades dit. År 1714 erhöll Ronneby åter köpingsrättigheter och 1879 upphöjdes köpingen ånyo till stad. Genom K. resolution d. 20 nov. 1809 erhöll platsen apotek med anledning af yttrande från K. collegium medicum angående nödvändigheten däraf, ehuru såväl K. bhde som Ronneby burgna innevånare lade sig däremot, anförande, att en apotekare ej där skulle kunna existera. Apoteket anlades af G. Bruun och blef färdigt midsommartiden 1810. Apoteket är beläget i hörnet af Kungsgatan och Drottninggatan, samma plats som år 1864, då staden i april alldeles ödelades af en fruktansvärd eldsvåda. Apotekshuset, af trä, nedbrann då till grunden och apoteket erhöll en provisorisk lokal i en i närheten af kyrkan belägen byggnad af sten, som numera äges af församlingen och användes till pastorsboställe. Först 1880 flyttades apoteket åter till den gamla tomten i ett af apotekare C. O. Remahl nyuppfördt stenhus.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 45,000 kronor.

BRUUN, GOTTFRID. Född d. 20 aug. 1782 i Lilla Dissevids gård i Heda socken, Östergötlands län.

Föräldrar: F. d. kornetten vid Östgöta däv. kavalleri JOHAN CARL BRAUN (barnen kallade sig Bruun enligt faderns önskan)

född d. . . . 1746, död d. . . . 1835, och ANNA CHARLOTTA SVANSTEDT, född d. 19 dec. 1824, död d. . . . 1893.

B. antogs 1800 till elev å apoteket Kärnan i Hälsingborg och aflade 1803 farmacie studiosi-examen. Konditionerade sedan å nämnda apotek i två år och därefter å apoteket Göta Lejon i Karlskrona under fyra år samt å apotek i Stockholm under ett år. Erhöll d. 20 nov. 1809 privilegium å inrättandet af ett apotek i Ronneby, hvilket han benämnde Gripen och vid midsommartiden 1810 öppnade för allmänheten. Efter att i 36 år hafva innehaft apoteket sålde han detsamma år 1846 för 18,000 rdr.

Död d. 6 jan. 1864 i Ronneby.

Gift d. 20 aug. 1810 med JOHANNA CATHARINA KELCH, född d. 20 juni 1784, död d. 11 okt. 1834, dotter till handlanden ADOLF FREDRIK KELCH och CATHARINA ELISABETH FOLCKER.

Barn: CARL ADOLF FREDRIK, född d. 21 juni 1811, död d. 15 mars 1889. Kammarskrifvare vid K. flottans station i Karlskrona; — CONRAD AUGUST WILHELM, född d. 24 dec. 1813, död d. 16 nov. 1880. Kassör vid amiralitetskrigsmanskassan i Karlskrona; — CHARLOTTA SOFIA ELISABET, född d. 28 dec. 1815, död d. 20 april 1864; — BROR OTTO KNUT, född d. 13 jan. 1818, död d. 2 dec. 1873. Farmacie studiosus 1838, Destillator i Sölvesborg; — ANNA CAROLINA ULRIKA, född d. 23 mars 1820, död d. . . . 1891, gift d. 10 nov. 1844 med kommissionslandtmätaren CARL FREDRIK HOLMBERG, född d. . . . 1814, död d. 9 febr. 1879; — JOHANNA FREDRIKA MARIA, född d. 18 maj 1821, död d. . . ., gift d. . . . med kontrollören vid K. tullverket CARL FREDRIK HÅKANSSON, född d. . . . 1820, död d. 11 nov. 1868; — ANTON VICTOR REINHOLD, född d. 11 febr. 1823, död d. 21 juni 1901. Revisor vid K. flottans varf i Karlskrona; — HEDDA GUSTAVA, född d. 22 sept. 1825, död d. . .

RUHE, NILS HENRIK. Född d. *31 maj 1820 i Malmö.

Föräldrar: Färgerifabrikören JOHAN DANIEL RUHE, född d. 6 juli 1791, död d. 16 april 1836, och BENGTA SOFIA KOCKUM, född d. 23 jan. 1796, död d. 24 mars 1879.

R. antogs 1834 till elev å apoteket Lejonet i Malmö och aflade därstädes farmacie studiosi-examen d. 18 april 1838. Konditionerade därefter å nämnda apotek till d. 1 juli 1840, hvarefter han begynte studierna till apotekarexamen, som han

aflade d. 10 dec. 1842. Tjänstgjorde under 1843 någon kortare tid å apoteket Fläkta Örnén i Malmö samt därefter till 1846 ånyo å apoteket Lejonet i nämnda stad. Köpte 1846 apoteket i Ronneby och erhöill d. 21 jan. s. å. privilegium å detsamma.

Död d. 14 febr. 1848 i Ronneby.

Ogift.

REMAHL, CARL OLOF. Född d. 7 aug. 1817 i Stockholm.

Föräldrar: Fabrikören JOHAN OLOF REMAHL, född d. . . . 1780, död d. 17 maj 1850, och GUSTAVA MAGDALENA BJUR, född d. . . ., död d. 23 mars 1850.

Efter erhållen undervisning i Katarina apologistskola i hufvudstaden från höstterminen 1825 till höstterminen 1829, antogs R. i nov. 1829 till elev å apoteket i Båstad, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 9 juli 1836. Tjänstgjorde därefter $1\frac{1}{4}$ år å samma apotek och sedan $2\frac{2}{3}$ år å apoteket i Ljungby. Aflade d. 29 maj 1843 apotekarexamen och conditionerade därefter nära ett år å apoteket Gripen i Stockholm samt därpå i $10\frac{2}{3}$ år å apoteket Lejonet i Malmö. Företog 1855 under tre månader en resa till Tyskland för att studera tvål- och såptillverkningen samt skötte efter hemkomsten från d. 1 juli 1855 under 5 års tid M. G. Rybergs i Malmö fabrik för tillverkning af tvål, såpa, blanksvärta, talgljus m. m. I april 1860 inköpte han apoteket i Ronneby, hvilket han innehade till sin död. Han åtnjöt dock sedan 1898 tjänstledighet från apotekets skötsel.

Död d. 9 juni 1905 i Ronneby.

Remahl var vid sin död den äldste bland rikets apoteksinnehafvare.

Han innehade en del kommunala uppdrag och var bland annat inspektor för elementarläroverket i Ronneby under åren 1872—74.

Gift d. . . . med GUSTAVA MARIA FRIBERG, född d. 27 aug. 1823, död d. 8 febr. 1914, dotter till timmermannen JÖNS FRIBERG och ELNA MARIA LUNDGREN.

Barn: CARL GUSTAF, född d. 4 sept. 1850. Farmacie studiosus d. 16 dec. 1869, Australien, Sydney; — LORENTZ TEODOR, född d. 9 nov. 1852. Med. lic., praktiserande läkare i Stockholm; FRITZ WILHELM, född d. 20 sept. 1856. Bokhandlande

i Kristianstad; — ANNA MATHILDA, född d. 12 aug. 1858, död d. 10 april 1862; — OTTO HJALMAR, född d. 1 jan. 1860, död d. 19 april 1862; — OTTO HJALMAR, född d. 14 febr. 1863, död d. 5 juli 1903. Examinerad apotekare; — ANNA GUSTAVA MATHILDA, född d. 9 dec. 1864, gift d. 19 nov. 1892 med f. d. hofrättsassessorn, häradshöfdingen i Askims, Hisings och Säveldals domsaga IVAR PETERSSON ERNBERG, född d. 12 juli 1860; — AGNES JEANNETTE, född d. 5 maj 1867.

EKSTEDT, JOHAN GUSTAF. Född d. 7 april 1853 i Norrköping.

Föräldrar: Väfmästaren JOHAN EKSTEDT, född d. 9 febr. 1821, död d. 21 nov. 1903, och MARIA CHARLOTTA HUSBERG, född d. 20 febr. 1827, död d. 30 maj 1893.

E. genomgick 5 klasser af Norrköpings högre elementarläroverk och antogs d. 7 sept. 1869 till elev å apoteket i Arboga, hvarefrån han afflyttade d. 26 sept. 1872 till apoteket Kärnan i Hälsingborg och aflade där d. 10 april 1874 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde sedan å sistnämnda apotek till d. 2 dec. 1875, och å apoteket i Säter från d. 8 dec. 1875 till d. 18 sept. 1878 samt ånyo å apoteket Kärnan i Hälsingborg till d. 23 sept. 1884. Inskrefs höstterminen 1884 vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 20 maj 1886. Hade därefter anställning först 1 år i Örnköldsvik och sedan på Lejonet i Hälsingborg till d. 1 aug. 1894. Erhöll d. 20 april 1894 personligt privilegium å det apotek, till hvilket förutvarande medikamentsförrådet i Åsele enligt K. brefvet d. 30 dec. 1893 skulle förändras samt erhöll s. å. af K. medicinalstyrelsen uppdrag att inrätta och hålla medikamentsförråd i Vilhelmina och 1899 enahanda uppdrag beträffande ett medikamentsförråd i Dorotea. Den 22 dec. 1905 erhöll E. privilegium å apoteket i Ronneby.

E. är sedan d. 25 maj 1918 befriad från apotekets skötsel och förestås detsamma af legitimerade apotekaren Ivar Sellberg såsom arrendator.

Gift d. 3 dec. 1900 med ANNA PETRONELLA SVENSSON, född d. 15 juni 1870, dotter till landtbrukaren S. P. SVENSSON och ANNA JAKOBSSON.
