

Kalmar län.

Kalmar.

Apoteket Lejonet.

1638.

År 1638 erhöill en apotekare Philip af drottning Kristinas regering privilegium som apotekare i Kalmar samt antogs af staden till »en rätt apotekare». Tidigare under 1600-talet tillverkades och försåldes dock läkemedel därstädes af bardskärare, som härför hade en vid Södra Portgatan belägen krydd- eller örtagård, den s. k. »Kridegården», med tillhörande »Krideriet».

Under de första åren synes stadens apotek hafva legat vid det gamla salutorget, i närheten af nuvarande länslasarettet, midt emot gamla kyrkogården. År 1653 flyttades det emellertid af J. Skytte till den s. k. Kvarnholmen, hvilken vid denna tid började bebyggas af gamla stadens invånare, som anbefalldes öfverflytta dit. S. förlade apoteket till närheten af nya torget och synes det sedan under apotekare J. Schultz' tid äfven hafva legat vid Östra Sjögatan, å den s. k. Sibelii tomt, nuvarande stadshotellet. Apotekare Korseman, som innehade apoteket åren 1775—1836, bedref rörelsen i ett ännu kvarstående hus i hörnet af Kaggensgatan och Södra Långgatan. Efterträdaren till K., apotekare A. Richter, uppförde för det samma ett hus å apotekets nuvarande tomt vid torget, i hörnet af Storgatan och Västra Sjögatan, hvilket hus, af stilen att döma, torde blifvit ombyggt vid midten af 1800-talet.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 90,000 kronor.

PHILIP. Inflyttad från Tyskland.

Philip nämnes i Kalmar stads dombok som »gamle apotekaren», hvarför han synes en längre tid hafva bedrifvit apoteksrörelse i Kalmar, innan han 1638 erhöill särskilda privilegier. Efter erhållna sådana instämde Philip s. å. en sin yrkesbroder Adam för rätten, som tillsade A. att »icke blanda sig i apotekar-sakerna och därmed göra den andre antagne apotekaren hinder, utan nöja sig med brännvinsdestillering». Redan påföljande år synes emellertid Philip fått en privilegierad efterträdare.

STYR, JOHANNES. Inflyttad från Tyskland.

Ehuru omnämnd i äldre skrifter först år 1642 skulle S. redan d. 7 juni 1639 hafva erhållit privilegier som apotekare i Kalmar.¹ Efter den brand, som 1647 öfvergick staden och vid hvilken äfven Styr's gård ödelades, önskade emellertid denne återvända till Tyskland. Han inlämnade därför till rätten i Kalmar skriftlig begäran om entledigande från sina burskapsförbindelser, hvarpå rätten bad honom »besinna sig bättre och betänka de stora förmåner, som han i Kalmar haft och den välfärd han åtnjutit i Sverige, då höga öfverheten icke allenast benificerat honom med frihet från all stadens tunga och besvär, så att han icke hafver erlagt en enda skilling året om, utan ock privilegierat honom, att han både ensam skall hafva allehanda slags oljeteter såväl ock en hop andra species af Krideriet, dem ingen annan af stadens innevånare skulle hafva tillstånd att försälja». På förnyad begäran erhöill dock S. d. 19 juni 1648 af rådet sitt afsked med beröm öfver sin verksamhet till stadens gagn och heder.

KRÖBER, CASPAR.²

Sedan apotekaren J. Styr sommaren 1648 lämnat Kalmar, uppdrogs åt stadens borgmästare, som hade släkt i Lybeck, att söka skaffa en ny apotekare. Efter en del svårigheter därvidlag anlände också sommaren 1649 en tysk apotekargesäll, Caspar Kröber. Denne antogs till apotekare, och beviljade honom regeringen genom utfärdade privilegier hans med staden aftalade rättigheter och förmåner. K. började uppbyggandet af ett

¹ Enligt uppgift i Sackléns apotekarhistoria och Wistrands minnesbok för apotekare.

² I Sackléns apotekarhistoria benämnd Rober.

stort apotekshus vid torget midt emot kyrkogården, men torde inom kort hafva lämnat Kalmar, som redan 1653 erhållit en ny apotekare.

SCHYTTE, JACOB. Inflyttad från Tyskland.

Om S. är endast känt att staden 1653 skall hafva byggt ett apotekshus åt honom å den s. k. Kvarnholmen, till hvilken stadsdel apoteket allt sedan denna tid varit förlagdt.

Barn: ANNA, född d. . . ., död d. . . . 1698, gift med apotekaren i Kalmar JOHANNES SCHULTZ (se nedan).

GOTTFRED, PETTER. Inflyttad från Tyskland.

G. uppförde ett apotekshus i Kalmar och erhöll 1662 rättigheter som apotekare i staden. Flyttade dock redan 1663 till Uppsala, där han öfvertog akademiapoteket Kronan. Sitt hus i Kalmar sålde därvid G. för 2,000 daler till en barberare Hans Hemmingson, hvilken emellertid ej erhöll några apoteksprivilegier.

JAQUES, CHRISTIAN FREDRIQUES.

J. bedref åren 1663—66 apoteksrörelse, s. k. krideri, i Kalmar, men är ej känt, huruvida särskilda privilegier utfärdats för honom eller ej.

DOBBE, MAGNUS.

D. erhöll d. 21 juni 1667 regeringens stadfästelse på de för apotekarna i Kalmar förut beviljade privilegierna. Apoteket skall han emellertid hafva skött mycket illa, ådragit sig stora skulder och nödgats afträda hela sitt bo till sina fordringsägare. Rätten i Kalmar beslöt därför 1674 efterskrifva annan apotekare, men lyckades hvarken denna gång eller vid senare gjorda försök att erhålla sådan, hvarför D. satt kvar till sin död.

Död d. 21 juli 1677.

Gift med CATHARINA SMITT, död d. 20 jan. 1711.

Barn: JACOB ERIK, död omkr. 1723. Stadsfältskär i Kalmar; — en dotter, gift med apotekaren i Kalmar JOHANNES SCHULTZ, (se nedan.)

SCHULTZ, JOHANNES. Född i Norrköping.
Föräldrar: Stadssyndikus ISRAEL SCHULTZ och

På sitt uppvisade lärobref antogs S. d. 14 jan. 1680 af magistraten till apotekare i Kalmar. Sitt därvid gifna löfte att upprätta ett »kosteligt apotek» synes S. hafva infriat, då han enligt stadens domböcker förskaffade sig stort anseende i samhället samt erhöll flera förtroendeuppdrag. Valdes först till rådmän, sedan jämväl till riksdagsman. Schultz inköpte af ärkebiskop O. Svebilii arvingar ett hus vid Stora torget å den tomt, som ligger midt emot nuvarande apoteket Lejonet, nu bebyggdt med det s. k. stadshotellet.

Död d. 21 febr. 1707.

Gift 1) med ANNA JACOBSDOTTER SCHYTTE, död 1698, dotter till apotekaren i Kalmar JACOB SCHYTTE (se ofvan).

Barn: CATHARINA, född d. . . ., död d. . . ., gift med löjtnanten SAMUEL SYLVIN, född d. . . . 1662, död d. . . . 1691; — GEORG, född d. . . . 1681; — JACOB, född d. . . . 1683; — JOHANNES, född d. . . . 1685; — ANNA CATHARINA, född d. . . . 1687, död d. 7 maj 1752, gift 1) d. 23 jan. 1709 med apotekaren i Kalmar LORENTZ CHRISTIAN WASSERFÜHRER (se nedan); 2) d. 10 nov. 1730 med apotekaren i Kalmar DANIEL NORDSTEDT (se nedan); — MARIA ELISABETH, född d. . . ., död d. 25 jan. 1711; — CAROLUS, född d. . . . 1691; — GUSTAFVUS, född d. . . . 1694.

2) med en dotter till apotekaren i Kalmar MAGNUS DOBBE (se ofvan).

Barn: ANNA SOPHIA, född d. 18 sept. 1702, död s. d.; — MARTA BRITA, född d. 15 aug. 1703, död d. 25 nov. 1705; — FREDRIK, född d. 13 mars 1704, död d. 9 aug. s. å.; — DANIEL, född d. 22 jan. 1706, död d. . . .

WASSERFÜHRER, LORENTZ CHRISTIAN. Inflyttad från Tyskland.

W., som med största sannolikhet tillträdde apoteket Lejonet i Kalmar år 1707, fick sina privilegier stadfästade först d. 20 febr. 1714.

Död d. 3 juni 1729 i Kalmar, begravnen i domkyrkan därstädes, i hvilken flera af stadens äldre apotekare hvila.

Gift d. 23 jan. 1709 med ANNA CATHARINA SCHULTZ, född

d. . . . 1687, död d. 7 maj 1752, [gift 2) d. 10 nov. 1730 med apotekaren i Kalmar DANIEL NORDSTEDT], dotter till apotekaren i Kalmar JOHANNES SCHULTZ och ANNA JACOBSDOTTER SCHYTTE (se ofvan).

Barn: DANIEL, född d. 24 juli 1711. Handlande i Kalmar; — JOHAN CHRISTIAN, född d. 30 dec. 1712; — LORENTZ, född d. 15 maj 1715, död d. 7 febr. 1716; — LORENTZ, född d. 7 febr. 1716, död d. . . . Apotekare i Vimmerby; — ANNA BARBARA, född d. 8 dec. 1716, död d. 14 juli 1759, gift 1) d. 20 febr. 1743 med kyrkoherden i Förlösa LARS SEGRELIUS, född d. 13 febr. 1711, död d. 17 nov. 1751; 2) d. 8 maj 1753 med kyrkoherden i Förlösa ANDERS FORNANDER, född d. 2 jan. 1719, död d. 6 mars 1793; — CATHARINA ELISABETH, född d. 8 jan. 1718, gift d. 12 okt. 1746 med löjtnanten SALOMON GADDE; — MARIA CHRISTINA, född d. 21 juli 1719, gift d. 31 okt. 1742 med befallningsmannen öfver norra Öland PETTER ÅSTRAND; — EMERENTIA, född d. 25 okt. 1720, död d. 10 dec. 1725.

NORDSTEDT, DANIEL. Född d. . . . 1700 i Norrköping.

Provisor å apoteket Lejonet i Jönköping öfvertog N. efter apotekare Wasserführers död apoteket Lejonet i Kalmar och fick privilegierna förnyade d. 31 aug. 1731. Bortsedt från de äldsta apotekarna eller bardskärarna, som hade hand om stadens efter år 1641 ej omnämnda »Kridegård», synes N. hafva varit den förste apotekaren i Kalmar, som bedrifvit odling af medicinalväxter. N. medföljde också Carl von Linné på en botanisk exkursion i stadens omnäjd, då denne vid sin öländska resa år 1741 måste ligga öfver därstädes för storm. Öfverlämnade 1753 apoteket till sin yngre broder, apotekaren i Arboga Johan Nordstedt samt uppehöll sig sedermera i Norrköping.

Död d. 20 maj 1768 i Norrköping.

Gift d. 10 nov. 1730 med ANNA CATHARINA SCHULTZ, född d. . . . 1687, död d. 7 maj 1752, [gift 1) d. 23 jan. 1709 med apotekaren i Kalmar LORENTZ CHRISTIAN WASSERFÜHRER], dotter till apotekaren i Kalmar JOHANNES SCHULTZ och ANNA JACOBSDOTTER SCHYTTE (se ofvan).

Barn: MARGARETHA, född d. 4 aug. 1731, död d. 18 febr. 1732; — LAURENTZ NICLAS, född d. 28 sept. 1733, död d. 18 jan. 1736.

NORDSTEDT, JOHAN. Född d. . . . 1712 i Norrköping. Åren 1737—38 förestod N. som provisor apoteket Ängeln i Stockholm för apotekare Chr. Molitors änka Anna Brita Zachau. Erhöll år 1748 af konung Fredrik privilegium att inrätta apotek i Arboga samt examinerades s. å. till apotekare. Lämnade 1753 apoteksrörelsen därstädes till sin systerson Isac Jacobsson Renström samt öfvertog af sin broder apoteket Lejonet i Kalmar.

Död d. 19 juli 1771 i Kalmar.

Gift d. 12 sept. 1749 med ANNA CHRISTINA HOLLSTRÖM, född d. 20 jan. 1728, död d. 3 dec. 1795, dotter till rådmannen i Köping JACOB HOLLSTRÖM och CATHARINA EKMAN.

Barn: MARGARETHA CHRISTINA, född 1752 i Arboga, död där späd; — ANNA CATHARINA, född d. 27 febr. 1754, död d. . . . , gift d. 1 okt. 1780 med kommissarien M. SÆFBOM, född d. 30 mars 1757, död d. 25 nov. 1793; — HANS JACOB, född d. 19 juli 1755, död d. 24 okt. s. å.; — CHRISTINA MARGARETHA, född d. 15 juni 1756, död d. 6 aug. 1757; — JOHANNA HELENA, född d. 21 april 1759, död d. 24 april s. å.; — DANIEL, född d. 7 nov. 1760, död d. 14 nov. s. å.; — JOHAN, född d. 25 jan. 1763, död d. 26 sept. s. å.; — JOHANNA ULRIKA, född d. 22 mars 1765, död d. . . . ; — SOPHIA MAGDALENA, född d. 18 okt. 1767, död d. . . .

Nordstedts änka, som d. 5 juli 1774 fick stadfästelse på privilegierna, bedref åren 1771—75 apoteksrörelsen med provisor Samuel Lundh (se nedan) som föreståndare.

LUNDH, SAMUEL. Född d. 7 okt. 1740 i Fliseryd, Kalmar län.

Föräldrar: Kyrkoherden därstädes, sedermera i Köpings församling på Öland, JOHAN LUNDH, född d. 1 maj 1701, död d. 10 febr. 1786, och CATHARINA RYDMARK, född d. 2 sept. 1708, död d. 10 febr. 1790.

L. kom 1748 i Kalmar skola samt antogs därefter till elev å apoteket i samma stad. Blef d. 4 juni 1761 student i Uppsala, där han studerade kemi och naturalhistoria samt 1763 under professor J. G. Wallerii inseende försvarade en afhandling »De dulcificatione Acidorum». Examinerades sistnämnda år till provisor samt förestod åren 1763—69 apoteket i Kalmar. Reste därefter till England och tjänstgjorde å apotek i London, men återvände inom kort till Sverige, där han först hade anställning å apoteken Ängeln och Kronan i Stockholm. Blef

1771 efter apotekare J. Nordstedts död ånyo föreståndare för apoteket i Kalmar. Inköpte 1775 å öppen auktion detta apotek jämte apotekshuset samt examinerades s. å. till apotekare. Jämte Lundh, som genom K. resolution d. 31 maj 1775 förklarats berättigad till åtnjutande af förmånsrätt till privilegiernas inlösande, erhöill emellertid provisor G. Korseman d. 21 dec. 1775 privilegium att upprätta ett nytt apotek i Kalmar. På grund af härigenom försämrad utkomst afstod L. sina privilegier till Korseman, hvilken öfverenskommelse äfven stadfästes genom K. brefvet d. 12 juni 1779. Sålde därefter apoteket till den senare samt begaf sig 1781 åter öfver till England. Led därvid skeppsbrott, till följd af hvilket han inom få dagar afled.

Död d . . . Ogift.

KORSEMAN, GUSTAF. Född d. 20 april 1748 på Rosta vid Örebro.

Föräldrar: Regementsskrifvaren vid Nerikes och Värmlands regemente JOHAN KORSEMAN, född d. . . . 1709, död d. 5 jan. 1791, och ANNA CHRISTINA GRUNDSTRÖM, född d. . . . 1721, död d. 16 aug. 1759.

K. idkade under fem år från våren 1761 studier vid Åbo akademi, därvid han 1766 under professor P. A. Gadd försvarade en afhandling »Om järnets förvandling till stål». Var därefter elev å apoteket i Ystad samt tjänstgjorde som farmacie studiosus å apotek i Landskrona, Norrköping och Stockholm. Erhöll d. 21 dec. 1775 privilegium att efter examen inför collegium medicum jämte apotekaren S. Lundh hålla apotek i Kalmar. Bekom äfven d. 19 sept. 1776 apotekardiplom samt uppsatte ett nytt apotek i Kalmar. Köpte 1778 apotekaren Samuel Lundhs privilegier, hvilket köp af regeringen godkändes genom nåd. brefvet d. 12 juni 1779, hvarefter K. var ensam apotekare i staden. Upprepade försök gjordes likväl att få öppna ett andra apotek därstädes; dylik ansökan af apotekaren i Sigtuna J. A. Wahlberg afslogs genom nåd. brefvet d. 14 nov. 1822, liksom sedermera apotekaren J. S. Eklunds i Mönsterås och exam. apotekaren S. A. Smiths i Karlskrona hvar för sig gjorda ansökningar genom K. brefvet d. 19 dec. 1829. Slutligen sökte examinerade apotekaren Carl Wickbom, förut anställd hos Korseman, göra denne ensamrätten som apotekare

i Kalmar stridig. Wickboms ansökan understöddes äfven af en af ett stort antal af stadens borgare undertecknad skrifvelse samt tillstyrktes af magistraten, stadsfysikus, regementsläkaren, K. bfhde och K. sundhetskollgium; endast provinsialläkaren afstyrkte densamma, hvarefter den afslogs genom K. brefvet d. 21 dec. 1833 samtidigt hvarmed K. Majt äfven afslog en af Korseman ingifven ansökan, att hans son handlanden Daniel K. skulle få behålla apoteksprivilegiet efter sin fader. K. hade nämligen d. 26 juli 1826 sålt detta till sin son, som troligen bedref rörelsen, till dess apotekaren A. Richter d. 31 aug. 1836 köpte apoteket. Åren 1807—27 förestods apoteket af sonen Johan Peter K.

Korseman hade apoteket förlagdt till sitt i hörnet af Kaggens- och Södra Långgatorna belägna hus, det nu s. k. Lindska huset, ett af de äldsta i Kalmar nya stad, och sköttes apoteket enligt visitators intyg på förtjänstfullt sätt under den långa tid Korseman var dess innehafvare.

Död d. 6 juni 1837 i Kalmar; begrafven å gamla kyrkogården därstädes.

Gift 1) d. 31 okt. 1777 med MARIA ELISABETH MONTELIUS, född d. . . . 1738, död d. 7 mars 1791, [gift 1) med källarmästaren LARS HEDSTRÖM, född d. . . ., död d. . . .], dotter till teol. lektorn och slottsastorn i Kalmar DANIEL MONTELIUS och ANNA ELISABETH UPSTEDT.

Barn: JOHAN PETER, född d. 16 aug. 1778, död d. 27 aug. 1827. Apotekare; — GUSTAVA MARIA, född d. 5 juli 1780, död d. 3 mars 1875, gift d. 15 okt. 1805 med prov.-läkaren dr ZACHARIAS COLLIANDER, född d. 2 febr. 1768, död d. 14 febr. 1820; — DANIEL, född d. 17 juli 1782, död d. 3 febr. 1855. Handlande i Kalmar.

2) d. 13 dec. 1793 med BRITA MARIA BOLIN, född d. . . . 1755, död d. 20 jan. 1814, dotter till

RICHTER, ALFRED. Född d. 6 dec. 1810 i Ronneby.

Föräldrar: Majoren vid K. Kalmar regemente CARL GUSTAF RICHTER, född d. 18 maj 1779, död d. 8 jan. 1844, och MARIA CECILIA BERGSTRÖM, född d. 23 april 1786, död d. . . . okt. 1844.

R. aflade farmacie studiosi-examen 1829 och konditionerade därefter å apoteken i Vimmerby och Vasen i Linköping. Inköpte 1836 apoteket Lejonet i Kalmar, hvilket han 1839 flyttade till dess nuvarande plats vid Stora torget.

Död d. 21 aug. 1844 i Kalmar.

Gift d. 15 jan. 1837 med LOVISA MARGARETHA BRUNNIUS, född d. 7 sept. 1812, död d. 23 aug. 1843, dotter till handlanden ABRAHAM BRUNNIUS och

Barn: ALFRED EUGÉNE REINHOLD TEODOR, född d. 24 sept. 1838, död d. 3 sept. 1884. Ångbåtsbefälhafvare; — MARIA LOVISA HILDA EMILIA, född d. 24 juni 1839, gift d. 3 nov. 1861 med bruksägaren CARL GOTTLIEB EKMAN, född d. 26 mars. 1834; — CARL GUSTAF LUDVIG FERDINAND, född d. 27 dec. 1840, död d. . . . Landtbrukare; — JULIA TERESIA AUGUSTA EUGENIA, född d. 14 mars 1842, död d. 7 juli 1843; — AXEL JULIUS LEONARD ALEXIS, född d. 14 aug. 1843, död d. 23 aug. 1855.

WIGANDER, JOHAN CHRISTOFFER. Född d. 13 okt. 1813 i Falun.

Föräldrar: Postinspektoren i Falun JOHAN ERIK WIGANDER, född d. 28 juli 1786, död d. 17 febr. 1864, och KRISTINA MARGARETHA KJELLIN, född d. 22 febr. 1795, död d. 6 mars 1861.

W. var elev å apoteket i sin födelsestad, där han ock d. 21 sept. 1835 aflade farmacie studiosi-examen. Undergick d. 8 mars 1837 apotekarexamen samt tillträdde 1840 efter avslutadt köp apoteket i Askersund, å hvilket han undfick privilegium d. 17 okt. s. å. Sålde detsamma 1845 och köpte d. 12 maj s. å. apoteket Lejonet i Kalmar; erhöll d. 20 okt. 1848 privilegium å detta apotek.

Död d. 1 febr. 1856 i Kalmar.

Gift d. 1 okt. 1846 i Askersund med IDA MARIA ELISABET STRIDSBERG, född d. 3 maj 1827, död d. 22 sept. 1902, [gift 2) d. 6 okt. 1858 med apotekaren i Skänninge, CARL EMIL HÄGG, född d. 22 nov. 1820, död d. 22 maj 1890], dotter till bataljonsläkaren, sedermera prov.-läkaren i Eskilstuna distrikt, med. lic. CARL AXEL STRIDSBERG och BRITA SOFIA LINDSTRÖM.

SCHMIDT, CONRAD AUGUST. Född d. 19 juli 1819 i Umeå.

Föräldrar: Landshöfdingen i Västerbottens län, friherre GEORG LARS AF SCHMIDT, född d. 25 nov. 1771, död d. 31 jan. 1842, och MARIA SOFIA HEDENBERG, född d. 12 juli 1779, död d. 16 juli 1853.

Elev å apotek i Uppsala aflade S. därstädes farmacie studiosi-examen d. 10 mars 1842. Undergick apotekarexamen d. 14 dec. 1844 samt inköpte 1850 apoteket Kronan i Stockholm, hvarå han erhöill privilegium d. 25 nov. s. å. Sålde detsamma sommaren 1856 och inköpte apoteket Lejonet i Kalmar, å hvilket apotek han erhöill privilegium d. 1 nov. s. å.

Död d. 23 okt. 1869 i Stockholm.

Gift d. 26 okt. 1857 med EMMA CHARLOTTA DITZINGER, född d. 6 nov. 1822, död d. 20 sept. 1914, dotter till grosshandlaren JOHAN CHRISTOFFER DITZINGER och CHARLOTTA ABIGAËL FRÖBERG.

Barn: JOHAN ALBERT LUDVIG, född d. 24 okt. 1858. Grosshandlare i Stockholm; — LOVISA CHARLOTTA, född d. 29 okt. 1860; — ANNA ELISABET SOFIA, född d. 1 febr. 1862, gift d. 9 febr. 1893 med tjänstemannen i försäkringsaktiebolaget Skandia ROBERT IVAN LÖNBERG, född d. 8 april 1864; — EMMA AUGUSTA, född d. 30 aug. 1864; — CARL ANTON, född d. 11 nov. 1866. Tandläkare i Stockholm.

HALLBERG, JOHAN FRANS. Född d. 2 juni 1843 i Hvellinge församling, Malmöhus län.

Föräldrar: Kronolänsmannen i Skytts härad, vice kronofogden JOHAN FREDRIK HALLBERG, född d. 25 juni 1801, död d. 30 juni 1892, och ELISABET CHARLOTTA TRÄGÅRDH, född d. 16 maj 1815, död d. 18 april 1901.

Efter skolstudier åren 1852—59 vid Malmö högre elementarläroverk antogs H. d. 29 sept. 1859 till elev å apoteket Svanen i Lund, där han d. 23 jan. 1864 aflade farmacie studiosi-examen. Undergick apotekarexamen d. 17 maj 1866, hvarefter H. tjänstgjorde å apoteken Svanen i Kristianstad åren 1866—67, Enhörningen i Göteborg 1867—69 och Lejonet i Malmö t. o. m. juni 1870. Inköpte d. 1 juli 1870 apoteket Lejonet i Kalmar och erhöill d. 23 sept. s. å. privilegium å detsamma. Sålde apoteket d. 31 aug. 1874 och ägnade sig åt bankverksamhet; var åren 1877—86 verkställande direktör i dåvarande Oskarshamns enskilda banks afdelningskontor i Kalmar samt innehade åren 1886—95 samma befattning i Kalmar enskilda bank. Flyttade sistnämnda år till Stockholm, där H. från 1895 t. o. m. år 1899 var byråassistent i K. finansdepartementets bankbyrå. Var verkställande direktör i aktiebolaget Förenings-

banken i Stockholm åren 1900—14, från 1907 jämväl ordförande i styrelsen för densamma.

Var under sin vistelse i Kalmar ledamot af drätselkammaren och innehade dessutom flera andra kommunala uppdrag.

R. W. O. 1891.

Gift 1) d. 12 juli 1871 med CAROLINA SOFIA RYDBERG, född d. 22 sept. 1848, död d. 18 april 1888, dotter till f. d. registratör, f. d. postmästaren GUSTAF ISAK RYDBERG och ELISABET CHARLOTTA ZICKERMAN.

Barn: ELISABET, född d. 9 juni 1872, gift d. 14 aug. 1894 med rektorn vid Skogshögskolan, professorn, fil. kand. ANDERS NILS HENRIK WAHLGREN, född d. 15 febr. 1861;

2) d. 2 april 1895 med KAROLINA MARIA (LILLY) ROSENLIND, född d. 30 jan. 1865, dotter till direktören för Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet JOHAN EDWARD ROSENLIND och HEDVIG LOVISA SVEDENBORG.

Barn: MARGIT HEDVIG ELISABETH, född d. 21 sept. 1896; — FRITZ EDWARD, född d. 5 juni 1898.

WOLLIN, FRANS CHRISTIAN OSCAR. Född d. 20 juli 1846 i Lund.

Föräldrar: Sekreteraren CHRISTIAN WOLLIN, född d. 13 juni 1802, död d. 24 jan. 1870, och MARGARETA LUNDSTÉN, född d. 20 okt. 1810, död d. 6 nov. 1898.

W. åtnjöt från 1856 undervisning vid högre elementarläroverket i Lund samt från 1859 enskild sådan. Antogs d. 10 febr. 1863 till elev å apoteket Lejonet i Malmö och aflade därstädes d. 16 febr. 1867 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter $2\frac{1}{4}$ år å nämnda apotek samt inskrefs höstterminen 1869 vid farmaceutiska institutet. Aflade d. 18 maj 1872 apotekarexamen, efter hvilken W. hade anställning å apoteket Fläkta Örnen i Malmö till d. 1 sept. 1874. Inköpte s. å. apoteket Lejonet i Kalmar och erhöll d. 2 okt. 1874 privilegium å detsamma.

W. har åtnjutit befrielse från apotekets skötsel sedan 1906.

Under sin vistelse i Kalmar var W. ordförande i gasverksstyrelsen och ledamot af drätselkammaren.

Gift d. 7 mars 1882 med HILMA MARIA WILHELMINA SJÖLING, född d. 6 maj 1858, dotter till kamreraren vid Söderköpings brunn CARL WILHELM SJÖLING och MARIA PETERSSON.

Apoteket Hjorten.

1897.

Sedan stadsfullmäktige i Kalmar inkommit med framställning om inrättandet af ett nytt apotek därstädes, tillstyrkte magistraten, hälsovårdsnämnden och K. bhde denna under hemställan, att det nya apoteket skulle förläggas vid eller i närheten af den s. k. Tullslätten. Såsom stöd för denna ansökan anfördes hufvudsakligen, att befolkningen i Kalmar — hvilken stad redan under 1700-talet ägt två apotek, som emellertid genom köp öfvergått till samma ägare — numera ökats så, att staden, som enligt senaste mantalsuppgifter ägde en folkmängd af 12,247 innevånare, ej längre kunde vara tillräckligt betjänad med endast ett apotek; att jämväl ur bekvämlighetssynpunkt inrättandet af ett nytt apotek i staden vore af behovet påkalladt, enär den egentliga staden eller Kvarnholmen, där det nuvarande apoteket låge, vore belägen långt ifrån de längre inåt fastlandet liggande delarna af staden, nämligen Malmen, gamla staden och den s. k. yttre delen, hvilka tillsammans räknade ett innevånareantal af 5,945 personer, hvadan läkemedels anskaffande för befolkningen i dessa stadsdelar särskildt nattetid och om vintern eller vid svår väderlek vore förenadt med obehag och stor tidsutdräkt; samt att på grund af stadens belägenhet dess utvidgning måste komma att försiggå åt det håll, där sistnämnda tre stadsdelar låge.

Sedan K. medicinalstyrelsen inhämtat yttranden i ärendet från innehafvaren af apoteket Lejonet i Kalmar och förste prov.-läkaren, anförde K. styrelsen, att stadens utsträckning och fördelningen af densamma i tvenne skilda, till folkmängden ungefär lika delar, däraf den ena var försedd med apotek, under det den andra inom sitt område saknade sådant, syntes tala för inrättandet af ett apotek i sistnämnda del af staden; att i

hvarje fall folkmängden i Kalmar uppnått den storlek, att staden med samma skäl som andra till folkmängdssiffran ungefär lika stora och till och med mindre städer, där två apotek inrättats, kunde göra anspråk på att få åtnjuta fördelen af tvenne apoteksinrättningar; samt att den minskning, som skulle uppstå i det befintliga apotekets omsättning, ej kunde blifva så väsentlig, att den gent emot de för bifall till framställningen åberopade skäl kunde vinna afseende, isynnerhet som vid anläggandet af ett nytt apotek i staden amorteringssumman för det äldre komme att minskas.

Genom K. brefvet d. 3 sept. 1897 föreskref också K. Maj:t, att nytt apotek med personligt privilegium skulle anläggas i Kalmar i den del af staden, som begränsades af den s. k. Tullslätten med dess förlängning i norr, Södra landsvägen samt Nya Esplanaden.

Genom skrifvelse d. 3 nov. s. å. hemställde K. medicinalstyrelsen, att hittillsvarande enda apoteket i Kalmar måtte bibehållas vid sitt sedan längre tid tillbaka brukliga namn Lejonet och det nya apoteket benämnas Hjorten, samt att det årliga bidraget från sistnämnda apotek till amorteringsfonden skulle, i likhet med hvad fondens styrelse föreslagit, utgå efter ett värde af 30,000 kr. under de första tio åren samt sedermera efter ett värde af 40,000 kronor. Genom K. brefvet d. 19 nov. 1897 biföll äfven K. Maj:t denna medicinalstyrelsens hemställan.

Privilegiet å apoteket Hjorten tilldelades d. 18 mars 1898 apotekaren i Trosa C. A. Nordquist, som inköpte tomten n:r 58, västra staden, med adress Södra vägen 2, och där uppförde ett apotekshus. Afsyningen ägde rum d. 15 dec. 1899, hvarefter apoteket d. 23 dec. s. å. öppnades för allmänheten.

NORDQUIST, CARL AXEL. Född d. 16 juli 1843 i Vårdnäs församling, Östergötlands län.

Föräldrar: Organisten CARL NORDQUIST, född d. 26 mars 1816, död d. 11 juni 1891, och MARIA KINDSTRÖM, född d. 6 maj 1803, död d. 2 juni 1888.

N. genomgick fem klasser af Linköpings elementarläroverk och antogs d. 26 mars 1860 till elev å apoteket Vasen i samma stad. Aflade farmacie studiosi-examen d. 21 maj 1864, hvar-

efter han fortfarande var anställd å nämnda apotek till d. 1 aug. 1869. Inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet och undergick apotekarexamen d. 25 maj 1872. Tjänstgjorde sedan från d. 1 juni 1872 till d. 24 febr. 1874 å apoteket i Vadstena, samt från denna dag till d. 1 april 1890 ånyo å apoteket Vasen i Linköping. Erhöll d. 18 april 1890 personligt privilegium å apoteket i Trosa samt d. 18 mars 1898 privilegium å anläggandet af nya apoteket Hjorten i Kalmar, hvilket öppnades d. 23 dec. 1899 i huset n:r 2 Södra vägen.

N. åtnjöt från 1903 befrielse från apotekets skötsel, och var detsamma från 1916 utarrenderadt.

Död d. 16 dec. 1917.

Gift d. 26 dec. 1881 med AUGUSTA KRISTINA WIBERG, född d. 16 febr. 1845, fosterdotter till landtbrukaren GUSTAF REINHOLD WIBERG och ANNA CHARLOTTA KUMLIN.

Barn: ERIK AXEL, född d. 31 okt. 1882.

Apoteket i Västervik.

1721.

Apoteket i Västervik anlades år 1721 af Johan Meijer, som d. 8 maj nämnda år af magistraten antogs till stadens apotekare. Rättigheten bekräftades d. 5 juni 1722 af K. bhde och erhöill M. år 1739 jämväl öflig rätt till viss tullfri införsel af medicinalier.

Apoteket inrättades i ett vid Storgatan beläget hus å fastigheten Västra kvarteret n:r 10 vid Stora torget, inom hvilken det sedan med all sannolikhet alltjämt varit förlagdt. Flyttades i slutet af år 1911 af apotekare K. R. Sandsjoe till en å samma tomt liggande renoverad byggnad med adress Rådhusgatan n:r 50.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 50,000 kronor.

MEIJER, JOHAN. Född d. 12 jan. 1690 i Jönköping.

Föräldrar: Apotekaren å Lejonet i Jönköping JOHAN FREDRIK MEIJER, född d. . . ., död d. 12 nov. 1700, och ANNA LUCIA, född d. . . . 1662, död d. 14 nov. 1737.

Efter fem års elevtid å apotekare Georg Mich. Scharffenbergs apotek i Köpenhamn tjänstgjorde M. efter aflagd examen åren 1709—21 i Nürnberg, Tübingen, Basel, Alt-Brisach samt å Lejonet i Jönköping. Antogs d. 8 maj 1721 af magistraten i Västervik till apotekare därstädes, och stadfästes hans rättigheter d. 5 juni 1722 af landshöfdingen Georg Wilhelm Fleetwood. Genom nåd. brefvet d. 13 mars 1739 erhöill M. äfven tillåtelse att för apotekets räkning årligen tullfritt införskrifva medicinalier till ett värde af 80 daler smt. Sitt apotek skötte Meijer med synnerlig skicklighet och gjorde sig jämväl på

flera sätt förtjänt om stadens utveckling. Öfverlät apoteket 1768 till sin yngste son, Adam M., men var fortfarande bosatt i Västervik.

Död d. 2 juli 1776 i Västervik.

Gift d. 10 febr. 1723 med HELENA OLOFSDOTTER, född d. 2 okt. 1703, död d. 23 mars 1759, dotter till handlanden OLOF ANDERSSON och MARGARETHA HERMANDOTTER BAUMAN.

Barn: MARGARETHA, född d. 19 dec. 1723, död d. 23 mars 1730; — OLOF, född d. 13 april 1725, död d. 11 april 1774. Provisor, Västervik; — JOHAN FREDRIK, född d. 25 jan. 1727, död d. 19 juni 1738; — ANNA MARIA, född d. 13 sept. 1728, död d. 31 mars 1730; — HERMAN, född d. 3 juni 1731, död d. 2 maj 1790. Handlande och rådman, Västervik; — HEDVIG JULIANA, född d. 1 sept. 1732, död d. 21 mars 1779, gift d. 23 okt. 1753 med tullförvaltaren i Västervik PER MAGNUS MYRBERG, född d. . . . 1720, död d. 10 dec. 1782; — ANNA LUCIA, född d. 30 nov. 1734, död d. 7 mars 1766, gift d. 27 april 1756 med assessorn HANS LILJENSTOLPE, född d. 9 jan. 1712, död d. 28 maj 1792; — CONRAD, född d. 23 febr. 1736, död d. 6 mars 1800. Kofferdikapten; — PETER, född d. 25 dec. 1737, död d. 2 mars 1739; — JOHANNES, född d. 6 april 1740, död d. 8 dec. 1741; — FREDRIK, född d. 2 okt. 1741, död d. 11 okt. 1746; — OTTO WILHELM, född d. 24 mars 1743, död d. 30 okt. 1746; — ADAM, född d. 6 aug. 1744, död d. 11 sept. 1786. Apotekare i Västervik (se nedan).

MEIJER, ADAM. Född d. 6 aug. 1744 i Västervik.

Föräldrar: Apotekaren i Västervik JOHAN MEIJER, född d. 12 jan. 1690, död d. 2 juli 1776, och HELENA OLOFSDOTTER, född d. 2 okt. 1703, död d. 23 mars 1759.

Efter skolstudier i Västervik och vid Linköpings gymnasium samt någon undervisning i farmacien å faderns apotek blef M. 1762 student i Uppsala. Bevistade där under ett och ett halft år Carl von Linnés och professor J. G. Wallerii föreläsningar samt begagnade sig äfven af undervisningen i latin, grekiska och franska. M. var sedan under ett år anställd hos sin fader i Västervik samt under lika lång tid å apoteken Ängeln i Stockholm och Kronan i Göteborg. Reste sedan för vinnandet af större erfarenhet i yrket 1766 till Danmark, där han vistades i Helsingör och Köpenhamn; återvände dock inom kort för att

biträda sin fader under dennes tilltagande sjuklighet. Tog 1767 kondition i Stockholm först å apoteket Markattan, numera Leoparden, sedan å apoteket Ängeln. Aflade d. 26 febr. 1768 apotekarexamen, hvarefter han öfvertog faderns apotek i Västervik.

Efter M:s död sköttes apoteket genom provisor till 1809 för änkans räkning.

Död d. 11 sept. 1786 i Västervik.

Gift d. 3 juni 1770 med CATHARINA MARIA HANQUIST, född d. 23 aug. 1749, död d. 23 dec. 1812, dotter till sjökaptenen HERMAN HANQUIST och CHARLOTTA WIDEGREN.

Barn: HELENA CATHARINA, född d. 31 dec. 1771, död d. 10 nov. 1846, gift d. 12 aug. 1799 med kyrkoherden i Säby af Linköpings stift, teol. dr PEHR ARENANDER, född d. 10 april 1762, död d. 19 maj 1819; — CHARLOTTA ALBERTINA, född d. 16 april 1773, död d. . . .; — HEDVIG LUCIA, född d. 29 april 1774, död d. 29 juni 1837, gift d. 9 juli 1806 med examinerade apotekaren MAGNUS FREDRIK KULLBERG, född d. 6 febr. 1779, död d. 23 febr. 1807. Vid sin död föreståndare för apoteket i Västervik; — JOHAN, född d. 13 dec. 1775, död d. . . . Fänrik vid K. flottan; — ADAM, född d. 14 april 1777, död d. 25 dec. 1814. Apotekare i Lindesberg; — ANNA MARIA, född d. 28 juni 1778, död d. 14 maj 1818; — OTTO FREDRIK, född d. 15 okt. 1779, död d. 6 febr. 1830. Med. dr, kir. mag., öfverfältläkare; — GUSTAF ADOLPH, född d. 25 jan. 1781, död d. . . . Handlande i Stockholm.

LÖFBERG, ABRAHAM PETER. Född d. 15 okt. 1779 i Ystad.

Föräldrar: Kollegan vid Ystads läroverk JOHAN PETER LÖFBERG, född d. 30 mars 1740, död d. 24 dec. 1812, och SOPHIA DOROTHEA TILIANDER, född d. 18 okt. 1750, död d. 4 okt. 1783.

L. var elev å apoteket i Ystad och konditionerade efter aflagd farmacie studiosi-examen å flera apotek. Tjänstgjorde 1809 å apoteket Gripen i Sundsvall och senare på året å apoteket i Västervik. Inlöste apoteket därstädes s. å. och undergick apotekarexamen.

Sedan mannen aflidit, innehade änkan apoteket till 1822, då hon sålde detsamma.

Död d. 19 maj 1819 i Västervik.

Gift d. 7 april 1812 med BEATA ELISABETH OLSSON, född d. 31 okt. 1784, död d. 1 nov. 1846, dotter till garfvaren JOHAN SAMUEL OLOFSSON och ELISABETH BELIN.

Barn: DOROTEA ELISABETH, född d. 14 juni 1813, död d. 9 maj 1865, gift d. 25 maj 1840 med handlanden, sedermera kassören i Smålands enskilda banks afdelningskontor i Västervik, ISAK EDSTRÖM, född d. 6 sept. 1807, död d. 14 juni 1873; — AUGUSTA ROSINA, född d. 14 aug. 1815, död d. 9 april 1895; — PER JOHAN, född d. 3 maj 1817, död d. 18 jan. 1844. Handelsbokhållare.

BÄCKMAN, ERIK. Född d. 1 sept. 1788 i Hammarby socken, Stockholms län.

Föräldrar: Dåvarande komministern, sedermera kyrkoherden i Markim och Orkesta, ERIK BÄCKMAN, född d. 2 okt. 1746, död d. 28 nov. 1798, och SARA KIHLESTRÖM, född d. . . . 1754, död d. 22 dec. 1790.

Efter erhållen undervisning vid Antonsonska pensionsinrättningen i Skånella blef B. 1803 elev å apoteket Lejonet i Stockholm och farmacie studiosus 1808. Konditionerade därefter dels å apotek i Stockholm, dels å apoteket Vasen i Linköping. Undergick d. 27 jan. 1821 apotekarexamen samt inköpte d. 1 april 1822 apoteket i Västervik, å hvilket han fick privilegium först d. 7 april 1841. Erhöll d. 20 jan. 1837 K. Maj:ts tillstånd att vid Eds bruk i Norra Tjusts härad anlägga ett filialapotek, hvilket genom K. brefvet d. 8 juni 1848 flyttades till Gamleby köping. Sålde d. 23 maj 1850 apoteket i Västervik med underlydande filialapotek; var sedan bosatt i nämnda stad till sin död.

B. testamenterade d. 15 okt. 1854 dels 2,000 rdr till Västerviks stad med föreskrift, att räntan däraf skulle utgå till behövande änkor efter sjömän från staden, dels till Hammarby församling, där han var född, 1,000 rdr, hvilket belopp, under benämning Bäckmanska donationen, skulle öfverlämnas till förvaltning af en kommitté, bestående af församlingens kyrkoherde såsom ordförande, samt af fyra ledamöter, nämligen en besuten ståndsperson, skolläraren samt tvenne för redbarhet och besutenhet kända bönder, alla boende inom församlingen. Räntan af gåfvobeloppet skulle »användas till uppköpande af

nödiga kläder åt fattiga barn, som tillhöra och vistas inom Hammarby församling samt sakna vård af föräldrar eller anhöriga, och gjort sig kända för sedlighet och flit i skolan därstädes». Utdelning af dessa kläder sker årligen på donators dödsdag.

Död d. 10 nov. 1854.

Gift d. 23 nov. 1824 med HEDVIG ULRIKA JANSSON, född d. 7 jan. 1795, död d. 9 jan. 1855, dotter till sjökaptenen PETER JANSSON och HEDVIG CHRISTINA LOSCH.

Barn: HEDVIG HENRIKA CECILIA, född d. 20 juni 1826, död d. 21 juli 1891; — ERIK FOLKE OSSIAN, född d. 25 juli 1828, död d. 2 jan. 1873. Protokollsekreterare i K. finansdepartementet.

DANIELSON, NILS OTTO. Född d. 26 aug. 1819 i Eksjö.

Föräldrar: Kontraktsposten och kyrkoherden i Eksjö, fil. d:r NILS JOHAN DANIELSON, född d. 25 nov. 1780, död d. 4 okt. 1857, och ULRIKA ELEONORA ASCHAN, född d. 21 okt. 1790, död d. 19 nov. 1856.

Efter erhållen undervisning i Eksjö skola blef D. d. 1 aug. 1836 elev å apoteket i Visby, där han d. 15 okt. 1840 aflade farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter från våren 1841 till våren 1843 å apoteket i Västervik samt inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, där han d. 4 juni 1846 aflade apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter från d. 20 maj 1847 till d. 1 dec. s. å. på apoteket i Söderköping samt från d. 1 dec. 1847 till d. 1 aug. 1850 å apoteket Lejonet i Norrköping. Inköpte d. 23 maj 1850 apoteket i Västervik med under detsamma då lydande filialapoteket i Gamleby samt erhöll d. 11 aug. 1853 privilegium å dessa. Filialapoteket i Gamleby flyttade han med vederbörligt tillstånd 1862 till Öfverums bruk, men det förlades ånyo till Gamleby enligt K. brefvet d. 23 okt. 1863. Den 1 juli 1874 sålde D. såväl apoteket i Västervik som underlydande filialapoteket. Var sedan fortfarande bosatt i Västervik.

Död d. 23 april 1889 i Västervik.

Gift d. 22 okt. 1854 med EMMA MARIA LYBECK, född d. 10 mars 1828, död d. 16 april 1911, dotter till grosshandlaren LARS MAGNUS LYBECK och ULLA MARIA DE MARÉ.

Barn: JOHAN OTTO SEBASTIAN, född d. 13 sept. 1855, död d. 1 sept. 1915. Godsägare; — ELLEN ULRIKA, född d. 1 okt.

1859, gift d. 14 juni 1880 med ingenjören ANTON HJALMAR WESSBERG, född d. 23 juni 1845, död d. 14 april 1904.

WIBERG, ANDERS. Född d. 23 jan. 1837 i Vänersborg
Föräldrar: Arbetaren ERIK WIBERG, född d. . . . 1799, död d. . . . 1861, och KAJSA OLSDOTTER, född d. . . . 1808, död d. . . . 1851.

Efter skolstudier åren 1847—50 vid Vänersborgs elementarläroverk antogs W. d. 17 febr. 1851 till elev å apoteket i nämnda stad och aflade därstädes d. 11 dec. 1856 farmacie studiosi-examen. Konditionerade sedan å samma apotek till d. 26 okt. 1860, därefter å apoteket Gripen i Nyköping till juli 1862. Förestod under sommarmånaderna åren 1864 och 1865 brunnsapoteket vid Porla och från dec. 1865 till dec. 1866 den af apotekare C. G. Nyblæus anlagda mineralvattenfabriken i Stockholm. Tjänstgjorde från d. 9 dec. 1866 till d. 7 sept. 1869 å apoteket Lejonet i Norrköping samt var från d. 1 okt. 1869 till d. 1 aug. 1874 föreståndare för apoteket Nordstjärnan i Gäfle. Inköpte d. 1 juli 1874 apoteket i Västervik med där- under lydande filialapoteket i Gamleby samt erhöll d. 31 juli s. å. privilegium å dessa apoteksinrättningar.

W. innehade förutom stadsfullmäktigemandat många andra förtroendeuppdrag i Västervik.

På sin sjuttioårsdag skänkte W. till »Vänersborgs söners gille» 500 kronor till gillet's blifvande ålderdomshem, och till en fontän å den nya planteringen vid Västerviks kyrka öfverlämnade W. samma dag ett belopp af 1,000 kronor.

Död d. 12 juni 1907 i Västervik.

Gift 1) d. 28 sept. 1870 med JOHANNA WILHELMINA MALM, född d. 24 jan. 1841, död d. 19 juli 1883, dotter till kopparslagareåldermannen LARS JOHAN MALM och BRITA MARIA RÖHMAN.

Barn: ANNA MARIA, född d. 8 sept. 1871, gift d. 1 sept. 1892 med häradshöfdingen GEORG AXEL WILHELM LINDERHOLM, född d. 19 sept. 1863; — KARIN ANDREA, född d. 18 april 1873, gift d. 27 juli 1893 med kamreraren i kommanditbolaget B. E. Lundström & C:o GUSTAF WILHELM AHLSTRÖM, född d. 18 mars 1870, död d. 1 nov. 1909; — WALBORG JOHANNA, född d. 1 nov. 1874, gift d. 7 juli 1904 med disponenten OSKAR

EKEROTH, född d. 29 april 1869; — ANDERS GUSTAF, född d. 15 nov. 1876, död d. 1 jan. 1883.

2) d. 1 sept. 1885 med HILDA INGEBORG KRAAK, född d. 18 juni 1846, dotter till landtbrukaren ERIK THEODOR KRAAK och SOFIA ANGELINA LANG.

SANDSJÖE, KARL RUPERT. Född d. 27 mars 1851 i Eksjö.

Föräldrar: Skomakeriäldermannen CARL MAGNUS SANDSJÖE, född d. 28 juli 1805, död d. 13 okt. 1860, och SOFIA OLOFS-DOTTER, född d. 20 okt. 1807, död d. 9 maj 1882.

Efter att hafva genomgått Eksjö elementarläroverk antogs S. till elev på apoteket i Hvetlanda och aflade d. 1 maj 1873 farmacie studiosi-examen i Sigtuna. Började efter två års tjänstgöring å apoteket i Motala studierna för apotekarexamen, som aflades d. 24 maj 1877. Förestod sommaren s. å. brunnsapoteket i Medevi, hvilket då hörde under apoteket i Vadstena samt var därefter anställd å sistnämnda apotek till d. 30 maj 1882. Tjänstgjorde från denna dag till d. 1 juli 1908, eller under mer än tjugusex år, å apoteket Vasen i Linköping, däraf tidvis och från 1899 oafbrutet som föreståndare för detsamma. Erhöll d. 2 juni 1908 personligt privilegium å apoteket i Västervik.

Gift d. 28 nov. 1889 med HILDA MARIA SUNDQVIST, född d. 5 okt. 1857, dotter till handlanden och rådmannen CARL JOHAN SUNDQVIST och HELENA EMILIA BECKMAN.

Barn: KARL GUSTAF AXEL, född d. 25 sept. 1890. Filosofie licentiat; — ELSA SOFIA, född d. 15 juni 1892.

Apoteket i Gamleby.

1907.

Jämlikt K. brevet d. 20 jan. 1837 anlades detta år af apotekaren i Västervik E. Bäckman »filialapoteket i Norra Tjust härad», till år 1848 förlagdt till Eds bruk. Sistnämnda år flyttades apoteket till Gamleby köping, där det bibehölls till 1862, då det förlades till Öfverum. Flyttades dock genom K. brevet d. 23 okt. 1863 tillbaka till Gamleby, där det sedan dess varit förlagdt.

I und. skrivelse d. 4 sept. 1907 anförde K. medicinalstyrelsen, att, sedan innehafvaren af apoteket i Västervik d. 12 juni s. å. aflidit, styrelsen lätit verkställa utredning rörande filialapotekets i Gamleby förändring till själfständigt apotek och i sådant afseende införskaffat uppgift å filialapotekets omsättning under hvart och ett af åren 1897—1906 äfvensom yttranden af prov-läkaren i Tjusts distrikt, förste prov-läkaren och K. bfhde i Kalmar län samt från styrelsen för den äldre fonden för apoteksprivilegiens amortering. Efter verkställd utredning hemställde härvid K. medicinalstyrelsen, att K. Maj:t täcktes dels förordna, att nämnda filialapotek, vid hvilket årliga omsättningen under de sista tio åren i medeltal utgjort 18,000 kronor, måtte så snart ske kunde förändras till själfständigt apotek, dels medgifva, att den äldre amorteringsfonden måtte äga att mellan apoteket i Västervik och det blifvande apoteket i Gamleby fördela det privilegievärde, 50,000 kronor, som vore åsatt »apoteket i Västervik jämte filialapoteket i Gamleby». Genom nåd. brevet d. 4 okt. 1907 föreskref också K. Maj:t, att filialapoteket i Gamleby skulle förändras till själfständigt apotek med personligt privilegium, och genom K. brevet d. 13 dec. s. å. förordnades, att privilegievärdet skulle så fördelas, att apoteket i Västervik åsattes ett privilegievärde af 40,000 kronor och det blifvande apoteket i Gamleby ett värde af 10,000 kronor.

Privilegium å apoteket i Gamleby tilldelades d. 2 juni 1908 examinerade apotekaren A. F. R. Hellman, och afsynades det samma d. 27 april 1909 efter till annan plats inom köpingen verkställd flyttning.

HELLMAN, ADAM FREDRIK RICHARD. Född d. 7 febr. 1855 i Tystberga, Södermanlands län.

Föräldrar: Landtbrukaren ANDERS PETTER HELLMAN, född d. 5 maj 1815, död d. 17 aug. 1900, och JOHANNA SOFIA NILSSON, född d. 17 sept. 1824, död d. 14 april 1891.

Efter skolstudier vid Östermalms elementarläroverk i Stockholm samt vid högre allmänna läroverket i Uppsala antogs H. d. 16 april 1873 till elev å apoteket Morianen i Stockholm. Fullgjorde sista elevåret å apoteket Vasen i samma stad, och aflade där d. 20 dec. 1876 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å sistnämnda apotek till d. 1 juli 1879, å apoteket i Hemse under åren 1883—86, samt å apoteket i Östhammar under år 1887. Aflade d. 21 jan. 1888 apotekarexamen, hvarefter H. hade anställning å apoteket i Hvetlanda från d. 1 april 1888 till d. 1 febr. 1891, å Svanen i Göteborg från denna dag till d. 15 dec. s. å., å Vasen i Stockholm från d. 1 jan 1892 till d. 4 juli 1898 samt å apoteket Ängeln i samma stad från d. 6 juli 1898 till d. 1 juli 1908. Erhöll d. 2 juni 1908 personligt privilegium å det till självständigt apotek förändrade filialapoteket i Gamleby köping, hvilket apotek afsynades d. 27 april 1909. I nya ändamålsenliga lokaler erhöll apoteket därvid jämväl till större delen nya inventarier.

Apoteket i Vimmerby.

1749.

Apoteket i Vimmerby uppsattes år 1749 af apotekaren Liborius Stockfisch.

Vid eldsvåda år 1820 nedbrann apoteket, som då var förlagdt till ett vid torget beläget hus. Af apotekare J. Bergelin uppfördes därefter för detsamma ny byggnad å dess nuvarande plats, tomterna n:r 6 och 7 i västra kvarteret, n:r 25 vid Oskar II:s gata, f. d. Storgatan.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 40,000 kronor.

STOCKFISCH, LIBORIUS. Född d. . . . 1704.

Föräldrar:

S., som 1749 inrättade apoteket i Vimmerby, sålde det redan 1753 och var sedan bosatt på landet, där han utöfvade medicinsk praktik.

Död d. 4 aug. 1792 på Böta i Långemåla, Kalmar län.

Gift d. . . . juni 1745 med MARIA MAGDALENA RISING, född d. 9 mars 1713, död d. . . ., [gift 1) d. 5 juli 1739 med kyrkoherden i Tryserum HENRIK JAKOB SIVERS, född d. 5 april 1709, död d. 8 aug. 1758 (laglig skilsmässa)], dotter till teologie lektor i Linköping och kyrkoherden i Skeda BOTVID RISING och ANNA CECILIA STJERNMAN.

Barn: LIBORIUS, född d. 4 aug. 1746; — BOTVID, född d. 10 febr. 1748, död d. 27 mars s. å.; — BOTVID, född d. 8 jan. 1750, död d. 19 okt. 1760; — MATHIAS, född d. 25 febr. 1752; — två söner, begrafna d. 13 april 1755, två dagar gamla; — tvillingar, födda 1756, döda d. 21 april s. å.; — CARL, född d. 18 april 1757; — ANNA MARIA, född d. 28 sept. 1761.

WASSERFÜHRER, LORENTZ. Född d. 7 febr. 1716 i Kalmar.

Föräldrar: Apotekaren i Kalmar LORENTZ CHRISTIAN WASSERFÜHRER, född d. . . ., död d. 3 juni 1729, och ANNA CATHARINA SCHULTZ, född d. . . . 1687, död d. 7 maj 1752.

W. var endast farmacie studiosus, då han d. 6 dec. 1753 öfvertog apoteket i Vimmerby, hvilket han sålde 1760.

Död d.

Gift d. 13 dec. 1760 med MARIA MOBERGER, född d. . . . 1739, död d. 13 dec. 1790, [gift 1) med borgaren i Vimmerby PETER JONSON] KASTMAN, 3) d. 12 juni 1764 med rådmannen i Vimmerby ANDERS LUND], dotter till postmästaren och rådmannen i Vimmerby OLOF ESKILSSON MOBERGER och CATHARINA KASTMAN.

Barn: LORENTZ CHRISTIAN, född den 6 sept. 1761.

LINDSTEDT, PETER. Född d. . . . aug. 1727.

Föräldrar: Rådmannen i Nora PETER LINDSTEDT, född d. . . ., död d. . . ., och BARBRO CHRISTINA HAHN, född d. . . ., död d. . . .

Efter aflagd apotekarexamen köpte L. 1760 apoteket i Vimmerby, hvilket han jämte privilegierna sålde d. 11 dec. 1771.

Död d. 27 jan. 1789.

Gift d. 17 maj 1761 med ANNA LAURENTIA KINSTRÖM, född d. . . . 1744, död d. 3 april 1774.

Barn: LARS, född d. 20 juli 1762, död d. 9 jan. 1767; — PETER, född d. 22 okt. 1763; — ANNA CHRISTINA, född d. 2 juni 1765, död d. 5 febr. 1767; — CARL JACOB, född d. 9 juni 1767; — SARA LISA, född d. 30 nov. 1768; — NATANAËL, född d. 2 dec. 1770, död d. 1 maj 1810; — LARS, född d. 3 aug. 1772.

ROSIN, PETER. Född d. 11 febr. 1747 i Åsheda, Kronobergs län.

Föräldrar: Gästgifvaren MÅNS MÅNSSON och ELISABETH PERSDOTTER.

Efter skolstudier i Växjö antogs R. till elev å apoteket Lejonet i nämnda stad samt fortsatte från 1764 elevtjänstgöringen å apoteket Ugglan i Stockholm, å hvilket apotek han äfven konditionerade under tre år efter aflagd farmacie studiosi-

examen. Inköpte d. 11 dec. 1771 apoteket i Vimmerby och examinerades i collegium medicum d. 13 mars 1772. Fick d. 25 aug. 1778 privilegierna bekräftade med alla de rättigheter apoteket tillförne ägt, undantaget dem, som allmänna författningarna sedermera kunnat förändra. Sälde apoteket år 1793.

Död d. 7 april 1821 i Vimmerby.

Gift d. 3 jan. 1773 med CHRISTINA LINCK, född d. 19 okt. 1753, död d. 14 juni 1824, dotter till handlanden PAUL LINCK och MAJA STINA WIMMERCANTZ.

Barn: PAUL, född d. 17 nov. 1773, död d. 16 nov. 1823. Kommissionslandtmätare i Östergötlands län; — MAGNUS, född d. 6 maj 1775; — PETER, född d. 22 juni 1776, död d. 23 juni s. å.; — SVEN PETER, född d. 25 maj 1777; — JOHAN, född d. 5 aug. 1778; — PETRUS, född d. 17 mars 1780, död d. 19 april s. å.; — MARIA CHRISTINA, född d. 23 okt. 1781; — ELISABETH, född d. 29 april 1783; — CARL JOHAN, född d. 5 okt. 1784, död d. 26 okt. s. å.; — JOHANNA MARIA, född d. 13 mars 1786, död s. d.; — ADAM, född d. 4 juni 1787, död s. d.; — GUSTAF, född d. 30 sept. 1793, död d. 27 dec. s. å.

LEIDENFROST, CHRISTIAN FRIEDRICH. Innehade apoteket i Vimmerby åren 1793—1804. (Se under apoteket i Oskarshamn.)

SCHULTZ, ISAK CHRISTIAN. Född d. 17 juni 1771 i Vadstena.

Föräldrar: Apotekaren i Vadstena DANIEL VICTOR CHRISTIAN SCHULTZ, född d. . . . 1728, död d. 18 maj 1795, och INGRID CHRISTINA ROLAND, född d. 5 juli 1729, död d. 9 dec. 1774.

Som student i Uppsala år 1792 samt under tjänstgöring å apoteket i Västervik 1794 äfvensom å andra apotek, bl. a. i Norrköping, inhämtade S. grundliga insikter ej allenast i farmaci utan äfven i lefvande språk, särskildt engelska och italienska. Aflade 1804 med loford apotekarexamen och köpte s. å. apoteket i Vimmerby, hvilket han utvidgade och höll i godt skick. Åtnjöt äfven stort förtroende inom sin ort. Afyttrade apoteket 1816.

Död d. 30 maj 1850 på Tjuk i Västra Eneby, Östergötlands län. Ogift.

BERGELIN, JOHAN. Född d. 5 aug. 1793 i Mariestad.

Föräldrar: Borgmästaren i Sköfde, vice häradshöfdingen JOHAN BERGELIN, född d. 25 mars 1763, död d. 2 mars 1827, och ANNA CHRISTINA COLLING, född d. 29 mars 1770, död d. 22 maj 1830.

Efter skolstudier i Mariestad och Sköfde antogs B. till elev å apoteket Kronan i Göteborg, där han äfven aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde sedan på nämnda apotek ytterligare ett par år, hvarefter han innehade flera platser, bl. a. å apoteket i Vimmerby, hvilket han äfven en kort tid arrenderade. Aflade 1815 apotekarexamen och köpte apoteket i Sköfde, hvilket han dock sålde redan följande år, då han inköpte apoteket i Vimmerby. Efter den stora brand som 1820 öfvergick sistnämnda stad, hvarvid äfven apoteket gick förloradt, uppförde B. ett nytt hus, i hvilket han inrättade apoteket med ny inredning, nya ståndkärl och laboratorieapparater. År 1823 sålde han apoteket och erhöll på ansökan burskap som borgare och handlande i Vimmerby.

År 1828 vald till riksdagsman i borgarståndet för städerna Söderköping, Vimmerby och Gränna, bevistade B. riksdagen 1828—30, därvid han af ståndet utsågs till ledamot af allmänna besvärs- och ekonomiutskottet; som en af borgarståndets representanter var han äfven närvarande, då prins Oscar Fredrik, sedermera konung Oscar II, d. 28 jan. 1829 döptes, till hvilken akt K. Maj:t bjudit och kallat rikets ständer som faddrar. Kommen på obestånd emigrerade B. till Nord-Amerika, där han äfven slutade sina dagar.

Död d. . . . 1838.

Gift d. 24 juni 1817 med ANNA SIGRID ÄHLSTRÖM, född d. 25 april 1799, död d. 26 juli 1873, dotter till handlanden i Vimmerby LORENTZ ÄHLSTRÖM och CHRISTINA NYMAN.

Barn: JUSTINA ELEONORA CHRISTINA, född d. 31 jan. 1818, död d. 10 juli 1882, gift d. 16 dec. 1838 med borgmästaren i Vimmerby JOHAN FREDRIK NYANDER, född d. 21 juni 1805, död d. 27 dec. 1885; — ANNA MARIA CATHARINA, född d. 11 sept. 1820, död d. . . .; — JUSTUS LEONARD, född d. 11 maj 1822, död d. 21 jan. 1823; — SIGRID BEATA CECILIA, född d. 28 okt. 1824, död d. 9 juni 1891, gift d. 3 nov. 1865 med rådmannen i Vimmerby NILS MAGNUS THÖRNEQVIST, född d. 29 jan. 1813, död d. 3 juni 1891.

LIEBMAN, CHRISTIAN MATHIAS. Innehade apoteket i Vimmerby åren 1823—28. (Se under apoteket Vasen i Linköping, sid. 472.)

SETTERBERG, JOHAN. Född d. 21 juli 1802 i Kaga, Östergötlands län.

S. var elev å apoteket Vasen i Linköping, där han 1824 aflade farmacie studiosi-examen. Undergick sedan d. 1 nov. 1826 apotekarexamen med betyget laudatur, hvarefter han en tid var anställd som proberare vid koboltverken i Närke. Inköpte 1828 apoteket i Vimmerby och kallades d. 6 okt. s. å. af stadens magistrat till apotekare därstädes. Utarrenderade 1837 apoteket till apotekaren C. J. M. Lindewald, till hvilken S. äfven sålde detsamma 1841, sedan han d. 12 maj s. å. erhållit privilegium därå.

S. var skicklig kemist samt i sitt yrke mycket kunnig och förfaren.

Har från trycket utgifvit: *Farmaceutiska anteckningar*. Del I. Linköping 1829, 8:o; *Undersökning af några kolsyrade salters sammansättning*, Kungl. Vetenskapsakademiens handl. 1829, sid. 120.

Död d. (våren) 1849 i Vimmerby.

Gift d. . . . med HELENA SOFIA UGARPH, född d. 29 sept. 1806, död d. 3 juli 1856, dotter till

Barn: CHRISTINA ELISABETH, född d. 15 juli 1832, död ung; — ANNA SOFIA, född d. 18 sept. 1834, död ung; — CHRISTOFFER, född d. 12 nov. 1841, död d. 27 mars 1864. Farmacie studiosus i Malmö d. 11 okt. 1860.

LINDEWALD, CARL JOHAN MATÉRN. Född d. 3 mars 1807 i Teda, Öfver-Grans socken, Uppsala län.

Föräldrar: Fanjunkaren CARL MATÉRN LINDEWALD, född d. 3 aug. 1778, död d. 1 sept. 1839, och CLARA JOHANNA WULFF, född d. 2 mars 1785, död d. 25 jan. 1869.

L. erhöill skolundervisning hos friherre Rålamb på Fånö samt antogs till elev å apoteket i Enköping, där han d. 21 jan. 1829 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde där- efter å apoteken i Vimmerby samt Lejonet och Hjorten i Stockholm. Undergick d. 23 maj 1838 apotekarexamen. Förestod från 1837 apoteket i Vimmerby, som han inköpte 1841 och

å hvilket han erhöill privilegium d. 3 dec. 1842. Sålde apoteket d. 3. dec. 1843 och anlade ett bryggeri i Nättraby socken, Blekinge. Flyttade 1858 därifrån till Stockholm, där han var anställd å Tanto sockerbruk till 1862. Förestod därefter någon tid medikamentsförrådet i Dalarö.

L. ägnade sig jämväl åt beredning af tekniska artiklar, däribland parfymer, af hvilka särskildt ett af honom sammansatt luktvatten, benämndt »Eau sans pareille» utgjorde en ej obetydlig handelsvara.

Död d. 19 okt. 1864 i Stockholm.

Gift d. . . . 1838 med EMMA BOIVIE, född d. 27 okt. 1814, död d. 9 okt. 1898, dotter till sidenfabrikören FRANS BOIVIE och ANNA HELENA ÅKERBLOM.

Barn: CARL MATÉRN, född d. 29 jan. 1839, död d. . . .; — CLARA EMILIA, född d. 20 okt. 1840, gift d. 20 okt. 1859 med bryggaren OTTO LUDVIG MALKOLM KROOK, född d. 15 aug. 1832, död d. 16 mars 1895; — WILHELM EDVARD, född d. 23 maj 1844, död d. 10 dec. 1886 i Mentone, Frankrike. Farmacie studiosus d. 4 juni 1862. Ägde apotek i Mentone, hvilket han 1882 uppsatt tillsammans med brodern Ernst Richard Matérn L. Hade varit anställd å apotek i Tyskland, Österrike, Frankrike, Förenta staterna och England samt i Schweiz, Förenta staterna och Frankrike aflagt de statsexamina, som berättigade till apotekaryrkets själfständiga utöfvande i dessa stater; — JOHAN HENRIK, född d. 14 aug. 1846, död d. 9 maj 1909. Apotekare i Högsby; — ERNST RICHARD MATÉRN, född d. 20 febr. 1850. Apotekare i Eksjö; — CHARLOTTA AMALIA MATHILDA EMMA, född d. 16 mars 1854, gift d. 18 jan. 1878 med landtbrukaren SVEN JÖNSSON, född d. 16 mars 1823, död d. 16 mars 1907.

HULT, EJLERT GUSTAF. Född d. 14 nov. 1814 på Stensryd, Kalmar län.

Föräldrar: Majoren i armén, ryttmästaren vid dåvarande Smålands dragonregemente, CLAS OLOF HULT, född d. 4 dec. 1772, död d. 3 april 1820, och ALBERTINA CAROLINA HEDBERG, född d. . . . 1780, död d. 16 febr. 1843.

H. var elev å apoteket Vasen i Linköping från nov. 1828 till hösten 1832, då han d. 25 sept. aflade farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter å apoteket i Askersund från dec. 1832 till juni 1835. Undergick d. 15 dec. 1836 apotekar-

examen, hvarefter han var anställd å apoteket i Östhammar från jan. 1837 till sept. 1838. Efter föreståndarskap för apoteket i Säter till nov. 1839 tjänstgjorde H. från d. 15 nov. sistnämnda år till d. 1 febr. 1843 å apoteket Fläkta Örnen i Malmö. Inköpte d. 3 dec. 1843 apoteket i Vimmerby, och erhöll d. 7 juli 1848 privilegium å detsamma. Sålde apoteket d. 31 aug. 1861, och ägnade därefter sin tid åt kommunala angelägenheter.

Död d. 3 juli 1870 i Vimmerby.

Gift d. 13 sept. 1850 med ANNA MARIA HERNBLOM, född d. 21 aug. 1828, död d. 26 okt. 1882, dotter till häradshöfdingen i Aspelands m. fl. häraders domsaga PER HERNBLOM och ANNA MARIA TOTTIE.

Barn: NANNY MARIA, född d. 4 juni 1851, gift d. 24 sept. 1871 med borgmästaren i Vimmerby OTTO GUSTAF WAHLBERG, född d. 2 juli 1833, död d. 28 febr. 1907; — EDVARD OSSIAN, född d. 2 febr. 1854, död d. 15 dec. 1909. Apotekare i Arboga; — HUGO EHRNFRID, född d. 13 okt. 1861. Generalmajor i generalitetets reserv.

MUNTHE, MARTIN ARNOLD FREDRIK. Innehade apoteket i Vimmerby åren 1861—66. (Se under apoteket Hvita Björnen i Stockholm, sid. 136.)

CULIN, AXEL ALFRED. Var innehafvare af apoteket i Vimmerby åren 1866—67. (Se under apoteket i Askersund.)

ROSWALL, CARL ALEXANDER AUGUST. Född d. 18 april 1834 i Södra Vi socken, Kalmar län.

Föräldrar: Sekreteraren BROR ALEXANDER LEONARD ROSWALL, född d. 25 jan. 1808, död d. 17 okt. 1879, och JOHANNA SOFIA BRANDTBERG, född d. . . . 1802, död d. 6 juli 1873.

R. genomgick elementarläroverket i Vimmerby samt antogs d. 1 april 1850 till elev å apoteket Fläkta Örnen i Malmö, där han d. 17 april 1855 aflade farmacie studiosi-examen. Fortsatte sin tjänstgöring å nämnda apotek till aug. 1858, hvilket år han på hösten inskrefs vid farmaceutiska institutet. Undergick apotekarexamen d. 24 mars 1860, och konditionerade därefter till

aug. 1867 ånyo å apoteket Fläkta Örnen i Malmö. Inköpte och erhöill d. 6 dec. s. å. privilegium å apoteket i Vimmerby. Åtnjöt från 1893 befrielse från apotekets skötsel och bosatte sig på Månsarp, Pelarne socken, Kalmar län, där han sysslade med trädgårdsskötsel, framför allt odling af dvärgfrukträd.

Under sin krafts dagar deltagande i det kommunala lifvet var R. ledamot af Vimmerby stadsfullmäktige, fattigvårdsstyrelse m. m.

Död d. 23 juni 1916 å egendomen Månsarp, begrafven å Vimmerby kyrkogård.

Gift d. 19 nov. 1868 med CHARLOTTA AUGUSTA MARIA BRANDSTEN, född d. 20 juni 1842, dotter till kronofogden CARL JOHAN BRANDSTEN och WILHELMINA ROSWALL.

Barn: CLAËS ANDERS ALEXANDER, född d. 23 aug. 1869. Riksgäldskommissarie; — JOHAN MAGNUS ALEXANDER, född d. 19 sept. 1870, död d. 14 febr. 1874; — OLGA FREDRIKA MARIA, född d. 21 juli 1872; — ANNA SOFIA MATHILDA, född d. 5 april 1874, gift d. 17 mars 1892 med provinsialläkaren, med. lic. GUSTAF ADOLF LIND, född d. 9 dec. 1851, död d. 10 sept. 1914; — ALMA AUGUSTA WILHELMINA, född d. 24 juli 1876, död d. 3 okt. s. å.; — TEKLA JOHANNA WILHELMINA, född d. 23 sept. 1880, död d. 17 juni 1907.

HOFFSTEDT, HENRIK ALBIN. Född d. 9 mars 1862 i Kärna församling, Östergötlands län.

Föräldrar: Landtbrukaren NILS HENRIK HOFFSTEDT, född d. 30 juli 1836, död d. 4 april 1917, och IDA JOSEFIN CARLSSON, född d. 2 aug. 1834, död d. 8 sept. 1901.

H. genomgick sex klasser af Linköpings elementarläroverk och antogs d. 12 sept. 1882 till elev å apoteket Kronan i Göteborg. Aflade farmacie studiosi-examen d. 27 maj 1886 och tjänstgjorde därefter å dåvarande filial apoteket i Gamleby från d. 15 sept. 1886 till d. 12 juli 1888, i Trollhättan från d. 16 juli 1888 till d. 3 mars 1889, å apoteket på Orust från d. 17 juli till d. 26 aug. 1889, å Fläkta Örnen i Malmö från den 28 aug. 1889 till d. 29 juli 1890 samt å medikamentsförrådet i Grangärde från d. 1 aug. 1890 till d. 29 juli 1891. Var sedan från d. 1 aug. sistnämnda år, med undantag för studietiden vid farmaceutiska institutet, där H. undergick apotekarexamen d. 20 maj 1897, anställd å apoteket i Värnamo, däraf som före-

ståndare från d. 1 maj 1906 till d. 1 nov. 1916. Erhöll d. 12 jan. 1917 personligt privilegium å apoteket i Vimmerby, hvilket han tillträdde d. 5 mars s. å.

Gift d. 4 okt. 1902 med GERDA ELISABETH NYSTEDT, född d. 16 febr. 1872, dotter till färgerifabrikören GUSTAF VILHELM NYSTEDT och TYRA LARSSON.

Barn: GUSTAF HENRIK THEODOR, född d. 9 nov. 1903; — KJELL INGVAR, född d. 8 juli 1905; — ELNA MARGARETA, född d. 17 okt. 1906; — ANNA BRITA, född d. 23 nov. 1908; — GERDA HELFRID, född d. 28 mars 1911; — GUNNEL VILHELMINA ELISABETH, född d. 5 febr. 1913; — SVEN GUDMUND LAGE, född d. 18 dec. 1914.

Apoteket i Oskarshamn.

1803.

Apoteket i dåvarande köpingen Döderhultsvik, numera Oskarshamn, anlades år 1803 af apotekaren Lars Kraft efter därtill d. 27 sept. s. å. erhållet privilegium.

Till år 1838 var apoteket inredt i numera huset n:r 88 Kungsgatan; flyttades nämnda år till den snedt emot detta hus vid samma gata belägna egendomen n:r 286, till hvilken apoteket fortfarande är förlagdt. Dess nuvarande inredning uppsattes af apotekaren G. A. Walin, som äfven byggde om apotekshuset.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 47,000 kronor.

KRAFT, LARS. Född d. 23 juli 1775 i Örberga, Östergötland.

Föräldrar: Prosten och kyrkoherden i Rogslösa JOHAN KRAFT, född d. 21 jan. 1748, död d. 31 maj 1807, och HELENA MARGARETA KRAFT, född d. 22 maj 1748, död d. 13 febr. 1781.

K. kom 1798 som provisor från Stockholm till Örebro, köpte s. å. apoteket Hjorten i sistnämnda stad samt aflade apotekar-examen. Sålde apoteket redan 1801 och flyttade till Döderhultsvik, numera Oskarshamn, där han efter d. 27 sept. 1803 erhållet privilegium anlade ett apotek.

Död d. . . . 1805.

LEIDENFROST, CHRISTIAN FRIEDRICH. Född d. . . . 1748 i Öfver-Sachsen.

L. studerade farmacien i sin hemort och konditionerade sedan i Hamburg, hvarifrån han 1780 reste till Sverige, där han

först hade anställning å apoteket Svanen i Kristianstad. Flyttade 1782 till apoteket Göta Lejon i Karlskrona och tjänstgjorde sedan å ett flertal andra apotek. Köpte 1793 apoteket i Vimmerby samt undergick s. å. apotekarförhöret. För sin tid framstående apotekare höll L. sitt apotek i så godt skick, att det ansågs vara det bästa inom länet. Sålde detsamma 1804 och vistades därefter ett år på Öland i afsikt att där inrätta ett apotek. Som emellertid ett sådant enligt hans åsikt ej skulle komma att bära sig, köpte han d. 25 juli 1805 apoteket i Döderhultsvik, numera Oskarshamn, där han sedan försörjde sig dels genom inkomst från apoteket dels genom medicinsk praktik. Sålde apoteket d. 22 mars 1822, men var fortfarande till sin död bosatt i Döderhultsvik.

Död d. 28 okt. 1823.

Gift d. . . . med BRITA MARIA VON SYDOW, född. d. 9 nov. 1768, död d. 6 sept. 1810, dotter till kroninspektoren KNUT FREDRIK VON SYDOW och MARIA ELFSTRÖM.

Barn: CHRISTIAN GOTTHARD, född d. 12 okt. 1793, död d. 25 jan. 1794; — CHRISTIAN VALERIUS, född d. 29 jan. 1795, död d. . . .; — MARIA FREDRIKA, född d. 19 nov. 1796, död d. . . .; — FREDRIK GOTTLIEB, född d. 27 dec. 1798, död d. . . .; — SVEN LUDVIG, född d. 12 juli 1800, död d. . . .; — CARL ADOLF, född d. 6 juli 1802, död d. 13 febr. 1803; — CARL ANDREAS, född d. 21 juni 1804, död d. 5 juni 1876. Farmacie studiosus d. 24 nov. 1828. Godsägare.

WACKLIN, EDVARD WILHELM. Född d. 8 sept. 1796 i Stockholm.

Föräldrar: K. kammartjänaren ISAK EDVARD WACKLIN, född d. 17 sept. 1757, död d. 3 nov. 1820, och DEBORA WEER, född d. . . . 1762, död d. 10 febr. 1799.

W., som aflagt farmacie studiosi-examen, inköpte d. 22 mars 1822 apoteket i Döderhultsvik, numera Oskarshamn, och erhöi d. 23 febr. 1824 K. sundhetskollégii förordnande som apotekare därstädes. Sålde apoteket d. 22 sept. 1828, men återtog det d. 5 jan. 1830, hvarefter han innehade detsamma till d. 12 juli s. å. Var därefter bruksläkare vid Uddeholms bruk i Värmland.

Död d. . . .

Gift med ELISA WIJGMAN, född d. 20 sept. 1793, död d. . . .

FLINK, JOHAN PETER. Född d. 12 okt. 1799 i Hälsingborg.

Föräldrar:

F. var i sex år elev å apoteket Lejonet i Landskrona och aflade därstädes d. 13 april 1820 farmacie studiosi-examen. Blef sedan, ehuru endast farmacie studiosus d. 22 sept. 1828 ägare af apoteket i Döderhultsvik, numera Oskarshamn, hvilket han innehade till d. 5 jan. 1830, då förre ägaren återtog detsamma. Afflyttade d. 23 jan. s. å. till Kristianstad.

Död d. . . .

WALLBECK, CLAS STEFANUS. Född d. 26 dec. 1805 i Drothems socken, Östergötland.

Föräldrar: Kontraktsposten i Hammarkinds kontrakt, kyrkoherden i Drothem, ARVID JOHAN WALLBECK, född d. 14 dec. 1748, död d. 15 okt. 1821, och HEDVIG ELISABETH STENHAMMAR, född d. 11 juli 1773, död d. 26 maj 1810.

Efter erhållen skolundervisning antogs W. 1823 till elev å apoteket Markattan, numera Leoparden i Stockholm samt fortsatte elevtjänstgöringen å apoteket i Söderköping, där han d. 24 nov. 1826 aflade farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter å apoteken i Visby och Göta Lejon i Karlskrona samt köpte d. 12 juli 1830 apoteket i Döderhultsvik, numera Oskarshamn. Ehuru endast farmacie studiosus erhöll W. d. 30 dec. s. å. K. sundhetskollégii tillstånd att förestå apoteket så länge detsamma hölls i vederbörligt skick. Innehade apoteket till 1838, då han flyttade först till Angersmåla i Misterhults socken, därefter till gården Maren i Torhamns socken, Blekinge län, där han dog.

Död d. 2 juni 1866.

Gift med EVA CHARLOTTA BERG, född d. 17 mars 1815, död d. . . ., dotter till

Barn: EVA ELISABETH, född d. 24 dec. 1835, död d. . . .; — ARVID JOHAN, född d. 28 sept. 1837.

BURSIE, GUSTAF. Född d. 14 okt. 1814 å Österarp i Wirserums socken, Kalmar län.

Föräldrar: Häradshöfdingen, sedermera borgmästaren i Vimmerby JOHAN GUSTAF BURSIE, född d. 4 maj 1778, död d. 26

april 1853, och CHARLOTTA FREDRIKA HULT, född d. 15 jan. 1782, död d. 31 juli 1852.

B. genomgick Vimmerby skola och antogs hösten 1828 till elev å apoteket Vasen i Linköping, hvilken plats han dock lämnade redan efter ett halft år för att vid Linköpings gymnasium fortsätta skolstudierna. Inträdde sedan åter å apotekarbanan och antogs 1831 till elev å apoteket i Vimmerby, där han d. 18 maj 1833 aflade farmacie studiosi-examen. Var därefter anställd å apoteket i Umeå från okt. s. å. till nov. 1835. Aflade d. 14 dec. 1836 apotekarexamen och tjänstgjorde sedermera å apoteket Vasen i Linköping till d. 1 juli 1838, då B. efter afslutadt köp tillträdde apoteket i Döderhultsvik, numera Oskarshamn. Sökte ej stadfästelse å privilegiet och afträdde apoteket d. 1 juli 1847 till apotekaren A. L. Sundius, som sedan mars 1846 arrenderat detsamma. Efter det Bursie frånträdt apoteket var han fortfarande bosatt i Oskarshamn och i den mån krafterna tilläto verksam inom samhället, bl. a. under en följd af år som ordförande i fattigvårdsstyrelsen.

Död d. 1 aug. 1891 i Oskarshamn.

Gift d. 23 juni 1841 med MARIA LOVISA BÆCKSTRÖM, född d. 14 febr. 1814, död d. 14 sept. 1877, dotter till kontraktsprosten och kyrkoherden i Döderhult, fil. d:r EMANUEL BÆCKSTRÖM och ELSA CHRISTINA LILLIECRONA.

Barn: AGNES CHARLOTTA CHRISTINA, född d. 20 aug. 1842, död d. 17 okt. 1912. Telegrafist; — SOFIA LOVISA ULRIKA, född d. 20 aug. 1844.

SUNDIUS, ADOLF LEONARD. Innehade apoteket i Oskarshamn åren 1847—50. (Se under apoteket Kronan i Norrköping, sid. 497.)

MUNTHE, MARTIN ARNOLD FREDRIK. Innehade apoteket i Oskarshamn åren 1850—61. (Se under apoteket Hvita Björnen i Stockholm, sid. 136.)

STRÖM, CARL FREDRIK. Född d. 4 sept. 1827 i Linköping.

Föräldrar: Konsistorievaktmästaren MAGNUS STRÖM, född

d. . . . 18 . . . , död d. . . . 1863, och GUSTAVA HANNGREN, född d. . . . , död d. . . . 1864.

Efter skolstudier vid Linköpings elementarläroverk antogs S. i okt. 1841 till elev å apoteket Vasen i nämnda stad, där han d. 9 okt. 1845 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter till slutet af nov. 1846 å apoteket Tre kronor i Karlskrona, till jan. 1849 å apoteket i Falun, till juni s. å. å apoteket Lejonet i Stockholm samt till maj 1852 å apoteket Lejonet i Gäfle. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet samt aflade apotekarexamen d. 1 febr. 1854. Var sedan anställd å apoteket Lejonet i Jönköping från maj 1854 till juni 1855, därefter å apoteket Lejonet i Kalmar till nov. 1859. Konditionerade från d. 11 nov. 1859 till d. 12 dec. s. å. på apoteket Kronan i Göteborg och från d. 8 jan. 1860 till d. 25 maj s. å. på apoteket Ugglan i Stockholm. Förordnades d. 18 juni 1860 till föreståndare för apoteket i Oskarshamn; köpte detta apotek d. 28 aug. 1861 och erhöll privilegium å detsamma d. 4 okt. 1861. Sålde apoteket d. 1 juli 1874 och bosatte sig i Stockholm, hvarifrån han dock 1876 flyttade tillbaka till Oskarshamn.

S. var från 1884 rådman i Oskarshamn och mycket anlitad i kommunala värf; var ordförande i stadens drätselkammare äfvensom ledamot af stadsfullmäktige.

Död d. 15 mars 1894 i Oskarshamn.

Gift d. 13 juni 1858 med EMMA GUSTAVA OHLSSON, född d. 17 mars 1841, dotter till landtbrukaren SVEN OHLSSON och DOROTEA OHLSSON.

Barn: CARL HENRY, född d. 12 juni 1859. Styrman; — AXEL LUDVIG, född d. 2 aug. 1862, död d. 26 jan. 1864; — BERTA ELLEN SOFIA, född d. 2 april 1865.

WALIN, GUSTAF ALRIK. Född d. 4 sept. 1845 i Årdala, Södermanland.

Föräldrar: Musikdirektören och organisten FRANS AUGUST WALIN, född d. . . . 1822, död d. 15 sept. 1896, och ANNA GUSTAVA SYK, född d. . . . 1821, död d. 23 maj 1869.

W. erhöll undervisning vid Nyköpings elementarläroverk och antogs d. 18 juni 1860 till elev å apoteket Fenix i Stockholm. Aflade farmacie studiosi-examen d. 2 juni 1864 och konditionerade därefter å nämnda apotek till d. 21 okt. s. å.

samt å apoteket i Trälleborg från d. 1 nov. 1864 till d. 25 april 1866. Inskrefs höstterminen 1866 vid farmaceutiska institutet samt undergick apotekarexamen d. 26 maj 1869. Var sedan ånyo anställd å apoteket i Trälleborg från d. 18 aug. 1869 till d. 9 mars 1870, å apoteket Lejonet i Malmö från d. 15 maj 1870 till d. 15 jan. 1872, å apoteket i Eslöf från d. 25 mars 1872 till d. 5 maj s. å., å Svanen i Lund från d. 19 maj 1872 till d. 21 juli s. å., å apoteket i Trälleborg från d. 11 mars 1873 till d. 1 juli s. å., samt å Lejonet i Malmö från d. 1 okt. 1873 till d. 1 juni 1874. Tillträdde d. 1 juli 1874 efter avslutadt köp apoteket i Oskarshamn och erhöll d. 31 juli s. å. privilegium därå.

W. var åren 1895—1907 ledamot af riksdagens 1:a kammare, statsrevisor 1905—07, samt i tjugu år ledamot af landstinget. Stadsfullmäktig i Oskarshamn sedan 1875 var W. dess ordf. 1910—1918. Ordf. i drätselkammaren 1878—1900. Ledamot af styrelsen för Smålands enskilda banks afdelningskontor i Oskarshamn från 1889.

R. V. O. 1899.

Gift 1) d. 23 dec. 1871 med ANNA WILHELMINA SOFIA BRACONIER, född d. 5 jan. 1845, död d. 23 sept. 1910, dotter till fanjunkaren vid K. Skånska dragonregementet FRANS LORENS BRACONIER och CLARA BERGH.

2) d. 7 nov. 1912 med ALMA AUGUSTA MAGNUSSON, född d. 24 febr. 1861, dotter till bruksinspektoren GUSTAF AUGUST MAGNUSSON och MARIA OLSSON.

Apoteket i Borgholm.

1815.

Provinsialläkaren på Öland d:r Olof Kullberg erhöll 1815 tillstånd inrätta ett apotek i Borgholm, som nämnda år beviljades stadsrättigheter. Ett apotek i egentlig mening synes emellertid då ej hafva kommit till stånd, ty genom K. resolution d. 16 april 1817 erhöll apotekaren C. Frondelius rättighet att anlägga »ett ordentligt apotek på Öland och att derstädes, men ej i andra orter af Calmar län, såväl i anläggningsorten Borgholm, som ock å marknaderna på Öland tillhandahålla efter ortens behof och omständigheterna ett nödigt förråd af läkemedel i allmänhet och af de mest behöfliga i synnerhet för människor och husdjuren, särdeles vid inträffande olycka och sjukdomshändelser». Genom för F. d. 12 aug. 1818 utfärdade K. privilegium stadfästes den verkställda apoteksanläggningen, men flyttade F. 1823 apoteket till Skogsby å Öland, sedan han genom K. resolution d. 19 dec. 1822 erhållit afslag på sin begäran att få hålla två apotek å Öland. K. Maj:t utfärdade då d. 10 dec. 1823 privilegium för apotekaren I. Ståhlgren å en ny apoteksinrättning i Borgholm. Apoteket inrättades i ett hus vid torget, i hörnet af Stor- och Västra kyrkogatorna, men flyttades af apotekare Aug. Levin d. 24 juni 1904 till ett af honom uppfördt hus i kvarteret Cuba i hörnet af Stor- och Slottsgatan.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 5,000 kronor.

KULLBERG, OLOF. Född d. 25 febr. 1773 i Strö, Skåne.
Föräldrar: Kyrkoherden i Strö CARL KULLBERG, född d. 13 aug. 1742, död d. 17 febr. 1808, och JOHANNA WALLSTEDT, född d. 3 aug. 1754, död d. 31 dec. 1834.

K., som var med. doktor och provinsialläkare på Öland, erhö 1815 tillstånd och privilegium att inrätta ett apotek i Borgholm, hvilket privilegium han 1817 öfverlät till apotekaren Carl Frondelius.

Död d. 3 maj 1822.

Gift d... 1803 med MARGARETA RIBER, född d... 1772, död d. 20 april 1859, dotter till handlanden ABRAHAM RIBER och SOFIA WULFF.

FRONDELIUS, CARL. Innehade apoteket i Borgholm åren 1817—23. (Se under apoteket i Mörbylånga sid. 720.)

STÅHLGREN, ISAAC. Född d. 2 mars 1788 i Halmstad.
Föräldrar: Arbetskarlen JOHANNES HANSSON och GUNILLA INGELSDOTTER.

S. antogs 1802 till elev å apoteket Hvita Björnen i Stockholm samt blef 1806 farmacie studiosus. Förestod under 1808—09 års krig fältapoteket i Landskrona och konditionerade sedermera till 1823 å apoteket Svanen i Kristianstad, Kärnan i Hälsingborg, Lejonet i Växjö, Göta Lejon i Karlskrona och Lejonet i Jönköping. Aflade d. 9 dec. 1823 apotekarexamen samt erhö 10 dec. s. å. privilegium å anläggandet af ett nytt apotek i Borgholm. Sålde 1832 apoteket till apotekaren S. Nilsson Stahre, men torde hafva åter blifvit dess ägare 1837, då S. frånträdde detsamma. Härpå tyder det förhållandet, att apotekare G. Frykman 1842 köpte apoteket af Ståhlgrens arfvingar.

Död d. 27 maj 1842 i Borgholm.

Gift d. 19 aug. 1826 med SOFIA CAROLINA ULRIKA FÄHRÆUS, född d. 25 dec. 1793, död d. 2 sept. 1873, dotter till handlanden PEHR FÄHRÆUS och SOFIA BEATA HAGELIN.

Barn: EMILIE, född och död 1827; — GUSTAF BERNHARD, född d. 20 juli 1828, död d. 4 maj 1843; — ROBERT EMANUEL, född d. 1 april 1829, död d...; — AMALIA SOFIA, född d... 1831, död s. å.; — FRANS OSCAR, född d. 12 sept. 1832, död d... 1912. Kommissionslandtmätare i Jönköpings län.

STAHERE, JOHAN SVEN NILSSON. Innehade apoteket i Borgholm åren 1832—37. (Se under apoteket Hjorten i Stockholm, sid. 182).

FRYKMAN, GÖTRIK. Född d. 3 okt. 1811 i Tösse, Dalsland.

Föräldrar: Kyrkoherden i Tösse församling, JONAS GABRIEL FRYKMAN, född d. 1 nov. 1755, död d. 27 nov. 1813, och ELISABET NORNGREN, född d. ... 1776, död d. ... 1865.

Efter skolstudier vid Karlstads elementarläroverk antogs F. 1829 till elev å apoteket Lejonet i Stockholm, där han d. 6 nov. 1833 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde 1834 å apoteket Göta Lejon i Karlskrona samt 1835—36 å apoteket Lejonet i Växjö. Förestod åren 1837—38 apoteket i Hudiksvall samt undergick d. 12 dec. sistnämnda år apotekarexamen. Var 1839 föreståndare för apoteket i Söderhamn samt förestod sommaren 1840 vattenberedningen vid Medevi brunn. Inköpte d. 18 aug. 1842 af apotekare Isak Ståhlgrens arvingar apoteket i Borgholm, hvilket F. tillträdde d. 1 sept. s. å., men hvarå han först d. 5 febr. 1858 erhöll privilegium. Sålde apoteket 1864 och var från 1869 bosatt i Mönsterås såsom ägare af Rosendals tändsticksfabrik därstädes.

Död d. 2 april 1876 i Mönsterås.

Gift d. 20 juni 1851 med OLIVIA LOVISA AUGUSTA HULTKRANTZ, född d. 25 aug. 1827, död d. ..., dotter till kyrkoherden i Mortorp af Kalmar stift PEHR HENRIK HULTKRANTZ och CAROLINA WAHLBERG.

Barn: JOHAN HARALD GÖTHE, född d. 24 april 1852. F. d. ägare af Gränebo inom Mönsterås socken.

ÖDMAN, CARL SAMUEL. Född d. 5 mars 1825 i Stockholm.

Föräldrar: Notarien i K. krigskollegium, vice häradshöfdingen SVANTE GABRIEL ÖDMAN, född d. ... 1784, död d. 2 aug. 1827, och GUNILLA ELISABET BERGGREN, född d. 19 dec. 1788, död d. ... 1853.

Efter skolstudier vid Maria läroverk antogs Ö. d. 15 okt. 1840 till elev å apoteket i Hudiksvall och aflade därstädes d. 19 dec. 1844 farmacie-studiosi-examen. Studerade vårterminen 1845 i Uppsala samt tjänstgjorde å apoteket Gripen i Sundsvall från juni till dec. s. å. Inskrefs 1846 vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 28 febr. 1852. Konditionerade därefter å apoteket i Hudiksvall från den d. 25 mars 1852 till d. 23 mars 1853, å apoteket Morianen i Stockholm

från d. 1 april 1853 till d. 15 juni 1855, å apoteket i Sköfde senare delen af 1855 och 1856, å apoteket i Karlsborg 1857 och å apoteket i Skellefteå 1858. Var föreståndare för apoteket i Haparanda från d. 27 maj 1858 till d. 27 nov. 1861. Sedermera anställd å apoteket i Hvetlanda från d. 1 nov. 1862 till d. 3 dec. 1863. Tillträdde efter afslutadt köp d. 5 dec. 1863 apoteket i Borgholm och erhöll d. 21 okt. 1864 privilegium å denna apoteksinrättning. Åtnjöt från 1885 befrielse från apotekets skötsel samt var de senare åren af sin lefnad bosatt i Uppsala.

Död d. 8 juni 1903 i Uppsala.

Gift 1) d. 16 juni 1865 i Borgholm med AUGUSTA EMERENTIA ULRIKA JOHANSSON, född d. 26 aug. 1831, död d. 10 mars 1866, dotter till konsistorii-notarien i Kalmar, fil. d:r JOHANNES JOHANSSON och ULRIKA DOROTEA MOBERG.

Barn: GUNILLA ULRIKA AUGUSTA, född d. 27 febr. 1866, död d. 11 febr. 1876.

2) d. 28 sept. 1868 med IDA CHARLOTTA GYLLING, född d. 7 febr. 1841, dotter till possessionaten CARL ERIK GYLLING och ANNA SOFIA KARTH.

Barn: ANNA CHARLOTTA IDA SOFIA, född d. 21 sept. 1869, död d. 16 maj 1900; — GABRIELLA ELISABET MATILDA, född d. 15 febr. 1872, död d. 26 febr. 1876; — CARL ERIK SAMUEL, född d. 28 juli 1875. Fil. kand. Adjunkt vid Linköpings högre allmänna läroverk.

LEWIN, AUGUST GUSTAF FABIAN. Född d. 28 maj 1851 å Furudals bruk i Kopparbergs län.

Föräldrar: Godsägaren PONTUS CLAS GUSTAF LEWIN, född d. 9 juli 1820, död d. 14 maj 1898, och EMMERENTIA MARGARETHA HENRICA CLASON, född d. 29 maj 1828, död d. 15 okt. 1900.

L. genomgick sex klasser af elementarläroverket i Falun samt antogs d. 14 maj 1868 till elev å akademiapoteket Kronan i Uppsala. Aflade i denna stad farmacie studiosi-examen d. 29 maj 1872 och tjänstgjorde därefter å apoteken i Strömstad från d. 17 juli 1872 till d. 3 juli 1873, å Vakteln i Halmstad från d. 6 juli 1873 till d. 30 mars 1874 samt i Hofva från d. 1 aug. 1875. Efter d. 16 maj 1877 undergången apotekar-examen var L. anställd å apoteket Örnen i Karlstad från d. 1

juli 1877 till d. 18 febr. 1878, i Leksand som föreståndare från d. 15 mars 1878 till d. 1 juli s. å., i Vingåker äfvenledes som föreståndare från d. 9 aug. 1878 till d. 19 maj 1879, å Kronan i Göteborg från d. 20 maj 1879 till d. 6 april 1881, i Falköping från d. 20 maj 1881 till d. 1 okt. s. å., å Gripen i Nyköping från d. 22 dec. 1881 till d. 11 aug. 1882, i Trelleborg från d. 1 maj 1883 till d. 1 jan. 1884 samt i Tanum från d. 6 jan. 1884 till d. 13 sept. s. å. Var kemist vid Styggpresens cement- och tegelverk från d. 15 sept. 1884 till d. 15 juni 1886, där- efter föreståndare för dåvarande medikamentsförrådet i Öfverkalix från d. 1 juli 1886 till d. 1 juni 1892. Erhöll d. 12 maj 1892 personligt privilegium å nya apoteket i Arvidsjaur samt d. 30 okt. 1903 transport till apoteket i Borgholm.

Gift d. 3 okt. 1892 med BEDA MAXIMIA JOHANSON, född d. 27 maj 1868, dotter till godsägaren JOHAN PETER JOHANSON och ULRIKA NORMAN.

Barn: SVEN FABIAN, född d. 21 sept. 1893, död d. 29 nov. 1918. Affärsman; — VIVIE (VIVAN) ULRIKA MARGERETA, född d. 11 jan. 1896.

Apoteket i Mörbylånga.

1823.

Apotekare Frondelius erhöll d. 16 april 1823 privilegium å anläggandet af ett apotek i Skogsby i Torslunda socken på Öland. Genom K. brefvet d. 28 nov. 1879 föreskrefs att apoteket skulle efter det dåvarande innehafvaren af privilegiet därifrån afgått, eller förr därest sådant utan förnärmande af någons lagliga rätt kunde öfverenskommas, förflyttas från Skogsby till närmaste grannskapet af prov.-läkarstationen i Bengtstorp. Apotekare B. G. Lindén, som d. 22 jan. 1881 erhöll privilegium å apoteksinrättningen med villkor att inom ett års tid hafva verkställt den i K. brefvet d. 28 nov. 1879 föreskrifna flyttningen af apoteket i Skogsby till närmaste grannskapet af prov.-läkarstationen i Bengtstorp, flyttade apoteket först provisoriskt till Mörbylånga by och därefter till Borghby by inom Mörbylånga socken en kilometer från läkarstationen. År 1894 flyttades apoteket till gränsen af Mörbylånga köping och 1918 till sin nuvarande plats vid Västerlånggatan i köpingen, där det afsynades d. 8 okt. 1918.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 20,000 kronor.

FRONDELIUS, CARL. Född d. 15 sept. 1783 i Örslösa församling, Skaraborgs län.

Föräldrar: Klockaren i nämnda församling LORENTZ CARL GUSTAF FRONDELIUS, född d. 28 nov. 1746, död d. . . ., och GUNILLA SVENSDOTTER, född i juli 1750, död d. 3 april 1806.

F. erhöll efter aflagd apotekarexamen genom K. bref d. 16 april 1817 rättighet att anlägga ett apotek i Borgholm, och utfärdade K. maj:t d. 12 aug. 1818 privilegium för F. »å det

af honom på Öland anlagda apotek». Då af F. sedermera ingifven ansökan att få hålla apotek jämväl i Skogsby å Öland afslagits genom nåd. brefvet d. 19 dec. 1822, flyttade han apoteket från Borgholm till förstnämnda plats samt erhöll d. 16 april 1823 privilegium å en apoteksinrättning därstädes. Systselsatt med rättegångar mest för egen räkning försummade F. emellertid apoteket, hvilket slutligen råkade i lägervall. Enligt en år 1851 företedd köpehandling blef en landtbrukare Segrell ägare af detsamma och antogs Frondelius af denne till apotekets föreståndare. K. sundhetskollegium förständigade emellertid Segrell såsom obehörig att äga och hålla apotek att ofördröjligen öfverlåta apoteksinrättningen till behörig person. Köpet återgick då och apoteket arrenderades af apotekare C. R. Kollinius, som förestod detsamma till d. 4 aug. 1857, då Frondelius sålde såväl apoteket som det hemman i Skogsby, där apoteket var förlagdt. F. förbehöll sig därvid dispositionsrätten till ett mindre jordområde af hemmanet under sin egen, hustruns och döttrarnas lifstid.

Död d. 3 april 1858 i Skogsby.

Gift d. 25 jan. 1818 med SOFIA SEGRELIUS, född d. 9 sept. 1788, död d. 30 april 1883, dotter till prosten och kyrkoherden i Torslunda på Öland, teol. dr: JOHANNES SEGRELIUS och GUSTAVA LINDSTRÖM.

Barn: LARS JOHAN, född d. . . . 1819, död d. 5 maj s. å.; — CAROLINA SOFIA, född d. 14 maj 1820, död d. 12 juli 1903; — JOHANNA AMALIA CHARLOTTA, född d. 12 okt. 1822, död d. . . .

STRÖMSTEDT, ADOLF ANDERS. Född d. 21 april 1818 i Linköping.

Föräldrar: Stämpelmästaren och förste vaktmästaren vid Linköpings frimurareloge ANDERS STRÖMSTEDT, född d. 16 nov. 1784, död d. 28 aug. 1834, och CHRISTINA ELISABET ELFVING, född d. 14 juni 1799, död d. . . .

Efter erhållen skolundervisning vid Linköpings elementarläroverk åren 1828—34, antogs S. d. 3 jan. 1835 till elev å apoteket Lejonet i Jönköping, där han d. 28 nov. 1838 aflade farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter å nämnda apotek till d. 1 juni 1839, å Kronan i Göteborg till d. 1 okt. 1842, å Vasen i Linköping till d. 2 jan. 1844, samt på apoteket Ugglan i Stockholm till d. 1 aug. s. å. Aflade d. 30 maj

1846 apotekarexamen och var sedan anställd å apoteket Kronan i Uppsala från d. 6 juni 1846 till d. 1 juni 1857 dels som receptarius och laborant, dels som föreståndare å dåvarande under nämnda apotek lydande bruksapoteket i Löfsta. Inköpte 1857 apoteket i Skogsby på Öland; tillträdde detta d. 4 aug. s. å. och erhöll d. 27 mars 1858 privilegium å detsamma. Såväl apoteket som egendomen, hvilka båda fått förfalla, sattes af S. i godt skick. Han uppförde ny apoteksbyggnad med ändamålsenlig inredning, anlade jämväl betydliga odlingar af medicinalväxter, hvarjämte han insamlade på Öland vildt växande sådana, hvaraf stora partier årligen såldes till droghandlare inom- och utomlands.

Sedan apoteksprivilegiet för den höga summan af 20,000 kr. 1875 blifvit inlöst af amorteringsfonden för apoteksprivilegier, afsade sig S. detsamma och erhöll d. 11 aug. 1876 befrielse från skyldigheten att hålla apotek i Skogsby.

Död d. 1 dec. 1883 i Skogsby.

Ogift.

SVENSON, JOHAN WILHELM. Innehade apoteket i Skogsby åren 1877—79. (Se under apoteket i Hemse.)

LINDÉN, BROR GUSTAF. Född d. 1 okt. 1852 i Norrköping.

Föräldrar: Stadsfiskalen i Norrköping JOHAN FREDRIK LINDÉN, född d. 16 maj 1807, död d. 6 febr. 1862, och KAROLINA MATHILDA LINDGREN, född d. 5 nov. 1817, död d. 29 aug. 1886.

Efter skolstudier dels vid Klara elementarläroverk i Stockholm, dels vid Norrköpings elementarläroverk antogs L. d. 1 juli 1868 till elev å apoteket Lejonet i Stockholm samt fortsatte från 1870 elevtjänstgöringen å apoteket Nordstjärnan därstädes. Aflade d. 4 aug. 1872 farmacie studiosi-examen inför apotekarsocietetens direktion. Tjänstgjorde sedan från d. 1 sept. 1872 till d. 1 sept. 1873 å apoteket i Askersund, därefter till d. 1 sept. 1874 å apoteket Enhörningen i Göteborg. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet samt aflade apotekarexamen d. 27 jan. 1877. Under mellanterminerna konditionerade L. från d. 1 juni till d. 1 okt. 1875

å apoteket i Porsgrund i Norge samt från d. 1 juni till d. 8 aug. 1876 å dåvarande medikamentsförrådet i Lysekil. Tjänstgjorde från d. 12 mars 1877 till d. 1 mars 1880 å apoteket i Varberg, från d. 11 mars 1880 till d. 13 juni s. å. å apoteket Kronan i Norrköping, samt från d. 1 juli sistnämnda år till d. 15 febr. 1881 å apoteket i Västervik.

Erhöll d. 22 jan. 1881 personligt privilegium å apoteket i södra Ölands distrikt, med villkor att inom ett års tid hafva verkställt den i K. brefvet d. 28 nov. 1879 föreskrifna flyttningen af apoteket från Skogsby till närmaste grannskapet af prov.-läkarstationen i Bengtstorp. L. flyttade apoteket 1881 först provisoriskt till Mörbylånga by, därefter till Borgby by inom Mörbylånga socken. Som L. emellertid ej inom stadgad tid erlade honom åliggande afgift till amorteringsfonden för apoteksprivilegier förklarade K. maj:t d. 30 nov. 1883 med stöd af i K. kung. d. 9 sept. 1873 och på hemställan af medicinalstyrelsen, att det för L. utfärdade privilegiet upphört att vara gällande; samtidigt bemyndigades K. medicinalstyrelsen att till ansökning kungöra personliga privilegiet å apoteket i Ölands södra distrikt. L. konditionerade därefter några år i Norge, sedan han först aflagt farmaceutisk examen i Kristiania. Emigrerade 1887 till Amerika, där han aflade examen till »Licentiate in Pharmacy» och förestod apotek i De-Kalb, en mindre stad i närheten af Chicago. Öppnade 1889 i Ioliet, Ill., ett apotek benämndt People's Pharmacy, samt ägde sedermera apotek i West superior, Wisconsin och i Chicago.

Död d. 2 jan. 1899 i Chicago.

Gift d. . . . med HILDA JOHANSSON, född d. 15 juli 1849, dotter till landtbrukaren KARL FREDRIK JOHANSSON och ANNA JOHANSSON.

Barn: SIGNE, född d. . . . 1888; — BERTA, född d. . . . 1890.

BERGMAN, AXEL WILHELM. Född d. 18 febr. 1845 i Järfös, Gäfleborgs län.

Föräldrar: Komministern i Söderala, regementspastorn vid K. Hälsinge regemente HENRIK BERGMAN, född d. 24 juni 1807, död d. 16 juli 1858, och ERIKA AUGUSTA AGRELL, född d. 8 maj 1809, död d. 16 jan. 1890.

Efter skolstudier i Hudiksvall åren 1855—57 och i Gäfle 1857—60 antogs B. i sept. 1861 till elev å apoteket i Smedje-

backen, hvarifrån han efter ett år flyttade till apoteket Nordstjärnan i Gäfle, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 22 juni 1865. Med undantag för juli månad 1866, då han vikarierade å apoteket i Söderhamn, vistades B. på grund af sjukdom på landet, till aug. 1867 i Arvika, därefter till maj 1869 i Järfso. Tjänstgjorde sedan från d. 30 maj 1869 till d. 4 aug. 1871 å apoteket i Söderhamn. Bevistade läsåret 1871—72 föreläsningarna vid farmaceutiska institutet samt tjänstgjorde från d. 18 juni till d. 15 sept. sistnämnda år å apoteket i Nordmaling. Från d. 10 okt. 1872 fortfarande elev vid farmaceutiska institutet tjänstgjorde B. sommaren och hösten 1878 ånyo på apoteket i Söderhamn, dit han jämväl återvände d. 6 juni 1880, sedan han d. 29 maj s. å. aflagt apotekarexamen.

Flyttade från Söderhamn i maj 1884 för att tillträda apoteket i Bengtstorp, å hvilket han erhållit privilegium d. 3 mars s. å.

Död d. 7 sept. 1888 i Borgby, Mörbylånga socken å Öland.

Gift d. 18 sept. 1885 med ALMA CATARINA ENEROTH, född d. 18 juni 1854, död d. 31 jan. 1914, dotter till förvaltaren TURE FREDRIK ENEROTH och MATHILDA CAROLINA SJÖSTRÖM.

Barn: ERIK HENRIK FREDRIK, född. d. 22 okt. 1886. Pastorsadjunkt i Vallbo församling, Uppsala stift; — MARGARETA AUGUSTA MATHILDA, född d. . . . april 1888, död d. . . . jan. 1890.

CARLMARK, AXEL JOHAN WILHELM. Innehade apoteket i Bengtstorp åren 1888—97. (Se under apoteket i Målilla.)

ROSENDAHL, AXEL JULIUS. Född d. 24 dec. 1854 i Kalmar.

Föräldrar: Fabrikören ELI CANTUS JULIUS ROSENDAHL, född d. 3 febr. 1820, död d. 6 sept. 1857, och WENDLA CHRISTINA PETERSSON, född d. 6 mars 1828, död d. 10 aug. 1897.

Efter att åren 1867—71 hafva erhållit skolundervisning vid Kalmar högre elementarläroverk antogs R. d. 1 okt. 1871 till elev på apoteket Göta Lejon i Karlskrona. Aflade där farmacie studiosi-examen d. 1 okt. 1875 och fortsatte sin tjänstgöring å samma apotek till d. 1 nov. 1877. Var från d. 1 juni till d. 1 okt. 1878 anställd å apoteket i Sala samt undergick apotekarexamen d. 28 maj 1879. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Östhammar från d. 1 juni till d. 20 nov. 1879, i Kri-

stinehamn från d. 25 nov. 1879 till d. 15 dec. 1880, å Lejonet i Malmö från d. 1 jan. till d. 18 juni 1881 samt i Åby från d. 21 juni 1881 till d. 21 nov. 1882, däraf två månader som föreståndare. Konditionerade sedan å apoteket Hvita Björnen i Stockholm från d. 1 sept. 1883 till d. 1 mars 1884, å apoteken i Söderåkra från d. 16 mars 1884 till d. 26 nov. 1885, i Bengtstorp från d. 1 dec. 1885 till d. 25 juli 1886, å Lejonet i Kalmar från d. 26 juli 1886 till d. 14 sept. s. å., samt i Falköping från d. 15 sept. 1886 till d. 15 mars 1888 och från d. 8 april s. å. till d. 24 april 1890. Var från d. 1 maj 1890 till d. 15 dec. s. å. föreståndare för Göteborgs vattenfabrik samt från sistnämnda dag till d. 16 april 1891 anställd å optikern S. J. Langes kontor i Göteborg. Tjänstgjorde sedan å apoteket Kronan i Göteborg till d. 1 maj 1891, å apoteken i Häby till d. 10 juli s. å., i Grythyttedhed från d. 1 okt. 1891 till d. 1 nov. 1896, däraf sex månader som föreståndare, samt å Svanen i Göteborg från d. 1 nov. 1896 till d. 1 jan. 1898. D. 8 okt. 1897 tilldelad personligt privilegium å apoteket i Bengtstorp tjänstgjorde R. å apoteket i Åby, numera Klippan, från d. 8 jan. till d. 18 april 1898, samt från sistnämnda dag å apoteket i Bengtstorp, hvilket han tillträdde d. 28 okt. s. å. Åtnjöt från d. 1 mars 1908 tjänstledighet på grund af sjukdom.

Död d. 28 juni 1908.

Gift d. 20 nov. 1887 med HILMA DOROTEA ELG, född d. 6 febr. 1856, dotter till verkmästaren CHRISTOFFER LEONARD ELG och HELENA CHRISTINA PANTZAR.

Barn: AXEL HILMER ISIDORUS, född d. 20 juni 1892. Farmacie kandidat; — GÖTA HILMA KRISTINA, född d. 25 okt. 1895. Farmacie kandidat; — SIXTEN, född d. 6 aug. 1898. Elev vid Chalmers tekniska institut i Göteborg.

GRÖNWALL, JOHAN HENRIC HERMAN. Innehade privilegiet å apoteket i Bengtstorp åren 1908—10. (Se under apoteket i Solna. Tillägg och rättelser sid. XXI.)

ASPEGRÉN, FRITZ ALBERT ELIS ISRAËL. Född d. 24 juli 1865 i Söderköping.

Föräldrar: Komministern WILHELM ERIK ASPEGRÉN, född d. 27 nov. 1827, död d. 30 dec. 1892, och CAROLINA ELEONORA HESSEL, född d. 17 juli 1836, död d. 6 juni 1916.

Efter skolstudier i Vadstena läroverk åren 1874—79 antogs A. d. 19 dec. 1879 till elev å apoteket i Motala och aflade d. 25 sept. 1884 farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter å apoteken Lejonet i Jönköping från d. 1 okt. 1884 till d. 1 jan. 1885, Svanen i Stockholm från d. 17 juni 1885 till d. 12 juni 1887, i Hvetlanda från d. 1 aug. 1887 till d. 15 aug. 1888, i Gamleby från d. 15 aug. 1888 till d. 15 juni 1889, Svanen i Kristianstad från d. 18 juni 1889 till d. 27 juni 1891, Fläkta Örnen i Malmö från d. 28 sept. 1891 till d. 12 juli 1895, Lejonet i Landskrona från d. 15 maj 1896 till d. 1 juni s. å., Kronan i Norrköping från d. 28 sept. 1896 till d. 14 mars 1898 samt sedermera kortare perioder å apoteken i Finspång, Valdemarsvik, Oskarshamn, Lejonet i Sundsvall, Gnesta och Tumba. Undergick d. 17 sept. 1903 apotekarexamen och innehade därefter kortare anställning å apoteken i Rimbo, Backe, Ramsele, Ramfall och Delsbo. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Ljusdal från d. 28 dec. 1904 till d. 30 juni 1906, förestod apoteket i Sigtuna från d. 22 aug. 1906 till d. 19 april 1907, samt var anställd å apoteket i Alfta från d. 21 april 1907 till d. 31 jan. 1910. Innehade sedan vikariat å apoteket Örnen i Östersund från d. 3 juni 1910 till d. 3 juli s. å. samt å garnisonssjukhusets apotek i Stockholm från d. 1 april 1910 till d. 26 okt. 1910. Erhöll d. 2 dec. 1910 personligt privilegium å apoteket i Bengtstorp på Södra Öland, hvilket apotek han flyttade till Mörbylånga d. 8 juni 1914.

Död d. 23 mars 1917.

Gift d. 23 juni 1905 med LOTTEN ASPEGRÉN, född d. 24 febr. 1865, dotter till brukspatronen CARL ASPEGRÉN och EBBA ASPEGRÉN, född ASPEGRÉN.

FORSGRÉN, ERNST JOHAN. Född d. 2 mars 1869 i Mariestad.

Föräldrar: Muraren ANDERS JOHANSSON, född d. 12 okt. 1830, och MARIA KATARINA SÖDERQVIST, född d. 21 okt. 1832, död d. 7 juli 1884.

F. erhöll skolundervisning vid lägre allmänna läroverket i Mariestad åren 1880—85 och vid Södra latinläroverket i Stockholm åren 1885—87. Antogs till elev å apoteket Nordstjärnan i Stockholm d. 1 febr. 1888 och aflade farmacie studiosi-examen d. 22 maj 1891. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Skara

från d. 27 maj till d. 18 sept. 1891, i Oskarshamn till d. 25 nov. 1892, i Hörby från d. 30 nov. 1892 till d. 21 juli 1893, å Vakteln i Halmstad från d. 23 juli 1893 till d. 1 sept. 1895, i Engelholm från d. 4 sept. 1895 till d. 2 juni 1897, å Lejonet i Hälsingborg från d. 3 juni till d. 12 sept. sistnämnda år, i Södertälje från d. 1 dec. 1897 till d. 1 aug. 1898, å Nordstjärnan i Stockholm från d. 1 aug. 1898 till d. 15 aug. 1899, å Kronan i Stockholm från sistnämnda dag till d. 1 april 1900 samt i Ljusdal från d. 1 april 1900 till d. 15 sept. 1901. Inskrefs höstterminen 1901 vid farmaceutiska institutet och aflade apotekar-examen d. 16 maj 1903. Innehade plats å apoteket Örnen i Karlstad från d. 1 juni till d. 1 sept. 1902 samt efter undergången apotekar-examen å Svanen i Stockholm från d. 25 maj till d. 1 juli 1903, i Rimbo under juli månad s. å., å Lejonet i Landskrona från d. 1 aug. 1903 till d. 30 mars 1906, å Kronan i Göteborg från d. 1 april 1906 till d. 10 juli 1907, å Hjorten i Örebro från d. 12 juli till d. 23 sept. 1907 samt i Malung till d. 19 okt. s. å. Förestod medikamentsförrådet i Lima från d. 20 okt. 1907 till d. 1 okt. 1915 samt tjänstgjorde från sistnämnda dag till d. 16 nov. 1917 på apoteket Vasen i Linköping. F. erhöll d. 12 okt. 1917 personligt privilegium å apoteket i Mörbylånga.

Gift d. 5 nov. 1904 med SIGRID MARIANA HULTBOM, född d. 7 juni 1875, dotter till direktören ADOLF FREDRIK HULTBOM och HULDA SOFIA SANDIN.

Barn: KARIN SOFIA, född d. 5 nov. 1906; — ERNST GUNNAR, född d. 11 juli 1908; — INGRID MARIA, född d. 24 jan. 1916.

Apoteket i Mönsterås.

1825.

Genom K. resolution d. 13 sept. 1822 antogs och fastställdes hofmarskalken A. Rappes donation af Mönsterås gästgivaregård och en tomt i Mönsterås köping jämte 100 tr råg, gjord för åtskilliga ändamål, hvaribland . . . »5:o, att i Stranda härad anställas en skicklig läkare . . . med rättighet och skyldighet att hålla häradsapotek, der medikamenter må vara att mot betalning tillgå i orten». Denna bestämmelse för läkaren upphäfdes genom K. resolution d. 5 juli 1827, då nåd. privilegium å apoteksinrättningen i Mönsterås köping utfärdades för examinerade apotekaren Johan Samuel Ekstrand, hvilken redan 1825 med vederbörligt tillstånd inrättat apotek i norra delen af köpingen med adress Storgatan 9. Apoteket flyttades sedermera till N:o 37—38 samma gata midt för kyrkan och är efter godkänd afsyning d. 2 och 3 juli 1914 förlagdt till Storgatan 39 nära järnvägsstationen.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 25,000 kronor.

EKSTRAND, JOHAN SAMUEL. Innehade apoteket i Mönsterås åren 1825—30. (Se under apoteket i Gränna, sid. 600).

WINDAHL, GUSTAF ADOLF. Var innehafvare af apoteket i Mönsterås åren 1830—39. (Se under apoteket i Karlshamn).

LUNDBORG, JAKOB. Född d. 9 aug. 1799 i Norums socken (Norums holme), Bohus län.

Föräldrar: Salteribokhållaren HANS PETER LUNDBORG, född d. ... 1770, död d. ..., och GRETA PERSDOTTER ÅKERBERG, född d. ... 1772, död d. ...

Efter studier vid Göteborgs lärdomsskola och gymnasium blef L. 1825 student i Lund. Antogs 1826 till elev å apoteket Enhörningen i Stockholm, där han d. 16 maj 1831 aflade farmacie studiosi-examen. Undergick d. 29 april 1835 apotekar-examen och tjänstgjorde därefter dels å apoteket Korpen i Stockholm, dels å apoteket Göta Lejon i Karlskrona. Köpte 1839 apoteket i Mönsterås, hvarå han erhöll privilegium d. 23 juli 1841. Sålde apoteket d. 13 maj 1862, efter hvilken tid han emellertid fortfarande var bosatt i Mönsterås.

Död d. 13 maj 1876 i Mönsterås.

Gift d. 14 dec. 1850 med SOFIA AMALIA ÅSTRAND, född d. 17 sept. 1809, död d. ..., dotter till handlanden i Mönsterås JONAS ÅSTRAND och HELENA HULTMAN.

Äktenskapet, som var barnlöst, upplöstes d. 14 sept. 1853 genom laglig skilsmässa.

ANDERSSON, GUSTAF BERNHARD. [Innehade privilegiet å apoteket i Mönsterås åren 1862—64. (Se under apoteket Kärnan i Hälsingborg.)

GULLBRANSSON, GILLIS EMANUEL. Var åren 1864—71 innehafvare af apoteket i Mönsterås. (Se under apoteket Fenix i Stockholm, sid. 220.)

PETTERSSON, LARS WILHELM. Född d. 8 juli 1839 i Täby församling, Östergötland.

Föräldrar: Byggmästaren LARS PETTERSSON, född d. ... 1806, död d. ... 1853, och FREDRIKA JAKOBINA MALMSTRÖM, född d. 6 nov. 1809, död d. 6 jan. 1904.

Efter studier vid läroverket i Söderköping antogs P. d. 9 april 1854 till elev å apoteket Fenix i Stockholm och aflade d. 5 maj 1858 farmacie studiosi-examen. Han tjänstgjorde därefter å samma apotek till d. 1 okt. 1862, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 30 april 1864. Tjänstgjorde under studietiden 4 månader å

apoteket Fenix i Stockholm samt därefter å samma apotek från d. 1 maj 1864 till d. 1 maj 1871, då han tillträdde apoteket i Mönsterås, hvilket han inköpt d. 31 dec. 1870. Erhöll d. 19 maj 1871 privilegium å detsamma.

I sin ort mycket uppburen och ansedd innehade P. åtskilliga såväl kommunala som enskilda förtroendeuppdrag; var ordförande i köpingens styrelse, utsågs 1897 till ordförande i Mönsterås spritbolag samt beklädde åren 1895—1906 posten som jourhavande direktör i Kalmar enskilda banks kommissionskontor i Mönsterås, och från sistnämnda år samma befattnings i bankaktiebolagets Södra Sverige kontor därstädes; var från 1894 verkställande direktör i Östra Sveriges ångbåtsaktiebolag.

Död d. 14 maj 1911 i Mönsterås.

Gift d. 4 nov. 1874 i Kalmar med ALMA ROSALIE WESTIN, född d. 21 mars 1855, dotter till fyrmästaren GUSTAF WESTIN och MATILDA ELISABET HÅKANSSON.

Barn: THYRA FREDRIKA INGEGERD, född d. 17 aug. 1875 gift d. 29 mars 1901 med komministern i Mönsterås NILS ADLER, född d. 5 april 1863.

ANDERSSON, AUGUST FREDRIK. Född d. 4 mars 1862 i Norrtälje.

Föräldrar: Arbetaren ANDERS FREDRIK ANDERSSON, född d. 29 maj 1829, död d. 1 aug. 1866, och EVA ULRIKA BJÖRKLUND, född d. 4 sept. 1833, död d. 22 maj 1915.

A. inskrefs höstterminen 1873 i Norrtälje läroverk, i hvilket han genomgick fem klasser. Antogs d. 4 juni 1878 till elev å apoteket i samma stad samt aflade d. 24 jan. 1882 farmacie studiosi-examen. Var därefter anställd å apoteken Bäfvern i Västerås från d. 15 mars 1882 till d. 26 sept. 1883, i Visby från d. 2 okt. 1883 till d. 17 sept. 1885 samt i Norrtälje från d. 15 juni 1886 till d. 1 aug. s. å. Inskrefs höstterminen 1886 vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 20 jan. 1891. Tjänstgjorde sedan å apoteket Elefanten i Stockholm åren 1891—95, samt förestod följande år aktiebolaget Torracumulators fabrik i samma stad. Var 1897 anställd å apoteket Ugglan i Stockholm, därefter ånyo å apoteket Elefanten därstädes åren 1898—99. Förestod filialapoteket i Järfös från juli 1899 till d. 1 april 1901 samt innehade sedan anställning

å apoteket i Falun till d. 11 dec. 1911, då han erhöll personligt privilegium å apoteket i Mönsterås.

Död d. 26 nov. 1916 i Mönsterås.

Gift d. 7 nov. 1891 med ANNA ERICSON född d. 25 juli 1865, dotter till bokförläggaren CARL LUDVIG ERICSON och VILHELMINA IDA CHARLOTTA PETERSON.

HYLTÉN, ERNST LUDVIG. Född d. 28 juni 1872 å egendomen Eklundshof invid Jönköping.

Föräldrar: Godsägaren ERIK LEONARD SVENSSON, född d. 10 april 1824, död d. 29 mars 1886, och EMELI LAURA BERENCREUTZ, född d. 16 jan. 1834, död d. 25 jan. 1913.

Efter enskild undervisning intogs H. hösten 1882 i Jönköpings elementarläroverk, hvilket han lämnade i juni 1888 för att d. 26 s. m. antaga elevplats å apoteket Kronan i nämnda stad. Aflade farmacie studiosi-examen d. 23 jan. 1892 och var sedan fortfarande anställd å samma apotek till d. 1 sept. 1895, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Undergick d. 21 maj 1897 apotekarexamen, efter hvilken H. ånyo tjänstgjorde på apoteket Kronan i Jönköping. Antog d. 1 jan. 1899 anställning å apoteket Örnen i Stockholm, där han tjänstgjorde till den 1 juli 1901, då han flyttade till apoteket i Kungsbacka. Återvände d. 7 juli 1902 till apoteket Örnen i Stockholm, där han sedan tjänstgjorde till sin död. Erhöll d. 15 juni 1917 personligt privilegium å apoteket i Mönsterås, hvilket H. vid sitt frånfälle just stod i begrepp att tillträda.

Död d. 31 juli 1917 under tjänstgöring på apoteket Örnen i Stockholm.

Hyltén var en synnerligen dugande man, kunnig i sitt yrke, pliktrogen och samvetsgrann. Hans förmåga togs äfven i anspråk inom kåren; han var sålunda bl. a. under en följd af år revisor i farmaceutiska föreningen samt ledamot af styrelsen för Sveriges apotekares kreditaktiebolag.

Gift d. 4 nov. 1905 med farmacie kandidaten ALICE MARIA VON SYDOW, född d. 15 sept. 1877, dotter till kassören HUGO AXEL THEODOR VON SYDOW och ANNA LOVISA BJÖRCK.

Äktenskapet var barnlöst.

LUNDEVALL, OTTO SOFUS. Född d. 1 nov. 1871 i Sundsvall.

Föräldrar: Länsveterinären i Sundsvall OTTO EMANUEL LUNDEVALL, född d. 1 aug. 1833, död d. 11 april 1886, och HILDA SOFIA KULLBERG, född d. 21 jan. 1841, död d. 19 sept. 1884.

Efter skolstudier i Sundsvall och Hernösand antogs L. d. 1 juli 1887 till elev å apoteket Gripen i förstnämnda stad och aflade där farmacie studiosi-examen d. 25 maj 1891. Tjänstgjorde därefter å apoteket Kronan i Norrköping från d. 1 juni till d. 13 sept. s. å., å dåvarande medikamentsförrådet i Ytterlännäs från d. 15 sept. 1891 till d. 1 okt. 1892, å apoteket i Gudmundrå till d. 3 nov. s. å., i Tumba från d. 6 nov. 1892 till d. 25 jan. 1893, i Malnköping från d. 27 juni till d. 14 aug. 1893, i Nora från d. 15 aug. 1893 till d. 30 nov. 1894, å Göta Lejon i Karlskrona från d. 1 dec. 1894 till d. 21 aug. 1895, å Tre Kronor i samma stad från d. 22 aug. 1895 till d. 31 aug. 1897, i Sala från d. 22 okt. 1897 till d. 31 aug. 1898, i Heby från d. 1 sept. 1898 till d. 20 febr. 1900, i Umeå från d. 21 febr. 1900 till d. 19 juni 1901, i Skog från d. 21 juni 1901 till d. 31 juli s. å. samt å Lejonet i Sundsvall från d. 1 aug. 1901 till d. 12 sept. s. å. Inskrefs höstterminen 1901 vid farmaceutiska institutet och undergick apotekarexamen d. 18 maj 1903. Innehade sedan vikariat på apoteket Hvita Björnen i Stockholm till d. 14 aug. s. å., hvarefter L. var anställd å apoteket i Strömstad från d. 15 aug. 1903 till d. 31 mars 1904, däraf från d. 1 okt. 1903 som föreståndare under vakans. Vikarierade därefter under några månader dels å apoteket i Gnesta, dels å Vasen i Stockholm. Tjänstgjorde sedan på apoteket i Heby från d. 11 sept. 1904 till d. 7 juni 1906, däraf som föreståndare under vakans från d. 1 nov. 1904 till d. 9 febr. 1906. Efter kortare tjänstgöring å medikamentsförrådet i Dalarö och å apoteket i Södertälje förestod L. sedan medikamentsförrådet i Östervåla från d. 1 mars 1907 till d. 1 maj 1908, hvarefter han tjänstgjorde å apoteket i Tierp till d. 10 jan. 1909. Erhöll d. 16 okt. 1908 personligt privilegium å apoteket i Slite. Detta flyttade L. i juli 1914 till rymliga lokaler i ett midt för ångbåtsbryggan beläget hus samt anskaffade delvis ny laboratorieinredning, nya ståndkärl och inventarier. Erhöll d. 7 dec. 1917 transport till apoteket i Mönsterås.

Gift d. 26 juni 1910 med MARIA ELISABET ANDERSSON, född d. 25 juli 1879, dotter till byggmästaren SVEN AUGUST ANDERSSON och KAROLINA LANDGREN.

Apoteket i Högsby.

1821.

Tillstånd att i Högsby inrätta och underhålla ett sockenapotek meddelades d. 10 sept. 1821 farmacie studiosus Otto Fredrik Tesche genom följande af K. sundhetskolegium utfärdade resolution:

»Alltså och som af de vid ansökningen bilagda handlingar inhämtas, att Högsby församlings Innevånare ansett bekvämt och nyttigt för detta pastorat, såsom beläget på sju mils afstand från närmaste stad, att ega ett sockenapotek, och sålunda för deras del bifallit, att Tesche må i församlingen sig bosätta och sockenapotek där inrätta; äfvensom att Högsby pastorat består af Etthundrade hemman och mer än Sex tusende Innevånare och mångdubbelt flere Kreatur, samt uti samma Pastorat ingen finnes som vill eller kan inrätta och förestå sockenapotek; hvarförutan ej mindre apotekaren i Wimmerby, hos hvilken Tesche för närvarande conditionerar, än ock Provincialmedicus i Wimmerby district uti meddelde bevis intygat, det Tesche med utmärkt nit, noggranhet och känedom fullgjort sina åligganden, under den tid han varit anställd vid Wimmerby apotek, och sedan sistlidne februari månad detsamma enligt Kongl. Collegii förordnande förestått, samt att Tesche i öfrigt genom ett anständigt uppförande tillvunnit sig allmänhetens aktning och tillgifvenhet; — — — — —

hafve Wi pröfvat skäligen ofvanberörda ansökning bifalla, och vele således i kraft af detta öppna Bref meddela honom Pharmaciae Studiosus Otto Fredr. Tesche, tillstånd att inom berörda Högsby Pastorat i Calmar Län inrätta ett sockenapothek, efter ofvanberörda anvisningar, utan att likväl ega taga någon befattning med sammansatta Läkemedels beredande, börande han sådana från Privilegierade apothek afhämta, intill dess han efter

genomgången Provisors och Apothekare examen blifvit berättigad att sjelf Läkemedel bereda, och åligger honom därför, att till vederbörande Provincial medicus uppgifva, från hvilket privilegierat apothek sådane Läkemedel till socken apotheket utlemnas.»

Apoteket inreddes i ett mindre hus på Huseby ägor i Högsby kyrkoby, och är det fortfarande beläget på samma tomt. Denna inköptes 1884 af apotekare R. E. T. Sandstedt och på 1890-talet tillbyggde apotekare C. G. O. Öhman apotekshuset samt uppförde magasin och apotekskällare. Af nuvarande innehafvaren har apoteket försetts med ny inredning och jämväl i öfrigt förbättrats.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 15,000 kronor.

TESCHE, OTTO FREDRIK. Född d. 22 nov. 1796 i Kalmar.
Föräldrar: Sjökaptenen

T. intogs 1808 i Kalmar trivialskola samt 1813 i gymnasium. Antogs 1817 till elev å apoteket i Vimmerby, från hvilket han följande år flyttade till apoteket Hjorten i Västerås, därifrån 1819 till apoteket i Nora. Förestod under sommaren sistnämnda år brunnsapoteket vid Loka. Aflade farmacie studiosi-examen i Säter d. 22 juni 1820 och erhöll d. 10 sept. 1821 K. sundhetskollégii tillstånd att inrätta ett sockenapotek i Högsby. Tesche fick d. 9 nov. 1829 äfven K. sundhetskollégii tillstånd att utöfva läkarpraktik under tillsyn af prov.-läkaren i orten, hvilket uppdrag han enligt doktor O. C. Ekmans årsberättelse 1831 »till de nödlidandes bättnad med all noggrannhet och flit sökte fullgöra.» År 1834 sålde T. sockenapoteket och ägnade sig åt landtbruk.

Död d. 22 aug. 1843 på Odensvilund i Högsby socken.

Gift d. 22 sept. 1822 med ANNA FREDRIKA KÖLMARK, född d. 11 dec. 1802, död d. 20 nov. 1839, dotter till bruksinspektoren LARS KÖLMARK och KATARINA MARGARETA WESTERSTRÖM.

Barn: FREDRIKA, född d. 5 okt. 1823, död d. . . . 1834; — LARS FREDRIK, född d. 30 mars 1825, död d. . . .; — OTILDA SOFIA, född d. 5 nov. 1826, död d. . . .; — MARIA DOROTEA, född d. 9 okt. 1828, död d. . . .; — EMMA CAMILLA, född d.

16 mars 1830; — OTTO HENRIK, född d. 21 aug. 1831; — AGNES HILDEGARD, född d. . . . 1833, död s. å.; — GUSTAF WILHELM, född d. . . . 1835. Skollärare i Vimmerby. Utvandrade 1888 till Amerika; — FREDRIKA ULRIKA, född d. . . . 1837, gift d. . . .

DILLÉN, ERIK SAMUEL. Född d. 9 maj 1797 i Dalarö, Stockholms län.

Föräldrar: Komministern ERIK DILLÉN, född d. 6 jan. 1748, död d. 21 maj 1825, och MARGARETA KATARINA WALLIN, född d. . . . 1766, död d. 19 juni 1810.

D. var som farmacie studiosus en tid anställd på apoteket i Mariefred samt undergick d. 11 febr. 1824 apotekarexamen. Blef 1825 föreståndare för apoteket i Smedjebacken och tjänstgjorde 1827 på apoteket i Hudiksvall, hvarifrån han reste till Reval, där han förestod en kemisk teknisk fabrik. Inköpte 1834 apoteket i Högsby samt tillträdde detsamma i juli s. å. Vid sidan af apoteksrörelsen bedref D. tillverkning af ättika i en vid apoteket för ändamålet särskildt inrättad lokal.

D. skall hafva ägt goda kunskaper i botanik och entomologi, inom hvilka vetenskaper han äfven ästadkommit vackra samlingar.

Död d. 6 nov. 1839 i Högsby.

Gift d. . . . med BRITA CHRISTINA WESTHOLM, född d. 15 sept. 1804, död d. 24 dec. 1850, dotter till

Barn: JOSEFINA ELEONORA, född d. 4 sept. 1830, död d. 21 maj 1892; — OLIVIA ERIKA, född d. 15 april 1834, död d. 15 mars 1909, gift d. 11 sept. 1855 med veterinären OTTO FREDRIK WIDERSTRÖM, född d. 22 nov. 1813, död d. 25 maj 1896; — CARL EMIL HERMAN, född d. 2 nov. 1836.

THORSSON, JAKOB SAMUEL. Född d. 19 jan. 1793 i Stockholm.

Föräldrar: Sekreteraren CORNELIUS THORSSON, född d. 26 aug. 1759, död d. 9 mars 1832, och CATARINA AHLGREN, född d. . . ., död d. 13 juni 1844.

T. var 1810 elev å apoteket Morianen i Stockholm, fortsatte

som sådan på apoteket Ugglan i samma stad, och aflade där farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter å apoteken Lejonet i Stockholm och Hjorten i Västerås. Aflade d. 18 sept. 1819 apotekarexamen och erhöll d. 1 maj s. å. privilegium å det af honom inköpta apoteket Hjorten i Västerås.

Sälde detsamma d. 11 okt. 1833 samt inköpte 1840 apoteket i Högsby.

Död d. 13 juni 1844 i Högsby.

Gift d. 8 dec. 1819 med BRITA CHRISTINA SÖDERLING, född d. 30 nov. 1800, död d. 21 juli 1852.

Barn: THOR JAKOB ANTON, född d. 6 juli 1821, död d. 24 okt. s. å.; — EMMA CHRISTINA, född d. 2 okt. 1822, död d. 22 nov. 1901, gift d. . . . med landtbrukaren FRANS ANTON HOLM, född d. 2 dec. 1820, död d. 14 april 1888; — THOR ADOLF ROBERT, född d. 18 dec. 1823, död d. . . . Sjöman; — HILDA MARIA, född d. 23 maj 1825, död d. . . . 1871, gift d. . . . med handlanden, renskrifvaren CARL FREDRIK ÖIJERHOLM, född d. 9 aug. 1839, död d. . . .; — THOR EVALD SAMUEL, född d. 17 sept. 1827, död d. . . . 1853 i Algeriet. Löjtnant vid Marinregementet.

Apoteket i Högsby innehades efter Thorssons död af dennes konkursmassa, för hvars räkning det såldes d. 18 mars 1846.

EKEROT, BROR FREDRIK. Innehade apoteket i Högsby åren 1846—47. (Se under apoteket Lejonet i Växjö, sid. 644.)

OHLSSON, OLOF ISRAEL. Född d. 23 dec. 1817 i Norrköping.

Föräldrar: Kofferdikaptenen TALENIUS OLSSON, född d. 26 nov. 1776, död d. 20 april 1829, och EVA MARIA TROLLE, född d. 27 okt. 1794, död d. 4 juni 1831.

Efter erhållen undervisning först i Norrköping, sedan vid Katarina skola i Stockholm, till hvilken stad föräldrarna 1823 flyttat, antogs O. till elev å apoteket i Sigtuna. Aflade farmacie-studiosi-examen i Stockholm d. 10 dec. 1840 och konditionerade därefter å apoteken i Sigtuna och Vingåker. Undergick apotekarexemen d. 28 febr. 1844 och var sedan anställd å Korpen i Stockholm samt å apoteken i Sigtuna och Söder-

köping. Inköpte 1847 apoteket i Högsby, hvilket han tillträdde d. 1 juli s. å. Öfverlämnade 1854 apoteket till farmacie studiosus T. M. C. Löwenadler och öfvertog s. å. apoteket i Söderköping. Detta innehade han tillsammans med apotekare Carl Franzén till d. 29 okt. 1856, då han till F. sålde sin andel i apoteket, sedan han i juli s. å. nödgats ånyo öfvertaga apoteket i Högsby. Erhöll privilegium å detta d. 18 maj 1855 och sålde detsamma d. 1 maj 1860, hvarefter han inköpte egendomen Ringeby i Kvillinge socken i Östergötland. Sålde denna egendom 1882 och flyttade till Norrköping.

Död d. 29 juni 1900 i Norrköping.

Gift d. 27 aug. 1848 med LOVISA KATARINA KOLLBERG, född d. 26 jan. 1825, död d. 25 dec. 1911, dotter till kofferdikaptenen ANDERS CHRISTIAN KOLLBERG och ANNA HELENA TROLLE.

Barn: JOHAN CHRISTIAN, född d. 5 nov. 1852, död d. 10 april 1906. Handlande; — MARIA HELENA AMALIA, född d. 11 jan. 1854, död d. 16 juni s. å.; — LENNART THALENIUS, född d. 19 juni 1855, död d. 2 april 1858; — OLOF WILHELM, född d. 9 juli 1857, död d. 6 april 1858; — ANNA MARIA AMALIA, född d. 29 april 1861; — MARIA LOVISA, född d. 22 jan. 1866, död d. 2 juni 1868.

LÖWENADLER, TYCHO MAURITZ CONSTANTIN. Född d. 12 maj 1817 i Åseda, Kronobergs län.

Föräldrar: Löjtnanten vid Jönköpings landtvärnsbataljon ERIK GUSTAF LÖWENADLER, född d. 18 jan. 1781, död d. 28 jan. 1837, och SOPHIA MAGDALENA LAGERCRANTZ, född d. 14 maj 1778, död d. 29 maj 1864.

L. genomgick Växjö trivialskola och var elev å apoteket i Falköping, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 3 dec. 1834. Tjänstgjorde sedan å nämnda apotek samt å apoteken i Karlshamn, Göta Lejon i Karlskrona, Umeå, Vimmerby och 1844 å Fenix i Stockholm. Innehade jämte kusinen Staffan Wilhelm Löwenadler (farmacie studiosus i aug. 1835, examinerad apotekare d. 10 dec. 1842) apoteket Lejonet i Göteborg, hvilket de sålde d. 6 juli 1852. Öfvertog 1854 apoteket i Högsby, som han emellertid skötte mindre väl, hvarför dess förre ägare apotekaren O. I. Ohlsson i juli 1856 nödgades återtaga detsamma. Konditionerade därefter å olika apo-

tek och var vid sin död föreståndare för läkemedelsförrådet vid Uddeholms bruk.

Död d. 16 aug. 1865 under ett besök i Kristinehamn.

SANDSTRÖM, VICTOR. Innehade apoteket i Högsby åren 1861—64. (Se under apoteket i Säter.)

CARLBERG, CARL HERMAN. Född d. 10 mars 1828 i Linköping.

Föräldrar: Kopparslagarmästaren JOHAN MAGNUS CARLBERG, född d. . . . 1787, död d. 1 maj 1844, och SARA STINA EKMAN, född d. . . . 1791, död d. . . . 1870.

C. intogs höstterminen 1838 i apologistafdelningen af Linköpings skola och blef 1844 elev å apoteket i Åmål. Fortsatte från 1846 som elev å apoteket Vasen i Linköping, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 3 dec. 1849. Var sedan anställd å sistnämnda apotek från d. 29 dec. 1849 till d. 23 aug. 1850, å apoteket Fenix i Stockholm från d. 1 sept. 1850 till d. 17 aug. 1851 samt å apoteket Markattan, numera Leoparden, i samma stad från d. 17 aug. 1851 till d. 28 sept. 1852. Inskrefs höstterminen 1852 vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 16 dec. 1854. Konditionerade sedermera å apoteket Fenix i Nyköping från d. 24 maj 1855 till d. 8 juli 1856, å apoteket i Falun från d. 9 juli 1856 till d. 8 juni 1858, å Vasen i Linköping från d. 1 sept. 1858 till d. 1 mars 1859, ånyo i Falun från d. 1 dec. 1859 till mars 1861 samt å Hjorten i Västerås från d. 26 mars 1861 till d. 31 mars 1862. Inköpte d. 1 okt. 1864 apoteket i Högsby, å hvilket han erhöill privilegium d. 27 jan. 1865. Sålde apoteket d. 1 nov. 1868 till sin broder apotekaren Frans Magnus C. och reste i maj 1869 till Nord-Amerika, där han sedan vistades till sin död. I Amerika tjänstgjorde C. först i New York, flyttade därifrån till Chicago och innehade sedan under 15 år apotek i Quinsigamonds, Mass.

Död d. 22 okt. 1898 i Quinsigamonds, Mass., Nord-Amerika. Ogift.

CARLBERG, FRANS MAGNUS. Född d. 10 febr. 1824 i Linköping.

Föräldrar: Kopparslagarmästaren JOHAN MAGNUS CARLBERG, född d. . . . 1787, död d. 1 maj 1844, och SARA STINA EKMAN, född d. . . . 1791, död d. . . . 1870.

Höstterminen 1835 intogs C. i Linköpings lärdomsskola, hvars fyra första klasser han genomgick. Antogs d. 1 okt. 1839 till elev å apoteket Vasen i Linköping, där han d. 25 okt. 1842 aflade farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter å apoteket i Åmål från nov. 1842 till april 1845. Inskrefs vårterminen 1846 vid farmaceutiska institutet och undergick d. 2 febr. 1848 apotekarexamen. Förestod under sommaren 1847 Karlsbader-brunnsinrättningen vid Adolfsberg, samt erhöll kort efter aflagd examen anställning hos apotekaren, sedermera professorn, N. P. Hamberg å Hjorten i Stockholm, hvilket apotek C. förestod till maj 1849. Tjänstgjorde sedan kortare tid å apoteket Gripen i Nyköping, hvarefter C. till maj 1850 innehade anställning vid destillationsverket å Listudden utanför Stockholm. Bosatte sig i sept. 1851 i Linköping, där han innehade en kemisk teknisk fabrik, samtidigt hvarmed han från nov. 1868 till febr. 1870 var ägare af apoteket i Högsby, å hvilket han erhöll privilegium d. 5 febr. 1869.

Död d. 6 juni 1907 i Linköping.

Gift d. . . . 1863 med LOVISA CHRISTINA PETTERSSON, född d. 4 febr. 1832, död d. 23 sept. 1911, dotter till landtbrukaren PER PERSSON och CHRISTINA HÅKANSSON.

Barn: JOHAN GEORG MAGNUS, född d. 21 maj 1864. Köpman, Linköping; — MARIA CHRISTINA, född d. 31 jan. 1866, gift d. 31 jan. 1889 med disponenten JOHAN GUSTAF SVENSSON, född d. 9 maj 1863; — EMMA LOVISA FRANCISKA, född d. 21 mars 1870, gift d. 11 nov. 1893 med redaktionssekreteraren i Östgöta Correspondenten EDVARD OLOF AUGUST BILLSTEN, född d. 5 aug. 1860. Laglig skilsmässa 1917; — FRANS GUSTAF PETRUS, född d. 4 maj 1872, död d. 13 april 1911. Bryggmästare.

SANDSTEDT, REINHOLD EVALD THEODOR. Innehade apoteket i Högsby åren 1870—90. (Se under apoteket Kronan i Jönköping, sid. 587.)

ÖHMAN, CARL GUSTAF OTTO. Var innehafvare af apoteket i Högsby åren 1890—1900. (Se under apoteket i Hjo.)

LINDEWALD, JOHAN HENRIK. Född d. 14 aug. 1846 i Nättraby, Blekinge län.

Föräldrar: Apotekaren i Vimmerby CARL JOHAN MATÉRN LINDEWALD, född d. 3 mars 1807, död d. 19 okt. 1864, och EMMA BOIVIE, född d. 27 okt. 1814, död d. 9 okt. 1898.

L. intogs höstterminen 1859 vid Maria lägre elementarläroverk i Stockholm samt var från d. 1 dec. 1867 elev å apoteket Ugglan i samma stad. Aflade farmacie studiosi-examen d. 5 mars 1871 och tjänstgjorde därefter å sistnämnda apotek till d. 30 maj 1872, å apoteken i Motala från d. 1 juni 1872 till d. 14 okt. s. å., i Hudiksvall från d. 15 okt. 1872 t. o. m. juli 1874, i Oskarshamn från d. 1 sept. 1874 till d. 17 dec. 1875, å Lejonet i Kalmar från d. 26 jan. 1876 till d. 2 april 1877 samt ånyo i Oskarshamn från d. 15 april 1877 till d. 31 aug. 1878. Studerade vid farmaceutiska institutet från okt. 1878 t. o. m. höstterminen 1880. Var sedan anställd å apoteket i Eksjö från d. 1 april 1881 till d. 1 juni 1882, å Hjorten i Lund från d. 10 juli 1882 till d. 27 aug. 1883, å Korpen i Stockholm från d. 28 aug. 1883 till d. 8 nov. 1886, å Pharmacie Lindewald i Mentone från d. 9 nov. 1886 till d. 30 sept. 1887, å apoteket i Nederkalix från d. 1 okt. 1887 till d. 30 okt. 1888, ånyo å Hjorten i Lund från d. 6 nov. 1888 till d. 30 juni 1893 samt å apoteket i Unnaryd från d. 1 juli 1893 till d. 8 aug. 1895. Inskrefs åter vid farmaceutiska institutet hösten 1895 och aflade apotekarexamen d. 22 maj 1897. Tjänstgjorde sedan åren 1897—1901 på apoteket i Unnaryd och å Hjorten i Örebro. Erhöll d. 16 april 1901 personligt privilegium å apoteket i Högsby samt d. 17 okt. 1904 tillstånd att hålla medikamentsförrådet i Grönskåra.

Död d. 9 maj 1909 i Högsby.

Gift d. 13 dec. 1906 med GERTRUD ELVIRA ELIN KALLIN, född d. 3 nov. 1886, [gift 2) d. 9 dec. 1916 med grosshandlaren CARL ERIK ALEXIS FRÅNBERG, född d. 8 aug. 1887], dotter till fabrikören GUSTAE HAMPUS KALLIN och IDA SOFIA SVENSSON.

BOLANDER, CARL HENNING. Född d. 22 maj 1864 i Vrigstad, Jönköpings län.

Föräldrar: Garverifabrikören CARL AUGUST MAGNUS BOLANDER, född d. 11 jan. 1836, död d. 27 maj 1911, och INGA CHRISTINA SVENSSON, född d. 13 mars 1839, död d. 21 juli 1883.

B. erhöll åren 1873—79 privat undervisning samt antogs till elev å apoteket i Vrigstad d. 1 maj 1879. Flyttade därifrån d. 1 okt. 1881 till apoteket i Hässleholm samt aflade farmacie studiosi-examen d. 25 sept. 1883. Tjänstgjorde därefter å sistnämnda apotek från d. 29 sept. 1883 till d. 8 okt. 1884 samt å apoteket i Motala från d. 15 okt. 1884 till d. 15 sept. 1885. Inskrefs hösten s. å. vid farmaceutiska institutet och undergick apotekarexamen d. 23 maj 1887. Var därefter anställd å apoteket Bäfvärn i Västerås från d. 30 maj 1887 till d. 1 febr. 1897 samt å apoteket Hjorten i samma stad från sistnämnda dag till d. 1 nov. 1909, däraf som föreståndare för detta apotek från d. 1 febr. 1897 till d. 1 jan. 1908. Erhöll personligt privilegium å apoteket i Högsby d. 18 sept. 1909, och afsynades apoteket för Bolanders räkning d. 23 och 24 nov. s. å.

Apoteket i Söderåkra.

1865.

Genom K. brevet d. 29 april 1864 bifölls gjord hemställan om inrättandet af ett apotek med personligt privilegium i närheten af Söderåkra prov.-läkarstation i Kalmar län, och att detta finge på vanligt sätt kungöras till ansökning, sedan läkare å platsen blifvit utnämnd.

Genom K. brevet d. 21 april 1865 tilldelades examinerade apotekaren Per August Westling privilegium å detta apotek, som öppnades i nov. s. å.

Apoteket inrymdes först i en till apotekslokaler omändrad bostadslägenhet inom huset Bred n:r 1. Sedan apotekare C. G. Ahlström 1915 erhållit privilegiet, ålades emellertid denne att nyinrätta apoteket, för hvilket ändamål å kommunalstämma d. 11 nov. s. å. beslöts förvärfvandet af lämplig tomt och uppförandet af apoteksbyggnad. Belägen å en från prästgårdens ägor afsöndrad tomt med adress Söderåkra n:r 6, blef denna i dec. 1916 färdig för inflyttning och afsynades de nya lokalerna d. 28 och 29 samma månad.

Genom K. brevet d. 19 febr. 1915 till medicinalstyrelsen förordnades, att apoteket i Söderåkra skulle åsättas en årlig afgift till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas försäkrings- och understödsfond af 100 kronor att erläggas halfårsvis i förskott af blifvande innehafvaren.

WESTLING, PER ABRAHAM. Innehade apoteket i Söderåkra åren 1865—80. (Se under apoteket i Mariestad.)

SCHRÖDER, ALRIK EMANUEL. Född d. 23 jan. 1840 i Mjölby.

Föräldrar: Färgaren GUSTAF ADOLF SCHRÖDER, född d. . . ., död d. 11 okt. 1864, och WILHELMINA MANNERBERG, född d. 16 maj 1807, död d. 29 dec. 1856.

Efter skolundervisning vid Linköpings elementarläroverk från hösten 1850 antogs S. d. 1 sept. 1855 till elev å apoteket i Lidköping och aflade där farmacie studiosi-examen d. 23 aug. 1859. Konditionerade sedan å nämnda apotek till d. 1 mars 1861 samt från d. 1 april s. å. till d. 1 okt. 1862 å apoteket i Strängnäs. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet samt aflade apotekarexamen d. 20 april 1864. Tjänstgjorde därefter från d. 1 maj 1864 till d. 1 okt. 1865 å apoteket i Varberg, från d. 6 okt. 1865 till d. 31 mars 1867 å apoteket i Västervik, från d. 1 april 1867 till d. 1 april 1870 å dåvarande filialapoteket i Daga härad samt från sistnämnda tid till d. 31 okt. 1873 å apoteket Ugglan i Stockholm. Erhöll d. 26 sept. 1873 personligt privilegium å apoteket i Lycksele, men afsade sig detta privilegium d. 12 nov. s. å. Var därefter anställd å apoteket Hvita Björnen i Stockholm från d. 1 nov. 1873 till d. 31 maj 1874 samt förestod filialapoteket i Daga härad från d. 1 juni 1874 till d. 7 juni 1875. Var jämväl från d. 9 juli sistnämnda år till d. 11 maj 1876 föreståndare för det till Björnlunda förlagda själfständiga apotek, hvartill nämnda filialapotek förändrats. Tjänstgjorde sedan å apoteket i Ljungby från d. 20 maj 1876 till d. 3 dec. 1880, då S. erhöll personligt privilegium å apoteket i Söderåkra, hvilket han tillträdde följande år. Åtnjöt från 1902 tjänstledighet, hvarefter han ägnade sig åt skötandet af sin egendom Djursvik i Söderåkra socken.

Död d. 2 nov. 1914.

Gift d. 27 juli 1883 med NANCY MARIA PETERSON, född d. 10 dec. 1851, död d. 18 jan. 1920, dotter till handlanden SVEN PETERSON och MARIA HAGLUND. Äktenskapet barnlöst.

AHLSTRÖM, CARL GUSTAF. Född d. 13 dec. 1867 i Lund.

Föräldrar: Maskinarbetaren HENRIK AHLSTRÖM, född d. 25 febr. 1829, död d. 21 sept. 1892, och KARIN ANDERSDOTTER, född d. 16 sept. 1830, död d. 18 maj 1911.

Efter skolstudier vid Lunds elementarläroverk antogs A. d.

18 aug. 1884 till elev å apoteket Tre Kronor i Karlskrona, där han stannade till d. 20 sept. 1886. Fortsatte sin elevtjänstgöring å apoteket Fläkta Örnen i Malmö från d. 1 sept. 1887 till d. 10 april 1889 och aflade farmacie studiosi-examen d. 22 maj 1889. Tjänstgjorde därefter å apoteket Hjorten i Lund från d. 13 aug. 1889 till d. 21 sept. 1891 samt å apoteket Lejonet i Göteborg från d. 1 okt. 1891 till d. 11 sept. 1897. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, där A. aflade apotekarexamen d. 16 maj 1899. Vikarierade under studietiden å apoteket Lejonet i Göteborg från d. 1 juni 1898 till d. 16 sept. s. å. och tjänstgjorde efter undergången apotekarexamen å samma apotek från d. 29 maj 1899 till d. 1 sept. 1902, därefter å apoteket Morianen i Stockholm från sistnämnda dag till d. 11 sept. 1915. Erhöll d. 12 aug. 1915 personligt privilegium å apoteket i Söderåkra.

Apoteket i Målilla.

1869.

Genom K. brevet d. 17 mars 1868 till Sundhetskollégium bifölls gjord hemställan, att ett apotek skulle få anläggas i närheten af prov.-läkarstationen vid Målilla i Aspelands härad af Kalmar län, sedan prov.-läkare å platsen blifvit tillsatt och anmälan om behofvet af ett apotek ingått till K. kollégium; privilegiet finge då i vanlig ordning kungöras till ansökning.

D. 31 dec. 1869 tilldelade K. Maj:t f. d. apotekaren Gustaf Albrect Lokrantz personligt privilegium å detta apotek, som af denne öppnades d. 7 jan. 1871.

Anskaffandet af apotekslokal erbjöd stora svårigheter och nödgades L. hyra en stuga om tre rum med kök i lägenheten Axelsberg i västra dalen och kyrkoby, i hvilken inrättades såväl apotek som bostad för apotekaren.

År 1879 flyttades apoteket af dåvarande innehafvaren A. F. Stenström till gården Fridhem intill läkarbostaden och kyrkan och därpå 1883 af samme innehafvare till hans nybyggda gård å den rymliga trädgårdstomten Hjorten n:r 5 i östra delen af byn.

LOKRANTZ, GUSTAF ALBRECT. Var innehafvare af apoteket i Målilla åren 1869—77. (Se under apoteket i Hjo.)

STENSTRÖM, AXEL FABIAN. Innehade privilegiet å apoteket i Målilla åren 1877—96. (Se under apoteket i Sandviken.)

CARLMARK, AXEL JOHAN WILHELM. Född d. 26 april 1838 i Stockholm.

Föräldrar: Kamreraren i K. kammarkollegium JOHAN PETER CARLMARK, född d. 18 nov. 1792, död d. 19 maj 1860, och AMANDA CONCORDIA RINGQUIST, född d. 21 aug. 1806, död d. 19 nov. 1892.

C. genomgick Maria lärdomsskola i Stockholm t. o. m. rektorsklassen och intogs hösten 1854 i Hofpredikant Ullgrens privata skola för att beredas till studentexamen. Blef d. 5 sept. 1857 ordinarie elev vid K. teknologiska institutet, numera K. tekniska högskolan, hvarifrån han erhöll afgangsbetyg d. 7 juni 1861 efter fyra års lärokurs. Var därefter anställd som förvaltare vid Limmareds glasbruk från sistnämnda tid till d. 1 juli 1866 och som verkmästare vid Rejmyre glasbruk från d. 1 okt. 1867 till d. 1 okt. 1868.

Antogs d. 1 april 1869 till elev å apoteket i Gislaved samt medgafs genom K. brevet d. 25 maj 1870 ett års afkortning af elevtiden. Afflyttade därför d. 1 april 1871 från Gislaved och aflade d. 5 juni s. å. farmacie studiosi-examen inför apotekarsocietetens direktion. Tjänstgjorde sedermera från d. 12 juli 1871 till d. 30 juni 1872 å apoteket i Hofva och från d. 1 juli till d. 15 sept. 1872 i Gislaved. Inskrefs d. 4 okt. 1872 vid farmaceutiska institutet och undergick apotekarexamen d. 29 jan. 1874. Förestod därefter för sin svåger, apotekare A. W. Bergquist, apoteket i Gislaved till dess han från d. 21 dec. 1888 erhöll personligt privilegium å apoteket i Mörbylånga, från hvilket han d. 7 maj 1897 transporterades till apoteket i Målilla.

På grund af sjuklighet åtnjöt C. sista tiden befrielse från apotekets skötsel.

Död d. 14 maj 1902 i Broby i Skåne.

Gift d. 25 aug. 1885 med INGRID GUSTAVA BERGQUIST, född d. 18 juni 1861, dotter till handlanden CARL FREDRIK BERGQUIST och GUSTAVA ERIKA FRIBERG.

Barn: VALDEMAR JOHAN FREDRIK, född d. 14 april 1887, död d. 5 juni s. å.; — GUNNAR AXEL GOTTHARD, född d. 26 april 1889. Postexpeditör.

STARK, JAKOB GEORG ROBERT. Född d. 23 juli 1848 i Askersund.

Föräldrar: Bruksförvaltaren JAKOB EPHRAIM STARK, född d.

2 maj 1800, död d. 23 juni 1872, och KATARINA MATILDA WAHLENBERG, född d. 29 nov. 1823, död d. 31 aug. 1887.

Efter skolstudier i Askersund och vid Karolinska läroverket i Örebro t. o. m. sjätte klassen antogs S. d. 1 juli 1865 till elev på apoteket i förstnämnda stad samt fortsatte som sådan två år på apoteket i Mönsterås. Efter undervisning för apotekare Algot Landin i Motala aflade S. farmacie studiosi-examen d. 29 nov. 1868 samt tjänstgjorde därefter å apoteket i Motala till d. 20 aug. 1869, å apoteket Kronan i Göteborg under ett år, från d. 20 sept. 1870 till d. 3 okt. 1871 i Marstrand samt från april 1872 till juni 1875 å apoteket i Grythytted, kortare tider som föreståndare för detta apotek. Inskrefs hösten sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, men måste för sjuklighet afbryta sina studier. Konditionerade från d. 15 juni till d. 15 aug. 1876 samt från d. 20 maj till d. 15 aug. 1880 ånyo å apoteket i Grythytted. Undergick apotekarexamen d. 29 jan. 1881, hvarefter S. var anställd å apoteket i Tierp under ett halft år samt å apoteken i Hjo och Karlsborg från febr. 1882 till i juni 1885. Förestod dåvarande medikamentsförrådet i Edsbergs Sanna under senare hälften af 1885, tjänstgjorde å apoteket i Mariefred till juni 1887, tidvis som föreståndare, samt å apoteken i Eksjö, Målilla och Söderåkra från 1887 till juni 1900 med undantag för tiden sept. 1892 till maj 1893, då S. var anställd å apoteket i Vrigstad. Tjänstgjorde från juni 1900 till febr. 1901 å apoteket i Hammarby samt från sistnämnda tid till dec. 1902 å apoteket i Värnamo. Erhöll d. 24 okt. 1902 personligt privilegium å apoteket i Målilla, hvilket afsynades för Starks räkning i mars 1903. Är sedan 1916 bosatt i Kalmar, då S. på grund af svår ögonsjukdom nödgats utarrendera apoteket.

Stark har i Målilla bl. a. varit ledamot af kyrko- och skolråd.

Gift d. 17 nov. 1903 med SELMA DAHLSTRÖM, född d. 4 aug. 1870, dotter till kontraktsprosten LARS GUSTAF DAHLSTRÖM och BEATA RUNCRA NTZ.

Apoteket i Nybro.

1890.

D. 29 april 1828 utfärdade K. sundhetskollegium tillståndsbevis för inrättandet af ett sockenapotek i Tvärskog inom Ljungby socken af Kalmar län. Detta flyttades 1837 till Nybro köping och anhöll år 1862 dess föreståndare Peter Johani, född d. 6 mars 1794, död d. 13 aug. 1872, hos K. Maj:t om privilegium å ett själfständigt apotek därstädes jämte rättighet att försälja apoteket till kompetent person. Denna begäran afslogs emellertid, sockenapoteket förföll så småningom på grund af föreståndarens sjuklighet och stängdes d. 20 dec. 1862.

År 1890 ingingo kommitterade för Nybro läkaredistrikt till K. Maj:t med anhållan att ett själfständigt apotek eller ett medikamentsförråd skulle få inrättas i Nybro köping. Efter remiss infordrade medicinalstyrelsen yttranden af vederbörande tjänsteläkare, innehafvaren af apoteket Lejonet i Kalmar och K. bhde i Kalmar län, hvarefter styrelsen i und. utlåtande hemställde, att ett apotek med personligt privilegium måtte inrättas å ifrågasvarande plats. Som skäl för behovet häraf anfördes, att i Nybro distrikt vid början af år 1889 funnos nära 11,000 innevanare, hvaraf 9,000 komme på Madesjö församling med Nybro köping, att sistnämnda plats medelst järnvägar å tre håll stode i förbindelse med flera större och folkrika socknar tillhörande Kalmar och Kronobergs län samt att Nybro jämväl ägde en framstående badanstalt med sanatorium och hälsokälla och att distriktsläkare vore anställd därstädes. Genom nåd. brefvet d. 5 sept. 1890 biföll äfven K. Maj:t medicinalstyrelsens hemställan.

Personligt privilegium å apoteket tilldelades d. 31 jan. 1891 apotekaren i Slite A. C. Landgren, som efter verkställd afsyning d. 2 och 3 juni s. å. öppnade detsamma för allmänheten.

Genom K. brefvet d. 13 juni 1919 har apoteket i Nybro åsatts en årlig afgift till apotekarkårens lifränte- och pensionskassa af 1,500 kronor.

LANDGREN, AXEL CHRISTIAN. Född d. 24 aug. 1844 i Nyköping.

Föräldrar: Regements- och lasarettsläkaren GUSTAF ANDERS LANDGREN, född d. 14 april 1805, död d. 18 aug. 1857, och SOFIA MARIA LOVISA WINBERG, född d. 15 dec. 1815, död d. 23 febr. 1885.

Efter skolstudier vid elementarläroverket i Nyköping antogs L. d. 5 maj 1859 till elev å apoteket Upplands vapen, numera Lejonet, i Uppsala. Fortsatte sin elevtjänstgöring å apoteket i Arvika och från d. 7 juni 1863 till d. 1 juli 1864 å apoteket i Haparanda. Aflade farmacie studiosi-examen i Stockholm d. 2 nov. 1864 och återvände därefter till sistnämnda apotek, där han tjänstgjorde från d. 15 nov. 1864 till d. 15 okt. 1865, däraf juli och aug. 1865 som föreståndare för detsamma. Var sedan anställd å apoteket Hjorten i Stockholm från d. 1 april 1866 till d. 1 juli 1867. Aflade d. 31 maj 1870 apotekarexamen, efter hvilken han tjänstgjorde å apoteken i Vaxholm från d. 23 juni 1870 till d. 10 sept. s. å., i Trosa från d. 12 sept. 1870 till d. 25 april 1871, i Lilla Edet från d. 1 maj 1871 till d. 18 juli s. å., i Söderåkra från d. 26 juli 1871 till d. 28 mars 1872 och i Alfta från d. 3 juni 1872 till d. 22 maj 1873. L. förestod därefter apoteket i Slite till dess han d. 20 febr. 1874 erhöll personligt privilegium å denna apoteksinrättning. Erhöll d. 31 jan. 1891 privilegium å det apotek, som enligt K. brefvet af d. 5 sept. 1890 skulle inrättas i Nybro köping, hvilket apotek öppnades i juni 1891. L. har sedan d. 1 juni 1901 på grund af sjukdom åtnjutit befrielse från skötseln af apoteket.

Död d. 9 mars 1919 i Stockholm.

Gift d. 14 dec. 1891 med EDLA ANNA BIRGITTA BERGLUND, född d. 20 mars 1867, dotter till färgerifabrikören FREDRIK BERGLUND och SOFIA CARLSSON.

JOHANSSON, GUSTAF. Född d. 6 nov. 1864 i Kristianstad.

Föräldrar: Arbetaren JOHAN JOHANSSON, född d. 16 sept. 1835, död d. 27 jan. 1913, och ELNA SJÖHOLM, född d. 18 juli 1835, död d. 25 maj 1888.

Efter erhållen undervisning i Kristianstads läroverk blef J. d. 15 juli 1881 elev å apoteket Morianen i Stockholm och aflade farmacie studiosi-examen d. 29 sept. 1884. Konditionerade

därefter å apoteket Hjorten i Östersund och apoteket i Ljungby samt inskrefs höstterminen 1889 vid farmaceutiska institutet, där han d. 5 dec. 1891 aflade apotekarexamen.

Tjänstgjorde därefter från d. 15 jan. till d. 15 maj 1892 å apoteket i Torshälla, å apoteket i Västervik från d. 17 maj 1892 till d. 16 okt. s. å. samt från d. 17 okt. 1892 till d. 29 maj 1894 å apoteket Hjorten i Göteborg och å apoteket Lejonet i Kalmar från d. 1 juni 1894 till d. 15 maj 1901. Förestod därefter apoteket i Nybro från d. 1 juni 1901 till d. 24 okt. 1919, då han erhöll personligt privilegium å apoteket därstädes.

Har varit ledamot af kommunalfullmäktige i Nybro samt är mångårig medlem af skolrådet samt ordförande i styrelsen för kommunala mellanskolan.

Gift d. 11 april 1899 med ESTER LINDEBERG, född d. 28 aug. 1877, dotter till underlöjtnanten i armén JOHAN ADOLF LINDEBERG och FREDERIQUE LINDEBERG.

Barn: JOHAN GUSTAF BIRGER, född d. 26 mars 1900. Jur. stud. vid Stockholms Högskola; — ERNST ADOLF WALDEMAR, född d. 19 nov. 1901. Banktjänsteman; — ERIK GÖSTA BERTIL, född d. 28 febr. 1905; — ASTRID KARIN MARIA, född d. 12 dec. 1906; — STINA ANNY MARGARETA, född d. 11 jan. 1910; — KNUT EINAR FOLKE, född d. 11 sept. 1911, död d. 20 juli 1913; — SVEN YNGVE GUNNAR, född d. 4 jan. 1918.

Apoteket i Mörtfors.

1897.

K. brefvet d. 28 okt. 1864 till sundhetskolegium angående inrättandet af ett apotek vid Wirums bruk tillåter »att ett apotek med personligt privilegium må i vanlig ordning inrättas vid Wirums bruk i Mörtfors, eller i närheten af distriktsläkarstationen, dock under villkor att apoteksinrättningen må fortfara endast så länge läkare finnes i orten anställd». Då emellertid distriktsläkartjänsten, sedan dess förste innehafvare redan i aug. 1865 lämnat densamma, ej blef besatt, inrättades ej ifrågavarande apotek.

D. 24 april 1897 ingingo kommitterade för läkarvårdens ordnande inom Misterhults och Hjorteds kommuner med begäran, att K. Maj:t måtte anbefalla medicinalstyrelsen att till ansökning kungöra det genom K. brefvet d. 28 okt. 1864 beslutade apoteket vid Mörtfors, eller ock, för den händelse detta K. beslut numera, och då apoteket på så lång tid som 33 år icke kommit till stånd, skulle anses hafva förfallit, måtte tillåta inrättandet vid Mörtfors af ett själfständigt apotek med personligt privilegium. K. brefvet d. 1 juli 1897 meddelar äfven att, sedan K. Maj:t genom nåd. brefvet d. 4 juni s. å. medgifvit rätt till tjänsteårsberäkning för en extra prov.-läkare med Misterhults och Hjorteds socknar till tjänstgöringsområde och med bostad vid Mörtfors, K. Maj:t funnit godt medgifva inrättandet vid nämnda plats af ett apotek med personligt privilegium.

Detta privilegium tilldelades d. 10 dec. 1897 examinerade apotekaren Edvard Bergvall och förrättades afsyning af apoteket d. 23 och 24 maj 1899 i för detsamma af B. uppförd byggnad.

BERGVALL, EDVARD. Innehade apoteket i Mörtfors åren 1897—1907. (Se under apoteket i Mölndal.)

HASSELHUHN, JOHAN FREDRIK. Född d. 22 juni 1863 i Härnösand.

Föräldrar: Färgerifabrikören ABRAHAM GUSTAF BERNHARD HASSELHUHN, född d. 10 mars 1830, död d. 25 april 1888, och OCTAVIA AUGUSTA REGNANDER, född d. 21 jan. 1832, död d. 5 sept. 1891.

H. genomgick Härnösands elementarläroverk t. o. m. nedre sjunde klassen och antogs d. 1 okt. 1881 till elev å apoteket i födelsestaden. Aflade farmacie studiosi-examen d. 22 maj 1885 och tjänstgjorde därefter å samma apotek från d. 1 jan. 1885 till d. 15 okt. 1886 samt å dåvarande medikamentsförrådet i Ytterlännäs, Nyland, från sistnämnda dag till d. 16 sept. 1887. Aflade apotekarexamen d. 23 maj 1891 och var sedan ånyo anställd å medikamentsförrådet i Ytterlännäs till 1892, därefter å apoteket Lejonet i Sundsvall åren 1893—96, å apoteket i Vifsta varf 1896—99 och å apoteket Kronan i Uppsala från 1899 till d. 6 dec. 1907, då han erhöll privilegium å apoteket i Mörtfors.

Död d. 28 juli 1913 i Mörtfors.

Gift d. 31 juli 1897 med JOSEFINA LOVISA CARLSON, född d. 22 dec. 1861, dotter till byggmästaren CARL JOHAN CARLSON, och ANNA LOVISA CEDERHOLM.

Äktenskapet barnlöst.

WANGE, ISAC NICOLAUS. Född d. 22 nov. 1868 i Lärbro socken å Gottland.

Föräldrar: Folkskolläraren och organisten CARL NIKLAS CARLSON, född d. 4 juni 1822, död d. 1 sept. 1885, och OLIVIA BIRGITTA NILSDOTTER, född d. 16 sept. 1834.

Efter skolstudier vid högre allmänna läroverket i Visby, där W. genomgick sex klasser, anställdes han d. 1 sept. 1886 på apoteket Hvita Björnen i Stockholm och inskrefs som elev d. 1 jan. 1887. Aflade farmacie studiosi-examen d. 23 sept. 1890. Vikarierade under år 1891 å apoteken i Slite och Visby samt biträdde vid inrättandet af apoteket i Nybro; tjänstgjorde sedan å apoteken i Söderköping, Nordstjärnan i Gäfle från d. 8 okt.

1892 till d. 30 nov. 1893, Julita, Hvita Björnen i Stockholm samt dåvarande medikamentsförrådet i Flen till d. 15 sept. 1897, då han reste till Finland. Var där anställd såväl på apotek som i drogeri, dels i Hälsingfors, dels i Tammerfors. Återvände i juni 1900 till Sverige, där han från d. 1 sept. s. å. till d. 1 okt. 1903 konditionerade å apoteken i Vingåker, Fenix i Nyköping och Kronan i Göteborg. Var därefter anställd å apoteket i Hemse från d. 5 okt. 1903 till hösten 1905, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Undergick apotekarexamen d. 30 maj 1907. Såväl under mellanterminen 1906 som under juni och juli 1907 vikarierade W. på apoteket i Hemse, hvarefter han d. 1 aug. 1907 erhöll anställning på apoteket Svanen i Norrköping. Lämnade denna plats d. 15 aug. 1908 samt tjänstgjorde å apoteket i Vrigstad till d. 9 juni 1909, å apoteket i Karlsborg till d. 19 nov. 1911, däraf större delen af tiden som föreståndare, å apoteket i Trosa till d. 1 sept. 1912, samt ånyo i Karlsborg till d. 1 dec. s. å. Anställdes sistnämnda dag på apoteket Svanen i Örebro, hvilken plats W. innehade, då han d. 24 jan. 1914 erhöll personligt privilegium å apoteket i Mörtfors, som afsynades för hans räkning d. 8 och 9 maj s. å.

Gift d. 29 juni 1914 med ESTER TERESIA EHNQUIST, född d. 13 dec. 1878, dotter till folkskolläraren JOHAN EHNQUIST och INGRID MARIA JONASON.

Barn: BARBRO, född d. 17 aug. 1915.

Apoteket i Emmaboda.

1915.

Redan 1908 ingick Wissefjärda kommun till K. Maj:t med und. framställning om inrättandet af ett själfständigt apotek i Emmaboda. Som stöd för denna ansökan anfördes, att Emmaboda var ett bland de största stations samhällena å Karlskrona—Växjö järnväg och ändpunkt för Kalmar—Emmaboda järnväg, att invånareantalet inom samhället tillsammans med det närbelägna Lindås utgjorde 751 personer och att såväl praktiserande läkare som distriktveterinär voro bosatta å platsen. Vissefjärda kommun förband sig äfven att som hyresbidrag betala 500 kr. årligen under de fem första åren. Som emellertid verkställd utredning visade, att å orten ej fanns fast anställd läkare, förklarade K. Maj:t den gjorda framställningen icke föranleda vidare åtgärd.

I juli 1914 gjorde kommitterade från Vissefjärda, Långasjö, Ljuders och Algutsboda kommuner framställning hos K. medicinalstyrelsen, att denna ville hos K. Maj:t föreslå anläggandet af ett själfständigt apotek vid Emmaboda järnvägsstation. Af den utredning kommitterade verkställt, framgick, att 14,671 personer voro bosatta inom den del af distriktet, som komme att utgöra omsättningsområdet för ett till Emmaboda förlagt apotek, att ordinarie prov.-läkare på grund af K. Maj:ts beslut den 30 sept. 1913 stationerats på platsen och att omsättningen å det närmast liggande apoteket i Nybro endast obetydligt berördes af det nya apoteket, alldenstund behöflig medicin till befolkningen inom ifrågavarande område nästan uteslutande försändes i medicinlådor från apoteken i Kalmar, Karlskrona och Växjö. Sedan K. medicinalstyrelsen inhämtat yttranden från apotekaren i Nybro som förklarade sig ej hafva något att erinra mot förslaget, äfvensom från förste prov.-läkaren och K. bhde, hvilka båda tillstyrkte detsamma, hem-

ställde medicinalstyrelsen hos K. Maj:t om inrättandet af apoteket ifråga. D. 5 mars 1915 föreskref äfven K. Maj:t, att ett själfständigt apotek skulle inrättas vid Emmaboda järnvägsstation under villkor att det af ifrågavarande kommuner utfästa hyresbidraget af 575 kr. under fem år efter apotekets inrättande lämnades innehafvaren af detsamma. Tillika förordnades att blifvande innehafvare af privilegiet skall vara skyldig att, därest K. Maj:t framdeles skulle finna afgift till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond böra från apoteket utgå, erlægga sådan afgift med belopp, som af K. Maj:t kan komma att bestämmas.

Privilegium å anläggandet af detta apotek tilldelades d. 12 aug. 1915 legitimerade apotekaren C. A. Carlsson, som öppnade detsamma efter d. 2 och 3 febr. 1916 verkställd afsyning.

CARLSSON, CARL ALGOT. Född d. 16 april 1867 i Skede socken af Jönköpings län.

Föräldrar: Hemmansägaren CARL JOHAN CARLSSON, född d. 5 febr. 1840, död d. 13 febr. 1912, och ANNA GUSTAFVA PETERSSON, född d. 13 jan. 1839, död d. 17 jan. 1914.

Efter att hafva genomgått Eksjö femklassiga läroverk och en klass af högre allmänna läroverket i Jönköping antogs C. d. 1 okt. 1886 till elev å apoteket Nordstjärnan i Stockholm samt aflade d. 22 maj 1890 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å dåvarande filialapoteket i Åtvidaberg från d. 1 okt. 1890 till d. 4 sept. 1893 samt å apoteket Korpen i Stockholm från d. 5 sept. 1893 till d. 15 aug. 1895. Studerade från hösten s. å. vid farmaceutiska institutet och undergick apotekarexamen d. 19 maj 1897. Var därefter anställd å apoteken i Skara från d. 1 juni 1897 till d. 31 dec. s. å., på Gripen i Stockholm från d. 1 jan. 1898 till d. 14 sept. s. å., på Lejonet i Norrköping från d. 15 sept. 1898 till d. 25 okt. 1900 samt å Hvita Björnen i Stockholm från d. 26 okt. 1900 till d. 11 aug. 1915. Erhöll d. 12 aug. 1915 personligt privilegium å det genom K. brefvet d. 5 april s. å. beslutade nya apoteket i Emmaboda, som af C. öppnades d. 4 febr. 1916.