

Tillägg och Rättelser X.

Slottsapoteket.

FINTZENHAGEN (ell. Vintzenhagen), LIBORIUS (sid. 13).

F. var laborant vid Generalbergsamtets (Bergskollegii) laboratorium chemicum 1641, erhöll afsked d. 26 april 1642, men fick ånyo fullmakt å samma tjänst d. 15 nov. 1651 samt afgick från densamma först efter 1661. Han erhöll d. 27 maj 1648 privilegium på inrättandet af ett apotek i Stockholm, men synes redan 1642 hafva haft sådant tillstånd af magistraten. I ett bref d. 10 maj s. å. från presidenten i bergskollegium Carl Bonde till Louis de Geer säges det nämligen, att laboranten Liborius nyss blifvit borgare i Stockholm och gift sig med sin förre husbondes hustru Margareta Tebicht (el. Tebig), änka efter laboranten vid Generalbergsamtet Georg Tebicht. I brefvet anhåller Bonde vidare att de Geer ville hjälpa honom (Liborius) »med 200 riksdaler credit att han måtte få in några apothecaresaker, efter staden honom det tillåter att hafva et laboratorium och apothek; han vill gifva Eder ränta däraf så länge han varorna kan föryttra. Han är en flitig dräng och acktar sina saker väl och flitigt».

Apoteket S:t Erik i Stockholm.

RISING, ADOLF ABRAHAM. Född d. 21 dec. 1866 i Stockholm.

Föräldrar: Viktualiehandlanden CARL ISAAC RISING, född d. 17 okt. 1837, död d. 12 dec. 1880 och JULIA JACOBINA GRUNDÉN, född d. 6 mars 1844, död d. 4 juni 1897.

R. genomgick Katarina allmänna läroverk och 6:e nedre klassen i Södra latinläroverket i Stockholm samt antogs till elev å apoteket Fenix i Stockholm d. 12 juni 1883. Aflade farmacie studiosi-examen d. 24 sept. 1886 och tjänstgjorde sedan å apoteket Svalan i

Halmstad från d. 12 okt. 1886 till d. 22 sept. 1888. Inskrefs vid farmaceutiska institutet 1888 och aflade apotekarexamen d. 23 jan. 1891. Tjänstgjorde under studietiden å apoteken i Ulricehamn från d. 16 maj 1890 till d. 17 aug. s. å., Lejonet i Stockholm från d. 28 aug. 1890 till d. 22 sept. s. å., samt därefter å apoteken Elefantens i Stockholm från d. 1 jan. 1891 till d. 31 mars s. å., Örnen i Stockholm från d. 1 april 1891 till d. 15 april 1897, i Trosa från d. 5 juni 1897 till d. 30 juni s. å., i Orsa från d. 4 juli 1897 till d. 9 aug. s. å. samt efter återkomsten från utlandet å Leopardens i Stockholm från d. 1 febr. 1910 till d. 15 maj s. å.

Redan under elevtiden tog R. ett djupt intryck af de då ännu rådande missförhållandena med afseende på apotekspersonalens arbets- och lefnadsförhållanden. En liflig önskan att bidra till skapandet af bättre och sundare förhållanden i detta afseende frammanade honom därför tidigt att verka för sammanslutning omkring de ofrånkomligaste reformkrafven och det första stora opinionsmötet, som hölls af obefordrade farmaceuter 1889, inledde också ett reformarbete i hvilket R. under åren 1890—97 lifligt deltog. Samtidigt bedref han vid sidan af sin laboranttjänstgöring å apoteket Örnen studier vid Stockholms högskola intill januari 1898, då han afreste till utlandet och inskrefs vid polytekniska högskolan i Zürich, där han 3 år med stipendier från apotekarsocieteten arbetade hos den bekante kemisten Eugen Bamberger. Åren 1899—1900 var han privatassistent vid nämnda högskola och aflade år 1900 »examen rigorosum» vid universitetet i Basel samt promoverades 1901 vid samma universitet till filosofie doktor. Under studietiden i Stockholm och Basel utgaf R. flera på själfständiga experimentalundersökningar grundade afhandlingar på den organiska kemiens område. Tillsammans med Bamberger har han klarlagt reaktionsmekanismen vid reduktion af arylnitroföreningar till motsvarande amider och upptäckte därvid de intressanta kinolerna.

År 1901 trädde R. i tjänst hos Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, »Ciba». Sedan han 1903 stått på förslag till professuren i kemi och kemisk farmaci vid farmaceutiska institutet i Stockholm, men ej erhållit nämnda befattning, beslöt han att fullfölja sin ursprungliga afsikt med vistelsen i utlandet, nämligen att skaffa sig en så ingående kändedom om den farmaceutiska storindustriens organisation och arbetsmetoder, att han sedan i Sverige skulle kunna skapa en inhemsk sådan industri. Han stannade därför i »Ciba's» tjänst och 1906 befordrades han till vetenskaplig chef och laboratorieföreståndare för bolagets farmaceutiska fabriker.

År 1908 hemkallades Rising för att i den då arbetande tulltaxekommittén afgifva yttrande angående möjligheten af att i Sverige åstadkomma en på stenkolstjärans destillationsprodukter byggd organisk kemisk industri. Vid detta tillfälle uppmanades R. att definitivt återvända till Sverige och erhöi af vederbörande myndighetspersoner löfte om farmaceutisk tjänsteårsberäkning. Öfvertygad om en snabb befordran inom apotekaryrket i Sverige och om möjligheten att under stöd af ett apoteks bärighet småningom kunna utveckla dess laboratorium till fabriksmässig produktion, uppsade Rising sin plats i Basel och afbröt en synnerligen utsiktsfull karriär, för att hemma fullfölja sina planer. Innan emellertid R. fick tillfälle att i Sverige söka ett lämpligt apotek, hade de personer, som tillförsäkrat honom en på meriter grundad befordran, lämnat sina ämbeten till efterträdare, som hyllade andra principer och ej voro hågade infria de förras löften. Ehuru R. upprepade gånger af apotekarsocieteten uppsattes på första förslagsrummet till olika Stockholmsapotek, erhöi han tillsvidare ej befordran. Han tog då initiativet till ett bolag, som 1913 kom till stånd under namnet A.-B. Astra, apotekarnes kemiska fabriker. Dessa fabriker förlades till Södertelje och R. inträdde som teknisk ledare och inspektör under det att den förste verkställande direktören blef apotekaren Knut Sjöberg, som dock snart efterträddes af apotekaren Hjalmar Andersson-Tesch.

Under tiden hade R. verkat som lärare vid farmaceutiska institutet, där han 1910 förordnades till assistent i kemi och kemisk farmaci och 1912 blef laborator i samma ämnen. Han upprätthöll under lärartiden upprepade gånger på förordnande professuren i nämnda ämnen.

I april 1915 kallades R. till särskild föredragande å allmänna byrån i medicinalstyrelsen och blef i aug. s. å. förordnad som särskild föredragande i samma styrelse och chef för den s. k. extra byrån, i hvilken under världskriget alla ärenden angående införsel och utförsel af läkemedel handlades. Som chef för extra byrån organiserade R. i samarbete med tyska myndigheter Sveriges handel med läkemedel och företog i detta syfte på regeringens, respektive medicinalstyrelsens uppdrag under kriget ett stort antal resor till Tyskland, Österrike och Schweiz. År 1918 upplöstes extra byrån och samtidigt anhöi Rising om afsked från sin befattning såsom laborator vid farmaceutiska institutet. Redan i april 1916 hade han nämligen tillträdt arrendet af apoteket Fenix i Stockholm. Under tiden hade A.-B. Astra uppgått i ett stort nytt företag,

A.-B. Svensk färgämnesindustri, som äfven assimilerade en del andra, äldre kemisk-tekniska företag, bl. a. A.-B. Wilhelm Becker, och för att helt kunna ägna sig åt det nya företaget, i hvilket R. inträdde som teknisk direktör, afsade han sig i april 1918 arrendet å apoteket Fenix.

Världskrigets utgång och den ryska katastrofen gäckade emellertid de förhoppningar om stora exportmöjligheter, på hvilka det stora »färgbolaget» var uppbyggt och bolaget måste därför 1920 träda i likvidation. Astra kunde emellertid genom mellankommande hjälp räddas, men R. afgick det oaktadt från sin direktörspost och sökte ånyo apotek samt erhöi d. 12 juni 1921 privilegium å apoteket S:t Erik i Stockholm.

Inom tekniska och vetenskapliga kretsar har R. varit mycket anlitad. Han var under åren 1911—19 sekreterare i kemistsamfundet, är sedan 1915 ledamot af Sveriges kemiska industrikontors styrelse och arbetsutskott samt var under flera år styrelseledamot i Svenska medicinalväxtföreningen, ordförande i Svenska läkarsällskapets sektion för läkemedelslära, ledamot af Stockholms handelskammars skiljenämnd m. m.

Vid stiftandet af K. ingenjörsvetenskapsakademien år 1918, utsågs R. af K. Maj:t till en af de första ledamöterna i akademien, där han som arbetande ledamot tillhör klassen för kemi.

R. V. O. 1919.

Från trycket har Rising utom ett stort antal mindre uppsatser och diskussionsinlägg utgifvit följande afhandlingar:

Om emulsinets i mandlar känslighet för värme. Nord. farm. tidskr. 1897. *Zur Kenntnis der Phloroglucinazofarbstoffe.* Tillsammans med Th. Ekecrantz. Öfersikt af K. Vetenskapsakad. Förhandl. 1897. *Fenolers azofärgämne.* Sv. farm. tidskr. 1898. *Elektrolysens användning inom den organiska kemien.* Sv. farm. tidskr. 1898. *Modifikation af Foerstes extraktionsapparat.* Sv. farm. tidskr. 1899. *Ueber Einwirkung von p-Toluolsulfinsäure auf Nitrosobenzol und aus Phenylhydroxylamin.* Inaugural-dissertation, Basel 1900. *Ueber Mesitylhydroxylamin.* Inaugural-dissertation, Basel 1900. *Ueber 2.6 - Dimethylphenylhydroxylamin und 2.6 - Dimethylnitrosobenzol.* Tillsammans med E. Bamberger. J. Liebigs Annalen der Chemie 1901. *Ueber die Einwirkung von p-Tolylsulfinsäure auf Phenylhydroxylamin.* Tillsammans med E. Bamberger. Ber. der deutsch. chem. Gesellsch. 1901. *Ueber die Einwirkung von p-Tolylsulfinsäure auf Nitrosobenzol.* Tillsammans med E. Bamberger. Ber. der deutsch. chem. Gesellsch. 1901. *Ueber Mesitylhydroxylamin und*

Nitrosomesitylen. Tillsammans med E. Bamberger. Ber. der deutsch. chem. Gesellsch. 1901. *Ueber Mesitylchinol*. Tillsammans med E. Bamberger. Ber. der deutsch. chem. Gesellsch. 1901. *Ueber das Molekulargewicht der Nitrosoaryle*. Tillsammans med E. Bamberger. Ber. der deutsch. chem. Gesellsch. 1901. *Einfluss von Metyl auf die Reaktionsgeschwindigkeit der Arylhydroxylamine*. Tillsammans med E. Bamberger. J. Liebigs Annalen der Chemie, 1901. *Studier öfver några salicylsyreföreningar*. Farm. fören. tidskr. 1903. *Ueber die Methyl- und Aethylaether des p-Oxyphenylhydrozylamins und die daraus dargestellten Azoxyverbindungen*. Ber. der deutsch. chem. Gesellsch. 1904. *Ueber die Sulfurirung des Guajacols*. Ber. der deutsch. chem. Gesellsch. 1906. *Phytofosforsyrer*. Sv. farm. tidskr. 1910. *Öfver digitalisbladens kemiska beståndsdelar*. Sv. farm. tidskr. 1910. *Bidrag till kännedom om de i våra näringsmedel förekommande fosforföreningar*. Sv. kem. tidskr. 1910. *Några ord om våra medicinalväxters beståndsdelar*. Farm. revy, 1911. *Undersökning af normallut och metod till framställning af kolsyrefri natronlut*. Sv. farm. tidskr. 1912. *Några ord om förhållanden mellan fysiologisk verkan och kemisk konstitution*. Sv. kem. tidskr. 1913. *Växtkemiska undersökningar af Vacciniumarter I Vaccinium Vitis idaea*. K. Landtbr.-akad:s handl. och tidskr. 1914. *Växtkemiska undersökningar af skogsbär*. Sv. kem. tidskr. 1914. *Digitalis-terapien i kemisk belysning*. Sv. läkarsällsk. förhandl. 1914. *Digitaltotal*. Sv. farm. tidskr. 1914. *Glukofos*. Sv. farm. tidskr. 1914. *Kritiskt experimentella jämförelser mellan några sockerbestämningssmetoder*. Farm. revy, 1914.

Gift d. 30 maj 1904 med VIOLA MARIA ALBERTINA HERWAERTS, född i Colmar, Ober-Elsass d. 4 jan. 1875, dotter till litografen JOSEF HERWAERTS och ANNA SIFFERT.

Barn: ERNST KARL GUSTAF ADOLF, född d. 23 okt. 1904; — HARRIET ANNA DAGMAR YVONNE, född d. 9 febr. 1915.

Apoteket Älgen i Stockholm.

LUNDBERG, CARL FREDRIK (sid. 247).

Död d. 14 juni 1921.

WINCKLER, JOHAN JULIUS. Född d. 9 jan. 1863 i Landskrona.

Föräldrar: Provisorn, sedermera fotografen NILS JOHAN WINCKLER, född d. 26 maj 1828, död d. 12 maj 1875, och SOFIA STEEN, född d. 23 mars 1836, död d. 16 nov. 1912.

W. idkade skolstudier vid Landskrona elementarläroverk, hvar-
 efter han d. 2 dec. 1878 erhöill plats som elev på apoteket i Falun.
 Aflade farmacie studiosi-examen vid farmaceutiska institutet i Stock-
 holm d. 25 maj 1883 och tjänstgjorde sedan från d. 1 juni 1883
 till d. 1 aug. 1889 å apoteket Lejonet i Stockholm. Inskrefs
 vid farmaceutiska institutet höstterminen 1889 samt aflade apotekar-
 examen d. 22 jan. 1892. Under ferierna tjänstgjorde han dels på
 apoteket Lejonet i Stockholm åren 1889 och 1890 dels på apo-
 teket i Hvetlanda samt förestod under sommaren 1891 brunns-
 apoteket vid Lannaskede. Vikarierade efter aflagd apotekarexamen
 under febr. till april 1892 å apoteket i Årjeng och tjänstgjorde
 sedan å apoteket Nordstjärnan i Stockholm från d. 1 maj 1892
 till d. 5 maj 1911, härvid under tiden d. 18 maj 1895 till d. 5
 maj 1911 såsom föreståndare för filialen å Sabbatsbergs sjukhus.
 Erhöill d. 5 maj 1911 personligt privilegium å apoteket i Tidaholm
 och d. 26 sept. 1921 transport till apoteket Älgen i Stockholm.

W. erhöill år 1900 apotekarsocietetens resestipendium med skyl-
 dighet att bevista den 9:de intern. farmac.-kongressen i Paris samt
 besöka den där pågående världsutställningen och har han häröfver
 afgifvit en berättelse, som under rubrik »Den 9:de internationella
 farmaceutiska kongressen i Paris» finnes tryckt i Sv. farm. tidskr.
 för år 1900. Han biträdde samma år professor Adolf Nordensköld
 å hans laboratorium under en tid af 3 månader.

W. var under flera år revisor i farmaceutiska föreningen, åren
 1907—09 revisor i centralstyrelsen för Sveriges farmaceutförbund,
 ledamot i styrelsen för föreningen farmaceuternas sparkassa samt
 åren 1907—11 ordförande i densamma. Är sedan 1920 vice
 ordförande i Västgötakretsen af Sveriges apotekarförbund samt
 suppleant i dess centralstyrelse. I Tidaholm beklädde W. flera
 kommunala förtroendeposter. Sålunda var han ledamot och vice
 ordförande i hälsovårdsnämnden samt statens kontrollant för utfär-
 dande af intyg angående tändstickors frihet från giftig fosfor vid
 Vulcans tändsticksfabrik i Tidaholm.

Ledamot af Svenska läkarsällskapet 1911.

Gift d. 21 juni 1911 med MARIA LOVISA BÄCKSTRÖM, född d.
 13 aug. 1875, dotter till fabrikören EDVARD BÄCKSTRÖM i Stock-
 holm och TEOLINDA FIBELKORN.

Barn: KARIN MARIA SOFIA, född d. 5 juni 1912; — BRITA
 GERDA LOVISA, född d. 1 mars 1914; — BERTIL JOHAN, född d.
 1 aug. 1919.

Apoteket Stenbocken i Stockholm.

BRUCE, VICTOR OLOF CHRISTIAN (sid. 254).
Död d. 20 nov. 1921.

Apoteket i Löfsta.

SWAN, EDVIN HERBERT NICOLAUS (sid. 395). Erhöll d.
30 juli 1921 transport till apoteket i Ockelbo.

Apoteket Gripen i Nyköping.

ENEROTH, NILS LUDVIG HJALMAR (sid. 401).
Fadern FREDRIK AUGUST ENEROTH, död d. 17 jan. 1884. Mo-
derns namn var AGNETA WENNERHOLM.

Apoteket i Hvetlanda.

CARLSON, CARL DIDRIK LAURENTIUS (sid. 615). Erhöll
d. 31 dec. 1919 transport till apoteket Kärnan i Hälsingborg.

Apoteket i Säfsjö.

PERSSON, CLAES JOHAN (sid. 634). Erhöll genom nåd. bref-
vet d. 19 nov. 1920 befrielse från privilegiet.

Apoteket i Lenhovda.¹

I skrivelse d. 17 mars 1921 hemställde medicinalstyrelsen på
anförda skäl och med stöd af utfästelser gjorda af Lenhovda kom-
mun hos K. Maj:t att medikamentsförrådet i Lenhovda måtte »så
snart ske kan efter nästkommande juni månads utgång, förändras
till självständigt apotek med personligt privilegium, under villkor
att Lenhovda kommun tillhandahåller af medicinalstyrelsen godkända
såväl apotekslokaler som bostad åt apoteksföreståndaren hyresfritt
under den tid årsomsättningen vid apoteket icke överstiger tjugu-
tusen kronor, apotekslokaler hyresfritt och bostad åt apoteksföre-
ståndaren mot skälig hyra under den tid årsomsättningen kan
komma att överstiga tjugutusen kronor, men ej trettiotusen kronor,
samt såväl apotekslokaler som bostad åt apoteksföreståndaren mot
skälig hyra under den tid årsomsättningen kan komma att överstiga
trettiotusen kronor». K. brefvet d. 6 maj 1921 föreskref också

¹ Se äfven apoteket Lenhovda, sid. 658.

sedermåra att medikamentsförrådet i Lenhovda så snart ske kunde efter utgången af juni månad 1921 skulle förändras till själfständigt apotek med personligt privilegium på af medicinalstyrelsen föreslagna villkor.

Privilegiet tilldelades d. 29 aug. 1921 legitimerade apotekaren J. M. Johansson.

JOHANSSON, JOHAN MAURITZ. Född d. 22 febr. 1871 i Stora Kopparbergs församling, Dalarne.

Föräldrar: Folkskolläraren och organisten i ofvannämnda församling, därefter i Glanshammar, Örebro län, JOHAN ERIK JOHANSSON, född d. 14 aug. 1842, död d. 25 mars 1915, och AMALIA ERIKSSON, född d. 27 mars 1845, död d. 27 mars 1917.

Efter att hafva genomgått 6 klasser i karolinska högre allmänna läroverket i Örebro antogs J. d. 10 jan. 1891 till elev å apoteket Enhörningen i Stockholm och aflade d. 20 jan. 1894 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Kungsbacka från d. 1 febr. 1894 till d. 4 maj 1895, å apoteket Lejonet i Göteborg från d. 4 maj s. å. till d. 15 aug. 1899 och inskrefs vid farmaceutiska institutet höstterminen s. å. Aflade apotekarexamen d. 16 maj 1902 och var sedan anställd å apoteket Kronan i Göteborg från d. 24 maj 1902 till d. 9 maj 1907. Förestod medikamentsförrådet i Grangärde från d. 10 maj 1907 t. o. m. d. 31 okt. 1912, då förrådet indrogs på grund af läkardistriktets förflyttning till Ludvika. Tjänstgjorde därefter å medikamentsförrådet i Ludvika från d. 1 nov. 1912 till d. 31 mars 1913, sedan å apoteket i Hedemora från d. 1 april s. å. till d. 19 aug. 1915. Tjänstgjorde sedan å apoteket Renen i Stockholm från d. 20 aug. s. å. till d. 30 sept. 1917 och därefter å apoteket Lejonet i Stockholm tills han d. 30 aug. 1921 erhöill personligt privilegium å apoteket i Lenhovda.

Gift d. 6 okt. 1902 med BLENDA WIKSTRÖM, född d. 15 dec. 1875, dotter till sjökapt. PONTUS EMANUEL WIKSTRÖM och AUGUSTA WILHELMINA BERGMAN.

Barn: MALCOLM ERIK MAURITZ, född d. 17 juli 1903.

Apoteket Lejonet i Kalmar.

WOLLIN, FRANS CHRISTIAN OSCAR (sid. 687). W. har på sin 75-årsdag d. 20 juli 1921 till Kalmar stad donerat 100,000 kr. i Svenska statens obligationer. Räntan skall i första hand utgå till

gamla trotjänare å apoteket Lejonet i Kalmar för att därefter fritt disponeras af Kalmar stad till välgörande ändamål.

Apoteket i Visby.

LINDSTRÖM, HENRIK WILHELM (sid. 704). Hustrun ELVIRA CHARLOTTA HANSSON, död d. 12 okt. 1921.

Apoteket Råbocken i Stockholm (Enskede).

1920.

I skrifvelse till medicinalstyrelsen d. 27 april 1915 hemställde Brännkyrka kommunalförening, att medicinalstyrelsen måtte taga under öfvervägande, huruvida icke ett medikamentsförråd skulle kunna inrättas inom Enskede samhälle. Denna ansökan blef emellertid af medicinalstyrelsen afslagen, hufvudsakligen på den grund, att tjänsteläkare ej vore bosatt inom samhället. D. 7 april 1919 inkom kommunalföreningen ånyo till medicinalstyrelsen med begäran om ett medikamentsförråds inrättande. Medicinalstyrelsen hänvisade då föreningen att vända sig till Stockholms stadsfullmäktige för att dessa, sedan läkarfrågan afgjorts, lämpligen borde taga initiativ till apoteksfrågans ordnande och därom göra hemställan hos K. Maj:t. Stockholms stadsfullmäktige inkom därefter i und. skrifvelse af d. 16 febr. 1920 med hemställan om inrättande af en apoteksinrättning i Enskede, hvilken skrifvelse sedermera af öfverståthållareämbetet med tillstyrkan af bifall öfverlämnades till K. Maj:t. Sedan medicinalstyrelsen i skrifvelse d. 1 okt. 1920 förordat inrättandet af ett själfständigt apotek i Enskede, beslöt K. Maj:t d. 15 okt. 1920 i öfverensstämmelse härmed.

Privilegiet å apoteket, som erhöil namnet Råbocken, tilldelades d. 21 jan. 1921 legitimerade apotekaren Axel Vilhelm Strömberg, som efter skedd afsyning öppnade detsamma för allmänheten d. 10 dec. 1921.

Genom K. brefvet d. 25 febr. 1921 har apoteket åsatts en årlig afgift af 200 kronor till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

STRÖMBERG, AXEL VILHELM. Född d. 10 maj 1872 i Ljungby, Kronobergs län.

Föräldrar: Bokhandlaren FREDRIK STRÖMBERG, född d. 18 jan. 1831, död d. 6 april 1903, och AUGUSTA BEIJERSTEIN-CRONA, född d. 28 jan. 1851.

Efter undervisning i privatskola i Ljungby, inskrefs S. höstterminen 1886 vid Växjö högre allmänna läroverk, där han studerade till 1889. Antogs till elev å apoteket Göta Lejon i Karlskrona d. 12 juni 1889 och aflade farmacie studiosi-examen d. 23 sept. 1892. Tjänstgjorde å apoteket Svanen i Stockholm från d. 10 okt. 1892 till d. 28 sept. 1893 samt å apoteket i Ljungby från d. 1 okt. 1893 till d. 15 sept. 1897. Inskrefs höstterminen 1897 vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 12 sept. 1899. Från d. 20 sept. s. å. till d. 15 mars 1902 tjänstgjorde S. åter å apoteket i Ljungby och därefter å apoteket Nordstjärnan i Stockholm från d. 16 mars 1902 till d. 20 nov. 1914, under 1910 såsom föreståndare och under åren 1911—14 såsom arrendator. Åren 1911—13 innehade han förordnande att fullgöra de åligganden, som tillkommo instruktionsapotekaren. Från d. 21 nov. 1914 tjänstgjorde S. sedan å apoteket Vasen å Djurgården i Stockholm och därefter å apoteket i Ljungby till d. 1 juni 1921. Erhöll d. 21 jan. 1921 personligt privilegium å det apotek, som jämlikt K. brevet d. 15 okt. 1920 skulle, med benämningen Råbocken, inrättas i Enskede inom Brännkyrka församling i Stockholm.

Gift d. 4 nov. 1911 med BENGTA SOFIA NILSSON, född d. 17 nov. 1879, dotter till fabrikören LARS NILSSON i Stockholm och SOPHIE DANIELSSON.

Barn: KARIN, född d. 29 juni 1912; — GUNBORG INGEGERD, född d. 1 okt. 1915.
