

Älfsborgs län.

Apoteket i Vänersborg.

1727.

Vid södra stranden af sjön Vassbotten fanns fordom en liten stad benämnd Brätte. Då den anlades är ovisst, men man antager, att det var omkring midten af 16:de århundradet. När staden fick sina första privilegier är också obekant, men sådana utfärdades 1603 och konfirmerades d. 12 dec. 1619. År 1642 utfärdades ett kungligt påbud att staden skulle flyttas till en lägligare plats, vid Hufvudnäs, men flyttningen gick långsamt och d. 29 mars 1647 resolverade K. Maj:t, »att de kvarvarande invånarna förständigas att ofördröjligen till den nya staden inflytta». Den 12 nov. 1646 hade drottning Christina utfärdat »skiöna privilegier» för den nya staden, »låtande honom kallas Vänersborg».

Staden har således gamla anor, men apotek fick den först 1727, då G. A. Wikland här anlade ett sådant, som det vill synas dock ej med stöd af utfärdade privilegier. Han innehade denna »apotekshållning» några år framåt, men afflyttade 1745 till Alingsås. Därefter höll apotekaren M. Luth från Göteborg apotek i Vänersborg, som förestods af en provisor J. F. Möller. Denne utverkade 1751 åt sig K. privilegium å apoteket samt undergick vederbörlig examen. Platsen där apoteket först var beläget är oviss, men under apotekaren J. H. Forshælls tid var det inrymdt i ett trähus vid torget. År 1834 härjades staden af eld, då äfven apoteket nedbrann. Året därpå sålde Forshæll apoteket till P. S. Pyhlson och det är troligt att den förre endast återupprättade apoteket i en provisorisk lokal, ty hans efterträdare uppförde på samma plats vid torget ett stenhus i två våningar, där apoteket inrymdes på nedre botten och där det ännu är beläget.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 5,000 kronor.

WIKLAND, GUSTAF AMUND. Innehade apoteket i Vänersborg åren 1727—45. (Se under apoteket i Alingsås sid. 1215.)

MÖLLER, JOHAN FREDRIK. Född d. . . . 1713.

Föräldrar: . . .

Sedan apotekaren på Kronan i Göteborg F. M. Luth efter Wiklands afflyttning under 5 år hållit ett filialapotek i Vänersborg, som förestods af provisor J. F. Möller, utverkade sig denne 1751 K. privilegium på samma apotek, samt undergick vederbörlig examen. Han var en särdeles flitig och arbetsam man, som på allt sätt sökte hålla apoteket uti god ordning.

Död d. . . . april 1773.

Gift d. . . . med DOROTHEA GIFFHORN, född d. . . ., död d. . . ., dotter till . . . Efter mannens död innehade änkan apoteket och skötte det genom provisor till dess hon 1774 gifte om sig med efterträdaren.

Barn: CHRISTIAN och JULIANA, födda d. 5 april 1755, döda d. . . .

HVALSTRÖM, ERIK. Född d. . . . 1748 i Uppsala.

Föräldrar: Trädgårdsmästaren . . .

H. konditionerade ifrån år 1765 först å apoteket Kronan i Uppsala och därpå ett par år å apoteket Kronan i Stockholm innan han 1774 aflade provisorsexamen och reste till Vänersborg för att förestå apoteket för apotekare Möllers änkas räkning. Han gifte sig samma år med änkan, aflade ej långt därefter apotekarexamen och erhöll d. 2 aug. 1776 privilegium å apoteket.

Död d. 17 juli 1782.

Gift 1) i okt. 1774 med DOROTHEA GIFFHORN, född d. . . ., död d. . . . 1775, gift [1) med apotekaren JOHAN FREDRIK MÖLLER, född d. . . . 1713, död d. . . . april 1773.]

2) d . . . med CATHARINA ULLMAN, född d . . . , död d . . . , gift [1] med rådmannen AURELL, född d . . . , död d. 13 mars 1777.]

3) d. 8 aug. 1779 med MARGARETHA CHRISTINA LIEDBOM, född d . . . , död d . . . , dotter till rådmannen i Vänersborg, CARL LIEDBOM och . . . gift [1] med provinsialläkaren, d:r CHRISTOPHER GEDDNER, född d . . . 1730, död d. 3 maj 1773.]

Änkan innehade apoteket 3 år efter mannens död och skötte detsamma genom en provisor vid namn DANIEL NORLIN.

Alla tre äktenskapen voro barnlösa.

FORSHÆLL, JACOB JOHAN. Född d. 2 juli 1758 i Lojo socken i Finland.

Föräldrar: Pedagogen JACOB FORSHÆLL, född d. 9 juli 1727, död d. 8 mars 1796, och CHRISTINA REILIN, född d . . . 1728, död d . . . 1783.

Efter att af sin fader hafva erhållit enskild undervisning, antog F. plats som elev hos apotekare von Mell i Åbo. Efter lärotidens slut reste han öfver till Sverige samt studerade en tid vid Uppsala akademi, förnämligast kemi, under handledning af professor Torbern Bergman. Tjänstgjorde därpå såsom farmaceut på apoteket Hjorten i Örebro och förestod åren 1782 och 1783 apoteket i Söderköping samt tog 1784 plats som föreståndare för apoteket i Vänersborg. Han inköpte detta apotek 1785, undergick d. 28 juni s. å. med utmärkt vitsord apotekarexamen och erhöll d. 5 mars 1795 privilegium på apoteket.

F. gjorde sig känd, ej mindre som en driftig man, än som en bland rikets kunnigare apotekare. Han utförde ock stundom mindre kirurgiska operationer. Han hade därjämte förskaffat sig ej obetydliga kunskaper beträffande de invärtes sjukdomarna och kunde därigenom komma många fattiga sjuka till hjälp. Under dåvarande lasarettsläkaren, assessor Hollbergs frånvaro, skötte han äfven kortare tider Vänersborgs lasarett.

Han afträdde apoteket år 1821 till sin son, J. H. Forshaëll.

Död d. 4 mars 1830 i Vänersborg.

Gift d. 17 juni 1787 å Näs i Östergötland med JOHANNA WESTERBERG, född d . . . 1770, död d. 2 mars 1848, dotter till handlanden i Norrköping JACOB WESTERBERG och ANNA CAJSA LJUNG.

Barn: MARIA CHARLOTTA, född och död d. 19 okt. 1788; —

JOHANNA MARIA, född d. 20 aug. 1790, död d. . . ., gift d. 24 april 1812 med stadsläkaren i . . . ANDERS JONAS ALM, född d. . . . 1788, död d. 2 jan. 1818; — JACOB FREDRIK, född d. 28 maj 1792, död d. 27 febr. 1793; — ANNA CHARLOTTA, född d. 31 juli 1796, död d. 30 maj 1824: — JOHAN HENRIC, född d. 12 mars 1799, död d. 20 nov. 1877. Apotekare å apoteket Svanen i Lund.

FORSHÆLL, JOHAN HENRIC. Var innehafvare af apoteket i Vänersborg åren 1821—35. (Se under apoteket Svanen i Lund sid. 930.)

PYHLSON, PEHR SEVERIN. Född d. 3 sept. 1793 i Halmstad.

Föräldrar: Tullförvaltaren JACOB PYHLSON, född d. 17 maj 1755, död d. 28 mars 1837, och HELENA SABINA HERSLOW, född d. 10 jan. 1768, död d. 4 mars 1834.

P. antogs till elev å apoteket Markattan, numera Leoparden, i Stockholm samt aflade där d. 25 juni 1812 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter dels å nämnda apotek, dels å apoteket Östgöta Lejon i Norrköping och inköpte efter aflagd apotekarexamen 1818 apoteket i Lindesberg, som han tillträdde d. 30 jan. s. å. och innehade åren 1818—1835. Inköpte 1835 apoteket i Vänersborg, hvarå han d. 30 aug. s. å. erhöill K. privilegium.

Under 36 års tid skötte P. under rastlös verksamhet nitiskt sitt apotek, som han i dec. 1871 öfverlät på sonen Johan Severin.

Han var ledamot af stadsfullmäktige och Örebro läns hushållningssällskap samt innehade flera andra kommunala uppdrag.

R. V. O. d. 2 febr. 1872.

Död d. 23 dec. 1877 i Vänersborg.

Gift 1) d. 23 mars 1822 med ULRIKA CATARINA KIHLMOM, född d. 3 febr. 1792, död d. 24 okt. 1829, dotter till . . .

Barn: JOHAN SEVERIN, född d. 23 dec. 1822, död d. 1 mars 1887. Apotekare, se nedan; — CARL ANTON, född d. 5 dec. 1823, död d. . . . Possessionat; — JACOB WILHELM, född d. 3 febr. 1825, död d. 6 aug. s. å.; — SOFIA AURORA, född d. 30 mars 1826, död d. . . ., gift d. 31 okt. 1851 med bokhandlaren i Vänersborg FREDRIK AUGUST ZETTERGREN, född d. . . . 1818,

död d. . . .; — CHARLOTTA, född d. 8 april, död d. 20 sept. 1827; — MARIA CHRISTINA, född d. 4 aug., död d. 11 okt. 1828; — AMALIA MATHILDA, född d. 18 okt., död d. 31 okt. 1829.

2) d. 19 nov. 1834 i Halmstad med ANNA SOFIA DAHL, född d. 4 juni 1806 i Eksjö, död d. 5 nov. 1862 i Vänersborg, dotter till . . .

Barn: MARIA CATARINA, född d. 20 dec. 1835, död d. 5 jan. 1844; — AXEL FREDRIK HJALMAR, född d. 3 maj 1837, död d. 1 febr. 1903. Major vid K. Västgöta Dalsregemente; — AMALIA SOFIA, född d. 17 juni 1839, död d. 27 nov. 1892, gift d. 9 juli 1865 med lektorn vid högre allmänna läroverket i Vänersborg, fil. d:r KARL FRITHIOF RÅDBERG, född d. 16 maj 1830, död d. 5 maj 1892; — PER ALBERT, född d. 14 aug. 1841, död d. 3 mars 1879. Löjtnant vid K. Skaraborgs regemente; — HILDEGARD MATHILDA, född d. . . . 1843, död d. 30 dec. 1846.

PYHLSON, JOHAN SEVERIN. Född d. 23 dec. 1822 i Lindsberg.

Föräldrar: Apotekaren i Vänersborg PEHR SEVERIN PYHLSON, född d. 3 dec. 1793, död d. 23 dec. 1877, och ULRIKA CATARINA KIHLMOM, född d. 3 febr. 1792, död d. 24 okt. 1829.

P. erhöU undervisning vid Örebro lärdomsskola till år 1840, då han antogs till elev å apoteket i Vänersborg. Aflade där d. 5 sept. 1844 farmacie studiosi-examen och fortfor att tjänstgöra å nämnda apotek. Aflade d. 31 maj 1848 apotekarexamen och tjänstgjorde åter å apoteket i Vänersborg till dess han, efter med fadern afslutadt köp, d. 29 dec. 1871 blef ägare af apoteket å hvilket han d. 2 febr. 1872 erhöU privilegium.

Död d. 1 mars 1887 i Vänersborg.

Gift d. 5 dec. 1872 i Vänersborg med MAGDALENA CAROLINA WILHELMINA MALM, född d. 22 april 1834 å Nygård vid Vänersborg, död d. 26 maj 1877, dotter till possessionaten CARL ADOLF MALM och HENRIKA WILHELMINA HAFVENSTRÖM.

SJÖBERG, LAURENTIUS AUGUST. Född d. 11 aug. 1833 i Varberg.

Föräldrar: Handlanden PETER SJÖBERG, född d. . . . 1786, död d. . . . 1873, och JOHANNA BERGENDAL, född d. . . . 1802 i Borås, död d. . . . 1873.

S. erhöill undervisning vid Varbergs elementarläroverk samt antogs 1849 till elev å apoteket Fläkta Örnen i Malmö. Aflade där d. 5 dec. 1853 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde fortfarande å nämnda apotek till okt. 1855 och därefter till hösten 1857 å apoteket i Varberg. Han förestod under sommaren 1858 brunnsinrättningen i Viborg, aflade d. 17 dec. 1859 apotekarexamen och var åren 1860—68 föreståndare för filialapoteket i Bollnäs. Erhöill d. 23 okt. 1868 personligt privilegium å en ny apoteksanläggning i Tjällmo i Östergötland, som af honom 1869 öppnades för allmänheten. Han innehade detta apotek till 1887, då han erhöill transport till apoteket i Vänersborg. S. åtnjöt sedan 1888 tjänstledighet med examinerade apotekaren Axel Gustaf Unger som föreståndare till 1903, hvarefter leg. apotekaren Carl Axel Sandberg förestod apoteket till 1908.

Död d. 21 dec. 1907 i Vänersborg.

Gift 1) d. 19 aug. 1869 i Tjällmo med IDA WILHELMINA RAMBÄCK, född d. 24 april 1844, död d. 11 okt. 1882, dotter till byggmästaren PEHR ERIK RAMBÄCK och MARIA NYLIN.

2) d. 13 juni 1886 med EDITH JULIA GABRIELLA HEDLUND, född d. 14 mars 1861, död d. 1921, dotter till bruksförvaltaren å Önans pappersbruk vid Trollhättan GUSTAF HEDLUND och AMALIA LUNGGREN; äktenskapet upplöst; gift [2] d. 20 juni 1913 med f. d. kammarskrifvaren KNUT EDVARD ANSHELM BÄFVERFELDT, född d. 11 dec. 1863, död d. . . . Äktenskapet upplöst d. 21 nov. 1914.]

BERGQUIST, CARL GUSTAF. Född d. 9 febr. 1853 i Lidköping.

Föräldrar: Grosshandlaren CARL FREDRIK BERGQUIST, född d. 6 mars 1821, död d. 18 jan. 1885, och GUSTAFVA FISCHER, född d. 14 juni 1822 i Askersund, död d. 10 mars 1875.

Efter att hafva idkat studier elementarläroverket i Lidköping, blef B. 1868 elev å apoteket Ugglan i Stockholm och aflade där 1871 farmacie studiosi-examen. Han tjänstgjorde sedan å apoteket i Eskilstuna till hösten 1875 och aflade apotekarexamen d. 31 jan. 1878. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Sala till juni 1880, å apoteket i Falköping till dec. 1899, därunder såsom föreståndare för såväl apoteket i staden som brunnsapoteket i Mösseberg under sommarmånaderna. B. var åren 1882

—83 lärare i kemi vid folkhögskolan i Stenstorp. Erhöll d. 15 dec. 1899 privilegium å apoteket i Kinna, som af honom nyanlades. Han innehade detta apotek till d. 13 juni 1908, då han erhöll transport till apoteket i Vänersborg, hvilket han tillträdde d. 1 juli s. å.

B. har varit och är ännu flitigt anlitad i allmänna värf, sålunda var han ordförande i fattigvårdsstyrelsen 1912—22, ledamot i centralstyrelsen för Enskilda banken i Vänersborg från 1914, ordförande i Älfsborgs läns stadshypoteksförening från 1918, stadsfullmäktig åren 1917—20, ledamot i hälsovårdsnämnden åren 1918—21 och hufvudman i sparbanken från 1912.

Med anledning af sin 70-årsdag d. 9 febr. 1923 donerade Bergqvist 10,000 kr. att användas till reparation af stadens kyrka.

R. V. O. 1921.

Gift d. 31 okt. 1893 med ANNIE FREDRIKA AMALIA TENGBOM, född d. 31 okt. 1871, dotter till kaptenen i K. Skaraborgs regementes reserv SAM JUSTUS AUGUST TENGBOM och AGNES CAROLINA LOVISA ALMQVIST.

Barn: ANDERS GUNNAR, född d. 23 dec. 1894, död d. 15 okt. 1918; — KNUT GUSTAF, född d. 24 april 1897. Skeppsmäklare. — CARL JUSTUS, född d. 10 mars 1900. Köpman. — JOHN BERTIL, född d. 15 april 1905. Studerande.

Apoteket i Alingsås.

1748.

Alingsås kan sägas vara en afläggare af Nya Lödöse, ty då dess borgare 1611 blefvo husvilla, därigenom att danskarna detta år förstörde deras stad, anlades Alingsås af de nu hemlösa. Den fick sina första privilegier af Gustaf II Adolf och blef genom Jonas Alströmer Sveriges förnämsta manufakturstad. Åren 1729—44 fanns vid manufakturiet i Alingsås en läkare vid namn Jonas Gunnarsson Kruse, som skall hafva haft ett litet apotek i staden. Detta upphörde dock att existera vid hans död sistnämnda år. D. 21 okt. 1748 erhöll sedermera J. A. Wikland på grund af en K. resolution tillstånd att inrätta ett apotek.

Var detta ursprungligen var beläget är icke känt, men sedan många år tillbaka har det varit stationerad på sin nuvarande plats Kungsgatan 23.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 5,000 kronor.

WIKLAND, GUSTAF AMUND. Född d. . . . 1694.

Föräldrar: Landtränmästaren i Örebro län JOHAN ULRIK WIKLAND, född d. . . ., död d. . . ., och ELISABETH CARLMARK, född d. . . . 1664, död d. 21 jan. 1752.

W. erhöll på sin anhållan, och med stöd av en uppvisad, på latin affattad rekommendation af assessor Lindestolpe, privilegium d. 29 sept. 1720 att upprätta apotek i Borås, men flyttade 1727, sedan staden afbrunnit, till Vänersborg och började där »en slags apotekshållning», hvilken han fortsatte till 1745, då han inflyttade till Alingsås. Han begärde 1748 och erhöll äfven d. 21 okt. s. å. K. tillstånd att uppsätta apotek här jämte

tullfrihet för medicinalier till ett värde av 70 daler smt. Följande år ingick han till K. Maj:t med underdånig anhållan att få försälja apoteket och privilegierna, samt att undfå ett lån af 4,000 daler smt till inköp af ett torpställe, Vinterviken, där han hade för afsikt att odla lavendel, potatis, tobak m. m., jämte tullfrihet för 4 oxhufvuden franskt brännvin, samt rättighet att destillera ungerskt och lavendelvatten m. fl. likörer.

Utom lånet och tullfriheten, som blef afslaget, beviljades honom det öfriga, men, fördjupad i skuld, kom döden för honom som en befriare, hvarefter änkan d. 30 aug. 1750 försålde apoteket jämte dess privilegier.

Död d. 4 april 1749 i Alingsås.

Gift 1) med GRETA GJERS, född d. . . ., död d. . . . 1735, dotter till handlanden i Borås HANS ESKILSEN GJERS och KERSTIN ANDERSDOTTER.

Barn: HANS, född d. . . ., död d. . . .; — ABRAHAM, född d. . . . 1727, död d. 1 febr. 1749; — KIRSTIN, född d. . . ., död 24 år gammal.

2) d. . . . 1738 med CILIA BARK, född d. . . . 1697, död d. 25 april 1768 i Alingsås, gift [1) med apotekaren ABRAHAM BRUSE, född d. . . ., död d. . . .]

Barn: GUSTAF, född d. . . . 173. . ., död d. 11 maj 1786; — ELEONORA SOPHIA, född d. . . . 174. . ., död d. . . .; — LARS, född d. . . . 1739, död d. . . . Rådman i Borås; — CARL, född d. . . . 174. . ., död d. . . .

WAHRENDORFF, MATHIAS. Född d. . . . af tysk härkomst.

Föräldrar:

W. inköpte d. 30 aug. 1750 af Wiklands änka apoteket för 1,650 dal. smt och undergick därefter vederbörlig examen, men kunde på grund af dålig ekonomi ej behålla det längre än till d. 3 sept. 1760, då öfverdirektören Patrik Alströmer, som gått i borgen för köpeskillingen, öfvertog apoteket. Det sköttes sedan för Manufakturiets i Alingsås räkning af provisor, tills detsamma 1764 försålde till apotekare Georg Wessel. W. reste sedan till Stockholm, hvarest han som provisor till sin död förestod apoteket Ängeln för ankans efter Molitor d. y. räkning.

Död d. . . .

WESSEL, GEORG LUDVIG. Född d. 11 okt. 1732 i Brachel i Paderborn, Westfalen, Tyskland.

Föräldrar: Superintendenten FREDRIK ADOLF WESSEL och SOFIA HARTZFELT, född d. . . ., död d. . . .

W. lärde apotekaryrket i Magdeburg och tjänstgjorde sedan vid de preussiska fälthospitalen, hvarest han äfven kom i tillfälle att inhämta en viss kunskap i kirurgi. Han vistades därpå som farmaceut dels i Cassel, dels i Berlin, tills han 1761 kom till Stockholm. Här tjänstgjorde han ett år på apoteket Enhörningen men tog 1762 anställning å apoteket Kronan i Borås, och kvarstannade här till i nov. 1764, då han af baron Nils Silfverschjöld, som då innehade manufakturiet i Alingsås, köpte apoteket här jämte privilegier, hvarefter han d. 25 juni 1765 i Stockholm aflade apotekarexamen.

Som staden den tiden hade brist på läkare, utöfvade han så godt han kunde, äfven läkarpraktik.

Han sålde 1792 apoteket och flyttade till Östad, där han till sin död var intendent vid barnhuset.

Död d. 22 jan. 1813 i Östad.

Gift d. 24 maj 1765 i Borås med ANNA MARIA FELTING, född d. 12 jan. 1747, död d. 27 jan. 1828 i Alingsås, dotter till handlanden i Borås JOHAN FELTING och BRITA BECKMAN.

Barn: JOHANNA SOPHIA, född d. 18 april 1767, död d. . . .; — FREDRIKA, född d. 12 sept. 1770, död d. 1 dec. s. å., tvilling med BRITTA, född d. 12 sept. 1770, död d. . . . 18 . . ., gift [1] d. . . . 1790 med löjtnanten vid K. Närkes och Värmlands regemente SVEN ADOLF GAUFFIN, född d. . . ., död d. . . .]; gift [2] med komministern i Tengene CARL GUSTAF HAMMARSTRAND, född d. 6 maj 1765, död d. 1 nov. 1830¹]; — JOHAN FREDRIK, född d. 22 dec. 1772, död d. . . . 1809. Fältapotekare; — FREDRIKA, född d. 8 febr. 1775, död d. 20 febr. 1853, gift d. 12 sept. 1794 med karduanmakaren och rådmannen i Alingsås ISRAEL NYMAN, född d. 23 april 1767, död d. 10 maj 1840; — ANNA REBECKA, född d. 1 nov. 1779, död d. 8 april 1794.

JANSSON, JAKOB ANDREAS. Född d. 31 juli 1762 i Vadstena.

¹ Det har ej säkert kunnat utrönas, men det är ej uteslutet att Britta i stället var gift [2] med komministern i Väne-Åsaka Sven Månson Rydbom, född d. 1 febr. 1735, död d. 18 nov. 1805.

Föräldrar: Handlanden PETER JOHANSSON, född omkring 1731, död d. 27 april 1786, och MARIA CHRISTINA BROMANDER, född omkring 1736, död d. . . .

J. antogs 1781 till elev på apoteket Svanen i Kristianstad och tjänstgjorde sedermera å olika apotek till d. 4 aug. 1792, då han för 666 rdr. 32 sk. inköpte apoteket i Alingsås. Aflade sist-nämnda år apotekarexamen och tillträdde apoteket i aug. 1793. Han bortarrenderade apoteket 1825 till äldste sonen.

Död d. 6 mars 1839 i Alingsås.

Gift d. 29 okt. 1792 i Vadstena med ANNA ELISABETH BROMANDER, född d. 8 juni 1775, död d. 4 aug. 1835, dotter till handlanden i Vadstena JOHAN GUSTAF BROMANDER och ELISABETH KATARINA HORRNÉR.

Barn: JAN PETTER, född d. 6 sept. 1795, död d. 6 aug. 1839. Apotekare, se nedan; — FREDRIK WILHELM, född d. 24 mars 1797, död d. . . . 1818. Underofficer vid Svea artilleriregemente; — CAROLINA ELEONORA, född d. 19 juli 1801, död d. 10 nov. 1880, gift d. 30 mars 1823 med löjtnanten vid K. Västgöta regemente LORENTZ FREDRIK AMINOFF, född d. 10 okt. 1798, död d. . . . 1832 i Kartagena i Södra Amerika; — JACOB MATTIAS, född d. 1 nov. 1808, död d. 24 jan. 1842. Löjtnant i armén.

JANSSON, JAN PETTER. Född d. 6 sept. 1795 i Alingsås.

Föräldrar: Apotekaren i Alingsås JAKOB ANDREAS JANSSON, född d. 31 juli 1762, död d. 6 mars 1839, och ANNA ELISABETH BROMANDER, född d. 8 juni 1775, död d. 4 aug. 1835.

L. var elev och tjänstgjorde efter aflagd farmacie studiosi-examen å faderns apotek i Alingsås samt aflade d. 23 nov. 1823 apotekarexamen. Arrenderade från år 1825 för 500 rdr. årligen samma apotek, hvilket han efter faderns död 1839 inköpte för 5,555 rdr. 26 sk. 8 rst. banko.

Död d. 6 aug. 1839 i Alingsås.

Gift d. 13 mars 1829 med CHRISTINA TENGGREN, född d. 16 aug. 1800, död d. 16 april 1884, dotter till torparen NILS JONSSON och CATHARINA ANDERSDOTTER, gift [2] d. 11 okt. 1840 med apotekaren i Alingsås FREDRIK LEIJEL, född d. 12 okt. 1813, död d. 6 sept. 1862.]

Barn: JEANETTE, född d. 23 jan. 1829, död d. 29 maj 1898, gift d. 22 okt. 1848 med rektorn vid allmänna läroverket i

Alingsås fil. d:r MARTIN CHRISTIAN LJUNGMARKER, född d. 28 mars 1817, död d. 25 sept. 1896.

LEIJEL, FREDRIK. Född d. 12 okt. 1813 i Kila, Värmlands län.

Föräldrar: Fänriken vid K. Dalregementet LARS HENRIK LEIJEL, född d. 19 sept. 1781, död d. 16 mars 1844, och ABRAHAMINA FREDRIKA LÖWENHJELM, född d. 2 okt. 1792, död d. 30 okt. 1837.

L. blef student i Uppsala 1829, aflade 1833 farmacie studiosi-examen i samma stad och d. 8 mars 1837 apotekarexamen i Stockholm. Erhöll s. å. i okt. anställning å apoteket i Alingsås, hvilket han sedermera efter apotekare J. P. Janssons död 1839 förestod, tills han genom giftermål med dennes änka 1840 blef ägare af apoteket. Han sålde apoteket d. 1 aug. 1848 till apotekare A. Sjöberg.

Död d. 6 sept. 1862.

Gift d. 13 sept. 1840 med CHRISTINA TENGGREN, född d. 16 aug. 1800, död d. 16 april 1884, dotter till torparen NILS JONSSON och CATARINA ANDERSDOTTER, gift [1] med apotekaren i Alingsås JAN PETTER JANSSON, född d. 6 sept. 1795, död d. 6 mars 1839.]

Äktenskapet var barnlöst.

SJÖBERG, ALFRED. Var innehafvare af apoteket i Alingsås åren 1848—51. (Se under apoteket Markattan, numera Leoparden, i Stockholm, sid. 39.)

DILLBERG, WERNER JULIUS. Född d. 30 dec. 1824 på Benarp, Mörarps socken, Malmöhus län.

Föräldrar: Ekonomidirektören JOHAN DILLBERG, född d. . . ., död d. 6 maj 1852 nära 75 år, och ELISABETH CHARLOTTA SCHMITT, född d. . . ., död d. 2 mars 1865, 75½ år gammal.

D. antogs 1841 till elev å apoteket i Ängelholm, där han d. 13 sept. 1845 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å åtskilliga apotek samt aflade d. 16 maj 1849 apotekarexamen. Inköpte d. 15 aug. 1851 för 15,500 rdr. apoteket i Alingsås, hvarå han d. 23 okt. 1854 erhöll privilegium. Han innehade apoteket till d. 2 sept. 1862, då han sålde detsamma till apotekare L. J. Svangren.

Död d. 3 mars 1863 i Alingsås.

Gift d. 20 sept. 1855 på säteriet Påtorp nära Borås med SELMA CHRISTINA WICK, född d. 27 maj 1831 i Stockholm, död d. 15 april 1905, dotter till GUSTAF ADOLF WICK och MARIA MARGARETHA SÖDERLING.

Barn: SELMA MARIA CHARLOTTA, född d. 22 aug. 1856, död d. 19 april 1888, gift d. 27 juni 1876 med kyrkoherden i Ullervad, kontraktsprosten JOHAN AUGUST TUNBERG, född d. 5 aug. 1843, död d. 12 maj 1918; — AGNES GEORGINA, född d. 15 sept. 1857, död d. . . . juni 1882; — ALMA ELISABETH, född d. 19 nov. 1858, gift d. 30 juli 1889 med kyrkoherden i Ullervad JOHAN AUGUST TUNBERG; — VERNER FILIP, född d. 14 febr. 1860. Landtbrukare; — HILDA JULIA CHRISTINA, född d. 12 mars 1863.

SVANGREN, LARS JOHAN. Född d. 19 juli 1823 på Lilla Edet.

Föräldrar: Apotekaren i Lilla Edet GUSTAF SVANGREN, född d. 27 nov. 1787, död d. 3 sept. 1852, och EMILIA REBECKA BOUSTEDT, född d. 3 sept. 1795, död d. 30 maj 1883.

S. antogs 1838 till elev å apoteket Enhörningen i Göteborg samt aflade d. 9 april 1842 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteket Morianen i Stockholm från maj till okt. s. å. samt aflade d. 4 nov. 1844 apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter från okt. 1844 till maj 1847 å apoteket Enhörningen i Göteborg och inköpte d. 15 nov. 1851 af fadern apoteket i Lilla Edet, å hvilket han d. 21 juli 1854 erhöll privilegium. Han sålde dock apoteket redan 1860 och flyttade på hösten 1861 till Torpa i Fors, Älfsborgs län, i afsikt att sätta den invid Lilla Edet belägna hälsokällan i sådant skick att dess vatten skulle kunna blifva användbart såsom hälsovatten, ett företag som han äfven fullbordade. Den 2 sept. 1862 inköpte han därpå apoteket i Alingsås och erhöll privilegium å detsamma d. 30 dec. s. å. Han utarrenderade apoteket 1882 och bosatte sig sedan i Göteborg.

Död d. 1 nov. 1898 i Göteborg.

Ogift.

LUNDEBERG, OSCAR WILHELM. Född d. 11 okt. 1852 i Skellefteå.

Föräldrar: Källarmästaren JOHAN LUNDEBERG, född d. 9 febr. 1822, död d. 9 juli 1895, och ANNA SOFIA RÖNNBLOM, född d. 15 maj 1825, död d. 22 juni 1897.

L. genomgick 6 klasser af Umeå högre allmänna läroverk och antogs 1871 till elev å apoteket Svanen i Stockholm. Aflade d. 14 okt. 1874 farmacie studiosi-examen och d. 14 dec. 1878 apotekarexamen. Tjänstgjorde sedan åren 1874—99 å apoteken Svanen och Enhörningen i Stockholm, i Skellefteå, å Nordstjärnan i Stockholm och Svanen i Kristianstad samt erhöi d. 29 maj 1899 privilegium å apoteket i Alingsås.

L. innehade under studietiden vid farmaceutiska institutet stipendium från Hallengrenska fonden.

Han var ledamot af stadsfullmäktige i Alingsås och hufvudman i därvarande sparbank.

L. var en mycket kunnig och dugande apotekare samt ägnade i yngre dagar sitt intresse särskilt åt den inhemska tillverkningen af mineralvatten. Han har ock i H. G. O. Enells arbete »Framställning och pröfning af de skandinaviska farmakopéernas preparater» författat en längre redogörelse häröfver, nämligen uppsatsen *Solutio acidi carbonici* samt i »*Pharmaca composita*» 1896 afdelningen »Artificiella mineralvatten och läskvatten».

Han öfverlämnade 1892 såsom gåfva till farmaceutiska institutets bibliotek ett manuskript omfattande mineralvattenapparaters konstruktion jämte därtill hörande, egenhändigt utförda planscher, och 1894 en plansch med förslag till mineralvattenapparat vid användning af flytande kolsyra, jämte kritik öfver till denna grupp hörande apparater. Vidare har han till samma institut öfverlämnat af honom under åren 1895—1897 utarbetade 16 st. större planscher, omfattande en mängd apparater, hörande till mineralvattenfabrikationen.

I sitt testamente donerade L. till farmaceutiska föreningen 5,000 kronor, hvaraf räntan skall användas till underhåll af ett farmaceutiskt museum.

Död d. 15 maj 1916 i Alingsås.

Ogift.

HALLBERG, BERNDT WILHELM. Född d. 3 jan. 1859 i Västra Karup, Kristianstads län.

Föräldrar: Kronolänsmannen JOHAN ERIK HALLBERG, född

d. 13 maj 1796, död. d. 9 sept. 1878, och ELISE KRUMLINDE, född d. 27 april 1833, död d. 23 febr. 1920.

H. erhöll undervisning i Ängelholms 3-klassiga läroverk och fortsatte sedan t. o. m. sjätte nedre klassen i Hälsingborgs högre allmänna läroverk samt antogs i juli 1874 till elev å apoteket i Trälleborg. Aflade där d. 9 juli 1877 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde därefter å apoteken i Trälleborg, Västerås, Ljungby, Kristianstad och Sköfde, tills han hösten 1887 inskrefs vid farmaceutiska institutet. Aflade d. 19 maj 1890 apotekarexamen och tjänstgjorde sedan å apoteket Fläkta Örnen i Malmö 1 år, å apoteket Enhörningen i Göteborg 6 $\frac{1}{2}$ år och å apoteket Korpen i Göteborg 6 $\frac{1}{2}$ år. Erhöll d. 4 dec. 1903 privilegium å apoteket i Skene samt d. 20 okt. 1916 transport till apoteket i Alingsås.

Gift d. 30 sept. 1892 med GERDA KRISTINA WICKSTRÖM, född d. 27 juni 1861 i Dänningelanda, Kronobergs län, dotter till kronoarrandatorn ANTON GEORG WICKSTRÖM och MARIA CAROLINA GÖRANSSON.

Barn: ERIK GEORG WILHELM, född d. 21 sept. 1895 i Göteborg, död d. 26 april 1921 i Alingsås. Medicine kandidat.

Borås.

Apoteket Kronan.

1720.

Borås, nu en blomstrande stad, var, då den 1622 d. 25 maj fick sina första privilegier, helt obetydlig. Den bestod då endast af små trähus, täckta med torf, halm eller i bästa fall spån samt med husen vända med gaflarna åt gatan. Den har upprepade gånger varit utsatt för förödande eldsvådor. Sålunda nedbrann staden fullständigt 1681 och ånyo d. 14 juli 1727. Några år förut hade G. A. Wikland på grund af privilegium (antagligen utfärdadt af magistraten) d. 24 sept. 1720, upprättat ett apotek. Detta nedbrann emellertid vid sistnämnda eldsvåda och Wikland afflyttade till Vänersborg. Först många år senare, då staden blifvit återuppbyggd, erhöll densamma ånyo apotek, då P. Timan omkring år 1752 här upprättade ett dylikt.

Namnet Kronan erhöll apoteket först samtidigt med att K. brefvet d. 2 dec. 1905 föreskref att ett andra apotek skulle inrättas i Borås.

Enligt ännu bevarade husförhörlängder, skall apoteket år 1764 hafva varit förlagdt till 2:dra kvarteret Hjorten. Vid 1800-talets början var det beläget å tomterna n:ris 244, 245 (nuvarande n:ris 9 och 10) i kvarteret Minerva, därpå i borgmästare D. Ståhls gård, 1:sta kvarteret Dufvan, n:ris 11, 12, 13, 14, 15, 16, men flyttades omkring år 1810 till n:ris 232, 233, 234, 235 (nuvarande n:ris 3, 4, 5 och 6) i kvarteret Morpheus.

Inom samma tomt, vid Stora Brogatan, Holmsgatan, Hallbergsgatan och Lilla Brogatan, kvarblef apoteket sedan till 1901, då det af apotekare H. M. Lind flyttades till sina nuvarande lokaler i aktiebolaget Nordiska Handelbankens hus vid stora torget, hörnet af Torg- och Österlånggatorna, där afsyning ägde rum d. 25, 26 och 27 nov. s. å.

Äfven åren 1822 och 1827 härjades apoteket af eld. Sistnämnda år förstördes såväl inventarier som lager.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 8,000 kronor.

WIKLAND, GUSTAF AMUND. Var innehafvare af apoteket Kronan i Borås åren 1720—27. (Se under apoteket i Alingsås sid. 1215.)

TIMAN, PETTER. Född d. 14 jan. 1697 å Stora Dala, Dala socken, Skaraborgs län.

Föräldrar: Inspektoren på Stora Dala, PEHR TIMAN, född d. . . ., död d. . . ., och MAGDALENA BAAS, född d. . . ., död d. . . .

T. inrättade, sedan staden efter den stora eldsvådan år 1727 blifvit återuppbyggd, ånyo apotek därstädes omkring år 1752. Han synes ej hafva innehaft något privilegium och ej heller hafva undergått apotekarexamen. Han innehade dock apoteket i tio år och sålde det i jan. 1762.

Död d. 5 sept. 1763 i Borås, begravnen i Borås kyrka i »Sahl. Probsten Mag: Mårten Lithenius graf i choret n:o 2», d. 11 sept. s. å.

Gift d. 13 april 1737 i Borås med INGEBORG ÅVALL, född d. 15 jan. 1718, död d. 7 aug. 1789, dotter till kämnerspräses och rådmannen i Borås BÖRJE ÅVALL och MARGARETHA LITHENIA.

Barn: PETTER, född d. 1 jan. 1738, död d. 1 april 1739; — MARGARETHA MAGDALENA, född d. 16 okt. 1739, död d. 7 aug. 1743 och begravnen i kyrkan.

COLLIN, LARS. Var innehafvare af apoteket Kronan i Borås åren 1762—64. (Se under apoteket Ängeln i Stockholm, sid. 54.)

ROTHOVIUS, JONAS. Född d. 13 jan. 1731 i Nyköping.
Föräldrar: Läroverkskollegan OLOF ROTHOVIUS, född d. . . ., död d. . . . 1738, och INGRID EKEGREN, född d. . . ., död d. . . .

Efter studier, såväl i Nyköpings skola som tvenne år vid gymnasiet i Strängnäs blef R. i maj 1745 antagen till elev å apoteket Hjorten i Örebro. Han tjänstgjorde här såsom sådan i 8 år och därefter såsom farmacie studiosus i 11 år. Inköpte d. 8 okt. 1764 apoteket Kronan i Borås och undergick d. 14 febr. 1765 vederbörlig apotekarexamen samt innehade apoteket till sin död.

Död d. 5 okt. 1794 i Borås.

Gift 1) d. 6 jan. 1768 med BRITA MARGARETHA LONGBERG, född i Borås d. 17 jan. 1747, död d. 26 mars 1773 samt begrafven i Borås kyrka, dotter till rådmannen i Borås SVEN NILSSON LONGBERG och MARGARETHA BERGGREN.

Barn: JACOB, född d. 25 juli 1769, död d. 1 sept. 1770; — OLAUS, född d. 19 juni 1771, död d. 10 okt. 1772; — SARA LOVISA, född d. 25 sept. 1772, död d. 6 febr. 1773.

2) d. . . . aug. 1774 med INGA BRITA EKMAN, född d. . . . 1758, död d. 21 febr. 1786, dotter till kyrkoherden i Bollebygd SAMUEL EKMAN och HELENA CHRISTINA SCHUMBERG.

Barn: INGA MARGARETHA, född d. 15 juni 1776, död d. 15 sept. 1781; — SAMUEL, född d. 29 nov. 1777, död d. 17 okt. 1831. Apotekare, se nedan; — OLOF, född d. 15 nov. 1778, död d. 28 juni 1781; — PETER JOHAN, född d. 12 nov. 1779, död d. . . .; — SARA LOVISA, född d. 16 nov., död d. 24 nov. 1780.

3) d. 7 sept. 1787 med SARA ÅKERMAN, född d. 29 jan. 1751, död d. 27 juli 1806, dotter till handlanden i Borås MAGNUS SVEN ÅKERMAN och MARGARETHA SVENSDOTTER GRAF.

Barn: INGA MARGARETHA, född d. 15 okt. 1789, död d. 26 okt. 1789; JOHANNA SOFIA, född d. 25 aug. 1792, död d. . . ., gift d. . . . med handelsmannen och rådmannen i Borås DANIEL EDMAN, född d. . . ., död d. . . .

ROTHOVIUS, SAMUEL. Född d. 29 nov. 1777 i Borås.

Föräldrar: Apotekaren i Alingsås JONAS ROTHOVIUS, född d. 13 jan. 1731 i Nyköping, död d. 5 okt. 1794 i Borås, och INGA BRITA EKMAN, född d. . . . 1758, död d. 21 febr. 1786.

R. var elev å faderns apotek och tjänstgjorde sedan på andra apotek till dess han år 1799 aflade apotekarexamen och tillträdde apoteket. Han försålde det 1812 till borgmästaren

D. Ståhl, hvilken s. å. föryttrade det. Lefde sedan som privatman, bosatt hos sin svåger, rådmannen i Borås Daniel Ekman.

Död d. 17 okt. 1831.

Ogift.

LINDÉN, MAGNUS DITLOF. Född d. 21 okt. 1770 i Lund.

Föräldrar: Akademi-pedellen JONAS LINDÉN, född d. . . . , död d. . . . , och BENEDIKTA RAFSTEN, född d. . . . 1737, död d. 6 febr. 1829.

L. var elev å apoteket Svanen i Lund samt tjänstgjorde där-
efter å flera apotek, till dess han år 1800 blef föreståndare för
apoteket i Laholm. Han gifte sig här med företrädarens änka
och blef därigenom ägare af apoteket, som han dock 1812 för-
sålde till apotekare P. Hallberg. Inköpte samma år apoteket Kro-
nan i Borås och undergick därefter apotekarexamen. Han
öfverlät d. 18 april 1816 apoteket till apotekare C. F. von
Sydow och flyttade därefter till sin egendom Mellby vid La-
holm.

Död d. 16 nov. 1835 å Mellby.

Gift d. . . . 1801 med CHRISTINA WETTERMAN, född d. . . .
1758, död d. 14 maj 1832 å Mellby, gift [1] d. 14 nov. 1798
med apotekaren i Laholm JOHAN PETER SCHARENBERG, född
d. 2 juli 1759, död d. 11 mars 1800.]

Äktenskapet var barnlöst.

VON SYDOW, CHRISTIAN FREDRIK. Född d. 6 sept.
1788 å Mariannelunds säteri, Häsleby socken, Jönköpings län.

Föräldrar: Krigskommissarien NILS LUDVIG VON SYDOW,
född d. 29 april 1750, död d. 5 aug. 1837, och ENGEL BENE-
DIKTA HELLER, född d. . . . 1764, död d. 1807.

S. erhöill undervisning i Vimmerby elementarskola och an-
togs 1804 till elev å apoteket Kronan i Göteborg. Aflade far-
macie studiosi-examen 1809 samt kvarstannade å nämnda
apotek till sept. 1810, hvarefter han någon tid tjänstgjorde å
apoteket Markattan, numera Leoparden, i Stockholm. Han
erhöill sedan erbjudande att förestå apoteket i Lund och aflade
fördenskull d. 3 juni 1813 apotekarexamen, men lämnade Lund
1818, hvarefter han blef föreståndare för apoteket Bävern i
Härnösand. Han förestod detta apotek tills han d. 18 april

1816 inköpte apoteket Kronan i Borås. Under hans tid var apoteket två gånger utsatt för eldsvådor, 1822 och 1827. Vid den sista af dessa förstördes alla droger samt en stor del vasa och inventarier. Han utarrenderade apoteket d. 18 april 1836, hvarefter han bosatte sig på sitt landsställe Kristiansfält vid Borås.

S. var allmänt aktad och afhållen inom det samhälle till hvars gagn han offrat mycket arbete. Äfven inom apotekarkåren var han en betrodd man. Sälunda representerade han sitt distrikt vid apotekarmötet 1835. Efter 1827 års brand var han ordförande i tomtregleringsnämnden i Borås. S. var därjämte direktör för stadens fattigvård och verkställande direktör för dess sparbank.

Död d. 5 aug. 1836 på Kristiansfält.

Gift d. 18 juli 1817 i Jönköping med JOHANNA MARIA RYDIN, född d. 10 dec. 1795 i Göteborg, död d. 7 jan. 1866 i Borås, dotter till handlanden i Jönköping BENGT HENRIK RYDIN och HEDVIG CHARLOTTA GRÖNVALL.

Barn: NILS HENRIK, född d. 6 maj 1818, död d. 24 juni 1821; — CHRISTIAN AUGUST, född d. 15 maj 1819, död d. 16 juni 1889, kyrkoherde i Sunnersbergs socken, Skara stift; — EMILIA CHARLOTTA, född d. 21 juni 1820, död d. . . ., gift d. 10 aug. 1849 i Vänersborg med handlanden JOHAN BERNHARD HAGMAN, född d. 22 jan. 1796, död d. 11 mars 1875; — CONSTANCE ADELAIDE, född d. 2 okt. 1821, död d. 26 april 1902, gift, d. . . . 1850 i Vänersborg med hofrättskommisarien och kronolänsmannen i Västra och Östra Hisings härad, JOHAN EDVARD TILLANDER, född d. 19 febr. 1818, död d. 19 febr. 1899; — MARIA SOFIA, född d. 17 sept. 1823, död d. 9 okt. 1836; — HELENA MATHILDA, född d. 20 nov. 1824, död d. . . .; JOHAN FREDRIK, född d. 3 nov. 1826, död d. 21 sept. 1885. Häradshöfding i Ingelstads och Järrestads härad, Kristianstads län; — PAUL HENRIK, född d. 8 maj 1829, död d. 3 jan. 1842; — HEDVIG KATARINA, född d. 7 juli 1830, död d. 29 sept. 1835; — AXEL ERIK, född d. 11 juli 1833, död d. 13 juli s. å.

BOHLIN, FREDRIK. Född d. 16 dec. 1807 i Marstrand.

Föräldrar: Hofapotekaren därstädes, CARL HENRIK BOHLIN, född d. 18 juli 1756, död d. 7 jan. 1835, och SARA CHRISTINA BRASK, född d. 29 sept. 1773, död d. 15 jan. 1856.

B. var elev å apoteket i Masthugget i Göteborg och aflade där 1825 farmacie studiosi-examen, tjänstgjorde därefter å apotek i Göteborg och Lund samt aflade d. 6 juni 1832 apotekarexamen. Han tjänstgjorde sedan å apoteket Lejonet i Stockholm samt förestod efter faderns död 1835 någon tid apoteket i Marstrand. Arrenderade från d. 18 april 1836 till d. 15 dec. 1840 apoteket Kronan i Borås, som ägdes af apotekaren C. F. von Sydows arvingar. Sistnämnda dag och år såldes apoteket af von Sydows änka för 18,000 rdr till apotekaren W. A. Freundt. Denne ägde på 1840-talet samtidsigt 4 å 5 af rikets apotek.

Efter afflyttningen från Borås innehade B. någon tid kemisk teknisk fabrik i Göteborg, men afreste år 1850 till S:t Francisco. Hans vidare öden äro ej kända.

FREUNDT, WILHELM ARNOLD. Var innehafvare af apoteket Kronan i Borås åren 1840—45. (Se under apoteket Ängeln i Stockholm, sid. 57.)

ÖSTERBERG, SVANTE CHRISTIAN. Född d. 21 febr. 1820 i Hasslöf, Hallands län.

Föräldrar: Kyrkoherden i Hasslöf NILS ÖSTERBERG, född d. 28 sept. 1776, död d. 8 febr. 1823, och ANNA CHRISTINA MEULLER, född d. . . . 1796, död d. . . . 1880.

Ö. erhöi1l1 enskild undervisning och antogs d. 6 mars 1835 till elev å apoteket i Borås, aflade där d. 5 okt. 1840 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde å nämnda apotek till d. 1 okt. 1842. Aflade d. 8 febr. 1844 apotekarexamen och återtog därefter sin förra plats å apoteket i Borås samt var dess föreståndare från d. 15 febr. 1844 till d. 1 jan. 1846, då han inköpte apoteket och d. 26 april 1855 erhöi1l1 privilegium å det samma. Försålde d. 16 jan. 1874 apoteket till apotekaren H. M. Lind.

Ö. var rådman från år 1876, stadsfullmäktig, ledamot i hälsövärdsnämnden och fattigvärdsstyrelsen samt sedan 1873 ledamot af styrelsen för Tekniska skolan i Borås.

Död d. 20 dec. 1891 i Stockholm.

Gift d. 31 okt. 1848 i Borås med MATHILDA CHARLOTTA SWARTZ, född d. 1 febr. 1827, död d. . . . 1905, dotter till fabriören DANIEL SWARTZ och BRITA MARIA HÄGGLUND.

Barn: IVAR, född d. 2 sept. 1849, död d. 16 juli 1916. Bergsingenjör; — NILS, född d. 27 april 1851. Köpman; — IDA MARIA, född d. 23 juni 1853, gift d. 23 maj 1879 med grosshandlaren i Göteborg HERMAN MONRAD TIDEMAN, född d. . . . 1848; — ARVID, född d. 29 jan. 1863, död d. 7 april 1899. Bokhandlare; — DAVID, född d. 1 sept. 1864, död d. 20 dec. 1865.

LIND, HJALMAR, MAGNUS. Född d. 1 dec. 1843 i Österlöfsta sockeri, Uppsala län.

Föräldrar: Kyrkoherden i Lena, ANDERS LIND, född d. 11 nov. 1799, död d. 12 juni 1874, och EMILIE CHARLOTTA WENDBLADH, född d. . . . 1809, död d. . . . 1859.

L. erhöill undervisning vid Uppsala högre elementarläroverk åren 1853—60 och antogs d. 31 juli 1860 till elev å apoteket Upplands vapen, numera Lejonet, i Uppsala, aflade där d. 21 maj 1864 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde från jan. 1866 till d. 17 okt. 1866 å apoteket i Åby samt från d. 1 nov. 1866 till d. 1 aug. 1868 å apoteket Lejonet i Uppsala. Aflade d. 30 maj 1870 apotekarexamen och tjänstgjorde därefter från d. 1 aug. 1870 till d. 10 juli 1871 å apoteket Enhörningen i Stockholm, från d. 15 juli 1871 till d. 1 maj 1873 å apoteket i Nora och därefter å apoteket Vasen i Linköping till dess han d. 16 jan. 1874 inköpte apoteket i Borås, å hvilket han d. 13 mars s. å. erhöill privilegium.

Under sin mer än 30-åriga vistelse i Borås var L. en af stadens mera bemärkta och inflytelserika män. Under sin långa tid som stadsfullmäktig nedlade han mycket arbete till stadens fromma. Varm naturvän, ägnade han särskilt intresse åt stadens förseende med vackra offentliga platser och promenader samt öfverlämnade äfven som gåfva åt staden den nuvarande folkparken. Lind var därejämte ledamot af skolrådet och innehade ett stort antal andra offentliga och enskilda uppdrag, dem han skötte med erkänd duglighet. I stadens historia har han därför för alltid inskrifvit sitt namn och skall länge bevaras i tacksamt minne.

Personligen var Lind allmänt aktad och afhållen samt känd för sin gästfrihet.

R. V. O. 1902.

Död d. 13 okt. 1913 å kronogården Ekhof invid Mariefred, där han de senare åren var bosatt.

Gift d. 28 juli 1874 med MARIA ELISABETH CHARLOTTA WENDBLADH, född d. 14 aug. 1849, dotter till handlanden i Uppsala PER EDVARD WENDBLADH och CAROLINA CHARLOTTA SAHLIN.

Barn: ELMA, född d. 11 jan. 1876, gift d. 4 april 1901 med öfverläkaren vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn med. d:r BJÖRN GUSTAF OSKAR FLODERUS, född d. 14 aug. 1867; — OSCAR EDVARD, född d. 4 okt. 1877, död d. 4 mars 1878; — CARL HJALMAR, född d. 20 juli 1879, död d. 7 febr. 1883; MARTINA CHARLOTTA, född d. 8 febr. 1881, gift d. 5 juni 1902 med notarien i Svea hofrätt ERNST FREDRIK LJUNGBERG, född d. 3 juni 1864; — GUSTAF HADAR, född d. 11 jan. 1883. Ingenjör; — ANDERS LENNART, född d. 11 mars 1885. Kontorist; — ESTER MATHILDA, född d. 6 jan. 1887, död d. 1 mars 1908; — RUTH MARIA, född d. 22 dec. 1888, gift d. 19 juli 1913 med e. o. hofrättsnotarien THEODOR SYLWAN, född d. 26 mars 1887; — SVEN ARTUR, född d. 15 jan. 1891; — KNUT ALLAN, född d. 25 aug. 1892. Medicine studerande.

DIURSON, AXEL CONRAD. Född d. 22 dec. 1857 i Häby socken, Bohuslän.

Föräldrar: Destillatorn PETER DJURSON, född d. 30 sept. 1825, död d. 25 jan. 1909, och BEATA ELEONORA HULT, född d. 27 mars 1836.

D. antogs efter att hafva idkat skolstudier vid Uddevalla elementarskola till elev å apoteket i Uddevalla och aflade d. 3 dec. 1877 farmacie studiosi-examen samt fortfor att tjänstgöra å nämnda apotek till d. 1 juli 1880. Tjänstgjorde därefter å apoteken Fläkta Örnen i Malmö från d. 1 juli 1880 till d. 28 sept. 1881, Sköfde från d. 11 okt. 1881 till d. 16 juli 1882, Filipstad från d. 15 juni till d. 13 sept. 1883 och Hjo från d. 17 maj till d. 30 sept. 1884. Aflade apotekarexamen d. 23 jan. 1885 och tjänstgjorde därefter å apoteket i Uddevalla från d. 1 febr. till d. 31 mars 1885, Lejonet i Göteborg från d. 1 april 1884 till d. 31 dec. 1888 samt var föreståndare för filialapoteket i Gamleby från d. 1 jan. 1889 till d. 19 jan. 1905.

Erhöll d. 20 jan. 1905 privilegium å det beslutade nya apoteket i Tomelilla och d. 1 okt. 1914 transport till apoteket Kronan i Borås.

D. innehade under vistelsen i Gamleby och Tomelilla flera

kommunala uppdrag. Han var sålunda vice ordförande i Gamleby köpings styrelse och kommunalnämnd och ledamot af hälsovårdsnämnden samt i Tomelilla ledamot af kyrko- och skolrådet samt municipalnämnden, ledamot af styrelsen för Tryde kommunala mellanskola och Tomelilla sparbank samt ordförande i Tryde sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse.

Gift d. 23 mars 1890 med HILMA ENANDER, född d. 20 juni 1865, dotter till egendomsägaren HJALMAR JULIUS ENANDER och ANNA ELISABETH PETTERSSON.

Barn: AXEL ERIK SÖLVE, född d. 9 jan. 1893, död d. 13 jan. 1920. Banktjänsteman; — ANDERS GUSTAF EINAR, född d. 10 nov. 1895. Löjtnant vid K. Älfsborgs regemente; — VALBORG ANNA MARIA, född d. 16 nov. 1900.

Apoteket Bävern.

1905.

I en från expeditionen för Sveriges farmaceutförbund till stadsfullmäktige i Borås ingifven skrifvelse framhöll förbundet under förra hälften af 1905 behovet för staden af ett andra apotek. Framställningen framfördes såsom motion af en af stadsfullmäktiges ledamöter, hvarpå fullmäktige remitterade frågan till hälsovårdsnämnden, som sedermera inkom med yttrande. I detta säger sig nämnden, ehuru med erkännande af att det hittillsvarande enda apoteket med sina ändamålsenliga lokaler och ökad personal för det närvarande fyllde alla berättigade anspråk, hvadan behovet af det nya apoteket ej vore trängande, dock icke anse sig böra afstyrka den gjorda framställningen med hänsyn till den jämna och starka tillväxt, hvori stadens folkmängd vore stadd och föreslog att apoteket skulle förläggas till Yxhammarsgatan eller den norr därom belägna delen af staden. I öfverensstämmelse härmed ingingo stadsfullmäktige med framställning till K. Maj:t, som remitterade ärendet till Medicinalstyrelsen för yttrande.

Sedan infordrade utlåtanden inkommit från innehafvaren af apoteket Kronan i Borås, förste stadsläkaren, förste provinsialläkaren och K. bhde i länet hemställde Medicinalstyrelsen under nov. 1905 i skrifvelse till K. Maj:t om anläggande af ett andra apotek i Borås, hvilket med benämningen Bävern borde inrättas vid Yxhammarsgatan eller i den norr om sagda gata belägna stadsdelen dels ock i sammanhang härmed att det förutvarande apoteket skulle erhålla benämningen Kronan. K. brefvet d. 2 dec. 1905 föreskref sedermera att ett nytt själfständigt apotek med benämning Bävern skulle inrättas i Borås i enlighet med de föreslagna gränserna och förordnade därjämte att det nuvarande apoteket skulle benämnas Kronan.

Privilegiet tilldelades genom K. brefvet d. 6 juli 1906 apotekaren i Gysinge C. A. R. Lenander, som förlade apoteket till

ett hus beläget i hörnet af Österlånggatan och Yxhammarsgatan, hvarefter detsamma d. 20 och 21 mars 1907, efter skedd afsyning, öppnades för allmänheten.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 2,000 kronor.

LENANDER, CARL AXEL RUDOLF. Född d. 26 okt. 1853 i Espinge, Malmöhus län.

Föräldrar: Underofficeren vid Skånska dragonregementet LARS CHRISTIAN LENANDER, född d. 15 mars 1820, död d. 13 febr. 1919, och CHARLOTTE GULLANDER, född d. 26 juni 1823, död d. 13 juni 1860.

L. genomgick 6 klasser vid Lunds högre allmänna läroverk och antogs till elev å apoteket Svanen i Kristianstad 1870 samt aflade där farmacie studiosi-examen d. 10 sept. 1874. Aflade apotekarexamen d. 21 jan. 1882 och tjänstgjorde därefter å apoteken Svanen i Kristianstad och Kronan i Borås 1874—76, i Svenljunga 1876—79, och i Vänersborg under två somrar 1880—81. Han tjänstgjorde vidare å apoteken i Ängelholm, Kronan i Norrköping 1882—87, Lejonet i Göteborg 1887—89 och därsammastädes äfven 1895—96 L. förestod dessutom medikamentsförrådet i Flen åren 1889—93 och apoteket i Söderköping 1893—95. Erhöll privilegium å apoteket i Gysinge d. 13 juni 1896 samt innehade därjämte medikamentsförrådet i Östervåla från 1897 samt erhöll d. 16 maj 1906 transport till apoteket Bävern i Borås.

Död d. 29 febr. 1908.

Gift d. 10 juni 1888 med AGNES KONSTANTIA NYSTRÖM, född d. 7 nov. 1858 i Falun, dotter till bankkassören ELIS NYSTRÖM och EMMA CHARLOTTA LÖFGREN.

Barn: ANNA STINA, född d. 12 dec. 1896.

WIHLANDER, MAURITZ REINHOLD FRITHIOF. Född d. 21 sept. 1853 i Linköping.

Föräldrar: Stadsvaktmästaren JOHAN WIHLANDER, född d. 1 jan. 1822, död d. 30 juli 1904, och MALKINA BJÖRKROTH, född d. 8 febr. 1827, död d. 24 jan. 1904.

78 — Sveriges Apotekarhistoria.

W. genomgick 6 klasser vid högre allmänna läroverket i Linköping och antogs till elev å apoteket Vasen i samma stad d. 27 april 1872 samt aflade därstädes farmacie studiosi-examen d. 27 april 1875. Tjänstgjorde därefter å samma apotek och dess filialapotek i Ätvidaberg till d. 30 sept. 1876 samt å apoteket Morianen i Stockholm från d. 1 okt. 1876 till d. 16 aug. 1877. Inskrefs höstterminen 1877 vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 30 maj 1879. Han var sedan anställd å apoteken Hjorten i Östersund till d. 20 jan. 1881, i Oskarshamn från d. 27 jan. 1881 till d. 1 juli 1882, Svanen i Stockholm till d. 13 jan. 1884, Svanen i Lund från d. 6 febr. 1884 till d. 6 aug. 1887 och därefter å apoteket i Sveg till d. 28 febr. 1890. Efter ett längre vikariat å apoteket Bävern i Härnösand tjänstgjorde W. å apoteket i Södertälje från d. 1 sept. 1891 till d. 16 dec. 1895 och var därpå föreståndare för apoteket i Ödeshög från d. 1 jan. 1896 samt erhöll privilegium å detta apotek d. 28 april 1899. Erhöll d. 23 dec. 1908 transport till apoteket Bävern i Borås.

W. var vice ordförande i Västgötakretsen af Sveriges apotekarförbund 1915 och dess ordförande åren 1916—19.

Gift d. 17 jan. 1896 i Södertälje med ELIN AUGUSTA HESSELQUIST, född d. 13 dec. 1870, dotter till tullförvaltaren JAKOB PETTER HESSELQUIST och AUGUSTA MARIA SMEDBERG.

Barn: GUSTAF MAURITZSON, född d. 23 juni 1898. Teknisk studerande.

Apoteket i Ulricehamn.

1760.

Staden Ulricehamn har gamla anor och redan 1597 inrättades här af Karl IX en pedagogi. Den hette till 1741 Bogesund, då detta namn drottning Ulrika Eleonora till ära byttes mot Ulricehamn. Staden vann genom gårdfarihandel ett visst välstånd och fick 1760 apotek, i det att L. M. Pihlström d. 4 maj detta år erhöll K. resolution på inrättande af ett dylikt.

Apoteket inrättades först i ett hus, där nuvarande järnvägs- torget är beläget. Därifrån flyttades det till gården N:o 25 och år 1866 till gården N:o 29 af apotekare A. H. Davidsson, som d. 4 jan. detta år inköpte densamma för en summa af 4,000 Rdr. bko. Apoteket kvarblef här i närmare 100 år, eller till dess apotekare G. Thavenius för erhållande af tidsenliga lokaler inköpte fastigheten Storgatan 27, belägen vid torget och dit flyttade apoteket. De nya lokalerna, som försågos med ny inredning, afsynades d. 28 och 29 mars 1904.

Apoteket har att till fonden för apoteks innehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 3,500 kronor.

PIHLSTRÖM, LORENTZ MAGNUS. Född d. . . . 1717.

Föräldrar:

P. fullgjorde sin lärotid och tjänstgjorde äfven därefter å apoteket Morianen i Stockholm, tills han d. 4 maj 1760 erhöll, K. resolution på att anlägga ett apotek i Ulricehamn. Han examinerades först 1764 till apotekare.

Död d. 26 juni 1765 i Ulricehamn.

Gift d. 17 nov. 1762 i Ulricehamn med MARIA CHRISTINA CARLBERG, född d. . . . 1745, död d. 28 nov. 1819, dotter till inspektoren CARLBERG och . . .

Barn: ANNA CHRISTINA, född d. 24 sept. 1763, död d. 20 febr. 1823, gift d. 15 okt. 1799 i Ulricehamn med rådmannen och handlanden ANDERS SÄFVENDAHL, född d. . . . 1756, död d. 4 maj 1837 i Ulricehamn; — JOHAN MAGNUS, född d. 14 okt. 1765, död d. 7 dec. s. å.

WINDING, MAGNUS. Född d. 5 juli 1738 i Kungälv.

Föräldrar: Gränsinspektoren HANS LUDVIG WINDING, född d. 8 juli 1704 i Hesslunda, död d. 11 april 1784 i Höja, och INGEBORG ELEONORA NICANDER, född d. . . . 1709, död d. 17 maj 1751 i Uddevalla.

Efter att hafva gått i skola i Uddevalla, kom W. 1751 som elev å apoteket i samma stad, som då förestods af provisor C. Hellstedt. Året därpå åtföljde han denne, som genom köp blifvit ägare af provinsialapoteket i Malmö, och fortsatte å detta apotek, äfven efter Hellstedts död, sina läroår till 1758, samt kvarstannade som farmacie studiosus ett år hos efterträdaren. Tjänstgjorde 1760 å apoteket Vasen i Linköping, 1761—63 å apoteket Morianen i Stockholm och 1764—65 å apoteket Enhörningen i Göteborg, hvarefter han i sept. 1765 begaf sig till Ulricehamn, där han erhållit anställning såsom föreståndare för apoteket. Han tjänstgjorde här, tilldess han 1767, genom giftermål med apotekare Pihlströms änka, blef ägare af detsamma, hvarefter han d. 10 sept. s. å. aflade apotekarexamen i Stockholm.

Han gjorde sig känd som en duktig apotekare och hans apotek ansågs vara ett bland de bästa i landsorten.

Öfverlämnade 1804 apoteket till sin son, Magnus Christian.
Död d. 21 aug. 1809 i Ulricehamn.

Gift d. . . . 1767 med MARIA CHRISTINA CARLBERG, född d. . . . 1745, död d. 28 nov. 1819, dotter till . . . , gift [1] d. 17 nov. 1762 med apotekaren i Ulricehamn LORENTZ MAGNUS PIHLSTRÖM, född d. . . . 1717, död d. 26 juni 1765].

Barn: SAMUEL LUDVIG, född d. 6 juli 1768, död d. 31 aug. 1795. Apotekare i Skövde; — LAURENTIUS BENJAMIN, född d. 13 mars 1770, död d. . . . 1825. Fältapotekare i rysk tjänst; — ELESÆUS, född d. 14 febr. 1772, död d. 27 sept. 1773; — ANDERS ISAK, född d. 11 dec. 1773, död d. 12 april 1831. Rådman i Skara; — GUSTAF ADOLF, född d. 15 nov. 1775, död d. 27 mars 1799. Underofficer vid K. Lifgardet i Stockholm; —

MAGNUS CHRISTIAN, född d. 1 juni 1777, död d. 4 febr. 1852. Apotekare i Varberg; — JOHANNES, född d. 19 juli 1779, död d. 4 nov. s. å.; — MARIA ELEONORA, född d. 22 okt. 1780, död d. 9 nov. 1815, gift 1) d. 22 mars 1804 med stadskassören och tullskrifvaren JONAS HALLBERG, född d. . . . 1778, död d. 7 sept. 1808, 2) d. 14 aug. 1810 med hattmakaren ANDERS PETTER HÄGERSTRÖM, född d. 12 dec. 1783 i Hofva, död d. 14 sept. 1857; — ELESÆUS EBERHARD, född d. 17 jan. 1782, död d. 28 febr. s. å.; — CHARLOTTA DOROTHEA, född d. 12 maj 1783, död d. 1 juli s. å.; — PEHR CASPER, född d. 14 juli 1784, död d. 16 okt. s. å.; — HEDVIG ELISABETH, född d. 1 okt. 1786, död d. 17 okt. s. å.; — CLAES GEORG, född d. 13 sept. 1791, död d. 13 mars 1792.

WINDING, MAGNUS CHRISTIAN. Innehade apoteket i Ulricehamn åren 1804—11. (Se under apoteket i Varberg, sid. 1062.)

LJUNGMAN, JOHAN ANDERS. Född d. 23 dec. 1780 i Borås.

Föräldrar: Lasarettssysslomannen och rådmannen JOHAN LJUNGMAN, född d. 6 aug. 1744, död d. 27 juni 1810, och JOHANNA DOROTHEA BUTSCH, född d. 1 april 1752, död d. . . .

Sedan L. fullgjort sin elevtid å apoteket i Filipstad, tjänstgjorde han å apoteket i Enköping och apotek i Stockholm samt Göteborg till 1811, då han inköpte apoteket i Ulricehamn. Han reste 1812 till Stockholm i afsikt att taga apotekarexamen, men aflade dock aldrig denna, utan sålde apoteket och blef landtbrukare i Landvetters socken, Göteborgs och Bohus län.

Död d. 3 aug. 1825 på Haslerås, Landvetters socken, Göteborgs och Bohus län.

Gift d. 23 aug. 1811 i Ulricehamn med MÄRTHA CHRISTINA DANNERBERG, född d. 26 dec. 1761, död d. 16 jan. 1825 i Landvetters socken, dotter till rådmannen LARS DANNERBERG och MARIA H. SÄFVENDAHL, gift [1] med sjökaptenen PETER VINGBERG, född d. . . . 1747, död d. . . .].

Äktenskapet var barnlöst.

KOLTHOFF, SAMUEL. Född d. . . .

Föräldrar:

K. inköpte apoteket i Ulricehamn 1812, hvarefter han d. 18 mars 1813 aflade apotekarexamen. Sålde apoteket redan 1814.

Död d. . . .

DAVIDSSON, AUGUST HENRIC. Född d. 29 juli 1785 i Stockholm.

Föräldrar: Klarinettisten vid K. Operan AUGUST HEINRICH DAVIDSSOHN, född d. . . ., död d. 9 jan. 1799, och MARGARETHA FREDRIKA PETERSDOTTER CEDERHOLM, född d. . . ., död d. . . .

D. erhöill under åren 1793—1801 undervisning vid tyska nationallyceum i Stockholm och antogs sistnämnda år till elev å apoteket Gripen i samma stad. Aflade 1805 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde därefter tre år å apoteken i Västervik och Lindesberg, åren 1808—09 å apoteket Morianen i Stockholm samt åren 1809—13 å apoteket Kronan i Uppsala.

Under vistelsen i Uppsala begagnade han sig af föreläsningarna vid universitetet, företrädesvis de kemiska, aflade 1813 apotekarexamen och arrenderade därefter på ett års tid apoteket i Vimmerby. Tillträdde, efter avslutadt köp, apoteket i Ulricehamn d. 1 maj 1814 och innehade detsamma till d. 12 nov. 1838, då han försålde apoteket.

Död d. 9 april 1850 i Ulricehamn.

Gift 1) d. 10 juli 1814 med CHARLOTTA LOVISA GRÖNLUND, född d. 8 dec. 1790 i Eksjö, död d. 16 april 1833 i Ulricehamn, dotter till handlanden GRÖNLUND och HEDVIG SOFIA TILLMAN.

Barn: BROR AUGUST VILHELM, född d. 18 juni 1815, död d. 15 febr. 1882. Apotekare i Falkenberg; — HERMAN HENRIK THEODOR, född d. 20 mars 1817, död d. . . . 1872. Handlande i Gävle; — SOFIA MARGARETHA CHARLOTTA, född d. 5 juli 1819, död d. 30 juni 1872 i Stockholm, gift d. . . . med snickarmästaren GUSTAF WETTERLING, född d. . . ., död d. . . .; — CONRAD MAURITZ LEONARD, född d. 31 mars 1821, död d. . . . 1854 i Stockholm. Handlande; — CLARA EMILIA LOVISA, född d. 29 aug. 1823, död d. 10 nov. 1912, gift 1) d. 29 dec. 1850 med handlanden i Hudiksvall ERIK FREDIN, född d. . . ., död d. 27 dec. 1876, 2) d. . . . 1879 med revisorn i K. telegraf-

styrelsen ARON MELCHER FABERTZ, född d. 11 okt. 1825, död d. 9 april 1893; — MATHILDA JOSEFINA NETTILIANA, född d. 5 sept. 1825, död d. . . . 1890, gift d. . . . 18 . . . med komministern i Enköping PEHR SAMUEL BÄCKSTRÖM, född d. 26 jan. 1817, död d. 31 aug. 1892; — FRANTZ ALBERT REINHOLD, född d. 7 juli 1827, död d. . . . 1867 i England. Sjökapten; — AUGUSTA THERESIA CAROLINA, född d. 28 april 1829, död d. . . . 1864, gift d. . . . med handlanden i Stockholm GUSTAF JANZON, född d. . . ., död d. . . . 1877; — THURE HJALMAR VERNER, född d. 5 maj 1831, död i Ulricehamn d. 23 febr. 1837; — CHARLOTTA LOVISA, född d. 16 april 1833, död d. . . ., gift d. . . . med inspektoren GEORG SVEDBERG, född d. . . ., död d. . . .

2) d. 18 mars 1834 i Göteborg med MATHILDA ADORETTA ROSS, född d. 16 mars 1803, död d. 4 april 1860, dotter till bokhållaren JOHN ROSS och MARGARETA CHARLOTTA LINDEBERG.

REDING, ISAK. Född d. 25 sept. 1796 i Jönköping.

Föräldrar: Spegelfabrikören NIKLAS REDING, född d. . . . 1751, död d. 18 sept. 1826, och REBECKA SOFIA WANSELOW, född d. . . . 1772, död d. . . . 1847.

R. genomgick gymnasiet i Växjö och antogs 1816 till elev å apoteket Lejonet i Stockholm, där han d. 23 april 1818 aflade farmacie studiosi-examen. Inskrefs 1820 som student vid Lunds universitet och aflade d. 9 april 1821 apotekarexamen samt tjänstgjorde sedan å apoteken Svanen i Stockholm och Kronan i Göteborg. Inköpte d. 12 nov. 1838 apoteket i Ulricehamn jämte fastigheten för en summa af 14,350 rdr rmt samt erhöll d. 7 april 1841 privilegium å detsamma. Försålde d. 1 nov. 1859 apoteket jämte fastigheten för en summa af 35,000 rdr rmt (hvaraf 5,000 rdr beräknades för varulagret) till apotekare C. P. Z. Lundblad och bosatte sig 1864 i Gränna, men flyttade sedermera till egendomen Sanna i närheten af Jönköping.

Genom testamente, upprättadt i Jönköping d. 18 nov. 1869 samt genom tillägg däri, d. 15 mars 1871, förordnade R. bland annat att till apotekarsocietetens kassa i Stockholm skulle öfverlämnas 5,000 rdr, »däraf räntan för all framtid skall genom societetens försorg vid hvarje års slut utdelas till tre fattiga apotekare eller apotekaränkor»; att 5,000 rdr skulle användas

till inköp af hus till lokal åt Jönköpings stads barnhem, med föreskrift att, om inrättningen skulle upphöra, huset skall säljas och köpeskillingens afkastning under fattigvårdens förvaltning användas till årligt understöd under namn af Redingska fattighjälpen och räntan utdelas till fattiga och ålderstigna borgaränkor.

Reding var en redbar, bildad och berest man samt ägde goda kunskaper i botanik, kemi och språk. Han var en angenäm sällskapsmänniska, god tecknare och akvarellmålare samt i hög grad konstälskande.

Död d. 17 mars 1871 å Sanna och begrafven å Jönköpings stads östra kyrkogård, i den Redingska grafven.

Ogift.

LUNDBLAD, CARL PETER ZACHARIAS. Innehade apoteket i Ulricehamn åren 1859—64 samt 1867—70. (Se under apoteket Kärnan i Hälsingborg, sid. 970.)

FERLIN, HUGO. Född d. 25 juli 1833 i Piteå.

Föräldrar: Kammarrättsrådet PAUL ROLAND FERLIN, född d. 31 okt. 1795, död d. 15 jan. 1864, och LOVISA AUGUSTA WILHELMINA SANDELHJELM, född d. 9 okt. 1809, död d. . . . 185..

F. erhöll undervisning vid Linköpings elementarläroverk och antogs därefter till elev å apoteket Gripen i Nyköping, aflade d. 20 jan. 1856 i Stockholm farmacie studiosi-examen, tjänstgjorde å apoteken Kärnan i Hälsingborg, Svanen i Kristianstad, Kronan i Göteborg samt å apoteket i Eksjö. Aflade d. 31 maj 1860 apotekarexamen och inköpte d. 1 nov. 1864 apoteket i Ulricehamn, inberäknat hus och inventarier, men ej lager, för en summa af 28,000 rdr rmt. Erhöll privilegium därå d. 20 jan. 1865.

Apoteket förestods under ett års tid för sterbhusets räkning af apotekare Martin Aschan, tills detsamma d. 1 aug. 1867 åter öfvertogs af apotekare C. P. Z. Lundblad.

Död d. 2 juli 1866 i Ulricehamn.

Gift d. 16 april 1865 i Eksjö med MATHILDA FREDRIKA ASCHAN, född d. 12 nov. 1842, dotter till rådmannen därstädes LEO FELIX ASCHAN och MARGARETHA FREDRIKA HOLMSTRÖM.

Barn: PAUL HUGO, född d. 11 april 1866 i Ulricehamn, död d. 26 nov. 1869 i Eksjö.

DE VERDIER, ALFRED. Född d. 12 maj 1841 i Åsum, Kristianstads län.

Föräldrar: Häradsskrifvaren i Villands m. fl. häraden OLOF DE VERDIER, född d. 17 maj 1799, död d. 27 jan. 1863, och ANNA MARIA SANDBERG, född d. 26 april 1813, död d. 17 febr. 1891.

V. studerade åren 1850—54 vid Kristianstads elementarläroverk och fortsatte studierna 1854—57 vid Halmstads läroverk. Antogs d. 3 mars 1857 till elev å apoteket Vakteln i Halmstad samt aflade d. 15 maj 1862 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde å samma apotek till jan. 1863 och aflade apotekarexamen d. 1 nov. 1865. Tjänstgjorde från d. 9 nov. 1865 till d. 22 febr. 1868 å apoteket i Varberg och från april 1868 till juli 1870 å apoteket Vakteln i Halmstad samt tillträdde d. 1 aug. 1870, efter afslutadt köp, apoteket i Ulricehamn, å hvilket han d. 21 okt. s. å. erhöll privilegium.

De Verdier var under de senaste åren tjänstledig och förestods apoteket under tiden af examinerade apotekaren J. G. V. Liljenström som arrendator.

V. var stadsfullmäktig, ordförande i drätselkammaren, brandchef och ordförande i styrelsen för Ulricehamns järnväg.

Död d. 13 aug. 1902 i Ulricehamn.

Gift d. 26 dec. 1870 å Skeens bruk i Annerstads socken, Kronobergs län, med BRITA JOHANNA ELISABETH NORLANDER, född d. 29 okt. 1844, död d. 13 mars 1919, dotter till fabrikören SAMUEL NORLANDER och JULIA MORTANA HELENA HYLÉN-CALLIUS.

Barn: ANNA ELISABETH JULIA, född d. 22 nov. 1871, gift d. 31 dec. 1903 med hamningenjören SUNE ENGSTRÖM, född d. 5 dec. 1862; — OLOF, född d. 20 nov. 1872. Sjökapten; — HANNA KLARA MARIA, född d. 25 sept. 1874, gift d. 20 juni 1904 med legitimerade apotekaren GUSTAF SUNDSTEDT, född d. 29 dec. 1874; — NILS GUSTAF OLOF, född d. 19 maj 1876. Legitimerad apotekare; — EMERENTIA NANNA EVANGELIA, född d. 19 sept. 1878, död d. 19 jan. 1899. — LARS ANDERS OLOF, född d. 10 juni 1883. Juris kand. Häradshöfding i Västra Hälsinglands domsaga.

THAVENIUS, GOTTFRID. Född d. 13 okt. 1846 i Vadsbro, Södermanlands län.

Föräldrar: Prosten och kyrkoherden i Vintrosa JOHAN OLOF THAVENIUS, född d. 4 febr. 1804, död d. 19 febr. 1879, och AUGUSTA SOFIA LOVISA LÄNG, född d. 14 juli 1810, död d. 30 sept. 1893.

T. studerade vid läroverken i Nyköping och Örebro åren 1860—66, antogs till elev å apoteket i Vetlanda d. 15 juni 1866 och fortsatte elevtiden i Falkenberg 1868, aflade d. 17 sept. 1869 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde å apoteket i Norberg från d. 9 sept. 1870 till d. 5 aug. 1871. Aflade apotekarexamen d. 23 maj 1874, tjänstgjorde därefter å apoteket i Lidköping från d. 25 juni till d. 25 nov. 1875, å apoteket Örnen i Karlstad från d. 30 nov. 1875 till d. 7 juli 1877, på apoteket Kronan i Göteborg från d. 8 juli 1877 till d. 1 okt. 1889 och å apoteket i Mariestad, såsom föreståndare, från d. 1 okt. 1889 till d. 6 april 1894. Erhöll privilegium å apoteket i Boxholm d. 6 april 1894 och transport till apoteket i Ulricehamn d. 8 maj 1903.

T. inköpte d. 12 aug. 1876 apoteket i Kungälv, men försålde det redan d. 1 okt. s. å.

Han var under åren 1906—11 ledamot af riksdagens andra kammare och under en lång följd af år stadsfullmäktig samt ledamot af hälsovårdsnämnden i Ulricehamn.

Gift 1) d. 20 sept. 1877 med NANNY LYDIA SOFIA ROSANDER, född d. 23 mars 1848, död d. 18 sept. 1903, dotter till handlanden JOHAN PETER ROSANDER och CRISTINA SOFIA OHLSSON.

2) d. 16 sept. 1905 med ANNA EMILIA KRISTINA BLOMDAHL, född d. 1 mars 1869, dotter till disponenten SVEN MAGNUS BLOMDAHL i Barnarp och EMMA RENDAHL.

Apoteket i Åmål.

1754.

Åmål grundlades af drottning Kristinas förmyndare och fick stadsrättigheter 1646. Året förut hade staden nästan helt och hållet ödelagts af danskarna, hvilka 1676 och 1679 ånyo härjade densamma och svårt plundrade i Dalsland. Svåra eldsvådor hafva också härjat staden. Den förde därför länge ett tynande lif och ehuru af gammalt datum fick Åmål först 1754 apotek, då provisor J. F. Rejiman, som tjänstgjorde å apoteket Örnen i Karlstad, inrättade ett dylikt här. Han kallades d. 20 april 1757 af magistraten och borgerskapet att blifva »ordentlig apotekare», hvarom protokollsutdrag skulle meddelas collegium medicum, på det att han måtte undergå »apotekareförhöret».¹

Vid eldsvådan d. 23 aug. 1777 förstördes apoteket i grund, men upprättades ånyo och var då sannolikt beläget vid Kungsgatan midt för den så kallade mellanbron, som öfver Åmålsån ledde in till det dåvarande torget. Då apoteket 1846 ånyo ödelades af en eldsvåda, förflyttades det till slutet af Torggatan, vid hamnen, där det var förlagt till den stora branden 1901. Under de följande fyra åren var det beläget i hörnet af Hjalte- och Kungsgatorna och blef 1905 af apotekare A. E. Hultquist förflyttadt till sin nuvarande plats vid västra sidan af torget.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 1,500 kronor.

REJIMAN, JOHAN FREDRIK. Född d. . . . 1721 i Sachsen.
Föräldrar:

¹ År 1763 omnämnes också en stadsfysikus Berger, som skall hafva infunnit sig »vid brunnen med pålitliga medikamenter».

R. var provisor på apoteket Örnen i Karlstad, då han 1754 inrättade apoteket i Åmål. Han erhöll privilegium d. 5 april 1759, efter att hafva undergått apotekarexamen. Sålde apoteket d. 21 mars 1772 till farmacie studiosus J. Billing.

Död d. 20 okt. 1773.

Gift d. 11 sept. 1755 med CRISTINA WENNÉRUS, född d. . . . 1738, död d. . . ., dotter till rådmannen och tullförvaltaren i Åmål ANDERS WENNÉRUS och ELISABETH SYLVIA SYLVIVS.

Barn: LOVISA, född d. 28 april 1756, död d. 14 nov. 1764; — ANDERS, född d. 17 dec. 1757, död d. . . .; — JOHAN CHRISTIAN, född d. 19 maj 1759, död d. 2 febr. 1815. Apotekare (se nedan); — MAGNUS, född d. 14 jan. 1762, död d. 19 mars s. å.; — HÅKAN, född d. 2 jan. 1765, död d. . . . nov. 1833; — FREDRIK, född d. 23 jan. 1768, död d. 1 juli 1770.

BILLING, JOHAN. Född d. . . . 1740 i Karlstad.

Föräldrar: Klockaren HANS BILLING, född d. . . . 1680, död d. . . . 1761, och MAJA STÅLBERG, född d. . . . 1701, död d. . . . 1789.

B. var elev å apoteket Hvita Björnen i Stockholm, tjänstgjorde därefter å apoteken Gripen och Morianen i Stockholm samt på ett apotek i Skåne, tilldess han d. 21 mars 1772 inköpte apoteket i Åmål. Han aflade aldrig apotekarexamen, men innehade det oaktadt apoteket i 10 år.

Apoteket afbrann vid den eldsvåda, som d. 23 aug. 1777 öfvergick staden, och sedan förmådde han aldrig hålla det i godt stånd. Han gjorde session 1779 och apoteket förestods därefter af stadskirurgen C. H. Gieffhorn till år 1783, då denne trädde i tjänst hos Ostindiska kompaniet, hvarefter apoteket d. 3 febr. 1783 försåldes till apotekare H. A. Sundberg.

B. var rådman i staden.

Död d. 30 dec. 1801.

Gift d. . . . 1774 med KRISTINA MAGDALENA BRAND, född d. . . . 1752, död d. 3 mars 1815, dotter till handlanden och brukspatronen ELIAS BRAND och KAJSJA GRETA UGGLA.

Barn: MARIA KATARINA, född d. 16 aug. 1774, död d. 13 maj 1778.

SUNDBERG, HEMMING AMUND. Född d. . . . 1747 i Stockholm.

Föräldrar: Mjölaren . . . SUNDBERG, född d. . . ., död d. 10 april 1765, och MAGDALENA ELISABETH BECKENSTRÖM, född d. . . ., död d. . . .

S. var elev å apoteket Enhörningen i Stockholm, reste sedan till Danmark och tjänstgjorde å apotek i Kjöge och Andhusen till 1781, då han tog plats å amiralitetsapoteket i Karlskrona. Aflade 1783, efter att hafva inköpt apoteket i Åmål, vederbörlig examen, men försummade apoteket. Hans ekonomi var därjämte dålig och han måste därför afträda apoteket 1789.

Död d. 3 febr. 1791.

Gift d. 20 juni 1785 med MARIA CHRISTINA BACH, född d. . . . 1760 i Danmark, död d. . . ., dotter till . . .

Barn: CHRISTIAN, född d. . . . 1787.

VON MOLINSKY, MAGNUS AUGUST. Född d. 19 maj 1759.

Föräldrar:

M. inköpte 1789 apoteket i Åmål utan att hafva aflagt apotekarexamen, men innehade detsamma, dock med vederbörligt tillstånd till sin död.

Död d. . . . 1799.

Gift d. 2 dec. 1794 i Åmål med ELSA CAROLINA HEDENGRAN, född d. 17 maj 1771 i Kristinehamn, död d. . . ., dotter till rektorn, filosofie magister SAMUEL KRISTOFFER HEDENGRAN och CHARLOTTA ELEONORA SVANBERG.

Barn:

GIEFFHORN, CHRISTIAN HENRIK. Född d. . . .

Föräldrar:

G. var stadskirurg i Åmål och innehade apoteket 1799—1801. Han bortarrenderade apoteket 1799 under en af sina Ostindiska resor till Rejiman och sålde det till honom d. 10 nov. 1801.

REJIMAN, JOHAN CHRISTIAN. Född d. 1 juni 1759 i Åmål.

Föräldrar: Apotekaren i Åmål JOHAN FREDRIK REJIMAN, född d. . . . 1721 i Sachsen, död d. 20 okt. 1773, och CHRISTINA WENNÉRUS, född d. . . . 1738, död d. . . .

Efter slutad skolgång i Åmål blef R. 1774 elev å apoteket i Vänersborg, tjänstgjorde åren 1782—83 å apoteket Örnen i Karlstad och apotek i Stockholm samt arrenderade från 1799 apoteket i Åmål, hvilket han d. 10 nov. 1801 inköpte och å hvilket han d. 5 okt. 1802 erhöill privilegium. Han aflade apotekarexamen 1799. Försålde apoteket d. 29 mars 1814 för 2,700 rdr banko.

R., som efterlämnade en efter dåtida förhållanden betydande förmögenhet af 17,000 rdr b:ko, donerade häraf en betydande del till Åmåls stad för allmännyttiga ändamål och 1,500 rdr b:ko till en orgel åt kyrkan.

Död d. 2 febr. 1815 i Åmål.

Ogift.

BORGSTRÖM, LUDVIG. Innehade apoteket i Åmål åren 1814—17. (Se under apoteket Örnen i Karlstad, sid. .)

CLEVANDER, CARL GUSTAF. Innehade apoteket i Åmål åren 1817—29. (Se under apoteket i Lindsberg, sid.).

ALMSTRÖM, PEHR OLOF. Innehade apoteket i Åmål 1829—36. (Se under apoteket Hjorten i Stockholm, sid. 185.)

WEINBERG, CARL ANTON. Född d. 19 juli 1804 i Göteborg.

Föräldrar: Varfsdisponenten CARL VINCENT WEINBERG, född d. . . . 1772, död d. . . . 1841, och ANNA CHARLOTTA LÖNNER, född d. . . . 1783, död d. . . . 1829.

W. antogs 1820 till elev å apoteket Enhörningen i Göteborg och blef 1822 student i Lund. Aflade 1823 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde åren 1824—25 på apoteket Nordstjärnan i Stockholm samt 1826—28 å apoteket Svanen i Lund. Aflade d. 27 maj 1830 apotekarexamen och tjänstgjorde åren 1831—32 på apoteket Kärnan i Hälsingborg samt inköpte d.

6 febr. 1833 apoteket i Köping. Erhöll d. 2 april s. å. privilegium därå och försålde detsamma 1836. Inköpte d. 21 aug. 1836 apoteket i Åmål och erhöll d. 18 okt. s. å. privilegium å detsamma, men försålde 1841 apoteket till apotekare P. N. Fridén. Återköpte det 1847 samt erhöll d. 29 okt. s. å. för andra gången privilegium å detsamma. Han sålde apoteket återigen d. 1 okt. 1860 till apotekare C. G. Rahmn.

Död d. 9 dec. 1867 i Åmål.

Gift d. 26 dec. 1837 i Åmål med ANNA MÄRTHA ROSELL, född d. 21 maj 1811, död d. 1 febr. 1895, dotter till färgerifabrikören ANDERS ROSELL och BRITA HELENA KJELLIN, [gift 1) med organisten i Kronhuskyrkan i Göteborg NILS HÖGDAHL, född d. . . ., död d. . . .].

Barn: CARL ANDERS WILHELM, född d. 11 okt. 1838, död d. 7 maj 1885 i Michigan, Norra Amerika. Apotekare i Brösarp; — ANTON JOHAN GUSTAF, född d. 21 april 1840. Sparbankskamrerare i Åmål; — FILIP ALFRED, född d. 19 maj 1841, död d. 16 mars 1917. Järnhandlande i Åmål; — MARTIN CHRISTOFFER, född d. 31 aug. 1842, död d. 18 juni 1923. Examinerad apotekare. Innehaft apotek i N. Amerika; — ANNA AMALIA, född d. 9 juli 1850, död d. 11 okt. 1911.

FRIDÉN, PEHR NIKOLAUS. Innehade apoteket i Åmål åren 1841—47. (Se under apoteket Kronan i Norrköping, sid. 496.)

RAHMN, CARL GUSTAF. Född d. 4 okt. 1824 i Ystad.

Föräldrar: Tullförvaltaren MAGNUS WILHELM RAHMN, född d. 19 mars 1786, död d. 27 aug. 1839, och ABIGAËL ULRIKA THOLANDER, född d. 19 febr. 1791, död d. 17 april 1864.

R. erhöll skolundervisning i Karlskrona och antogs d. 29 jan. 1840 till elev å apoteket Lejonet i Norrköping. Aflade därstädes d. 5 april 1845 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde därefter från d. 5 aug. till d. 1 dec. 1845 å apoteket Gripen i Nyköping, från d. 4 dec. 1845 till d. 4 dec. 1848 å apoteket Hjorten i Örebro samt från d. 4 jan. till d. 4 juli 1849 å apoteket Upplands Vapen, numera Lejonet, i Uppsala. Tjänstgjorde vidare från d. 10 juli 1849 till d. 26 juni 1850 å

apoteket i Karlshamn, från d. 1 juli 1850 till d. 15 febr. 1852 å apoteket Lejonet i Norrköping och från d. 1 april 1852 till d. 29 aug. 1854 å apoteket Vasen i Linköping. Aflade d. 1 mars 1858 apotekarexamen och tjänstgjorde därefter från d. 1 maj till d. 1 nov. 1858 å apoteket i Ystad samt från d. 1 dec. 1858 till d. 15 dec. 1859 å apoteket Markattan, numera Leoparden, i Stockholm. Inköpte d. 1 sept. 1860 för 50,000 rdr apoteket i Åmål jämte lager och inventarier, tillträdde apoteket genast och erhöll d. 20 okt. s. å. privilegium å detsamma.

Död d. 22 mars 1905 i Åmål.

Gift d. 9 dec. 1862 i Åmål med EMILIA CHRISTINA MARIA ÅBERG, född d. 19 jan. 1843, död d. 3 nov. 1920, dotter till brukspatronen JOHAN ÅBERG och BRITA JOHANNA VON OLDENSKJÖLD.

Barn: BRITA ABIGAËL, född d. 21 nov. 1863. Föreståndarinna för flickskolan i Åmål; — INGRID MARIA MATHILDA, född d. 24 aug. 1865, död d. 21 nov. 1866; — AGDA ELISABETH, född d. 21 nov. 1866. Lärarinna i Åmål; — JOHAN ADOLF WILHELM, född d. 21 maj 1869. F. d. tidningsredaktör, direktör för sparbanken i Åmål; — HILDA CAROLINA, född d. 19 mars 1875. Postexpeditör i Åmål.

HULTQUIST, ANDERS ERIK. Var innehafvare af apoteket i Åmål åren 1905—17. (Se under apoteket i Varberg, sid 1065.)

BERLIN, ERIK PEHR. Född d. 20 maj 1861 i Stigsjö, Västernorrlands län.

Föräldrar: Landtbrukaren JOHAN BERLIN, född d. 17 nov. 1837, död d. 6 sept. 1918, och INGRID MAGDALENA PEHRSDOTTER, född d. 14 sept. 1833, död d. 17 aug. 1903.

Efter skolstudier vid Härnösands högre allmänna läroverk åren 1873—80 var B. elev å apoteket i Arboga från d. 1 mars 1881 till d. 1 mars 1882 och därefter å apoteket i Fränsta från d. 27 dec. 1883 till d. 28 dec. 1885. Aflade d. 21 maj 1886 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde sedan å apoteket i Sollefteå från d. 4 juli 1886 till d. 3 juli 1888 samt inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet, där han d. 23 jan. 1891 aflade apotekarexamen. Tjänstgjorde å

apoteken i Sveg från d. 1 febr. till d. 31 aug. 1891, Lejonet i Sundsvall från d. 1 sept. 1891 till d. 31 aug. 1892 samt i Skog från d. 1 sept. 1892 till d. 28 febr. 1893. Förestod medikamentsförrådet i Åsele från d. 17 mars 1893 till d. 30 sept. 1894, och medikamentsförrådet i Vilhelmina från d. 25 jan. 1895 till d. 15 mars 1906. Tjänstgjorde vidare å apoteket i Ronneby från d. 10 april till d. 16 nov. 1906 och å apoteket i Vällinge från d. 17 nov. 1906 till d. 31 dec. 1909, då han erhöll personligt privilegium å detsamma.

Erhöll d. 17 jan. 1917 transport till apoteket i Åmål.

Apoteket i Skene.

1862.

K. resolutionen d. 13 juni 1862 bifaller, samtidigt med inrättandet af Marks härads provinsialläkardistrikt, en hemställan att ett apotek »må i närheten af provinsialläkarstationen inrättas, och sedan läkare hunnit för roten blifva utnämnd, i vanlig ordning till sökandes efter rättelse kungöras». Privilegiet tilldelades genom K. brefvet d. 12 febr. 1864 examinerade apotekaren A. M. E. Wahlgren, som efter skedd afsyning öppnade detsamma för allmänheten d. 1 dec. s. å.

Apoteket, som inrättades i Bockagården, förstördes helt och hållet genom eldsvåda d. 6 febr. 1865 och flyttades därefter till provisoriska lokaler i Bengtsgården, där det kvarblef till 1868, då det fick sitt nya hemvist i granngården, äfven den kallad Bengtsgården. Lokalerna tillbyggdes här 1893 och undergingo en grundlig renovering. Apoteket kvarblef på samma ställe till 1917, då detsamma flyttade till nya tidsenliga lokaler i Bergsäter och erhöll fullständigt ny inredning, ny apparatur och till större delen nya ståndkärl.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 1,000 kronor.

WAHLGREN, ARON MAURITZ EMANUEL. Född d. 28 aug. 1821 på Hisingen, Göteborgs och Bohus län.

Föräldrar: Prosten och kyrkoherden i Breareds pastorat i Halland MAGNUS WAHLGREN, född d. 21 juni 1785, död d. 10 aug. 1832, och ANNA CATHARINA ÅHSBERG, född d. . . . 1787, död d. 18 juni 1870.

W. genomgick Halmstads, då treklassiga läroverk samt antogs d. 8 aug. 1836 till elev å apoteket i Filipstad, aflade d. 20 febr. 1840 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde där-

efter åren 1840—52 å apoteken i Alingsås, Eksjö, Kärnan i Hälsingborg, Svanen i Lund och Lejonet i Landskrona. Antog i okt. 1852 kondition å apoteket Hjorten i Örebro och i okt. 1858 å apoteket Kronan i Stockholm. Inskrefs höstterminen 1859 vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 27 april 1861 apotekarexamen. Förestod därefter två år under sommar-månaderna brunnsapoteket i Medevi samt tjänstgjorde å apoteken Markattan, numera Leoparden, i Stockholm och i Filipstad.

Erhöll d. 12 febr. 1864 personligt privilegium å en ny apoteksanläggning i Skene inom Örby socken, Älfsborgs län, hvilket apotek öppnades för allmänheten d. 1 dec. 1864.

Död d. 23 jan. 1880 i Skene.

Ogift.

WENNERMARK, ANDERS GOTTFRID. Född d. 8 okt. 1834 i Jönköping.

Föräldrar: Skomakarmästaren ANDERS WENNERMARK, född d. . . ., död d. . . . 1834, och SARA MARIA BOMAN, född d. . . . 1799, död d. . . . 1851.

W. genomgick fem klasser af elementarläroverket i Jönköping, antogs 1850 till elev å apoteket i Vetlanda samt fortsatte elevtjänstgöringen å apoteket i Ulricehamn från d. 17 febr. 1852. Aflade d. 31 maj 1855 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde fortfarande å samma apotek till d. 14 april 1856 samt därefter å apoteket Kronan i Göteborg till d. 17 juli 1858. Inskrefs höstterminen 1858 vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 17 dec. 1859 apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter från jan. 1860 till d. 1 juli 1880 å apoteket Kronan i Göteborg, med undantag för tiden 1 mars—1 april 1879, då han innehade förordnande som föreståndare för apoteket i Vara.

Erhöll d. 18 juni 1880 personligt privilegium å apoteket i Skene.

Död d. 13 febr. 1903 i Sköfde.

Gift d. 26 sept. 1880 med EMMA SARA KATARINA WALLMAN, född d. 1 juni 1834, död d. . . ., dotter till landtbrukaren GUSTAF WALLMAN och KATARINA JOACHIMSSON.

Äktenskapet var barnlöst.

HALLBERG, BERNDT WILHELM. Var innehafvare af apoteket i Skene åren 1903—16. (Se under apoteket i Alingsås, sid. 1220.)

GYLLENSKEPP, UNO WILHELM. Född d. 30 aug. 1868 i Tenhult, Rogberga socken, Jönköpings län.

Föräldrar: Stationsinspektoren vid statens järnvägar, f. d. löjtnanten vid K. Kronprinsens husarregemente, EHRENFRIID WILHELM GYLLENSKEPP, född d. 14 dec. 1832, död d. 24 maj 1879, och SELMA GUSTAFVA COLLIN, född d. 28 sept. 1840, död d. 16 jan. 1915.

Efter skolstudier i Sköfde lägre allmänna läroverk och Karolinska katedralskolan i Lund till och med dess 6:te klass, antogs G. d. 19 sept. 1885 till elev å apoteket Svanen i Kristianstad, aflade farmacie studiosi-examen d. 21 jan. 1889 och tjänstgjorde därefter å sistnämnda apotek från d. 11 febr. 1889 till d. 9 aug. 1890 samt å apoteket Göta Lejon i Karlskrona från d. 10 aug. 1890 till d. 4 sept. 1891, då han höstterminen s. å. inskrefs vid farmaceutiska institutet, där han d. 22 jan. 1894 aflade apotekarexamen. Förestod brunnsapoteket vid Porla somrarna 1892—93, tjänstgjorde å apoteken Fläkta Örnén i Malmö från d. 28 dec. 1891 till d. 12 jan. 1892, Tumba från d. 21 aug. till d. 8 sept. 1893, Lejonet i Gäfle från d. 24 jan. till d. 21 mars 1894, Karlshamn från d. 1 april 1894 till d. 15 nov. 1902 och å apoteket Kronan i Borås från d. 16 nov. 1902 till d. 30 sept. 1917.

Erhöll d. 17 juni 1917 privilegium å apoteket i Skene.

Apoteket i Lilla Edet.

1809.

Efter att 1808 hafva sålt sitt apotek i Kungälv inrättade L. G. Lundholm 1809 med vederbörligt tillstånd ett sockenapotek i Lilla Edet. Han afled här d. 26 maj 1814 och platsen var troligen utan apotek till 1816, då apotekare G. Svangren kallades af invånarne i Lilla Edet att därstädes inrätta ett sockenapotek, hvartill han d. 27 sept. s. å. äfven erhöll K. sundhetskollégii tillståndsresolution.

Hvar Lundholm inrättade apoteket är ej känt, men ända till på 1860-talet, under såväl Gustaf som L. J. Svangrens tid, var detsamma beläget å den s. k. Ifvars- eller Mårten Thoresgården i Fuxerna socken.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 800 kronor.

LUNDHOLM, LARS GUSTAF. Född d. 17 nov. 1742 i Stockholm.

Föräldrar: Kyrkoherden i Särestad, Skaraborgs län, OLOF LUNDHOLM, född d. . . ., död d. 13 jan. 1744, och MARGARETHA HIERZÈEL, född d. . . . 1717, död d. . . . 1751.

L. blef 1756 elev å apoteket Svanen i Stockholm och tjänstgjorde från 1760 å apotek i Stockholm, Kalmar, Västervik, Kristinehamn, Ystad, Nyköping, Enköping och Falun.

Inköpte 1780 apoteket i Kungälv och aflade d. 15 mars s. å. apotekarexamen. Sålde apoteket 1808.

Han inrättade 1809 ett sockenapotek i Lilla Edet.

Död d. 26 mars 1814 i Lilla Edet.

Gift d. . . . 1780 med KATARINA MARGARETHA ENEROTH, född d. . . . 1747, död d. 24 sept. 1809, dotter till akademibyggmästaren OLOF ENEROTH och . . .

SVANGREN, GUSTAF. Född d. 27 nov. 1787 i Vänersborg.

Föräldrar: Målaren

S. antogs år 1800 till elev å apoteket i Uddevalla samt fortsatte elevtjänstgöringen å apoteket i Vänersborg. Aflade 1810 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde därefter å apotek i Vänersborg, Göteborg, Vadstena och Uddevalla till år 1816, då han af invånarna i Lilla Edet kallades att där inrätta ett sockenapotek, å hvilket han d. 27 sept. s. å. erhöll K. sundhetskollegii tillståndsresolution. Försälde d. 15 nov. 1851 till sonen Lars Johan såväl rättigheten att i Lilla Edet drifva apoteksrörelse som den i Fuxerna socken å $\frac{1}{16}$ mantal af hemmanet Fuxerna Ifvars- eller Märten Thoresgården belägna apoteksgården med tillhörande jord.

Död d. 3 sept. 1852 i Lilla Edet.

Gift d. 20 okt. 1820 med EMILIA REBECKA BOUSTEDT, född d. 3 sept. 1795, död d. 30 maj 1883 i Göteborg, dotter till faktorn, landtbrukaren JOHANNES BOUSTEDT, och BRITA GRETA HALLBERG.

Barn: EMILIA GUSTAFVA, född d. 19 aug. 1821, död d. 9 mars 1891, gift å Lilla Edet d. 19 aug. 1844 med förste landtmätaren i Blekinge län CARL LEOPOLD SLÖÖR, född d. 30 nov. 1816, död d. 11 sept. 1893; — LARS JOHAN, född d. 19 juli 1823, död d. 1 nov. 1898. Apotekare, se nedan; — MARIA ELISABETH, född d. 25 mars 1825, död d. . . .; — ANNA SOFIA, född d. 16 jan. 1827, död före 1898; — CAROLINA MATHILDA, född d. 9 mars 1830, död d. 18 aug. 1848; — GUSTAF, född d. 2 april 1836, död d. 14 april s. å.

SVANGREN, LARS JOHAN. Innehade apoteket i Lilla Edet åren 1851—60. (Se under apoteket i Alingsås, sid. 1219.)

HALLBERG, TOBIAS PARIDON. Född d. 23 dec. 1835 i Falkenberg.

Föräldrar: Postmästaren i Falkenberg CARL BERNHARD HALLBERG, född d. 29 dec. 1803, död d. 9 aug. 1866, och FREDRIKA DRAGSTEDT, född d. 15 aug. 1807, död d. . . . dec. 1878.

H. studerade vid Göteborgs gymnasium och antogs d. 2 nov. 1852 till elev å apoteket i Strömstad, där han d. 7 maj 1856 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Varberg från dec. 1856 till d. 7 sept. 1858, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Aflade d. 4 febr. 1860 apotekarexamen och var därefter ånyo anställd å apoteket i Varberg till nov. 1860, då han inköpte apoteket i Lilla Edet, å hvilket han d. 1 mars 1861 erhöll privilegium. Han innehade apoteket till d. 1 nov. 1874, då han afträdde detsamma till apotekaren J. T. Blom, hvarefter han bosatte sig i Falkenberg.

H. var ordförande i drätselkammaren i Falkenberg och sedan 1888 ledamot i Falkenbergs sparbanks styrelse.

Död d. 15 okt. 1919 i Falkenberg.

Gift 1) d. 25 okt. 1860 i Falkenberg med ELISABETH CHARLOTTA MAXIMILIANA RATZSKI, född i Lundby socken på Hisingen d. 10 jan. 1836, död i Lilla Edet d. 3 mars 1862, dotter till kontraktsprosten och kyrkoherden i Falkenberg, fil. mag. TRIBURTIUS MAXIMILIAN RATZSKI och ULRIKA MARIA BLOMDAHL.

Barn: MARIA SOFIA FREDRIKA, född d. 7 aug. 1861.

2) d. . . . med HANNA ELISABETH PETERSSON, född i Göteborg d. 22 febr. 1845, död d. 5 maj 1870, dotter till landtränmästaren i Göteborgs och Bohus län ANDERS SAMUEL PETERSSON och EMILIE ARMIDA HELLBERG.

Barn: ANDERS GEORG, född d. 28 dec. 1867. Ingenjör.

3) d. 18 okt. 1871 med LAURA GUSTAFVA BÉEN, född d. 14 mars 1846 i Skummeslöfs socken, Hallands län, dotter till arrendatorn ISAAC BÉEN och FREDRIKA CHARLOTTA HELLBERG.

Barn: ELISABET, född d. 9 jan. 1874, gift d. 8 nov. 1907 med trädgårdsdirektören CARL ISAK LUNDBLAD, född d. 15 april 1870; — LAURA EMILIA, född d. 14 juli 1875, gift d. 16 juni 1904 med borgmästaren i Falkenberg BERNDT WILMER BENGTSEN, född d. 14 juni 1870; — HANNA DAVIDA VICTORIA, född d. 28 dec. 1876, gift d. 25 aug. 1904 med kyrkoherden i Tanum och Lur JOHAN ALBERT HÖGMARK, född d. 20 nov. 1865; — SIGNE AMALIA, född d. 14 nov. 1879. Lärarinna.

BLOM, JOHAN THEODOR. Var innehafvare af apoteket i Lilla Edet åren 1874—93. (Se under apoteket Kronan i Gävle, sid. . . .)

HANSON, ALFONS GUSTAF FREDRIK. Var innehafvare af apoteket i Lilla Edet åren 1894—1902. (Se under apoteket Kronan i Gävle, sid. .)

MELTZER, FRITZ ADOLF. Född d. 7 mars 1856 i Göteborg.

Föräldrar: Smidesmästaren FRIEDRICH TRAUGOTT MELTZER, född d. 5 febr. 1812 i Neu-Corbitz, Sachsen, död d. 16 jan. 1885, och JOHANNA JOCHNICH, född d. . . . 1813, död d. 6 juli 1876.

M. idkade skolstudier vid Göteborgs högre elementarläroverk och blef 1871 elev å apoteket Lejonet i Göteborg. Afslade farmacie studiosi-examen d. 22 dec. 1874 och apotekar-examen d. 28 maj 1879 samt har tjänstgjort å följande apotek: Lejonet Göteborg, Varberg, Fenix i Stockholm, Kärnan i Hälsingborg, Kronan i Göteborg och såsom föreståndare å apoteket i Karlskoga från d. 1 april 1892 till d. 12 aug. 1902, då han erhöill privilegium å apoteket i Lilla Edet.

Död d. 9 nov. 1903 i Lilla Edet.

Gift d. 20 sept. 1893 med JOSEFINA ADELIN WACHENFELDT, född d. 13 juni 1860, dotter till trädgårdsdirektören GUSTAF WACHENFELDT och ANNA MARIA PERSON.

Äktenskapet var barnlöst.

ÅKERLUND, CARL ERIK. Var innehafvare af apoteket i Lilla Edet åren 1904—18. (Se under apoteket i Mariestad, sid. .)

SJÖBECK, GUSTAF HJALMAR LEONARD. Född d. 29 jan. 1867 i Karlshamn.

Föräldrar: Veterinären SVEN BERNHARD SJÖBECK, född d. 4 mars 1828 i Örkeneds socken, Kristianstads län, död d. 20 okt. 1888, och ANNA CHARLOTTA SJÖBECK, född d. 21 okt. 1837.

Efter skolstudier dels i Karlshamn, dels i Kristianstad, antogs S. som elev å apoteket i Ängelholm d. 1 okt. 1884, afslade farmacie studiosi-examen d. 25 maj 1888 och tjänstgjorde därefter å apoteken i Ängelholm, Kramfors, Uddevalla och Kronan i Göteborg. Förestod under sommaren 1898

medikamentsförrådet i Ljungskile. Aflade apotekarexamen d. 16 maj 1902 och tjänstgjorde därpå å apoteken i Uddevalla, Lilla Edet, å sistnämnda apotek som föreståndare 1902—03, å apoteket i Kramfors (Gudmundrå) 1903—06 samt Lejonet i Göteborg 1906—18. Erhöll privilegium å apoteket i Lilla Edet d. 22 nov. 1918.

Gift d. 6 jan. 1904 med HELENA GUSTAFVA CHARLOTTA BERG, född d. 6 nov. 1866, dotter till sergeanten vid K. kronprinsens husarregemente, deltagare 1864 vid Århus dragonregemente under Danmarks sista krig, GUSTAF AUGUST FREDRIK BERG och MATHILDA MARIA MATHSSON.

Apoteket i Svenljunga.

1859.

K. brefvet d. 10 dec. 1859 till sundhetskollégium bifaller anläggning af ett nytt apotek med personligt privilegium i Svenljunga i närheten af provinsialläkarstationen och anbefaller kungörande till ansökan rättigheten att anlägga apoteket.

K. brefvet d. 7 juni 1860 till sundhetskollégium tillägger sedermera examinerade apotekaren G. W. Höglund personligt privilegium å apoteket.

Apoteket har att till fonden för apoteks innehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 700 kronor.

HÖGLUND, GUSTAF WILHELM. Född d. 6 febr. 1823 i Eksjö.

Föräldrar: Skomakaren HÖGLUND, född d. . . . , död d. . . . , och STINA KATARINA BERGQVIST, född d. . . . , död d. . . .

H. genomgick lägre elementarläroverket i Eksjö och antogs i nov. 1837 till elev å apoteket Lejonet i Stockholm samt aflade d. 4 sept. 1841 inför apotekarsocietetens direktion farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Skänninge från d. 1 okt. 1841 till maj 1842, Vadstena från maj 1842 till maj 1844, Hjo från maj 1844 till juni 1846, Laholm från juni 1846 till juni 1847, Hjo från juni 1847 till febr. 1849, Mariestad från april 1849 till juli 1850, Ronneby från okt. till dec. 1851, Göta Lejon i Karlskrona från dec. 1851 till dec. 1854 och Vadstena från dec. 1854 till sept. 1855. Inskrefs vårterminen 1856 vid farmaceutiska institutet och tjänstgjorde under sommaren 1856 å apoteket Enhörningen i Göteborg samt sommaren 1857 å apoteket Nordstjärnan i Stockholm. Aflade d. 29 dec. 1857 apotekarexamen och tjänstgjorde därefter å apoteket Gripen i

Stockholm från jan. till mars 1858 och å apoteket Ugglan i samma stad från april 1858 till hösten 1860, däraf tre månader som föreståndare. Erhöll d. 7 juni 1860 privilegium å apoteket i Svenljunga, som af honom inrättades.

Död d. 9 maj 1867 i Svenljunga.

Gift d. 4 juli 1862 med MARIA SOFIA AUGUSTA DE FRESE, född d. 23 aug. 1838, död d. . . . 19... , dotter till possessionaten SVEN GEORG DE FRESE och JEANNETTE SOFIA CHARLOTTA BRANDT.

Barn: KRISTINA SOFIA GEORGINA, född d. 29 dec. 1865.

KULLGREN, KARL JOHAN ALEXANDER. Innehade apoteket i Svenljunga åren 1867—72. (Se under apoteket Markattan, numera Leoparden, Stockholm, sid. 43.)

HÖGDAHL, ANDERS FERDINAND. Innehade apoteket i Svenljunga åren 1872—92. (Se under apoteket i Söderköping, sid. 523.)

HEDENLUND, JOHAN ARON. Innehade apoteket i Svenljunga åren 1893—1902. (Se under apoteket i Piteå, sid. . . .)

DANIELSON, ANDERS KNUT. Innehade apoteket i Svenljunga åren 1902—10. (Se under apoteket Korpen i Göteborg, sid. 1124.)

LUNDGREN, CARL OLOF. Född d. 16 nov. 1854 i Ystad. *Föräldrar*: Kvarnägaren ANDREAS LUNDGREN, född d. 19 sept. 1820, död d. 13 okt. 1871, och ELNA CHRISTOFFERSDOTTER, född d. 1 maj 1819, död d. 22 nov. 1892.

L. idkade skolstudier åren 1866—71 vid Ystads elementarläroverk, antogs till elev å apoteket i Ystad d. 3 juni 1871 och aflade där d. 24 juli 1875 farmacie studiosi-examen. Han var därefter anställd å apoteken i Skurup till d. 6 okt. 1876, Broby till d. 1 juni 1882 och Båstad från d. 1 sept. 1882 till d. 5 aug. 1899. Inskrefs höstterminen 1899 vid farmaceutiska

institutet och aflade apotekarexamen d. 16 maj 1902. Tjänstgjorde somrarna 1900 och 1901 å apoteket i Båstad och efter aflagd apotekarexamen å apoteken Örnen i Karlstad till d. 7 mars 1904, Sala till d. 20 juni 1904, Säfsjö till d. 31 aug. 1904 och å apoteket i Svenljunga till d. 22 juni 1911, då han erhöll personligt privilegium å detta apotek, hvilket för Lundgrens räkning afsynades d. 24 okt. 1911.

Död d. 16 nov. 1921 i Svenljunga.

Gift d. 30 okt. 1911 med LOUISE REBECCA GRAFF, född d. 23 juli 1867, dotter till sjökaptenen i Båstad SAMUEL GUSTAF GRAFF och MARIA CHARLOTTA HÖÖK.

SJÖSTAM, AMANDUS THEODOR. Erhöll genom K. brefvet d. 24 aug. 1917 befrielse från sitt då innehafvande privilegium å apoteket i Stegeborg. Tjänstgjorde därefter från d. 1 jan. 1918 till d. 31 dec. 1921 å apoteket Sankt Erik i Stockholm och erhöll d. 3 mars 1922 privilegium å apoteket i Svenljunga. (Se under apoteket i Stegeborg, sid. 564.)

Död d. 15 maj 1923.

Apoteket i Trollhättan.

1861.

K. brefvet d. 24 aug. 1861 till sundhetskollegium angående inrättande af ett apotek med personligt privilegium i Trollhättan medgifver, »att ett själfständigt apotek med personligt privilegium må i Trollhättan anläggas, om kungörande hvaraf till sökandes efterrättelse I ägen att gå i författning». K. brefvet d. 21 febr. 1862 tillägger sedermera examinerade apotekaren F. G. Björklund personliga privilegiet å detta apotek, som efter vederbörlig afsyning öppnades för allmänheten d. 3 dec. 1862.

Apoteket var de första åren inrymdt efter hvartannat i tvenne obetydliga och olämpliga lägenheter i utkanten af samhället, tilldess Björklund 1865 genom köp förvärfvade fastigheten n:r 40 vid Stora torget, ett envånings trähus, som nu blef apotekets hemvist till år 1896, då apotekare C. A. Leth å tomten n:r 39 Storgatan, midt emot gamla apotekshuset uppförde en tvåningsbyggnad af sten med vindsvåning. Hit flyttades apoteket s. å. i präktiga lokaler och försågs med tidsenlig inredning och nya inventarier och här är det ännu beläget.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 4,000 kronor.

BJÖRKLUND, FREDRIK GOTTHARD. Född d. 4 maj 1799 i Norrtälje.

Föräldrar: Provinsiälläkaren, assessorn SVANTE BJÖRKLUND, född d. 15 sept. 1762, död d. 27 juni 1809, och ANNA BEATA ÅBERG, född d. 20 okt. 1769, död d. 28 juli 1853.

Efter skolstudier vid allmänna läroverket i Gävle, reste B. 1810 till Finland och antogs d. 16 juli 1814 till elev hos apotekare D. J. Skogman i Uleåborg samt aflade där d. 15 maj 1819 far-

macie studiosi-examen. Han återvände till Sverige s. å. och förkofrade i hufvudstaden sina kunskaper genom att bevista föreläsningarna af Berzelius, Stenhammar, Plagemann m. fl. År 1820 reste han åter till Finland och tjänstgjorde hos assessor C. W. Salingré å dennes apotek i Helsingfors, men återreste d. 25 nov. 1821 till Stockholm, där han fortsatte studierna. Tjänstgjorde från d. 22 maj 1822 å apoteket Kronan i Uppsala och inskrefs d. 12 okt. s. å. såsom student vid universitetet, hvarest han bevistade föreläsningarna i naturalhistoria och kemi. Aflade d. 4 dec. 1823 apotekarexamen och förordnades d. 18 maj 1824 att under apotekare N. J. Ulmgrens sjukdom förestå apoteket Hjorten i Örebro. Förestod apoteket Bävern i Härnösand från d. 1 sept. till d. 16 nov. 1826, då han erhöll förordnande att förestå apoteket i Strömstad. Inköpte d. 20 aug. 1827 apoteket Kronan i Uddevalla, som af honom erhöll detta namn. Sålde 1837 apoteket till apotekare H. M. Ohlsson som förenade detsamma med det i nämnda stad förut befintliga andra apoteket, benämndt provinsialapoteket.

B. inrättade 1836 vid Gustafsbergs hälsobrunn en s. k. Carlsbaderinrättning för beredande och servering af artificiella mineralvatten.

Köpte d. 21 mars 1838 apoteket i Strängnäs, hvarå han d. 23 juni s. å. erhöll privilegium.

Förordnades d. 24 okt. 1838 till inspektor för tullbevakningen och d. 1 juli 1839 att tillsvidare vara postmästare i Strängnäs.

Sålde år 1844 apoteket i Strängnäs och inköpte för 14,333 rdr 16 sk. banko apoteket i Nora jämte apoteksgården, men sålde det redan 1847 och bosatte sig 1849 som landtbrukare på Gråshult i Västergötland. Erhöll d. 7 maj 1857 förordnande att förestå apoteket å Karlsborg, men lämnade detta förordnande och blef i jan. 1862 föreståndare för läkemedelsförrådet vid Veterinärinrättningen i Stockholm. Erhöll d. 21 febr. s. å. privilegium på en ny apoteksanläggning i Trollhättan, hvilket apotek öppnades d. 3 dec. 1862.

B. blef d. 4 juli 1825 ledamot af Västernorrlands läns hushållningssällskap.

Han har från trycket utgifvit följande skrifter: *Blomspråk eller blommornas betydelse efter finska runor*. Uddevalla 1831. *Handbok för farmaceuter*. Uddevalla 1835. *Bref från Gutenberg om boktryckerikonstens uppfinning*. Öfversättning. Sträng-

näs 1841. *Handbok i farmakologi för veterinärer*. Vänersborg 1868.

I Farmaceutisk tidning 1840, n:r 9, har han publicerat *Några anmärkningar vid 1840 års svenska medicinaltaxa* och i n:r 10—11 *Reflexioner öfver farmacie-verket i Sverige*. Han hade äfven utarbetat en förteckning öfver apoteksinnehafvarne i riket sedan 1833 jämte åtskilliga biografiska upplysningar om dessa, hvilken handskrift han ställde till A. J. Bruzelius' förfogande, då denne utgaf sin Sveriges apotekarhistoria.

B. är äfven känd för sin bekanta blodigelsbalja, som han inventerade 1840 och för hvilken han 1871 erhöll pris.

R. V. O. 1884.

Död vid 95 års ålder d. 23 jan. 1894 i Trollhättan, då senior bland rikets apoteksinnehafvare.

Gift d. 10 jan. 1835 i Uddevalla med JOHANNA LANDÉN, född d. 14 april 1805, död d. 6 april 1891, dotter till magasinsförvaltaren ANDERS LANDÉN, född d. 1 okt. 1775, död d. 24 febr. 1837 och CHRISTINA CATHARINA INSULANDER, född d. 12 juni 1776, död d. 26 mars 1847.

Barn: ANNA CHRISTINA ELOMIR, född d. 3 febr. 1836; — SVANTE ANDERS, född d. 19 juni 1838, död d. 19 juni 1839; — SVANTE GOTTHARD, född d. 8 mars 1840, död d. 24 aug. 1845; — ELLINOR SOFIA, född d. 14 juli 1842; — ERHARD RUPERT, född d. 7 maj 1845. F. d. jägmästare.

LETH, CARL AXEL. Född d. 29 aug. 1845 i Åhus.

Föräldrar: Handlanden JUSTUS CHRISTOFFER LETH, född d. 21 maj 1820, död d. . . . 1888, och HENRIETTA ELISBETH VON SCHUBARTH, född d. 23 april 1817, död d. 10 april 1903.

L. genomgick 5 klasser af högre allmänna läroverket i Kristianstad, blef 1861 elev å apoteket Svanen i Kristianstad och aflade d. 10 febr. 1865 farmacie studiosi-examen samt d. 30 maj 1876 apotekarexamen. Tjänstgjorde å apoteken Svanen i Kristianstad, Lejonet i Gäfle, Kronan i Stockholm, i Sköfde, Finspong, Hjo, Falun, Karlshamn, Jämshög, Eslöf, Kronan i Borås och i Trollhättan såsom föreståndare åren 1887—94. Erhöll d. 13 sept. 1894 privilegium å apoteket i Trollhättan och d. 23 jan. 1903 transport till apoteket Lejonet i Växjö.

L. var ordförande i Trollhättans hälsovårdsnämnd, ledamot af dess kommunalnämnd och kyrkoråd, ledamot i styrelsen

för Trollhättans arbetarföreläsninginstitut och i kommittén för utredning af frågan om sökande af stadsrättigheter för Trollhättan m. m.

Död d. 18 mars 1903 i Växjö af hjärtförlamning, då han var nedrest till denna stad för att inventera apoteket som han stod i begrepp att emottaga.

Leth var en hedersman som få, och som kamrat minnesgod och vänfast.

Gift d. 25 april 1888 med EMMA CAROLINA OLSSON, född d. 27 april 1856, dotter till egendomsägaren MARTIN OLSSON och MARIA CARLSSON.

Äktenskapet var barnlöst.

CHRIGSTRÖM, SVEN DANIEL. Född d. 5 febr. 1849 i Kristianstad.

Föräldrar: Skomakarmästaren JOHANNES CHRIGSTRÖM, född d. 2 sept. 1824, död d. 23 okt. 1904, och JOHANNA STEDE, född d. 24 juni 1817, död d. 8 juni 1857.

C. idkade skolstudier vid högre allmänna läroverket i Kristianstad, genomgick fem klasser af detta och blef elev å apoteket i Båstad 1865. Aflade d. 10 okt. 1870 farmacie studiosi-examen och d. 31 jan. 1880 apotekarexamen. Tjänstgjorde å apoteken i Båstad, Lejonet i Landskrona, Hörby, Hedemora, Stjärnsund, Avesta, Hjorten i Göteborg, Fläkta Örnen i Malmö, Svanen i Stockholm, Kronan och Lejonet i Uppsala, i Hedemora och Jämshög. Erhöll d. 10 juli 1894 privilegium å apoteket i Backe och tillståndsbevis att hålla medikamentsförrådet i Ramsele från d. 26 sept. 1894 samt erhöll d. 30 okt. 1903 transport till apoteket i Trollhättan.

Han var ledamot af hälsovårdsnämnden i Trollhättan.

Död d. 5 juni 1910.

Gift d. 18 sept. 1895 med SELMA MATHILDA SEHLBERG, född d. 22 april 1866 i Stockholm, dotter till tunnbindarmästaren NILS CHRISTIAN SEHLBERG och MATHILDA CHARLOTTA SEHLBERG.

Barn: SVEN ERIK JOHAN, född d. 10 juli 1896, död d. 9 juni 1897; — KNUT WILHELM, född d. 26 okt. 1897. Medicine kandidat; — SVEN GUNNAR, född d. 29 jan. 1899, död d. 9 juni 1903; — ELLEN MATHILDA, född d. 19 aug. 1902. Kontorist hos folkskoledirektionen.

ANDRELL, PEHR OTTO. Född d. 3 juli 1854 i Mariestad.
Föräldrar: Skepparen NILS ANDERSSON, född d. 29 nov. 1827, död d. 2 okt. 1875, och MARIA CHRISTINA PERSDOTTER, född d. 27 aug. 1827, död d. 7 aug. 1897.

A. antogs till elev å apoteket i Skövde 1871, aflade d. 1 dec. 1874 farmacie studiosi-examen och d. 17 maj 1889 apotekar-examen. Tjänstgjorde å apoteken i Skövde, Skara, Nordstjärnan i Stockholm, åter i Skövde och i Stjärnsund som föreståndare åren 1881—93 samt i Sjöbo. Erhöll privilegium å apoteket i Norberg d. 31 maj 1901 samt tillstånd att hålla medikaments-förrådet i By, Stora Kopparbergs län 1904. Erhöll transport till apoteket i Trollhättan d. 8 nov. 1910.

A. var sekreterare och kassaförvaltare i Västmanlands läns apotekarförening och innehade i Norberg ett flertal förtroende-poster. Han var föreståndare för 1:sta klass poststationen i Stjärnsund åren 1883—92, ordförande i Norbergs sockens fattigvårdsstyrelse, ordförande i Norbergs municipalsamhälles hälsovårdsnämnd, ledamot af kommunalnämnden och i brandstods-nämnden i Norbergs distrikt, styrelseledamot i Norbergs badhusaktiebolag och i Norbergs byggnadsaktiebolag, kontrollör vid Bergslagens bryggeriaktiebolag samt statens kontrollstäm-pelförrättare för Norbergs distrikt.

Död d. 28 febr. 1919 i Göteborg.

Gift d. 20 nov. 1903 med ANNA CHARLOTTA NELANDER, född d. 9 maj 1868, dotter till sparbanksdirektören SVEN EMANUEL NELANDER och ANNA MARIA SVENSON.

Barn: ANNA MARIA ELISABETH (BETH), född d. 9 nov. 1904. Student; — BERTHA MARIA CHRISTINA (MAJSA), född d. 14 april 1906; — BROR PEHR OTTO, född d. 21 okt. 1910.

ELMSTEDT, CARL FREDRIK C—SON. Erhöll transport till apoteket i Trollhättan d. 24 okt. 1919. (Se under apoteket i Trosa, sid. 422.)

Apoteket i Mellerud.

1865.

K. brefvet d. 20 jan. 1865 till sundhetskolegium stadfäster »Örs pastoratsbors inom Elfsborgs län åtagande att åt den blifvande provinsialläkaren anskaffa och underhålla bostad inom Gunnarsnäs socken i närheten af Rostocks brunn» samt tillåter »att så snart provinsialläkaretjensten blifvit tillsatt, ett apotek med personligt privilegium i närheten af provinsialläkarestationen i vanlig ordning inrättas».

Genom K. brefvet d. 15 febr. 1867 tillades examinerade apotekaren C. A. H. Kjernander personligt privilegium å detta apotek, som öppnades för allmänheten efter skedd afsyning d. 10 dec. s. å. Apoteket, som benämndes Gunnarsnäs apotek, var jämte innehafvarens bostad förlagdt 1 och 2 tr. upp i hufvudbyggnaden å gården Norra Bäckebo, ej långt från provinsialläkarbostaden och Rostocks gamla hälsobrunn. Lokalerna voro hyrda för en tid af 2 år. 1869 flyttades apoteket till gården Backa belägen längre bort från omnämnda ställen, men äfven här fick apoteket ingen varaktig stad. Sommaren 1873 lät nämligen Kjernander i Mellerud uppföra en rymlig byggnad med källare och uthus och ditflyttade apoteket, som det uppgifves, på inrådan af landshöfdingen greve Erik Josias Sparre och utan Medicinalstyrelsens tillstånd. Flyttningen visade sig framsynt, då Mellerud genom Bergslagsbanan, som sedan följdes af Dalslandsbanan, utvecklade sig till ett betydande affärscentrum. Apoteket är ännu förlagdt i det af K. uppförda huset, som 1919—21 genomgick en grundling renovering.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 1,000 kronor.

KJERNANDER, CARL AXEL HENRIK. Var innehafvare af apoteket i Mellerud åren 1867—75. (Se under apoteket i Leksand, sid. .)

ESTELLE, JACOB FREDRIK VICTOR AMADÉE, Född d. 23 okt. 1835 i Kalmar.

Föräldrar: Fanjunkaren vid K. Smålands husarregemente, sedermera godsägaren LOUIS PAULIN VICTOR AMADÉE ESTELLE, född d. 16 febr. 1804 i Marseille, död d. 14 sept. 1867 och KARIN KJELLESTRÖM, född d. . . . 1805, död d. . . . 1847.

E. studerade åren 1847—52 vid högre elementarläroverket i Kalmar, antogs hösten 1852 till elev å apoteket i nämnda stad och aflade där d. 18 dec. 1856 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Oskarshamn 1857—58, Kronan i Norrköping 1858, Vasen i Linköping 1858—60, Enhörningen i Göteborg 1860—61, Kungälv 1861—63, Gripen i Nyköping 1864—66 samt Bävern i Västerås 1866—72. Inskrefs höstterminen 1872 vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 16 maj 1874 apotekarexamen. Tjänstgjorde därpå från d. 18 maj 1874 till d. 15 sept. 1876 å apoteket Nordstjärnan i Stockholm, tidvis såsom föreståndare och erhöll d. 21 juli 1876 privilegium å personliga apoteket i Gunnarsnäs distrikt samt från d. 27 dec. s. å. rättighet att hålla medikamentsförrådet vid Billingsfors bruk i norra Dalsland och sedan 1896 äfvenledes medikamentsförrådet i Ed.

Lifligt intresserad för kommunala värf innehade E. många förtroendeuppdrag, hvaribland må nämnas att han under en lång följd af år var ledamot af Älvsborgs läns landsting och i styrelsen för Älvsborgs läns folkhögskola.

Värderad i vida kretsar genom sitt anspråkslösa och vinnande sätt, förenadt med kraft och allvar, hade han förvärfvat sig många vänner, ej minst bland socknens fattiga, för hvilka han alltid hade ett ömmande hjärta.

Han åtnjöt sedan 1902 tjänstledighet på grund af vacklande hälsa.

Död d. 2 jan. 1907 i Stockholm.

Gift d. 26 april 1859 i Linköping med IDA REBECKA ELISABETH RYLANDER, född d. 29 juni 1834 i Västervik, dotter till musikdirektören JOHAN DIDRIK RYLANDER och ANNETTE LÖNNQVIST.

Barn: EMIL FREDRIK AMADÉE, född d. 30 sept. 1860, död d. 27 febr. 1921. Stadsingenjör i Växjö; — SVEA ELISABETH JULIE, född d. 5 febr. 1863, död d. 26 jan. 1864; — AXEL THEODOR KONSTANTIN, född d. 20 maj 1865. Civilingenjör, anställd hos Accumulatorens-Fabrik Aktiengesellschafts Hagen, Tyskland; — AUGUST VILHELM ROBERT, född d. 3 jan. 1874. Konsulattjänsteman i K. svenska generalkonsulatet i Montreal, Brittiska nordamerika; — ALBERT PETRUS EMANUEL, född d. 3 juni 1879. Köpman. Utvandrade till Nordamerika.

SVENSON, MARTIN LEWIN. Född d. 27 juni 1855 i Sannum, Od, Älvsborgs län.

Föräldrar: Landtbrukaren SVEN MAGNUSSON, född d. 9 dec. 1822, död d. 8 nov. 1908, och JOHANNA JOHANSSON, född d. 7 aug. 1822, död d. 3 jan. 1898.

S. genomgick 5-klassiga elementarläroverket och tekniska elementarskolan i Borås samt antogs 1878 som elev å apoteket Lejonet i Jönköping. Aflade d. 23 maj 1881 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde därefter å apoteken i Eksjö och Kronan i Borås samt inskrefs höstterminen 1884 vid farmaceutiska institutet, där han d. 22 maj 1886 aflade apotekarexamen. Han var därefter anställd å apoteken Nordstjärnan i Stockholm 1886—88, Storken i Malmö 1888—89, Hjorten i Göteborg 1889—94, Kronan i Malmö 1894—95, i Strömstad 1895—96, Svanen i Norrköping 1896 och i Mellerud 1896—1907, de senare fem åren som föreståndare. Erhöll d. 28 sept. 1907 privilegium å sistnämnda apotek, hvarmed också följde rättigheten att hålla medikamentsförrådet i Ed, hvilken rättighet upphörde, då detta år 1914 blef själfständigt.

Innehade 1895 apotekarsocietetens resestipendium och besökte då Åbo och Hälsingfors samt har af trycket utgifvit: *Studier öfver apoteksväsendet i Finland.*

S. var flera år sekreterare i Göteborgs farmaceutklubb och initiativtagare till farmaceuternas understödskassa för sjukdom och olycksfall.

Gift d. 21 sept. 1908 med Siw ANNA ELEONORA BROBECK, född d. 26 febr. 1881 i Vänersborg, dotter till sjökaptenen CARL AXEL JOHANSSON och HILDA AMANDA BROBECK.

Apoteket i Billingsfors.

1907.

Sedan Dalslands kanal i slutet af 1860-talet öppnats för allmän trafik uppstod efterhand en nydaning af de industriella anläggningarna vid de talrika vattenfallen. Behovet af ett apotek för norra Dalsland blef härigenom mera kännbart. År 1871 uppdrog Sundhetskollegium därför åt innehafvaren af apoteket i Gunnarsnäs, numera Mellerud, att genom en af kollegium godkänd föreståndare tillhandahålla ett medikamentsförråd i närheten af Billingsfors provinsialläkarstation.

Medikamentsförrådet afsynades d. 31 jan. 1872.

På grund af ett förenämnda år gifvet bemyndigande beslöt Medicinalstyrelsen sedermera 1907 hos K. Maj:t föreslå, att medikamentsförrådet skulle, sedan dess mångåriga innehafvare, apotekaren i Mellerud, J. F. V. A. Estelle aflidit, förändras till själfständigt apotek. Detta blef äfven K. Maj:ts beslut. Privilegiet tilldelades genom K. brefvet d. 28 sept. 1907 examinerade apotekaren C. Lundblad.

Medikamentsförrådet var förlagdt till en nyuppförd byggnad, belägen strax intill provinsialläkarens bostad. År 1888 flyttades det till en ny för ändamålet uppförd, rymligare byggnad strax bredvid den förra och år 1894 flyttades detsamma för andra gången i en ny, också för ändamålet uppförd byggnad, nära den nya järnvägsstationen.

Då medikamentsförrådet år 1907 förvandlades till själfständigt apotek gjordes en tillbyggnad till huset för åstadkommande af behöflig utökning af lokalerna, och när apoteket år 1917 öfvertogs af ny innehafvare, genomgick detsamma en genomgripande reparation och omdaning, hvarjämte denne anskaffade delvis ny inredning och nya ståndkärl m. m.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 600 kronor.

LUNDBLAD, CARL. Född d. 13 mars 1859 i Tågarp, Sireköpinge, Malmöhus län.

Föräldrar: Gästgivaren NILS LUNDBLAD, född d. 2 mars 1821, död d. 15 okt. 1888, och BOTHILDA NILSDOTTER, född d. 20 sept. 1830, död d. 16 dec. 1908.

Efter skolstudier vid elementarläroverket i Landskrona, blef L. d. 8 juni 1875 elev å apoteket Lejonet i nämnda stad och aflade d. 20 sept. 1879 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Båstad från d. 20 juni 1880 till d. 20 juli 1882, Bollnäs från d. 15 okt. 1882 till d. 15 sept. 1883 och Grangärde från d. 3 dec. 1883 till d. 1 juni 1886 samt inskrefs hösten 1886 vid farmaceutiska institutet, där han d. 17 jan. 1889 aflade apotekarexamen.

Efter att sedermera hafva tjänstgjort på Ljungby apotek till år 1907 erhöll han d. 20 sept. s. å. privilegium å apoteket i Billingsfors.

L. åtnjöt tjänstledighet sedan 1909.

Död d. 9 juli 1916 i Landskrona.

Ogift.

MOBERGER, JOHN VIKTOR. Född d. 26 febr. 1872 i Södra Vi, Kalmar län.

Föräldrar: Landtbrukaren G. VIKTOR MOBERGER, född d. 27 aug. 1836, död d. 1 mars 1909 och OLGA MARIA·CECILIA WESTERMARK, född d. 16 nov. 1842, död d. 31 mars 1881.

Efter erhållen undervisning i hemmet och i Vimmerby samt vid Linköpings högre allmänna läroverk antogs M. d. 7 juni 1887 till elev å apoteket Östgöta Lejon i Norrköping samt aflade d. 20 sept. 1890 vid farmaceutiska institutet farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter 1890—93 å apoteket Lejonet i Stockholm och inskrefs hösten 1893 vid farmaceutiska institutet, där han d. 20 maj 1895 aflade apotekarexamen.

Efter en kortare tjänstgöring å apoteket Gripen i Stockholm tillträdde han plats såsom laborant å apoteket Nordstjärnan i samma stad och innehade denna till d. 31 mars 1910, då han erhöll anställning å apoteket Vasen i Stockholm, hvilket apotek samtidigt öfvertagit Nordstjärnans droghandel och laboratorium. Erhöll d. 20 jan. 1917 privilegium å apoteket i Billingsfors, men kvarstannade å apoteket Vasen till den 23 april 1917, då han tillträdde nämnda apotek.

M. har inom apotekarkåren innehaft åtskilliga förtroendeuppdrag. Sålunda var han ordförande i farmaceutiska föreningen åren 1908—10 och vice ordförande åren 1907 samt 1911—15, ordförande i centralstyrelsen för Sveriges farmaceutförbund 1908—09, vice ordförande i Stockholmskretsen af Sveriges farmaceutförbund 1907—09 samt ledamot och kassaförvaltare i dess centralstyrelse 1910—13. Han var 1902 ledamot i kommittén för bildandet af en stipendiefond för apotekares fortsatta studier, år 1905 ledamot i kommittén för afgifvande af förslag till betygsättning i apotekarexamen, ledamot i nämnden för utdelande af stipendier från farmaceutiska föreningens stipendiefond åren 1908, 1912 och 1914, ledamot i en 1906 af apotekarsocieteten och Sveriges farmaceutförbund gemensamt tillsatt kommitté för utredning af frågan om yrkets rekrytering samt om de tekniska biträdenas arbete å apoteken, ledamot i en af apotekarsocieteten och Sveriges farmaceutförbund 1907 gemensamt tillsatt kommitté för lösande af frågan om löne reglering genom ålderstillägg samt ledamot 1915—16 i en af apotekarsocieteten och Sveriges farmaceutförbund gemensamt tillsatt kommitté för upprättande af förslag till allmän löne reglering genom ålderstillägg m. m.

M. har särskilt i farmaceutiska föreningen varit en flitig föredragshållare och har från trycket utgifvit följande skrifter: *Det Bettendorffska reagensets känslighet*. Nord. farm. tidskr. 1895. *Om smör- och margarinundersökningen med Pulfrichs' refraktometer*. Nord. farm. tidskr. 1895. *Om Rhizoma Graminis och dess förväxlingar*. Nord. farm. tidskr. 1895. *Om framställning af Sulfur præcipitatum*. Meddel. från farm. fören. 1898. *Huru bör apoteksväsendet ordnas efter 1920*. Farm. fören. förhandl. 1907. *Bör maturitetsexamen bibehållas som kompetensvillkor för inträde på apotekarbanan*. Farm. fören. förhandl. 1907. *Om apotekarkårens rekrytering och användning af tekniska biträden i apoteksarbetet*. Farm. revy 1907. *I lönefrågan*. Farm. revy 1907. *Bör farmacie kandidat-examen bibehållas?* Farm. fören. förhandl. 1908. *Apoteksväsendets administration*. Sv. farm. tidskr. 1908. *Om apoteksinnhafvares pensionering*. Farm. revy 1908. *Hvad är apotekarsocietets och de farmaceutiska föreningarnas uppgift?* Farm. fören. förhandl. 1908. *Hvad bör förstås med apoteksvara?* Farm. fören. förhandl. 1909. *Om Oxidum magnesium ponderosum*. Sv. farm. tidskr. 1909. *Apoteksarrendefrågan*. Farm.

revy. 1910. *Centrallaboratorium eller apotekslaboratorium*. Sv. farm. tidskr. 1920. *Arbetslöshetsproblemet*. Farm. revy 1923. *Obligatorisk gradpassering vid befordran till apoteksprivilegium*. Farm. revy 1923. Han har därjämte i de allmänna tidningarna publicerat ett flertal uppsatser.

M. innehar K. sällskapets Pro Patria guldmedalj.

Gift 1) med ANNA SOFIA ELISABETH CLARBERG, född d. 10 sept. 1873, död d. 15 maj 1915, dotter till fabrikören AUGUST CLARBERG och MATHILDA FORSLUND.

Barn: ANNA LISA, född d. 9 aug. 1901; — JOHAN TORE, född d. 4 april 1904; — OLGA VIKTORIA, född d. 13 sept. 1906; — TAGE VIKTOR, född d. 15 jan. 1915.

2) d. 14 maj 1917 med SIGNE GUSTAFVA ELISABETH AF TROLLE, född d. 7 juni 1886, dotter till byggmästaren NILS HENNING VIKTOR AF TROLLE och GUSTAFVA CHARLOTTA BERGSTRÖM.

Barn: JOHN GUNNAR VIKTOR, född d. 27 mars 1918; — GÖRAN ARVID, född d. 5 dec. 1919; — INGRID MARIA, född d. 30 april 1921.

Apoteket i Högsäter.

1918.

K. brevet d. 2 nov. 1892, som beviljar statsbidrag för aflö-
nande af en extra provinsialläkare i Högsäters distrikt med-
gifver samtidigt att ett medikamentsförråd finge inrättas där-
städes och hållas tillgängligt till 1896 års utgång. K. brevet
d. 18 dec. 1896 bemyndigar ytterligare medicinalstyrelsen »upp-
draga åt någon lämplig apoteksinnehafvare att under iakttagande
af gällande föreskrifter angående medikamentshandel och under
den kontroll, I kunden finna skäligt att ytterligare föreskrifva,
till försäljning genom en af Eder godkänd föreståndare efter
1897 års ingång tillhandahålla ett medikamentsförråd i när-
maste granskapet af läkarestationen intill slutet af år 1901, så-
vida apoteksinnehafvaren ett sådant åtagande behörigen fullgör
och e. provinsialläkaren är på platsen anställd eller, om hans
befattning är ledig, annan läkare der finnes, dock med skyl-
dighet för Eder att om fel vid ifrågavarande medikamentsförråds
beskaffenhet eller handhavande eller ock annan omständighet
skulle dertill föranleda, återkalla ett sådant uppdrag och det-
samma till annan apoteksinnehafvare öfverlåta; egande veder-
börande kommunalmyndigheter att i början af år 1901 med
stöd af den erfarenhet, som kunnat vinnas rörande behovet
af en apoteksinrättning inom distriktet, inkomma med und.
hemställan om medikamentsförrådets bibehållande, upphörande
eller förändring till själfständigt apotek.»

Oktrojen för medikamentsförrådet förnyades sedan ytterligare
till och med 1918, då läkarstyrelsen i Högsäters extra provin-
sialläkar-distrikt inkom till Medicinalstyrelsen med framställning
om förrådets frigörande till själfständigt apotek. Sedan Medi-
cinalstyrelsen inhämtat utlåtanden från K. bhde i Älvsborgs
län och apotekarsocietetens direktion hemställde styrelsen i
skrifvelse d. 28 febr. 1918 hos K. Maj:t om förrådets förvand-
ling till själfständigt apotek och anförde för sin del att sty-

relsen i und. skrifvelse d. 29 mars 1915 förklarar sig visserligen inse möjligheten af en förändring af medikamentsförrådet i Högsäter till själfständigt apotek icke utesluten, då årliga omsättningen vid förrådet i det närmaste uppgått till hvad styrelsen vid föregående tillfällen betecknat såsom minimum för en dylik förändring, eller 13,000 kronor, men höll styrelsen före att, särskildt med hänsyn till möjligheten af ett lasarets förläggande till Bäckefors, med afgörande af frågan borde anstå till 1918, då förhållandena bättre kunde öfverskådas. Uppförandet af ett lasarett vid Bäckefors vore numera beslutadt af Älvsborgs läns landsting, hvarjämte af landstingets lasaretskommitté ritningar och kostnadsförslag till lasarettet hade uppgjorts.

Visserligen torde den betydliga stegringen af omsättningen vid medikamentsförrådet i Högsäter under de två senast förflutna åren till stor del vara att tillskrifva de nu rådande höga priserna å apoteksvaror och öfriga läkemedel, anför styrelsen vidare, men äfven om detta toges i beaktande, syntes dock omsättningen numera tillräcklig för att gifva ett själfständigt apotek i Högsäter ekonomisk bärkraft, hvarför medicinalstyrelsen hemställde, att medikamentsförrådet i Högsäter måtte få snarast möjligt förändras till själfständigt apotek. K. brevet d. 26 april 1918 föreskref sedermera i öfverensstämmelse med medicinalstyrelsens förslag.

Privilegiet tilldelades legitimerade apotekaren K. E. F. Svensson genom K. brevet d. 11 okt. 1918.

Medikamentsförrådet, som tilldelades apoteket i Uddevalla, inrättades 1893 vid Fågelandas tingställe omkring 3 km. från Högsäters kyrka och öppnades för allmänheten efter afsyning d. 26 juni s. å. Det flyttades år 1898 till Högsäters stations-samhälle och afsynades där d. 28 nov. s. å. samt är ännu beläget här.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 500 kronor.

SVENSSON, KARL EMIL FREDRIK. Född d. 30 jan. 1870 i Lund.

Föräldrar: Vaktmästaren SVEN SVENSSON, född d. 20 juni

1835, död d. 16 okt. 1912, och OLIVIA KRISTINA KNUTSSON, född d. 9 okt. 1834, död d. 30 mars 1908.

Efter skolstudier vid en förberedande skola och vid Lunds högre allmänna läroverk åren 1881—88 antogs S. till elev å apoteket Elefanten i Karlshamn d. 28 febr. 1888 och aflade farmaciestudiosi-examen d. 27 maj 1891. Konditionerade därefter å samma apotek från d. 1 juni 1891 till d. 30 nov. s. å., Hjorten i Lund från d. 1 dec. 1891 till d. 31 aug. 1893 samt från d. 1 sept. 1893 till d. 20 sept. s. å. och från d. 1 juni 1894 till d. 31 aug. s. å., Gripen i Stockholm från d. 1 juni 1895 till d. 31 aug. 1896, apoteket i Kopparberg från d. 1 juni 1897 till d. 31 okt. s. å. samt från d. 1 nov. 1897 till d. 15 april 1898, Hjorten i Lund under tiden d. 20 april 1898—15 sept. 1905, d. 1 juni 1906—31 aug. s. å. och d. 25 maj 1907—12 dec. s. å. Aflade apotekarexamen d. 14 dec. 1907 och tjänstgjorde sedan å apoteken Hjorten i Lund från d. 12 dec. 1907 till d. 31 dec. 1914 och i Älmhult från d. 1 jan. 1915 till d. 9 jan. 1918 samt förestod medikamentsförrådet i Högsäter från d. 10 jan. 1918, tilldess detta öfvergick till själfständigt apotek, då han d. 11 okt. 1918 erhöll privilegium å detsamma. Apoteket afsynades för hans räkning d. 1 febr. 1919.

Gift d. 9 sept. 1910 med ANNA BENGTTSSON, född d. 21 okt. 1875, dotter till landtbrukaren BENGT LARSSON och BENGTA MÅNSDOTTER.

Barn: STEN ERIK, född d. 29 sept. 1911; — ANNA BRITA, född d. 15 aug. 1914.

Apoteket i Ed.

1914.

Genom K. brefvet d. 24 april 1896 bemyndigades medicinalstyrelsen att på vanliga villkor uppdraga åt lämplig apoteks-innehafvare att vid Eds järnvägsstation, i närheten af extra provinsialläkarens bostad, inrätta ett medikamentsförråd, dock ej längre än till och med år 1900. Tillstånd att tillhandahålla detta meddelades innehafvaren af apoteket i Mellerud. Medikamentsförrådet öppnades för allmänheten efter d. 5 och 6 febr. 1897 skedd afsyning. Genom K. brefven d. 10 aug. 1900, d. 6 sept. 1905 och d. 23 sept. 1910 förlängdes oktrojen till 1913 års utgång.

År 1905 inkommo tvenne mindre socknar inom läkardistriktet till konungen med begäran att apoteksinrättningen måtte förändras till självständigt apotek samt att privilegiet måtte tilldelas dåvarande föreståndaren. Ansökningen blef dock afslagen.

Sedan Dals-Eds kommunalnämnd d. 24 febr. 1913 inkommit med underdånig ansökan om apoteksinrättningens bibehållande och därvid med hänsyn till, att det förutvarande extra provinsialläkardistriktet förändrats till ordinarie distrikt, begärt att ett självständigt apotek måtte inrättas, och sedan Medicinalstyrelsen, efter erhållen remiss, infortrat yttrande från ortsmyndigheterna och förrådets innehafvare i skrifvelse d. 23 maj 1913 hemställt, att K. Maj:t måtte lämna nådig föreskrift, att ett självständigt apotek skall så snart som möjligt inrättas vid Eds järnvägsstation i närheten af provinsialläkarens bostad, bestämde K. Maj:t genom brefvet d. 25 juli 1913, att ett självständigt apotek med personligt privilegium skulle inrättas efter 1914 års början.

Privilegiet å apoteket tilldelades genom K. brefvet d. 24 jan. 1914 förrådets dåvarande föreståndare, examinerade apotekaren A. Sjöholm, som, sedan afsevärda förändringar vidtagits, lät afsyna apoteket d. 7, 8 och 9 maj s. å.

Den förste innehafvaren af medikamentsförrådet inrättade detsamma i en i närheten af järnvägsstationen belägen byggnad och i samma hus är apoteket inrymdt, äfven efter det att detsamma blifvit själfständigt.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 500 kronor.

SJÖHOLM, ANDERS. Född d. 30 nov. 1865 i Oppmanna, Kristianstads län.

Föräldrar: Landtbrukaren OLA NILSSON SJÖHOLM, född d. 23 aug. 1832, död d. 22 april 1908, och ELNA NILSSON, född d. 19 febr. 1831, död d. 15 aug. 1882.

S. idkade skolstudier vid Kristianstads högre allmänna läroverk åren 1877—82, antogs till elev å hofapoteket Lejonet i Stockholm d. 1 okt. 1882 och aflade farmacie studiosi-examen vid farmaceutiska institutet d. 29 jan. 1886. Tjänstgjorde där-efter å apoteket Lejonet i Stockholm till d. 1 juli 1886 och å apoteket i Oskarshamn från d. 15 juli 1886 till d. 1 sept. 1887 samt från d. 18 maj 1888 till d. 26 sept. s. å. Inskrefs vid farmaceutiska institutet hösten 1887 och aflade apotekarexamen d. 20 maj 1889. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Hjo från d. 1 juli till d. 31 aug. 1889, Uddevalla från d. 1 sept. 1889 till d. 30 nov. 1891, Västervik från d. 1 dec. 1891 till d. 30 april 1893, därunder såsom föreståndare för filialapoteket i Gamleby från d. 22 juli 1892 till d. 30 aug. s. å. Han var därefter föreståndare för medikamentsförrådet i Högsäter från d. 1 maj 1893 till d. 30 april 1902. Tjänstgjorde sedan å apoteket i Mellerud från d. 1 maj 1902 till d. 30 sept. s. å. och var föreståndare för apoteket i Mellerud från d. 1 okt. 1902 till d. 23 jan. 1914 då han erhöll privilegium å apoteket i Ed.

S. är sedan d. 30 nov. 1922 af Medicinalstyrelsen utsedd till arrendator af apoteket Gripen i Malmö.

Bland förtroendeuppdrag, som S. innehaft må nämnas att han under vistelsen i Mellerud var ordförande i Melleruds köpingskommitté, hvars arbete afslutades 1907, ordförande i Holms sockens kommunalstämma, ordförande i Melleruds Elektriska aktiebolag och vice ordförande i Melleruds föreläsningssällskap. I Ed var han ordförande i Dals-Eds kommu-

nalfullmäktige och kommunalstämma, ordförande i styrelsen för aktiebolaget Eds landtmannaaffär och i aktiebolaget Hökedalens kraftstation samt revisor i aktiebolaget Dalslands bank.

Gift d. 22 okt. 1902 med ANNA SOFIA ANDERSSON, född d. 17 aug. 1876, dotter till landtbrukaren och häradsdomaren JAN MAGNUS ANDERSSON och KAROLINA JONASSON.

Barn: MAGNUS ANDERS, född d. 22 juli 1903. Medicine studerande; — ELNA KARIN MARGARETA, född d. 31 mars 1905. Studerande; — BIRGIT ANNA INGEGÄRD, född d. 7 april 1907, död d. 31 april 1916; — SIV ALFHILD MARIANNE, född d. 26 jan. 1909; — IRMA GUNVOR SOFIA, född d. 1 febr. 1912, död d. 18 mars 1914.

NYMAN, THURE VALENTIN. Född d. 8 febr. 1872 i Skälvum, Skaraborgs län.

Föräldrar: Länsveterinären NILS FREDRIK NYMAN, född d. 15 juni 1838, död d. 10 april 1911, och JOSEFINA ALBERTINA SJÖBERG, född d. 12 april 1846.

N. idkade skolstudier vid Haparanda femklassiga läroverk 1882—84 och fortsatte dessa vid Växjö högre allmänna läroverk 1884—89 samt antogs d. 17 maj s. å. till elev å apoteket Lejonet i Växjö. Aflade d. 24 jan. 1893 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde å samma apotek från d. 1 febr. 1893 till d. 1 aug. 1894 samt å apoteket i Borgholm från d. 2 aug. 1894 till d. 5 sept. 1895. Inskrefs höstterminen 1895 vid farmaceutiska institutet och aflade där d. 24 maj 1897 apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter å apoteket Bävern i Västerås från d. 28 maj 1897 till d. 31 dec. 1907 samt å apoteket Hjorten i samma stad från samma dag till d. 14 april 1923. Erhöll d. 23 mars 1923 personligt privilegium å apoteket i Ed.

N. tilldelades 1922 K. sällskapets Pro Patria större guldmedalj.

Apoteket i Herrljunga.

1903.

Hos K. Maj:t hade under 1898 ett flertal socknar inom Herrljunga, Alingsås och Vara provinsialläkardistrikt gjort ansökan om inrättande i Herrljunga af ett apotek. Efter remiss till Medicinalstyrelsen, tillstyrkte denna, efter gjord utredning, i skrifvelse d. 31 aug. s. å. inrättandet af ett medikamentsförråd på platsen, »då det kunde antagas att inom apotekets område komme en befolkning af 12—15,000 personer, hvilket väl torde få anses fullkomligt tillräckligt att betrygga apotekets bärighet samt att en mycket gynnsam omständighet tillkomme, att apoteket skulle blifva beläget i ett stort, lifligt och framåtgående stationssamhälle med ytterst fördelaktiga kommunikationer, som gäfvade tillfälle att genom omfattande handköpsrörelse, vattentillverkning och dylikt uppdrifva omsättningen».

K. brefvet d. 23 sept. 1898 anbefaller därefter Medicinalstyrelsen att uppdraga åt någon lämplig apoteksinnehafvare att vid Herrljunga järnvägsstation och i närheten af extra provinsialläkarens bostad inrätta och för tiden intill utgången af år 1903 tillhandahålla ett medikamentsförråd, ägande vederbörande under förra hälften af 1903 att med stöd af den erfarenhet, som kunnat vinnas rörande behovet af en apoteksinrättning i Herrljunga, inkomma med und. hemställan om medikamentsförrådets bibehållande, upphörande eller förändring till själfständigt apotek.

I april 1903 ingick därefter vederbörande kommun till K. Maj:t med anhållan om förrådets förändring med 1904 års ingång till själfständigt apotek. Medicinalstyrelsen, till hvilken ärendet remitterades, infordrade i följd däraf yttrande från apoteksinnehafvaren i Vara, länsstyrelsen i Älvsborgs län, extra provinsialläkaren i Herrljunga distrikt och förste provinsialläkaren i länet och inkom därefter, efter att hafva afböjt en begäran från innehafvaren af stamapoteket om förlängd oktroj

af tre år för medikamentsförrådet, till K. Maj:t med tillstyrkan af dess förändrande till själfständigt apotek. Med godkännande af medicinalstyrelsens förslag föreskref K. Maj:t sedermera d. 21 aug. 1903 att ett själfständigt apotek med personligt privilegium skulle, så snart ske kunde, efter ingången af år 1904 inrättas vid Herrljunga järnvägsstation.

Privilegiet tilldelades genom K. brefvet d. 29 jan. 1904 examinerade apotekaren A. S. Trolander, för hvars räkning apoteket afsynades d. 3—4 okt. 1904.

Medikamentsförrådet, som vid dess inrättande tilldelades innehafvaren af apoteket i Vara, förlades af denne till huset n:r 6 Arvidsgården, men flyttades år 1906, efter dess förändring till själfständigt apotek, af apotekare Trolander till ett nyuppfördt hus i närheten af järnvägsstationen, där det ännu är beläget.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 600 kronor.

TROLANDER, ANDERS SEBASTIAN. Var innehafvare af apoteket i Herrljunga åren 1904—14. (Se under apoteket Lejonet i Växjö, sid. 647.)

ÖSTERGREN, AXEL. Född d. 16 nov. 1865 i Karlskrona.

Föräldrar: Sekreteraren i varfschefens i Karlskrona kansli ADOLF AUGUST THEODOR ÖSTERGREN, född d. 23 jan. 1832, död i Stockholm d. 5 juli 1871, och SALLY CAROLINA SMITH, född d. 23 jan. 1838.

Efter skolstudier vid högre allmänna läroverket i Karlskrona åren 1876—83 antogs Ö. d. 28 mars 1883 till elev å apoteket Tre kronor i samma stad. Aflade farmacie studiosi-examen d. 24 sept. 1886 och tjänstgjorde fortfarande å samma apotek till hösten 1887, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Aflade apotekarexamen d. 18 jan. 1890 och tjänstgjorde sommaren 1888—89 och dec. 1889—jan. 1890 å apoteket Lejonet i Stockholm. Vikarierade därefter å medikamentsförrådet i Ytterlännäs, numera apoteket i Nyland, från d. 22 jan. till d. 21 mars 1890 samt tjänstgjorde sedan å apoteken i Örnsköldsvik från

d. 22 mars till d. 30 sept. 1890, Ugglan i Stockholm från d. 1 okt. 1890 till d. 10 aug. 1892, i Köping från d. 11 aug. till d. 15 nov. 1892, Simrishamn från d. 1 febr. till d. 17 juli 1893 och å apoteket Lejonet i Stockholm från d. 18 juli 1893 till d. 6 nov. 1914, då han erhöll personligt privilegium å apoteket i Herrljunga, som för hans räkning afsynades d. 6—7 febr. 1915.

Ö. är sedan d. 1 okt. 1921, på grund af sjuklighet, befriad från skötseln af apoteket och förestås detsamma af legitimerade apotekaren Hans Herman Hackzell såsom arrendator.

Gift d. 11 maj 1901 i Stockholm med ANNA MARIA ROMAN, född d. 16 aug. 1871, dotter till kassören ALFRED ROMAN och JULIA ALFONSINA KJEBON.

Barn: En dotter, född d. 6 mars 1902, död d. 8 mars s. å.

Apoteket i Kinna.

1899.

Under en följd af år hade en extra provinsialläkare med rätt till tjänstårsberäkning varit bosatt i Kinna, hvarför behovet af ett apotek på platsen gjorde sig kännbart. Vid kommunalstämma d. 9 nov. 1897 fattades också enhälligt beslut, »dels att af kommunens medel anslå ett belopp af 300 kronor årligen såsom hyresbidrag till lokal för ett blifvande medikamentsförråd i Kinna by, att utgå under 5 års tid, räknadt från den dag läkemedelsförsäljning härstädes öppnas, dels att kommunen skulle ingå till K. Maj:t med underdånig framställning om inrättandet i Kinna by i närheten af extra provinsialläkarens bostad af ett under något apotek lydande medikamentsförråd».

Då emellertid apotekaren i Skene på förfrågan förklarade sig icke villig att anlägga medikamentsförrådet, beslöto Kinnaborna i stället söka få till stånd ett själfständigt apotek och på kommunalstämma d. 1 maj 1899 beslöts »på förekommen anledning» »att under 5 år lämna ett hyresbidrag af 300 kronor, för ett själfständigt apotek, därest ett sådant skulle i nåder beslutas». Ansträngningarna kröntes också med framgång, ty genom K. brefvet d. 25 aug. 1899 bestämdes, att ett själfständigt apotek med personligt privilegium skulle inrättas i Kinna.

Privilegiet tilldelades genom K. brefvet d. 15 dec. 1899 examinerade apotekare C. G. Bergqvist som inrättade apoteket i den förhryda lägenhet, där det ännu är beläget, och öppnade detsamma för allmänheten, efter d. 21 och 22 april 1900 skedd afsyning.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 1,000 kronor.

BERGQVIST, CARL GUSTAF. Var innehafvare af apoteket i Kinna åren 1900—08. (Se under apoteket i Vänersborg sid. 1213.)

ARONSSON, ERIK JOHAN. Född d. 7 april 1863 i Vårdsberg, Östergötlands län.

Föräldrar:

Efter skolstudier vid Linköpings högre allmänna läroverk antogs A. d. 1 sept. 1879 till elev å apoteket Korpen i Stockholm, aflade d. 24 maj 1883 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde å samma apotek till d. 1 sept. 1883 samt å apoteket Kronan i Norrköping från d. 1 sept. 1883 till d. 1 okt. 1887, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Tjänstgjorde under sommaren 1888 på apoteken i Broby och Kronan i Kristianstad samt aflade apotekarexamen d. 17 maj 1889. Han tjänstgjorde därefter å apoteket Kronan i Kristianstad från d. 22 maj 1889 till d. 15 mars 1909.

Erhöll d. 19 febr. 1909 privilegium på apoteket i Kinna, hvilket apotek d. 29—30 mars s. å. afsynades för hans räkning. Erhöll d. 25 maj 1923 transport till apoteket i Västervik.

Gift d. 15 nov. 1902 med HILDA AXELINA ÅSTRÖM, född d. 23 okt. 1870, dotter till sergeanten vid K. Vendes artilleriregemente JOHAN ALEXIUS ÅSTRÖM och KARIN LAVESSON.

Barn: ERIK TORE ALEXIUS, född d. 21 sept. 1904, död d. 19 okt. 1904; — KARIN HJÖRDIS LOUISE, född d. 5 sept. 1905; — ANNA och OLGA, födda d. 25 sept. 1911, tvillingar; — INGA HILDA ELSA, född d. 11 jan. 1918.