

Malmöhus län.

Malmö.

Provinsialapoteket.

1554.

Redan 1554 synes apotekare hafva funnits i Malmö, ty enligt dess kyrkoböcker begrofs här detta år hustrun till Rasmus apotekare. Denne är troligen identisk med Erasmus Paludanus, hvars son 1603 — då guldsmedsgesäll i Köpenhamn — hos borgmästare och råd i Malmö anhåller om intyg angående sin äkta börd, ty Paludanus nämnes i ansökan hafva varit apotekare i Malmö.

D. 4 april 1571 erhöll Erasmus van dem Brucke konungens af Danmark bref på rättighet att bosätta sig i Malmö och där inrätta apotek och samtidigt beviljades honom frihet från skatt och borgerliga utskylder samt att icke något annat apotek skulle få upprättas i Skåne. Sannolikt är det samme man, som 1577 finnes antecknad såsom begrafven i Malmö.

Efter van dem Brucke synes Antonius hafva varit apotekare i Malmö, ty 1585—86 begrofs ett hans barn och åren 1601 samt 1602 erhöll »Mäster Antonius» af stadens styresmän 40 mark till hushyra för sitt välförhållande såsom apotekare. Redan 1603 hade han dock afgått med döden, ty detta år erhöll hans änka af staden penningar till hyran för ett halft år.

År 1608 synes Gregers hafva varit apotekare i Malmö, ty kyrkoböckerna finnes antecknad, att han detta år ingick äktenskap med Lutze Willamsen.

D. 8 april 1644 erhöll apotekaren i Lund Baltzar Stobæus kallelse af borgmästare och råd i Malmö att ensam vara apotekare därstädes och skulle, så länge han, hans hustru och barn innehade apoteket, detsamma vara fritt från alla skatter

till kronan och staden. Dock finge han vid äfventyr af privilegiernas förlust »icke hålla något otillbörligt drickeshus, som kunde ske Gud till förtörnelse och menigheten till förargelse». S. synes äfven hafva mottagit kallelsen, men dog ej långt där-efter, ty d. 22 febr. 1645 förrättades bouppteckning efter honom och hans hustru. Bouppteckningen upptager en mängd apoteksutensilier och redskap.

Sedan Skåne kommit under svenska kronan utfärdade dåvarande generalguvernören Gustaf Otto Stenbock 1659 privilegier för det s. k. provinsialapoteket och innehade då sannolikt Valentin Zimmerman apoteket. Malmö rådstuprotokoll af d. 10 dec. 1655 omnämner honom såsom apotekare då. Han synes hafva varit mindre skötsam, ty d. 7 maj 1666 dömdes han af rådsturätten att inom 15 dagar infria en skuld till hospitalet på »300 slette daler» samt att afflytta från stadens hus, på det att apotekaren Jakob, »som hit til staden blifwit vocerit» må kunna inflytta. Denne var med stor sannolikhet den af Sacklén såsom Malmö förste apotekare omtalade Jacob Bützow. Huru länge han innehade apoteket vet man ej, men år 1668 var han död, ty detta år uttager hans broder, Eucharius Bützow, som var pastor i Stralsund, stämning å stadsfogden i Malmö med anledning af arfsskiftet efter »Bützow apotekare».

Den siste innehafvaren av apoteket var G. Lindbom. Denne måste lämna apoteket på grund af iråkade skulder. Han gjorde konkurs 1767 och apoteket förseglades samt hölls stängdt några år, tills innehafvaren af apoteket Fläkta Örn i Malmö, P. M. Kjellström, med stöd af K. resolution d. 27 jan. 1769 samt d. 22 juni 1773 inlöste det äldre apotekets privilegier, åtog sig skuldernas betalning samt förenade apoteket med sitt eget. Enligt resolutionen ägde emellertid Kjellström, om stadens tillväxt fordrade anläggning af ett andra apotek, att af den nya apotekaren åtnjuta ersättning, för hvad han för nämnda privilegier utbetaladt. Detta inträffade äfven längre fram, ty J. F. Barkman, som d. 24 okt. 1821 erhöill privilegium på inrättande af ett andra apotek i Malmö, öppnade detsamma först d. 1 okt. 1822, sedan han visat sig till fullo hafva ersatt Kjellströms arfvingar, hvad denne betalt för privilegierna till den siste ägarens af provinsialapoteket rättsinnehafvare. Nuvarande apoteket Lejonet kan alltså sägas hafva uppstått ur Malmö äldsta apotek, det gamla provinsialapoteket.

Apoteket var beläget vid södra sidan af och ungefär midt på Kyrkogatan i gården N:o 356 enligt 1694 års nummerordning och i samma hus befann det sig äfven, då detsamma, som ofvan blifvit nämndt, öfvertogs af apotekare Kjellström på Fläkta Örnen.

BÜTZOW, JACOB. Född d. . . .

Föräldrar:

Inrättade apoteket sannolikt 1662 efter tillstånd af fältmarskalken greve Gustaf Otto Stenbock.

Säkra uppgifter angående Bützow saknas, men att han någon gång på 1660-talet varit apotekare i Malmö framgår af Malmö Rådsprotokoll d. 25 juni 1668. Enligt detta uttager nämligen pastor Eucharius Bützow från Stralsund stämning å stadsfogden med anledning af arfsskiftet efter brodern, apotekaren Jacob Bützow. I register öfver bouppteckningar och skrifter i Malmö stad för åren 1546—1802 finnes under N:o 947 äfven upptagen bouppteckning öfver aflidne »guvernementsapotekaren Jacob Bützow» men själfva instrumentet förefinnes icke.

Död d. . . .

Gift d. . . .

DIETERICH, CHRISTOFFER. Född d. 27 maj 1640 i Jever, Tyskland.

Föräldrar:

D. erhöll 1673 transport af privilegierna och d. 21 febr. 1677 stadfästelse på desamma jämte provinsial-apotekarefullmakt.

D. var en mångbetrodd man inom Malmö samhälle. Sålunda hade han under åren 1686—93 uppsikt öfver uppförandet af Caroli eller tyska kyrkan, och i denna kyrka finnes öfver honom uppsatt ett vackert epitafium. Han var äfven åren 1687—97 rådman i Malmö och blef 1694 præses i kämnärsrätten.

D. sökte 1696, sedan apotekare Christian Erman i Lund s. å. »sitt apotek här i staden cederat» att få i Lund inrätta ett apotek och »med goda medikamenter fournera», med villkor

att behålla privilegiet i Malmö samt att liksom Erman erhålla 50 daler om året i hyresersättning. Någon öfverenskommelse blef icke af och följande året underhandlades med D. men utan resultat.

Död d. 21 jan. 1698 och begrafd i Petrikyrkan.

Gift d. . . . med ELISABETH FLORENTZIN, född i Stralsund d. 16 dec. 1644, död d. 24 mars 1708, dotter till . . .

Barn: CHRISTOFFER, född d. 13 mars 1670, död d. 16 aug. 1726. Apotekare (se nedan); — LORENS, född d. . . ., död d. . . . 1732; — JACOB, född d. . . . 1674, död d. . . . Apotekare i Lund, senare i Landskrona; — CATHARINA MARIA, född d. . . ., död d. . . ., gift med borgmästaren i Hälsingborg ANTON PARMENTS, född d. . . ., död d. . . . 1705; — SOFIA ELISABETH, född d. . . ., död d. . . ., gift d. 31 maj 1698 med kyrkoinspektoren i Hälsingborg JOHAN STEENHOF, född på 1670-talet, död d. . . .

DIETERICH, CHRISTOFFER. Född d. 13 mars 1670.

Föräldrar: Apotekaren CHRISTOFFER DIETERICH, född d. 27 maj 1640, död d. 21 jan. 1698, och ELISABETH FLORENTZIN, född d. 16 dec. 1644, död d. 24 mars 1708.

Student i Lund 1683. Tillträdde apoteket 1698. Han lämnade emellertid någon tid under pesttiden 1712 staden af fruktan för den härjande farsoten och fingo Malmöborna under denna tid hämta sitt behof af läkemedel från apoteket i Lund.

Död d. 16 aug. 1726 i Malmö och begrafven i S:t Petri kyrka.

Gift d. 25 okt. 1699 med INGEBORG PETREJUS, född d. 21 dec. 1683, död d. 1 sept. 1723, dotter till borgmästaren i Kristianstad JOHAN PETREJUS och ÖLLEGÅRD HANSDOTTER.

Barn: CHRISTOFFER, född d. 1 sept. 1700, begr. d. 22 juni 1702; — JOHAN, född d. 16 febr. 1702, begr. d. 11 febr. 1708; — CHRISTOFFER, född d. 10 mars 1703, död d. . . . 1752, begr. d. 29 jan. s. å. Apotekare; — CARL MAGNUS, född d. 29 aug. 1705, död d. . . .; — LORENS, född d. 25 okt. 1706, död d. . . .; — JOHAN, född d. 12 jan. 1709, död d. . . .; — EVA CHARLOTTA, född d. 22 april 1710, död d. . . ., gift d. 10 sept. 1729 med köpmannen CHRISTOFFER REICHEL, född d. . . . 1697, begr. d. 23 jan. 1736; — ULRIKA CHRISTINA ÖLLEGÅRD, född d. 18 mars 1715, död d. 22 mars s. å.; — ÖLLEGÅRD ELISABETH, född d. 4 juli 1717, död d. . . .; — GUSTAF, född d. 3 sept. 1718, begr. d. 9 nov. s. å.

DIETERICH, CHRISTOFFER. Född d. 10 mars 1703 i Malmö.

Föräldrar: Apotekaren CHRISTOFFER DIETERICH, född d. 13 mars 1670, död d. 16 aug. 1726, och INGEBORG PETREJUS, född d. 21 dec. 1683, död d. 1 sept. 1723.

Blef provinsialapotekare efter fadern. Gjorde cession 1739 men bibehöll apoteket till sin död.

Död d. . . . 1752 och begrafd d. 21 jan. s. å.

Gift d. 12 juni 1727 med ADELGUNDA KEHLER, född d. 10 mars 1710, död d. 29 jan. 1752, dotter till apotekaren DANIEL KEHLER och ADELGUNDA SCHULTZ.

Barn: ÖLLEGARDT ELISABETH, född d. 4 febr. 1728, död d. 8 juli 1814, gift d. . . . med öfverskäraren JOHAN MATHIAS JUNKER, född d. . . . 1710, död d. 25 mars 1788; — CHRISTOFFER, född d. 30 juni 1729, död d. 6 aug. 1730; — ADELGUNDA DOROTHEA, född d. 18 juli 1730, död d. 5 april 1784, gift d. . . . med vågmästaren JOHAN CHRISTIAN BERG, född d. . . ., död d. . . .; — JOHAN, född d. 5 sept. 1731, död d. 9 maj 1732; — EVA CHARLOTTA, född d. . . . 1732, död d. . . ., [gift 1) d. . . . 1753 med apotekaren CARL HELLSTEDT, född d. . . . 1715, död d. 26 juni 1753, 2) d. . . . 1754 med apotekaren i Ystad ANDREAS SCHWARTZ, född d. 1 juli 1723, död d. 13 april 1768; — REGINA SOFIA, född d. 6 okt. 1733, död d. . . .; — CHRISTOFFER, född d. 24 jan. 1735, död d. 23 april 1736; — MARIA REGINA, född d. 27 mars 1736, döpt samma dag.

HELLSTEDT, CARL. Född d. . . . 1715.

Föräldrar: Mantalskommissarien JOHAN HELLSTEDT, född d. . . . 1684, död d. . . . 1770, och KATARINA BÖHM.

Förestod apoteket Svanen i Stockholm innan han kom till Malmö. Inköpte d. 22 sept. 1752 provinsialapoteket i Malmö.

Död d. 26 juni 1753.

Gift d. . . . 1753 med EVA CHARLOTTA DIETERICH, född d. . . . 1732, död d. . . ., dotter till apotekaren CHRISTOFFER DIETERICH och INGEBORG PETREJUS.

Äktenskapet var barnlöst.

SCHWARTZ, ANDREAS.

Var ägare af provinsialapoteket i Malmö åren 1755—57. (Se under apoteket i Ystad).

LINDBOM, GUSTAF. Född d. . . . i Dalarna.

Föräldrar:

Var elev å apoteket Morianen i Stockholm. Inköpte d. 1 mars 1758 provinsialapoteket i Malmö och aflade 1762 apotekareden. L. vanskötte apoteket och kom efter hand på obestånd, så att apoteket måste stängas, sedan L. d. 6 april 1767 försatts i konkurs. År 1773 åtog sig apotekare P. M. Kjellström skuldernas betalning och förenade efter erhållen K. tillståndsresolution d. 22 jan. s. å. provinsialapoteket med sitt eget apotek Fläkta Örnen.

Död d. . . . 177 . . .

Gift d. 16 maj 1760 med MARIA MARGARETA HILLEBRAND, född d. . . . 1733, begr. d. 11 mars 1785, dotter till — —

Barn: En son döpt d. 14 maj 1766, död s. å.

Apoteket Fläkta Örnen.

1731.

På inrättandet af ett andra apotek i Malmö erhöll Thomas Arendt 1731 drottning Ulrika Eleonoras privilegium.

Då den siste ägaren af provinsialapoteket G. Lindbom gjorde konkurs år 1767, förseglades apoteket samt hölls stängdt några år, hvarefter ägaren af Fläkta Örnen P. M. Kjellström, på grund af K. resolution d. 27 jan. 1769 samt d. 22 juni 1773, sistnämnda år inlöste det äldre apotekets privilegier, åtog sig skuldernas betalning samt förenade apoteket med sitt eget. Under åtskilliga år framåt var nu Fläkta Örnen stadens enda apotek, tills J. F. Barkman 1821 erhöll privilegium på anläggande af ett andra apotek i staden, som han öppnade för allmänheten d. 1 okt. 1822, sedan han uppfyllt det i privilegii-brevet stipulerade villkoret att till fullo ersätta apotekare M. Kjellström, hvad dennes fader utbetalt till den siste innehafvarens af provinsialapoteket kreditorer.

Apoteket Fläkta Örnen har allt ifrån dess anläggande och till år 1909 varit beläget vid Stortorget's södra sida. År 1871 undergick apoteket en genomgripande omdaning och reparation, under hvilken tid officinen var inrymd i ett trämagasin inne på gården. Efter omändringen var Fläkta Örnen ett af Sveriges vackraste apotek och byggnaden, hvori det var inrymt, dominerade då Stortorget's södra sida. Sedan emellertid apoteket Lejonet 1898 flyttat sina lokaler till östra sidan af Stortorget, ett stenkast från Fläkta Örn, blef en flyttning af apoteket nödvändig och 1908 lyckades arrendatorn af apoteket, H. G. Ahlberg, förhysa passande lokaler i fastigheten N:o 10, Gustaf Adolfs torg, i hvilka apoteket inflyttade i febr. 1909.

Apoteket var af amorteringsfonden för apoteksprivilegier inlöst med 125,000 kronor.

ARNDT*, THOMAS. Född d. . . . i Tyskland.

Föräldrar:

A. nämnes första gången i Malmö 1709 som apotekargesäll. Han idkade handel med specerier redan 1711 och erhöll 1731 af drottning Ulrika Eleonora privilegium å anläggandet af ett apotek i Malmö samt examinerades till apotekare s. å.

Död d. 16 mars 1741.

Gift d. 24 nov. 1711 med CATHARINA ELSABE MUHS, född d. 23 juli 1695, död d. 22 jan. 1753, dotter till handlanden FREDRIK MUHS och MARIA REIJKENS.

Barn: ANNA MARIA, född d. 11 dec. 1712, begrafd d. 13 mars 1713; — FREDRIK DANIEL, född d. 29 dec. 1713, begrafd d. 4 april 1714; — FREDRIK CHRISTOFER, född d. 1 febr. 1715, död d. 28 okt. 1760. Apotekare (se nedan); — JOHAN PAUL, född d. 30 maj 1717, begrafd d. 12 mars 1718; — THOMAS, född d. 22 aug. 1718, död d. 29 aug. s. å.; — ANDERS, född d. 2 dec. 1719, begrafd d. 21 mars 1721; — ANNA MARIA, född d. 18 jan. 1721, död d. 14 mars 1789, gift 1) d. 10 mars 1751 med guldsmeden JOHAN FREDRIK STELTZNER, född d. . . ., död d. 17 jan. 1753, gift 2) d. . . . 1754 med guldsmeden JOHAN ENGSTRÖM, född d. . . ., död d. 3 juli 1759, gift 3) d. 28 jan. 1761 med guldsmeden PETER DAVID SCHRÖDER, född d. . . ., död d. . . .; — JOHAN FREDRIK, född d. 23 april 1722, död d. 16 april 1723; — CATHARINA ELISABETH, född d. 22 okt. 1723, död d. 14 maj 1725; — HELENA, född d. 2 jan. 1725, död d. 7 juli s. å.; — HELENA CATARINA, född d. 17 aug. 1727, död d. 15 okt. 1792, gift d. . . . okt. 1752 med bagaren CARL CHRISTIAN SILOW, född d. . . . 1720, död d. 12 juni 1780; — JOHAN DANIEL, född d. 17 mars 1728, begrafd d. 30 april 1730; — ULRIKA, född d. 20 jan. 1734, död d. 25 juli 1779, gift d. 24 aug. 1756 med apotekaren PETER MAGNUS KJELLSTRÖM, född d. 25 dec. 1725, död d. 30 april 1803.

ARNDT, FREDRIK CHRISTOFFER. Född d. 1 febr. 1715.

Föräldrar: Apotekaren THOMAS ARNDT, född d. . . ., död d. 16 mars 1741, och CATHARINA ELSABE MUHS, född d. 23 juli 1695, död d. 22 jan. 1753.

* *Arendt* enl. I. Nordins anteckningar.

Efterträdde fadern och examinerades 1741 inför Collegium medicum samt erhöll d. 17 juli 1742 privilegium å apoteket. Sålde apoteket 1756.

Död d. 28 okt. 1760.

Gift d. . . . 1752 med ULRIKA BORG, född d. . . . 1719, död d. 30 nov. 1754, dotter till justitieborgmästaren ANTON BORG och CHRISTINA LORICH.

KJELLSTRÖM, PETER MAGNUS. Född d. 25 dec. 1725 i Karlshamn.

Föräldrar: MAGNUS KJELLSTRÖM, född d. . . . död d. . . ., och GRETA LUNDMAN, född d. . . ., död d. . . . 1769.

Idkade i 6 år studier vid Växjö skola och antogs 1740 till elev å apoteket Enhörningen i Göteborg, där han aflade farmacie studiosi-examen 1746. Konditionerade sedan i tre år å apoteket Lejonet i Jönköping och åren 1750—54 å apoteket Svanen i Stockholm samt därefter å apoteket Fläkta Örnen i Malmö. Aflade 1754 provisorsexamen, köpte 1756 sistnämnda apotek och examinerades s. å. till apotekare samt erhöll d. 29 juni 1769 privilegium å detsamma. Han satte apoteket i bästa skick och bedref därjämte omfattande odling af medicinalväxter, hvilken han medelst oförtruten flit och osparda kostnader bringade till den höjd, att han icke allenast kunde bispringa apotekarna i Sverige med droger, utan äfven försända sådana till utrikes orter. År 1773 inlöste han det sedan några år nedlagda provinsialapoteket i Malmö och förenade jämlikt K. resolution d. 22 jan. s. å. detta med sitt apotek, emedan staden då ej ansågs vara i behof af tvenne apotek. Dock skulle, om en ökning af folkmängden därstädes framdeles fordrade det, Kjellström af den nye apotekaren erhålla ersättning för hvad han betalt för nämnda privilegium. År 1796 upptog han sin son Magnus såsom kompanjon i apoteksrörelsen.

K. var ledamot af K. patriotiska sällskapet och innehafvare af dess förtjänstmedalj i guld samt blef år 1779 ledamot af Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund.

Död d. 30 april 1803 i Malmö.

Gift d. 24 aug. 1756 med ULRIKA ARNDT, född d. 20 jan. 1734, död d. 25 juli 1779, dotter till apotekaren THOMAS ARNDT och CATHARINA ELSABE MUHS.

Barn: MAGNUS THOMAS, född d. 18 jan. 1758, död d. 23 jan. s. å.; — PETER, född d. 24 aug. 1759, död d. 18 april 1760; — THOMAS, född d. 16 sept. 1760, död d. 1 okt. s. å.; — CATHARINA ELISABETH, född d. 11 jan. 1762, död d. 22 april 1836, gift d. 8 jan. 1785 med aktuarien i Göta hofrätt PETRUS LUDVIG ALEGRE, född d. 2 aug. 1754, död d. . . . 1824; — MAGNUS, född d. 1 juli 1763, död d. 10 juli s. å.; — THOMAS, född d. 2 okt. 1764, död d. 31 jan. 1765; — MAGNUS, född d. 3 nov. 1766, död d. . . .; — BRITA MARIA, född d. 28 mars 1768, död d. 2 dec. 1826, gift d. . . . med majoren vid Konungens eget värfvade reg:te ADAM PETER LUNDSTRÖM, född d. 6 juni 1759, död d. 28 maj 1843; — PAUL ANDREAS, född d. 12 dec. 1769, stupade i slaget vid Rätan d. 16 aug. 1809. Kapten vid Drottningens lifreg:te i Stralsund; — MAGNUS, född d. 16 jan. 1771, död d. 9 nov. 1849. Apotekare (se nedan); — MARGARETA, född d. 3 febr. 1773, död d. . . ., gift d. 1 juni 1794 med hospitalsysslomannen i Visby PETER JOHAN SCHWARTZ, född d. 4 april 1756, död d. . . .; — THOMAS, född d. 19 sept. 1774, död d. 23 sept. 1775.

KJELLSTRÖM, MAGNUS. Född d. 16 jan. 1771 i Malmö.

Föräldrar: Apotekaren PETER MAGNUS KJELLSTRÖM, född d. 25 dec. 1725, död d. 30 april 1803, och ULRIKA ARNDT, född d. 20 jan. 1734, död d. 25 juli 1779.

Var elev å faderns apotek och aflade 1796 apotekarexamen samt var sedan delägare i faderns apotek till dess han efter dennes död 1803 öfvertog apoteket med därtill hörande plantager af medicinalväxter. Sålde apoteket d. 20 aug. 1835, men afträdde detsamma först nyårsdagen 1836 och var sedan bosatt i Malmö.

Död d. 9 nov. 1849 i Malmö.

Gift d. 28 okt. 1803 med ANNA MARIA FLOHR, född d. . . . 1785, död d. 8 mars 1845, dotter till tobaksfabrikören FREDRIK FLOHR och MÄRTA CHRISTINA HÖIJER.

Barn: PETER FREDRIK, född d. 16 april 1804, död d. 1 febr. 1881. Auditör vid Kronprinsens husarreg:te; — ULRIKA CHRISTINA, född d. 15 okt. 1805, död d. 6 jan. 1855, gift med borgmästaren i Malmö JACOB MALMBORG, född d. 24 juli 1801, död d. 15 mars 1876.

BJÖRKBOM, CLAES LEONARD. Född d. 5 nov. 1800 i Åbo.

Föräldrar: Landtmätaren i Åbo län CARL NIKLAS BJÖRKBOM, född d. . . . 1742, död d. . . . 1809, och ELSA MARIA PHILP, född d. . . ., död d. . . .

B. erhöll skolundervisning vid Åbo lärdomsskola och antogs i okt. 1816 till elev å apoteket Ugglan i Stockholm, där han d. 27 april 1821 aflade farmacie studiosi-examen. Aflade student-examen vid universitetet i Åbo s. å. och erhöll afgangsbetyg från Åbo akademi d. 10 juni 1823. Efter att hafva konditionerat å apoteken Kronan i Borås och i Vimmerby, erhöll B. d. 12 jan. 1826 anställning å apoteket Fläkta Örnen i Malmö. Efter tio års tjänstgöring å sistnämnda apotek, under hvilken tid han d. 17 nov. 1830 absolverade apotekarexamen, inköpte han nämnda apotek, hvilket han tillträdde nyårsdagen 1836, efter att redan d. 20 aug. 1835 hafva erhållit privilegium å detsamma.

Odlingen af medicinalväxter omfattade han med stort intresse och uppdref den till en anseelig höjd. B. försåg med officinella växter ett stort antal af rikets apotekare och exporterade äfven sådana till drogister i Hamburg och Köpenhamn. Uppå anmälan af Sundhetskollegium förklarade K. Maj:t genom K. brefvet d. 1 april 1851 sitt välbehag öfver Björkboms förtjänstfulla verksamhet med afseende å omförmälda odling af medicinalväxter. Efter att i nära 34 år innehaft apoteket, försålde han d. 1 okt. 1869 detsamma till sin son Algot Magnus Julius. Sedan Sundhetskollegium erhållit kännedom härom lät densamma, genom länsstyrelsen i Malmö, i skrifvelse d. 27 sept. 1869 betyga Björkbom sin stora erkänsla för det nit och det intresse, hvarmed han under en mera än 50-årig verksamhet inom farmacien uppfyllt sina åligganden, särskildt framhållande hans framgångsrika verksamhet med afseende å odlingen af medicinalväxter.

I Farmaceutisk tidskrift för 1865 finnes intaget ett af Björkbom till K. Maj:t afgifvet yttrande angående apoteksprivilegiernas afskaffande och i Hygiea, årg. XXI, »Meddelande angående spanska flugor insamlade i Skåne».

R. V. O. 1851.

Död d. 10 jan. 1883 i Malmö.

Gift d. 25 nov. 1838 i Köpenhamn med JENSINE HOLST, född d. 26 maj 1813, död d. 10 okt. 1870, dotter till snickarmästaren JENS CHRISTIAN HOLST, och ELSE MARIE KRAMP.

Barn: ALGOT MAGNUS JULIUS, född d. 7 nov. 1839, död d. 15 juli 1881. Apotekare (se nedan); — THORA MARIA JENSINE,

född d. 7 okt. 1841, död d. . . . 1903, gift d. 3 nov. 1863 med lektorn vid högre elementarläroverket i Lund, fil. d:r JOHAN RUHE, född d. 3 nov. 1830, död d. 23 nov. 1877.

BJÖRKBOM, ALGOT MAGNUS JULIUS. Född d. 7 nov. 1839 i Malmö.

Föräldrar: Apotekaren CLAES LEONARD BJÖRKBOM, född d. 5 nov. 1800, död d. 19 jan. 1883, och JENSINE HOLST, född d. 26 maj 1813, död d. 10 okt. 1870.

Genomgick Malmö högre elementarläroverk och aflade d. 14 maj 1857 studentexamen vid Lunds universitet. Antogs d. 10 juli 1857 till elev å apoteket Lejonet i Kalmar och undergick därstädes d. 6 aug. 1859, efter erhållen dispens, farmacie studiosi-examen. Deltog 1859—60 i de praktiska öfningarna å universitetets i Lund kemiska laboratorium och företog 1860—61 en studieresa i Tyskland. Konditionerade från hösten 1861 till hösten 1862 å apoteket Lejonet i Stockholm och aflade d. 10 dec. 1864 apotekarexamen. Tjänstgjorde från början af 1865 till d. 1 okt. 1869 å apoteket Fläkta Örnén i Malmö, hvilket han, efter avslutadt köp, tillträdde d. 1 okt. 1869. Privilegium å apoteket erhöll d. 18 juni s. å.

Död d. 15 juli 1881 i Malmö.

Gift d. 12 maj 1866 med ELISABETH CHARLOTTA SPRINCHORN, född d. 2 april 1847, död d. 23 jan. 1879, dotter till hofapotekaren CARL SPRINCHORN och ELISABET ELFSTRAND.

Barn: CARL LEONARD, född d. 28 maj 1868. Öfverjägmästare i Smålands södra distrikt; — ANNA ELISABET, född d. 29 jan. 1870, död d. 7 nov. 1902; — BERTA CAROLINA, född d. 12 okt. 1871; — ERNST ALGOT, född d. 21 febr. 1874. Kamrer i Skandinaviska kreditaktiebolagets afdelningskontor i Malmö; — EBBA MATHILDA, född d. 28 dec. 1876; — JOHN CASPER, född d. 23 jan. 1879. Ingenjör.

NORDQUIST, PETER MAURITZ. Född d. 3 okt. 1824 i Halmstad.

Föräldrar: Bagarmästaren PER NORDQUIST, född d. 15 juni 1794, död d. 6 juni 1849, och ANNA MARIA OLSSON, född d. . . . 1794, död d. . . . 1839.

Utgick från den s. k. rektorsklassen vid Halmstads lärdomsskola samt antogs d. 1 maj 1839 till elev å apoteket i Laholm

och aflade farmacie studiosi-examen d. 20 nov. 1843. Konditionerade till d. 18 juli 1846 å nämnda apotek och från d. 6 april 1847 till d. 1 aug. 1848 å apoteket i Ystad samt från d. 10 aug. 1848 till d. 20 sept. 1850 å apoteket Fläkta Öرنen i Malmö. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, där han d. 28 maj 1851 aflade apotekarexamen. Tjänstgjorde från d. 1 juli s. å. till s. å. slut å apoteket Enhörningen i Stockholm, därefter till d. 1 okt. 1853 å apoteket Lejonet i Gäfle samt från d. 20 mars 1854 till d. 1 april 1857 å apoteket Fläkta Öرنen i Malmö. Förestod från d. 8 april 1857 till midten af jan. 1859 dåv. filialapoteket i Höganäs samt var från sistnämnda tid till d. 30 aug. 1860 anställd å apoteket Svanen i Lund. Erhöll d. 27 jan. 1860 personligt privilegium å anläggandet af ett apotek i Hörby, hvilket afsynades d. 24 okt. s. å. och transport d. 24 nov. 1882 till apoteket Fläkta Öرنen i Malmö.

Var från 1892 tjänstledig på grund af sjuklighet och bosatt i Stockholm.

I Farmaceutisk. tidskrift för 1877 finnes intagen en uppsats af Nordquist: »Meddelande om ett beqvämare sätt att bereda Mulcilago gummi arabici».

Död d. 14 april 1895 i Stockholm.

Gift d. 23 mars 1862 med ELISE GUSTAVA LJUNGBERG, född d. 15 jan. 1842, dotter till handlanden CARL M. LJUNGBERG och CECILIA ASP.

Barn: ANNA CECILIA, född d. 6 mars 1863; — KARL MAURITZ, född d. 26 dec. 1864. Med. lic. Praktiserande läkare i Göteborg; — MARIANNE ELISABET ALFHILDA, född d. 7 maj 1869.

BORG, FRITZ GUSTAF. Född d. 8 mars 1853 i Lund.

Föräldrar: Färgerifabrikören CARL OTTO BORG, född d. . . . 1812, död d. 14 febr. 1896, och MATILDA HAHN, född d. . . . 1822, död d. . . . 1898.

B. erhöll 1862—68 skolundervisning vid Lunds högre elementarläroverk och vårterminen 1869 vid Lunds privata elementarskolas andra afdelning. Antogs d. 1 okt. 1869 till elev å apoteket Fläkta Öرنen i Malmö och aflade d. 30 aug. 1873 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter till d. 1 juni 1874 å nämnda apotek och från d. 8 juni s. å. till d. 11 juni 1875 å apoteket Svanen i Lund. Inskrefs höstterminen 1875

vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 29 maj 1877 apotekarexamen. Var sedan anställd från d. 20 aug. sistnämnda år till d. 11 dec. 1879 å apoteket Hjorten i Örebro samt från d. 15 jan. 1880 till d. 16 mars s. å. å apoteket i Nora. Köpte 1880 apoteket i Strömstad, som han tillträdde d. 1 april s. å. och hvarå han erhöll privilegium d. 30 april s. å. Sålde apoteket 1892 och blef föreståndare för apoteket Fläkta Örnén i Malmö under innehafvarens för sjukdom beviljad tjänstledighet och erhöll d. 30 aug. 1895 privilegium å nämnda apotek. Sedan 1907 hade B. apoteket utarrenderadt.

B. var under flera år stadsfullmäktig i Strömstad samt landstingsman 1891. I Malmö grundlade han fabriken Saturnus för tillverkning af essenser, hvilken affär under namn af Aktiebolaget Fabriken Saturnus utvecklats till en af de större inom branschen här i landet.

Död d. 16 april 1920 i Malmö.

Gift d. 23 juni 1880 med CLARA AUGUSTA HINNERSON, född d. 6 okt. 1857, dotter till bruksägaren ERIK WILHELM HINNERSON och HEDVIG CAROLINA MARIANNE ARMFELT.

Barn: ERIK OTTO, född d. 17 juli 1881, död d. 1 dec. 1883; — SIRI HEDVIG MATILDA, född d. 20 dec. 1882, gift d. 5 okt. 1909 med kaptenen i K. flottan JUSTUS WILHELM OSTERMAN, född d. 2 juli 1880; — TYRA EMILIE MARIANNE, född d. 17 april 1885. Sjuksköterska i Stockholm; — FRIDA ERIKA, född d. 29 dec. 1887, gift d. 21 sept. 1908 med stadsdistriktsläkaren i Malmö, marinläkaren af 1:a graden i Marinläkarkårens reserv, med. lic. ANDERS JOHAN PRAG, född d. 1 jan. 1873; — KARIN FREDRIKA, född d. 11 aug. 1889, gift d. 7 febr. 1914 med ingenjören AXEL HELMER HEFFNER, född d. 7 febr. 1884.

DAHL, HOLGER. Född d. 15 maj 1861 i Anestorp i Västergötland.

Föräldrar: Possessionaten ERIK ROBERT DAHL, född d. 6 okt. 1831, död d. 21 jan. 1893, och MALVINA LAGERWALL, född d. 6 okt. 1835, död d. 28 okt. 1918.

Efter skolstudier vid Gäfle högre allmänna läroverk antogs Dahl d. 1 april 1877 till elev å apoteket Lejonet i Gäfle, där han d. 22 dec. 1880 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å samma apotek till d. 30 sept. 1886, i Störvik från d. 1 okt. 1886 till d. 30 juni 1888, å apoteket Lejonet

i Gäfle från d. 1 juli 1888 till d. 15 sept. 1889, då han på höstterminen inskrefs vid farmaceutiska institutet. Aflade apotekarexamen d. 27 maj 1893, men tjänstgjorde under studiefrierna å apoteken Lejonet i Gäfle, Hjorten i Västerås och såsom föreståndare för brunnsapoteket i Lannaskede. Efter aflagd apotekarexamen tjänstgjorde han å apoteket Lejonet i Gäfle från d. 1 juni till d. 22 juli 1893 och såsom föreståndare för filialapoteket i Bollnäs från d. 24 juli till d. 13 aug. s. å. Tjänstgjorde sedan å apoteket Lejonet i Gäfle från d. 15 aug. 1893 till d. 30 maj 1896 samt såsom arrendator af apoteket i Skog från d. 1 juni 1896 till d. 14 okt. 1906. Erhöll d. 15 aug. 1906 privilegium å apoteket i Edsberg, Örebro län, och d. 9 aug. 1920 transport till apoteket Fläkta Örnén i Malmö.

Gift d. 24 sept. 1896 med HILDA KRISTINA SUNDBERG, född d. 15 febr. 1867, dotter till rådmannen FRANS AXEL SUNDBERG och EDLA KRISTINA ROSENQVIST.

Barn: SONJA EMILIA FRIDEBORG, född d. 5 aug. 1905.

Apoteket Lejonet.

1821.

År 1820 ingick arrendatorn af apoteket i Eksjö, J. Fr. Barkman till K. Maj:t med ansökan om att få anlägga ett nytt apotek i Malmö. Ansökningen bifölls d. 17 maj 1821 af K. Maj:t, som dock förklarade, att privilegium ej komme att utfärdas för Barkman, förr än han styrkt att apotekare Magnus Kjellström å Fläkta Örnen till fullö bekommit ersättning för hvad som bevisligen blifvit utbetalt för det »af Kjellströms fader inlösta privilegium å det af ålder varande andra apotek i Malmö». Härmed åsyftas »Provinsialapoteket», som år 1773 sammanslogs med apoteket Fläkta Örnen.

Efter det Barkman visat sig hafva fullgjort detta åliggande, utfärdades privilegiibref för honom d. 24 okt. 1821 och Lejonet kan alltså sägas hafva uppstått ur det gamla provinsialapoteket.

Året därpå, d. 1 okt. 1822 öppnades apoteket för allmänheten i fastigheten N:o 510 i kvarteret N:o 51 Lejonet, Stortorget 9, hvilken fastighet B. inköpt för ändamålet. Apoteket var sedan inrymt här under 76 år framåt med af tidens kraf och apotekets ökade omsättning framtvingade förändringar och utvidgningar till i aug. 1898, då detsamma af apotekare John Tesch flyttades midt öfver torget till den af honom uppförda palatsliknande byggnaden med adressnummer Stortorget 8 (före 1914 N:o 14) där ovanligt rymliga och praktiskt inredda lokaler för apoteket med dess droghandel, materialhandel och vattenfabrik hade blifvit iordningställda.

Under år 1914 flyttades vattenfabriken härifrån, efter sammanslagning med stadens största fabrik i samma bransch och i de härigenom lediga lokalerna inrättades ett större laboratorium som utrustades med moderna apparater för beredning af preparanda samt en större pulvriseringsanstalt jämte ett nytt, stort

torkrum. Då samtidigt det analytiska laboratoriet moderniserades, och en del af apotekets samt droghandelns lokaler ytterligare utvidgades och förbättrades, framstår apoteket Lejonet i Malmö i sitt nuvarande skick synnerligen elegant och storstilat.

Apotekets privilegium var t. o. m. år 1920 säljbart.

BARKMAN, JOHAN FREDRIK. Född d. 20 dec. 1789 i Jönköping.

Föräldrar: Urfabrikören OLOF BARKMAN, född d. . . ., död d. . . ., och ELSA HELENA TELLANDER, född d. . . ., död d. . . .

Antogs 1804 till elev å apoteket Lejonet i Jönköping och aflade farmacie studiosi-examen 1812. Förestod 1813—14 såsom fältapotekare reservarméns fältapotek dels i Vänersborg, dels i Fredrikshall. Aflade 1817 apotekarexamen och öfvertog 1818 på arrende apoteket i Eksjö. År 1820 ingick B. till K. Maj:t med ansökan om att få anlägga ett nytt apotek i Malmö och förklarade sig villig att i händelse af bifall ersätta apotekaren P. M. Kjellström, den summa 5,500 daler silfvermynt, som dennes fader utbetalt dels till Malmö stad, dels till kreditorerna i konkursen efter däv. apotekaren G. Lindbom, för rättigheten att blifva ensam apotekare i staden. Ansökningen bifölls d. 17 maj 1821 af K. Maj:t, som dock förklarade, att privilegium ej komme att utfärdas för B., förrän han styrkt att Kjellström till fullo bekommit ersättning för hvad som bevisligen blifvit utbetaldt för det »af Kjellströms fader inlösta privilegium å det af ålder varande andra apothek i Malmö». — Efter det B. visat sig hafva fullgjort detta åliggande, utfärdades d. 24 okt. s. å. privilegiebrevet. Det nya apoteket öppnades d. 1 okt. 1822 af Barkman. Under det B. var apotekare i Malmö ägnade han uppmärksamhet jämväl åt odling af medicinalväxter, som han bedref i ganska stor omfattning. Anlade år 1835 »Malmö Brunnsinrättning» å egendomen Möllevången, som då var belägen strax utanför Malmö. I jan. 1863 sålde han apoteket till sin son Carl Gustaf Ulrik.

Död d. 20 febr. 1865 i Malmö.

Gift 1) d. 22 sept. 1822 med CAROLINA FREDRIKA LINDBLAD, född d. 11 april 1802, död d. 19 okt. 1829, dotter till handlanden i Eksjö JOHAN LINDBLAD och AGNETA ELISABET WIBERG.

Barn: EDLA ELISABET FREDRIKA, född d. 20 juni 1823, död d. 22 okt. 1899; — JOHAN OTTO, född d. 11 april 1825, död d. 10 juli 1889. Notarie i Göta hofrätt, vice häradshöfding; — CARL GUSTAF ULRİK, född d. 1 maj 1827, död d. 6 febr. 1877. Apotekare (se nedan).

2) d. 20 aug. 1830 med förra hustruns syster GUSTAVA EMILIA LINDBLAD, född d. 14 juni 1807, död d. 7 okt. 1878.

Barn: CAROLINA CHARLOTTA, född d. 12 juli 1831, död d. 28 aug. 1837; — WILHELM EMIL, född d. 1 maj 1833, död d. 14 juni 1902. Landtbrukare; — AUGUSTA HELENA MARIA, född d. 29 juli 1835, död d. . . ., gift d. . . . 1857 med handlanden i Malmö WILHELM LUTTROPP, född d. 14 aug. 1828, död d. 3 maj 1905; — CAROLINA CHARLOTTA, född d. 1 aug. 1838, död d. 29 juli 1851; — HILDA AMALIA, född d. 21 sept. 1848, gift d. 12 juli 1873 med apotekaren i Gäfle CARL WALFRID BERLIN, född d. 25 okt. 1842, död d. 29 juli 1887.

BARKMAN, CARL GUSTAF ULRİK. Född d. 1 maj 1827 i Malmö.

Föräldrar: Apotekaren JOHAN FREDRIK BARKMAN, född d. 20 dec. 1789, död d. 20 febr. 1865, och CAROLINA FREDRIKA LINDBLAD, född d. 11 april 1802, död d. 19 okt. 1829.

Efter skolstudier vid Malmö allmänna läroverk antogs B. 1842 till elev å faderns apotek, Lejonet i Malmö, och aflade där farmacie studiosi-examen d. 22 nov. 1845. Tjänstgjorde sedan å samma apotek till d. 1 okt. 1846, då han, i och för idkande af studier i kemi och naturalhistoria, 1847, inskrefs vid universitetet i Lund såsom preliminarist samt vistades där läs-året 1846—47. Inskrefs hösten 1847 vid farmaceutiska institutet samt aflade apotekarexamen d. 30 maj 1849. Blef därefter ånyo anställd å faderns apotek till jan. 1852, då han flyttade till apoteket Enhörningen i Göteborg, där han stannade till samma tid 1853. Tog ännu en gång anställning å apoteket Lejonet i Malmö och konditionerade därstädes i 10 års tid tills han i dec. 1862 inköpte nämnda apotek. D. 20 nov. 1863 erhöill han sedermera privilegium å detsamma efter att redan med årets början hafva tillträdt apoteket. B. sålde apoteket d. 30 sept. 1873, men var fortfarande bosatt i Malmö.

Död d. 6 febr. 1877 i Malmö.

Gift d. 18 jan. 1863 med JOSEFINA WILHELMINA LUTTROPP, född d. 1 maj 1837, död d. 7 april 1869, dotter till handlanden CONRAD LUTTROPP och SOFIA MÖLLER.

Barn: CARL ULRIK, född d. 8 nov. 1863. Affärsman, Amerika; — HILMA SOFIA, född d. 13 juni 1865; — EMIL CONRAD, född d. 27 sept. 1866, död d. 7 mars 1869; — EVA WILHELMINA, född d. 11 nov. 1867, gift d. 20 juni 1890 med tandläkaren FRANS TEODOR ROSÉN, född d. 25 sept. 1851, död d. 8 nov. 1895; — MINA EMILIA, född d. 31 mars 1869, gift d. 7 juli 1893 med ingenjören GUSTAV WALLEY, född d. 27 mars 1866.

KERFSTEDT, INGEMAR. Var ägare af apoteket Lejonet i Malmö åren 1873—78. (Se under apoteket Storcken i Stockholm sid. 238.)

CAVALLI, JOHAN GUSTAF. Ägare af apoteket Lejonet i Malmö åren 1878—81. (Se under apoteket Kronan i Göteborg.)

TESCH, JOHAN MARTIN. Född d. 15 febr. 1846 i Eksjö.

Föräldrar: Handlanden JOHAN WILHELM TESCH, född d. 11 febr. 1816, död d. 15 mars 1868, och EMILIE MATHILDA JUSTELIUS, född d. 18 april 1820, död d. 13 aug. 1913.

T. erhöll undervisning vid elementarläroverket i Eksjö samt antogs i sept. 1860 till elev å apoteket i Hvetlanda, där han d. 29 juni 1865 aflade farmacie studiosi-examen. Fortsatte därefter tjänstgöringen å samma apotek till aug. 1866 samt förestod under somrarna 1865 och 1866 brunnsapoteket vid Lannaskede. Tjänstgjorde därefter en kortare tid å apoteket Lejonet i Jönköping och från okt. 1866 till hösten 1867 å apoteket Hjorten i Östersund. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, där han d. 28 maj 1873 aflade apotekarexamen. Företog omedelbart därefter en studieresa till Tyskland, Schweiz, Belgien och Frankrike. Tjänstgjorde sedan från hösten 1873 till okt. 1875 å apoteket Kronan i Norrköping samt från nämnda tid till d. 1 maj 1881 å apoteket Hjorten i Östersund, hvilket sistnämnda apotek han förestod under de senare åren. Köpte d. 12 april 1881 apoteket Lejonet i Malmö, som han tillträdde d. 1 maj och hvarå han erhöll privilegium

d. 13 maj s. å. Sålde apoteket 1898, för att ägna sig åt bankverksamhet.

Under de 16 år, som T. innehade apoteket Lejonet, blef dettas verksamhetsområde alltmera utvidgad. Utrymmet i den dåv. lokalen blef för litet och 1897 började T. därför byggandet af den fastighet, som nu disponeras af apoteket. Det uppsving som apoteket och dess engrosaffär tog under T:s ledning var enastående och apoteket växte så att det blef ett af Europas största.

År 1905 stiftade han A.-B. Malmö folkbank och var styrelsens ordförande samt jourhavande direktör till juni 1917, då folkbanken uppgick i A.-B. Industribanken. På våren 1916 upprättades i Malmö ett schweiziskt konsulat och T. utnämndes då till förste innehafvare af denna befattning.

T. har utöfvat en omfattande välgörenhet samt var en verksam och intresserad medlem af en hel del välgörande institutioner i Malmö. Han var ledamot af styrelsen för Malmö museer från 1892 och sedan 1895 dess kassaförvaltare.

R. V. O. 1908. K. V. O. 2:dra kl. 1917.

Död d. 16 febr. 1918.

Gift d. 7 okt. 1879 med BRITA ERIKA PETRONELLA FJELLMAN, född d. 29 sept. 1849, dotter till bankdirektören och rådmanen ANDERS PETER FJELLMAN och BRITA SAHLSTEDT.

ANDERSON, VITUS. Född d. 15 juni 1862 i Ödestugu församling, Jönköpings län.

Föräldrar: Landtbrukaren BENGT ANDERSON, född d. . . . , död d. . . . , och BRITA KATHARINA . . . , född d. . . . , död d. . . .

A. erhöll undervisning först i Jönköpings högre allmänna läroverk efter att hafva begagnat sig af privat undervisning af församlingens kyrkoherde, och fortsatte sedan vid Växjö högre allmänna läroverk, där han slutade i klass 7^l. Antogs d. 20 maj 1883 till elev å apoteket Kronan i Jönköping och fortsatte sin elevtjänstgöring från d. 16 jan. 1885 å apoteket Kronan i Kristianstad. Aflade farmacie studiosi-examen d. 21 jan. 1887 och var därefter anställd å apoteken Svanen i Lund från d. 1 april till d. 30 juli s. å. och å Kronan i Kristianstad från 1 aug. s. å. till d. 1 sept. 1888. Inskrefs höstterminen 1888 vid farmaceutiska institutet och aflade där apotekarexamen d. 23 maj 1891. Tjänstgjorde sedan å apoteket Kronan i Jön-

köping från d. 24 maj 1891 till d. 1 okt. 1893, och å Nordstjärnan i Stockholm från d. 1 okt. 1893 till d. 1 mars 1895. Var föreståndare för apoteket Kronan i Malmö från d. 1 mars 1895 till d. 1 april 1897. Inköpte d. 1 april 1897 tillsammans med Hj. G. Andersson-Tesch apoteket Lejonet i samma stad, hvarvid privilegiet, som utfärdades d. 6 aug. 1898, öfverläts på Vitus Andersson. Inköpssumman för privilegiet jämte inventarier, vattenfabriken och brunnsinrättningen m. m. utgjorde 500,000 kronor, varjämte lagret skulle betalas efter skedd inventering. År 1907 inlöste A. sin icke ägande del af apoteket.

A. var disponent vid A.-B. Apotekarnes vattenfabrik i Malmö från 1899 och kontrollant för undersökning af eldfarliga oljor från 1907.

Död d. 6 mars 1908 å Tyringe vattenkuranstalt.

Efter Anderssons död innehade änkan apoteket till d. 22 okt. 1920, då hon försålde detsamma till legitimerade apotekaren J. F. C. Liljedahl för en köpesumma af 875,000 kronor, hvaraf 250,000 kronor beräknades för privilegiet. Såsom föreståndare för apoteket fungerade under den tid änkan innehade detsamma legitimerade apotekaren Sten Fredricson från d. 9 mars 1908 till d. 19 sept. 1918 och legitimerade apotekaren Willy Sörgård från d. 20 sept. 1918 samt den återstående tiden af änkans innehaf.

Gift d. 8 sept. 1895 med ANNA KATHARINA (KARIN) BERNSTRÖM, född d. 2 aug. 1874, dotter till grosshandlaren ANDREAS BERNSTRÖM och ANNA MATHILDA SUNDSTRÖM.

Barn: ANNA-LISA, född d. 31 juli 1896; — BRITA KATHARINA, född d. 12 okt. 1898; — LARS BENGT ANDREAS, född d. 13 nov. 1900; — INGA KRISTINA, född d. 29 aug. 1905.

ANDERSON-TESCH, HJALMAR GUSTAF. Född d. 19 juli 1872 å Boxholms Bruk, Ekeby socken, Östergötland.

Föräldrar: Bruksförvaltaren GUSTAF ANDERSON, född d. 13 febr. 1840, död d. 13 aug. 1915, och AMALIA FREDRIKA TESCH, född d. 6 okt. 1851, död d. 4 mars 1916.

A:son-Tesch inskrefs, efter att hafva genomgått folkskola med fortsättningskurs, höstterminen 1882 vid Linköpings högre allmänna läroverk, lämnade detta 1888 samt antogs samma år d. 21 sept. till elev å apoteket Lejonet i Malmö. Aflade d. 23 jan. 1892 farmacie studiosi-examen i Stockholm och konditionerade sedan å apoteket Hjorten i Stockholm och å apoteket i

Torshälla samt inskrefs hösten 1893 vid farmaceutiska institutet. Innehade under studietiden vikariat å apoteket Korpen i Stockholm samt å apoteket i Boxholm. Deltog under samma tid som extraelev vid Stockholms högskola i specialkurser i gasanalys och mikroskopi. Aflade apotekarexamen d. 16 maj 1895. Förestod under sommaren 1895 apoteket å Särö, och antog i sept. s. å. anställning å apoteket Lejonet i Malmö. D. 1 april 1897 inköpte A:son-Tesch tillsammans med apotekare Vitus Anderson nämnda apotek men försälde efter tio år sin hälft af det samma till den senare. A:son-Tesch öfvertog samma år arrendet av apoteket Lejonet i Göteborg och kvarstod såsom arrendator av detta till d. 1 juli 1912, samt var sedan intill 1914 års utgång apotekare F. A. E. Wallers medhjälpare vid detta apoteks sköfande. Organiserade under dessa år tillverkning af svenska läkemedel i originalförpackningar, s. k. »ALA»-preparat (Apotekarnes laboratorie aktiebolag), med mål att få till stånd en sammanlutning inom kåren för en tillverkning af dylika inhemska läkemedel. På kallelse af styrelsen för Aktiebolaget Astra, Apotekarnes kemiska fabriker i Södertälje, tillträdde T. 1915 befattningen som detta nygrundade företags verkställande direktör och öfverflyttade hit förutnämnda läkemedelstillverkning. Då nämnda bolag 1918 uppgick i A.-B. Svensk färgämnesindustri lämnade A:son-Tesch sin befattning i företaget.

Från 1920 ägnar han sig hufvudsakligen åt industriell och kommersiell verksamhet.

A:son-Tesch bestred åren 1901—1907 sekreterarbefattningen i Malmöhus läns apotekarförening, senare Skånes apotekarförening. En av delegerade från nämnda förening vid bildandet av Sveriges apotekarförbund, var han förbundets sekreterare under åren 1907—18 och samtidigt ledamot af dess verkställande utskott. Åren 1908—14 var A:son-Tesch därjämte styrelseledamot och sekreterare i Västra Sveriges krets af Sveriges apotekarförbund.

På uppdrag af Sveriges apotekarförbund representerade A:son-Tesch detsamma vid 10:de intern. farm. kongressen i Bryssel 1910 samt vid den 11:te intern. farm. kongressen i Haag-Scheveningen 1913 och var vidare förbundets representant i Federation internationale pharmaceutique.

A:son-Tesch har haft åtskilliga offentliga uppdrag, exempelvis såsom kontrollant för undersökning af eldfarliga oljor i Malmö åren 1899—1907, prisdomare i kemiska sektionen af 1907 års

industriutställning i Lund, stadsrevisor och ledamot i ett flertal nämnder och kommittéer.

Han kallades 1910 till hedersledamot af 10:de intern. farm. kongressen i Bryssel och erhöll vid samma tillfälle diplom för deltagande i den där anordnade farmaceutiska utställningen.

Mycket intresserad i industriella företag var A:son-Tesch 1897—1907 styrelseledamot och vice verkställande direktör i A.-B. Apotekarnes vattenfabrik i Malmö samt uppförde 1903 Malmö kolsyrefabrik, för hvilken han var chef till 1909, då densamma uppgick i A.-B. De förenade kolsyrefabrikerna. Grundade 1907 A.-B. Nordiska syrgasverken och är fortfarande ledamot i dess styrelse samt jourhavande direktör i detsamma. Grundade 1913 A.-B. Syntes, Nol, och är ordförande i dess styrelse. Han är dessutom ledamot i styrelsen och jourhavande direktör i A.-B. Göteborgs syrgasfabrik och A.-B. Stille-Werner i Stockholm.

A:son-Tesch har företagit en mängd studieresor i olika länder även på offentligt uppdrag. Sålunda anställdes han 1918 såsom honorär handelsattaché vid svenska konsulatet i Newyork och gjorde i denna egenskap en omfattande studieresa för Sveriges kemiska industrikontors räkning. Ingående studium ägnades härvid läkemedelsindustrien och serumtillverkningen. Under krigsåren 1915—17 företog han upprepade resor till Holland, Schweiz, Tyskland och Österrike i och för anskaffande af råmaterial för svensk läkemedelstillverkning och för studier af ersättningspreparat.

Sina erfarenheter från studieresorna har A:son-Tesch framlagt genom föreläsningar i flera föreningar och har från trycket utgifvit följande skrifter: *Växtanatometisk undersökning af Folium Uvae ursi och några dess förväxlingar*. Nord. farm. tidskr. 1896. *Carbidens egentliga vikter*. Öfversikt af K. Vetensk. akad. förhandl. 1895. *Hygieniska utställningen i Dresden 1911*. Sv. farm. tidskr. 1911. *Elfte intern. farm. kongressen 1913 i Haag-Scheveningen*. Sv. farm. tidskr. 1913. *De radioaktiva elementens natur*. Sv. farm. tidskr. 1914. *Federation internationale pharmaceutique*. Sv. farm. tidskr. 1914. *Förenta Staternas handelspolitik och exportmöjligheter*. Sv. Export 1919. *Förenta staternas kaliproblem*. Sv. kem. tidskr. 1919. *Förenta staternas kemiska industri under kriget*. Sv. kem. tidskr. 1919. *Forskning och industri i Nordamerikas Förenta stater*. Reserapport till K. utrikesdepartementet. Utg. af Sveriges industri-

förbund. *Medicinska iakttagelser i Förenta staterna*. Sv. läkar-sällsk. förhandl. 1919.

Ledamot af Svenska läkarsällskapet 1915.

R. V. O. 1914.

Gift 1) d. 22 okt. 1903 med HARRIET EVALD-LARSEN, född d. 17 nov. 1882, död d. 10 mars 1915, dotter till köpmannen HANS PETER EVALD-LARSEN, född d. 31 dec. 1846, död d. 2 jan. 1899, och CAROLINE FREDRIKE PETERSEN, född d. 15 juni 1848, död d. 15 nov. 1913.

Barn: SVEN GUSTAF EVALD, född d. 29 mars 1905; — NILS ERIK MARTIN, född d. 14 april 1907; — BENGT HJALMAR, född d. 29 aug. 1911; — LARS HARRY, född d. 9 jan. 1913.

2) d. 21 mars 1918 med GUNLÖG EUPHROSYNE BOLINDER, född d. 27 juni 1890, dotter till bokförläggaren HANS LUDVIG BOLINDER och EVA LYDIA EUPHROSYNE STRANDBERG.

Barn: GERD HJ:DOTTER, född d. 24 febr. 1920.

LILJEDAHL, JOHN FREDRIK CARL. Född d. 1 juli 1867 i Trälleborg.

Föräldrar: Apotekaren å Kronan i Göteborg JOHN SAMUEL SIGFRID LILJEDAHL, född d. 28 jan. 1836, död d. 26 april 1893, och JENNY WALLMAN, född d. 2 mars 1842, död d. 15 maj 1916.

Efter att hafva genomgått 6 klasser af Göteborgs latinläroverk, antogs L. d. 5 sept. 1884 till elev å faderns apotek, Kronan i Göteborg, och fortsatte efter 2 års anställning sitt tredje elevår å apoteket Morianen i Stockholm. Aflade d. 21 sept. 1887 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde där-efter å apoteket Kronan i Göteborg till hösten 1888, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet och där han aflade apotekar-examen d. 17 maj 1892. Tjänstgjorde därefter å apoteken Örnen och Leoparden i Stockholm 1892—1894 samt Lejonet i Malmö och Svanen i Norrköping, tills han d. 1 okt. 1895 blev föreståndare för apoteket i Storvik. Inköpte d. 1 okt. 1899 apoteket i Sköfde och innehade detta apotek till d. 1 april 1910, då han försålde detsamma för att från sistnämnda dag öfvertaga arrendet af apoteket Enhörningen i Göteborg. Detta apotek förestod L. till d. 1 maj 1921 och blef d. 22 okt. 1920 genom köp innehafvare af privilegiet å apoteket Lejonet i Malmö.

Genom k. brevet d. 25 febr. 1921 har apoteket Lejonet åsatts en årlig afgift af 15,000 kronor till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

Gift d. 16 okt. 1895 med ANNA SIGRID BRUUN, född d. 25 febr. 1872, dotter till stationsinspektoren VIKTOR BRUUN och ANETTE DANIELSON.

Barn: SIGNE MARGIT, född d. 3 mars 1898. Fil. studerande; — JOHN TORSTEN FREDRIK, född d. 8 dec. 1899. Jur. studerande; — DAGMAR GUNHILD, född d. 16 nov. 1902; — KARL GÖSTA EDWARD, född d. 22 jan. 1908; — ELSA GUNVOR, född d. 4 april 1910, död d. 5 nov. s. å.

Apoteket Kronan.

1886.

Under år 1885 hade hos medicinalstyrelsen fråga blifvit väckt om icke en ökning af antalet apotek i Malmö kunde anses vara af behovet påkallad, enär inom staden funnes blott tvenne sådana, det senast tillkomna inrättadt på grund af K. brefvet d. 17 maj 1821. Med anledning häraf anmodade medicinalstyrelsen K. bhde i Malmöhus län att infordra yttrande af Malmö stadsfullmäktige, hälsovårdsnämnden, innehafvarne af de båda redan befintliga apoteken i staden, magistraten samt förste prov.-läkaren i distriktet och med dessa, jämte eget utlåtande inkomma till styrelsen. Af de yttranden, som från vederbörande sedermera d. 11 juni 1886 kom medicinalstyrelsen tillhanda, framgick, att myndigheterna i allmänhet mer eller mindre oförtäckt erkände det olämpliga i det förhållandet, att de båda nuvarande apoteken i Malmö voro belägna i hvarandras närhet, vid samma torg, i gamla stadens medelpunkt, samt att såväl hälsovårdsnämnden som stadsfullmäktige och tvenne af magistratens ledamöter, jämte dess ordförande, därjämte erkände behovet af att något måtte göras för att åt befolkningen, särskildt å de till sitt läge vidt skilda förstäderna, bereda lättare tillfälle till inköp af apoteksvaror. K. bhde och prov.-läkaren i Malmö distrikt samt tvenne af magistratens ledamöter och de båda apotekarna afstyrkte däremot förslaget om nya apoteks anläggande i Malmö.

I skrifvelse d. 18 okt. 1886 ingick slutligen medicinalstyrelsen till K. Maj:t med framställning, på grund af anförda skäl, om anläggande af tvenne nya själfständiga apotek i Malmö, »det ena antingen i södra förstaden, dock icke norr om Södra Långgatan, men väl vid endera husraden af samma gata, eller i Rörsjöstaden, inom kvarteren Davida eller Clara; det andra antingen i östra förstaden, dock icke väster om Byggmästar-

och Viktoriagatan, eller inom Rörsjöstaden, men ej väster om den esplanad, som vid S:t Pauli kyrka sträcker sig från Rörsjökanalen till nya begravningsplatsen; samt att, derest anläggningen af dessa nya apotek vinner nådigt bifall, medicinalstyrelsen anbefalles infordra yttrande af styrelsen för apoteksprivilegiernas amorteringsfond beträffande de årliga afgifter, som böra åsättas de blifvande apoteken.»

K. brefvet d. 12 dec. 1886 bestämde sedermera att två nya apotek skulle anläggas i Malmö. Det ena af dem erhöll namnet Kronan och skulle enligt K. brefvet anläggas antingen i södra förstaden, dock ej norr om Södra Långgatan, men väl vid endera husraden af samma gata, eller i Rörsjöstaden inom ettdera af kvarteren Davida och Clara. Genom K. brefvet d. 11 juni 1887 tilldelades examinerade apotekaren A. P. Seman personligt privilegium å apoteket, som af honom anlades i huset N:o 21 Södra Förstadsgatan och efter skedd afsyning öppnades för allmänheten.

Apoteket flyttades år 1917 af dåv. innehafvaren, apotekaren J. G. Bergman, till huset N:o 36 Södra Förstadsgatan, kvarteret Laxen, tomten N:o 10, och afsynades i de nya lokalerna d. 17 jan. 1917.

Genom K. brefvet d. 28 jan. 1887 bestämdes, att apoteket skulle till amorteringsfonden för apoteksprivilegier erlægga en afgift, beräknad för de första 7 åren efter ett privilegievärde af 30,000 och sedan efter 35,000 kronor.

Genom K. brefvet d. 25 febr. 1921 har apoteket åsatts en årlig afgift af 2,500 kronor till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

SEMAN, ANDERS PETTER. Född d. 25 april 1843 i Dalby, Uppsala län.

Föräldrar:

S. åtnjöt undervisning i Uppsala folkskola åren 1851—56 och antogs till elev å apoteket Korpen i Stockholm 1856 samt fortsatte elevtjänstgöringen från 1858 å apoteket Kronan i Uppsala, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 24 sept. 1860. Var sedan anställd å apoteken i Karlshamn 1860—61, å Kro-

nan i Uppsala 1861—63 och å Hvita Björnen i Stockholm 1863—64. Aflade apotekarexamen d. 31 maj 1865. Tjänstgjorde sedan på apoteken Kronan i Uppsala, Göta Lejon i Karlskrona, Kronan i Göteborg, Enhörningen och Hvita Björnen i Stockholm. Under tiden, 1867—68, var han anställd hos drogfirman Gehe & C:ni i Dresden. Erhöll d. 11 juni 1887 privilegium å apoteket Kronan i Malmö, som han anlade i huset N:o 21 Södra Förstadsgatan och omedelbart, efter skedd afsyning, öppnade för allmänheten.

S. var på sin tid ansedd som en af Sveriges skickligaste farmaceuter.

Har af trycket utgifvit: *Handköpstaxa 1877 och 1879. Pharmaca Composita et Præparata Chemica I*, Växjö 1876. *Säkert sätt att bereda rent jodammonium* och *Prof på klortenn och tennsalt*, Farm. tidskr. 1867.

S. var sista året af sin lefnad tjänstledig för sjukdom.

Död d. 17 maj 1892 i Lund.

Ogift.

HJELMSTRÖM, JOHAN GUSTAF. Född d. 5 nov. 1839 i Halmstad.

Föräldrar: Sjötvullvaktmästaren CARL GUSTAF HJELMSTRÖM, född d. . . ., död d. . . ., och BRITA FREDRIKA BJÖRKLUND, född d. . . ., död d. . . .

Efter undervisning vid Halmstads elementarläroverk åren 1851—55 antogs H. d. 1 mars 1856 till elev å apoteket i Eksjö och aflade där farmacie studiosi-examen d. 18 april 1861 samt var därefter anställd å nämnda apotek till d. 6 maj s. å. Tjänstgjorde sedan från d. 25 maj 1861 till d. 11 sept. s. å. på apoteket i Arvika samt från d. 12 sept. s. å. till d. 1 sept. 1863 å apoteket i Vänersborg. Inskrefs höstterminen 1863 vid farmaceutiska institutet och aflade d. 18 febr. 1865 apotekarexamen. Var från d. 1 maj 1865 till d. 1 dec. 1866 förståndare för dåvarande filialapoteket i Gamleby samt tjänstgjorde från d. 10 jan. 1867 till d. 26 aug. s. å. på apoteket Enhörningen i Göteborg, från d. 13 sept. 1867 till d. 28 maj 1868 å apoteket Enhörningen i Stockholm samt från d. 1 aug. 1868 till d. 19 febr. 1872 å apoteket i Halmstad. Erhöll d. 19 jan. 1872 personligt privilegium å apoteket i Hammarby i Stockholms län och d. 26 aug. 1887 transport till apoteket Storken

i Malmö, hvilket af honom flyttades till huset N:o 21 vid Östra Förstadsgatan i Malmö. Han erhöi d. 11 nov. 1892 transport till apoteket Kronan i samma stad.

Under sin vistelse i Hammarby var H. vice ordförande i Hammarby sockens kommunalstämma och kommunalnämnd.

Under de senare åren åtnjöt han, på grund af sjuklighet, ledighet från apotekets skötsel och bodde på Lidingön vid Stockholm i sin villa Karlsborg.

Död d. 7 jan. 1904 å Sofiahemmet i Stockholm. Begrafd i familjegravven å Hammarby kyrkogård.

Gift 1) d. 19 april 1872 med HEDDA CAROLINA HJELMSTRÖM, född d. 17 maj 1842, död d. 2 febr. 1874, dotter till körsnären LARS MAGNUS HJELMSTRÖM och JOHANNA GUSTAVA WESTERBERG.

Barn: ELLEN JOHANNA GUSTAVA, född d. 2 febr. 1873, död d. 2 juni s. å.; — HEDVIG CAROLINA, född d. 29 jan. 1874, död d. 14 febr. s. å.

2) d. 8 juni 1875 med WILHELMINA CHARLOTTA HJELMSTRÖM (förra hustruns syster), född d. 21 maj 1844.

Barn: JOHAN WILHELM (jämte en dödfödd broder), född d. 4 april 1876, död d. 8 april s. å.; — CARL GUSTAF, född d. 17 juni 1877, död d. 23 okt. s. å.; — JOHAN ADOLF, född d. 21 aug. 1878. Reservkapten i K. fortifikationens reserv. Kapten vid K. väg- och vattenbyggnadskåren. Hamningenjör i Halmstad; — LARS HJALMAR, född d. 12 juli 1880; — GUSTAF PONTUS, född d. 14 nov. 1883. Postexpeditör i Stockholm.

BERGMAN, JULIUS GEREON. Född d. 10 okt. 1854 i Arboga.

Föräldrar: Skräddarmästaren JOHAN BERGMAN, född d. 15 juni 1821, död d. 20 juni 1866, och ELISABET GUSTAFVA FÖRSTRÖM, född d. 19 mars 1819, död d. 3 okt. 1868.

B. genomgick födelsestadens femklassiga elementarläroverk och antogs d. 19 april 1870 till elev å apoteket i Nora samt aflade där farmacie studiosi-examen d. 24 nov. 1873. Aflade apotekarexamen d. 25 maj 1878 och tjänstgjorde sedan å apoteket i Oskarshamn 1878—81, apoteket Enhörningen i Göteborg 1882—89 samt apoteket Lejonet i Malmö 1889—92. Förestod apoteket i Mariefred 1892—93 och var 1893—94 anställd å apoteket Lejonet i Helsingborg. B. erhöi d. 9 mars 1894

personligt privilegium å apoteket i Hjortkvarn och d. 4 aug. 1904 transport till apoteket Kronan i Malmö.

Under åren 1883 och 84 företog B. studieresor i Tyskland och har från trycket utgifvit: *Farmaceutisk-kemisk analys. Kort, praktisk handledning vid utförandet af å apotek förekommande kemiskt-analytiska arbeten*, Göteborg 1887, samt dessutom i facktidskrifterna publicerat ett flertal farmaceutiskvetenskapliga arbeten.

Gift d. 29 dec. 1897 med CECILIA PAULSSON, född d. 24 mars 1865, dotter till landtbrukaren PAUL PERSSON och KARIN SVENSSON.

Barn: GUNNAR JULIUS GUSTAF, född d. 7 dec. 1902. Med. studerande.

Apoteket Storcken.

1886.

Enligt hvad som vid apoteket Kronan i Malmö finnes anfördt, bestämde K. Maj:t genom brefvet d. 12 nov. 1886 på förslag av medicinalstyrelsen och sedan yttrande inhämtats från vederbörande myndigheter i Malmöhus län att tvenne nya apotek skulle anläggas i Malmö. Det ena af dem erhöll namnet Storcken och skulle enligt K. brefvet anläggas »antingen i östra förstaden, dock icke vester om Byggmästare- eller Victoriagatorna, eller inom Rörsjöstaden, men ej vester om den esplanad, som förbi S:t Pauli kyrka sträcker sig från Rörsjökanalen till nya begravningsplatsen». Privilegiet tilldelades apotekaren i Hammarby J. G. Hjelmström genom K. brefvet d. 26 aug. 1887. Apoteket anlades af denne i huset n:r 21 Östra förstadsgatan i fastigheten n:r 4, kvarteret n:r 11 Lars och öppnades för allmänheten efter att d. 22 juli 1888 hafva blifvit vederbörligen afsynadt. Den 9 mars 1900 biföll K. Maj:t sedermera en ansökan af dåvarande innehafvaren S. I. Nordin att få flytta apoteket till västra sidan af Byggmästargatan till fastigheten n:r 10 i kvarteret Kasper n:r 10, i hvilka nya lokaler apoteket afsynades d. 25 och 26 sept. s. å. Genom K. brefvet d. 28 jan. 1887 bestämdes att apoteket skulle till amorteringsfonden för apoteksprivilegier erlägga en afgift beräknad för de första 7 åren efter ett privilegiivärde af 20,000 och sedan efter 25,000 kronor.

Genom K. brefvet d. 25 febr. 1921 har apoteket åsatts en årlig afgift af 2,800 kronor till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

HJELMSTRÖM, JOHAN GUSTAF. Innehade åren 1887—92 apoteket Storken i Malmö. (Se under apoteket Kronan i Malmö, sid. 903.)

SCHARTAU, JOHAN FREDRIK. Född d. 14 aug. 1845 i Skjegrie församling i Skytts härad, Malmöhus län.

Föräldrar: Vice pastorn, sedermera kyrkoherden i Huaröd ANDERS SAMUEL SCHARTAU, född d. 16 sept. 1793, död d. 7 aug. 1856, och LOVISA FREDRIKA ASK, född d. 26 aug. 1804, död d. . . . 1875.

S. intogs 1855 i Lunds högre allmänna läroverk, där han genomgick tre klasser samt antogs d. 3 jan. 1861 till elev å apoteket Hjorten i Lund. Aflade farmacie studiosi-examen d. 13 maj 1865 och var fortfarande anställd å nämnda apotek till d. 1 sept. 1869. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet och tjänstgjorde från d. 1 juni 1871 till d. 1 sept. s. å. på apoteket i Södertälje samt aflade d. 27 jan. 1872 apotekarexamen. Tjänstgjorde sedan från d. 19 febr. 1872 till d. 1 maj 1873 å apoteket i Klippan och därefter till d. 1 dec. s. å. på apoteket Kronan i Norrköping och från d. 4 dec. s. å. till d. 1 maj 1874 å apoteket Lejonet i Malmö samt därefter ånyo under 2 månader å apoteket i Klippan. Inköpte d. 27 juli 1874 apoteket i Sigtuna, hvilket han tillträdde d. 1 aug. och på hvilket han erhöll privilegium d. 11 sept. s. å. Erhöll d. 7 febr. 1879 befrielse från privilegiet samt öfvertog s. å. en mineralvattensfabrik i Göteborg. Sålde fabriken 1880 samt var sedan någon tid anställd å apoteken i Vara och Mölndal och därpå från d. 1 okt. 1880 till d. 19 febr. 1883 å apoteket Lejonet i Göteborg samt från d. 1 april 1883 till d. 23 febr. 1886 å apoteket Kronan i Göteborg. Tjänstgjorde sedan från d. 15 maj 1886 till d. 1 okt. s. å. å apoteket i Vaxholm och från d. 1 okt. 1886 till d. 1 juni 1887 å apoteket i Varberg. Erhöll d. 28 okt. 1887 privilegium å apoteket i Hofva och d. 14 april 1893 transport till apoteket Storken i Malmö.

Död d. 5 juli 1894 i Stenshult Västergård, Pjetteryds socken, Kronobergs län.

Gift 1) d. 4 maj 1875 med HILDA CAROLINA GUSTAVA RUNNERSTRÖM, född d. 10 dec. 1847, död d. 13 maj 1917, dotter till konsuln och grosshandlaren HENRIK RUNNERSTRÖM och ANNETTE MARGARETA SYLVAN.

Äktenskapet upplöstes genom skilsmässa d. . . . 1886.

Barn: HENRIK JOHAN, född d. 25 okt. 1876; — ANNA LOVISA, född d. 5 juni 1878.

2) d. 17 juni 1888 med ELLEN BERGENDAL, född d. 17 juli 1862, gift 1) d. 1 juni 1884 med handlanden JOHAN VICTOR BENGTON, född d. 10 april 1859, död d. 6 april 1886.

Barn: FRANS JOHAN AUGUST, född d. 7 aug. 1889, död d. 11 mars 1921. Artist; — SELMA ELLEN SOFIA, född d. 4 juli 1890. Konstväfverska och mönsterriterska; — HENRIK SAMUEL, född d. 15 sept. 1892, död s. å.; — KARL OSKAR FREDRIK, född d. 11 sept. 1893. Lagerbiträde; — JOHAN FREDRIK LEOPOLD, född d. 30 okt. 1894 (posthum). Furir.

NORDIN, SAMUEL ISIDOR. Född d. 23 dec. 1846 i Göteborg.

Föräldrar: Skräddarmästaren SAMUEL NORDIN, född d. 16 aug. 1818, död d. 24 april 1899, och ANNA FREDRIKA LINDGREN, född d. 15 sept. 1823, död d. 15 jan. 1883.

N. genomgick fem klasser af Göteborgs högre elementarläroverk och antogs d. 1 okt. 1864 till elev å apoteket Hjorten i Göteborg, fortsatte elevtjänstgöringen å apoteket i Motala samt aflade där d. 6 sept. 1868 farmacie studiosiexamen. Tjänstgjorde därefter från d. 1 okt. 1868 till d. 8 sept. 1869 å apoteket Enhörningen i Göteborg. Inskrefs höstterminen 1870 vid farmaceutiska institutet och var under sommar-månaderna 1871 anställd å apoteket i Säffle samt aflade d. 31 maj 1872 apotekarexamen. Tjänstgjorde sedan från d. 25 juni 1872 till d. 2 jan. 1873 å apoteket Kronan i Norrköping och från d. 1 febr. 1873 till d. 1 juni 1875 å Enhörningen i Göteborg samt från 2 juni 1875 till d. 30 sept. 1879 å Lejonet i Stockholm. Var sedermera från d. 1 okt. 1879 till d. 15 jan. 1885 föreståndare för det då under apoteket Lejonet i Stockholm lydande slottsapoteket på Drottningholm. Erhöll d. 20 dec. 1894 personligt privilegium å apoteket Storken i Malmö och d. 26 juni 1895 tillståndsbevis att hålla medicamentsförråd i Svedala.

Nordin var en å hufvudets vägnar väl begåfvad person, som mycket intresserade sig för studier inom sitt yrke och för vittra sysselsättningar. Han hade även i icke ringa grad ordet i sin makt och var känd som en lycklig tillfällighetspoet. Under sin vistelse på Drottningholm var N. ledamot af Lofö

församlings skolråd 1884—94 och i Malmö ledamot af bevillningsberedningen 1903—04. Han var åren 1877—79 sekreterare i farmaceutiska föreningen och mångårig medarbetare i farmaceutisk tidskrift. Han var äfven en intresserad samlare, särskildt af gamla mynt och tändsticksetiketter. Den senare samlingen torde hava varit enastående på grund af sin rikhaltighet och kunde uppvisa prof från hela världens äldre och nyare tändsticksfabriker.

Sedan 1902 var han på uppdrag af apotekarsocietetens direktion sysselsatt med att tillsammans med doktor Alfred Levertin samla material till en ny Sveriges apotekarhistoria.

N. har från trycket utgifvit: *Svensk farmaceutisk matrikel för åren 1877 och 1881* tillsammans med A. Tengberg och *för åren 1887, 1890 och 1893* tillsammans med C. F. V. Schimmelpfennig. *Från Industriutställningen i Helsingfors*. Farm. tidskr. 1876 *Från nordiska utställningen i Köpenhamn*. Farm. tidskr. 1888. *Apoteksprivilegiernas amortisering i Sverige*. Vort Apothekervæsen 1889, *De Halliska medikamenterna*. Farm. tidskr. 1891. *Från 1896 års Industri- och Slöjduutställning i Malmö*, Farm. tidskr. 1896. *Medlemmar af apotekarkåren*. *Porträttsamling med biografiska uppgifter*, Malmö 1899. *Anteckningar om annexapoteken i Sverige*. Sv. farm. tidskr. 1901. *Några anteckningar rörande Carl Wilhelm Scheele*. Sv. farm. tidskr. 1901.

Död d. 9 okt. 1906 efter endast ett par dagars sjukdom i Göteborg och begrafd på Östra begravningsplatsen i Göteborg.

Gift d. 29 dec. 1882 med EMILIE CHRISTINE ULLITZ, född d. 3 maj 1838 i Fredrikshald, död d. 26 febr. 1916, dotter till skeppsredaren i Fredrikshald CHRISTIAN ENDERSON ULLITZ och ELISE PEDERSEN, gift 1) d. . . . med bruksägaren MARENZIUS THAMS i Trondhjem, född d. . . . 1835, död d. . . . juli 1907.

Barn: ELSA GERDA VICTORIA (fosterdotter), född d. 17 mars 1881, gift d. 29 dec. 1903 med nederländske vice konsuln WILHELM GANSLANDT i Malmö, född d. 24 maj 1876.

SIMPLER, CARL SAMUEL. Född d. 24 jan. 1851 i Alunda församling, Uppsala län.

Föräldrar: Godsförvaltaren FREDRIK SAMUEL SIMPLER, född d. 7 april 1820, död d. 12 mars 1856, och HILDA SOFIA ZETTERSTEN, född d. 12 juni 1827, död d. 8 juli 1899.

Efter skolstudier 1860—68 vid Uppsala katedralskola antogs S. 1868 till elev å apoteket Lejonet i nämnda stad och aflade farmacie studiosi-examen d. 16 sept. 1872 samt tjänstgjorde där-efter å apoteket i Tierp till d. 4 maj 1875. Inskrefs höstter-minen 1875 vid farmaceutiska institutet och aflade d. 30 jan. 1878 apotekarexamen. Var sedan föreståndare för dåvarande medikamentsförrådet i Löfsta bruk från d. 1 febr. 1878 till d. 18 mars 1889 och tjänstgjorde till d. 1 jan. 1892 såsom före-ståndare å samma apoteksinrättning, äfven sedan detsamma från d. 16 nov. 1888 förändrats till själfständigt apotek. Erhöll d. 14 okt. 1898 personligt privilegium å apoteket i Trosa, som han förestod från d. 1 nov. 1899 till d. 24 april 1900, då han, efter att hafva förflyttat apoteket till nya lokaler, tillträdde detsamma. Erhöll d. 19 april 1907 transport till apoteket Storcken i Malmö, som han tillträdde d. 11 juli 1907.

Under vistelsen i Trosa beklädde S. många kommunala för-troendeuppdrag. Sälunda var han vice ordförande i stadsfull-mäktige, ordförande i drätselkammaren, ledamot af pröfnings-nämnden och landtingsman.

Gift d. 8 dec. 1895 med ELLEN CECILIA STÅLHAND, född d. 12 febr. 1868, död d. 3 jan. 1921, dotter till grosshandlaren GUSTAF FREDRIK STÅLHAND och FREDRIKA CHARLOTTA WINBERG.

Barn: CECILIA EBBA CHARLOTTA, född d. 8 okt. 1896. Lärarinna; — FREDRIK SAMUEL, född d. 19 juni 1902. Idkar handelsstudier i utlandet.

Apoteket Svanen (*Limhamn*).

1902.

I underd. skrivelse hade ordföranden i Hyllie sockens kommunalstämma under år 1901 på kommunens vägnar anhållit hos K. Maj:t om inrättande af ett apotek inom den del af kommunen, som tillhörde Limhamns municipalområde. Till följd af remiss inkom sedermera medicinalstyrelsen d. 29 nov. 1901 till K. Maj:t med yttrande från K. bñhde och förste prov.-läkaren i Malmöhus län, äfvensom från innehafvarne af apoteken i Malmö tillika med eget utlåtande, hvari föreslås inrättandet af ett själfständigt apotek i Limhamn. Genom K. brefvet d. 30 dec. 1901 bestämde också K. Maj:t att ett själfständigt apotek med personligt privilegium skulle inrättas i Limhamn samt att den blifvande innehafvaren skulle vara skyldig att framdeles till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond årligen erlægga den afgift, som af K. Maj:t kunde komma att bestämmas.

Privilegiet tilldelades legitimerade apotekaren J. H. L. Areskoug genom K. brefvet d. 6 juni 1902. Apoteket anlades af denne i ett hörnhus vid Järnvägs- och Linnégatorna och öppnades för allmänheten, sedan detsamma d. 3—5 jan. 1903 blifvit vederbörligen afsynadt. År 1911 flyttades apoteket af Areskoug till rymliga lokaler i ett af honom för ändamålet uppfördt hus, beläget vid Linné-, Idrotts- och Vall- (sedermera benämnd Apoteks-) gatorna. Sedan Limhamn 1915 införlifvats med Malmö stad, benämnes apoteket officiellt Svanen.

K. brefvet d. 11 nov. 1904 bestämde att apoteket i Limhamn skulle åsättas en årlig afgift af 400 kronor att halfårsvis i förskott betalas till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond. Genom K. brefvet d. 25 febr. 1921 har apoteket åsatts en afgift af 1,000 kronor till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

ARESKOUG, JOHAN HOLGER LORENTZ. Innehade privilegiet å apoteket i Limhamn, numera Svanen i Malmö, åren 1902—16. (Se under apoteket i Lidköping.)

WASTENSON, HUGO BERNHARD. Född d. 9 mars 1870 i Hälsingborg.

Föräldrar: Verkmästaren WASTE OLOF WASTENSON, född d. 1 jan. 1838, och HULDA ELEONORA ROTHOFF, född d. 17 okt. 1847, död d. 20 juli 1916.

Efter studier vid Norrköpings högre allmänna läroverk antogs W. d. 1 febr. 1887 till elev å apoteket Enhörningen i Stockholm och aflade farmacie studiosi-examen d. 24 maj 1890. Tjänstgjorde därefter å nämnda apotek till d. 10 sept. 1890 och sedan å apoteken Hjorten i Västerås från d. 15 sept. 1890 till d. 14 sept. 1893. Inskrefs höstterminen 1893 vid farmaceutiska institutet och vikarierade under studietiden på apoteket Bäfvern i Västerås från d. 15 dec. 1893 till d. 14 jan. 1894 och på apoteket Örnen i Karlstad från d. 29 maj 1894 till d. 2 sept. s. å. Aflade apotekarexamen d. 22 maj 1895 och tjänstgjorde därefter å apoteken Kronan i Eskilstuna från d. 26 maj 1895 till d. 31 aug. 1899, Svanen i Kristianstad från d. 1 sept. 1899 till d. 2 aug. 1902 samt Lejonet i Malmö från d. 3 aug. 1902 till d. 30 juni 1910. Var sedan anställd å apoteket i Tranås från d. 1 juli 1910 till d. 22 juli s. å. och å apoteket Kronan i Eskilstuna från d. 23 juli 1910 till d. 26 sept. s. å. Tjänstgjorde därefter å apoteket Gripen i Malmö från d. 30 sept. 1910 till d. 12 okt. s. å. samt från d. 16 dec. 1910 till d. 30 maj 1911, å apoteket i Ryd från d. 1 juni 1911 till d. 31 aug. s. å. samt å apoteket Kronan i Borås från d. 15 sept. 1911 till d. 31 juli 1917.

W. var därjämte 1901—08 laborator samt 1908—10 verkställande direktör vid A. B. Apotekarnes vattenfabrik i Malmö, äfvensom under sistnämnda period statens kontrollant för undersökning af eldfarliga oljor.

Erhöll d. 8 juni 1917 personligt privilegium å apoteket Svanen i Malmö.

W. tilldelades 1895 af farmaceutiska institutets styrelse Justelii stipendium och 1900 apotekaresocietetens stipendium för studier af apoteksväsendet i Ryssland. Idkade hösten 1901 studier i bakteriologi vid universitetet i Lund, studerade 1910 med kej-

serligt tillstånd den tyska härens apoteksväsen samt 1915 med statsbidrag militärapoteksväsendet i Österrike.

Är ledamot af Apotekarsocietetens direktion sedan 1921 samt af Apotekarkårens löne- och skiljenämnd sedan s. å.

N. har från trycket utgivit: *Farmaceutisk-kemisk statistik. Citronsyra*, Nord. farm. tidskr., Köbenhavn 1895. *Farmaceutisk-kemisk statistik, Citronsyras löslighet i eter*, Nord. Farm. tidskr., Köbenhavn 1895. *Om känsligheten af bariumklorid och -nitrat såsom reagens på svafvelsyra*, Sv. farm. tidskr. 1900. *Studier öfver apoteksväsendet i Ryssland*, Christianstad 1902. *Studier af den tyska härens apoteksväsen 1910*, Malmö 1911. *Om bestämning af formaldehyd i Solutio formaldehydi*, Sv. farm. tidskr. 1911. *Några meddelanden om apotekarnas tjänstgöring vid den tyska rikshären*, Tidskr. i milit. hälsovård 1912. *Hållbar jodsprit*, Sv. Farm. tidskr. 1913. *Om 9-de editionens järnalbuminatlösning*, Sv. farm. tidskr. 1914. *Cornutinhalten hos svensk Secale cornutum och därpå beredt extrakt*, Sv. Farm. tidskr. 1914. *Utredning angående militärapoteksväsendet i de europeiska länderna*, Farm. revy 1914. *I militärapoteksfrågan*, Farm. revy 1914. *Några meddelanden, rörande Österrikes militära och civila apoteksväsende under nu pågående krig*, Farm. revy 1916. *Om pröfning af proteinsilfver*, Sv. farm. tidskr. 1916. *Ueber die Bestimmung von Silber in Eiweisspräparaten*, Pharm. Post, Wien 1916. *Om pröfning af mandelolja*, Sv. farm. tidskr. 1916. *Grof förfalskning af benzaldehyd*, Sv. farm. tidskr. 1916. *Bangs äldre sockerbestämningsmetod*, Farm. revy 1916. *Gox, ett svenskt silfveräggvitepreparat*, Sv. farm. tidskr. 1916. *Blodkol som medel mot kolera*, Farm. revy 1916. *Våra febertermometrars beskaffenhet*, Farm. revy 1916. *Regeringsförslag till inrättande af apotekarekammare i Österrike*, Farm. revy 1916. *Om bestämning af kvicksilfver, särskildt i galeniska preparat*. Täflingskrift, belönad med farm. föreningens Schéelepris år 1916, Sv. farm. tidskr. 1917. *Quecksilberbestimmung in galenischen Präparaten*, Pharm. Post 1917.

Gift d. 28 april 1907 med MARIA EULALIA JEURLING, född d. 21 aug. 1884, dotter till redaktören ANDERS ELIS JEURLING och MARIA SOFIA ANDERSSON.

Barn: BRITA, född d. 15 mars 1907; — EJNAR HUGO, född d. 30 okt. 1909; — NILS, född d. 23 mars 1911; — INGA, född d. 10 juli 1918.

Apoteket Gripen.

1905.

Expeditionen för Sveriges farmaceutförbund, som af förbundets centralstyrelse erhållit i uppdrag att verkställa utredning angående de orter i riket, där anläggning af apotek kunde synas vara af behovet påkallad, hade i mars 1904 ingått med framställning till stadsfullmäktige i Malmö om anläggande i nämnda stad af tvenne nya apotek, det ena i Rörsjöstadens öster om Amiralsgatan, det andra i Södra förstaden, söder om Möllevångsgatan.

Vid sammanträde d. 16 dec. 1904 beslöto stadsfullmäktige med anledning häraf ingå till K. Maj:t med underd. begäran om anläggande af ett apotek i Södra förstaden, hvaremot det föreslagna apoteket i Rörsjöstadens icke ansågs behöfligt, då denna stadsdel ägde tillgång till tvenne apotek på mindre än 15 minuters afstånd. Stadsfullmäktiges skrifvelse remitterades af K. Maj:t till medicinalstyrelsen, som, efter att hafva anmodat K. bef. i Malmöhus län afgifva utlåtande i frågan sedan samtliga apoteks innehafvare och stadsläkaren i Malmö blifvit hörda, hos K. Maj:t hemställde om inrättande af ytterligare ett apotek i Malmö stad att anläggas på af stadsfullmäktige föreslagen plats.

K. brefvet d. 15 sept. 1905 bestämde sedermera att ett nytt apotek med benämning Gripen skulle anläggas i Malmö inom Södra förstaden, söder om Möllevångsgatan. Privilegiet tilldelades apotekaren i Askersund Justus Henning Bunth genom K. brefvet d. 27 april 1906, och apoteket anlades af denne i ett nybyggt hus i hörnet af Smedjegatan och Södra förstadsgatan samt öppnades för allmänheten d. 3 juni 1907, sedan detsamma blifvit vederbörligen afsynadt. Genom K. brefvet d. 24 nov. 1905 förordnades att apoteket skulle till amorteringsfonden för apoteksprivilegier erlägga en afgift beräknad efter ett privilegiivärde af 25,000 kronor.

Genom K. brevet d. 25 febr. 1921 har apoteket åsatts en årlig afgift af 3,500 kronor till fonden för apotekares pensionering.

BUNTH, JUSTUS HENNING. Född d. 19 jan. 1850 i Västra Nöbbelöfs församling, Malmöhus län.

Föräldrar: Fanjunkaren JUSTUS HENRIK BUNTH, född d. 22 april 1810, död d. 17 jan. 1891, och EVA AUGUSTA ANGELIN, född d. 28 aug. 1823, död d. 16 febr. 1886.

B. åtnjöt undervisning vid elementarläroverket i Ystad och antogs d. 12 jan. 1867 som elev å apoteket därstädes. Aflade farmacie studiosi-examen d. 3 dec. 1870 och apotekarexamen d. 19 maj 1874. Tjänstgjorde på apoteket i Ystad åren 1874—84, på apotek i Amerikas förenta stater 1884—85, och på apoteket Fläkta Örnen i Malmö 1885—87. Han var därefter föreståndare för medikamentsförrådet i Dalarö 1887—93 samt tjänstgjorde på apoteket i Katrineholm 1893—97. Erhöll d. 7 nov. 1895 personligt privilegium å apoteket Vasen i Stockholm, men tillträdde ej apoteket, utan afsade sig privilegiet d. 15 maj 1896. D. 8 okt. 1897 erhöll Bunth privilegium å apoteket i Askersund. Detta apotek, som var inrymt i trånga och otidsenliga lokaler, flyttade han till en af honom nyuppförd fastighet, i hvilken apoteket ännu befinner sig. D. 27 april 1906 erhöll Bunth personligt privilegium å nyinrättade apoteket Gripen i Malmö, som af honom uppsattes gediget och praktiskt i ljusa och rymliga lokaler i nyuppförd fastighet i hörnet af Smedjegatan och Södra Förstadsgatan.

Lund.

Apoteket Svanen.¹

1627.

Ehuru en urgammal stad och på sin tid säte för den kyrkliga öfverstyrelsen i Norden fick Lund först mot slutet af den danska tiden ordnade apoteksförhållanden. År 1595 erhöll Skåne fast anställd läkare, i det att D:r Gellius Sascrides detta år förordnades till provinsialläkare i Skåne med bostad i Lund. Stadigvarande provinsialmedicus fick staden emellertid först 1623 och samma år gjorde riksrådet Tage Ottosen Thott hos »Danska Kancelliet» framställning om att »Eftersom Kong. Maj:tt... haffuer beviljet os udj Skaane en medicum, saa effterdj der udj Lundt ingen Apotecker findis, eij heller nogen, som elleniste haffuer sin naerringh aff urter, at Esaias Apotecker da naadigst matte privilegieris allene at selgie urter udj Lundt och allene at selgie (composita) medicamenter udj Skaane (med mindre nogen anden stad der ij landet nogen Doctor sig nedsatte, da samme Doctor sielff alt maatte haffue nogen necessaria in casu necessitatis) derhos vare fri for all tyngde under Capitels protection».

Ej förr än d. 5 juni 1627 utfärdade sedermera Konung Christian IV bref på att: »Os Elschelige Essaiass Fleischer, Apotecker udj wor Kjöbstad Kjöbenhaffn maa ochsa haffue och holde et godt, ustraffeligt, med alle sine tilhörende complet och frij Apotecke udj wor Kiöbstad Lund, med allt det fornöden er til atskillige medicamenter at componere och berede til Kiöbs, efter den taxt och forordning J derpaa ehre gjorde aff medica facultate paa wort Universitet Kiöbenhaffn, skall

¹ Historiken och en stor del af de biografiska uppgifterna öfver apoteket Svanen äro hämtade ur Fredrik Montelins monografi öfver samma apotek. Lund 1921.

hand were forpflicht at holde en forfarende suend udj samme Apotek udj Lund, som sin konst well studerit haffuer . . . och skall samme suend haffue sitt testimonium, at han ehr examinerit och approberit for dygtig noch at were aff bem:e facultet. Sameledes skall for:ne Essaiass ochsaa were forpligt sine ware och Apotek at lade visiteris aff Medicis, efftersom tilbörligitt ehr, naar han derom bliffuer befalett och anmodett» hvarjämte konfirmerades att »for:de Apoteker i Lund maa were och bliffue under same Lunder Capiteles Ret, skatt och thyngre frij udj alle maader, saa wit same Apotek och des tilhörendiss belanger. Medens dersom hand wil de lade bruge nogen borgerlig Handell och Neringh med offentlig Winkjelder och andett widere end som till Apotekiss underholding och brug behöffuis och udkreffuis, borgeriett dersamesteds til affbrech paa deriss borgerlig Neringh, da derfor at suare til Raadhus . . .»

Icke länge var apoteket i Lund filialapotek under Fleischers apotek i Köpenhamn, ty redan d. 10 dec. 1629 undfick Baltzar Stubeus (Stobaeus) K. bref på att vara apotekare i Lund, hvilket privilegium förnyades för honom d. 24 nov. 1635.

Apoteket var 1645 af Baltzar Stubeus förlagdt till »Lille Kirkestrede» mellan »Povel Kjöbmands och Kirsten Herr Jensses» gårdar. Apoteket kvarblef dock icke länge här, ty efterträdaren Paul Erman, köpte d. 25 jan. 1647 en gård »vesten til i det Store Kirkestrede» och utvidgade 1651 området med en trädgård intill »gaard och huse i Store Kirkestrede». Apoteket har allt sedan dess förblifvit på samma plats, närmare bestämdt Stora Kyrkogatan N:o 5 med husets fasad äfven åt Klostergatan, fastigheten N:o 285 A & B i Lund. Under tidernas lopp har detsamma naturligtvis flera gånger undergått ändringar, utvidgningar och förbättringar.

Senast har nuvarande innehafvaren, Fredrik Montelin, under åren 1898—1900 ombyggt apotekshuset och där inrymt plats för apoteket med mycket vackra, rymliga och tidsenliga lokaler.

FLEISCHER, ESAIAS. Född i Schlesien d. . . .

Föräldrar:

Fleischer, som var apotekare i Köpenhamn och hvars apotek

var beläget, där det nuvarande Löveapoteket ligger, erhöll d. 5 juni 1627 K. fullmakt på inrättande af ett apotek i Lund, alltså en filial till hans apotek i Köpenhamn. (Se vidare under historiken öfver apoteket Svanen i Lund.)

Han innehade apoteket i Lund endast två år och efterträddes af Baltzar Stubeus.

Fleischer var Danmarks kanske mest ansedde apotekare under 1600-talet »en af Gravitet og store Midler anseelig Mand».

Död i Köpenhamn 1663.

STUBEUS (STOBÆUS), BALTZAR. Född d. . . .

Föräldrar:

S. erhöll d. 10 dec. 1629 K. fullmakt på att vara apotekare i Lund, hvilket privilegium förnyades för honom d. 24 nov. 1635. Enligt detta skulle han »allene i Lund maa anrette och holde ett Apotek, saa allene dersammastædes handle med specerie och niute och haffue benaadinger, bewillinger och friheder i alle maader, efftersom hans formend Apotekere sammesteds for hannem nydt och hafft haffuer».

Enligt Malmö rådstuprotokoll d. 8 april 1644 erhöll S. kallelse från borgmästare och råd i Malmö att nedsätta sig som apotekare därstädes, hvilken kallelse han äfven mottog. Han synes dock ej länge hafva haft apotek i Malmö, ty d. 22 febr. 1645 förrättades här bouppteckning efter honom och hans hustru.

Död d. . . .

ERMAN, PAUL. Född d. . . . 1616.

Föräldrar:

E. riktade 1645 en petition till konung Christian IV att få privilegium på ett apotek i Lund, sedan apotekaren därstädes och hans hustru båda aflidit. Dock anhöll han underdånigst att så länge ofreden varade, liksom hans företrädare få hålla fritt apotek i Malmö. Enligt K. brefvet d. 1 april 1645 erhöll han också tillstånd »at indtil hand sig sicker udi wor Kiöbstad Lund kand opholde, maa hand for:de Apoteche (i Lund) udi wor Kiöbstad Malmoe begynde oc anrette oc eller naer nöden dett udfoorder, did haffue sin tilflucht.»

Om E. kom att inrätta apotek i Malmö kan icke utrönas, men sin verksamhet som apotekare i Lund begynner han 1646, ty d. 14 sept. d. å. upplästes på Lunds byting K. privilegium för Paul Erman »paa itt Apotech her i Lund at anrette och holde saa och met specerie at handle och ellers niude och haffue benaadinger, privilegier och frihed, efftersom hans formaend Apoteckere for hannem hafft haffuer». E. skaffade sig snart fast egendom inom stadens område och förlade apoteket till den plats, där det ännu ligger. Det var oroliga tider då E. var apotekare i Lund och det ville mycket arbete och mycken energi till för att upprätthålla apoteket och dess anseende. Detta lyckades honom dock och tillgängliga handlingar visa att apoteket i Lund under hans tid hade stort anseende och en kundkrets Skåne rundt. E. efterlämnade också en för sin tid afsevärd förmögenhet.

Död d. 1 mars 1671.

Gift med MARIA NICOLAIDOTTER, född d. . . . 1620, död d. 28 okt. 1671.

Barn: NICOLAUS, född d. 16 dec. 1653, död d. 19 febr. 1710. Kyrkoherde i Mällby och prost i Göinge; — JOHAN, född d. . . ., död d. 28 april 1693, kyrkoherde i Välinge, gift d. . . . med SIBYLLA EBBELMAN, född d. . . ., död d. . . . 1711; — NIKLAS, född d. . . ., död d. . . . 1659, 9 dagar gammal; — CATHARINA, född d. . . ., död d. . . . 1662; — PAUL, född d. . . . 1660, död d. . . . 1679; — CHRISTIAN, född d. . . ., död d. . . . oktober 1704. Apotekare (se nedan); — HEDVIG, född d. . . ., död d. . . ., gift före 1676 med spismästaren vid k. kommunitetet i Lund PETER HAHN; — ELISABETH, född d. . . ., död d. 16 dec. 1708, gift d. 13 juli 1683 med professorn i Lund HANS WINSLOW, född d. 20 aug. 1638, död d. 20 mars 1709; — MAGDALENA SIBYLLA, född d. . . ., död d. . . ., gift med professorn i Lund, sedermera generalauditören CHRISTIAN CASSIUS, född d. . . ., död d. . . .; — ADELE MARIA, född d. . . ., död d. . . . 1712, begrafd d. 17 sept. s. å., gift d. 4 nov. 1687 med kyrkoherden i St. Kåby SEVERIN TORSSLOW, född d. 18 jan. 1652, död d. 15 mars 1698; — EMMA MARIA, född d. . . ., död d. 8 febr. 1730, gift d. 15 okt. 1689 med kyrkoherden HANS TORSSLOW, född d. . . . 1686, död d. . . . 1724.

ERMAN, CHRISTIAN. Född d. . . . i Lund.

Föräldrar: Apotekaren i Lund PAUL ERMAN, född d. . . . 1616,

död d. 1 mars 1671 och MARIA NICOLAIDOTTER, född d. . . . 1620, död d. 28 okt. 1671.

Genom K. brefvet d. 19 dec. 1671 tillförsäkrades E. privilegiet efter fadren, och heter det häri att »Alltså och emedan hans sohn, Ehrlig och förständig Christian Erman, oss recommenderet är att wara till Successionen wäll qualificerat och tienlig, ty hafwe wij af gunst och nåde, jemwäl i anseende af fadrens der på ohrten långlige gjorde tjenst, som hans egen skickelighet, welat bem:te Christian Erman dertil förordna och med samma privilegier benåda, som hans afledne fader hafwer warit beneficerad med».

På grund af lidna förluster under den förflutna krigstiden erhöil E. genom konsistorii bemedling 1683 ett årligt hyresbidrag af 30 daler rmt, hvilket flera år framåt utbetalades till honom. År 1688 höjdes bidraget till 50 daler rmt med förbehåll att han skulle »wäll uprätta apotheket och således gjöra sig meriterat till denne Kongl. nåden». Emellertid synes E. hafva haft svårt att ställa sig den K. admonitionen till efterrättelse, ty d. 14 febr. 1691 fick professor E. Sackensköld i uppdrag att sörja för att man inom d. »1 Maij nestkommande kunde hafwa här i staden ett gott och wehlbestellt Apotek» och skulle apotekare Erman alltså tillsägas, »att der han icke förskaffar eet gott Apoteke inom offwanskrefne den 1 Maij, då han, nembl. Hr D. Sakkenskiöld, haffwa i Commission aff Consist. Academien med eet gott Apoteke att försörja och Erman mista sina Apotekereprivilegier her i staden».

E. måtte också hafva ställt apoteket i bättre skick, ty 1699 fanns han ännu kvar såsom apotekare i Lund. Detta år uppbar han nämligen d. 21 juni sitt sista hyreskvartal från konsistorium. Så vidare väl beställt med apotekets skötsel var det dock icke, ty redan d. 2 juni 1699 hade bref afgått till universitetskanslern med begäran om ny apotekare, hvarvid anföres, att »för kriget allenast warit en och effter kriget en hans sohn, huilken fuller haft privilegium, men han elliest för fattigdom intet kunnat betiena sig af alla dhe behöriga för-mohner».

Ermans tid som apotekare i Lund var härmed ute och redan år 1700 synes Daniel Kehler hafva innehaft apoteket i Lund, ty d. 30 juli s. å. hade denne för sin räkning förhyrt Ermans gård i staden.

Ehuru Erman slutligen måste göra session var han dock i

början af sin verksamhet i Lund en betrodd man och man vet att han 1677 beklädde posten som en af stadens fyra ordinarie rådmän.

Död d. . . . 1704.

Gift d. . . . Hustruns namn finnes ej anført i döpelseboken, hon står ofta fadder, men nämnes alltid blott »Apotekarens hustru» och förekommer efter 1677 ej mera.

Barn: CHRISTIAN, född d. . . ., döpt d. 11 dec. 1674, död d. . . .; — PAUL, född d. . . ., döpt 1675, samt en dotter, döpt 1676, men hvars namn ej finnes utsatt i döpelseboken.

DIETERICH, JACOB. Född d. . . . 1674 i Malmö. Var bosatt i Lund åren 1700—1708 och synes där under några år haft apotek (Se vidare om honom under apoteket Lejonet i Landskrona).

KEHLER, DANIEL. Född d. . . . i Tyskland.

Föräldrar:

På rekommendation af »H. Doctor Gerner från Stockholm» erhöll Kehler 1699 kallelse af Lunds konsistorium att vara akademi-apotekare där. K., som vid tiden för kallelsen befann sig i Frankfurt am Main, reste genast till Stockholm och undergick apotekarexamen inför Collegium medicum samt synes d. 30 juli 1700 varit installerad i Lund, alldenstund han denna dag hade hyrt apotekare Ermans gård här för 30 dlr rmt pr år. D. 22 mars 1701 erhöll Kehler privilegium å apoteket, hvilket tillika med kanslerns fullmakt upplästes i konsistorium.

År 1711 nedbrann apoteket jämte ett 30-tal gårdar i Lund och Kehler anhöll på grund häraf hos konsistorium om rättighet att få inköpa »den nu nyligst förbrända Räntmästaregårdsplatsen» och dit förlägga apoteket. Så många hinder af olika slag yppade sig dock för planens realiserande, att K. tog sin ansökan tillbaka och satte sitt apotek ånyo i stånd på det gamla stället. Detta var också af behofvet påkalladt, ty 1712 rasade böldpesten så svårt i Skåne att, som det berättas, människorna »stupade hoptals» såväl i Malmö som Lund. I Malmö saknades både läkare och apotekare; läkaren hade dött och apotekaren hade flytt. År 1712 utsågs dr P. Platin till pestmedicus där och han meddelar om sin pestterapi att han bru-

kade »mest en hop svettdrifvande saker», som han hämtade från apoteket i Lund.

Utom de vedermödor, som kriget med Danmark förde med sig, synes K. alltså hafva haft åtskilliga svårigheter att kämpa mot. Han öfvervann dem dock, men synes hafva varit väl mycket om sig, ty d. 20 aug. 1717 inkallades han för konsistorium, hvarvid förehölls honom den klagan, som »höga och nedriga parsoner fälla öfwer Herr Apothecarens både defecter i dess Apotheque, som ock den odrägeliga dyrhet, hwar med alla köpare besväras». Året därpå begärde också magistraten hos konsistorium att apoteket måtte visiteras. Skrifvelsen upplästes i Kehlers närvaro, »hvarpå Apothecaren undskyllade sig särdeles der med, at alla Apothequesaker i dessa tider utom all wanlighet dyre äro», men lofvade att skaffa nya varor och sälja dem så billigt som möjligt. Han framhöll dessutom, att medicine professorn von Döbeln »dess Apotheque så rigoreust visiterat som någonsin på någon ort kan wara skedt, och intet materiale, ware sig simplex eller compositum lämbnat oexaminerat med behörig påminnelse om medicinens beskaffenhet och Apothequetes befintlige defekter». Apoteket måtte emellertid småningom hafva satts i godt skick, ty angående den visitation, som på Collegii medici begäran d. 20 mars 1733 förrättades af professor J. J. von Döbeln i närvaro af medicinska fakultetens lärare och studerande heter det att allt befann sig »uti godt stånd, undantagandes at Electuaria, Conserva och Syrupi woro til en del odugelige och til en del bort upfriskas. Alla andra Composita och in specie Chymica befunnos riktige. Uppå materialia är godt förråd. Och som Apothecaren Kehler är en flitig och förständig man, hwilcken åhr:n så mycket af vegetabilibus, som här i orten kan fås, samlar; ej heller förskrifwer composita, utan alltid sjelf laborerar, altså lofwar han, at til nästkommande Michael uti dess officin hwarken defect eller något som borde förbättras anträffas skal, ursäktande sig nu dermed, at nu ej wore tid, at alt kunnat ferskt och behållet upvisas.»

Kehler synes hafva varit intresserad för botanik och förordnades några gånger att deltaga i inventering af »Academiens trädgård» samt sökte själf blifva »Botanicus Academiæ», ehuru utan resultat.

År 1736 vände Kehler sig till konsistorium med begäran att få öfverlämna apoteket till sin son »Dr. Dan. Friedrich Kehler»,

hvilket äfven beviljades. Först d. 8 okt. 1744 inställde sig emellertid sonen vid rådhusrätten och uppvisade ett emellan honom och föräldrarna d. 28 sept. 1743 afslutadt köpekontrakt, enligt hvilket han från och med nyåret 1744 skulle tillträda apoteket.

Död d. . . . 1746 och begrafd d. 24 okt. s. å.

Gift d. 1 jan. 1700 med ADELGUNDA SCHULTZ, född d. . . ., död d. 13 april 1750, dotter till garnisons- och amiralitetskirurgen HINDRICH SCHULTZ och . . ., gift 1) d. . . . med handlanden i Stockholm GEORG SCHEURL, född d. . . ., död d. . . .

Barn: DANIEL, född d. 20 april 1701, begr. d. 6 april 1704; — BARBARA SOPHIA, döpt d. 6 juni 1704, begr. d. 24 jan. 1705; — DANIEL FREDRIK, döpt d. 12 juni 1707, död d. 9 mars 1779. Apotekare (se nedan); — REGINA DOROTHEA, döpt d. 17 okt. 1708, död d. . . ., gift d. 11 febr. 1826 med kyrkoherden i Ingelstorp GEORG CRONBERG, född d. 8 mars 1697, död d. 5 juli 1758; — ADELGUNDA, döpt d. 10 mars 1710, död d. . . .; — ELISABETH SOPHIA, döpt d. 27 maj 1711, död d. . . ., gift d. . . . 1745 med kyrkoherden i Vadstena, teol. dokt. OLAUS PETRI ÖHRLIN, född d. . . . sept. 1707, död d. 4 dec. 1768; — BEATA THEODORA, född d. 25 okt. 1714, död d. . . .

KEHLER, DANIEL FREDRIK. Född d. . . . 1707, döpt d. 12 juni s. å.

Föräldrar: Apotekaren i Lund DANIEL KEHLER, född d. . . ., död d. . . . 1746, begr. d. 24 okt. s. å., och ADELGUNDA SCHULTZ, född d. . . ., död d. 13 april 1750.

Student i Lund 1722. Var elev å faderns apotek och nämnes såsom apotekargesäll 1727. Studerade medicin vid universitetet i Lund och disputerade 1730 under professor von Döbelns presidium pro exercitio »de Sanguificatione sine novo chylo perennante in inedia diuturna». Han reste därpå utomlands, först till Rostock, där professor G. C. Dethardingius lämnade honom intyg, och sedan till Hardervik, där han 1753 vann doktorsgraden, efter att hafva disputerat med en afhandling »de Fluxu Mensium ex oculo». Efter hemkomsten till Sverige tjänstgjorde han såsom expeditio medicus i flottan och utnämndes d. 8 maj 1742 till adjunkt vid universitetet i Lund, efter att hafva speciminerat för adjunkturen med en afhandling »De remediis evacuantibus universalibus et in specie de eorum se-

lectu atque dosi». Samtidigt utsågs han att under inspector musei öfverinseende sköta naturaliekammaren. D. 10 april 1750 entledigades han från dessa befattningar men utnämndes i stället samtidigt till kemie laborant vid universitetet, hvilken syssla han, jämsides med befattningen som akademiapotekare, innehade till sin död.

K. examinerades 1746 af medicinska fakulteten i Lund till apotekare, efter det att Collegium medicum härtill gifvit sitt tillstånd. Enligt ett mellan Kehler och föräldrarna afslutadt köpekontrakt af d. 28 sept. 1743 tillträdde han akademiapoteket »tillkommande nyårsdag» mot en summa af 7,000 daler smt. Redan 1736 hade, som förut blifvit nämndt, Daniel Kehler hos konsistorium anhållit att få öfverlämna apoteket till sin son, ehuru någon öfverlåtelse först 1744 kom till stånd. Medicinska fakulteten hade också tillstyrkt ansökan, men gjorde dock som förbehåll »att i afseende på de studerandes förmån, som lägga sig på medicin, så håller Med. Fac. nödigt, att så framt H. Dr. Kehler will succedera sin fader, han då måtte utom det som uti Constitutionibus Academicis står utsatt, in specie förbinda sig att låta hvar Termin några dagar Medicine studiosi få tillträde till sin Material Cammer och Laboratorium, när den Professor, som Materiam Medicam et Remedia Pharmaceutica tracterar, derom tillsäger, äfven ock anrätta Operationes Chymices, när den Professor, som Chymien docerar, honom derom anmodar». K. som kallats till muntlig förhandling lofvade fullgöra fakultetens fordringar, »allenast at de operationer som anställas, må ske til Apothequets nytta och ej af någons blotta curieusitet».

Död d. 9 mars 1779 i Lund och begrafd i domkyrkan.

Gift d. . . . 1743 med FLORENTINA CHRISTINA STOBÆUS, född d. . . . 1717, död d. 8 juni 1800, dotter till justitieborgmästaren i Malmö JÖNS STOBÆUS och hans andra hustru JOHANNA MARIA KRÖGER.

Äktenskapet var barnlöst.

KEHLER, FLORENTINA CHRISTINA. Född d. . . . 1717.

Föräldrar: Justitieborgmästaren i Malmö JÖNS STOBÆUS, född d. . . . 1667, död d. . . . 1734, och JOHANNA MARIA KRÖGER.

Gift d. . . . 1743 med Akademiapotekaren i Lund DANIEL FREDRIK KEHLER.

Efter mannens död öfvergick enligt dennes testamente all hans »egendom, vare sig fast eller löst» tillika med »apotheket» till änkan »att ensam få tillträda, nyttja och i hela sin lifstid oqwald besitta». I konsistorium företeddes d. 23 febr. 1780 medicinska fakultetens protokoll af d. 15 febr. s. å. att i »Rector Magnifici och öfvrige wederbörandes närvaro Med. Fac. visiterat Fru Doctorinnan Kehlers, född Stobaeus, här i staden egande Apothek» och erhöll »Fru Academiae Apothekerskan», som hon äfven kallades af konsistorium, härvid ett mycket godt vitsord med afseende å apotekets beskaffenhet. Först år 1785 erhöll hon emellertid bekräftelse på den henne genom mannens testamente gifna rättigheten genom K. Maj:ts d. 23 febr. s. å. förlånade stadfästelse å det »hennes man år 1747 förundta privilegier på Apotheket wid Academien i Lund».

Till provisor på apoteket antogs 1780 en norrman, studiosus Johan Eckhoff (född 1757 i Stavanger, senare apotekare i Arendal), som dock ej förr än 1785 examinerades till apotekare. Den 27 maj 1786 anhöll E. hos konsistorium om 2 månaders permission för att resa till sitt fädernesland, hvilken begäran på fru Kehlers tillstyrkan äfven beviljades och antogs till vikarie studiosus Thräne, som varit anställd å apoteket sedan 1779. Professor Stobaeus föreslog dock, att han borde undergå förhör, »alldenstund han för kort tid sedan var gässe och nu poserar som gesäll». Resultatet blef emellertid att Thräne skulle få vikariera, tills Eckhoff kommit hem.

Till en början synes Fru Kehler hafva drifvit apoteket med mycken energi. Senare tyda dock åtskilliga omständigheter på att man ej var fullt nöjd med dess skötsel. Medicinska fakultetens protokoll af d. 10 nov. 1786 upplyser nämligen om att fakulteten »Till förekommande af oreda och oordning wid Acad. Apotheket härstädes» uppsatt en instruktion varom »Fru Doctorinnan Kehler skulle höras, för den provisor som skulle förestå Apotheket, grundad på medicinalordningarna och formuläret till provisorseden, som Med. Fac. fått af Coll. med.»

Eden var lång och vidlyftig och instruktionen ännu längre. med 75 olika paragrafer. Bland mycket allmängiltigt och för alla apoteksföreståndare gemensamt fanns här ett par punkter, hvilka tydligen särskildt gällde förhållandena vid Lunds apotek. Åsyftade punkter voro § 5: »att material kammare som laboratorium skulle vara under provisors enskilda disposition och

han hafva nycklarna dertill» samt § 7: »att expeditionen skulle ske så fort som möjligt». D. 27 april 1786 anställdes nämligen förhör angående vissa missförhållanden vid apoteket. Bl. a. hade »Räntmästare Neurelius, som köpt 2 lod engelskt salt, fått det blandadt med hampfrö, linfrö, myg och insecter, så att det måste kastas bort». Tillfrågad huru sådant kunde förekomma, svarade provisor Eckhoff, att det kunde det mycket väl, om man ej hade daglig tillsyn till materialkammaren, något som han icke hade. Fru Kehler gick själf dit och »tog gässen med sig, då medicin skulle utlämnas. När frun är sjuk går gässen ensam». På frågan, hvarför folk fick vänta så länge på medicin, svarade E. »att när någon kom på morgonen, får han vänta, till dess frun kommer upp, hon har sjelf nyckeln till materialkammaren; likaså när hon af andra omständigheter är hindrad».

Som förut blifvit nämnt hade provisor Eckhoff fått permission på två månader för att resa till Norge. Han kom emellertid aldrig tillbaka, och det blef därför nödvändigt att anskaffa annan provisor att förestå apoteket. Hösten 1786 blef också förhållandet ordnad, och d. 10 nov. s. å. uppläste dekanus, professor Barfoth, »nuvarande Provisorn här på Apotheke Herr Collianders examensbetyg som befanns utmärka ofvannämnde Herr Provisor Collianders skicklighet». Ungefär samtidigt eller d. 6 nov. s. å. tillkännagifver kanslärämbetet i bref till Collegium medicum, att Magnus Colliander genom laga köp tillhandlat sig akademiska apoteket i Lund.

COLLIANDER, MAGNUS. Född d. 5 sept. 1757 i Växjö.

Föräldrar: Gymnasii-adjunkten därstädes, sedermera kontraktsprosten och kyrkoherden i Älghult, Växjö stift, fil. magist. ERLAND COLLIANDER, född d. 16 april 1718, död d. 17 aug. 1793, och ELISABET OXELGREN, född d. 24 okt. 1733, död d. 26 nov. 1808.

C. studerade vid Växjö skola och gymnasium samt antogs 1774 till elev å apoteket Svanen i Lund samt konditionerade åren 1778—85 å apoteken Enhörningen och Hvita Björnen i Stockholm. Undergick d. 8 nov. 1785 provisorsexamen och blef s. å. föreståndare för apoteket i Södertälje, som då lydde under apoteket Hvita Björnen i Stockholm, men lämnade föreståndarskapet 1786 och inköpte akademiapoteket Svanen i Lund.

På hemställan af kanslärämbetet befriades han från att af-

lägga »den wanligen åliggande apotekarexamen, på grund af den skyndsamma hjälp och förbättring, som detta apotek efter en lam administration mer än mycket behöfwer», men han skulle dock aflägga apotekareden. D. 8 jan. 1787 erhöll Colliander sedermera K. Maj:ts stadsfästelse å privilegiet. Apoteket sattes af C. i godt stånd och efter visitationen d. 19 dec. 1787, som försiggick i närvaro af rektor magnificus, ledamöterna af medicinska fakulteten och professorn i naturalhistoria, kunde konsistorium gifva honom det vitsordet, att detsamma »ansåg med nöje Herr Collianders bemödande att i stånd sätta Kongl. Acad. Apotheke», och protokollet skulle i Consistorii minnesbok intagas, »på det deraf må kunna inhemtas, med hwad sorgfällighet H. apothekare Colliander håller Acad. Apotheke i god och berömmelig ordning». Utdrag af protokollet skulle tillställas Colliander och dessutom införas i Lunds Weckoblad, hvilket äfven skedde. Colliander synes äfven allt framgent hafva skött apoteket till konsistorii belåtenhet.

Död d. 30 aug. 1807 i Lund.

Efter Collianders död innehade hans änka apoteket till 1815, då sonen Carl Erland öfvertog detsamma. Den tid var emellertid nu förbi, då hustrun till en apotekare, äfven om hon satt i orubbadt bo och innehade privilegiet, kunde få »hafwa nycklarne till materialkammaren», ty enligt apotekarreglementet af 1799 var änkan, om hon ville hålla apoteket öppet, skyldig att snarast hos Collegium medicum göra anmälan om en skicklig provisor att förestå detsamma. Man vet också att provisor P. U. Huldberg 1808 kallades att förestå akademiapoteket i Lund. Han innehade föreståndarskapet dock endast ett år. Det är också känt, att 1811 en provisor Frondelius fanns på apoteket samt att provisor Chr. F. von Sydow förestod apoteket under tiden 1813—1815, men hvilken eller hvilka, som voro föreståndare under den mellanliggande tiden, vet man icke.

Genom testamente d. 1 febr. 1850 förordnade änkefru Colliander att efter hennes död af boets tillgångar skulle utgå »400 rdr bko till den i Stockholm bildade fond till understöd åt fattiga apotekareänkor». Beloppet utföll 1851 och disponeras för sitt ändamål af apotekarsocietetens direktion.

Gift d. 3 aug. 1791 med DOROTEA CATARINA BERGH, född d. 24 aug. 1773, död d. 22 febr. 1850, dotter till apotekaren i Ystad CARL FREDRIK BERGH och BARBARA MARGARETA SOMMAR.

Barn: CARL ERLAND, född d. 8 mars 1793, död d. 7 april

1848. Apotekare (se nedan); — ELISABET MARGARETA, född d. . . . 1794, död d. 11 sept. 1811; — ANNA CHARLOTTA, född d. . . . 1796, död d. . . . 1797.

COLLIANDER, CARL ERLAND. Född d. 8 mars 1793 i Lund.

Föräldrar: Apotekaren MAGNUS COLLIANDER, född d. 5 sept. 1757, död d. 30 aug. 1807, och DOROTEA CATARINA BERGH, född d. 24 aug. 1773, död d. 22 febr. 1850.

Efter att hafva gått i skola i Lund, eller sannolikt medan han ännu gick i skolan, finnes han, då endast 12 år, antecknad som lärling på moderns apotek och kallas i mantalsuppgifterna redan 1811 »Pharmacie studiosus» samt måste därför redan detta år hafva aflagdt denna examen i Lund. År 1812 aflade han både provisors- och apotekarexamen, men var dock för ung och hade för kort utbildning för att på egen hand kunna få förestå apoteket, hvarför han ej tillträdde detsamma förr än 1815. D. 16 april 1817 utfärdades för honom fullmakt af kanslersämbetet att vara »Apothekare vid Kongl. Akademien» i Lund och samma år tilldelades han assessors värdighet. Af Svenska läkarsällskapet kallades han till ledamot 1825.

C. var intresserad af medicinalväxtodling och arrenderade för ändamålet 14 tld 5 kpl stadsjord i den s. k. Papegojlyckan.

C. innehade ej länge apoteket, utan sålde detsamma redan 1830. D. 27 sept. d. å. företeddes nämligen i konsistorium transumt af »Herr Assessor Collianders kontrakt med examinerade Apothekaren Helleday, hvarigenom han till Helleday öfverlätit sin apoteksinrättning här i staden». Helleday tillträdde dock icke apoteket förr än d. 25 mars 1831 och Colliander flyttade s. å. till sin stora egendom Bjäresjöholm i Bjäresjö socken vid Ystad, hvilken egendom han dock sålde kort före sin död.

Död d. 7 april 1848 i Ystad.

Gift d. 31 okt. 1821 med MARGARETHA CHRISTINA LUNDH, född d. 14 maj 1799, död d. 26 okt. 1889, dotter till handlanden LUDVIG LUNDH och MARIA CHRISTINA BERGH.

Barn: THEODOR MAGNUS LUDVIG, född d. 10 aug. 1822, död d. . . . maj 1841; — MARIA DOROTHEA FREDRIKA ELISABETH, född d. 8 maj 1824, död d. 23 okt. 1883, gift d. 16 dec. 1851 med kaptenen vid K. Bohusläns regemente JUSTUS REINHOLD GUSTAF VON HAUSWOLFF, född d. 16 juli 1813, död d. 1 maj

1858; — HILMA GUSTAVA SOFIA, född d. 9 maj 1826, död d. 30 nov. 1899, gift d. 4 juli 1845 med registratorn i K. justitie-revisionsexpeditionen JOHAN FREDRIK HELLMAN, född d. 24 juni 1814, död d. 1 april 1877; — ELISABETH CAROLINA MATILDA, född d. 19 juli 1828, död d. 7 dec. 1905, gift d. 5 juli 1850 med kaptenen vid K. Södra skånska infanteriregementet EBERHARD THOMAS MUNCK AF ROSENSCHÖLD, född d. 28 dec. 1818, död d. 18 april 1875; — LUITGARD ALFRIDA EMILIA, född d. 3 okt. 1832, död d. 21 jan. 1859, gift d. 2 april 1852 med kammarherren, grefve CARLOS NATIVIDAD ADLERCREUTZ, född d. 8 sept. 1828, död d. 23 mars 1903.

HELLEDAY, UNO OTTO. Var ägare af apoteket Svanen i Lund åren 1831—34. (Se apoteket Kronan i Stockholm, sid. 152.)

STRANDBERG, NILS OLOF. Ägde apoteket Svanen i Lund åren 1834—36. (Se apoteket Leoparden i Stockholm, sid. 41).

FORSHÆLL, JOHAN HENRIK. Född d. 12 mars 1799 i Vänersborg.

Föräldrar: Apotekaren i Vänersborg JAKOB JOHAN FORSHÆLL, född d. 2 juli 1758, död d. 4 mars 1830, och JOHANNA WESTERBERG, född d. . . ., död d. 2 mars 1848.

F. erhöill skolundervisning i fädernestaden och var samtidigt elev å faderns apotek därstädes. Han aflade studentexamen i Uppsala d. 12 okt. 1815 och begagnade sig sedan någon tid af undervisningen på kemiska laboratoriet där samt af enskild undervisning och aflade d. 12 dec. 1816 farmacie studiosi-examen i Vänersborg. Redan d. 19 febr. 1818 undergick han sedan apotekarexamen i Stockholm med vitsord om »utmärkt berömliga insikter i alla delar af farmaceutiska vetenskapen». Efter aflagd apotekarexamen tjänstgjorde F. å faderns apotek i Vänersborg af hvilket han 1821 blef ägare. Apotekardiplom erhöill han dock först d. 13 febr. 1826 och d. 16 mars s. å. privilegium å apoteket. Sålde detsamma 1835 till apotekare P. S. Pihlson och flyttade till sin egendom Kartene i Tunhems

socken, där hans familj vistats alltsedan den stora brand, som år 1834 härjade Vänersborg och vid hvilken ej endast apoteket utan äfven de samlingar Forshæll hopbragt, tillika med manuskriptet till ett större arbete i toxikologi blefvo lågor-nas rof.

Efter att under år 1836 i studiesyfte hafva besökt Berlin, Magdeburg, Hamburg och Köpenhamn inköpte han apoteket i Lund, undfick d. 20 jan. 1837 privilegium å detsamma och d. 28 febr. s. å. kansläräsämbetets stadfästelse såsom akademi-apotekare tillika med uppdrag att undervisa de medicine studerande i farmaci. Till följd häraf ingaf han d. 12 okt. 1837 till konsistorium ansökan om att i »Paradislyckan» få anlägga en medicinalplantage såsom varande nödvändig för den undervisning, han skulle lämna i farmaci, samt anhöll därjämte att »samma lokal måtte få af mig begagnas till en Carlsbaderinrättning, i händelse jag skulle blifva hågad en sådan inrätta». Efter mycket ventilerande i konsistorium uppläts äfven ett mindre område i Paradislyckan till odling af medicinalväxter, likasom han skulle få tillstånd att hålla en »Carlsbaderinrättning» därstädes. Huruvida någon odling af medicinalväxter kom till stånd är icke känt. Lika litet omtalas senare någon karlsbaderinrättning i Paradislyckan, men köpekontraktet med efterträdaren Lagerholm upptager däremot »Carlsbaderinrättningen på Helgonabacken».

Forshæll innehade akademiapoteket i Lund till d. 1 okt. 1843, då han sålde detsamma till examinerade apotekaren P. E. Lagerholm, hvarefter han flyttade till sin egendom Qvensås i närheten af Eksjö. Ekonomiska förluster tvingade honom att år 1869 sälja egendomen, hvarpå han flyttade till Eksjö, där han sedan bodde under den återstående delen af sitt lif.

Forshæll var på sin tid en af apotekaryrkets mera framstående medlemmar, varmt intresserad för yrket och dess höjande i vetenskapligt hänseende, och har från trycket utgifvit flera arbeten i yrkets intresse och af farmaceutisk vetenskapligt innehåll. Redan 1831 hade, med anledning af apotekarnes missnöje med bestående förhållanden tillsatts en kungl. kommitté, som äfven hade att yttra sig om de säljbara apoteksprivilegiernas afskaffande och Forshæll blef under hand uppmanad att uttala sig i berörda afseende. Vid apotekarsocietetens årssammankomst d. 10 dec. 1836 föredrogs också ett förslag af honom angående bildande af en fond för apoteksprivilegiernas amortering,

sedermera utförligare framlagdt i Forshælls skrift »Om Pharmaciverket i Sverige».

F. blef 1837 ledamot af Fysiografiska sällskapet i Lund. Var 1839 och 1840 ordförande i den farmaceutiska sektionen vid naturforskarmötena i Göteborg och Köpenhamn samt hedersledamot af Götiska nationen i Lund. Han var äfven varmt intresserad för kommunala värf. Sålunda omorganiserade han efter 1834 års brand fattigvården i Vänersborg, var under 11 år ledamot i direktionen i Smålands m. fl. provinser hypoteksförening och under lika lång tid verkställande direktör i Östergötlands enskilda banks afdelningskontor i Eksjö. Äfven sedan F. dragit sig tillbaka till sin egendom Qvensås utmärkte han sig ej endast såsom landtbrukare, utan äfven såsom intresserad af länets och ortens ekonomiska utveckling.

Lifligt intresserad för farmaciens utveckling i Sverige var Forshæll författare till de första svenska farmaceutiska läroböckerna. Hans från trycket utgifna arbeten äro följande: *Om Extractum Absinthii Leonhardi*. Sv. läkarsällsk. årsber. 1830. *Apparat zur Bereitung von Pflanzen-extracten*. Pharm. Centralblatt. Leipzig 1832. *Kort underrättelse om medicinalväxters odling och svenska växtdrogers insamlingstid*. Stockholm 1832. *Kort underrättelse om den metod, som vid kolerasjukens behandling användts af J. H. F.*, 2 upplagor. Vänersborg 1834; 3:dje uppl. Eksjö 1850. *Lärobok i farmacien: Organisk farmaci*. Norrköping 1836. *Om farmaci-verket i Sverige*, 1:a uppl. Stockholm 1836, 2:dra uppl. jemte förslag till föreskrifter och stadganden rörande hittillsvarande apoteksprivilegiens inlösning och dödande. Lund 1837. *Lärobok i farmacien. Oorganisk farmaci*. Lund 1838. *Receptformlerna i Hufelands Euchridion Medicum i farmaceutiskt hänseende granskade*, I. *Föreläsningar öfver Hufelands receptformler*, II. *Pharmacopœa edita a J. H. Forshæll*, III. *Pharmacopœa Medici Practici post Hufelandum edita a J. H. Forshæll*. Lund 1842. *Medico-farmaceutiskt kaleidoskop*. I—II. Lund 1843. *Om siberisk rhabarber*. Fysiograf. sällsk. tidskr. 1837. Berlin. Jahrb. XLI och Pharm. Centralblatt 1839. *Replik*. I Studier, Kritiker och Notiser. Literär tidning 1843, n:ris 19—20.

R. V. O. 1837, var han den förste apotekare i Sverige, som erhöill denna utmärkelse.

Död i Eksjö d. 20 nov. 1877.

Gift 1) d. 22 nov. 1823 å Borgviks bruk i Värmland med

CECILIA UNGER, född d. 22 aug. 1804 å Alfhem, död d. 7 nov. 1824 i Vänersborg, dotter till brukspatronen ANDERS GÖTRIK UNGER och CHRISTINA CHARLOTTA CHRISTOFFERSON.

Barn: CHARLOTTA CECILIA JOHANNA, född d. 27 aug. 1824, död d. 13 aug. 1873, gift d. 27 aug. 1847 med akademiadjunkten i Lund, sedermera kontraktsprosten och kyrkoherden i Reslöf, Lunds stift, fil. d:r JOHAN OTTO LINDFORS, född d. 30 juni 1817, död d. 13 jan. 1893.

2) d. 8 jan. 1826 med JULIA CHARLOTTA FORSHÆLL, född d. 8 jan. 1807 i Stockholm, död d. 29 april 1901, dotter till translatoren af finska språket HENRIK FORSHÆLL och HEDDA ELISABET STJERNSPETZ.

Barn: JOHAN GUSTAF HENRIK, född d. 9 nov. 1826, död d. . . . Landtbrukare, flyttade till Amerika; — CARL ARVID, född d. 23 okt. 1828, död d. . . . 1851. Provisor å apoteket i Eksjö, deltog såsom frivillig i dansk-tyska kriget 1848. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1851; — MARIA JULIA, född d. 21 mars 1831, död d. 29 nov. 1897, gift d. 24 mars 1853 å Qvensås med vice häradshöfdingen, sedermera notarien i Göta hofrätt CARL MAGNUS BRANTING, född d. 27 nov. 1816, död d. 10 juni 1867; — JAKOB OSKAR, född d. 4 juli 1836, död d. 29 april 1901. Vice häradshöfding, kronofogde i Norra och Södra Vedbo härads fögderi i Jönköpings län; — AXEL FREDRIK, född d. 25 sept. 1838, död d. . . . Landtbrukare.

LAGERHOLM, PER EMANUEL.

L. öfvertog apoteket Svanen i Lund 1843 och enligt köpekontraktet, som undertecknades d. 1 sept. s. å. skulle denne till Forshæll betala 10,000 Rdr b:ko för fastigheten eller samma summa, som den betingat sedan C. E. Collianders tid. Privilegievärdet hade däremot stigit afsevärdt, hvilket framgår af andra punkten i kontraktet, som har följande lydelse: »För privilegium och apotek betales mig, Forshæll, femtiotusen (50,000) Rdr b:ko. För dertill hörande vasa, instrumenter och inventarier, jemte meubler och sängkläder begagnade till betjeningen 5,000 Rdr b:ko».

År 1845 blef N. J. Berlin professor i farmakologi i Lund och började omedelbart taga befattning med apoteksvisitationerna. Den första visitationen under Lagerholms tid förrättades

d. 15 nov. 1845 och man märker tydligt hurusom den nya farmakopén (6:te editionen), som med 1846 skulle lända till efter rättelse och i hvars utarbetande Berlin tagit en synnerligen verksam del, redan hade lagts till grund för densamma. Apotekaren underrättades om visitationen dagen förut och akademiens rektor, professorn i kemi, stadens borgmästare, lasarettsläkaren, stadsläkaren och botanices demonstratorn voro inbjudna att öfvervara densamma. Uti protokollet kallas apoteket för första gången »apoteket Svanen i Lund». Ganska många anmärkningar, minst ett 50-tal, funnos i detsamma antecknade. Särskildt mot »pharmaca simplicia, förvarade dels på vindsrummet, dels i särskilda förvaringsrum» gjordes många anmärkningar. »Capita Papaveris voro maskstungna och sönderfallna, kasserades. Folia Belladonnæ, unkne och sönderbakade». Composita föranledde mindre klander. Angående extrakterna heter det att de »förvarades i glasburkar, öfverbundne med papper, men apotekaren gjordes uppmärksam derpå, att burkarne borde vara försedda med inslipade glasproppar. Vid signaturerna gjordes . . . anmärkning . . . att dessa för undvikande af miss-tag borde vara anbragta på sjelfva kärlet, icke på öfverbindingen». Vid eftervisitationen hade de kasserade simplicia emellertid ersatts af andra, och öfriga anmärkningar befunnos vara af apotekaren iakttagna och rättelser gjorda.

Den andra visitationen, som skulle hafva hållits under år 1846, beslöts skulle uppskjutas »till de första dagarna af nästkommande år, vid hvilken tid den nya Pharmacopéen blir gällande». Stora förändringar hade denna fört med sig, men apotekare L. hade ej heller sparat någon möda och omkostnader för att få apoteket i författningsenligt skick. Vid visitationen, som företogs d. 15 jan. 1847 påpekades endast några få fall, då läkemedlen ej stodo i öfverensstämmelse med den nya farmakopéns fordringar. Protokollet upplyser också om att »apotekaren låtit inrätta en ångpanna, hvarmed kunde åstadkommas afdunstning, kokning och dessutom destillation verkställas. En ny källare fanns, hvaruti förvarades syruper och viner, beredda enligt nya Pharmacopéens föreskrift». I protokollet, fördt vid eftervisitationen i juni 1847, meddelas sedermera, att apotekaren låtit inreda »2 nya materialkamrar, hvilka voro fullkomligt ändamålsenliga, och var han dessutom i begrepp att i dessa göra förvaringsrum för de gröna växtdelarne, blommor etc.»

År 1852 upphäfdes universitetets jurisdiktion öfver apoteket,

som därefter i protokollen endast benämnas apoteket Svanen i Lund.

Enligt köpekontrakt d. 8 nov. 1855 sålde L. detsamma till apotekare C. M. Åkerblom och afflyttade till Jönköping. (Se vidare angående Lagerholm under apoteket Lejonet i Jönköping sid. 579.)

ECKERSTRÖM, CARL VICTOR. Var åren 1856—58 jämte Carl Magnus Åkerblom ägare af apoteket Svanen i Lund. (Se under apoteket Lejonet i Jönköping sid. 580.)

ÅKERBLOM, CARL MAGNUS. Född d. 15 maj 1824 å Kronotorps egendom i Burlöfs socken, Malmöhus län.

Föräldrar: Förste landtmätaren JOHAN (JEAN) ÅKERBLOM, född d. 21 april 1779, död d. 31 juli 1835, och LOVISA CATHARINA TRENDELEBURG, född d. 12 juni 1795, död d. 20 mars 1858.

Å. antogs i mars 1838 till elev å apoteket Lejonet i Malmö och aflade därstädes d. 13 maj 1842 farmacie studiosi-examen. Han tjänstgjorde därefter å ofvannämnda apotek till dess han inskrefs vid farmaceutiska institutet, där han den 16 dec. 1846 aflade apotekarexamen. Var sedan ånyo anställd å apoteket Lejonet i Malmö till d. 24 mars 1856. Inköpte d. 28 mars 1856 tillsammans med apotekaren Victor Eckerström apoteket Svanen i Lund, å hvilket han d. 1 nov. 1856 erhöll privilegium. År 1858 blef han ensam ägare af detta apotek. Å. tillbyggde och ombyggde apoteksgården samt anskaffade ny inredning i såväl apotekslokalen och laboratorium som i öfriga förvaringsrum. Apoteket innehade Å. till 1870, då han d. 26 febr. sålde detsamma till examinerade apotekaren C. A. F. Montelin som sedan 1865 hade arrenderat halfva apoteksrörelsen. Någon tid därefter lämnade Åkerblom Lund och flyttade till sin egendom Svanetorp, nära Åkarps järnvägsstation. Han återflyttade dock sedan till Lund.

Å. var en verksam kommunalman. Han var ledamot af stadsfullmäktige 1863 och drätselkammaren samt suppleant i domkyrkorådet. Var i flera år verkställande direktör för sparbanken i Lund samt åtnjöt på ålderdomen pension från sparbanken. Under den betydelsefulla riksdagen 1865—66 var han fullmäktig i borgarståndet för staden Lund och var en af de

fem ledamöterna i samma stånd, som röstade emot antagande af representationsförslaget.

Död d. 1 dec. 1899 i Malmö.

Gift d. 11 juni 1862 med HILDA CHARLOTTA QUIDING, född d. 11 jan. 1844, död d. 10 jan. 1915, dotter till kyrkoherden i Löfvestad, kontraktsprosten, fil. d:r JAKOB NILSSON QUIDING och CHARLOTTA CHRISTINA ARESKOUG.

Barn: LOUISE CHARLOTTE, född d. 11 nov. 1863, gift d. 23 juni 1888 med fältläkaren i fältläkarkårens reserv, med. lic. JOHAN THORSTEN LEONARD FALCK, född d. 6 maj 1855; — HILDA AMALIA, född d. 8 maj 1865, gift d. 23 juni 1888 med rektorn vid Alnarps landbruksinstitut, professor KRISTIAN OSKAR MATS WEIBULL, född d. 23 dec. 1856; — ANNA MARIA, född d. 2 jan. 1867, död d. 25 dec. 1868; — CARL, född d. 20 mars 1869, död d. 14 mars 1906. Redaktör af Ystadsposten; — KARIN ELISABET, född d. 14 juli 1871, gift d. 29 dec. 1891 med stationsinspektoren CARL GUSTAF HEDQUIST, född d. 20 mars 1861.

MONTELIN, CARL ADOLF FREDRIK. Född d. 19 jan. 1829 i Landskrona.

Föräldrar: Kaptenen vid Konungens eget värfvade regemente CARL GUSTAF MONTELIN, född d. 1 april 1794, död d. 12 mars 1835, och MARGARETA ELISABET TILLJANDER, född d. 25 dec. 1804, död d. 23 sept. 1895.

M. erhöll åren 1839—45 undervisning vid Malmö högre lärdomsskola och antogs d. 20 okt. 1845 till elev å apoteket Svanen i Lund. Aflade d. 19 okt. 1849 farmacie studiosi-examen i Kristianstad och tjänstgjorde sedan å apoteket i samma stad till d. 2 april 1851, å apoteket Fläktä Örnén i Malmö från d. 13 april 1851 till d. 1 aug. 1854 samt å apoteket Kronan i Uppsala från d. 1 juni 1855 till d. 8 okt. 1857. Inskrefs d. 10 okt. 1857 vid farmaceutiska institutet och aflade där apotekar-examen d. 30 okt. 1859. Efter aflagd examen tjänstgjorde han å apoteket Svanen i Lund från d. 10 dec. 1859, arrenderade 1862 af apotekare Åkerblom hälften af apoteksrörelsen och inköpte d. 26 febr. 1870 hela apoteket »med tillhörande inredning, kärl, redskaper och varulager jemte gården N:o 285 här i staden med hel fäladslott mot en köpeskillning stor 200,000 Rdr rmt.» samt erhöll d. 8 juli s. å. privilegium å detsamma.

M. var en praktiskt anlagd man, som skötte sitt apotek med

stor omsorg, nit och skicklighet, hvarför apoteket städse åtnjutit mycket stort anseende.

Montelin innehade flera offentliga uppdrag. Redan 1866, innan han blef ägare af apoteket, valdes han till ledamot af drätselkammaren, hvilket efter hand följdes af inval och deltagande i flertalet af stadens styrelser och föreningar, hvilka, begagnande sig af hans stora hjälpsamhet, ville tillgodogöra sig hans arbetsflit och dugande kraft. Han var bl. a. ordförande i sparbanken i Lund 1894—95, efter att sedan 1874 hafva tillhört dess styrelse.

Särskilt hans insats såsom kassör i Akademiska föreningen, med dess svårskötta ekonomi, var af största betydelse. »Sedan 22 år», heter det i Sydsvenska Dagbladet Snällposten, »har han med daglig omtanke handhaft den drygaste delen af densamma förvaltning».

I den minnesruna, som professor Hans Bendz tecknade vid Montelins död heter det bl. a. »Det förunnades honom den glädjen att se sitt kära 'Svanen' utveckla sig till ett mönsterapotek och tillvinna sig stadgadt förtroende i vida nejder», och vidare »vi hafva mist en af våra stormän, dertill en storman inom ett område, hvilket ej har många att uppvisa, nämligen karaktärens. Det utmärkande för honom var att verka i stillhet, men energiskt, att göra godt för det godas egen skull». Inskriften på den krans Lunds studenter sände som afskedshälsning till den, som värdigt uppburit den gamla hederstiteln akademiapotekare, gaf kort och kärnfullt ord åt det allmänna omdömet om den bortgångne:

»Tack för din stilla färd, som, karg på ord,
Af guldren hedersbragd blef känd och spord.»

R. V. O. 1883.

Död d. 21 okt. 1895 i Lund.

Gift d. 30 aug. 1862 i Uppsala med MATHILDA CATARINA OLDBERG, född d. 1 sept. 1831, död d. 21 aug. 1897, dotter till bataljonspredikanten vid Västmanlands regemente PER ERIK EFRAIM OLDBERG och ERIKA SAHLAN.

Barn: CARL ERIK, född d. 26 sept. 1863, död d. 19 aug. 1883; — SOFIA MATHILDA, född d. 17 nov. 1865, död d. 24 nov. 1866; — HELENA CHARLOTTA, född d. 13 april 1867, gift d. 12 april 1888 med apotekaren å apoteket Björnen i Hälsingborg JOHAN HENRIK ZICKERMAN, född d. 20 febr. 1856; — MATHILDA ELISABETH, född d. 9 april 1869, död d. 5 juni 1916;

— ADOLF FREDRIK, född d. 17 jan. 1871. Apotekare (se nedan); — MARIA LOVISA, född d. 31 okt. 1872, gift d. 23 mars 1895 med apotekaren å apoteket Biet i Göteborg CARL GEORG ASKLUND, född d. 23 mars 1853; — ERIKA ELFRIDA (FRIDA) född d. 27 maj 1874, gift d. 29 okt. 1894 med grosshandlaren i Malmö CARL WILHELM ZICKERMAN, född d. 30 juni 1867.

MONTELIN, ADOLF FREDRIK. Född d. 17 jan. 1871 i Lund.

Föräldrar: Apotekaren å apoteket Svanen i Lund CARL ADOLF FREDRIK MONTELIN, född d. 19 jan. 1829, död d. 21 okt. 1895, och och MATHILDA CATARINA OLDBERG, född d. 1 sept. 1831, död d. 21 aug. 1897.

M. inskrefs vid Lunds katedralskola hösten 1880, samt genomgick dess trenne första klasser. Var 1883—86 elev vid förberedande sjökrigsskolan i Stockholm och utkommenderades, efter att på våren 1886 hafva aflagt godkänd muntlig inträdesexamen till Sjökrigsskolan som kadettaspirant på fregatten Vanadis, under dess sommarexpedition s. å. Inskrefs hösten 1886 vid Lunds Privata elementarläroverk samt aflade därstädes d. 1 juni 1891 mogenhetsexamen å reallinjen samt inskrefs som student vid Lunds universitet i sept. 1891. Antogs som elev å apoteket Svanen i Lund d. 1 nov. 1891 och erhöll d. 7 april 1893 K. Maj:ts tillstånd att aflägga farmacie studiosi-examen efter endast 2 års elevtid å apotek, i stället för de tre, som då erfordrades. Aflade d. 24 jan. 1894 farmacie studiosi-examen i Stockholm och tjänstgjorde sedan å apoteket Svanen i Lund under tiden d. 25 jan. 1894 till d. 28 april 1896 samt från d. 1 juni till d. 13 sept. s. å.

Sedan fadern d. 21 okt. 1895 aflidit och på grund af att apoteksprivilegiet till sin natur var säljbart, var det för Montelin af högsta vikt att snarast möjligt förvärfva kompetens till att själf öfvertaga apoteket och ledningen af detsamma. Efter studier i Lund i behöfliga ämnen tenderade han fördenskull upp till andra årskursen vid farmaceutiska institutet höstterminen 1896 och aflade apotekarexamen d. 22 maj 1897. M. tjänstgjorde därefter från d. 24 maj 1897 å apoteket Svanen i Lund och erhöll d. 21 okt. 1898 privilegium å detsamma, sedan han visat sig vara ägare af apoteket. Den fastighet, i hvilken apoteket är inrymdt, förvärfvade han samtidigt genom köp.

Under åren 1898—1900 ombyggdes apotekshuset helt och hållet och apoteket försågs i de nya lokalerna med fullständigt ny inredning samt nya inventarier och ståndkärl.

Inom apotekarkåren innehar M. bl. a. följande uppdrag: Ordförande i skånska kretsen af Sveriges apotekarförbund. Ledamot af apotekens löne- och skiljenämnd. Ledamot i centralstyrelsen af Sveriges apotekarförbund.

Bland kommunala och enskilda uppdrag i Lund må nämnas: Stadsfullmäktig sedan 1905, samt ledamot af dess beredningsutskott sedan 1909. Ledamot af drätselkammaren 1900, vice ordförande 1910—12 samt ordförande i densamma sedan 1912. Styrelseledamot i A. B. Svenska handelsbankens afdelningskontor i Lund från 1902 och ordförande i detsamma sedan 1920. Styrelseledamot i sparbanken i Lund samt Skånska städernas brandförsäkrings- och brandstodsinnrättningar i Lund. Ledamot af Malmöhus läns landsting åren 1918 samt 1921. Skattmästare för läkarsällskapet i Lund samt Malmöhus läns landstings områdes förening af Svenska nationalföreningen mot tuberkulos. Ledamot af kassadirektionen i S:t Knuts gillet i Lund. Hedersledamot i Lunds studentsångförening.

R. V. O. 1913.

Gift d. 2 aug. 1898 med EMMA ELINA WAHLBOM, född d. 23 aug. 1877 i Lund, dotter till handlanden ERNST WAHLBOM i Lund och hans maka ANNA AHLSTRÖM.

Adoptivbarn: IRMA MARIA, född d. 6 maj 1902.

Apoteket Hjorten.

1845.

Redan 1833 hade frågan om inrättande i Lund af ännu ett apotek varit före. I akademiska konsistoriet behandlades nämligen d. 29 maj d. å. en skrifvelse från apotekaren U. O. Helleday å apoteket Svanen, däri han anmälde, att examine-rade apotekaren J. G. Westberg hos K. Maj:t anhållit om tillstånd att i Lund få anlägga ännu ett apotek och anhöll H. om konsistorii afstyrkande »helst det för Kongl. Academien ingalunda kan vara likgiltigt, om genom intrång i lagligen förvärfvade och sanctionerade rättigheter Acad. Apothekaren sättes ur stånd att fullgöra sina förbindelser». Medicinska fakulteten hade redan ingifvit afstyrkande utlåtande och konsistorium instämde enhälligt, hvarjämte professorn i kemi J. A. Engeström, utom de af medicinska fakulteten anförda skäl ville tillägga, »att ehuru apotheks-rörelser med allt skäl räknas bland näringarna, kan den likväl icke tillhöra den del af dessa, där man bör tillåta så många idkare, som dertill anmäla sig, utan draga försorg om att icke flera apothekare få på samma ställe nedsätta sig än allmänna behofvet tarfvar». K. Maj:t afslog äfven den gjorda ansökan.

Frågan om anläggande af ett nytt apotek i Lund kom åter upp 1843, då provisorerna J. V. Liedberg och G. A. Carlsson hade ingifvit ansökan hos K. Maj:t i sådant syfte. Äfven nu afstyrkte konsistorium, men icke längre enhälligt. Till och med den del af konsistorii ledamöter, som yrkade afslag, ansågo »att tvenne apotek väl kunde bestå jemte hvarandra i Lund, ehuru tiden ännu icke vore inne». Vidare borde »staden eller orten ansöka om nytt apotheks anläggning, icke personer, som speculera på utkomst».

Provisorerna Liedbergs och Carlssons ansökan bifölls visserligen ej heller af K. Maj:t, men K. brefvet d. 9 jan. 1845 till

sundhetskollegium meddelar i stället att K. Maj:t »i nåder beslutat, att ett nytt apothek må i staden Lund inrättas, med anledning hvaraf I, efter att i Post- och inrikes-tidningarne hafva ifrågavarande apotheks anläggning till hugade och behörige sökandes efter rättelse på vanligt sätt kungjort, eger att till erhållande af privilegium därå, hvilket å annan person icke får öfverlåtas, i underd. anmäla den af de sökande, som I ansen dertill mest behörig».

Privilegiet å apoteket tilldelades d. 14 jan. 1846 apotekaren C. E. Åkerström, som under namn af Hjorten anlade apoteket vid Stortorget 5 och öppnade detsamma för allmänheten d. 22 dec. 1847.

Enligt K. brefvet d. 10 dec. 1920 skall apoteket före d. 1 okt. 1922 vara förlagdt inom den del af staden, som begränsas af Lilla södergatan, Lilla tvärgatan, Stora tvärgatan, Rådbygatan, Skolgatan, Östra vallgatan, Östra Mårtensgatan, Laboratoriegatan, Magle lilla kyrkogata, Kiliansgatan, Mårtensstorget och Västra Mårtensgatan, med rätt för innehafvaren att förlägga apoteket äfven vid yttersidorna af Laboratoriegatan och Mårtensstorget eller vid yttersidorna af de delar af öfriga nyssnämnda gator, som begränsa området i fråga.

Genom K. Maj:ts nåd. skrifvelse d. 11 febr. 1887 skulle apoteket erlägga en årlig afgift af 1,300 kronor till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond.

Genom K. brefvet d. 25 febr. 1921 har apoteket åsatts en årlig afgift af 4,000 kronor till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

ÅKERSTRÖM, CARL ERIK. Född d. 28 febr. 1801 i Stockholm.

Föräldrar: Vaktmästaren i K. Svea hofrätt JAKOB ÅKERSTRÖM, född d. . . ., död d. . . ., och BRITA NORBERG, född d. . . ., död d. . . .

Å. åtnjöt skolundervisning från 1810 i Klara skola och antogs d. 1 sept. 1814 till elev å apoteket Hvita Björnen i Stockholm. Aflade farmacie studiosi-examen d. 11 nov. 1819 och tjänstgjorde sedan till d. 1 okt. 1824 å nämnda apotek. Undergick d. 11 maj 1825 apotekarexamen och var därefter ånyo anställd å apoteket Hvita Björnen i Stockholm till d. 1 april 1828. Tjänstgjorde därefter å apoteket Nordstjärnan i Stockholm och öfvertog d. 1 okt. 1831 sistnämnda apotek på arrende

och förestod detsamma med utmärkt skicklighet i nära 16 års tid. Han var under denna tid i egenskap af instruktionsapotekare examinator i apotekarexamen.

Utsågs 1839 till ledamot af kommittén för utarbetande af ny farmakopé, Ed. VI, och deltog i dess arbeten under de fem år kommittén fortfor, samt verkställde under tiden utan ersättning en del för farmakopén nödvändiga undersökningar. Blef 1843 ledamot af kommittén för utarbetande af en militärfarmakopé och 1845 af kommittén för utarbetande af ny laborations-taxa. Var åren 1833—39 sekreterare och 1844—46 ordförande i apotekarsocieteten. År 1832 invaldes Å. till ledamot af Linnéanska samfundet i Stockholm. Erhöll d. 14 jan. 1846 privilegium å ett nytt apotek i Lund med förbehåll att detta privilegium ej finge å annan person öfverlåtas. Apoteket, som erhöll namnet Hjorten, anlades af Å. vid Storgatan 5 och öppnades för allmänheten d. 22 dec. 1847.

Å. var en redbar och i sitt yrke särdeles kunnig och förfaren man, hvars duglighet, enligt hvad som framgår af ofvanstående redogörelse, äfven i stor utsträckning togs i anspråk.

Död d. 25 nov. 1867 i Lund.

Gift d. . . . 1835 med KRISTINA REGINA GOUTELLE, född d. 14 mars 1795, död d. 3 dec. 1869, dotter till sidenfabrikören LOUIS GOUTELLE och . . .

gift 1) med handlanden OLOF NYSTRÖM, född d. . . ., död d. . . .

Barn: CHARLOTTA HILDEGARD, född d. 30 juni 1838, död d. . . .

Styfbarn: MATHILDA NYSTRÖM, född d. 22 nov. 1814, död d. 6 nov. 1903; — THEODOR HERMAN NYSTRÖM, född d. 19 nov. 1825, död d. 22 jan. 1890. Farmacie studiosus d. 1 nov. 1843, med. lic., förste bataljonsläkare vid K. Jämtlands hästjägare; — LUDVIG, född d. 12 nov. 1827, död d. . . . Bruksförvaltare; — CONSTANCE CAROLINA NYSTRÖM, född d. 20 okt. 1829, död d. 11 sept. 1891, gift d. 10 juni 1854 med teologie adjunkten och prostsen, sedermera biskopen öfver Lunds stift, prokanslern teol. d:r WILHELM FLENSBURG, född d. 3 aug. 1819, död d. 31 okt. 1897.

ANDERBERG, CARL WILHELM. Var innehafvare af apoteket Hjorten i Lund 1868—71. (Se under apoteket Ugglan i Stockholm, sid. 171.)

NYQVIST, JOHAN. Född d. 12 nov. 1820 i Vasa i Finland.

Föräldrar: Stadsnotarien i Vasa GUSTAF NYQVIST, född d. . . . 1780, död d. . . ., och MARGARETA CATARINA BERGMAN, född d. 8 okt. 1786, död d. . . .

Efter faderns död öfverflyttade N. 1833 med modern till Stockholm samt erhöll undervisning vid Jakobs och Klara läroverk. Antogs d. 15 maj 1838 till elev å apoteket Enhörningen i Stockholm, och aflade d. 6 april 1842 farmarcie studiosi-examen. Tjänstgjorde fortfarande i två år å nämnda apotek, hvarefter han begynte studierna till apotekarexamen. Under dessa biträdde han dåvarande professorn N. J. Berlin vid de laborationer, hvilka, för utgifvande af en ny farmakopé, utfördes vid karolinska institutet. Aflade d. 30 maj 1846 apotekar-examen och tjänstgjorde därefter någon tid å apoteket i Mahnköping och Lejonet i Stockholm samt förestod 1847—48 apoteket i Norrtälje. Under de närmast följande åren var han bosatt i Stockholm samt meddelade undervisning i kemi och farmaci åt apotekselever, farmaceuter och medicine studerande. Höll åren 1855—56 samt 1859—60 offentliga föreläsningar i kemi vid Svenska slöjdföreningens skola i Stockholm och förestod samtidigt under 4¹/₂ år en amanuensbefattning vid K. kontrollverket. Var åren 1861—63 jämte apotekaren, laborator C. J. Waller, redaktör af farmaceutisk tidskrift.

Erhöll d. 21 nov. 1862 personligt privilegium å ett nytt apotek i Nyköping, hvilket under namn af »Phoenix» inrättades af honom vid stadens västra torg. Fick d. 22 mars 1872 transport till apoteket Hjorten i Lund, men åtnjöt sedan d. 1 juli 1875, på grund af sjuklighet, ledighet från apotekets skötsel med examinerade apotekaren J. A. Lindgren såsom föreståndare.

Under sin vistelse i Stockholm hade N. anordnat brunnsdrickning i Humlegårdens rotunda, där han snart blef Stockholmarens gunstling, vänlig, smårolig och kvick, som han var.

Nyqvist var en mycket begåfvad man, omtyckt såsom sällskapsmänniska, alltid glad, vänfast och uppoffrande för sina vänner. Hans stora hjälpsamhet inverkade slutligen på hans ekonomi, så att han tvingades draga sig undan till en obemärkt plats i Småland, där han slutade sitt lif.

Nyqvist har från trycket utgifvit följande skrifter: *Populär kemi*, första delen. Nyköping 1870. *Farmaceutisk tidskrift* (tillsammans med C. J. Waller). Årg. 1861—63. Stockholm.

Pyroleum animale rectificatum. Farm. tidskr. 1871. *Oleum Crotonis.* Farm. tidskr. 1875.

Död d. 16 nov. 1887 å Ingaryd vid Tenhult.

Gift 1) d. 9 mars 1850 med MARGARETA ELISABET NORDSTRÖM, född d. 2 april 1819, död d. 21 nov. 1873, dotter till landtbrukaren DANIEL LARSSON och . . .

Barn: ALMA CHARLOTTA, född d. 14 aug. 1851, död d. 26 mars 1880; — JOHAN HUGO, född d. 14 april 1853, död d. 25 mars 1875; — HILDA CAROLINA AUGUSTA, född d. 11 jan. 1857; — ALFRIDA JOHANNA ELISABET, född d. 2 mars 1860. Döfstumlärlarinna i Bollnäs; — VICTOR TEODOR, född d. 13 mars 1862, död d. . . . 1898 å ön Teneriffa. Ingeniör.

2) d. 18 nov. 1878 med SARA LOVISA AUGUSTA ZETHRÆUS, född d. 31 okt. 1851, dotter till löjtnanten vid K. flottan LUDVIG ZETHRÆUS och MARIA CAROLINA HÖGSTRÖM.

LINDGREN, JOHN AXEL. Född d. 7 okt. 1844 på Wistinge, Risinge socken, Östergötlands län.

Föräldrar: Färgaren och klädesfabrikören PER AUGUST LINDGREN, född d. 24 okt. 1814, död d. 25 mars 1849, och CHRISTINA CHARLOTTA ZETTERGREN, född d. 20 jan. 1814, död d. 2 dec. 1881.

L. genomgick fem klasser af Norrköpings högre allmänna läroverk åren 1853—58 samt antogs d. 8 mars 1859 till elev å apoteket Östgöta Lejon i Norrköping. Aflade d. 2 nov. 1863 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde å nämnda apotek till d. 10 juli 1866. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 26 maj 1868 apotekar-examen. Tjänstgjorde därefter från 1 juli 1868 till d. 1 april 1873 å apoteket Lejonet i Stockholm och från sistnämnda dag till d. 1 juni 1874 å apoteket i Falun, från 1 juni 1874 till d. 1 okt. s. å. å apoteket Hvita Björnen i Stockholm samt från d. 1 okt. 1874 till d. 16 juni 1875 ånyo å apoteket Lejonet i Stockholm. Var från d. 1 juli 1875 under apotekare J. Nyqvists ledighet föreståndare för apoteket Hjorten i Lund och erhöll d. 28 mars 1888 personligt privilegium å detsamma.

Varmt intresserad för sitt yrke har L. inom detsamma innehaft flera förtroendeuppdrag. Han var sålunda ledamot i kommittén för utarbetande af förslag till kompositionsbok för hand-

köpet 1888. Fullmäktig i apotekarkårens lifränte- och pensionskassa 1888—1903. Ordförande i Malmöhus distrikts apotekarförening 1896, och sedan denna år 1902 uppgått i Skånes apotekarförening, ordförande för den senare t. o. m. 1906. Utgaf 1891 i Lund på uppdrag af apotekarsocieteten en förteckning öfver de allmännaste svenska läkemedelsnamnen samt en ny upplaga af detta arbete i Lund 1902. Bland öfriga förtroendeuppdrag må nämnas att han var medlem och vice ordförande i styrelsen för 3:dje döfstumdistriktet, skattmästare i Lunds läkarsällskap sedan 1891 och ledamot af hälsovårdsnämnden 1891—1906. Efter mångåriga och ingående studier började han år 1918 i Lund utgifva sitt stora arbete »Läkemedelsnamn, ordförklaringar och historik», ett ur kulturhistorisk synpunkt synnerligen värdefullt arbete, hvilket vittnar om Lindgrens djupgående och gedigna kunskaper. Lindgren fick tyvärr icke se sitt verk i fullbordadt skick, men tvenne häften af detsamma äro dock utgifna och hafva mottagits med det varmaste erkännande af kompetenta forskare inom och utom vårt land.

Lindgren tillvann sig under sin 45-åriga verksamhet i Lund ett varmt erkännande af alla och en förtrogen vänskap af många. Varmt intresserad af vitterhet och hängifven beundrare af musik, deltog han lifligt i Lunds musiklif.

Utom förut nämnda arbeten angående läkemedelsnamn m. m. har L. från trycket utgifvit följande skrifter: *Pharmaca composita* (jämte C. G. H. Thedenius, R. E. Luhr, A. P. Seman och T. J. G. Göransson). Jönköping 1891. *Om Alménska vattenreningsmetodens användande vid mineralvattensfabrikationen*. Farm. tidskr. 1889. *Om arsenikhaltigt sodavatten*. Farm. tidskr. 1893.

R. V. O. 1902.

Död d. 8 aug. 1920 i Lund.

Gift d. 26 sept. 1881 med ANTONIA MARIA JOHANNA CARLSON, född d. 10 april 1863, dotter till fanjunkaren JOHAN PATRIK EDVARD CARLSON och JEANNA MARIA OLSSON.

Barn: CHARLOTTA MARIA ELISABETH, född d. 5 juni 1883, gift d. 10 april 1905 med kaptenen vid K. Norra skånska infanteriregementet GOTTFRID TEOFIL ROSÉN, född d. 15 jan. 1879; — CARL AXEL, född och död d. 25 juni 1889; — LARS ERIK, född d. 1 jan. 1892, död d. 7 jan. 1921. Journalist, löjtnant i K. Södra skånska infanteriregementets reserv; — PER WILHELM, född d. 13 febr. 1901. Officers-aspirant.

KJELLIN, GUSTAF THEODOR. Född d. 6 maj 1865 å egendomen Nygård invid Åmål.

Föräldrar: Possessionaten CARL DANIEL GUSTAF KJELLIN, född d. 6 aug. 1832, död d. 10 aug. 1905, och ANNA CHAROTTA MEYER, född d. 7 mars 1832, död d. 3 febr. 1880.

K. intogs hösten 1874 i Åmåls läroverk och genomgick dess 4 klasser. Fortsatte sina skolstudier åren 1880—81 vid Vänersborgs högre allmänna läroverk och 1881—82 vid Skara högre allmänna läroverk. Antogs d. 1 sept. 1882 till elev å apoteket Örnen i Karlstad och aflade d. 26 jan. 1886 farmacie studiosi-examen samt var sedan anställd å samma apotek till d. 1 sept. 1890. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 20 maj 1892. Tjänstgjorde sommaren 1890 å apoteket i Vaxholm, och efter aflagd apotekarexamen å apoteket i Filipstad till d. 1 okt. 1892, hvarefter K. förestod apoteket i Lima till d. 21 okt. 1907. Erhöll d. 7 aug. 1907 personligt privilegium å apoteket i Säter, hvilket apotek afsynades för K:s räkning d. 20 maj 1908 samt d. 8 april 1921 transport till apoteket Hjorten i Lund, hvilket apotek för hans räkning afsynades d. 11 maj 1921.

Gift d. 4 juli 1895 med ANNA MARTINA LANDAHL, född d. 23 juni 1865, dotter till kyrkoherden i Stora Mellby församling, Skara stift, VITALIS LANDAHL och HILDA CHARLOTTA LUNDBERG.

Barn: PÄR GUSTAF VITALIS, född d. 13 april 1896. Med. kand.; — ANNA HILDA BIRGIT, född d. 21 dec. 1898, död d. 21 nov. 1904; — GUSTAF INGVAR SIGFRID, född d. 7 maj 1903. Studerande.

Landskrona.

Apoteket Lejonet.¹

1709.

Staden anlades år 1413. Ofta utsatt för krigets olyckor, flyttades den 1747 till sitt nuvarande läge, hvarest densamma fått en viss betydelse genom sin hamn, som är den största och bäst skyddade i Skåne. När det första apoteket anlades, är ej med säkerhet känt. Visserligen erhöll Vallentin Zimmerman i jan. 1647 rättighet att idka vinhandel och inrätta apotek samt nämnes d. 6 maj 1649 äfven som apotekare här, men sannolikt sysslade han mest med vinhandel, ty det var i sin egenskap af vinhandlare, som han d. 5 juni 1647 svor borgareden inför magistraten. Zimmerman synes hafva lämnat Landskrona före 1655 och flyttat till Malmö, ty d. 10 dec. detta år omtalas han i ett rådstuprotokoll här såsom apotekare i Malmö. Efter Z. nämnes Nicolaus Federman såsom apotekare i Landskrona. Åtminstone fanns han där i sept. 1666 och med sannolikhet äfven 1664, då magistraten förbjöd all gemenskap och »commercie» med alla som kommo från Holland och Hamburg, emedan den »giftige Pestilenz» där grasserade. Federman var gift, men hustruns namn är okänt, likasom och huruvida han hade några barn. Ännu d. 22 juni 1675 synes F. hafva haft apotek i Landskrona ty denna dag hade hans biträde på apoteket, Johan Clement stämt honom inför rätta på grund af några ärevördiga yttranden, hvilka dock Federman inför rätten »revoerade».

Dennes efterträdare blef just den ofvannämnde Clement. Han nämnes såsom apotekare år 1681, men var äfven vinhandlare. Han hade sin affär i ett hus, som han ärft af sin fader, och

¹ Uppgifterna till och med 1700-talet äro till större delen grundade på forskningar, utförda af musikdirektör N. E. Lovén i Landskrona.

hvilket var beläget å Västergatan, närmast slottet. Som biträde i sitt apotek hade han en man vid namn Jörgen Schmidt, som var tysk och »icke kunde språket». Clement var son till borgaren Christopher Clement och Anna Mattisdotter och var gift med en syster till handlanden Hans Berentson Morian. I detta äktenskap hade han en dotter Anna Catharina, död d. 9 mars 1710. Hans eget dödsår är okänt.

Efter Clement hade Jacob Dieterich apotek i staden enligt fullmakt, som för honom utfärdades af guvernören d. 17 sept. 1709. Det synes ej hafva varit den förres apotek, som D. öfvertagit, sannolikt hade detsamma upphört, ty någon apotekare mellan Clement och Dieterich finnes ej nämnd och år 1712 förklarade professorerna Stobaeus och Hörling från Lund att det var med deras hjälp, som D. uppsatt »ett litet apotek» i Landskrona.

Ej heller Dieterichs apotek synes hafva haft framtida bestånd. Den 26 okt. 1717 begärde nämligen Johan Gasseus, tysk till börd, att af magistraten få upplysning om de villkor, under hvilka han kunde blifva antagen till apotekare i staden och i febr. följande år uppvisade Gasseus en attest från Collegium Medicum, som »betygade des förfahrenhet och hoos wederbörande recommenderade honom» samtidigt han begärde att magistraten »wille förse honom med ett beqwämt huus, hwarefter han sedermera wille sig här i staden som Apotekare nedersättia». Den 17 febr. 1718 erhöill Gasseus sedermera magistratens privilegium att hålla apotek i Landskrona. Måhända dröjde det några år innan han fick sitt apotek i ordning, ty under den boskapspest, som, spridd från Danmark, grasserade i staden, måste man från Malmö köpa preservativ mot sjukdomen och först i dec. 1721 köpte G. af änkan efter köpmannen Johan Langh, huset och gården »på hörnet af Östergatan och emoth Torget, uti Öster belägen». Gården är nu den Sjörénska. Från denna tid hade nu Landskrona stadigvarande apotek.

Apoteket var en lång tid framåt beläget i ofvannämnda hus vid torget. Hösten 1748 begärde visserligen Gasseus att få flytta apoteket till handelsman Jöns Hammars hus långt uppe på Norregatan, men någon flyttning blef aldrig utaf. År 1775 hade handelsman Lars Schenmark köpt det hus vid torget, i hvilket apoteket var beläget, och anmälde att han oförtöfvadt ämnade rifva detsamma, hvarför han anhöll hos magistraten,

att apotekets tillhörigheter därifrån måtte bortskaffas. Man hade då icke något annat ställe att förvara dem på än rådhusvinden, där de förblefvo någon kortare tid, till dess Peter Sjöqvist, som efterträdde dåvarande apotekaren P. Ekelin, öfvertog inventarierna och ånyo öppnade apoteket i N:o 6 Östra roten, ungefär där tandläkare F. Hectors hus nu är beläget. År 1831 flyttades detsamma af apotekare J. Österbaum till Storgatan 25, Gamla staden kv. 22—23 och kvarblef här till dess apotekare V. M. T. Sylvén, kort tid efter att han erhållit privilegiet, flyttade detsamma till Stora Norrgatan 4.

Privilegiet var af amorteringsfonden för apoteksprivilegier inlöst efter ett värde af 75,000 kronor.

DIETERICH, JACOB. Född d. . . . 1674 i Malmö.

Föräldrar: Apotekaren å provinsialapoteket i Malmö CHRISTOFFER DIETERICH, född d. 27 maj 1640, död d. 21 jan. 1698, och ELISABETH FLORENTZIN, född d. 16 dec. 1644, död d. 24 mars 1708.

När Christian Erman, som innehade apoteket i Lund, råkade på obestånd, erbjöd sig apotekaren på provinsialapoteket i Malmö, Christoffer Dieterich 1696 att i Lund inrätta ett apotek och »med goda medikamenter fournera». Underhandlingarna härom fortsattes nästa år, men ledde ej till något resultat. Den 2 febr. 1700 anmälde sedermera professor J. F. Below i Lund, att apotekarens i Malmö Chr. Dieterich broder Jacob af honom begärde »utslag om Consistorium ville taga honom till Acad. Apothecare». Consistorium fann honom emellertid vara för ung och ej kompetent härtill, utan föreslog i stället en annan »capabel och förfaren ung man wijd namn Kehler» till akademiapotekare. Jacob Dieterich lät sig dock ej afskräcka, utan begärde år 1700 af magistraten tillåtelse att bosätta sig i Lund för att »med handel och vandel sig lifnära» samt köpte 1701 af häradshöfding Peter Tollsten en gård »på torget i staden». Den 5 nov. 1700 företedde han på bytinget guvernören C. G. Rehnskölds fullmakt af d. 28 juni 1700 för honom att vara apotekare i staden Lund och kallas därefter ofta för »stadsapotekare».

År 1703 arrenderade Dieterich »källarefriheten», d. v. s. han erhöi af magistraten ensam utminuteringsrätt i sin källare; han

var dock så föga pålitlig i sina förbindelsers fullgörande, att arrendet d. 7 sept. 1708 uppsades. Tidigare samma år hade Kehler besvärat sig öfver Dieterichs intrång i apotekarens rättigheter, och slutet härpå, samt därmed äfven på D:s ställning såsom stadsapotekare i Lund, blef kammarkollegii beslut i ärendet d. 28 nov. 1708, uppläst på rådstugan i Lund af innehåll, »att Daniel Kehler allena bör handhafvas vid apoteket här i staden och Jacob Dieterich får söka på annan ort sin näring». Att Dieterich verkligen haft apotek i Lund framgår emellertid af det visitationsprotokoll han i juli 1710 uppvisade för magistraten i Landskrona, dateradt d. 2 febr. 1704 och undertecknad af professor Fredrik Below, borgmästaren Olof Nordsten samt rådmännen Adam Junghaus och Alexander Lefwerentz. Enligt detta hade han då ett apotek i Lund, som befanns vara i fullgodt skick. Han nödgades dock senare lämna sitt apotek åt kreditorerna och göra cession och flyttade sedan till Landskrona. Här erhöll han d. 17 sept. 1709 guvernörens fullmakt att vara apotekare.

Dieterich synes i Landskrona äfven hafva dragits med ekonomiska svårigheter och varit ansatt af sina kreditorer från Lund. År 1712 förklarade nämligen professorerna Andreas Stobaeus och Jonas Hörling, att det var med deras hjälp, som Dieterich uppsatt »ett litet Apoteque» i Landskrona och menade därför, att detta apoteks affärer icke borde sammanblandas med Lundaapotekets.

Huru länge D. varit apotekare i Landskrona vet man icke med säkerhet. År 1714 bodde han vid »torget» men redan 1717 begär en annan man, J. Gasséus, hos magistraten att blifva antagen till apotekare i Landskrona.

Död d. . . .

Gift 1) d. . . . 1702 med ANNA MARGARETA HISING, född d. . . ., död d. . . . 1707, dotter till slaktaren i Lund ÅKE HISING och MARGARETA JÖNSDOTTER.

2) d. . . . med MARGARETHA GIERS.

I intetdera af dessa äktenskap föddes, så vidt man vet, något barn.

GASSÉUS, JOHAN. Född d. . . . i Tyskland.

Föräldrar:

G. begärde d. 26 okt. 1717 hos magistraten upplysning under hvilka villkor han kunde blifva antagen till apotekare i Landskrona, hvartill magistraten svarade, att densamma gärna »åstundade bem:te Gasséus till Apothekare här i staden, skolande han åtniuta alla de förmåhner, som des förmän haft och wid sina privilegier blifwa maintenerad, sampt i alla måhl assisteras och för stadens gravationer förskonas». Sedan Gasséus d. 16 jan. 1718 aflagt examen och samma år i febr. uppvisat en attest från Collegium medicum, som »betygade des förfahrenheit och hoos wederbörande recommenderade honom» erhöill han d. 27 febr. 1718 magistratens privilegium på att vara apotekare i Landskrona. Samtidigt hade en apotekaregesäll vid namn Schrader inlämnat ansökan om att blifva antagen till apotekare, men som synes gaf magistraten företräde åt Gasséus.

Död d. 12 maj 1732 och begrafd i Landskrona.

Gift d. 20 febr. 1719 med CATHARINA MARIA THOMASDOTTER JYDE, född d. . . . 1691, död d. 5 sept. 1761, dotter till handelsmannen i Malmö THOMAS THOMASSON JYDE och DOROTHEA NEHRMAN, gift 2) d. 16 nov. 1733 med apotekaren FREDRICH WILHELM SCHARNWEBER, född d. 26 juni 1700, död d. 1 okt. 1756.

Barn: CHRISTOFFER, döpt d. 27 okt. 1720, död d. . . .; — DOROTHEA, döpt d. 25 maj 1722, begr. d. 27 maj s. å.; — PHILLIPPUS, döpt d. 12 dec. 1723, död d. . . . 1748. Apothekargesäll; — CATHARINA ELISABETH, född d. . . . 1726; — CHRISTINA, döpt d. 12 sept. 1727, begr. d. 17 dec. s. å.; — MÄRTHA, döpt d. 29 aug. 1729, död d. . . . 1803, gift d. 26 febr. 1766 med ränt- och proviantmästaren MATHIAS HAGMAN, född d. . . ., död d. . . . 1793.

SCHARNWEBER, FREDRIK WILHELM. Född d. 26 juni 1700 i Lauenburg.

Föräldrar:

S. infann sig d. 13 sept. 1732 inför magistraten och tillkännagaf »hurusom han uppå apothecaren, framlidne Gassei enkas requisition kommit hit till staden at såsom provisor förestå apotheket härstädes». Han visade emellertid icke att han undergått examen såsom provisor, men på magistratens

framställan erhöill han dock d. 19 febr. 1735 Collegii medici tillstånd »att för omkostnadens skull vid den långa uppresan få examineras der nere i orten af den, som Collegium dertill warder förordnande». Redan d. 10 okt. 1732 hade ett dylikt medgifvande afgått från Collegium med anmodan till professor J. J. von Döbeln i Lund att anställa examen med S. Detta hade dock icke ledt till någon efterföljd.

S. erhöill 1740 på magistratens begäran tillstånd att tullfritt införa för 100 rdr smt medicinalier, hvilka privilegier fortforo till 1827, då de enligt nya tullförordningen måste upphöra.

Scharnweber skötte apoteket på ett utmärkt sätt och archiater Carl von Linné yttrar efter sin skånska resa 1749 om apoteket, att »han ansåg Scharnwebers Apothek för det bästa i Skåne så väl till simplicia, som composita». På Scharnwebers grafsten i Saxtorps kyrka finnes följande eftermäle inristadt:

»Han dog, men hans ärominne lefwer, Ty han war En Rättskaffens christen, En Trogen Undersåte, En Uprichtig Wän, En hiälp för The fattige, En Redelig Man. Han lefde något öfwer 50 år, men ägde 100 åra kunskap och därför saknas han af alla.»

Död d. 1 okt. 1756 i Landskrona och begrafd i Saxtorps kyrka.

Gift d. 16 nov. 1733 med CATHARINA MARIA THOMASDOTTER JYDE, född d. . . . 1691, död d. 5 sept. 1761, gift 1) d. 20 febr. 1719 med apotekaren JOHAN GASSÉUS, född d. . . ., död 1732 och begr. d. 16 maj s. å.

Barn: SARA ELISABETH, född d. 14 aug. 1734, död d. . . ., gift d. . . . 1752 med kanslerssekreteraren JOHAN WEST, född d. . . . 1716, död d. . . .

KOLLBERG, JOHAN. Född d. . . . 1723.

Föräldrar: Klockaren i Ivetofta, VILHELM KOLLBERG, död d. . . . juni 1744, och ELISABETH BERG.

K. ingaf d. 2 april 1757 till magistraten ansökan att få blifva apotekare i Landskrona samt erbjöd sig att bygga i nya staden och där inrätta apotek. Han hade förut sannolikt varit anställd på apoteket hos Scharnweber samt antogs också af magistraten till apotekare, sedan han uppvisat Collegii medici constitutorial af d. 9 okt. s. å. däri han förklaras »för lagligen gillad

och edsvuren apothekare», samt erhöll d. 1 mars 1759 privilegium å apoteket. K. anhöll s. å. hos magistraten att få för sig upplåten någon jord nära staden i och för odling af medicinalväxter. Denna begäran bifölls också, i det att han nästa år fick sig beviljat »den del af fäladen, som gränsar till handelsman Brocks lycka utanför Österport». K. hade trassliga affärer och antagligen för att söka hjälp i sitt ekonomiska trångmål erhöll han af magistraten i dec. 1769 permission i och för bortresa och förestods apoteket under tiden af provisor P. Ekelin. Kollberg kunde dock icke reda upp sina affärer, utan måste 1771 göra cession, hvarpå apoteket af Ekelin inropades på konkursauktion för 6,500 rdr smt. Ekelin hade härigenom dock icke fått på sig privilegierna öfverlåtna, hvarför Kollberg, sannolikt understödd af någon förlagsman, fortsatte att sälja medicin i den s. k. gamla staden. I aug. 1772 uppvisade emellertid Ekelin för magistraten K. Maj:ts privilegium å apoteket af d. 7 juli s. å. och anhöll att Kollberg och »andra oberättigade måtte förbjudas all försäljning af medicinalier och dylikt vid straff af 200 rdr smts böter, som Kongl. Medicinalförordningarna föreskrifva». Framför allt borde Kollberg åläggas att taga ned sin skylt. Magistraten ansåg dock att man icke kunde frångå Kollberg rättigheten att försälja det varulager han innehade, då det icke skedde Ekelin till förfång. »Apothekareskylten» skulle han dock taga ned. Kollberg skulle ännu en gång komma att blifva ägare af Landskrona apoteks lager och inventarier, ty då Ekelin, som endast afbetaladt 2,000 rdr smt på auktionssumman för apoteket, trots alla ansträngningar med belåning och försäljning af sina fastigheter i Växjö, icke kunde anskaffa medel till betalande af det återstående af försäljningssumman, år 1773 såg sig nödsakad att på auktion sälja apoteket, inropades detsamma af Kollberg för 2,364 rdr smt. Kollberg fick emellertid icke mycken glädje af köpet, ty Ekelin klagade hos magistraten och denna förklarade, sannolikt af det skäl att den låga auktionssumman icke tillnärmelsevis täckte Ekelins skuld, att auktionen skulle förklaras ogiltig. Kollberg fortfor emellertid att sälja medicinalier så länge han lefde, under protest dock både af Ekelin och dennes efterträdare till privilegierna.

K. var några år ledamot af kämnärsrätten, men afsade sig år 1772 förtroendet.

Död d. 2 april 1778.

Gift d. 3 okt. 1758 med HELENA CHRISTINA RYTING, född d. 11 sept. 1729, död d. 18 mars 1778, dotter till löjtnanten och handelsmannen LARS RYTING och HELENA GÜLLICH, gift 1) d. . . . med handlanden i Ystad ERIK GUSTAF DAHLGREN, född d. . . . 1730, död d. 16 sept. 1757.

Barn: CARL JOHAN, född d. 10 sept. 1759, död d. 24 okt. 1759; — GUSTAF ADOLPH, född d. 6 nov. 1760, död d. 24 febr. 1761; — HELENA CATHARINA, född d. 9 nov. 1761, död d. . . .; — JONAS, född d. 26 maj 1763, död d. . . . 1802. Apotekare i Torneå; — CHRISTINA CHARLOTTA, född d. 1 nov. 1764, död d. . . .; — JOHAN GUSTAF, född d. 26 maj 1768, död d. . . . Farmacie studiosus.

EKELIN, PETER. Född d. . . .

Föräldrar:

E. var anställd som elev, »gässe», å apoteket Fläkta Örnén i Malmö åren 1760—62 och tjänstgjorde som »gesäll» därstädes 1763. Under den tjänstledighet som magistraten i Landskrona 1769 beviljade Kollberg, skötte E. apoteket såsom provisor samt inköpte detsamma 1771, då Kollberg råkat på obestånd och för borgenärernas räkning måste sälja det på offentlig auktion. Han begärde därpå af magistraten att såsom ägare få idka apoteksrörelse. Denna begäran kunde dock icke bifallas, dels emedan han icke aflagt apotekarexamen och dels till K:s borgenärer endast betalt 2,000 af de 6,500 rdr smt, som apoteket betingade vid auktionen. E. reste då till Växjö för att genom försäljning af sin där ägande fastighet ordna affärerna och återkom i aug. 1772 till Landskrona samt företedde för magistraten konung Gustaf III:s privilegium af d. 7 juli s. å. å apoteket samt Collegii medici bevis af d. 11 juni 1772 öfver aflagd apotekarexamen. Han kunde nu alltså lagligen drifva sin apoteksrörelse i Landskrona.

Ekelins försök att skaffa pengar för slutligt gäldande af skulden till Kollbergs borgenärer misslyckades emellertid och E. såg sig därför i sin tur nödsakad att på offentlig auktion försälja apoteket. Detta inropades nu af Kollberg för 2,364 rdr smt, men E. anförde klagomål och magistraten förklarade, förmodligen af det skäl att summan icke ens tillnärmelsevis täckte Ekelins skuld, att köpet skulle gå tillbaka. Ekelin skötte nu apoteket ett par år, till dess handelsmannen Eric Giörloff 1775

inköpte detsamma jämte privilegierna för att dock samma år öfverlåta dem till apotekaren Peter Sjöqvist.

E. kvarstannade i Landskrona ännu ett par år, men flyttade därifrån 1777, hvarefter hans öden äro okända.

Död d. . . .

Ogift.

SJÖQVIST, PETER. Född d. . . . 1747 i Örebro.

Föräldrar: Klockaren i Örebro BENG T SJÖQVIST, född d. . . . , död d. . . . , och REGINA BERG, född d. . . . , död d. . . .

Efter skolstudier i Örebro trivialskola blef S. 1763 elev hos sin äldre broder, apotekaren Fredrik Sjöqvist i Söderhamn, där han 1767 aflade farmacie studiosi-examen. Fortsatte sin tjänstgöring under ett år å broderns apotek, därefter 2 år å apoteket i Härnösand och 3 år å apoteket Fläkta Örnen i Malmö. Köpte år 1775 af handlanden E. Giörloff (se under P. Ekelin) apoteket i Landskrona, men erhöi ej privilegium å detsamma förr än d. 14 okt. 1777, efter att d. 5 juni s. å. hafva aflagt apotekarexamen.

År 1778 erhöi Sjöqvist K. Maj:ts fastställelse på »att apotekaren här i staden» årligen skulle i landtränteriet uppbära 33 rdr 16 sk. spec. i stället för den förut åtnjutna tullfriheten. Följande år begärde S. å sig upplåtande af 4 tunnland jord till odlande af medicinalväxter, en begäran som beviljades så till vida, att han för ändamålet fick disponera 3 tunnland.

S. afled i Landskrona d. 5 okt. 1808, men änkan innehade apoteket ända till sin död 1828, under hvilken tid detsamma sköttes genom provisor.

Gift 1) d. . . . 1777 med ANNA HELENA ASCH, född d. . . . 1758, död d. 28 dec. 1778, dotter till faktorn i Lund JOACHIM ASCH och ANNA CHRISTINA ARENDT.

2) d. 16 april 1781 med SARA ELISABETH HAY, född d. 21 juni 1754, död d. 19 jan. 1828, dotter till handlanden i Landskrona PHILIP JACOB (HEUER) HAY och SARA MORIAN.

Barn: SARA REGINA, född d. 30 jan. 1782, död d. 6 jan. 1851, gift d. 21 mars 1828 med apotekaren i Landskrona JONAS ÖSTERBAUM, född d. 11 okt. 1784, död d. 11 april 1858; — ULRIKA ALBERTINA, född d. 5 mars 1783, död d. 17 juni 1784; — JOHAN FREDRIK, född d. 11 dec. 1784, död d. 11 juli 1815. Provisor; — EVA CHARLOTTA, född d. 9 juli 1791, död d. 15 dec. 1827.

ÖSTERBAUM, JONAS. Född d. 11 okt. 1784 i Norrköping.
Föräldrar: Skomakaråldermannen . . .

Efter 10 års studier vid Norrköpings skola blef Ö. 1802 elev å apoteket Vasen i Linköping och aflade 1807 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde åren 1808 till 1828 å apoteket Lejonet i Landskrona och förestod efter att hafva d. 14 jan. 1818 aflagd apotekarexamen detta apotek, som apotekare Fredrik Sjöqvists änka bibehållit sedan mannens död 1808. Tillträdde apoteket som ägare 1828 samt erhöi d. 19 juni s. å. privilegium därå. Sålde apoteket 1837, men var fortfarande bosatt i Landskrona.

Död d. 11 april 1858 i Landskrona.

Gift d. 21 mars 1828 med SARA REGINA SJÖQVIST, född d. 30 jan. 1782, död d. 6 jan. 1851, dotter till apotekaren i Landskrona PETER SJÖQVIST och SARA ELISABETH HAY.

Äktenskapet var barnlöst.

KEMNER, HENRIK MAGNUS. Född d. 22 febr. 1808 i Gessie prästgård, Malmöhus län.

Föräldrar: Kyrkoherden i Gessie och Eskilstorps församlingar HENRIK MATHIAS KEMNER, född d. 25 jan. 1763, död d. 26 okt. 1808, och HELENA CHRISTINA ENGSTEDT, född d. . . . 1773, död d. 11 okt. 1814.

K. antogs d. 3 maj 1821 till elev å apoteket i Simrishamn samt aflade 1826 i Kristianstad farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter till aug. 1827 å apoteket i Trälleborg. Bevistade höstterminen 1827 föreläsningarna i botanik, kemi och fysik vid Lunds universitet och var därefter anställd å apoteket Kärnan i Hälsingborg från 1828 till sept. 1830. Aflade d. 12 dec. 1831 apotekarexamen och tjänstgjorde sedan å apoteket Korpen i Stockholm till mars 1833, å apoteket Svanen i Lund till juni 1834 samt förestod apoteket i Ystad från d. 12 juni 1834 till sept. 1835. Var sedan ånyo anställd å apoteket Korpen från sept. 1835 till aug. 1836 och förestod apoteket Kärnan i Hälsingborg från aug. 1836 till 1837 års utgång. Tillträdde d. 1 jan. 1838, efter avslutadt köp, apoteket Lejonet i Landskrona, å hvilket han d. 13 dec. 1837 erhållit privilegium. K. inrättade 1839 vid Ramlösa en brunnsinrättning för servering af konstgjorda mineralvatten och höll där äfven under flera år brunnsapotek.

Död d. 15 juli 1847 i Landskrona.

Gift d. 18 sept. 1839 med ANNA LAURA BÉEN, född d. 1 nov. 1821, död d. 13 juni 1860, dotter till handlanden i Hälsingborg PÅL MAGNUS BÉEN och CECILIA MAGDALENA WERLIN, gift 2) d. 29 dec. 1848 med apotekaren, sedermera telegrafkommissarien ADOLF WILHELM GILLBERG, född d. 8 okt. 1819, död d. 21 april 1878.

Barn: HELENA CECILIA, född d. 27 aug. 1840, död s. å.; — HENRIETTA PAULINA, född d. 27 juni 1842, död d. . . . 1843; — LOVISA MAGDALENA, född d. 16 aug. 1847, gift 1) d. 22 juli 1868 med vice pastorn AUGUST WILHELM ANGLIN, född d. 16 nov. 1838, död d. 7 aug. 1871, gift 2) d. 26 jan. 1876 med kyrkoherden i Frillestad och Ekeby församling teol. och fil. d:r PER SÖRENSSON, född d. 7 maj 1841, död d. 29 mars 1913.

GILLBERG, ADOLF WILHELM. Född d. 8 okt. 1819 i Stockholm, Nikolai församling.

Föräldrar: Apotekaren å apoteket Korpen i Stockholm PER ADOLF GILLBERG, född d. 5 juli 1792, död d. 6 nov. 1857, och ANNA CHARLOTTA DE JOUNGE, född d. 7 jan. 1796, död d. 2 mars 1826.

G. var elev å apoteket Kronan i Norrköping och aflade därstädes d. 1 juni 1839 farmacie studiosi-examen samt undergick d. 29 april 1843 apotekarexamen. Var därefter anställd å apoteket i Eksjö och från 1844 å apoteket Lejonet i Landskrona. Förestod från juli 1847 sistnämnda apotek och blef genom gifte med företrädarens änka, i dec. 1848 ägare af detsamma. G. kom 1850 på obestånd samt afträdde apoteket, utan att dessförinnan hafva erhållit privilegium å detsamma. Han inskrefs d. 17 juli 1854 vid K. telegrafverket samt tjänstgjorde till d. 1 juni 1855 vid Stockholms station. Befordrades d. 16 april 1855 till assistent samt erhöll d. 1 juni s. å. transport till Södertälje station. Utnämndes d. 20 nov. 1856 till telegrafkommissarie och föreståndare för telegrafstationen i Södertälje, hvilken befattning han innehade till sin död.

Död d. 21 april 1878 i Södertälje.

Gift 1) d. 29 dec. 1848 med ANNA LAURA BÉEN, född d. 1 nov. 1821; död d. 13 juni 1860, dotter till handlanden PÅHL MAGNUS BÉEN och CECILIA MAGDALENA WERLIN, gift 1) d. 18

sept. 1839 med apotekaren i Landskrona HENRIK MAGNUS KEMNER, född d. 22 febr. 1808, död d. 15 juli 1847.

2) d. 11 okt. 1861 med JOHANNA MATILDA PROBST, född d. 22 aug. 1826, död d. . . . aug. 1904, dotter till bokhandlanden JOHAN ADOLF PROBST och JOHANNA CHRISTINA JAGARE.

Barn: ELIN ANNA MATILDA, född d. 9 dec. 1865.

KAIJSER, LORENTZ. Var innehafvare af apoteket Lejonet i Landskrona åren 1850—63. (Se under apoteket Örnén i Karlstad sid. .)

BERGH, GUSTAF ELIS. Född d. 10 aug. 1826 i Kristianstad.

Föräldrar: Hofrättskommisarien i Kristianstad SVANTE BERGH, född d. 23 juli 1795, död d. 18 juni 1847, och JOHANNA CATERINA SJÖSTRÖM, född d. 7 juli 1801, död d. 19 sept. 1881.

B. genomgick tre klasser af Kristianstads då fyra-klassiga skola och antogs d. 26 april 1841 till elev å apoteket Svanen i Kristianstad. Aflade därstädes d. 16 dec. 1845 farmacie studiosi-examen och var fortfarande anställd å nämnda apotek till d. 1 nov. 1846. Han hade därefter anställning å apoteket Svanen i Lund till d. 14 febr. 1848 och å apoteket Lejonet i Landskrona till d. 1 okt. 1849. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet och aflade d. 9 maj 1851 apotekar-examen. Tjänstgjorde sedan å apoteket Kronan i Uppsala från aug. 1851 till juni 1855 och under en del af sommaren s. å. på apoteket i Strömstad. Var sedermera ånyo anställd å apoteket Svanen i Kristianstad till mars 1858. Erhöll d. 29 april 1858 förordnande att förestå apoteket i Visby samt innehade detsamma sedermera på arrende till d. 1 juni 1863. Inköpte och tillträdde apoteket Lejonet i Landskrona d. 15 maj 1863 samt erhöll privilegium å detsamma d. 30 okt. s. å.

Var ledamot af stadsfullmäktige och drätselkammarens vice ordförande samt ledamot af skolrådet i Landskrona.

Af trycket har B. utgifvit: *Beredning af Balsamum Sulphuris*. Farm. tidskr. 1865. *Jemförelsetabell öfver priserna i Danska medicinaltaxan af d. 18 nov. 1869*. Farm. tidskr. 1870.

Död d. 11 nov. 1895 i Landskrona.

Gift d. 19 sept. 1861 med HELENA FREDRIKA GAUFFIN, född d. 16 april 1840, död d. 22 febr. 1886, dotter till apotekaren å Svanen i Kristianstad GUSTAF REINHOLD GAUFFIN och MIMMI CAROLINA SOLBERG.

Barn: JOHANNA CAROLINA (LILLY), född d. 24 juni 1862; — MALIN FREDRIKA, född d. 28 sept. 1863; — ANNA MARIA, född d. 16 mars 1867, gift d. 20 april 1893 med handlanden i Landskrona HUGO WILLIAM EWERLÖF, född d. 23 nov. 1865; — HEDDA SOFIA, född d. 8 juli 1872, gift d. 16 dec. 1897 med sjukgymnasten DAVID MATTSSON, född d. 20 april 1871; — GUSTAF WAHLFRID, född d. 14 febr. 1879. Arkitekt i Göteborg.

SYLVÉN, VICTOR MAGNUS THEODOR. Född d. 24 juli 1843 i Bitterna församling, Skaraborgs län.

Föräldrar: Prosten och kyrkoherden i Bitterna församling, fil. dr ANDERS MAGNUS SYLVÉN, född d. 6 maj 1785, död d. 3 mars 1858, och KATARINA MARGARETA CARLSON, född d. 18 maj 1806, död d. 27 sept. 1862.

Efter erhållen undervisning vid Skara högre allmänna läroverk antogs S. d. 28 aug. 1858 till elev å apoteket Kronan i Göteborg. Aflade här d. 30 okt. 1862 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde därefter till d. 27 sept. 1865 å apoteket i Eksjö. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 27 maj 1868. Tjänstgjorde sedan å apoteket Tre Kronor i Karlskrona från d. 6 aug. 1868 till d. 6 maj 1869, därefter å apoteket Svanen i Kristianstad till d. 21 juni 1871, å apoteket Enhörningen i Göteborg från d. 1 juli 1871 till d. 11 maj 1872, å apoteket Vakteln i Halmstad från d. 13 maj 1872 till d. 10 juni 1874 och å apoteket Hjorten i Örebro från d. 17 juni 1874 till d. 1 sept. 1877. Förestod därefter från d. 1 okt. sistnämnda år dåvarande medikamentsförrådet i Nässjö och erhöll, då detsamma enligt K. brefvet d. 4 febr. 1877 förändrades till själfständigt apotek, d. 6 aug. 1881 privilegium å detsamma. Erhöll d. 20 mars 1896 transport till apoteket Lejonet i Landskrona.

Under sin vistelse i Nässjö innehade S. flera kommunala förtroendeuppdrag, såsom vice ordförande i municipalstyrelsen och Smålands enskilda bank, ledamot af skol- och fattigvårdsstyrelsen m. m. Han var dessutom en af stiftarna af Nässjö skyttegille.

S. är sedan d. 23 maj 1916 befriad från apotekets skötsel och förestås detsamma af legitimerade apotekaren Axel Jesper Waldemar Swedenborg som arrendator.

Gift d. 3 okt. 1877 med AMANDA KRISTINA HOFFSTEDT, född d. 9 jan. 1848, dotter till fabrikören FREDRIK HOFFSTEDT och GUSTAVA LYBERG.

Barn: TORA ALMA ELISABET, född d. 13 nov. 1878. Anställd å Skandinaviska Kredit A.-B:s afdelningskontor i Landskrona; — ESTER HILMA MARIA, född d. 7 okt. 1880; — INGEBORG MARGARETA, född d. 7 mars 1886. Fil. mag., fortsätter studier i Lund.

Apoteket Kronan.

1897.

På framställning af stadsfullmäktige i Landskrona hemställde medicinalstyrelsen hos K. Maj:t, att ett nytt apotek måtte anläggas i nämnda stad, dock icke förr än efter 1897 års utgång. Genom K. brefvet af 28 maj 1897 föreskref K. Maj:t också, att ett nytt apotek med personligt privilegium och under benämning Kronan skulle i början af år 1899 inrättas i Landskrona och att detta apotek skulle förläggas å plats invid eller norr om Borgmästargatan med dess fortsättning från östra ändan ned till Gamla Östergatan samt att det äldre apoteket, benämndt Lejonet, skulle vara förlagdt å plats vid eller söder om Nygatan.

Bidrag till den äldre fonden för apoteksprivilegiens amortering skulle enligt K. brefvet d. 26 aug. 1897 utgå efter ett värde af 30,000 kronor under de första fem åren, sedan apoteket blifvit behörigen afsynadt och dess verksamhet börjad, samt sedermera efter ett värde af 35,000 kronor.

Privilegium å apoteket tilldelades examinerade apotekaren A. H. G. Lindström d. 10 dec. 1897. Han inrättade apoteket i Aulinska fastigheten, hörnet af Norra Infartsgatan och Borgmästargatan och detsamma öppnades för allmänheten d. 25 jan. 1899 efter att d. 23 och 24 jan. s. å. hafva blifvit afsynadt.

D. 15 maj 1909 flyttades apoteket af dåvarande innehafvaren G. O. Kron till hörnet af Järnvägs- och Borgmästargatorna.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 1,200 kronor.

LINDSTRÖM, ANTIMUS HJALMAR GUSTAF. Var innehafvare af apoteket Kronan i Landskrona åren 1897—1907. (Se under apoteket Kronan i Uppsala, sid. 361.)

KRON, GUSTAF OSCAR. Född d. 18 okt. 1866 i Västervik. *Föräldrar*: Snickaren GUSTAF ERIK KRON, född d. 5 febr. 1830, död d. 8 april 1912, och FREDRIKA JONSDOTTER, född d. 12 okt. 1829, död d. 25 maj 1909.

K. intogs höstterminen 1877 i Västerviks högre allmänna läroverk och antogs som elev å apoteket Hjorten i Göteborg d. 25 juni 1883. Aflade farmacie studiosi-examen d. 23 sept. 1886 och tjänstgjorde å samma apotek från d. 1 okt. 1886 till d. 14 maj 1887 samt å apoteket i Smedjebacken från d. 15 maj s. å. till d. 16 sept. 1890. Inskrefs vid farmaceutiska institutet höstterminen 1890 och aflade apotekarexamen d. 19 maj 1892 samt tjänstgjorde därefter å apoteket Enhörningen i Stockholm från d. 1 juni 1892 till d. 1 juli 1897 samt å apoteket i Gysinge från d. 2 juli till d. 24 sept. 1897. Förestod apoteket i Östervåla från d. 25 sept. 1897 till d. 28 febr. 1907 och tjänstgjorde å apoteket Bävern i Borås från d. 1 mars 1907 till d. 1 april 1909, därunder som föreståndare från d. 2 mars 1908 till d. 1 april 1909. Erhöll d. 18 sept. 1908 privilegium å apoteket Kronan i Landskrona samt öfvertog detsamma d. 1 maj 1909. K. flyttade apoteket d. 15 maj 1909 till hörnet af Järnvägs- och Borgmästargatorna, hvarpå detsamma för hans räkning afsynades d. 14 och 15 juli s. å.

K. var medlem af den kommitté, som af farmaceutiska föreningen år 1896 tillsattes för att utreda det då synnerligen aktuella spörsmålet om tjänstgöringstiden å apotek. Han är ledamot af hälsovårdsnämnden i Landskrona sedan 1912.

Gift d. 26 aug. 1898 med HULDA KATARINA PETTERSON, född d. 12 april 1869, dotter till handlanden CARL ERIK PETTERSON och KATARINA WESTBERG.

Barn: HELFRID KATARINA, född d. 8 nov. 1899. Folkskollärarynna; — GRETA LINNEA, född d. 1 dec. 1905.

Hälsingborg.

Apoteket Kärnan.¹

1676.

Hälsingborg är en af Sveriges äldsta städer. Redan Nials saga omtalar densamma. Adam af Bremen — omkr. 1060 — nämner platsen »Hälsingpurgh» d. v. s. »de vid halsen (Sundets smalaste del) boendes borg». Erik af Pommern förnyade dess privilegier 1415. Staden hade ett slott, hvaraf Kärnan är en lämning, och låg ursprungligen på platån, men flyttades efter en 1418 härjande eldsvåda närmare stranden. Den var under medeltiden en af hufvudstäderna i Norden och provinsens hjärta. När staden 1658 blef svensk, erhöll den s. å. d. 16 april nya privilegier, hvilka konfirmerades d. 17 dec. 1680. Ännu sedan den kommit i svensk ägo var staden under ett femtiotal år fortfarande skådeplatsen för en mängd krigsoperationer och efter det krig, under hvilket Magnus Stenbock d. 28 febr. 1710 vann sin berömda seger öfver danskarna, berättas det, att staden »snarare liknade en röfvarkula än en stad». Och först med år 1800 kan dess utveckling sägas hafva begynt.

Midt under de värsta krigsoroligheterna 1676 utfärdades för Hälsingborg dess första apoteksprivilegium, då Magnus Rodhe d. 19 maj detta år erhöll konstitutorial på inrättande af ett apotek här. Oaktadt att Hälsingborg under krigsåren 1676—78 omväxlande eröfrades af danskarna och återeröfrades af svenskarna samt 1678 på sommaren fullständigt utplundrades af danskarna, synes apoteket kommit till stånd och äfven vun-

¹ Samtidigt med att apoteket Kärnan erhöll sitt första privilegium, skall äfven ett annat apotek, benämndt Björnen hafva fått privilegier sig beviljadt med förläggning till norra stadsdelen. Det är dock icke känt att privilegium å detta apotek blifvit utfärdadt till någon viss person lika litet som huruvida apoteket verkligen kom till stånd.

nit ekonomisk bärkraft, ty 1681 öfvergick detsamma genom köp från Rhodes änka till Anders Lohman.

Apoteket, som erhöill namnet Kärnan samtidigt med att ett nytt apotek, Lejonet, af K. Maj:t beslöts skola anläggas, har allt sedan 1823 varit beläget Storgatan 7. Hvar det före denna tid haft sin plats har icke kunnat utrönas.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 5,000 kronor.

RODHE, MATHIAS. Född d. . . .

Föräldrar:

Erhöll d. 19 maj 1676 privilegium på en apoteksinrättning i Hälsingborg.

Död d. . . .

Gift d. . . .

LOHMAN, ANDREAS. Född d. . . .

Föräldrar:

L. inköpte apoteket af Rodhes änka och tillträdde detsamma enligt konstitutorial af K. rådet och fältmarskalken greve R. von Ascheberg d. 24 nov. 1681 samt konfirmerades till apotekare med förbättrade privilegier d. 29 mars 1698. Han var postmästare i staden 1697—1708 och synes hafva varit en betrodd man, ty han nämnes äfven som rådman därstädes. Efter hans död såldes apoteket d. 2 mars 1717 till Nikolaus von Dohren.

Död d. . . . 1716, begr. d. 17 juni s. å.

Gift d. 9 juni 1682 med ANNA PEDERSDOTTER, född d. . . ., död i pästen, begr. d. 4 juli 1711.

Barn: ANNA ELISABETH, född d. 9 juni 1682, död d. . . . nov. 1752, gift d. . . . 1709 med rådmannen och postinspektoren i Malmö CARSTEN OLUFSEN, född d. . . . 1679, död d. 20 febr. 1738; — DOROTHEA, född d. . . ., död d. . . . 1747, gift d. . . . med PER DEHRLING, född d. 21 aug. 1690, död d. . . .; — ANDERS, född d. . . ., död d. 27 febr. 1710. Fänrik; LUCAS, född d. 11 dec. 1687. Rådman och postmästare i Hälsingborg. Död d. 3 maj 1731, begr. d. 9 juli s. å.

VON DOHREN, NICOLAUS. Född d. . . . 1690 i Kristianstad.

Föräldrar: Apotekaren i Kristianstad JACOB VON DOHREN, född i Mühlhausen, död d. . . . 1693, och LUCIA, död d. . . . 1723.

D. undergick på framställd begäran och enligt Collegii medici beslut apotekarexamen d. 18 maj 1716 för amiralitetsmedicus d:r J. Gottskalk Tranæus och provincialläkaren i Skåne. Erhöll d. 26 maj s. å. testimonium öfver examen och blef d. 2 mars 1717 ägare af apoteket samt bekom d. 17 jan. 1718 på K. Maj:ts vägnar fullmakt af dåvarande guvernören öfver Skåne, friherre Carl Gustaf Hårdh. D. nämnes sedermera som rådmän i staden. Försålde 1750 apoteket till Olof Engelholm.

Död d. . . . 175 . . .

Gift d. 1 nov. 1717 med ANNA SCHWERTFEGER född d. . . ., död d. . . . 1746, begr. s. å. d. 29 juli, sannolikt dotter till rådmannen i Hälsingborg MICHAEL SCHWERTFEGER och ELIN, d. . . .

Barn: HELENA LOVISA, född d. 5 sept. 1718; — MARGARETHA, född d. 14 dec. 1719; — NIKLAS, född d. . . . 1720; — JACOB, född d. 29 jan. 1722; — MARIA ELISABETH, född 1723, död 1724, begr. d. 15 dec. s. å.; — CATHARINA SOFIA, född d. 29 juli 1724; — MARIA ELISABETH, född d. 24 jan. 1726; — MAGDALENA CHRISTINA, född d. . . . 1728; — NICOLAUS, född d. 12 maj 1730; — JOHAN LEONHARD, född d. 5 aug. 1731.

DEHRLING, DAVID JOHAN. Född d. . . ., död d. . . . 1736, begr. d. 3 okt. s. å.

Föräldrar:

D. var apotekare i Hälsingborg samtidigt med von Dohren. Huruvida han hade apoteket tillsammans med von Dohren eller hade ett annat apotek är ovisst.

Gift d. . . . 1718 med DOROTHEA LOHMAN, född d. . . ., död d. . . . 1747, dotter till rådmannen och postinspektoren LUCAS LOHMAN, född d. 11 dec. 1687, död d. 3 maj 1731 och ANNA JOHANSDOTTER, död d. . . . 1721.

Barn: ANNA SOFIA, född d. . . . 1718, död d. . . .; — ANDREAS FREDRIK, född d. 25 nov. 1720, död d. . . .; — ALBERTUS MAGNUS, född d. . . . 1723, död d. 31 dec. s. å.; — MARGARETHA ELISABETH, född d. 3 juni 1727, död d. . . .

ENGELHOLM, OLOF. Född d. . . .

Föräldrar: Sannolikt kyrkoherden i Sjörup och Katslösa NILS ENGELHOLM, född d. 12 okt. 1669, död d. 13 juli 1727, och CHRISTINA, född d. . . ., död d. . . .

E. tillträdde 1751 apoteket efter von Dohren. Han synes flera år hava hållit apoteket i »slätt stånd», hvarför dåvarande provinsialläkaren d:r Unge och stadens magistrat 1764 hotade honom med anmälan hos vederbörande, så framt han ej satte apoteket i bättre skick. Detta synes emellertid ej hafva haft åsyftad verkan, utan måste han 1767 sälja apoteket för 300 dal. k:mt, hvarefter han vistades en tid i Danmark.

Död d. 20 maj 1777 i Växjö.

Gift 1) d. 29 juni 1753 med JENNIKA MARGARETHA CÖSTER, född d. . . ., död d. . . . 1760, dotter till . . .

Barn: NICLAS ANDREAS och CHRISTINA, tvillingar, födda d. 24 maj 1754, döda . . .; — NILS, född d. 21 juli 1755, död d. 16 mars 1794, på Malmö hospital; — MARIA CHRISTINA, född d. 7 sept 1756, död d. . . .; — PETER, född d. 26 nov. 1757, död d. 26 jan. 1789 på K. Fredriks hospital i Köpenhamn. Stadsnotarie i Landskrona.

2) 1762 med ANNA HELENA BROMÉE, född d. 14 aug. 1734, död d. . . . 1764, begr. d. 23 juli s. å.

Barn: SIMON ANDREAS, född d. . . . 1763, död d. 6 dec. 1795 i Lund. Hofrättsnotarie.

BERCKENMEIJER, BENGT NICLAS. Född d. 9 maj 1736 i Halmstad.

Föräldrar: Rådmannen och handlanden i Halmstad NICLAS FRANS BERCKENMEIJER, född d. . . . 1703, död d. 20 juni 1763, begr. d. 26 juni s. å., och INGRID SANDTHOFF, född d. . . ., död d. 4 april 1780, begr. d. 11 april s. å., 63 år.

B. var under 7 års tid elev å provinsialapoteket Kronan i Göteborg, där han äfven sedan konditionerade ett år. Han var därefter föreståndare för apoteket i Uddevalla 1762. I jan. 1763 kom han till Stockholm och konditionerade några månader på apoteket Gripen, men öfverflyttade s. å. i aug. till apoteket Hvita Björnen, där han kvarstannade till 1767. Inköpte sistnämnda år apoteket Kärnan i Hälsingborg samt undergick apotekarexamen i Stockholm d. 5 aug. 1767. Enligt Sacklén be-

fann sig apoteket i lägervall, då han emottog detsamma, men han bragte det efter hand i godt skick och erhöll förnyadt privilegium därå såväl d. 1 febr. 1770 som d. 4 april 1782.

Han anlade för apotekets behof plantager ej endast för odling af medicinalväxter utan äfven af persikor, kastanier m. m. och var känd som en särdeles kunnig och driftig man. Han var också rådman i staden och hade till valspråk: »Beatius nil beate».

Död d. 27 juli 1822.

Gift 1) d. 28 nov. 1768 med CATHARINA MARGARETHA IPSONNE, född d. . . . 1732, död d. 22 nov. 1801, dotter till rådmannen CHRISTIAN IPSONNE, och CATHARINA MARIA SCHLYTER.

Barn: INGA CATHARINA, född d. . . . 1770, död d. 24 juli 1845 i Svedala prästgård i Skåne, gift med kaptenen vid Göta artilleriregemente PETER BÖÖS, född d. . . . 1769; — HERMAN NICLAS, född d. 12 mars 1771, död d. 25 mars 1823. Fältapotekare.

2) d. 24 juni 1803 med GUNILDA HELENA APPELBERG, född d. 17 jan. 1777 i Stockholm, dotter till tullförvaltaren HERMAN APPELBERG, född d. 18 jan. 1709, död d. 7 aug. 1778 och CORNELIA ZETTERBOHM, född d. . . . 1746, död d. . . . 1820.

Barn: HELENA AMALIA, född d. 29 febr. 1804, död d. 7 aug. 1831. — BENEDIKTA VILHELMINA, född d. 11 maj 1805, död d. 27 sept. 1879; — BENGT, född d. 25 aug. 1807, död i Karlshamn d. 23 aug. 1845. Student i Lund d. 7 febr. 1824, erhöll musikdirektörs titel d. 1 maj 1830; bosatte sig i Karlshamn, blef där boktryckare samt 1845 ansvarig utgifvare och redaktör för tidningen Mjølner.

BERCKENMEIJER, HERMAN NICLAS. Född d. 12 mars 1771 i Hälsingborg.

Föräldrar: Apotekaren BENGT NICLAS BERCKENMEIJER, född d. 9 maj 1736, död d. 27 juli 1822, och CATHARINA MARGARETA IPSONNE, född d. . . . 1733, död d. 22 nov. 1801.

B. var elev å faderns apotek, men studerade äfven vid akademien i Lund 1787 och tog apotekarexamen 1806. Företog 1801 för att förkofra sig en resa till Frankrike m. fl. länder och inrättade efter hemkomsten medicinska bad i Hälsingborg samt gjorde sig föröfrigt känd såsom en duktig kemist. Erhöll d. 14 aug. 1804 på begäran nåd. privilegium, att för de i Skåne

sammandragna trupperna vara fältapotekare. Samtidigt hade B. hos K. Maj:t sökt rättighet att få hålla medikamenter till salu i Hälsingborg. Denna begäran afslogs dock på anhållan af fadern, som härigenom ansåg sig komma att lida intrång i sin apoteksrörelse. Med fadern låg han 1805 af denna anledning i tidningspolemik. Sedermera skall emellertid på tillstyrkan af Collegium medicum hans begäran hafva blifvit beviljad och det vill alltså synas som om tvenne apoteksprivilegier vid denna tid varit gällande för Hälsingborg, det ena utfärdadt för det s. k. fältapoteket.

Död d. 25 mars 1823 i Hälsingborg.

Trolofvad med EVA PETRONELLA TAUSON, född d. . . . 1771, död d. . . . 1828, dotter till tullförvaltaren ANDERS TAUSON och BRITA KATRINA HÖRSTEDT.

Barn: JOHAN NICLAS, född d. . . . 1792,

HAMMAR, HANS BÖRJE. Född d. 22 dec. 1789 i Hälsingborg.

Föräldrar: Kyrkoinspektoren ÅKE HAMMAR, född d. . . . 1759, död d. . . . 1842, och CATHARINA MARIA BERGESTRÖM, född d. . . . 1768, död d. 6 juni 1832.

H. var elev å apoteket Svanen i Lund. Aflade farmacie studiosi-examen 1809 och tjänstgjorde fortfarande å samma apotek till 1812, då han d. 25 sept. öfvertog apoteket Kärnan i Hälsingborg på arrende af apotekare Bengt Niclas Berckenmeijer samt aflade apotekarexamen. D. 1 april 1823 inlöste han af Berckenmeijers änka apoteket och erhöll d. 26 juli s. å. K. privilegium å detsamma. Hammar hade äfven gjort framställning om att, i händelse fältapoteket i Hälsingborg efter aflidne apotekaren Herman Berckenmeijer fortfarande skulle äga bestånd, H. måtte erhålla privilegium äfven å detta. K. Maj:t förklarade sig emellertid icke kunna bifalla hans begäran, då något särskildt fältapotek i Skåne icke ansågs behöfligt.

Apoteket sköttes efter Hammars död till 1862 genom provisor för änkans räkning och därefter på samma sätt till 1864 för barnens räkning, då det såldes till G. B. Andersson.

Död å Vadstena hospital d. 23 febr. 1841.

Gift d. 19 okt. 1819 i Hälsingborg med FREDRIKA CAROLINA HISING, född d. 21 okt. 1797, död d. 12 nov. 1862, dotter till färgaren i Hälsingborg HANS PETER HISING och MARGARETHA HELENA MUNTHE.

Barn: CARL PETER ÅKE, född d. 27 april 1822. Farmacie studiosus d. 31 juli 1840, exam. apotekare d. 31 maj 1856, död d. . . .; — MARIA HELENA FREDRIKA, född d. 9 febr. 1824, död d. . . . 1904, gift d. 10 maj 1845 med f. d. löjtnanten vid skånska husarregementet, ryttmästaren FREDRIK AUGUST SILFVERSKIÖLD, född d. 28 april 1812, död d. 31 mars 1891; — HILDA ELMIRE, född d. 10 dec. 1828, död d. 3 aug. 1838; — HJALMAR FERDINAND, född d. 22 april 1833, död d. 23 jan. 1894. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet. Kapten i armén.

ANDERSSON, GUSTAF BERNHARD. Född i Varberg d. 27 sept. 1830.

Föräldrar:

A. studerade vid Varbergs elementarläroverk till i juni 1846 och antogs i okt. s. å. till elev å apoteket i Strömstad, där han d. 26 nov. 1851 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde å apoteket Engeln i Stockholm från d. 14 jan. 1853 till d. 1 aug. 1854, å apoteket Kronan därstädes från d. 1 sept. 1854 till d. 1 sept. 1856 samt å apoteket i Strömstad från okt. 1856 till sept. 1857. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet och aflade d. 14 dec. 1859 apotekar-examen. Inköpte d. 13 maj 1862 apoteket i Mönsterås, öfvertog detsamma d. 1 juli s. å. och erhöll därå d. 21 nov. 1862 privilegium. Sedan A. d. 26 juni 1864 försålt apoteket till apotekare G. E. Gullbrandsson, inköpte han jämte apotekare C. H. Hörberg s. å. för 130,000 rdr (däraf 100,000 rdr för privilegiet) apoteket Kärnan i Hälsingborg med tillhörande filialapotek i Höganäs, och erhöll privilegium därå d. 20 okt. 1865.

Död i Hälsingborg d. 6 juni 1868.

Ogift.

HÖRBERG, CARL HERMAN. Född d. 26 juli 1833 i Hörda socken, Jönköpings län.

Föräldrar: Mönsterskrifvaren P. C. HÖRBERG, född d. . . . 1805, död d. . . . 1846, och ANNA ULRIKA BJÖRKGREN, född d. . . . 1807, död d. . . .

H. erhöll undervisning vid elementarläroverket i Vimmerby och antogs 1848 till elev å apoteket i Jönköping, aflade där d. 29 april 1852 farmacie studiosi-examen och konditionerade

till d. 1 juni 1855 å nämnda apotek samt därefter till d. 17 aug. 1858 å apoteket Lejonet i Kalmar. Inskrefs höstterminen 1858 vid farmaceutiska institutet samt aflade den 23 maj 1861 apotekarexamen. Från d. 1 juni 1861 till samma tid 1862 var H. anställd å apoteket i Växjö, och från d. 15 juni 1862 till d. 18 juli 1865 å apoteket Lejonet i Kalmar. Inköpte d. 1 sept. 1865 jämte apotekare G. B. Andersson apoteket Kärnan i Hälsingborg samt öfvertog d. 15 sept. 1868, efter den senares död äfven hans andel samt erhöll d. 30 okt. s. å. privilegium å apoteket, men försålde detsamma redan d. 1 sept. 1870 till apotekarne C. P. Z. Lundblad och R. V. Gullbrandsson. Inköpte d. 1 okt. 1872 apoteket i Mariestad, erhöll privilegium å detsamma d. 8 nov. s. å. och försålde d. 1 juni 1873 apoteket till apotekaren V. H. Carlsson.

Död d. 28 juni 1898 i Säffle.

Ogift.

LUNDBLAD, CARL PETER ZACHARIAS. Född d. 28 juli 1824 i Göteborg.

Föräldrar: Regementsläkaren vid Göta artilleriregemente, kirurgie mag. ZACHARIAS LUNDBLAD, född d. 12 aug. 1790, död d. 15 febr. 1850, och ANNA MARIA ZETTERBERG, född d. . . ., död d. . . . 1834.

L. erhöll undervisning vid högre allmänna läroverket i Göteborg och antogs d. 3 sept. 1838 till elev å apoteket Kronan därstädes. Aflade d. 14 april farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde till sept. 1844 å nämnda apotek samt under sommaren 1847 å apotek i Uppsala. Aflade d. 16 febr. 1848 apotekarexamen och innehade därefter anställning å apoteket Kronan i Göteborg från april 1848 till 1856. Var från febr. 1856 till juni 1859 anställd å apoteket i Hudiksvall och tillträdde, efter afslutadt köp, d. 1 nov. 1859 apoteket i Ulricehamn, å hvilket han d. 29 maj 1860 erhöll privilegium. Försålde apoteket d. 1 nov. 1864 till apotekare H. Ferlin, men öfvertog 1867 ånyo samma apotek, på hvilket han d. 29 nov. 1867 erhöll nytt privilegium. Afträdde d. 1 aug. 1870 apoteket till apotekare A. de Verdier och inköpte d. 1 sept. 1870 tillsammans med apotekaren R. V. Gullbrandsson apoteket Kärnan i Hälsingborg jämte det därmed förenade filialapoteket i Höganäs samt erhöll d. 27 okt. 1870 privilegium å apoteket med rättighet att tillika tillsvidare i Höganäs hålla filialapotek.

Död d. 4 juni 1889 i Hälsingborg.

Gift d. 9 april 1861 å Kärralund i Örgryte socken vid Göteborg med TEKLA MARIA CLAESSON, född d. 4 dec. 1833 i Göteborg, död d. 20 okt. 1922, dotter till possessionaten ISAK CLAESSON, och LAURA VIRGINIA LEFFLER.

Barn: MARIA VIRGINIA, född d. 6 febr. 1862, gift d. 6 febr. 1886 med apotekaren i Kristinehamn HUGO BJÖRSELL, född d. 9 maj 1855; — ANNA ELISABETH, född d. 21 jan. 1865, gift d. 12 maj 1894 med apotekaren å apoteket Lejonet i Jönköping ADOLF FREDRIK BECKMAN; — TEKLA MATILDA, född d. 18 aug. 1866, död d. 24 sept. 1893; — PETER CONRAD, född d. 14 aug. 1868. Landssekreterare i Gottlands län; — CARL ISAK, född d. 5 april 1870. Trädgårdsdirektör vid Rotebro; — ADA SOFIA, född d. 30 jan. 1874, gift d. 21 april 1899 med kamreren RICHARD WOLKER, född d. 6 febr. 1868.

GULLBRANSSON, ROBERT VILHELM. Född d. 20 juli 1838 i Varberg.

Föräldrar: Kollegan vid Varbergs elementarskola LARS GULLBRANSSON, född d. 9 sept. 1799, död d. 8 maj 1867, och FREDRIKA TEODORA THOMÉE, född d. 30 aug. 1813, död d. 27 maj 1900.

G. åtnjöt undervisning dels vid Varbergs läroverk, dels af enskilda lärare, samt antogs i juli 1853 till elev å apoteket Enhörningen i Göteborg. Aflade d. 21 jan. 1858 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde till aug. 1859 fortfarande å nämnda apotek. Inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 30 maj 1861 apotekarexamen. Tjänstgjorde från sept. 1861 till juli 1866 å apoteket i Ystad, från juli 1866 till juni 1867 å apoteket Lejonet i Stockholm samt därefter till aug. 1869 å apoteket i Västervik. Inköpte d. 1 sept. 1870 tillsammans med apotekaren C. P. Z. Lundblad apoteket i Hälsingborg, för hvilken sistnämnde privilegiet utfärdades. Efter Lundblads död blef G. 1889 ensam ägare af stamapoteket under det att det förut till Kärnan hörande filialapoteket i Höganäs gjordes själfständigt. Personligt privilegium å apoteket utfärdades för G. d. 24 jan. 1890. Den 8 aug. 1894 erhöll Gullbransson titel af hofapotekare.

G. var under många år ledamot af drätselkammaren i Hälsingborg.

Död d. 9 jan. 1903.

Gift d. 15 maj 1879 med ELISE HENRIETTA ARNHAMN, född d. 23 maj 1857, dotter till järnhandlanden NILS ARNHAMN och JOHANNA NORDQVIST.

Barn: INGEBORG FREDRIKA, född d. 3 juli 1880; — KERSTIN JOHANNA, född d. 30 aug. 1881, gift d. 26 juni 1913 med disponenten vid Borggårds bruk i Östergötland CHARLES PENNYCOOK, född d. 28 maj 1862; — ELSA MARIA, född d. 18 mars 1883, död d. 16 april 1912, gift d. 3 jan. 1905 med kaptenen vid Norra skånska infanteriregementet PER ERIK HEDENBLAD, född d. 3 nov. 1876; — VILMA EMELIA, född d. 17 april 1884, gift d. 7 juli 1904 med kaptenen vid Norra skånska infanteriregementet CARL EKSTRAND, född d. 2 okt. 1877.

UNGER, AXEL GUSTAF. Född d. 18 dec. 1851 i Långseruds församling, Värmlands län.

Föräldrar: Öfverstlöjtnanten BERNDT OLOF UNGER, född d. 12 dec. 1803, död d. 2 jan. 1890, och REGINA SOPHIA LÖWENHJELM, född d. 12 dec. 1823, död d. 13 okt. 1911.

U. studerade vid högre elementarläroverket i Karlstad åren 1861—68 och antogs till elev på apoteket i Varberg d. 12 jan. 1869, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 22 aug. 1872 och sedermera fortsatte sin tjänstgöring till d. 30 juni 1874. Inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 23 maj 1876. Tjänstgjorde sedan å apoteken Fenix i Stockholm 1876—81, Hjorten i Östersund 1881—86, Kronan i Göteborg 1887—88 samt såsom föreståndare å apoteket i Vänersborg 1888—1903. Erhöll privilegium å apoteket Kärnan i Hälsingborg d. 12 aug. 1903.

U. var lifligt intressad af vårt yrkes angelägenheter samt åtnjöt inom kåren stort förtroende. År 1907 blef han ordförande i Skånes apotekarförening och 1909 uti sydsvenska eller skånska kretsen af Sveriges apotekarförbund. Några år senare, 1913, valdes han till centralstyrelsens för Sveriges apotekarförbund ordförande och inträdde följande år i apotekarsocietetens direktion. Alltsedan apotekarbefordringsnämndens tillkomst och till sin död var han den ene af apoteksinnehafvarnes representanter inom densamma.

Äfven för allmänna angelägenheter ådagalade han ett lifligt intresse. Under sin mångåriga vistelse i Vänersborg var han

bl. a. ordförande i drätselkammaren och bevillningsberedningen samt ledamot af stadsfullmäktige, och var i Hälsingborg ledamot och sedan v. ordförande i drätselkammaren, ledamot af taxeringsnämnden och fattigvårdsstyrelsen, suppleant i styrelsen för bankaktiebolaget Södra Sverige m. m.

Ungers omfattande offentliga verksamhet hade jämte hans nobla personliga egenskaper, hans urbana och vänsälla väsen förskaffat honom sympatier i vida kretsar både inom och utom den kår, han tillhörde.

R. V. O. 1901.

Död d. 25 febr. 1919.

Gift d. 25 okt. 1888 med SIGNE AUGUSTA WALLMAN, född d. 12 okt. 1866, dotter till godsägaren GUSTAF FREDRIK WALLMAN och THECLA JOSEFINA JOACHIMSSON.

Barn: ASTRID GABRIELLA, född d. 24 mars 1906.

CARLSON, CARL DIDRIK LAURENTIUS. (Se under apoteket i Vetlanda, sid. 615 och Tillägg sid. LXXVII.)

Apoteket Lejonet.

1885.

Redan i slutet af 1860-talet hade inrättandet af ett nytt apotek utgjort föremål för öfverläggning i stadsfullmäktige i Hälsingborg men icke ledt till någon åtgärd. Åtskilliga år därefter kom frågan åter upp, och i skrivelse d. 3 mars 1884 gjorde stadsfullmäktige framställning hos K. Maj:t om inrättandet af ett andra apotek i staden. I skrivelsen anfördes, att behovet af ett andra apotek i Hälsingborg gjorde sig starkt gällande dels på grund af stadens utveckling och tillväxt under de senaste åren, hvartill förnämligast bidrog folkmängdens ökning, som nu uppgått till 14,000 personer, dels västkustbanans öppnande och det nya länslasarettets tillkomst samt staden såsom brunns- och badort, och dess omgifning af en tät befolkad landsbygd. Vidare anfördes, att den omständigheten att fyra apotek funnos på två à tre mils omkrets från staden icke borde utgöra hinder för ett nytt apoteks anläggande, helst då stadens enda förutvarande apotek, visserligen väl skött och försett med medicin af fullgod beskaffenhet, var så till trängsel uppfyllt af besökande, att expeditionen försenades, hvarom klagomål ingått till förste stadsläkaren.

Ärendet remitterades af K. Maj:t till medicinalstyrelsen, som sedermera inkom med tillstyrkande yttrande och förslag angående det nya apotekets förläggning tillika med infordrade yttranden från stadsfullmäktige i Hälsingborg, innehafvaren af det redan förut befintliga apoteket, magistraten, förste provinsialläkaren och K. bhde i Malmöhus län.

I bref d. 30 dec. 1885 bestämde slutligen K. Maj:t, att ett andra apotek med personligt privilegium skulle anläggas i Hälsingborg i stadens södra del, dock icke norr om Balbrogatan och dess förlängning i öster och väster.

Privilegiet tilldelades genom K. brefvet d. 24 sept. 1886 apotekaren i Boden J. F. Meijer, som förlade apoteket vid

Balbrogatan i närheten af centralstationen och efter vederbör-
lig afsyning d. 9 juli 1887 öppnade detsamma för allmänheten.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensio-
nering erlægga en årlig afgift af 5,000 kronor.

MEIJER, JOHAN FREDRIK. Född d. 26 juli 1836 i Hälsingborg.

Föräldrar: Källarmästaren OLOF MEIJER, född d. . . . 1797, död d. . . . 1864, och CATARINA CHRISTINA GRANBERG, född d. . . . 1796, död d. . . .

M. erhöll åren 1846—50 undervisning i katedralskolan i Lund samt antogs s. å. till elev å apoteket i Ystad, där han d. 19 maj 1855 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde sedan å apoteken i Vimmerby från d. 1 juni 1855 till d. 1 juli 1856, Lejonet i Jönköping från d. 1 juli 1856 till d. 31 maj 1857, Kronan i Göteborg från d. 1 sept. 1857 till d. 1 juni 1858, Marstrand från d. 2 juni 1858 till d. 6 sept. s. å. och på Gripen i Nyköping från d. 10 okt. 1858 till d. 1 sept. 1859. Inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 5 juni 1862 apotekarexamen. Förestod från d. 27 juni till d. 20 aug. 1862 apoteket i Enköping och tjänstgjorde från d. 1 okt. 1862 till d. 15 sept. 1863 å apoteket i Piteå. Tjänstgjorde sedan å apoteket i Luleå från d. 16 sept. 1863 till d. 27 aug. 1864 och erhöll d. 18 nov. s. å. personligt privilegium å apoteket i Öfver-Luleå, hvilken nya apoteksinrättning efter skedd afsyning af honom öppnades för allmänheten i sept. 1865.

M. var ordförande i Öfver-Luleå kommunalnämnd åren 1869—86 och landstingsman 1872—86.

Erhöll d. 24 sept. 1886 transport till apoteket Lejonet i Hälsingborg, hvarjämte han äfven hållit brunnsapoteket i Ramlösa. Sedan 1889 åtnjöt M. tjänstledighet från skötandet af apoteket.

Död d. 8 jan. 1905 i Hälsingborg.

Gift d. 21 mars 1880 i Öfver-Luleå med SELMA VICTORIA HELLGREN, född d. 27 febr. 1855, dotter till handlanden JOHAN HELLGREN och CAROLINA LINDSTRÖM.

LUNDQUIST, SVANTE. Född d. 8 aug. 1848 i Varberg.

Föräldrar: Bagaren och bryggaren E. A. LUNDQUIST, född d. 17 nov. 1812, död d. 3 dec. 1869, och EVA CHRISTINA SVENSSON, född d. 1 maj 1819, död d. 12 juni 1892.

L. antogs, efter skolstudier och erhållen privatundervisning, som elev å apoteket Kronan i Borås hösten 1864. Aflade farmacie studiosi-examen d. 28 juni 1867 och apotekarexamen d. 9 dec. 1870. Tjänstgjorde sedan å apoteken i Björnlunda 1871—73, Lejonet i Göteborg 1873—81, med undantag af 9 månaders tjänstgöring i Halmstad, samt i Örnsköldsvik 1881—83.

Återuppsatte därefter apoteket i Nordmaling, som ödelagts genom brand, och arrenderade detsamma till år 1885, då det öfvergick till ny ägare, men kvarstannade där som tjänstgörande till år 1888.

Han biträdde därpå med inrättandet af medikamentsförrådet i Burträsk samt förestod detta till d. 1 mars 1891.

Erhöll d. 20 aug. 1890 privilegium å nyinrättade apoteket i Ockelbo och innehade detsamma till d. 25 aug. 1905, då han erhöll transport till apoteket Lejonet i Hälsingborg. Åtnjuter ledighet från apotekets skötsel sedan d. 1 april 1907 och förestås apoteket af legitimerade apotekaren Fritz Gotthard Björk som arrendator.

Gift d. 28 nov. 1884 i Nordmaling med KRISTINA HÅKANSSON, född d. 4 mars 1858, död d. 21 sept. 1913, dotter till landtbrukaren HÅKAN HÅKANSSON och MARIA PERSSON.

Barn: SVEA KRISTINA, född d. 28 juli 1886, gift d. 6 okt. 1906 med vice konsuln i Gäfle HARALD WILHELM HANNGREN, född d. 22 april 1882; — HENRIK RAGNAR, född d. 16 aug. 1887. Civilingenjör vid Söderfors bruk; — ASTRID MARIA, född d. 10 juni 1891, gift med banktjänstemannen i Malmö SVEN JACOB ENGFELDT, född d. 12 aug. 1887; — KNUT OSCAR, född d. 16 april 1893. Sjökapten, omkom genom förlisning d. 2 nov. 1921.

Apoteket Björnen.

1903.

Sedan apoteket Kärnan genom hofapotekarens R. V. Gullbransson död d. 9 jan. 1903 blifvit ledigt, anmodade medicinalstyrelsen länsstyrelsen i Malmöhus län att inkomma med utredning angående behofvet af ett tredje apotek i Hälsingborg. I anledning häraf infordrade länsstyrelsen yttrande såväl från stadsfullmäktige och magistraten i nämnda stad som förste provinsialläkaren i länet och tillstyrkte med öfverlämnande af deras yttranden, för egen del i likhet med alla de hörda, inrättandet af ett tredje apotek i Hälsingborg, hvarvid såsom skäl anfördes såväl stadens folkmängd, omkring 25,500 personer, som dess långsträckta läge. Med anledning häraf gjorde också medicinalstyrelsen hos K. Maj:t underdånig framställning i nämnda syfte samt föreslog att det nya apoteket skulle benämnas »Gripen».

Vid sammanträde d. 1 dec. 1903 beslöt emellertid stadens hälsovårdsnämnd anhålla att, då i Hälsingborgs norra del, där det nya apoteket var afsett att förläggas, fordom funnits ett dylikt med namnet »Björnen», hvilket varit Hälsingborgs första apotek, och erhållit sitt privilegium redan år 1676, K. medicinalstyrelsen måtte utverka, att det nya apoteket erhöles sagda namn. Sedan medicinalstyrelsen förklarat sig ej hafva något att invända mot den föreslagna namnförändringen, föreskref K. Maj:t sedermera genom nåd. bref d. 31 dec. 1903 att ett själfständigt apotek med benämningen »Björnen» skulle inrättas i Hälsingborg invid eller norr om den gata, som jämnlöpande med Hälsovägen komme att förbinda Fisktorget med Fågelsångsgatan.

Genom K. brefvet d. 23 sept. 1904 tilldelades privilegiet examinerade apotekaren J. H. Zickerman, som förlade apoteket till en tomt i hörnet af Kullagatan och S:t Jörgens plats, hvilken, med en storlek af 600 kv.-meter, blifvit för en summa af 40,300 kronor inköpt från Hälsingborgs stad.

Efter vederbörlig afsyning d. 7 och 8 febr. 1906 öppnades apoteket för allmänheten i rymliga och praktiskt inredda lokaler.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 3,000 kronor.

ZICKERMAN, JOHAN HENRIK. Född d. 20 febr. 1856 i Malmö.

Föräldrar: Handlanden TAGE EBERHARD ZICKERMAN, född d. 30 jan. 1824, död d. 25 maj 1907; och ANNA SOFIA EKLUND, född d. 8 juni 1827, död d. 21 aug. 1876.

Z. genomgick i Lund högre elementarläroverkets 6 klasser och antogs till elev å apoteket Hjorten därstädes d. 4 nov. 1872, men stannade där endast 3 månader och antogs till elev å apoteket Svanen i Lund d. 17 febr. 1873. Aflade farmacie studiosi-examen d. 8 febr. 1877 och apotekarexamen d. 19 maj 1881. Var anställd å apoteket Svanen i Lund från d. 17 febr. 1873 till d. 1 maj 1878 samt från d. 1 juni 1881 till d. 1 febr. 1886. Förestod apoteket i Klippan från d. 3 mars 1886 till d. 20 april 1898 samt apoteket Kärnan i Hälsingborg från d. 20 april 1898 till d. 2 april 1904. Erhöll privilegium å apoteket Björnen i Hälsingborg d. 23 sept. 1904.

Z. var styrelseledamot i Skånes Enskilda banks afdelningskontor i Klippan åren 1889—98 och kontorschef där åren 1895—98 samt var styrelseledamot i Åsbo härads sparbank åren 1895—98. Är ledamot i Hälsingborgs hälsovårdsnämnd och renhållningsverk samt vice ordförande i styrelsen för Hälsingborgs tuberkulossjukhus. Z. är vidare ledamot i styrelsen och kassaförvaltare i Skånes apotekarförening, sedermera skånska kretsen af Sveriges apotekarförbund samt fullmäktig för skånska kretsen i apotekarkårens ålderstilläggs-kassa.

Gift d. 12 april 1888 med HELENA CHARLOTTA MONTELIN, född d. 13 april 1867, dotter till apotekaren i Lund CARL ADOLF FREDRIK MONTELIN och MATHILDA CATARINA OLDBERG.

Barn: CARL EBERHARD, född d. 6 aug. 1894. Kontorschef i Hälsingborg; — ELSA, född d. 20 mars 1889. Banktjänsteman; — ELISABETH, född d. 12 febr. 1893, gift d. 6 aug. 1914 med köpmannen AXEL EMANUEL HEDBERG, född d. 22 nov. 1887.

Apoteket i Ystad.¹

1699.

Staden nämnes första gången i början af 1240-talet. Den uppblomstrade genom fiske och handel på Tyskland, men gick med Hanseförbundets växande makt tillbaka. Den repade sig sedermera ånyo och var under senare hälften af 1500- och förra hälften af 1600-talet näst Malmö den mäst betydande staden i Skåne. Under förra hälften af 1600-talet närmade den sig raskt Malmö i välmåga.

Att tillgång till läkemedel fanns i staden är troligt. Åtskil- ligt tyder härpå.

Under tiden 1602—03 erlades två gånger betalning för begrafning i S:ta Maria kyrka af »apothickerens barn» och under samma tidrymd inköpte »apothickeren» en grafplats i samma kyrka. Denne apotekare var med säkerhet samme man, som under tiden 1604—25 sedermera omnämnes omväxlande under namnen »Michel apotheker» och »Michel Linderberg apotheker». Michel apotheker nämnes äfven d. 3 febr. 1625, då han erlade afgift för begrafning af ytterligare ett sitt barn. Han finnes d. 12 sept. 1643 antecknad såsom afliden, men förekommer icke i Ystads skattelängder för åren 1634—35. Han var gift minst två gånger, men ingendera hustruns namn finnes angifvet. Den ena hustrun dog 1622, hvilket år han d. 4 sept. betalte till kyrkan för hennes begrafning. Man vet äfven att hans änka gifte om sig med Claus Thomesön Holst, hvilken 1640 och 1643 nämnes som borgare i staden. Michel Lindbergs enda barn med känt namn hette Thomas Michelsön. Han omtalas d. 12 sept. 1643 såsom omyndig och för hans fädernearf, 100 courantdaler, lämnades då säkerhet i styffaderns »gård på torget». Af kyrkoräkenskaperna synes framgå att han haft ännu 4 barn, hvilkas namn dock icke finnas angifna.

¹ En stor del uppgifter om Ystad och apotekarne där i äldre tider äro välvilligt ställda till förfogande af hofrättsrådet F. W. Grönwall.

Ännu ett par apotekare spåras i Ystad i midten af 1600-talet. I arfsskiftet år 1642 efter Jacob Christensön Aalborg kallas denne »Jacob Christensön Aalborg apotecker» och i bo-uppteckningen år 1667 efter dennes son Christen Jacobsön Aalborg, hvilken afled i april månad 1667, finnas upptagna »Kramwahror och apoteckswahror». I Ystads bytings dombok omnämnes d. 1 juni 1667 »Jytta, som tiener Apoteckaren» och tyder äfven detta på att en apotekare skulle hafva funnits i Ystad på denna tid.

Enligt uppgift i rådhusarkivet fanns emellertid 1696 i staden hvarken »medicus eller apotheck», men hos magistraten an-håller sedermera redan 1698 Petter Fuersen, »som är en skicke-lig persohn, den der af Collegio medico i Stokholm har godt vittnesbörd om sin capacitet, och dessutom af goda medel ett Apoteque att kunna fournera», att få anlägga apotek i Ystad. F. fick äfven d. 27 okt. 1699 Carl XII:s privilegium på inrät-tande af ett apotek i staden.

Det af Fuersen inrättade apoteket var inrymdt i fastigheten N:o 99 och 108, kv. Lars vid St. Östergatan, med nuvarande adressnummer 22. De gamla byggnaderna, korsvirkesbygg-nader från medlet eller slutet af 1500-talet, finnas ännu i täm-ligen godt skick kvar. Redan 1700 inflyttade F. i gården, som han i början förhyrde, men snart därpå, före 1706, inköpte. Apoteket kvarblef på samma plats tills i början af 1780-talet, då C. F. Bergh genom byte med handlanden Bengt Gråberg förvärfvade sig de fastigheter vid Stortorget, där apoteket än-nu är inrymdt.

Privilegiet var t. o. m. 1920 säljbart och har sedan 1921 att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 5,000 kronor.

FUERSEN, PETTER. Född d. . . . 1670.

Föräldrar:

F. anhöll 1698 hos magistraten om tillstånd att få inrätta ett apotek i Ystad och erhöll d. 26 okt. 1699 äfven konung Carl XII:s stadfästelseprivilegium härå i hvilket det heter, »att såsom oss vår tro undersäte och Apothekare ährlig och för-

fares Peter Fuersen underdånigst tillkänna gifwer huru som han med General Lieutenantens och Gouverneuren Reenskiölds wettskap och tillåtelse, ärnar nedsättia sig utij Ystad och där sammastädes så väl till Borgerkapet och dhe resandes som den derom kring boende Landtmannens nytta och bästa inrätta ett Apothek anhållandes underdånigst att Wij honom till dess bättre fortsättiande med Wårt Privilegium därå täcktes benåda, Det så och emedan Wij utaf Wårt Collegij Medici inkombne underdånige berättelse i nåder förnimma, att han wederbörligen är blefwen examinerat och uti Apothekare konsten capabel och skickelig befunnen: Ty hafwe Wij till sådan dess underdåniga ansökning i nåder samtyckt och be-williat, eftersom Wij härmed och i kraft af detta Wårt öppna bref nådeligen efterlåta honom Peter Füersen att fa sättia sig neder uti Ystad och dersammastädes till Stadhens och det derom kring liggande landets bästa inrätta ett försvarligt och med alla Medicinaliske Materier wähl försedt Apotheck, wiliandes Wij, föruthan det att han äfwensom alla andre Apothekare här i Rijket skall wara frij för all borgelig tunga, jämwähl hafwa förunt honom Etthundrade dahl. Silfwermynts Tullfriighet ährligen på Medicinalier, som han til Apothekets förnödenhet låter inkomma, och på det han så mycket bättre må kunna försee sitt Apotek med duglige Medicamenter; Så skall ingen Krämare i Staden wara efterlätit att hafwa sådana Species till köp som Apothekarne egentligen tillhöra».

Fuersen synes hafva varit en dugande man, ty redan 1703 blef han vice rådman i staden och 1704 ordinarie.

Död d. 4 april 1715 och begr. vid altaret i S:ta Maria kyrka d. 15 maj s. å.

Gift d. 28 mars 1697 med ANNA MARIA GYLLENBOIJ, född d. . . . 1679, död d. 17 april 1718, begr. d. 25 april s. å. vid altaret i S:ta Marie kyrka, dotter till kaptenen vid Amiralitetet ERIK GYLLENBOIJ och ELISABEH H.

Barn: HEDVIG ELISABETH, född d. . . . 1699, död d. 14 jan. 1702; — ANNA MARIA, född d. 1 juni 1700, död d. 14 sept. 1712; — JOHANNA CHRISTINA, född d. 8 okt. 1701, död d. 2 febr. 1702; — JOHAN JÖRGEN, född d. 2 dec. 1703, död d. 2 nov. 1712; — HEDVIG SOFIA, född d. 24 mars 1706, död d. 13 okt. 1712; — ELISABETH CHRISTINA, född d. 12 aug. 1707, död d. 5 nov. 1712; — SOFIA LOVISA, född d. 23 sept. 1710, död

d. 19 okt. 1712. I K. biblioteket finnas begrafningsverser öfver makarne Fuersens i pesten 1712 aflidna 5 barn.

SCHWARTZ, ANDREAS. Född d. . . . 1683, döpt d. 2 okt. s. å. i Göteborg.

Föräldrar: Apotekaren å Enhörningen i Göteborg, ANDREAS SCHWARTZ, född d. . . . 1647, begr. d. 1 dec. 1695 i Göteborg, och ANNA MARIA TREUTIGER, född d. . . . 1660, begr. d. 12 aug. 1718.

S. tjänstgjorde som elev å faderns apotek i Göteborg och efter elevtiden i samma stad ännu 1715, hvilket år han är upptagen i skattelängden till 200 dlr smts skatt för honom tillhörig lösegendom.

Han blef år 1717 ägare af Ystads apotek, å hvilket han d. 27 juli 1721 erhöill privilegium.

Död d. 1 jan. 1730 i Ystad.

Gift 1) i Ystad d. 27 juni 1717 med ANNA MARIA GYLLENBOIJ¹, född d. . . . 1679, död d. 17 april 1718, änka efter företrädaren å apoteket PETTER FUERSEN.

¹ Anna Maria Gyllenboij testamenterade på sin dödsdag 1000 dlr smt till S:ta Mariæ kyrka i Ystad i och för uppsättande därstädes af en ny — den ännu befintliga — altaruppsats.

Å altarets baksida finnes sedan 1857 anbragt följande inskription: »Det hafwe wi undertecknade af salig fru Rådman:kan och Apothekerskan A. M. Gyllenboij hört wid hennes sunda förnuft och goda förstånd, samma morgon, då hon fick H. H. Nattward, hafwa utlätit sig wara sin yttersta vilja och af frivilligt uppsåt testamenterat och skänkt till Ystads S:ta Mariæ kyrka af sin ärfda och wälfångna egendom 1000 Dlr Silfwermynt, som hon begärt till en altartaflas uppsättande i samma kyrka med första måtte blifwa använda och att hennes förre mans och hennes eget namn deruppå måtte sättas till en åminnelse, det wi alle med wåre egna händers underskrifter och wanliga sigiller bekräftadt. Ystad den 17 April 1718.

Haquinus Lacander.

L. S.

Jacob Jönsson.

L. S.

Werificeras med begäran, att mitt namn derpå äfwen sättas måtte.

And. Schwartz.

Apothekare.

L. S.»

Altaret blef fullbordadt först efter 14 år och efter åtskilligt trassel med såväl And. Schwartz som dennes efterträdare Rossou.

Barn: PETER JOHAN, född d. 10 april 1718, död d. 14 april 1786. Rådman i Malmö.

2) med HELENA CATHARINA RAFN, född i Köpenhamn omkr. 1687, död d. 28 jan. 1763.

Barn: ANNA SOFIA, född d. 4 juli 1721, död d. . . . 1722, begr. d. 21 mars s. å.; — ANDREAS, född d. 1 juli 1723, död d. 13 april 1768. Apotekare i Ystad; — JOHAN ISRAEL, född d. . . . 1724, död d. 23 jan. 1786. Rådman i Ystad.

ROSSOU, FREDRICH. Född d. 11 jan. 1696 i Stockholm.

Föräldrar: Guldarbetaren JOHAN ROSSOU, född d. . . ., död d. . . ., och MARGARETA, född d. . . ., död d. . . .

R. tillträdde apoteket 1731 och var innehafvare af detsamma till sin död.

Han synes hafva varit en driftig apotekare. Då Linné 1749 under sin skånska resa besökte Ystad, besåg han äfven apoteket och dess materialkammare. Han beskriver äfven och uppräknar de därstädes förvarade djurdrogerna.

R. upptog 1746 utanför staden en hälsokälla, och inrättade här en tidvis af stadens innevånare mycket besökt hälsobrunn. Linné besiktigade källan och gaf densamma det vitsordet, att »vattnet hade en frisk åder, var lättdrucket och hölt ett tämmelig godt surbrunnsvatten, hvilket pröfvades med allehanda alterantibus och befanns ej hålla någon oart». Ännu i början af 1800-talet var »surbrunnen» rätt mycket anlitad af stadens innevånare, men sedermera förändrades den till utvårdshus och blef slutligen Folkets park, i hvilken hälsokällan ännu finnes kvar.¹

¹ Då det kan vara af intresse erfara, huru man i slutet af 1700-talet bedömde beskaffenheten af ett hälsovatten, må här anföras den analys, som utfördes på detsamma af stadsfysikus i Ystad Georg Henrik Baeyer och som finnes upptagen i dennes 1793 handskrifna arbete »Beskrifning öfwer Ystad» och där det heter: »Beträffande Surbrun här vjd Ystad, så blef den först upptagen år 1746 af då varande Apothekaren Fredrich Rossou, omgärdades och planterades med flera sorter träd och buskar; men denna hedrande inrättning har sedermera förfallit dels genom ofredande, dels genom efterlåtenhet.

Denna Surbrun är belägen på högra sidan landsvägen från Öster port till Norra Mölle-Backen, ungefär 1000 steg från staden, på en slät plan, vjd slutningen af en backe, hvarifrån sielfva staden med Sjön och de derj passerande stolta seglare, jemte de kring sidorne liggande frodiga Åkerfält med blomstrande Ängar formera et ganska behageligt utseende.

Huru vattnets kraft den tuden varit, vet iag icke emedan vjd min hitkomst

Död d. 20 juli 1755.

Gift d. 20 jan. 1731 med HELENA CATHARINA RAFN, född omkr. 1687, död d. 28 jan. 1763, änka efter företrädaren å apoteket ANDREAS SCHWARTZ.

Efter mannens död dref änkan apoteket genom provisor till 1758, då detsamma öfvertogs af styfsonen Andreas Schwartz.

år 1768 dess credit aldeles var förfallen, men sedan iag för 12 a 16 år sedan begynte undersöka denna Surbrun, har iag funnit dess egenskaper vara följande:

1:o Att vatnet i källan är ganska klart, och springer up genom 2 a 3 ådror af ren Sandbottn, samt har ingen märckelig färg.

2:o Då det squalpas i en bouteill, upkomma en hop Luftblåsor.

3:o Lukten är ganska subtile ej ruten, quäfuande eller hepatisk.

4:o Smakar något bläckaktig, stundom mer, stundom mindre, alt efter som Atmosferen är lättare eller tungare.

5:o Källan fryser ej om vintern och torckar ej ut om sommaren; Canalen huarigenom vatnet utrinner öfuer Ängen, är klädd med gulbrun Ochra.

6:o Genom prof med Lachmus Tinctur, giord med rent vatn och så utspädd at den var fult blå, småningom droppad i et glas friskt Surbruns vat'n, gjorde det i början blått, men märktes rodna efter hand vjd bottn, och blef sluteligen helt violette.

7:o Med Tinctura Gallarum (Gall-äple Tinctur), giord med Spiritu Vini rectificatissimo; då här af några droppar efter hand dröps i et glas friskt Bruns-vatn, gjorde det en fräsning eller fint gnistrande i vatnet; öfra ytan af vatnet blef ljusbrunt, men till slut antog en mera på mörk stötande Violette färg.

8:o Alkali Vegetabile fixum uplöst i destilerat vat, då här af slogs några droppar i ett glas Surbruns vatn, afskildes något hvitt imot bottn, men ej fullkomligen præcipiterades.

9:o Af Concentrerad Victriol-syra, försöktes några droppar, hvaraf visade sig liksom blåsor för momentet, med något gnistrande eller borerande i glaset, utan fällning, men höjde smaken något, och satte en klar ljusbrun couleur på nedersta hälften af Vatnet.

10:o Med Mercurius Sublimatus corrosivus, uplöst i destillerat vatn, præcipiterades ganska litet hvitt på bottnen.

11:o Med Quick-Silfuer Solution af Salpetter Syra, merendels oförändrat.

12:o Med crystaliserat Bly-Socker formerades ljus-blå skyar, under nedfallandet till bottn, och blef sedan et mindre hvitt præcipitat.

13:o Syrupus Violæ l. Aquilegiæ (Viol-syrup) som ej fermenterat, drog sig åt bottn, och färgade vattnet mellan blått och grönt, men efter fler instilleringar blef det mera gräsgrönt.

14:o Koppar-Victriol gjorde vatnet först litet Opal-färgat men blef sedan blåaktigt.

15:o Victriolum Martis (jern-victriol), här af visade sig väl några blåsor vjd Victriolens fallande till bottn, fick sedan en gulbrun färg. Då dessa 2: sista Solutioner blandades tillhopa, blef någon fermentation, hvarefter en Ockra steg först till ytan af vatnet, med en hinna öfver, men avancerade småningom till bottnen, och blef lika med sielfva källans Ockra.

Flera proffer hafua i brist af erforderlig appareille icke kunnat anställas

SCHWARTZ, ANDREAS. Född d. 1 juli 1723 i Ystad.

Föräldrar: Apotekaren därstädes ANDREAS SCHWARTZ, född i Göteborg d. . . . 1683, död d. 1 jan. 1730, och hans andra hustru HELENA CATHARINA RAFN, född omkr. 1687, död d. 28 jan. 1763.

S. lärde yrket på faderns apotek och inköpte, efter åtskilliga års konditionerande, såväl inom som utom Sverige, 1754, efter aflagd apotekarexamen, »provincialapoteket» i Malmö, men försålde detsamma redan 1758 och öfvertog apoteket i Ystad. Han innehade apoteket till 1767, då han sålde detsamma till C. F. Bergh.

S. innehade jämväl den af styffadern anlagda surbrunnen och tyckes hafva varit intresserad för medicinalväxtodling. I sammanhang med den år 1758 företagna delningen af stadens gemensamma mark anhöll han hos magistraten att få till sin gård anslaget »ett eller två tunneland jord, som han till intet annat ändemål will bruka än at theruti till apothequets förnödenhet samt fleres tjenst så frö och plantera allahanda rötter och blomster med mera». Magistraten biföll d. 25 nov. 1758 denna begäran, »som dylika plantagier icke allenast äro högst nödige och nyttige, utan äfwen befallte». På grund däraf uppläts åt S. »2:ne uti östre Wång belägne jordstycken under N:ris 17 och 18, hvilka till thessa planteringar lära wara nyttigast och bequämligast, och hvilka herr apotequaren Andreas Schwartz och tillkommande ägare emot erläggande af then åsatta åhrliga jordskylden till sin gård får bruka och nyttia ewärdeliga, dock under förbehåld att samma jordstycken [icke] till annat än slike plantagiers nyttjande får brukas och Disponeras».

Dessa åt S. upplätta jordstycken lägo i närheten af Surbrunnen.

Död d. 13 april 1768.

men så finner man likväl af (Experiment 1) at det är rent. Af (2 och 3 Exper.) at det innehåller Luft-Syra; (4, 7, 13, 15 Exper.) -at det innehåller jern; (6 och 15 Exper.) at det har Luft-Syra med något Alkali; (9 Exper.) at någon Kalk eller Magnesia är tillstädes, soluerad med Luft-Syra; (5 Exper.) liknar mycket andra Mineralkällor.

Detta vattn har med förmon nyttjats af dem som haft svag mage och matsmältning. Det stärcker Nerverna, befordrar Öpning, afskölljer Slem och Rosaktiga skärpor, har visat nytta mot hiertklappning, Sprittningar, Moder-passion, Gikt och rheumatismer; äfven hos dem som varit oordentligt reglerade. De Brunsgäster, som i senare åren nyttjad denna Brunn, säga sig häraf blifvit mera soulagerade för sina Gikt-krämpor, än af Pyrmonter vatn.

Gift 1754 med EVA CHARLOTTA DIEDERICH, född d. . . . 1732, död d. . . ., dotter till apotekaren CHRISTOFFER DIEDERICH och ADELGUNDA DOROTHEA KEHLER, gift första gången med apotekaren CARL HELLSTEDT.

Barn: ANDREAS, född d. 30 mars 1755 i Malmö, död d. 25 sept. 1808. Kyrkoherde i St. Köpinge; — ADELGUNDA CHARLOTTA, född i Ystad d. 15 aug. 1859, död d. 25 aug. 1762.

BERGH, CARL FREDRIC. Född d. . . . 1741 i Landskrona.

Föräldrar: Packhusvaktmästaren NILS BERGH, född d. . . ., död d. . . ., och CHRISTINA RUSCH, född d. . . ., död d. . . .

B. förlorade tidigt sina föräldrar, hvarefter han upptogs som fosterson af morbrodern, prosten Nicolaus Rusch i Broby. Antogs 1754 till elev å apoteket Lejonet i Landskrona, hvarest han kvarstannade i sju år. Konditionerade sedan som studiosus å apotek i Stockholm och Örebro och inköpte 1767 apoteket i Ystad samt examinerades 1768 med Collegii medici tillåtelse och under öfverinseende af medicinska fakulteten i Lund till apotekare af apotekaren i Lund, med. d:r Daniel Fredrik Kehler och apotekaren i Malmö Peter Magnus Kjellström. Han skötte sitt apotek med nit och skicklighet och anlade därjämte plantager för odling af medicinalväxter samt insamlade vildt växande örter till sådant omfång, att han kunde förse även andra apotek i riket med droger.¹ År 1796 försålde han apoteket till apotekaren Anton Fastberg.

Död d. 17 okt. 1798 i Ystad.

Gift d. 18 juni 1771 i Ystad med BARBARA MARGARETHA SOMMAR, född d. 30 aug. 1751, död d. 20 jan. 1795 i Ystad, dotter till handlanden i nämnde stad FRANS PETER SOMMAR och DOROTHEA CATHARINA HALLING.

¹ Följande droger omnämnas af Baeyer i hans »Beskrifning öfwer Ystad hafva odlats af Bergh:

Abrotanum	Bistorta	Imperatoria	Rosa rubra
Aconitum	Carduus Bened.	Lavendula	Raponticum
Allium	» Mariæ	Levisticum	Rheum Palmat.
Althæa	Cerefolium	Matricaria	ostindic.
Anethum	Cochlearia	Melissa Citrin.	Ruta
Angelica	Enula	Mentha Crispa	Sabina
Aquilegia	Foeniculum	» Piperitides	Salvia
Arum	Foenum Græcum	Mezereum, Daphne	Scorzonera Hispan.
Basilicum	Glycyrriza	Papaver albus	Valleriana Major
Betonica	Hyssopus	Paeonia	Viola Odorata.

Barn: DOROTHEA CHRISTINA, född d. 16 juni 1772, död d. 6 juli s. å.; — DOROTHEA CATHARINA, född d. 24 aug. 1773, död d. 22 febr. 1850, gift d. 3 aug. 1791 med akademiapotekaren i Lund MAGNUS COLLIANDER, född d. 5 sept. 1757 död d. 30 aug. 1807; — ANNA HELENA, född d. 15 febr. 1775, död d. 2 maj s. å.; — MARIA CHRISTINA, född d. 21 febr. 1776, död d. 15 sept. 1838, gift d. 18 mars 1798 med handlanden i Ystad JACOB LUDVIG LUNDH; — JÖNS PETER, född d. 13 nov. 1777, död d. 30 juli 1864. Tullkontrollör i Höganäs; — NICLAS, född d. 28 aug. 1779, död d. 3 juni 1844. Handlande i Ängelholm; — ANNA SOFIA, född d. 12 juli 1781, död d. 25 mars 1851 i Vänersborg, gift d. . . . 1800 med regementsläkaren vid Västmanlands regemente, öfverfältläkaren, med. dr CARL NICLAS ZETHERMAN, född d. 18 juni 1774, död d. 16 juni 1821; — FREDRIKA MARGARETHA, född d. 5 aug. 1789, död d. 9 jan. 1848, gift d. 13 sept. 1812 med sedermera registratorn i K. justitierevisions-expeditionen, förste expeditionssekreteraren ANDERS HENRIK HELLMAN, född d. 7 febr. 1777, död d. 20 maj 1856.

FASTBERG, ANTON. Född d. . . . 1763 i Trälleborg.

Föräldrar: Kyrkoherden i Simrishamn NICOLAUS BENEDICTUS FASTBERG, född d. 11 dec. 1712, död d. 24 aug. 1790, och CATHARINA MARIA BAHRON, född d. . . . 1734, död d. 7 maj 1814.

F. var elev å apoteket i Simrishamn 1776 och konditionerade som farmacie studiosus från 1781 till 1784 hos apotekare Lökk i Uppsala samt därefter på apotek i Stockholm. Aflade apotekarexamen 1796 och inköpte s. å. apoteket i Ystad. Försålde apoteket 1805 och flyttade till sin egendom Tobbisborg vid Simrishamn. Jämväl Fastberg hade medicinalväxtodling. Antagligen öfvertog han genom köpet Berghs plantage, ty i en år 1797 dagtecknad handskrift af sin Ystadsbeskrifning omnämner Bæyer apoteket i Y. och plantagerna med alldeles samma ord, som i den år 1793 skrifna, med undantag att namnet på apotekaren är utbytt från »Carl Fredrik Bergh» till »Fastberg».

Död d. 8 aug. 1816 å Tobbisborg.

Gift d. 28 okt. 1796 med SIBILLA CATHARINA GRAM, född d. 11 nov. 1765, död d. 19 sept. 1830, dotter till kyrkoherden i Löderups och Hörups församlingar af Lunds stift, kontraktsprosten JOHAN GRAM och JANNICKA SOFIA BROOMÉ.

Barn: JOHANNA CATHARINA, född d. 23 april 1799, död d.

9 maj 1860. Gift [1) d. 12 juli 1816 med prosten och kyrkoherden i Kristianstad fil. d:r CARL ANTON HERSLOW, född d. 25 mars 1772, död d. 28 okt. 1827. [2) d. 25 nov. 1831 med landssekreteraren i Kristianstads län, lagmannen JOHAN NYMAN-BRÅKENHJELM, född d. 17 aug. 1792, död d. 20 juni 1850.

AULIN, GUSTAF. Född d. 1 okt. 1777 i Brösarp, Malmöhus län.

Föräldrar: Mantalskommissarien GUSTAF HERMAN AULIN, född d. . . . 1722, död d. . . . 1782, och SOFIA CATHARINA BRUZELIUS, född d. 31 jan. 1741, död d. 31 jan. 1821.

A. erhöll åren 1785—92 undervisning i Ystads skola och blef 1793 antagen till elev hos apotekaren Colliander i Lund. Aflade 1796 farmacie studiosi-examen samt kvarstannade i Lund till 1799, då han reste utomlands och konditionerade där sex år å apotek, dels i Hannover och dels i Randers i Danmark. A. köpte 1805 apoteket i Ystad, undergick 1807 apotekarexamen samt erhöll privilegium å apoteket d. 26 maj 1808.

Död i Ystad d. 8 maj 1834.

Gift d. 21 febr. 1808 med FREDRIKA ELISABETH GIUTZELKE, född d. 9 mars 1788 i Ystad, död d. 29 sept. 1834, dotter till handlanden i Ystad JACOB EMANUEL GIUTZELKE och FREDRIKA BRYNING.

Barn: JACOB EMANUEL, född d. 1 sept. 1808, död d. 8 okt. 1855 i Stockholm. Farmacie studiosus; — GUSTAF EDVARD, född d. 13 april 1810, död d. 15 nov. 1857 i Malmö. Garfvare i Landskrona; — FREDRIKA, född d. 29 jan. 1812, död i Ystad d. 24 juni 1834; — HERMAN VICTOR, född d. 13 april 1814, död d. 13 jan. 1830; — AUGUST, född d. 25 mars 1816, död d. . . . Bagare i Trälleborg; — SOFIA LOVISA, född d. 29 okt. 1818, död d. 31 maj 1900, gift i Stockholm d. 17 sept. 1851 med kaptenen vid K. Västmanlands regemente, sedermera majoren i armén och fäktmästaren vid Uppsala universitet CONSTANTIN AUGUST OSBECK, född d. 12 okt. 1808, död i Uppsala d. 1 jan. 1871; — MARIA CHRISTINA, född d. 5 juni 1821, död d. . . ., gift på Hagebyholm vid Sigtuna d. 3 febr. 1857 med kontorsskrifvaren vid Statens järnvägars statistiska kontor ANDERS MATHIAS ALFRED BRORSTRÖM, född d. 3 april 1821, död d. 4 juli 1899; — ADOLF LUDVIG, född d. 24 mars 1824,

död d. . . . Garfvare i Landskrona; — CARL JOHAN, född d. 25 juni 1826, död d. 14 okt. 1869. Färgare, sedermera vaktmästare vid Serafimerlasarettet i Stockhotm.

THULIN, GUSTAF OTTO. Född d. 4 nov. 1796 i Ystad. *Föräldrar*: Öfvertullinspektoren ANDERS THULIN, född d. . . . 1747, död d. . . . 1821, och BRITA CHRISTINA TAUSON, född d. . . . 1762, död d. . . . 1844.

T. genomgick läroverket i Kristianstad och antogs till elev å apoteket Enhörningen i Göteborg 1812. Aflade därstädes farmacie studiosi-exämen 1816 och konditionerade åren 1818—20 å apoteket Nordstjärnan i Stockholm samt absolverade d. 25 maj 1818 apotekarexämen. Han blef s. å. föreståndare för apoteket Enhörningen i Göteborg, inköpte 1823 apoteket i Kungsbacka och erhöill s. å. d. 15 maj privilegium å det-samma. Under sin tid i Kungsbacka anlade T. en brunns- och badinrättning vid Brandshult i Släps socken i Halland och valdes 1828 till rådman i staden. År 1835 sålde han apoteket och inköpte Ystads apotek samt erhöill privilegium därå d. 30 maj 1835. Afyttrade 1844 apoteket till apotekare Anders Borg och var åren 1844—47 ägare af och bosatt å egendomen Horshaga i Västergötland, men blef 1846 ånyo apoteksinnehafvare, i det han s. å. inköpte apoteket Kronan i Göteborg, hvarå han d. 11 maj 1847 erhöill privilegium. Försålde nämnda apotek 1856 och flyttade därefter till egendomen Sofielund i Rödeby socken, Blekinge.

Död därstädes d. 14 juni 1865.

Gift d. 27 maj 1830 med JOHANNA MARIA HALLING, född d. 7 jan. 1801 i Göteborg, död d. . . . 1884, dotter till tullinspektoren JOHAN MAGNUS HALLING och CHRISTINA CATARINA GRIMBECK.

Barn: IDA MARIA, född d. 12 juli 1832, död d. . . .; — OTTO MAURITZ, född d. 27 sept. 1834, död d. 1 dec. 1901. Fil. dr., svensk vice konsul i Helsingör; — AMANDA CHRISTINA, född d. 19 febr. 1836, död d. 4 aug. 1836; — ANDERS BERNHARD, född d. 17 febr. 1837, död d. 3 aug. 1896. Regementsläkare vid K. Hallands bataljon, stads- och fängelseläkare i Kungsbacka; — CARL ROBERT, född d. 17 april 1838, död d. . . . 1877. Landtbruksbokhållare, kontorskrifvare vid flottan; — JOHAN JULIUS, född d. 2 maj 1839, död d. 27 maj 1889. Bokhållare; —

GUSTAF VILHELM, född d. 2 maj 1839. död d. . . . Pharmacie studiosus; — HANS THORE HENRIK, född d. 6 okt. 1840, död d. . . . 191 . . . Kapten i K. Karlskrona grenadierregementes reserv; — FRITZ OSCAR, född d. 22 aug. 1842, död d. 14 nov. 1869. Civilingenjör.

BORG, ANDERS. Innehade apoteket i Ystad åren 1844—55. (Se under apoteket Hjorten i Örebro sid. . . .)

SMITH, JOHAN GUSTAF. Född d. 31 juli 1817 i Strömstad.

Föräldrar: Handlanden JOHAN GUSTAF SMITH, född i Strömstad d. . . . 1783, död d. 22 aug. 1834, och ANNA BRITA BOMAN, född d. . . . 1793, död d. . . . 1822.

S. erhöill enskild undervisning och antogs d. 1 juni 1832 till elev å Strömstads apotek med fyra års lärotid. Då hans principal, apotekaren Kjellén, d. 22 aug. 1834 afled i kolera samt någon examinerad provisor under dåvarande svåra förhållanden icke kunde anskaffas, skötte S., ehuru endast elev, under fem månaders tid med sundhetskolegii tillstånd och under tillsyn af provinsialläkaren i Strömstad, ensam apoteket, intilldess detsamma öfvertogs af ny ägare. Med anledning häraf medgaf sundhetskolegium att Smith skulle få aflägga farmacie studiosi-examen redan 1835, alltså ett år tidigare än det fyra-åriga elevkontraktet bestämde. S. konditionerade därefter till hösten 1839 hos apotekarne N. O. Strandberg och I. H. Fors-hæll å Svanen i Lund samt var den senare därunder behjälplig med iordningställande af den »Carlsbader-brunninrättning», som af honom anlades på Helgonabacken. Han skötte äfven densamma under de första åren och inskrefs höstterminen 1839 vid farmaceutiska institutet där han 1841 aflade apotekarexamen. Var därefter anställd å apoteket Tre kronor i Karlskrona till sommaren 1843, då han hösten samma år för hälsans vårdande anträdde en särdeles omväxlingsrik tvåårig sjöresa, hvarunder han besökte Boston, Newyork, Washington, Alexandria, Antwerpen, Brüssel m. fl. ställen. Under vistelsen i Newyork blef han erbjuden en särdeles fördelaktig anställning hos en därvarande större drogfirma, men antog ej anbudet utan företog i stället tillsammans med en tysk farmaceut en botanisk

exkursion uppåt Hudsonfloden. Efter hemkomsten hösten 1845 tog han plats å apoteket Lejonet i Stockholm och tillträdde 1846, efter afslutadt köp, apoteket i Trälleborg, som han sedermera försålde 1854. Året därefter blef han ägare af apoteket i Ystad, som han, jämte det 1871 anlagda medikamentsförrådet i Skurup, innehade till dess han 1882 öfverlät apoteket på sonen, apotekaren Anders Vilhelm Salomon Smith.

Under studietiden vid farmaceutiska institutet 1839—41 tillhörde S. en bland kamraterna bildad och på sin tid i många af hufvudstadens kretsar gärna hörd sångkvartett. Han erbjöds därjämte genom förste hofsångaren I. Berg engagement vid k. teaterns lyriska scen såsom förste tenor, men ansåg sig böra afböja detta anbud och kvarstannade i yrket.

Smith var en synnerligen dugande apotekare och en god husbonde samt mycket anlitad i enskilda och kommunala värf. Han var sålunda sedan 1858 ledamot af Skånes enskilda banks direktion och var, efter det att nämnda banks hufvudkontor 1876 blifvit flyttadt till Malmö, under lång tid chef för bankens afdelningskontor i Ystad. I nämnda stad var han i många år stadsfullmäktig, ledamot af kyrkorådet och af styrelsen för Ystads stads sparbank samt inspektor för stadens då femklassiga allmänna läroverk. Under åren 1863—69 var han landstingsman samt sedan år 1863 ledamot och från 1870 i flera år ordförande i drättselkammaren i Ystad. Under åren 1885—87 representerade han städerna Ystad, Trälleborg och Skanör i riksdagens andra kammaren, således äfven vid den minnesrika majriksdagen sistnämnda år.

Smith höll ett gästfritt hus och var en förbindlig värd. Ännu in i sin ålders höst lät han då och då i familjekretsar höra sin vackra tenor. Han var ock en hjälpsam man och praktiskt anlagd, hvarför hans råd och hjälp ofta anlidades och ägde inom staden Ystad och dess omnejd ett stort och berättigadt anseende.

Ledamot af Svenska läkarsällskapet 1871.

R. V. O. 1867.

Död d. 4 aug. 1896.

Gift d. 14 dec. 1848 med AUGUSTA CHARLOTTA WILHELMINA BRUZELIUS, född d. 14 dec. 1826, död d. 27 nov. 1908, dotter till historieskrifvaren, fil. d.r, prosten MAGNUS BRUZELIUS i Löderups och Hörups församlingar och SOFIA WILHELMINA JOHANSSON.

Barn: MAGNHILD HILDA JOHANNA, född d. 14 mars 1851, gift d. 18 nov. 1874 i Ystad med löjtnanten vid K. Skånska dragonregementet AXEL FREDRIK HORNEY, född d. 16 sept. 1846, död d. . . . 1922; — ANDERS VILHELM SALOMON, född d. 6 maj 1853. F. d. apotekare i Ystad; — HILMA ELVIRA AUGUSTA, född d. 2 febr. 1856, gift [1] d. 9 jan. 1874 med possessionaten PETER HJALMAR SYLVAN, född d. 14 juli 1848, död d. 21 mars 1897, [2] d. 24 sept. 1898 med landshöfdingen i Malmöhus län grefve ROBERT DE LA GARDIE, född d. 7 maj 1858; — GUSTAF EDVARD MAGNUS, född d. 4 febr. 1861 i Ystad. Jur. kand., vice häradshöfding, f. d. protokollssekreterare.

SMITH, ANDERS VILHELM SALOMON. Född d. 6 maj 1853 i Trälleborg.

Föräldrar: Apotekaren JOHAN GUSTAF SMITH, född d. 31 juli 1817 död d. 4 aug. 1896, och AUGUSTA CHARLOTTA VILHELMINA BRUZELIUS, född d. 14 dec. 1826, död d. 27 nov. 1908.

S. genomgick Ystads femklassiga elementarläroverk samt antogs d. 1 juni 1868 till elev å apoteket i Ystad, där han d. 13 aug. 1871 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter till den 1 sept. s. å. å nämnda apotek och inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet, där han d. 19 maj 1874 aflade apotekarexamen. Blef 1882 efter fadren genom köp ägare af apoteket i Ystad, som han innehade till dess han d. 1 april 1917 försälde detsamma till legitimerade apotekaren C. H. Lindahl.

Innehade från d. 31 mars 1882 medikamentsförrådet i Skurup tills detsamma genom K. brevet d. 16 mars 1917 förändrades till själfständigt apotek.

S. var under flera år ledamot af stadsfullmäktige och en del andra institutioner i Ystad och är därjämte ordförande eller styrelseledamot i ett flertal järnvägsföretag och banker.

I likhet med fadern rikt musikaliskt begåfvad har S. skapat sig ett stort namn såsom oratorie- och konsertsångare. Han deltog under sommaren 1876 i Uppsalakörens sångarfärd till London, Brüssel m. fl. städer samt tillhörde sommaren 1878 Uppsalasångarnas Pariserkör. Har biträdt som solist vid en mängd stora musikhögtider och företagit vidsträckta konsertresor i Sverige, Norge, och Tyskland.

Ledamot af Svenska läkarsällskapet 1907. Ledamot af K. Musikaliska akademien 1890. Professor musices 1921. Innehafvare af medaljen Litteris et Artibus 1889. R. V. O. 1895. R. D. D. O 1896. R. N. O. 1912. K. V. O II kl. 1917.

LINDAHL, CARL HARALD. Född d. 4 nov. 1878 i Sundsvall.

Föräldrar: Läroverksadjunkten och stadskamreraren i Sundsvall CARL THEODOR LINDAHL, född d. 11 jan. 1843, och BLANCHE ANDRÉE SCHIÖTT, född d. 7 jan. 1851, död d. 4 juli 1921 i Sundsvall.

L. genomgick 7 klasser af Sundsvalls högre allmänna läroverk och antogs d. 1 okt. 1896 till elev på apoteket Gripen i Sundsvall samt aflade farmacie studiosi-examen d. 24 maj 1899. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Lindesberg från d. 26 maj 1899 till d. 9 maj 1900, Orsa från d. 2 aug. till d. 10 sept. 1900, Lejonet i Sundsvall från d. 10 sept. 1900 till d. 25 maj 1902, Vasen i Göteborg från d. 26 maj 1902 till d. 31 juli 1902, Lejonet i Sundsvall från d. 1 aug. 1902 till d. 30 april 1903 och Gysinge från d. 1 maj till d. 14 sept. 1903. Inskrefs vid farmaceutiska institutet d. 15 sept. 1903 och aflade apotekar-examen d. 27 maj 1905 samt tjänstgjorde därefter å apoteken Kronan i Borås från d. 1 juni 1905 till d. 15 dec. 1905, Varberg från d. 15 dec. 1905 till d. 1 okt. 1908 och som föreståndare och arrendator å sistnämnda apotek från d. 1 okt. 1908 till d. 1 okt. 1916. Blef efter avslutadt köp innehafvare af apoteket i Ystad och innehade detsamma under tiden d. 1 april 1917 till d. 1 okt. 1920, då han försålde det till legitimerade apotekaren A. K. Berglund.

Innehade medikamentsförrådet i Skurup från d. 1 april 1917, och afträdde detsamma d. 1 febr. 1918 till apotekaren G. W. Henckel Rosenberg, till följd af förrådets förändring till själfständigt apotek.

Tjänstgjorde å apoteket i Ystad från d. 1 okt. 1920 till d. 1 dec. 1920 och var föreståndare för apoteket i Tomelilla under tiden dec. 1920—sept 1921. Tjänstgör å apoteket Storcken i Stockholm från d. 1 okt. 1921. Tillhörde i Ystad styrelsen för A.-B. Nordiska handelsbanken samt tjänstgjorde som direktör för densamma under tiden d. 1 aug. 1918—1 april 1919.

Gift d. 14 sept. 1921 med MARIA ELISABETH WIHLBORG, född d. 28 dec. 1896 i Ystad, dotter till majoren vid K. Skånska dragonregementet OTTO FREDRIK WIHLBORG, och ADOLPHINE BOLTENSTERN, född d. 30 mars 1860.

BERGLUND, AXEL KONRAD. Född d. 18 febr. 1876 i Växjö.
Föräldrar: Rådhusvaktmästaren ANDERS NILSSON, född d. 7 juli 1844, och JOHANNA BERGLUND, född d. 20 jan. 1848, död d. 20 juli 1900.

Efter att hafva genomgått Växjö högre allmänna läroverk antogs B. d. 1 juli 1893 till elev å apoteket Lejonet i Växjö samt aflade farmacie studiosi-examen d. 5 sept. 1896. Tjänstgjorde därefter å ofvannämnda apotek till d. 31 juli 1903 och sedan å apoteket i Ljungby till d. 1 sept. 1907. Inskrefs höstterminen 1907 vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 25 maj 1909. Tjänstgjorde efter apotekarexamen å apoteket i Billingsfors från d. 6 juni 1909 till d. 24 april 1917, däraf från d. 1 januari 1910 som föreståndare och arrendator.

Efter innehafvarens i Billingsfors död hade B. anställning å apoteket i Tomelilla från d. 25 april 1917 till d. 31 mars 1920 och från sistnämnda dag till d. 1 okt. s. å. å apoteket i Ystad. Efter att hafva inköpt apoteket i Ystad, å hvilket privilegiibref utfärdades för B. d. 25 sept. 1920, tillträdde han detta apotek d. 1 okt. s. å.

I Tomelilla var B. ledamot af hälsovårds- och byggnadsnämnden samt planteringsstyrelsen.

Gift d. 6 juli 1911 med KARIN ERIKA BERGMAN, född d. 8 maj 1885, dotter till fabriksägaren BROR JULIUS BERGMAN i Ljungby och HANNA LARSSON.

Barn: BENGT ANDERS JULIUS, född d. 19 juli 1913; — BRITTE KARIN EYVOR, född d. 15 juli 1918.

Apoteket i Skurup.

1917.

Genom K. brefvet d. 27 okt. 1870 bifölls en samma är gjord hemställan om inrättandet af ett medikamentsförråd i Skurups by. Medikamentsförrådet existerade såsom sådant många år framåt med apoteket i Ystad som stamapotek tills medicinalstyrelsen i skrifvelse till K. Maj:t d. 1 mars 1917 föreslog att detsamma måtte förändras till själfständigt apotek.

Styrelsen framhåller i denna, att ägaren af apoteket i Ystad, apotekaren A. V. S. Smith, åt hvilken d. 31 mars 1882 uppdragits att tillhandahålla medikamentsförrådet i fråga, öfverlätit och försålt privilegiet å nämnda apotek till legitimerade apotekaren C. H. Lindahl, samt att med anledning däraf styrelsen lätit verkställa utredning rörande medikamentsförrådets förändring till själfständigt apotek och i sådant afseende infordrat yttranden från förste prov.-läkaren och K. bhde i Malmöhus län. K. brefvet d. 16 mars 1917 föreskrifver sedermera, att medikamentsförrådet i Skurup skall, så snart ske kan, förändras till själfständigt apotek med personligt privilegium, samt förordnar, att blifvande innehafvaren af apoteksprivilegiet skulle vara skyldig att, om sådant fordrades, inlösa medikamentsförrådets fullgoda varulager och inventarier.

Personliga privilegiet å apoteket i Skurup tilldelades examinerade apotekaren G. W. H. Rosenberg genom K. brefvet d. 7 dec. 1917.

Medikamentsförrådet i Skurup var beläget i Skurups kyrkoby i handlanden Hedins hus, numera folkhögskola. D. 1 okt. 1883 flyttades det till Skurups järnvägsstation vid Stora Kyrkogatan, där det såsom själfständigt apotek fortfarande är beläget.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 700 kronor.

ROSENBERG, GUSTAF WILHELM HENCKEL. Född d. 9 sept. 1865.

Föräldrar: Bankkamreraren NILS WILHELM ROSENBERG, född d. 13 febr. 1835, och EMMA HENCKEL, född d. 3 nov. 1842.

R. erhöll undervisning i högre elementarläroverket i Hälsingborg, antogs d. 16 juni 1881 till elev å apoteket Kärnan i Hälsingborg, aflade farmacie studiosi-examen d. 29 jan. 1885 och apotekarexamen d. 18 jan. 1889. Tjänstgjorde därefter å apoteket Kronan i Kristianstad åren 1885—86 samt 1889—91, å apoteket Fläcka Önen i Malmö 1891—95 och förestod medicamentsförrådet i Skurup från d. 10 okt. 1895 till d. 7 dec. 1917, då han erhöll privilegium å detta till självständigt apotek förändrade förråd.

Apoteket i Trälleborg.

1823.

Staden har gamla anor, ty år 1167 anlades här ett gråbrödrakloster och under medeltiden fanns där ett slott samt två handverksgillen. Plundrat under nordiska sjuårskriget och 1617 svårt härjadt af eld miste Trälleborg sina stadsprivilegier för att Malmö skulle gynnas och var sedan blott en bondby, tills det 1844 blef köping och 1867 erhöll stapelstadsrättigheter. Man kan alltså förstå, hvarför platsen, ehuru känd sedan medeltiden ej förr än 1823 erhöll apotek, då Knut Axel Ferdinand Kjerner d. 1 okt. detta år erhöll K. privilegium på att i Trälleborg inrätta ett dylikt.

Apoteket, som redan af förste ägaren erhöll namnet Svea, var beläget i fastigheten N:o 77 i nordvästra hörnet af nuvarande gamla torget, då byns enda torg, och nuvarande Norregatan, på den tiden stora landsvägen från Malmö. År 1840 flyttades apoteket af apotekare C. E. O. Svalander till fastigheten N:o 129, en plats belägen helt nära den föregående, närmare bestämdt till hörnet af nuvarande Kyrkogatan och gamla torget. På platsen uppfördes, sedan apoteket ånyo flyttats, Hotell Tre Lejon, en tvåvåningsbyggnad, som ännu finnes kvar. Apotekare Smith flyttade apoteket 1851 till dess nuvarande plats Algatan 52, hvilken fastighet dock ombyggdes af apotekare K. L. Hæger 1894.

Apoteket, hvars innehafvare erhöll privilegiet före d. 27 okt. 1899, har ej kunnat åsättas någon afgift till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

KJERNANDER, KNUT AXEL FREDRIK. Född d. 10 mars 1799 i Hälsingfors.

Föräldrar: Löjtnanten vid arméns flotta, sedermera öfverinspektören vid Stora sjötullen, CARL ANDERS HARTVIG KJERNANDER, född d. 18 aug. 1752 i Helsingfors, död d. 20 jan. 1802 i Stockholm, och HEDVIG MARIA BUTLER, född d. . . . 1765, död d. 16 sept. 1832 i Stockholm.

K. antogs d. 12 okt. 1815 till elev å apoteket Gripen i Stockholm samt fortsatte från d. 16 sept. 1818 elevtjänstgöringen hos assessor C. F. Plagemann å apoteket Nordstjärnan därstädes samt undergick d. 17 dec. 1819 farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter till d. 8 maj 1820 fortfarande å apoteket Nordstjärnan samt därefter till s. å. d. 22 dec. å apoteket Morianen i Stockholm samt aflade d. 23 maj 1821 apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter 1 år 4 mån. å provinsialapoteket i Malmö samt erhöll d. 1 okt. 1823 K. privilegium på att i Trälleborgs by inrätta ett apotek. Apoteket kom äfven till stånd, men K. försålde detsamma redan 1828 till apotekaren G. U. Hydén och bosatte sig i Stockholm. Han erhöll d. 6 mars 1833 tillstånd af kommerskollegium att i hufvudstaden tillhandahålla allmänheten alla slags artificiella, af honom tillredda hälsovatten.

K. är den anonyma författaren till den 1847 utgifna pamfletten »Den putslustige Apotekaren Assessor L. M. Rymins upptåg samt lefnad och lefnadsvanor, jämte korta biografier öfver hans omgifning och de i teckningen förekommande personerna, samlade och utgifna af Krushufvud, laborant å Svarta Afrikan»; hvaraf dock endast första delen utkom.

Död d. 2 mars 1857 i Stockholm.

Gift d. 11 maj 1824 med JOHANNA CHRISTINA ÅSTRÖM, född d. 5 febr. 1800, död d. 20 april 1875 i Stockholm.

Barn: CARL AXEL HENRIK, född d. 15 nov. 1827, död d. 9 mars 1881. Apotekare i Leksand; — HEDVIG CHRISTINA FREDRIKA, född d. 26 maj 1829, död d. 28 mars 1833; — VENDELA JOHANNA GUSTAVA, född d. 30 mars 1832, död d. . . .; — HEDVIG CHRISTINA HENRIKA, född d. 2 mars 1834, död d. 30 april 1861.

HYDÉN, GUSTAF ULRIK. Född d. 3 febr. 1799 i Gamla Karleby i Finland.

Föräldrar: Kaptenen i Finska armén . . .

H. tjänstgjorde som elev å apoteket Gripen i Stockholm, blef 1818 farmacie studiosus, och aflade d. 11 maj 1825 apotekarexamen samt inköpte 1828 af apotekare K. A. F. Kjerner apoteket i Trälleborg.

Död d. 28 jan. 1832 i Trälleborg.

Gift d. 22 sept. 1827 i Trälleborg med MARIA ÅBERG, född d. 4 dec. 1801, död d. 3 okt. 1878, dotter till klädeshandlaren i Norrköping GUSTAF ÅBERG och MARIA . . .

Barn: RUDOLF ALEXANDER EBERHARD, född d. 2 nov. 1827. Sjöman; — MARIA OFELIA WILHELMINA, född d. 27 sept. 1829, gift d. 24 okt. 1850 med landbrukaren FREDRIK STOLTZ i Skifarp, född d. 9 april 1825, död d. 9 mars 1896; — CARL AUGUST VILHELM, född d. 7 nov. 1831. Emigrerade 1854 till Kalifornien.

ELFBERG, OLOF GOTTFRID. Född d. 21 juli 1797 i Örebro.

Föräldrar: Skräddarmästaren LARS ELFBERG, född d. . . , död d. . . ., och SOFIA WITTWER, född d. . . ., död d. . . .

E. var elev å apoteket i Skara, där han d. 25 aug. 1819 aflade farmacie studiosi-examen. Aflade d. 12 dec. 1827 apotekarexamen samt inköpte 1829 apoteket i Båstad, som han d. 1 maj 1833 försålde till apotekaren C. F. Halldin. Inköpte 1834 af kuratorerna i apotekare Hydéns konkurs apoteket i Trälleborg, som han dock redan d. 17 aug. 1837 afyttrade till apotekaren N. S. Corin. E. förestod på 1840-talet för änkans efter apotekare Svante Nordgren räkning apoteket i Malmköping.

Död d. 11 dec. 1846.

Gift d. 3 april 1830 å Hammerlöf i Halland med LOVISA AUGUSTA ZETTERBERG, född d. 23 juni 1808, död d. 10 mars 1874, dotter till bagare-åldermannen GUSTAF ERIK ZETTERBERG och N. FRESTADIUS.

Barn: EBBA AUGUSTA SOFIA, född d. 19 jan. 1831, död d. . . .; — CARL GUSTAF LORENTZ, född d. 18 febr. 1833; — FRANS OLOF GOTTFRID, född d. 21 febr. 1835, död d. . . . 1877. Poliskonstapel i Stockholm, blef därefter ansvarig utgifvare för tidningen »Fjortonde Fäderneslandet»; — JOHAN ALFRED JAKOB, född d. 30 dec. 1836.

CORIN, NILS SAMUEL. Född d. 13 dec. 1800 i Lasholm.

Föräldrar: Borgmästaren därstädes MAGNUS FREDRIK CORIN, född d. . . . 1770, död d. . . . 1836, och INGRID CHARLOTTA DJUBORG, född d. . . . 1780, död d. . . . 1822.

C. antogs 1814 till elev å apoteket i Borås och inskrefs efter aflagd farmacie studiosi-examen 1818 såsom student vid Lunds universitet. Konditionerade åren 1819—23 å apotek i Ängelholm, Hälsingborg och Ronneby samt inköpte 1824 apoteket i Vaxholm och erhöi i mars s. å. K. sundhetskollégii tillstånd att utan föregående apotekarexamen förestå nämnda apotek. Han blef 1825 tillika stadsnotarie och rådman i Vaxholm, men tog påföljande år afsked från båda dessa befattningar och försålde 1827 apoteket och aflade s. å. apotekarexamen. Något senare samma år inköpte han apoteket i Umeå, men afytttrade detsamma redan 1831 till brodern Fredrik Jakob Corin. C. ägde därefter under några år sågverket Baggböle i södra Västerbotten, men flyttade därifrån 1834, hvilket år han ånyo inköpte apoteket i Vaxholm. Redan följande år försålde han emellertid detta apotek och bosatte sig å egendomen Carlsudd i Roslagen. Inköpte d. 17 aug. 1837 apoteket i Trälleborg, som han dock redan d. 28 nov. s. å. försålde till apotekaren C. E. O. Svalander hvarefter han bosatte sig å sin egendom Carlsudd i närheten af Stockholm.

Corin var intresserad landtbrukare och kallades 1829 till korresponderande ledamot af K. landtbruksakademien.

Död d. 9 maj 1856 i Stockholm.

Gift d. 11 okt. 1826 i Vaxholm med CATHARINA WILHELMINA WINDRUFVA, född d. 16 febr. 1807, död d. 3 april 1846, dotter till logarfvaren i Vaxholm SVEN WINDRUFVA, född d. 9 juni 1774, död d. 11 april 1810, och ANNA MAJA BROMS, född d. 2 febr. 1774, död d. 5 nov. 1823.

Barn: MARIA CHARLOTTA WILHELMINA, född d. 13 maj 1827 död d. 18 maj 1885; — MAGNA ROSALIE JULIA, född d. 25 nov. 1828, död d. . . . 1884; — MAGNUS JULIUS ALFRED MAKMUD, född d. 8 maj 1830, död d. 3 febr. 1851 på S:t Helena. Sjöman; — IDA TEKLA SABINA CUNIGUNDA, född d. d. 20 mars 1834, död d. . . . 19 . . . , gift 1869 med guld- och silfverarbetaren i Stockholm GUSTAF TORNDAHL, född d. . . . 1837, död d. . . . 1878; — NATHANAËL NIKOLAUS SELIM SAMUEL, född d. 6 april 1840, död d. 4 juli 1854.

SVALANDER, CARL EDVARD OTTO. Innehade apoteket i Trälleborg åren 1838—46 (se under apoteket Lejonet i Göteborg sid. .)

SMITH, JOHAN GUSTAF. Innehade apoteket i Trälleborg åren 1846—54. (Se under apoteket i Ystad sid. 990.)

NORDBERG, CARL FREDRIK. Innehade apoteket i Trälleborg åren 1854—62. (Se under apoteket i Strängnäs sid. 414.)

SMITH, RICHARD JAMES. Innehade apoteket i Trälleborg åren 1862—67. (Se under apoteket i Marstrand sid. .)

LILJEDAHL, JOHN SAMUEL SIGFRID. Innehade apoteket i Trälleborg åren 1867—74. Se under apoteket Kronan i Göteborg. sid. .)

HAEGER, KNUT LEONARD. Född d. 2 dec. 1846 i Motala.

Föräldrar: Landtmäteriauscultanten, vice häradshöfdingen AXEL KNUT HAEGER, född d. . . . 1806, död d. . . . 1860, och EMILIA RINGQVIST, född d. . . . 1813, död d. . . . 1889.

H. genomgick 5 klasser af Uppsala elementarläroverk och var under tiden d. 6 nov. 1863 till den 6 nov. 1866 anställd som elev å apoteket Lejonet i Jönköping. Aflade farmacie studiosi-examen i Motala d. 28 dec. s. å. och konditionerade sedan å apoteken i Askersund 2¹/₂ månads tid under år 1867, Hvita Björnen i Stockholm från d. 1 aug. till d. 28 dec. s. å., Kronan i Norrköping från d. 17 jan. 1868 till d. 1 aug. 1869, Södertälje från d. 1 jan. till d. 1 mars 1870 och Kronan i Norrköping från d. 1 juni till d. 1 nov. s. å. Tjänstgjorde därefter under tiden d. 3 juni—5 juli 1871 å apoteket Ängeln i Stockholm, aflade apotekarexamen d. 31 jan. 1873 och var sedan anställd å apoteket i Falun från d. 1 febr.—26 april 1873 och Kronan i Göteborg till d. 30 maj 1874. Inköpte d. 5 dec. 1873 apoteket i Trälleborg, men tillträdde detsamma först d. 1 juni 1874 samt erhöll privilegium därå d. 19 juni s. å. Sedan d. 1 juli 1907 åtnjuter H. tjänstledighet från apo-

tekets skötsel och är nu bosatt i Stockholm. Apoteket förestås under ledigheten af legitimerade apotekaren Martin Gerner.

I Trälleborg har Haeger innehaft flera förtroendeuppdrag. Sälunda var han en kortare tid stadsfullmäktig, styrelseledamot i Skånska brandförsäkringsföreningen 1886—1907, ordförande och expeditionshafvande i den s. k. Trälleborgskommittén, verkställande direktör i Trälleborgs stads sparbank åren 1889—1907 och flera år chef för Skånes enskilda banks afdelningskontor i Trälleborg.

Gift d. 12 sept. 1879 med ANNA ANTONINA (NINA) ALBERTINA MARIA MEIJER, född d. 4 maj 1853, dotter till godsägaren BERNHARD CHRISTOFFER HENRICH MEIJER och hans hustru MARIE CHRISTINE GRÖNQVIST.

Barn: BERNHARD, född d. 21 juni 1880, död d. 6 juni 1893; — NINA MARIA (MIA) SOFIA, född d. 21 april 1883, gift d. 14 dec. 1908 med kaptenen vid K. generalstaben JAKOB ALARIK NORDSTRÖM, född d. 14 dec. 1883; — EMY, född d. 21 april 1883, gift d. 23 aug. 1905 med godsägaren ERIK SKÖLDEBRAND, född d. 24 juni 1874; — ELSE, född d. 2 jan. 1891, gift d. 14 okt. 1913 med kaptenen vid Hallands regemente GUSTAF CARL CARLBERG, född d. 17 okt. 1882; — MATTS, född d. 27 nov. 1894, medicine licentiat, underläkare å Österåsens sanatorium.

Apoteket i Hörby.

1859.

Genom brevet d. 30 juli 1859 till sundhetskollodium bifaller K. Maj: dess hemställen om tillstånd att »ett apotek med personligt privilegium finge i Hörby inrättas, samt att i vanlig ordning till hugade och behörige sökandes efterrättelse kungöra en sådan apoteks-anläggning och till erhållande af privilegium derå föreslå den ibland de sökande, som dertill befunnes skickligast».

Privilegiet tilldelades examinerade apotekaren Peter Mauritz Nordquist genom K. brevet d. 27 jan. 1860.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 800 kronor.

NORDQUIST, PETER MAURITS. Var innehafvare af apoteket i Hörby åren 1860—82. (Se under apoteket Fläcka Örnen i Malmö, sid. 888.)

THEDENIUS, CARL GUSTAF HUGO. Innehade apoteket i Hörby åren 1883—88. (Se under apoteket Enhörningen i Göteborg, sid. .)

LETH, FREDRIK BARTHOLIN. Var innehafvare af apoteket i Hörby åren 1888—93. (Se under apoteket i Karlshamn, sid. 807.)

HENSCHEN, PEHR WILHELM. Född d. 28 juli 1844 å Gustafsfälts gård i Färlöfs socken Kristianstads län.

Föräldrar: Godsägaren PEHR GABRIEL HENSCHEN, född d. 4 aug. 1807, död d. . . . 1853, och ELISE MARIE CAROLINE NORDSTRÖM, född d. . . . 1816, död d. . . . 1880.

H. antogs till elev å apoteket i Ystad 1861 och aflade därstädes d. 13 sept. 1865 farmacie studiosi-examen samt tjänstgjorde sedan dels å nämnda apotek, dels å apoteket i Sjöbo. Aflade apotekarexamen d. 25 maj 1870 och tjänstgjorde därefter åter på apoteket i Ystad till 1894, då han erhöll privilegiet på apoteket i Hörby, som han innehade till sin död.

H. var en i sin ort synnerligen värderad och afhållen man. Enkel, anspråkslös och sällsynt oegennyttig hade han ett varmt hjärta för alla hjälpbehövande, och glömde ofta sig själf och sin egen fördel för att undanrödja svårigheter för andra.

Död d. 20 febr. 1907.

Ogift.

RÖNNMARK, PETER MÅNSSON. Född d. 17 nov. 1852 i Ronneby församling, Blekinge.

Föräldrar: Landtbrukaren MÅNS NILSSON, född d. 7 sept. 1809, död d. 28 okt. 1876, och BERTHA NILSDOTTER, född d. 30 juli 1818, död d. 1 dec. 1883.

R. genomgick Ronneby allmänna läroverk och dess två ett-åriga tilläggsafdelningar samt antogs till elev å apoteket i Ronneby d. 16 nov. 1870, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 4 maj 1874. Tjänstgjorde å nämnda apotek från d. 4 maj 1874 till d. 1 aug. 1877 och inskrefs vid farmaceutiska institutet s. å. Tjänstgjorde under ferierna å apoteket i Ronneby under tiden d. 1 juni—15 sept. 1878 och 30 juli—25 aug. 1879 samt aflade apotekarexamen d. 29 jan. 1880 och var sedan anställd å apoteket i Ronneby från d. 5 febr. 1880 till d. 16 sept. 1883. Tjänstgjorde därefter å apoteket Svanen i Kristianstad från d. 1 nov. 1883 till d. 26 sept. 1897 och å apoteket i Sandviken från d. 1 okt. 1897 till d. 3 jan. 1899. Erhöll personligt privilegium å apoteket i Jämshög d. 25 nov. 1898 och transport härifrån till apoteket i Hörby d. 28 sept. 1907.

R. åtnjuter sedan 1910 tjänstledighet och förestås apoteket af legitimerade apotekaren A. E. Gorton såsom arrendator.

Gift d. 16 nov. 1904 med ALMA VILHELMINA VRETLING, född d. 16 nov. 1873, dotter till verkmästaren BROR CARL VRETLING och SOFIA VILHELMINA BJURSTRÖM.

Barn: BERTIL VILHELM, född d. 24 dec. 1905; — ANNA BERTHA MARIA, född d. 14 okt. 1907; — LENNART CARL AUGUST, född d. 25 jan. 1909.

Apoteket i Anderslöf.

1861.

Genom bref d. 30 aug. 1861 till Sundhetskolegium medgaf K. Maj:t, att samtidigt med inrättandet af en ny provinsial-läkartjänst inom södra delen af Malmöhus län med station i Anderslöfs socken, ett apotek med personligt privilegium finge anläggas i närheten af nämnda plats, och skulle kungörelse därom, efter det läkarebeställningen blivit tillsatt, på vanligt sätt till sökandes efterrättelse utfärdas.

K. brefvet d. 5 dec. 1862 tilldelade sedermera examinerade apotekaren Anders Reinhold Högdahl personligt privilegium å detta apotek.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 500 kronor.

HÖGDAHL, ANDERS REINHOLD. Född d. 21 april 1831 i Göteborg.

Föräldrar: Organisten NILS HÖGDAHL, född d. . . . 1804, död d. . . . 1834, och ANNA MÄRTHA ROSELL, född d. 1811, död d. . . .

H. erhöll skolundervisning i Åmål åren 1840—46, och antogs sistnämnda år till elev å apoteket Enhörningen i Göteborg samt aflade där d. 19 juni 1850 farmacie studiosi-examen. Han konditionerade därefter å apoteken i Åmål till d. 27 juli 1852, Sköfde till d. 28 mars 1853 och ånyo i Åmål till d. 24 juli 1855 samt Lejonet i Stockholm till d. 15 sept. 1856. Inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 28 febr. apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Nora 1858—60 och under somrarne 1858—59 å brunnsapoteket i Loka samt sedan å apoteken Kronan i

Göteborg från aug. 1860 till d. 23 april 1861 och Lejonet i Stockholm från d. 1 maj 1861 till d. 21 jan. 1863 samt erhöi d. 5 dec. 1862 personligt privilegium å ett nytt apotek i Anderslöf, hvilket öppnades för allmänheten i aug. 1863. Under sin vistelse i Anderslöf anlätades Högdahl i åtskilliga kommunala uppdrag. Han var bl. a. ordförande i kommunalstyrelsen och folkskolestyrelsen. Sedan år 1896 åtnjöt han tjänstledighet.

Död d. 9 maj 1904 å Källängen vid Borås.

Gift d. 5 aug. 1870 med ANNA SOFIA WIKLAND, född d. 9 mars 1835, död d. 11 jan. 1916, dotter till bruksägaren PER WIKLAND och ANNA HELENA ERIKSON.

Barn: MATHILDA, född d. 27 sept. 1872, gift d. 14 aug. 1896 med disponenten vid Limmareds glasbruk CARL AXEL BRUSEWITZ, född d. 6 dec. 1870.

BECKMAN, ADOLF FREDRIK. Innehade apoteket i Anderslöf åren 1904—12. (Se under apoteket Lejonet i Jönköping, sid. 583.)

OLBERS, AXEL CHRISTIAN VILHELM. O. åtnjuter sedan 1919 tjänstledighet och förestår apoteket af legitimerade apotekaren Gunnar Karl Johan Nosslin såsom arrendator. (Se under apoteket i Åkersberg, sid. 291 samt tillägg och rättelser sid. XIV.)

Apoteket i Sjöbo.

1865.

K. brevet d. 3 mars 1865 till Sundhetskollegium angående anläggande af apotek med personligt privilegium i Åsums socken af Malmöhus län bifaller en hemställan »att ett apotek med personligt privilegium finge i vanlig ordning anläggas i närmaste grannskap af den nya stationen Sjöbo».

Privilegiet tilldelades examinerade apotekaren A. L. V. Thorsseen genom k. brevet d. 11 maj 1866. Apoteket inrättades i ett mindre hus, beläget i nordvästra hörnet af torget, men flyttades sedan af T. till ett af honom nyuppfördt hus.

Apoteket, hvars innehafvare erhöll privilegiet före d. 27 okt. 1899, har ej kunnat åsättas någon afgift till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

THORSSÉEN, ANDERS LICHARD VICTOR. Född d. 15 dec. 1827 i Skara.

Föräldrar: Handlanden FREDRIK TORSSÉEN, född d. . . . död d. . . . och KAROLINA WINDING, född d. . . . död d. . . .

T. var elev å apoteket i Mariestad och aflade där farmacie studiosi-examen d. 26 sept. 1848. Han konditionerade därefter å flera apotek, aflade apotekarexamen d. 3 dec. 1856 samt erhöi d. 28 febr. 1860 personligt privilegium å nya apoteket i Brösarp, hvilket af honom öppnades s. å. T. var därejämte postexpeditör därstädes i flera år, men undfick d. 11 maj 1866 personligt privilegium å anläggande af ett nytt apotek i Sjöbo, Åsum, hvilket han innehade till sin död.

Död d. 11 okt. 1867 i Sjöbo.

Gift d. 19 sept. 1857 med AMALIA CHARLOTTA BERGENSTRÖM, född d. 25 april 1810, död d. 26 mars 1873 i Sjöbo.

Äktenskapet var barnlöst.

LJUNGBERG, OLOF ANDERS. Född d. 2 febr. 1819 i Söderhviddinge, Malmöhus län.

Föräldrar: Prosten, kyrkoherden i S:t Petri i Ystad och Bjäresjö församlingar, PETER SAMUEL LJUNGBERG, född d. 24 juli 1778, död d. 22 mars 1849 och LAURA MARGARETHA CORVIN, född d. . . . 1785, död d. . . . 1844.

L. antogs till elev å apoteket i Landskrona 1837, där han d. 18 dec. 1841 aflade farmacie studiosi-examen och fortfarande tjänstgjorde till 1842. Konditionerade åren 1843—44 å apoteket i Vimmerby och aflade d. 2 juni 1847 apotekar-examen. Han tjänstgjorde därefter å apoteken Fläkta Örnen i Malmö 1847—50, Bävern i Härnösand 1850—53, Hjorten i Östersund 1853—55 samt Östgöta Lejon i Norrköping 1855—56. Erhöll d. 23 maj 1856 privilegium å nyinrättade apoteket vid Ramfall, Torpa socken, Östergötland, och fick d. 11 juli 1862 först transport till Boxholms nya apoteksinrättning samt sedan d. 24 mars 1868 till apoteket i Sjöbo i Åsums provinsial-läkaredistrikt af Malmöhus län.

L. var en framstående kommunalman och känd i vida kretsar. Särskilt var han outröttligt verksam för realiserandet af flera järnvägsföretag i Skåne.

Död d. 8 jan. 1892 i Malmö.

Ogift.

LEKBERG, ANDERS JOHAN EVALD. Född d. 3 okt. 1840 i Västerås.

Föräldrar: Fånggevaldigern ANDERS PETER LEKBERG, född d. . . . , död d. . . . , och KATARINA HELLGREN, född d. . . . , död d. . . .

L. genomgick fem klasser i elementarläroverket i Västerås, antogs på sommaren 1857 till elev på apoteket Morianen i Stockholm och aflade farmacie studiosi-examen d. 4 sept. 1861. Tjänstgjorde från denna dag oafbrutet på apoteket Morianen till d. 1 okt. 1881, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Aflade apotekarexamen d. 18 maj 1883 och inträdde genast åter i tjänstgöring på apoteket Morianen samt fortsatte denna till d. 22 juni 1892, då han erhöll personligt privilegium å apoteket i Sjöbo. L. åtnjuter sedan d. 2 maj 1919 tjänstledighet och förestås apoteket af apotekaren A. Hoffstedt, i egenskap af arrendator.

Apoteket i Eslöf.

1870.

K. brevet d. 11 febr. 1870 till Sundhetskollegium bifaller en hemställan om att ett själfständigt apotek med personligt privilegium må få anläggas vid järnbanestationen i Eslöf och privilegiet därå i vanlig ordning till ansökan kungöras, dock med villkor, att apoteksrörelsen därstädes skulle få fortfara endast för den tid legitimerad läkare funnes på platsen anställd.

Apoteket är centralt beläget, snedt emot järnvägsstationen, vid Storgatan 24 och är inrymt i ett envånings stenhus med frontespis. Apoteket har förut varit inrymt i tvenne andra hus vid samma gata, men dessa äro nu nedrifna och ersatta med nya.

Privilegiet tilldelades apotekaren i Åtorp M. F. Abelin genom K. brevet d. 26 aug. 1870 och öppnades för allmänheten efter skedd afsyning d. 15 nov. s. å.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 6,000 kronor.

ABELIN, MALCOLM FREDRIK. Född d. 28 april 1826 i Linköping.

Föräldrar: Borgmästaren i nämnda stad ZACHARIAS ABELIN, född d. 7 nov. 1776, död d. 5 april 1849, och HENRIETTA CAROLINA LODIN, född d. . . . 1789, död d. 11 okt. 1863.

A. erhöll undervisning i Linköpings läroverk från vårterminen 1835 till och med höstterminen 1840, då han i dec. s. å. antogs till elev å apoteket Kronan i Göteborg. Aflade farmacie studiosi-examen d. 3 nov. 1844 och kvarstannade på nämnda apotek till maj 1845. Tjänstgjorde därefter till slutet af s. å. å apoteket Kronan i Uppsala, och sedermera å apoteket Vasen i

Linköping till d. 30 sept. 1848, då han lämnade detsamma, för att bereda sig till apotekarexamen, hvilken han aflade d. 19 maj 1852. Konditionerade sedan från d. 1 juli 1852 till d. 1 febr. 1854 å apoteket Kronan i Norrköping och tillträdde d. 1 juni 1854, efter afslutadt köp, apoteket i Vadstena, hvarå han erhöll pri-vilegium d. 4 jan. 1855. A. innehade detta apotek till jan. 1859 och var därefter anställd å apoteket Nordstjärnan i Stockholm från d. 1 febr. 1859 till d. 15 maj 1860 samt såsom föreståndare för filialapoteket i Sunne från d. 6 aug. 1860 till d. 8 maj 1867 samt erhöll d. 10 sept. s. å. personligt privilegium å apoteket i Åtorp, Värmlands län. Sedan provinsialläkarestationen genom K. brefvet d. 31 dec. 1869 blifvit förflyttad från Åtorp till Kristinehamn samtidigt som det bestämdes, att apoteket i Åtorp skulle, vid dåvarande innehafvarens afgang, indragas, sökte och erhöll Abelin d. 26 aug. 1870 transport till personliga privilegiet å nya apoteket i Eslöf.

Död d. 8 febr. 1871 i Eslöf.

Ogift.

HARLINGZON, HAMPUS HERMAN CARL. Född d. 16 nov. 1822 i Vadstena.

Föräldrar: Kyrkoherden i Rystad HAMPUS ERIK HARLINGZON, född d. 3 okt. 1784, död d. 20 jan. 1844, och APOLLONIA KINNANDER, född d. 21 april 1787, död d. 21 dec. 1865.

Efter studier vid läroverken i Vadstena och Linköping antogs H. 1839 till elev å apoteket Gripen i Stockholm men flyttade följande år till apoteket Korpen i samma stad, hvarest han d. 3 maj 1843 aflade farmacie studiosi-examen. Han konditionerade därefter till 1845 på apoteket i Filipstad samt tjänstgjorde 1847—53 å apotek i Norrköping, Linköping, Stockholm och Karlstad. Åren 1853—56 tjänstgjorde han i Danmark på apoteken i Horsens och Randers och var sedan anställd å apoteket i Skara till 1859 samt å apoteket Nordstjärnan i Stockholm till 1867. Inskrevs detta år vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 29 jan. 1870. H. tjänstgjorde därefter en kortare tid å apoteket Svanen i Stockholm och förestod 1870 på sommaren brunnsapoteket i Medevi samt konditionerade sedan åter på apoteket Nordstjärnan i Stockholm till 1871, hvilket år han d. 30 juni erhöll privilegiet å apoteket

i Eslöf, som han innehade till sin död. H. var sedan 1884 tjänstledig och bosatt i hufvudstaden.

Död d. 2 okt. 1910.

Ogift.

HOLMGREN, PETTER ERIK ANTON. Född d. 17 april 1853 å Munkedals bruk i Fors socken, Bohuslän.

Föräldrar: Bruksförvaltaren ANDERS GUSTAF HOLMGREN, född d. 9 juli 1817, död d. 3 dec. 1873, och AMANDA CHRISTINA BERGLANDER, född d. 24 nov. 1824, död d. 4 dec. 1905.

H. genomgick 5 klasser af Uddevalla lägre elementarläroverk. hvarefter han den 1 juli 1869 antogs till elev å apoteket i Uddevalla, där han d. 14 mars 1874 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde sedan å samma apotek till hösten 1878, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet och där aflade apotekarexamen d. 28 jan. 1881. Han tjänstgjorde därefter från d. 1 febr. s. å. å apoteket i Uddevalla till d. 8 mars 1901, då han erhöll privilegium å apoteket i Grästorps, hvilket apotek han innehade till d. 24 febr. 1911, då han erhöll privilegium å apoteket i Eslöf.

Gift d. 14 mars 1889 med HULDA CHARLOTTA STYRLANDER, född d. 27 dec. 1867, dotter till fabrikören CARL PETTER JULIUS STYRLANDER och HELENA GABRIELSSON i Göteborg.

Barn: GUNHILD CHARLOTTA, född d. 4 febr. 1890. Teckningslärarinna; — DAGA HELENA, född d. 19 aug. 1896, gift med ingenjören och fänriken AXEL RAGNAR GISTEDT, född d. 13 febr. 1894, död d. 20 dec. 1920.

Apoteket i Höganäs.

1889.

Redan d. 1 april 1846 erhöill innehafvaren af apoteket Kärnan i Hälsingborg privilegium att få upprätta ett filialapotek i Höganäs. Vid tiden för privilegieinnehafvarens fränfälle d. 4 juni 1889 hade emellertid samhället utvidgats till den grad och omsättningen å apoteket ökats så mycket att en innehafvare af ett själfständigt apotek där utan tvifvel skulle kunna påräkna tillräcklig utkomst. Sedan yttranden infordrats från vederbörande provinsial- och distriktsläkare, föreståndaren för apoteket Kärnan i Hälsingborg och K. bhde i Malmöhus län, äfvensom från styrelsen för apotekarkårens lifränte- och pensionskassa inkommit med en särskild skrift i ärendet, hemställde Medicinalstyrelsen därför hos K. Maj:t om bifall till förändring af filialapoteket i Höganäs till själfständigt.

Genom K. brefvet d. 5 okt. 1889 till Medicinalstyrelsen bifaller K. Maj:t sedermera att filialapoteket i Höganäs skulle förändras till en själfständig apoteksinrättning med personligt privilegium, samt att privilegiet å det nya apoteket skulle i vanlig ordning kungöras till ansökning.

Privilegiet tilldelades d. 14 febr. 1890 examinerade apotekaren T. L. Gullbransson, som efter skedd afsyning d. 31 aug. —4 sept. 1891 öppnade apoteket i nya tidsenliga lokaler.

Apoteket, hvars innehafvare erhöill privilegiet före d. 27 okt. 1899 har ej kunnat åsättas någon afgift till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

GULLBRANSSON, THEODOR LAURENTIUS. Född d. 3 aug. 1836 i Varberg.

Föräldrar: Läroverkskollegan LARS GULLBRANSSON, född d. 9 sept. 1799, död d. 8 maj 1867, och FREDRIKA TEODORA THOMÉE, född d. 30 aug. 1813, död d. 27 maj 1900.

Efter slutad skolgång i Varberg antogs G. till elev å apoteket i Ängelholm d. 1 dec. 1853, där han d. 7 aug. 1858 aflade farmacie studiosi-examen. Han konditionerade därefter till d. 14 juli 1859 å samma apotek och aflade d. 5 febr. 1862 apotekarexamen.

Tjänstgjorde sedan å apoteket i Ängelholm från aug. 1862 till juli 1865 och å apoteket Svanen i Lund från aug. 1865 till juli 1868. Förestod från aug. 1868 till april 1872 filialapoteket i Stensjö och blef från d. 26 aug. s. å. föreståndare för filialapoteket i Höganäs och sedermera arrendator af det samma, tills han d. 14 febr. 1890 erhöll personligt privilegium å det nya själfständiga apoteket.

G. är sedan d. 11 mars 1908 tjänstledig och förestås apoteket sedan denna dag af legitimerade apotekaren K. L. Löfvander såsom arrendator.

ALL LARSSON THEODOR LAURENTIUS. Född 22
aug. 1859 i Varberg.
Ättling till den äldsta ättledningen af
Larsson, som äro af ättledningen af Larsson
Larsson, som äro af ättledningen af Larsson
Larsson, som äro af ättledningen af Larsson

Apoteket i Svedala.

1906.

Genom K. brefvet d. 29 mars 1900 till Medicinalstyrelsen bemyndigades denna att under vissa villkor uppdraga åt någon lämplig apoteksinnehafvare att vid Svedala järnvägsstation och i närheten af extra prov.-läkarens bostad, samt för den tid från början af år 1901, hvarunder extra prov.-läkare funnes anställd i Svedala distrikt, dock icke längre än till utgången af år 1905, tillhandahålla ett medikamentsförråd. Uti en under år 1905 till K. Maj:t ingifven skrift anhålla sedermera Svedala kommun och läkarne där att, »då årliga omsättningen vid nämnda medikamentsförråd, under de sednare åren icke understigit 14,000 kr. och alltså ingen anledning förefunnes att befara, det ett själfständigt apotek på platsen icke skulle bära sig», ett själfständigt apotek måtte få inrättas i Svedala.

Sedan yttranden inhämtats dels från innehafvaren af nämnda medikamentsförråd, förste prov.-läkaren och K. bhde i Malmöhus län, dels ock från styrelsen för Apotekarkårens ifrån- och pensionskassa, föreskref K. Maj:t genom brefvet d. 22 dec. 1905, att medikamentsförrådet i Svedala skulle, så snart ske kan, efter ingången af år 1906, förändras till själfständigt apotek med personligt privilegium.

Privilegiet å det nya apoteket tilldelades d. 29 juni 1906 examinerade apotekaren J. H. Thurdin.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 1,000 kronor.

THURDIN, JOHAN HENRIK. Född d. 31 maj 1861 i Nordmaling, Västerbottens län.

Föräldrar: Disponenten vid Leduåfors sågverk HANS AUGUST THURDIN, född d. 21 april 1821, död d. 9 februari 1892, och

SOFIA BERLIN, född d. 23 okt. 1837, död d. 31 maj 1876, dotter till kontraktsprosten HENRIK JAKOB BERLIN i Nordmaling och JOHANNA GUSTAVA ANNÉUS.

T. idkade studier vid högre allmänna läroverket i Umeå 1871-76, och antogs hösten 1876 till elev å apoteket Lejonet i Gefle samt aflade där farmacie studiosi-examen d. 7 okt. 1879. Tjänstgjorde sedan å apoteket Lejonet i Gefle till hösten 1884, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet, hvarest han aflade apotekarexamen d. 18 maj 1886. Efter tjänstgöring å apoteken i Luleå 1887-91, Umeå 1891-95 och Gripen i Sundsvall 1895-1906 erhöll han d. 29 juni 1906 privilegium å apoteket i Svedala.

T. var under åren 1885-87 styrelseledamot i farmaceutiska föreningen.

Död i Svedala d. 11 dec. 1910.

Gift d. . . . 1906 med LINNÉA VILHELMINA SJÖLIN, född d. 30 mars 1880, dotter till verkmästaren R. V. SJÖLIN och CLARA CAROL. LUNDBERG.

Barn: RICHARD, född d. 4 sept. 1907; — GÖSTA, född d. 20 april 1909.

LARSSON, ABRAHAM ATHANASIVS. Född d. 3 juli 1858 i Lund.

Föräldrar: Vice auditören MÅRTEN LARSSON, född d. 1 dec. 1807, död d. 12 aug. 1884, och MATHILDA GUSTAFVA LUNDSTEN, född d. 10 mars 1825, död d. 9 april 1891.

Efter att hafva genomgått 6 klasser vid Lunds högre elementarläroverk, antogs L. till elev på apoteket i Ystad d. 1 april 1876, hvarest han d. 24 april 1879 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde sedan på apoteket i Ystad till dess han höstterminen 1880 inskrefs vid farmaceutiska institutet, där han d. 21 maj 1885 aflade apotekarexamen. Efter tjänstgöring å apoteket i Filipstad från d. 4 aug. 1885 till d. 19 jan. 1886, och å apoteket Kronan i Norrköping från d. 20 jan. 1886 till d. 17 juni 1888 tjänstgjorde han å apoteket Hjorten i Örebro tills han d. 15 sept. 1892 erhöll förordnande att förestå filialapoteket i Ramnäs, hvilket förordnande fortsattes till 31 jan. 1895, då han återinträdde i tjänstgöring å apoteket Hjorten i Örebro. Från d. 1 okt. 1896 tjänstgjorde han sedan å apoteket Svanen i samma stad, tills han d. 1 juli 1904 erhöll

privilegium å apoteket i Julita, som af honom öfvertogs d. 1 sept. 1904.

Den 11 aug. 1911 erhöll han transport till apoteket i Svedala, hvilket han tillträdde d. 1 okt. 1911.

Gift d. 15 okt. 1899 med ANNA MARIA SVENSSON, född d. 19 maj 1877, dotter till järnvägstjänstemannen GUSTAF SVENSSON och MARIA BEATA NILSSON.

Barn: DAGMAR HULDA MARIA, född d. 29 juli 1900. Försäkringstjänsteman; — INGRID EBBA MARIA, född d. 24 aug. 1901. Bokbindare; — BERTIL GUSTAF ABRAHAM, född d. 21 maj 1907.

Apoteket i Bjuf.

1900.

På ansökan af Bjufs kommun inom Malmöhus län, hvilka tillika med Billesholms—Bjufs aktiebolag förbundo sig att under fem år, hvar för sig, lämna ett årligt hyresbidrag af 150 kronor till ett apotek och sedan vederbörande länsstyrelse samt Medicinalstyrelsen inkommit med tillstyrkande utlåtanden, bestämde K. Maj:t d. 1 aug. 1920, att ett nytt själfständigt apotek med personligt privilegium för innehafvaren skulle inrättas vid Bjufs grufva i närheten af den därstädes stationerade extra provinsialläkarens bostad.

Privilegium å apoteket tilldelades d. 31 dec. 1900 examine-rade apotekaren L. C. R. Lundell, som efter skedd afsynig d. 13 o. 14 nov. 1901 öppnade apoteket för allmänheten.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 800 kronor.

LUNDELL, LEON CARL RICHARD. Född d. 9 juli 1851 i Katharina svenska församling i S:t Petersburg i Ryssland.

Föräldrar: Språkläraren RICHARD FERDINAND LUNDELL, född d. 14 okt. 1807, död d. 25 juli 1867, och BEDA JOHANNA VILHELMINA VRETHMAN, född d. 17 okt. 1814, död d. 30 nov. 1867.

Efter enskild undervisning och därpå studier vid Jakobs och Adolf Fredriks i Stockholm lägre elementarläroverk antogs L. d. 14 maj 1867 som elev å apoteket Gripen i Stockholm och aflade farmacie studiosi-examen d. 6 mars 1872. Han tjänstgjorde sedan å apoteken Gripen i Stockholm 1867—75, Askersund 1875—77, Valdemarsvik 1877—82 och såsom föreståndare för medikamentsförrådet i Åsele åren 1882—92. Tjänstgjorde vidare å apoteken Gripen, Leoparden och Hvita Björnen i Stockholm

åren 1893—95 och inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, där han d. 22 maj 1897 aflade apotekar-examen. Han var därefter föreståndare för apoteket i Vingåker från d. 20 juni till d. 1 aug. 1897 och tjänstgjorde sedan å apoteket Hvita Björnen i Stockholm från d. 1 sept. 1897 till d. 15 maj 1901.

Erhöll d. 31 dec. 1900 personligt privilegium å apoteket i Bjuf, som för hans räkning afsynades d. 13 och 14 nov. 1901.

L. har i Farmaceutisk tidskrift 1886 publicerat en uppsats »Om militära farmaceutiska förhållanden i Frankrike».

Gift d. 28 nov. 1895 med SOFIA PETRONELLA RENMARK, född d. 1 juni 1850, dotter till folkskolläraren PER ERIK RENMARK och MARGARETHA JOHANNA PERSDOTTER.

Apoteket i Kävlinge.

1903.

I början af år 1903 ingick Kävlinge municipalsamhälle till K. Maj:t med anhållan om att ett apotek måtte få inrättas därstädes. Till stöd för ansökningen anfördes, att traktens invånareantal betydligt ökats under de senaste åren, sedan icke blott i Kävlinge utan äfven i närmast belägna socknar flera industriella anläggningar kommit till stånd, att flera järnvägs-linjer sammanträffade i Kävlinge och utsikter förefunnes att ytterligare två sådana skulle komma att utgå därifrån, samt att inom Kävlinge municipalsamhälle sedan flera år extra prov-läkare och veterinär voro bosatta, hvarjämte protokoll från Kävlinges och 13 andra kommuners stämmor vitsordade be-hofvet af ett apotek, och att Kävlinge och 9 andra kommuner åtagit sig att under 5 år lämna ett årligt hyresbidrag af till-sammans 200 kr. åt en blifvande apoteksinnehafvare.

Sedan utlåtande inkommit från K. bhde och 1:ste provinsial-läkaren i Malmöhus län samt innehafvarne af apoteken i Lund, Landskrona och Eslöf lämnats tillfälle att yttra sig, en rätt som de likväl ej begagnade sig af, medgaf K. Maj:t genom bref d. 15 maj 1903 att ett nytt, själfständigt apotek med personligt pri- vilegium skulle få inrättas i Kävlinge municipalsamhälle under villkor, att vederbörande kommuner under 5 år, räknadt från d. 1 jan 1903, lämnade ett hyresbidrag af 200 kr. årligen.

Privilegiet tilldelades d. 30 okt. 1903 examinerade apotekaren J. H. N. Fröberg, som i juli 1904 öppnade apoteket för all-mänheten, sedan detsamma blifvit vederbörligen afsynadt.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensio- nering erlægga en årlig afgift af 500 kronor.

FRÖBERG, JOHAN HENRIK NATANAËL. Född d. 2 nov. 1851 i Vänersborg.

Föräldrar: Målarmästaren JOHAN FRÖBERG och SOFIA LINDBERG.

F. genomgick 6 klasser i Vänersborgs läroverk och antogs d. 31 dec. 1869 till elev å apoteket Vakteln i Halmstad samt aflade farmacie studiosi-examen d. 23 maj 1874 och apotekar-examen d. 29 jan. 1881. Han tjänstgjorde därefter på samma apotek till d. 1 aug. 1878, aflade apotekarexamen d. 29 jan. 1881 och tjänstgjorde åter å apoteket i Halmstad tills han d. 30 okt. 1903 erhöll privilegiet på det nya apoteket i Kävlunge.

F. var en god kamrat i detta ords vackraste betydelse och efterlämnar minnet af en sällsynt blid och vänsäll personlighet.

Död d. 10 april 1911 i Kävlunge.

Gift d. 11 aug. 1897 med ELISABETH CHARLOTTA VILHELMINA VON SYDOW, född d. 22 juni 1865, dotter till apotekaren i Halmstad CARL FREDRIK VON SYDOW och VILHELMINA ÅBJÖRNSSON. Äktenskapet var barnlöst.

EDSTRÖM, ANTON TYCHO. Född d. 29 mars 1859 i Stockholm.

Föräldrar: Possessionaten CARL ANTON EDSTRÖM, född d. 30 nov. 1826, död d. 21 jan. 1914, och JOHANNA HOFFSTEDT, född d. 10 april 1830, död d. 23 okt. 1872.

E. genomgick femklassiga läroverket i Norrtälje åren 1870—75, fortsatte studierna vid handelsinstitut i Stockholm och antogs som elev å apoteket i Sala d. 12 april 1876 samt aflade farmacie studiosi-examen d. 3 juni 1879. Han var sedan anställd å samma apotek till d. 18 aug. 1880 och tjänstgjorde därefter å apoteken Ugglan och Nordstjärnan i Stockholm, Östgöta Lejon i Norrköping, apoteken i Skara och Nederkalix samt å apotek i Finland under 3 års tid. Aflade apotekarexamen d. 20 maj 1908 och tjänstgjorde därefter å apoteket Kronan i Linköping samt erhöll d. 24 nov. 1911 privilegium å apoteket i Kävlunge.

Gift d. 28 nov. 1908 med BERNHARDINA AUGUSTA CARLSÉN, född d. 4 nov. 1877, dotter till grosshandlaren i Kristiania CARL AXEL CARLSÉN och AUGUSTA ULRIKA LUNDBERG.

Apoteket i Vällinge.

1905.

I skrivelse d. 21 dec. 1904 anhöll Vällinge kommun hos K. Maj:t att ett apotek måtte få inrättas därstädes. Till stöd för ansökningen anfördes, att Vällinge, som var beläget på ett afstånd af $1\frac{1}{2}$ mil från hvardera städerna Malmö och Trälleborg, utgjorde en medelpunkt för den omgifvande tätt befolkade landsbygden samt var sedan 15 år station för en extra provinsialläkare och en distriktsveterinär. Fjorton socknar samt Skanör och Falsterbo, ägande tillhopa en folkmängd af omkring 12,000 personer, hade uttalat sig om önskvärdheten af inrättande af ett apotek i Vällinge, och 11 af dessa socknar hade förbundit sig att till blifvande innehafvaren af det ifrågasatta apoteket under de fem första åren erlægga ett årligt hyresbidrag af 295 kronor.

Sedan Medicinalstyrelsen d. 18 aug. 1905 inkommit med eget och infordradt yttrande i ärendet från 1:e prov.-läkaren i Malmöhus län, K. bhde i samma län samt yttrande af styrelsen för apotekarkårens lifränte- och pensionskassa, biföll K. Maj:t i bref d. 15 sept. 1905, att ett nytt själfständigt apotek med personligt privilegium skulle få inrättas i Vällinge.

Privilegiet tilldelades d. 30 mars 1906 examinerade apotekaren B. H. Enebuske, och apoteket öppnades efter skedd afsyning för allmänheten d. 22 febr. 1907 samt är beläget i en byggnad söder om landsvägen till Östra Grevie, omkring 5 minuters väg från järnvägsstationen.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 500 kronor.

ENEBUSKE, BROR HERMAN. Född d. 12 juli 1861 i Ystad.

Föräldrar: Hamn- och fyrmästaren CARL OSKAR ENEBUSKE, född d. 4 april 1818, död d. 29 maj 1880, och JUDITH BERGSTRÖM, född d. 11 nov. 1821, död d. 9 maj 1905.

Efter att hafva genomgått Ystads lägre elementarläroverk och idkat ett års studier vid Lunds katedralskola antogs E. som elev å apoteket i Ystad d. 13 juni 1878 och aflade farmacie studiosi-examen d. 24 jan. 1882. Tjänstgjorde å apoteken i Ystad från d. 1 febr. 1882 till d. 17 sept. 1882, Skurup från d. 18 sept. till d. 15 aug. 1883 och Hjorten i Lund från d. 5 okt. 1883 till d. 30 juni 1884, inskrefs vid farmaceutiska institutet höstterminen 1884 och aflade apotekarexamen d. 21 maj 1886. Tjänstgjorde därefter å Ramlösa brunnsapotek från d. 1 juni 1886 till d. 31 aug. 1886, Hjorten i Lund från d. 7 sept. 1886 till d. 31 maj 1887, Eslöv från d. 1 juni 1887 till d. 30 juni 1887, Svanen i Lund från d. 5 juli 1887 till d. 31 okt. 1891, Lejonet i Landskrona från d. 1 jan. 1892 till d. 15 maj 1898, Fläkta Örnen i Malmö från d. 16 maj 1898 till d. 30 sept. 1899, Lejonet i Malmö från d. 1 okt. 1899 till d. 31 mars 1901 och Fläkta Örnen i Malmö från d. 1 april 1901 till d. 15 okt. 1903. Under tiden d. 15 okt. 1903—31 dec. 1905 var E. reseombud för apoteket Enhörningens i Göteborg drogaffär och tjänstgjorde å apoteket i Ronneby under tiden d. 1 mars 1906—15 maj 1906. Erhöll d. 30 mars 1906 privilegium å apoteket i Vällinge och förestod samma sommar apoteket i Särö.

E. afsade sig privilegiet å apoteket i Vällinge i sept. 1909. Tjänstgjorde härefter å apoteken Kronan i Kristianstad från d. 26 jan. 1909 till d. 31 juli 1909, Sölvesborg från d. 1 aug. 1909 till d. 31 jan. 1910, Sälen i Stockholm från d. 1 febr. till d. 11 maj 1914, Kinna från d. 12 maj 1914 till d. 31 aug. 1915, Falkenberg från d. 1 sept. 1915 till d. 30 nov. 1920 och tjänstgör sedan d. 1 dec. 1920 å apoteket Kronan i Eskilstuna.

Gift d. 21 maj 1892 med ANNA SOFIA ÅMAN, född d. 7 juli 1866, dotter till v. pastorn NILS AUGUST ÅMAN i Söfde, Malmöhus län, och LAURA GUSTAVA RISBERG.

Barn: CARL GUSTAF, född d. 3 april 1893, död d. 5 febr. 1899.

BERLIN, ERIK PER. Innehade apoteket i Vällinge åren 1909—17. (Se under apoteket i Åmål, sid. .)

ASPEGREN, GUSTAF GOTTFRID. Född d. 12 juli 1870 i Malmö.

Föräldrar: Handlanden ELIS EDVARD ASPEGREN, född 24 sept. 1837, och JOHANNA GUSTAVA HEDENSKOG, född d. 13 mars 1843.

A. genomgick 7 klasser af Malmö högre allmänna läroverk och antogs 1886 till elev å apoteket i Klippan, Kristianstads län, samt aflade farmacie studiosi-examen d. 17 sept. 1890. Tjänstgjorde därefter å förutnämnda apotek till aug. 1893, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Aflade apotekar-examen d. 16 maj 1895 och tjänstgjorde sedan någon tid å apoteket i Visby, men anställdes samma år i okt. såsom förste man å apoteket Fläkta Örn i Malmö, hvilken befattning han innehade till d. 12 okt. 1917, då han erhöll privilegium å apoteket i Vällinge. Under sin tjänstgöring i Malmö var A. därjämte examinator i kemi i tandläkarekandidatexamen för elever hos tandläkare i Malmö samt var af Malmö stadsfullmäktige förordnad såsom sakkunnig vid tullbehandling af kemiska produkter vid Malmö tullkammare.

Är medlem af municipalnämnden samt kommunalfullmäktige i Vällinge.

Apoteket i Teckomatorp.

1912.

Redan 1908 gjorde extra provinsialläkaren i Teckomatorps distrikt jämte flera andra, framställning om inrättandet af apotek där. Framställningen vann dock ej K. Maj:ts bifall, men frågan kom i början af år 1912 i ett annat läge, då Medicinalstyrelsen i skrifvelse till K. Maj:t tillstyrker anläggandet af ett själfständigt apotek i Teckomatorp, därvid framhållande att det genom 1911 års riksdagsbeslut rörande provinsialläkardistriktsregleringen i riket torde få anses afgjort, att Teckomatorp skall i en nära framtid blifva station för en ordinarie provinsialläkare samt att styrelsen i sitt d. 19 juli 1909 i samma ärende afgifna utlåtande framhållit att skäl måhända funnes för antagandet att en apoteksinrättning i Teckomatorp skulle kunna gifva sin innehafvare ekonomisk bärgning, hvilket antagande genom nu åvägabragt utredning vore stegradt till full visshet.

Privilegiet å det nya apoteket tilldelades examinerade apotekaren E. V. T. Poignant genom K. brefvet d. 12 aug. 1912.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 1,000 kronor.

POIGNANT, ERNST VILHELM THEODOR. Innehade apoteket i Teckomatorp åren 1912—20. (Se under apoteket Lejonet i Stockholm. Tillägg, sid. L.)

ALKMAN, OLOF EFRAIM. Född d. 17 aug. 1872 i Gällersta, Örebro län.

Föräldrar: landtbrukaren därstädes PER OLOF LARSSON, född d. 1 april 1841, och JOHANNA SVENSSON, född d. 18 mars 1843, död d. 19 april 1915.

A. genomgick öfre sjätte klassen af Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro och antogs d. 2 febr. 1891 till elev å apoteket Hjorten i Örebro. Aflade d. 18 maj 1894 farmacie studiosi-examen och tjänstgjorde sedan å nämnda apotek t. o. m. d. 3 sept 1895 samt å apoteket Bävern i Härnösand från d. 4 sept. 1895 till d. 10 sept. 1897. Aflade apotekarexamen d. 16 maj 1899 och förestod 1898 under juni och juli medikamentsförrådet vid Porla brunn samt under aug. s. å. apoteket i Nora. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Smedjebacken från d. 1 juni till d. 15 sept. 1899, Fläkta Örnen i Malmö från d. 20 sept. 1899 till d. 30 sept. 1906 och i Eslöf — tidvis där såsom föreståndare — från d. 1 okt. 1906 till d. 30 sept. 1920. Han erhöi d. 25 sept. 1920 privilegium å apoteket i Teckomatorp.

A. genomgick hösten 1910 en kurs i bakteriologisk teknik å prof. Salomonsens laboratorium vid Köpenhamns universitet och har företagit flera utländska studieresor.

A. har innehaft åtskilliga förtroendeuppdrag inom kåren. Sålunda var han ordförande inom Sydsvenska kretsen af Sveriges farmaceutförbund åren 1907—13, ledamot af Centralstyrelsen för Sveriges farmaceutförbund åren 1904—10, ordförande i fullmäktige för Sveriges farmaceutförbund 1910—1920, ledamot af fullmäktige för apotekarkårens ålderstilläggs-kassa åren 1917—20, suppleant i 1908 års- och ledamot af 1915 års lönerogleringskommitté samt ledamot af 1919 års dyrtidstilläggs- och aftalskommitté. Han är fullmäktig i apotekarkårens lifränte- och pensionskassa sedan 1909, vice ordförande och revisor i samma kassa sedan 1918 och suppleant i styrelsen för Skånska kretsen af Sveriges apotekarförbund sedan 1921. Han har därjämte varit en synnerligen anlitad medlem i en mångfald viktiga och arbetsamma kommittéer.

I Eslöfs kommunala lif tog A. under sin vistelse där liflig del. Han var stadsfullmäktig åren 1911—20, tillhörde dess beredningsutskott sedan 1912 och var de senaste åren dess vice ordförande. Han var äfven vice ordförande i hälsovårdsnämnden åren 1916—20, stadsrevisor 1912—20, pensionsstyrelsens ombud 1913—20, ledamot af lifsmedelskommissionen 1914 och ordförande i lifsmedelsnämnden 1916.

Utom i allmänna pressen publicerade artiklar har A. i fackpressen författat åtskilliga uppsatser i farmaceutiska frågor liksom referat öfver flera ämnen.

Gift d. 14 april 1906 med ELSA ANNA MARIA AHLSTRÖM, född d. 18 nov. 1878, dotter till civilingenjören trafikchefen OTTO THEODOR AHLSTRÖM och CLARA ELISABETH GUINCHARD.

Barn: Adoptivdotter: INGA LINNÉA, född d. 2 sept. 1916.

Apoteket i Höör.

1913.

På kommunalstämma med Höörs kommun d. 23 sept. 1904 fattades beslut om att uppdraga åt hälsovårdsnämnden i Höörs municipalsamhälle att, efter kringliggande kommuners hörande, ingå till K. Maj:t med underdånig ansökan om inrättande af ett apotek inom municipalsamhället. Kommunalstämman anslog för en tid af fem år från den dag apoteket komme att öppnas, ett hyresbidrag af 300 kronor per år.

Sedan ortsmyndigheterna och Medicinalstyrelsen äfvensom innehafvarna af apoteken i Hörby, Eslöv och Hässleholm afstyrkt bifall till ansökan, blef densamma genom resolution d. 17 nov. 1905 af K. Maj:t afslagen. Frågan kom ånyo upp då det på kommunalstämma d. 12 dec. s. å. fattades beslut om att uppdraga åt municipalsamhällets hälsovårdsnämnd att, efter verkställd utredning, ingå till konungen med ansökan om inrättande af ett själfständigt apotek i Höör jämte erbjudande af samma hyresbidrag som förra gången.

Ansökan emottogs denna gång något välvilligare af vederbörande myndigheter, af hvilka förste provinsialläkaren i länet dock med någon tvekan tillstyrkte nyanläggningen. K. Maj:ts beslut af d. 30 okt. 1908 gick emellertid i motsatt riktning och resolverade, att kommunens ansökan icke för närvarande skulle föranleda till vidare åtgärd.

För tredje gången upptogs apoteksfrågan till behandling å kommunalstämma d. 26 okt. 1912, då det åter uppdrogs åt hälsovårdsnämnden att verkställa utredning och ingå till K. Maj:t med underdånig ansökan om inrättande af ett själfständigt apotek i Höör. Äfven nu fattades beslut om årligt hyresbidrag under fem år, med 300 kronor per år. Förutsättningarna för en för orten lycklig lösning af apoteksfrågan voro nu betydligt gynnsammare. På grund af landstingets beslut skulle ett nytt veterinärdistrikt inrättas med station i Höör,

hvarjämte uppförandet af det föreslagna stora tuberkulossanatoriet vid Orup, några kilometer från Höör, var beslutadt. Samtliga hörda myndigheter tillstyrkte också nu bifall till framställningen, och K. brevet d. 31 dec. 1913 föreskref sedermera, att ett själfständigt apotek med personligt privilegium skulle inrättas i Höörs municipalsamhälle under villkor, att det af kommunen utfästa hyresbidraget af 300 kr. om året under de fem första åren efter apotekets inrättande skulle utgå till innehafvaren af apoteket.

Privilegiet tilldelades examinerade apotekaren A. G. D. Weström genom K. brevet d. 29 maj 1914 och apoteket öppnades för allmänheten d. 2 febr. 1915, sedan detsamma blifvit vederbörligen afsynadt.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlägga en årlig afgift af 600 kronor.

WESTRÖM, AXEL GUSTAF DANIEL. Född d. 21 juni 1869 i Visby.

Föräldrar: Läroverksadjunkten CARL AUGUST WESTRÖM, född d. 28 aug. 1820, död d. 23 okt. 1882, och ROSALIE SOFIA MATHILDA STURTZENBECKER, född d. 5 febr. 1840, död d. 6 nov. 1916.

Efter studier vid Visby högre allmänna läroverk antogs W. till elev å apoteket Kronan i Jönköping och aflade farmacie studiosi-examen d. 25 jan. 1889. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Svenljunga från d. 1 febr. 1889 till d. 10 sept. 1890 och å apoteket Kronan i Kristianstad från d. 15 sept. 1890 till d. 15 sept. 1891 samt inskrefs vid farmaceutiska institutet höstterminen 1891, där han d. 19 maj 1893 aflade apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter å apoteken i Sölvesborg från d. 30 maj till d. 2 sept. 1892, Enhörningen i Stockholm från d. 17 juni till d. 1 juli 1893 och apoteket i Arboga från d. 15 juli till d. 15 sept. s. å. W. var sedan anställd å apoteken Kronan i Norrköping från d. 16 sept. 1893 till d. 27 dec. 1894, Malmköping från d. 28 dec. 1894 till d. 31 maj 1895, Kronan i Malmö från d. 1 juni 1895 till d. 31 mars 1897, Lejonet i Malmö från d. 1 april till d. 15 okt. 1901, Svanen i Lund från d. 16 okt. 1901 till d. 31 dec. 1907 och å apoteket

Kronan i Uppsala från d. 1 jan. 1908 till d. 31 aug. 1914. Erhöll d. 29 maj 1914 privilegium å nyinrättade apoteket i Höör. Vid innehafvarens af apoteket Kronan i Uppsala frånfälle förestod han apoteket under vakanstiden d. 20 jan. 1911—29 nov. 1912 och utsågs af sterbhusets fordringsägare till administrator. I apotekarkårens lifränte- och pensionskassa har han varit revisor åren 1903—21, fullmäktigsuppleant åren 1906—09 och är sedan år 1909 fullmäktig.

Inom Sveriges farmaceutförbund var han ordförande i Sydsvenska kretsen åren 1906—09, vice ordförande i Uppsalakretsen 1910—13, ledamot i Centralstyrelsen 1903—06 samt 1910—11, vice ordförande i Centralstyrelsen 1910—13, ledamot i apotekarsocietetens lönekommité 1907, och i dess direktion sedan 1922. Är styrelsesuppleant i sydsvenska kretsen af Sveriges apotekarförbund.

Af kommunala förtroendeuppdrag, som tilldelats Weström under hans verksamhet i Höör må nämnas ordförande och verkställande ledamot i lifsmedelsnämnden, ordförande och kassör i styrelsen för kommunala mellanskolan, ordförande i municipalstämman, ledamot af kommunalfullmäktige, ledamot af municipalfullmäktige, vice ordförande i styrelsen för föreläsningsföreningen, ledamot i styrelsen för elektricitetsverket och inventeringsman i Systemaktiebolaget. Vidare är W. hufvudman och revisor i sparbanken och ledamot i styrelsen för Aktiebolaget Sydsvenska bankens afdelningskontor i Höör.

Synnerligen intresserad för kårens angelägenheter har W. i facktidskrifterna publicerat åtskilliga uppsatser.

Gift d. 21 maj 1904 med OLGA ANNA BENEDIKTA HULTBERG, född d. 24 okt. 1875, dotter till kronolänsmannen CHRISTIAN OTTO HULTBERG och BETTY ROSQUIST.

Barn: ASTRID BETTY MATHILDA, född d. 6 okt. 1905, död d. 16 febr. 1911; — RAGNAR OTTO AUGUST, född d. 18 okt. 1907; — ERIK GUSTAF, född d. 24 sept. 1908; — KARL AXEL, född d. 11 juli 1910; — ANDERS IVAR HENNING, född d. 19 juni 1912; — SIGRID ANNA MARTHA HELENA, född d. 9 nov. 1914.

Apoteket i Arlöv.

1920.

I det betänkande, som af kommittén för apoteksväsendets ordnande d. 21 nov. 1919 insändes till K. Maj:t heter det: »För Arlövs municipalsamhälle, där invånarantalet utgör 3,612 personer, har dess nämnd anmärkt, att samhället vore i stort behof af apotek, och däri har kommunalnämnden i Burlövs socken instämt. Provinsialläkaren i Malmö distrikt har uttalat att ehuru Arlöv hade mycket goda förbindelser med Malmö, ett apotek därstädes dock kunde anses väl motiveradt enär Arlöv vore ett stort industrisamhälle. Arlöv ligger visserligen allenast 5 km. från Malmö, och har täta järnvägsförbindelser, men då municipalsamhället numera erhållit läkare på platsen och således skulle kunna bekvämt ordna hälsovården för såväl samhället som Burlövs socken, därest jämväl apotek erhöles, tillstyrker kommittén anläggning af apotek i Arlöv.»

I anledning häraf infortrade Medicinalstyrelsen d. 20 mars 1920 yttrande från såväl förste provinsialläkaren som länsstyrelsen i Malmöhus län, af hvilka förste provinsialläkaren i skrifvelse d. 12 april 1920 anförde att i Arlöv såväl Svenska sockerfabriksaktiebolaget hade en stor fabrik som att en stor järnvägsverkstad var förlagd hit samt att dessutom ett antal andra större eller mindre fabriker funnes här. Läkare hade varit bosatt på platsen sedan 1912 och sedan 1915 funnes municipalläkartjänst inrättad. Endast 5 km. norr om Arlöv vore också Lomma, ett stort fabriksamhälle, beläget. Burlövs socken hade vid 1919 års början 5,134 innevånare och Arlövs sockerbruk hade under senaste bokslutsår förbrukat apoteksvaror för ett belopp af omkr. 14,000 kronor.

På grund af det anförda tillstyrkte förste provinsialläkaren anläggandet af ett själfständigt apotek i Arlöv och häri instämde äfven länsstyrelsen.

Medicinalstyrelsen framhöll sedan i skrivelse d. 22 april 1920 till K. Maj:t hurusom den förebragta utredningen visat att ett apotek i Arlöv skulle komma att gifva sin innehafvare skälig bärgning och föreslog, då ett sådant icke skulle komma att inverka menligt på omsättningen å Malmöapoteken, men väl vara till uppenbar fördel för traktens befolkning, att ett själfständigt apotek med personligt privilegium måtte så snart ske kan inrättas i Arlövs municipalsamhälle. Detta blef äfven d. 28 maj 1920 K. Maj:ts beslut.

Privilegiet tilldelades examinerade apotekaren H. G. Ahlberg genom K. brefvet d. 11 okt. 1920. På grund af svårigheter med afseende å anskaffandet af apotekslokaler kunde apoteket öppnas för allmänheten först omkring ett år härefter, sedan det d. 24, 25 och 26 nov. 1921 blifvit vederbörligen af-synadt.

Apoteket har att till fonden för apoteksinnehafvares pensionering erlægga en årlig afgift af 300 kronor.

AHLBERG, HERMAN GOTTFRID. Född d. 3 april 1868 i Kristianstad.

Föräldrar: Fabrikören JOHAN ANDERS AHLBERG, född d. 9 juni 1824, död d. 20 sept. 1888, och AUGUSTA GÖTHILDA HALLENGREN, född d. 17 febr. 1832, död d. 2 mars 1899.

Efter slutade skolstudier i Kristianstad blef A. d. 10 sept. 1884 elev å apoteket Gripen i Nyköping, aflade farmacie studiosi-examen d. 19 sept. 1887 och apotekarexamen d. 21 jan. 1892. Tjänstgjorde därefter å apoteken Gripen i Nyköping och Kronan i Stockholm till d. 30 nov. 1896 samt arrenderade från d. 1 dec. 1896—15 juli 1907 apoteket Storcken i Malmö, hvilket apotek 1901 af A. flyttades till en af honom nyuppförd byggnad. Arrenderade därefter från d. 1 okt. 1907—1 jan. 1921 apoteket Fläkta Örnen i Malmö, hvilket apotek 1919 äfven flyttades och moderniserades af honom.

Han erhöll d. 11 okt. 1920 privilegiet å det nya apoteket i Arlöv.

Vid sidan af sin verksamhet som apotekare drifver A. äfven affärsverksamhet såsom ägare och ledare af A.-B. Fläkta Örns parfumeri sedan 1911 samt såsom ledare sedan 1921 af A.-B. Ferrosan, båda bolagen med säte i Malmö.

Gift i Köpenhamn d. 12 juli 1904 med MAREN LOUISE (LISA) KIRSTINE LYNGE-NIELSEN, född d. 3 jan. 1874, dotter till musikern JENS PETER LYNGE, och ANE KIRSTINE PETERSEN.

Barn: LISA BODIL MARGARETHA, född d. 23 maj, 1909, död d. 31 maj s. å.; — KARIN ASTRID GÖTILDA, född d. 15 mars 1907; — SVEN JOHAN HERMAN VOLDEMAR, född d. 28 nov. 1908; — LARS EINAR HERMAN FRITIOF, född d. 8 sept. 1913.

Apoteket i Löberöd.

1922.

På grund af ett å ordinarie municipalstämma i Löberöds municipalsamhälle d. 29 mars 1921 fattadt beslut, ingaf därvarande municipalnämnd till Medicinalstyrelsen en till K. Maj:t ställd, d. 16 april 1921 dagtecknad skrifvelse, hvori hemställdes, att K. Maj:t täcktes föranstalta om inrättandet af ett själfständigt apotek eller eventuellt ett medikamentsförråd i samhället.

I ett i nämnda skrifvelse bifogadt utdrag af protokoll, fördt vid ofvannämnda municipalstämma, framhålles, att behovet af ett apotek inom samhället är mycket stort och att ett därvarande apoteks årsomsättning skulle enligt gjord beräkning komma att uppgå till omkring 40,000 kronor. Apotekslokaler skulle utan någon större svårighet kunna anskaffas.

Sedan Medicinalstyrelsen genom befullmäktigadt ombud gjort undersökningar på platsen och efter inhämtadt yttrande från förste provinsialläkaren samt, sedan Högseröds kommun genom beslut d. 14 dec. 1921 åtagit sig att då årsomsättningen vid apoteket understege 25,000 kronor tillhandahålla apoteksinnehafvaren hyresfria apotekslokaler samt bostad för honom och hans familj samt då omsättningen öfverstege 25,000, men ej uppginge till 35,000 kronor hyresfria apotekslokaler, hemställde styrelsen hos K. Maj:t om inrättande af ett själfständigt apotek i Löberöd, hvilket i enlighet med K. brefvet d. 24 febr. 1922 äfven blef K. Maj:ts beslut.

Genom K. brefvet d. 2 juni 1922 tilldelades legitimerade apotekaren M. G. F. Wendt privilegium å apoteket. Det inrättades af honom å en tomt, skänkt af ägaren till Ölycke gård, och belägen utmed den stora, österifrån inkommande infartsvägen. Apoteket öppnades för allmänheten efter vederbörlig afsyning d. . . . 1923.

Apoteket har ännu ej kunnat åsättas någon afgift till fonden för apoteksinnehafvares pensionering.

WENDT, MAGNUS GUSTAF FOLKE. Född d. 18 juli 1876 i Stehags socken, Malmöhus län.

Föräldrar: Konditorn MARTIN ANDERSSON, född d. 15 nov. 1848, död d. 30 juni 1906, och ANNA LEONILDA WENDT, född d. 13 aug. 1854, död d. 23 febr. 1908.

Efter skolstudier vid Malmö elementarläroverk åren 1886—94 antogs W. d. 6 mars sistnämnda år till elev å apoteket Lejonet i Malmö samt aflade farmacie studiosi-examen d. 13 sept. 1897. Han tjänstgjorde därefter å apoteket i Simrishamn till höstterminen 1901, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Han aflade apotekarexamen d. 19 maj 1903 och var sedermera anställd å apoteket Kronan i Malmö 1903—09, och på apoteket Gripen i Malmö 1909—19. W. blef år 1919 föreståndare för sistnämnda apotek och innehade denna befattning, tills han d. 2 juni 1922 erhöll personligt privilegium på nyinrättade apoteket i Löberöd.

Gift d. 31 aug. 1905 med ELLEN KAROLINA WAHLBOM, född d. 20 nov. 1880, dotter till bagarmästaren JOHAN MAGNUS WAHLBOM, född d. 29 aug. 1841, död d. 9 febr. 1901, och HILDA KAROLINA KARSTORP, född d. 4 juli 1844, död d. 18 nov. 1922.