

Kristianstads län.

Kristianstad.

Apoteket Svanen.

1624.

Sitt första apotek fick staden 1624, och dess förste innehafvare hette Christian Carlsen, hvars privilegiebref är dateradt Köpenhamn i aug. 1624. Privilegiet var personligt och skulle gälla i 6 år, men öfverflyttades genom K. brefvet af d. 7 aug. 1629 på Peder Carlsen. Icke heller Peder Carlsen var länge i besittning af apoteket. Genom K. brefvet af d. 6 febr. 1637 öfvergick det till Jörgen Kniphoff, förmodligen en inflyttad tysk. Två år senare är denne emellertid död, och apotekare blir då, d. 4 april 1639, Christoffer Krudup, som var från »Erfort uti Westfalen». Hans apotekaretid i Kristianstad blef icke längre än företrädarens, ty d. 20 okt. 1641 öfvergick apoteket till Paul Klug, också härstammande från Tyskland. Därefter synes ingen förändring hafva inträffat under den danska tiden. Då apoteket efter Klugs död i slutet af 1660-talet vansköttes, fann sig landshöfding Dureel, förnämligast af hänsyn till garnisonen, föranlåten att inskrida, och han »införskref med stort besvär en främmande apotekare». I okt. 1673 skref Dureel, att denne hade »apoteket inrättat och med åtskilliga sköna och kostliga species detsamma förstärkt, varandes nu sinnad ånyo resa ut och en del flera saker till dess fullkommeliga fournerande inhämta, så att detta apotek skall bli så väl försedt som något annat i landet». Halfannat decennium därefter klagades dock ånyo öfver apotekarens »försummelse, opasslighet och obekvämlighet apoteket förestå». Apotekare var då antagligen Severin Lund. Efter honom synes Jacob von Doren hafva innehaft apoteket.

Apoteket var först beläget i stadens norra del vid Östra storgatan. År 1846 flyttades det till n:o 33 och 36 Västra storgatan, och erhöll där tidsenlig inredning i lämpliga lokaler. Apoteket kvarblef här till 1918, då det af apotekare Georg Horner på grund af K. Maj:ts tillstånd d. 1 mars s. å. flyttades till fastigheten n:o 41 i hörnet af Nya boulevardgatan och Stortorget. Apoteket afsynades i sina nya lokaler d. 8 aug. s. å.

Privilegiet är af amorteringsfonden inlöst med 125,000 kronor.

VON DOHREN, JACOB. Född d. ... i Mühlhausen, Preussen.

Föräldrar:

Död d. ... 1693.

Gift d. ... med LUCIA ... , född d. ... , begrafd d. 29 dec. 1723, gift 2) d. ... 1696 med apotekaren JOHAN SAMUEL RACHEL, född d. ... , död d. ... 1710.

Barn: JOHAN LORENTZ, döpt d. 27 okt. 1689, begrafd d. 3 juli 1731. Kyrkoherde i Finja; — RUTGER, född d. ... 1689, död d. ... 1754. Handlande; — NICOLAUS, född d. ... 1690, död d. ... 175 ... Apotekare i Hälsingborg.

RACHEL, JOHAN SAMUEL. Född d. ... i Tyskland.

Föräldrar:

R. erhöll privilegium å apoteket Svanen i Kristianstad d. 8 jan. 1697. Rådman 1707—1710.

Död d. ... 1710, begrafd d. 15 april.

Gift d. ... 1696 med LUCIA VON DOHREN, född d. ... , begrafd d. 29 dec. 1723, gift 1) d. ... med apotekaren JACOB VON DOHREN, född d. ... , död d. ... 1693.

Barn: MARGARETA CHRISTINA, döpt d. 31 okt. 1697, död d. 21 aug. 1760, gift d. ... med apotekaren JOHAN CHRISTIAN GRAPENGIESER, född d. ... 1683, död d. 13 juli 1763; — JAN SAMUEL, född d. 8 dec. 1699, död d. ... ; — MAURITZ, född d. 9 okt. 1701, död d. 11 febr. 1758. Apotekare i Linköping; — JACOB CASPER, född d. 29 okt. 1705, död d. ...

GRAPENGIESER, JOHAN CHRISTIAN. Född d. . . . 1683 i Tyskland.

Föräldrar:

G. förestod under 5 år apoteket Svanen i Kristianstad efter företrädarens död, och undfick privilegium å apoteket d. 24 okt. 1720. År 1751 sålde han apoteket till sin måg, apotekaren J. H. Hardtman.

Död d. 13 juli 1763.

Gift d. . . . med MARGARETA CHRISTINA RACHEL, döpt d. 31 okt. 1697, död d. 21 aug. 1760, dotter till apotekaren JOHAN SAMUEL RACHEL och LUCIA VON DOHREN.

Barn: En son, född d. . . ., begrafd d. 7 okt. 1722; — En son ISAC, född d. . . ., begrafd d. 4 jan. 1723; — MARIA ELISABETH, född d. . . ., begrafd d. 26 febr. 1745, gift med handlanden HANS PETTER WITTE, född d. . . ., begrafd d. 8 okt. 1745; — CHRISTINA, född d. 3 febr. 1726, död d. 21 okt. 1751, gift d. 18 jan. 1751 med apotekaren JOHAN HINRICH HARDTMAN, född d. . . . 1725, död d. 26 april 1785.

HARDTMAN, JOHAN HINRICH. Född d. . . . 1725 i Magdeburg.

Efter skolstudier i Braunschweig erhöill H. undervisning i apotekaryrket hos sin morbroder, apotekaren Christian Neblung i Altona. Var sedan anställd å apotek i Roeskilde och Flensborg samt kom därpå till Sverige. Konditionerade här först hos apotekare Grapengieser i Kristianstad och därefter å apoteket i Karlshamn till d. 5 febr. 1751, då H. efter uppgjordt köp af apoteket i Kristianstad, med K. colleg. medici tillåtelse, examinerades till apotekare i Lund af professor Rosén och dåv. provinsialläkaren Retzius. Han innehade sedan apoteket till sin död.

Död d. 26 april 1785.

Gift 1) d. 18 jan. 1751 med CHRISTINA GRAPENGIESER, född d. 3 febr. 1726, död d. 21 okt. 1751, dotter till apotekaren JOHAN CHRISTIAN GRAPENGIESER och MARGARETA CHRISTINA RACHEL.

2) med LUCIA CATHARINA HILDEBRAND, född d. 7 okt. 1732, död d. 1 dec. 1757, dotter till — —.

Barn: JOHAN GEORG, född d. 5 maj 1756, död d. 7 febr. 1825. Med. dr., assessor i K. colleg. medicum. Regements-

läkare vid K. Svea lifgarde; — DOROTHEA CATHARINA, född d. . . ., död d. 2 dec. 1783, gift d. . . . med fortifikationskas-sören i Kristianstad NOACH NORDGREN, född d. . . . 1741, död d. 2 april 1798; — JOHANNA ELISABETH, född d. 17 sept. 1753, död d. . . ., gift d. . . . med kaptenen vid K. fortifikationen PETER ANDERS KLINT, född d. 26 juni 1764, död d. 10 nov. 1790; — CHRISTINA, född d. . . . 1756, död d. . . . 1839, gift d. 3 juli 1786 med kyrkoherden i Sjörup, magister LARS HELLMAN, född d. 5 febr. 1754, död d. 4 sept. 1821.

3) d. 6 aug. 1758 med ANNA CHRISTINA NORNGREN, född d. . . ., död d. 30 maj 1785, dotter till rådmannen ANDERS NORNGREN och INGRID BRANDT.

Barn: CHRISTIAN FREDRIK, född d. 18 juli 1759, död d. . . . 1800. Farmacie studiosus.

CRONIUS, PETER. Född d. 2 sept. 1775 i Kristianstad.

Föräldrar: Handlanden LARS CRONIUS, född d. . . . 1744, död d. 2 mars 1821, och ANNA CHRISTINA MUNK, född d. . . . 1740, död d. . . .

Sedan fadern, redan 1785 under det sonen Peter studerade till apotekarexamen, inköpt apoteket i Kristianstad för dennes räkning, tillträdde Cronius apoteket d. 12 april 1792. efter att hafva aflagt apotekarexamen.

C. sysselsatte sig mycket flitigt med odling af medicinalväxter och hade anlagt en särskild örtagård i närheten af stadens lärdomsskola. Till denna trädgård lämnade han skolungdomen fritt tillträde och meddelade äfven undervisning i botanik åt dem, som önskade inhämta detta för de svenska läroverken på denna tid främmande läroämne.

C. var äfven mycket intresserad af kommunens angelägenheter. Han var en af stiftarna af Kristianstads läns sparbank och deltog med gifmild hand i vården af stadens fattiga vid den tidpunkt, då ännu icke någon ordnad fattigvård fanns på platsen. I många år var han ledamot af kyrkorådet. Genom testamente af d. 16 april 1836 förordnade han att 9,000 rdr skulle öfverlämnas till fattigvårdsdirektionen i Kristianstad såsom bidrag till stiftande af en arbetsinrättning i nämnda stad.

Cronius innehade apoteket i 44 år, men synes de senare åren hafva haft detsamma utarrenderat.

Död d. 23 april 1836 i Kristianstad.

Gift d. . . . med HEDVIG CHARLOTTA FREDRICSSON, född d. . . . 1773, död d. 20 jan. 1820, dotter till — —.

Barn: LARS JOHAN, född d. 14 okt. 1806, död d. 19 nov. 1879. Elev å apoteket Nordstjärnan i Stockholm, farmacie studiosus d. 23 dec. 1825; sedermera handlande; — CHRISTINA, född d. 17 jan. 1811, död d. 13 aug. 1833, gift d. 13 juli 1830 med advokattfiskalen i hofrätten öfver Skåne och Blekinge, JOHAN PETER WEIJDLING, född d. 6 aug. 1793, död d. 24 aug. 1857; — FREDRIKA SOFIA, född d. 19 sept. 1813, död d. . . . 1863, gift d. 4 febr. 1837 med revisionssekreteraren PER ROLAND MARTIN, född d. . . . 1793 död d. 7 aug. 1842.

GAUFFIN, GUSTAF REINHOLD. Född d. 4 april 1799 på Östad i Ale härad, Älfsborgs län.

Föräldrar: Löjtnanten vid K. Närkes och Värmlands regemente SVEN ADOLF GAUFFIN, född d. . . ., död d. . . ., och BRITA WESSEL, född d. . . ., död d. . . .

G. erhöll undervisning, först i hemmet af enskild lärare och sedermera i Alingsås skola samt antogs i juni 1813 till elev å apoteket Kronan i Göteborg. Aflade d. 10 dec. 1818 farmacie studiosi-examen å nämnda apotek, och var sedan anställd å samma apotek till 1821, då han fick anställning å apoteket Svanen i Lund, där han kvarstannade till 1826. I aug. sistnämnda år begaf han sig till Stockholm för att aflägga apotekarexamen. Här bevistade han Berzelii föreläsningar i kemi och de botaniska lektionerna, den enda undervisning, som den tiden existerade för farmaceuterna. G. aflade apotekar-examen d. 27 maj 1827 inför Berzelius, under det han samtidigt innehade anställning å apoteket Markattan i Stockholm, numera Leoparden. Efter apotekarexamen tjänstgjorde G. å apoteket Hjorten i Örebro från hösten 1827 till 1828, då han flyttade till apoteket Svanen i Lund. Sistnämnda år inköpte han apoteket i Simrishamn, och tillträdde detsamma d. 22 april 1829. I aug. 1836 inköpte G. å offentlig auktion apoteket i Kristianstad och erhöi d. 25 nov. 1836 privilegium därå. Kristianstads apotek var, då G. tillträdde detsamma, i fullkomlig lägervall och omsättningen inskränkt till den minsta möjliga. Kunderna expedierades genom luckan till en simpel portgång och apoteket sköttes, vid G:s öfvertagande

däraf, af arrendatorn, biträdd af en elev och en artillerist jämte dennes hustru.

Apotekets utvidgning och omdaning i största möjliga omfång blef genast anordnad. År 1846 flyttades apoteket från en utkant af staden till fastigheten n:o 33 och 36 vid Västra storgatan. År 1857 öfverlämnade Gauffin apoteket till sin son Georg Jacob Gauffin.

Energisk, arbetsam och intresserad af allmänna angelägenheter var G. länge en af de ledande männen inom Kristianstads samhälle, och mängden af de förtroendeuppdrag, som ägnades honom och åt hvilka han med aldrig svikande ifver hängaf sig, var icke ringa.

G. flyttade år 1868 till säteriet Ljungarum i Mällby socken inom Kristianstads län, men sålde nämnda egendom 1873, hvarefter han bosatte sig i Lund. R. V. O. 1863.

Död d. 24 okt. 1890 i Lund.

Gift d. 6 aug. 1831 med MIMMI CAROLINA SOLBERG, född d. 15 jan. 1810, död d. 2 nov. 1891, dotter till inspektoren JAKOB SOLBERG och MARIA CATARINA MODÉER.

Barn: BRITA MARIA, född d. 5 jan. 1833, död d. . . . , gift 1) d. 16 aug. 1850 med kaptenen vid K. Västgöta-Dals regemente ELIAS CHRISTOFFER NORLIN, född d. 27 juni 1816, död d. . . . 1898, 2) d. 26 april 1861 med apotekaren i Båstad OLOF EMERENTIUS MORIN, född d. 14 juni 1832, död d. 1 juli 1876; — GEORG JAKOB, född d. 7 sept. 1834, död d. 22 april 1913. Apotekare (se nedan); — GUSTAF ADOLF, född d. 8 febr. 1837, död d. 6 juni 1884. Kaptän vid K. Vendes artilleriregemente; — CARL FREDRIK, född d. 27 maj 1838, död d. 10 mars 1839; — HELENA FREDRIKA, född d. 16 april 1840, död d. 22 febr. 1886, gift d. 19 sept. 1861 med apotekaren å Lejonet i Landskrona GUSTAF ELIS BERGH, född d. 10 aug. 1826, död d. 11 nov. 1895; — LARS CARL AXEL, född d. 15 maj 1841, död d. 25 maj 1916. Apotekare (se nedan); — LUDVIG FREDRIK, född d. 18 sept. 1842. Landtbrukare; — FRANS REINHOLD, född d. 5 nov. 1843; — SOFIA CECILIA, född d. 18 aug. 1845, död d. 27 jan. 1918, gift d. 29 sept. 1864 med apotekaren å Lejonet i Jönköping CARL BERNHARD NAPOLEON FALK, född d. 10 juli 1835, död d. 12 nov. 1906; — EMIL MAGNUS TEODOR, född d. 29 aug. 1846. Farmacie studiosus d. 6 dec. 1866; — HEDDA CHARLOTTA, född d. 8 nov. 1847, gift d. 8 dec. 1865 med d. v. regementsskrifvaren vid K. Norra Skånska infanteriregementet,

kaptenen CARL LUDVIG BERGENGREN, född d. 10 nov. 1833, död d. . . . 1914; — ANNA DOROTEA, född d. 5 jan. 1849, gift d. 19 dec. 1873 med f. d. häradshöfdingen i Aspelands och Handbörds domsaga PHILIP ROBERT WESTER, född d. 9 okt. 1840.

GAUFFIN, GEORG JACOB. Var åren 1859—1868 ägare af apoteket Svanen i Kristianstad. (Se under apoteket Kronan i Norrköping, sid. 500).

GAUFFIN, LARS CARL AXEL. Född d. 15 maj 1841 i Kristianstad.

Föräldrar: Apotekaren i Simrishamn sedan på Svanen i Kristianstad GUSTAF REINHOLD GAUFFIN, född d. 4 april 1799, död d. 24 okt. 1890, och MIMMI CAROLINA SOLBERG, född d. 15 jan. 1810, död d. 2 nov. 1891.

Efter erhållen enskild undervisning aflade G. d. 21 maj 1858 mogenhetsexamen i Lund, hvarefter han i aug. s. å. blef elev å apoteket i Askersund. Från d. 1 sept. 1860 fortsatte G. elevtjänstgöringen hos brodern å apoteket Svanen i Kristianstad, och aflade där farmacie studiosi-examen d. 31 jan. 1861. Inskrefs redan höstterminen påföljande år vid farmaceutiska institutet och aflade där apotekarexamen d. 31 maj 1864. Han tjänstgjorde sedermera på apoteken Svanen i Kristianstad och i Visby samt inköpte d. 10 mars 1868 det förra apoteket, som han tillträdde d. 1 juli s. å. Erhöll d. 21 aug. s. å. privilegium å detsamma.

G. tog verksam del i fädernestadens kommunala angelägenheter och var mycket anlitad i dylika värf. Han var sålunda trots sina 75 år kyrkovärd och ledamot i styrelsen för stadens sparbank.

R. V. O. 1906.

Död d. 25 maj 1916.

Gift 1) d. 17 nov. 1865 med HILMA CAROLINA LJUNGGREN, född d. 25 sept. 1844, död d. 6 mars 1870, dotter till grosshandlanden CARL JOHAN FULGENTIUS LJUNGGREN och CAROLINA CHARLOTTA SOFIA HÖLM.

Barn: CARL GUSTAF, född d. 16 nov. 1866. Med. lic., praktiserande läkare i Malmö; — ANNA CAROLINA, född d. 3 sept. 1868; — HILMA MARIA, född d. 13 febr. 1870.

2) d. 15 maj 1871 med JOHANNA LAURENTIA HOLM, född d. 10 nov. 1843, dotter till rådmannen ANDERS HOLM och VILHELMINA SÖDERHOLM.

Barn: SELMA AUGUSTA, född d. 20 febr. 1872; — EBBA JOHANNA, född d. 23 april 1874; — AXEL WILHELM REINHOLD, född d. 1 juli 1877. Fil. d:r, intendent vid Nationalmuseum i Stockholm; — LARS GEORG HJALMAR, född d. 23 juli 1880. Kapten vid K. Norra skånska infanteriregementet.

HORNER, GEORG FERDINAND. Född d. 21 juli 1864 i Stockholm.

Föräldrar: Korkfabrikören GUSTAF ADOLF HORNER, född d. 22 sept. 1825, död d. 17 sept. 1894, och JOHANNA (JANETTE) ELISABETH FERNSTRÖM, född d. 19 nov. 1830, död d. 19 juni 1877.

Efter att hafva genomgått fem klasser i Maria elementarläroverk i Stockholm, antogs H. d. 11 aug. 1879 till elev å apoteket i Mariefred, hvilken anställning han innehade till i febr. 1881. Fortsatte elevtjänstgöringen å apoteket Kärnan i Hälsingborg från d. 1 mars s. å. till d. 1 nov. 1883 och aflade farmacie studiosi-examen d. 25 jan. 1884. Tjänstgjorde därpå i Oskarshamn från d. 11 febr. 1884 till hösten 1885, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet. Under studietiden tjänstgjorde H. sommaren 1886 på apoteken Enhörningen i Stockholm och i Mönsterås samt sommaren 1887 å apoteket i Falun. Aflade apotekarexamen d. 19 jan. 1888 och tjänstgjorde där-
 efter å apoteket i Ragunda från d. 16 mars 1888 till d. 19 jan. 1895. Var därpå föreståndare för medikamentsförrådet i Ramnäs från d. 1 febr. 1895 till d. 9 mars 1897 och hade sedan anställning å apoteket Kronan i Malmö från d. 1 april 1897 till d. 31 aug. 1905. Han var därjämte apotekets föreståndare under tiden från d. 1 april 1897 till d. 1 nov. 1904. Konditionerade sedan från d. 22 sept. 1905 till d. 7 juni 1906 å apoteket Kronan i Kristianstad och från d. 10 juni 1906 till d. 1 april 1909 å apoteket i Sköfde. Erhöll d. 22 jan. 1909 privilegium å nya apoteket Pantern i Karlskrona och d. 18 okt. 1917 transport till apoteket Svanen i Kristianstad, hvilket han 1918 flyttade till fastigheten n:o 41 i hörnet af Nya boulevardgatan och Stortorget.

Apoteket afsynades i sina nya lokaler d. 8 aug. s. å.

Gift d. 25 aug. 1896 med ELIN MATILDA HÖRNSTRÖM, född d. 29 april 1874, dotter till handlanden GEORG ADOLF HÖRNSTRÖM och ULRIKA DANIELSSON.

Barn: RUTH INGRID ELISABETH, född d. 16 aug. 1897; — ELIN SVEA MATILDA, född d. 15 juli 1900; — DAGNY SIGNE JEANETTE, född d. 19 aug. 1902; — EINAR GEORG GUSTAF, född d. 2 febr. 1909; — RAGNAR GEORG WILHELM, född d. 9 sept. 1915.

Apoteket Kronan.

1883.

Frågan om inrättandet af ett nytt apotek i Kristianstad framfördes första gången i 1881 års landsting af godsägaren, friherre F. Barnekow med det resultat att landstinget beslöt i skrifvelse till K. Maj:t anhålla om vidtagande af åtgärder för förslaget realiserande. Genom beslut d. 12 okt. s. å. förklarade emellertid K. bhde i Kristianstads län att frågan icke vore att anse såsom en för länet gemensam angelägenhet, hvarmed landstinget ägt taga befattning, men beslöt dock inhämta yttrande från såväl stadsfullmäktige i Kristianstad och provinsialläkaren i Kristianstads distrikt som de kommuner å landet, som kunde anses behöfva betjäna sig af apotek i Kristianstad.

På grund af inkomna yttranden ingick sedermera K. bhde d. 8 april 1882 till K. medicinalstyrelsen med anhållan att denna ville vidtaga åtgärder för inrättande af ett nytt apotek i Kristianstad. D. 8 maj s. å. återremitterade medicinalstyrelsen ärendet till K. bhde för infordrande af yttrande från innehafvaren af apoteket Svanen i Kristianstad apotekare L. C. A. Gauffin, hvilket yttrande inkom till styrelsen d. 19 juli s. å. Sedan apotekarsocietetens direktion d. 16 nov. s. å. inkommit till medicinalstyrelsen med infordrad yttrande i ärendet, afgaf K. styrelsen d. 26 febr. 1883 till K. Maj:t underd. utlåtande, i hvilket hemställdes mot apotekarsocietetens direktion och apotekare Gauffins afstyrkande, om nådigt medgifvande till »ett nytt personligt apoteks anläggande på bestämd lämplig trakt i sydligaste delen af Kristianstad, invid eller söder om Tivoli-gatan derstädes; och torde medicinalstyrelsen, för den händelse denna framställning vinner nådigt bifall, få framdeles, och efter det styrelsen för apoteksprivilegiernas amorteringsfond i ämnet afgifvit yttrande, inkomma med underdånig hemställan i hvad mån innehafvaren af det nyinrättade apoteket skall vara skyldig till fonden utgöra bidrag».

K. brevet d. 30 nov. 1883 bestämde sedermera att ett nytt apotek med personligt privilegium skulle anläggas på lämplig plats i sydligaste delen af Kristianstad invid eller söder om Tivoligatan, och genom K. brevet d. 26 aug. 1884 tilldelades apotekaren i Boxholm M. T. C. von Zeipel personligt privilegium å nämnda apoteksinrättning, som öppnades för allmänheten, sedan detsamma d. 28 och 29 april s. å. blifvit af förste provinsialläkaren afsynadt.

De första 20 åren var apoteket beläget i nordöstra hörnet af Tivoligatan och Västra storgatans korsning, med hufvudingång från Tivoligatan, men flyttades år 1905 af d. v. förståndaren C. J. Arhén till den af honom inköpta fastigheten nr:is 11 och 13 a, utgörande ett hörnhus vid Tivoligatan midt emot det förra apotekshuset. De nya lokalerna afsynades d. 18 dec. 1905 med de amplaste vitsord.

Enligt K. brevet d. 28 mars 1884 blef apoteket afgiftspliktigt till amorteringsfonden efter ett privilegiivärde af 50,000 kronor samt efter 5 års förlopp efter ett värde af 62,500 kronor.

VON ZEIPEL, MARTIN THEODOR CONSTANTIN. Född d. 12 juni 1829 på Lingonbacka pappersbruk i Järlåsa socken, Uppsala län.

Föräldrar: Bruksägaren CARL SAMUEL FREDRIK VON ZEIPEL, född d. . . . 1793, död d. . . . 1849, och FREDRIKA WILHELMINA HÆFFNER, född d. . . . 1792, död d. . . . 1862.

Efter enskild undervisning i hemmet intogs Z. å adjunkten Ramströms lyceum i Uppsala samt antogs till elev å apoteket Kronan i Uppsala d. 30 nov. 1843 och aflade därstädes farmacie studiosi-examen d. 6 okt. 1848. Konditionerade därefter å apoteket Kronan i Norrköping från d. 1 mars 1849 till d. 1 sept. s. å. och å apoteket i Skellefteå från d. 7 sept. 1849 till d. 27 maj 1852 samt inskrefs höstterminen detta år vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 31 maj 1855. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Piteå från d. 7 juni 1855 till d. 7 sept. s. å. och å apoteket i Luleå från d. 8 sept. s. å. till d. 1 juli 1856. Förestod apoteket i Haparanda från d. 1 juli 1856 till d. 1 juni 1857 och apoteket i Luleå från sistnämnda tid till d. 1 juni 1859. Konditionerade sedan å apoteket Hjorten

i Stockholm från d. 1 maj 1860 till d. 23 juni 1861 och å apoteket Ugglan i Stockholm från d. 25 juni s. å. till d. 15 maj 1863. Förestod under sommaren 1863 apoteket vid Lundsbrunn och därefter apoteket i Skara från d. 20 aug. till d. 20 sept. s. å. Var sedan anställd å apoteket i Åmål från d. 25 sept. 1863 till d. 7 okt. 1864 och å apoteket i Eksjö från d. 1 nov. s. å. till d. 1 nov. 1868. Erhöll d. 10 juli 1868 personligt privilegium å apoteket i Boxholm, som af honom tillträdde d. 1 nov. s. å. och d. 26 aug. 1884 privilegiet å den då beslutade nyanläggningen af apoteket Kronan i Kristianstad. Sedan 1889 åtnjöt han tjänstledighet och var de senare åren bosatt i Stockholm.

Död d. 30 nov. 1911 i Stockholm.

Under sin vistelse i Boxholm var von Z. ledamot af Åsbo församlings skolråd. Varmt intresserad för den religiösa rörelsen, ordnade och ledde han densamma, främst i Boxholm, där han i detta hänseende utvecklade en synnerligen fruktbarande verksamhet.

Gift 1) d. 19 sept. 1868 med MARIA CHRISTINA STJERNSPETZ, född d. 11 april 1845, död d. 31 jan. 1903, dotter till auditören vid K. Smålands grenadjerbataljon GUSTAF ARVID STJERNSPETZ och MARIA ELISABET NILSSON.

Barn: STEPHAN, född och död d. 17 april 1869; — MARIA ELISABET ANGELINA, född d. 24 mars 1870, död d. 8 sept. 1873; — MARTIN PHILIPPUS CONSTANTIN, född d. 27 maj 1872. Ingeniör; — BETLEN GABOR EMANUEL, född d. 6 juli 1874. Grufägare i Amerika; — CARL VICTOR STEFANUS, född d. 17 febr. 1876. Kamrer i Skandinaviska kreditaktiebolaget i Stockholm; — ERIK GUSTAF NATANAEL, född d. 13 aug. 1879. Ombud för Sveriges allmänna exportförening; — HENRIK THEOFRON LAURENTIUS, född d. 9 juli 1882. T. f. 1:ste aktuarie i K. kommerskollegium.

2) d. 25 aug. 1907 med FREDRIKA (DICKEN) EHRLIN, född d. 23 juni 1862, död d. 13 febr. 1917, dotter till bruksinspektoren ANDERS EHRLIN och MARIA FREDRIQUE LENANDER.

ARHÉN, CARL JOHAN. Född d. 13 maj 1857 i Rimbo, Stockholms län.

Föräldrar: Landtbrukaren CARL PETER ARHÉN, född d. 1 dec.

1827, död d. 13 maj 1882, och MATHILDA MARGARETA MATTSO, född d. 24 okt. 1832, död d. 4 maj 1909.

Efter skolstudier vid lägre allm. elementarläroverket i Norrtälje antogs A. d. 1 jan. 1874 till elev å apoteket i samma stad, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 13 sept. 1877. Var sedan anställd å samma apotek till aug. 1880, då han började sina studier vid farmaceutiska institutet. Under studietiden tjänstgjorde A. å apoteket Gripen i Nyköping under juni 1881 och å medikamentsförrådet i Bie under juli s. å. samt å apoteket Korpen i Stockholm från d. 1 april 1882 till d. 1 okt, s. å. Aflade apotekarexamen d. 17 maj 1883 och tjänstgjorde sedan å apoteket Kronan i Norrköping från d. 1 juni 1883 till d. 16 jan. 1885 och å apoteket Kronan i Kristianstad från d. 16 jan. 1885. Blef föreståndare för sistnämnda apotek d. 9 jan. 1889 och erhöll privilegium å detsamma d. 17 maj 1912.

A. har innehaft och innehar en hel del allmänna uppdrag. Han är sälunda ledamot af styrelsen för Skånska kretsen af Sveriges apotekarförbund från 1909 och dess vice ordförande från 1919, suppleant 1905 och ordinarie ledamot 1912 af styrelsen för Skånes Handels-, Industri- och Sjöfartskammare och af dess arbetsutskott sedan 1910.

A. har alltsedan inrättandet af Riksbankens afdelningskontor i Kristianstad tillhört dess styrelse såsom ordinarie ledamot från 1903 och vice ordförande från 1911. Var ledamot af Kristianstads stadsfullmäktige åren 1897—1919 och under tre år ledamot af dess beredningsutskott, ledamot af hälsovårdsnämnden sedan 1890 och fr. o. m. 1914 nämndens vice ordförande, ledamot af hamndirektionen åren 1899—1910 och ledamot i Frimurarlogernas i Kristianstad husbyggnadsdirektion sedan år 1912.

A. var dessutom verkställande direktör för Finlands bryggeriaktiebolag i Kristianstad från 1894 till 1918, då bolaget upplöstes och uppgick i A.-B. Skånebryggerier samt första suppleant i A.-B. Skånebryggeriers styrelse och disponent för Finlands bryggeri i Kristianstad.

Ledamot i styrelsen för Kristianstad—Immelns järnvägsaktiebolag åren 1900—06.

R. V. O. 1917.

Gift d. 20 sept. 1890 med BERTHA GUNHILDA SCHAGER, född d. 6 juni 1868, dotter till grosshandlanden NAPOLEON SCHAGER och HEDVIG CHARLOTTA JOHANSSON.

Apoteket i Ängelholm.

1777.

Apoteket i Ängelholm inrättades 1777 af Thomas Cronholm, som af magistraten kallats till apotekare därstädes. C. erhöll d. 5 aug. s. å. konung Gustaf III:s privilegium å apoteksinrättningen, som förlades vid Storgatan, kvarteret Påfågeln, där det ännu är beläget. År 1892 inköptes angränsande tomt, hvar-efter apotekshuset tillbyggdes och en våning påbyggdes. I samband härmed undergingo apotekslokalerna en genomgående renovering.

Apoteket hade till 1921 säljbart privilegium.

CRONHOLM, THOMAS. Född d. 27 okt. 1745 i Karlshamn.

Föräldrar: Rektorn i Karlshamn, sedermera kyrkoherden i Västra Karleby CHRISTOFFER LARS CRONHOLM, född d. 13 sept. 1711, död d. 25 okt. 1789, och HELENA BÖTTCHER, född d. . . . 1714, död d. 28 febr. 1795.

Var elev på apoteket Svanen i Kristianstad och konditionerade sedan i Köpenhamn och på flera apotek i Tyskland samt kom åter till Sverige 1774. Tjänstgjorde efter hemkomsten först i Uppsala, sedan i Härnösand till dess han 1777 blef kallad af magistraten i Ängelholm till apotekare därstädes. Efter att hafva undergått examen erhöll han d. 5 aug. sistnämnda år privilegium å apoteket.

Död d. 27 jan. 1810.

Ogift.

YCKENBERG, JOHAN ALBERT. Född d. 24 juni 1778.

Föräldrar: Prosten och kyrkoherden i Häfverö och Singö i

Uppsala stift, fil. dr. JOHAN JAKOB YCKENBERG, född d. 11 mars 1733, död d. 29 nov. 1796, och ANNA KATARINA TORNER, född d. . . . 1754, död d. 15 mars 1799.

Y. var elev å apoteket Gripen i Stockholm och köpte 1810 efter aflagda examina apoteket i Ängelholm. Apoteket, som under Cronholms tid fått totalt förfalla och därför slutligen måste stängas, upprättades ånyo af Yckenberg och försattes i godt skick. Han erhöll emellertid först d. 5 maj 1841 privilegium å apoteket, som han redan s. å. försålde till apotekare Axel Norén.

Död d. 8 febr. 1842 i Ängelholm.

Gift d. . . . jan. 1813 med ULRIKA JAKOBINA YCKENBERG, född d. . . . 1787, död d. 20 okt. 1859, dotter till borgmästaren i Uppsala, assessorn SVEN PETER YCKENBERG och ANNA LOVISA VOIGTLENDER.

Barn: MARIA TERESIA, född d. 13 mars 1814, död d. 22 dec. 1872, gift d. 13 juli 1831 med possessionaten CHRISTIAN ANDERSSON, född d. . . ., död d. . . . 1889; — KASPER ALBERT, född d. 12 okt. 1819, död d. 14 dec. 1874.

NORÉN, AXEL. Född d. 19 maj 1807 i Vimmerby.

Föräldrar: Vice härads höfdingen, stadsfiskalen AXEL NORÉN, född d. 25 febr. 1776, död d. 9 mars 1828, och KATARINA (KARIN) MARIA HULT, född d. 14 juli 1774, död d. 12 maj 1840.

N. genomgick Vimmerby skola och antogs i maj 1822 till elev å apoteket Morianen i Stockholm samt aflade farmacie studiosi-examen d. 18 aug. 1826. Konditionerade sedan å nämnda apotek till d. 8 sept. 1828 och å apoteket Vasen i Linköping till d. 1 okt. 1830 samt aflade apotekarexamen d. 7 dec. 1831. Var därpå anställd å sistnämnda apotek till 1834 och å apoteket Lejonet i Malmö till d. 1 okt. 1841. Inköpte s. å. apoteket i Ängelholm och erhöil d. 5 nov. 1841 privilegium å detsamma. Sålde apoteket d. 1 juli 1870.

Död d. 21 april 1875 i Ängelholm.

N. var under sin vistelse i Ängelholm mycket anlitad i kommunala värf. Under 21 års tid var han sålunda ledamot af hamndirektionen och under samma tid direktionens kassaföreståndare; äfven var han i flera år stadsfullmäktig och ledamot af drätselkammaren.

R. V. O. 1863.

Gift d. 18 okt. 1842 med GUNILLA KOCKUM, född d. 27 sept. 1814, död d. 13 jan. 1864, dotter till possessionaten JOHAN DANIEL KOCKUM och ANNA BRITA BERGH.

Barn: ANNA CAROLINA MARIA, född d. 24 maj 1845, gift d. 12 febr. 1868 med kyrkoherden i Östra och Västra Vemmenhög, fil. d:r MAGNUS CHRISTIAN HERRLIN, född d. 15 jan. 1818, död d. 21 april 1884; — MARIA HENRIETTA ELISABET MATILDA, född d. 16 nov. 1849, gift d. 30 okt. 1874 med rektorn vid folkskollärarseminariet i Lund PETER CHRISTIAN JAKOB WINGREN, född d. 22 aug. 1836, död d. 4 dec. 1906.

WEDBERG, CARL WILHELM. Född d. 8 sept. 1840 i Ystad.

Föräldrar: Handlanden ENGELBRECHT WEDBERG, född d. 22 aug. 1810, död d. 5 maj 1877, och CAROLINA GUSTAVA ULRIKA ULFSBERG, född d. 23 okt. 1813, död d. 15 dec. 1894.

W. genomgick elementarläroverket i Ystad samt blef student i Lund d. 12 dec. 1857. Var sedan under fyra år inskrifven vid Lunds universitet, hvarest han idkade medicinska studier. Antogs i dec. 1861 till elev å apoteket i Hvetlanda och sedan K. Maj:t d. 13 nov. 1863 tillåtitt att elevtiden finge för W. förkortas från tre till två år, aflade han d. 10 dec. 1863 farmacie studiosi-examen å nämnda apotek. Inskrefs vårterminen 1864 vid farmaceutiska institutet, där han d. 20 dec. 1865 undergick apotekarexamen. Tjänstgjorde sedan å apoteket i Ängelholm från d. 3 mars 1866 till d. 30 juni 1870. Inköpte nämnda apotek d. 1 juli 1870 och erhöill privilegium å detsamma d. 6 aug. s. å. Sålde apoteket 1896 och var sedan bosatt i Ängelholm.

Död d. 23 nov. 1905 i Ängelholm.
Ogift.

MÖLLER, CARL WILHELM FRITZ. Född d. 17 maj 1855 i Ystad.

Föräldrar: Snickaren NILS MÖLLER, född d. 22 jan. 1830, död d. 7 juli 1916, och MATHILDA JOHNSON, född d. 21 juni 1833, död d. 18 okt. 1908.

Efter skolstudier i Ystad antogs M. d. 2 okt. 1872 till elev å apoteket i Ängelholm, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 8 april 1876. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Ängel-

holm från d. 8 april 1876 till d. 4 aug. 1877 samt inskrefs höstterminen 1877 vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 28 maj 1879. Var sedan anställd å apoteket i Ängelholm till d. 1 juli 1896 och inköpte då nämnda apotek, hvarå han d. 17 juli 1896 erhöill privilegium. Sålde apoteket d. 1 juli 1917 och är fortfarande bosatt i Ängelholm.

M. är stadsfullmäktig sedan 1894 och ordförande sedan 1907; ledamot i styrelsen för samskolan, ledamot i direktionen för lasarettet och vice ordförande i styrelsen för Kronprinsessan Victorias kustsanatorium. Han var landstingsman under åren 1905—19 och styrelseledamot samt kassadirektör i Skånes enskilda bank 1901 och är sedan 1910 kassadirektör i Skandinaviska kreditaktiebolagets afdelningskontor i Ängelholm. Är styrelseledamot i Ängelholms sparbank sedan 1898, ordförande sedan 1901 och verkställande direktör sedan 1918.

Gift d. 14 nov. 1894 med ESTHER ALMSTRÖM, född d. 6 dec. 1872, dotter till landsfiskalen CARL ALMSTRÖM och ANTONIA ÅKERMAN.

Barn: VERA ANNA MATHILDA, född d. 6 aug. 1896. Fil. magister; — WILHELM CARL GUNNAR, född d. 2 dec. 1897. Fänrik; — ESTHER ELSA ANTONIA, född d. 10 juni 1902. Studerande.

CALLMANDER, JACOB. Född d. 12 aug. 1879 i Karlsborg.

Föräldrar: Kontraktsposten i Lerbäcks församling, Örebro län, ADOLF VILHELM CALLMANDER, född d. 1 jan. 1846, död d. 12 juni 1910, och ANNA MARGARETA CHARLOTTA WÄSTFELT, född d. 12 sept. 1844.

C. antogs d. 1 sept. 1900 till elev å apoteket Lejonet i Stockholm och aflade farmacie kandidatexamen d. 25 jan. 1904. Fortsatte därefter sin tjänstgöring å nämnda apotek till d. 1 juli 1905, då han företog en resa till Tyskland, där han vann anställning först i Berlin och sedan i Charlottenburg hos apotekare Rothe. I sept. 1908 återvände C. till Sverige och var sedan anställd å apoteket Storken i Stockholm till d. 15 sept. 1909, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet, och aflade där apotekarexamen d. 15 maj 1911. Tjänstgjorde under sommarferierna å apoteken i Lysekil och Marstrand och var efter aflagd apotekarexamen ånyo anställd å apoteket Storken i Stockholm till d. 1 juli 1917, då C. tillträdde det af honom inköpta apoteket i Ängelholm.

Apoteket i Simrishamn.

1761.

Genom K. resolution d. 15 juni 1757 beviljades anläggandet af ett apotek i Simrishamn och till inrättande af detta kallade 1761 magistraten apotekaren A. J. Retzius. Som han saknade medel gick det långsamt med uppsättningen af apoteket, och då magistraten afslog hans anhållan om ett stycke jord till odling af medicinalväxter, afstod han från apotekets uppsättande. Först år 1778 upprättades här ett själfständigt apotek af Carl Peter Linderstedt, sedan magistraten åt honom upplåtit ett tunnland jord till odling af medicinalväxter.

Apoteket är beläget vid Storgatan i huset n:o 23, ett läge som detsamma synes hafva haft ända sedan dess inrättande. Af tillgängliga handlingar framgår nämligen att hela det kvarter, i hvilket apoteket är beläget, tillhört innehafvarne af apoteket ända till på 1860-talet, då en del tomter afsåldes. Sannolikt hade odlingen af medicinalväxter från början bedrivits i apotekets omedelbara närhet.

Apoteket hade till 1921 säljbart privilegium.

RETZIUS, ANDERS JAHAN. Född d. 3 okt. 1742 i Kristianstad.

Föräldrar: Provinsialläkaren doktor NILS RETZIUS, född d. 17 april 1712, död d. 17 jan. 1757, och LOVISA CATHARINA SCHREIBER, född d. . . . 1724, död d. 13 maj 1785.

R. erhöll undervisning af fadern till dess han vid 13 års ålder intogs i Kristianstads trivialskola. Antogs 1757 till elev å apoteket Svanen i Lund och inskrefs 1758 tillika bland de studerande vid universitetet. Året därpå flyttade han till apo-

teket i Karlshamn och 1760 till apoteket Ängeln i Stockholm samt efter 8 månader till det nyinrättade apoteket Ugglan vid Hötorget i Stockholm. År 1761 examinerades han till apotekare efter att hafva af magistraten i Simrishamn kallats att där upprätta apotek.

I brist på medel och äfven på grund af att magistraten afslög hans begäran om upplåtelse af ett stycke jord för odling af medicinalväxter, afstod han från vidare befattning med apoteket och afreste till Lund samt emottog amanuenssysslan vid den nyss inrättade kemieprofessionen, hvilken han dock sedan lämnade. Han blef 1766 filosofie magister, 1771 botanices demonstrator, 1777 e. o. professor och 1795 historie naturales och ekonomie professor i Lund. Vetenskaplig författare.

Gift d. 10 juli 1792 med ULRICA BEATA PRYTZ, född d. 23 jan. 1763, död d. 18 jan. 1808, dotter till löjtnanten CARL CRISPIN PRYTZ och . . .

Barn: NILS MATHIAS, född d. 18 sept. 1793, död d. 28 febr. 1870. Kapten, öfverjägmästare; — MAGNUS CHRISTIAN, född d. 22 mars 1795, död d. 1 okt. 1871. Professor; — ANDERS ADOLF, född d. 13 okt. 1796, död d. 18 april 1860. Professor; — CARL GUSTAF, född d. 28 april 1798, död d. 28 febr. 1833. Professor.

R. N. O. 1814.

Död d. 6 okt. 1821 i Stockholm.

LINDERSTEDT, CARL PETER. Född d. 2 mars 1747 i Eksjö.

Föräldrar: Tullinspektoren MAGNUS LINDERSTEDT, född d. . . . 1707, död d. 4 mars 1780, och MARIA JOHANNA NORDVIK, född d. . . . 1712, död d. 5 jan. 1766.

L. antogs 1763 till elev å apoteket Markattan, numera Leoparden, i Stockholm och fortsatte sin tjänstgöring efter aflagd farmacie studiosi-examen å nämnda apotek till 1769. Var sedan anställd å apoteket Östgöta Lejon i Norrköping till 1772, då han åter tog anställning å det förstnämnda apoteket. Antog 1773 kondition å apoteket Kronan i Norrköping, där han stannade till 1778, då han aflade apotekarexamen efter att hafva af magistraten i Simrishamn blifvit kallad till apotekare därstädes. Staden upplät tillika åt honom ett tunnland jord för odling af medicinalväxter. År 1791 sålde han apoteket.

Död d. . . . 1794.

Gift d. . . . 1780 med . . .

MÖLLER, dotter till åldermannen . . .

STOLTZ, GILIUS, Född d. 4 jan. 1762 i Västervik.

Föräldrar: Tullkontrollören CARL HENRIK STOLTZ, född d. . . . 1713, död d. 15 april 1795, och MARIA SELDENER, född d. . . . 1724, död d. 10 mars 1805.

Efter slutade skolstudier antogs S. 1777 till elev å apoteket i Ängelholm, men fortsatte sedermera från 1782 sin elevtid å apoteket Morianen i Stockholm. Konditionerade därefter dels i Stockholm, dels i landsorten till 1791, då han köpte apoteket i Simrishamn och examinerades till apotekare. Han dref apoteket i bolag med C. F. Kemner, som 1793 blef ensam ägare däraf, hvarefter S. bosatte sig på Östaröds gård i S:t Olofs socken i Kristianstads län. Erhöll d. 21 april 1796 assessors fullmakt.

Död d. 8 febr. 1842 i Simrishamn.

Gift d. 13 okt. 1793 med REGINA CORNÉER, född d. 5 nov. 1747, död d. 26 okt. 1835, dotter till kyrkoherden i Kjellstorp, Lunds stift, JOHAN ARENDT CORNÉER och ELISABET ROSENLUND, gift 1) med hofrättskommisarien CHRISTOPHER BERENDSSON SANTESSON, född d. . . . 1733, död d. 1 juli 1789.

KEMNER, CHRISTIAN FREDRIK. Född d. 17 juni 1769 i Torrlösa, Kalmar län.

Föräldrar: Kyrkoherden JOHAN NIKLAS KEMNER, född d. . . . 1722, död d. 22 febr. 1789, och BOTHILDA RUNBÄCK, född d. . . . 1730, död d. 29 juni 1795.

K. var efter aflagd apotekarexamen delägare i apoteket i Simrishamn och ifrån 1793 ensam ägare af detsamma. Erhöll d. 27 mars 1798 privilegium å apoteket, som han innehade till d. 22 april 1829, då han försälde detsamma.

Död d. . . . 1832.

Gift d. . . . 1798 med ANNA CATHARINA BERGHMAN, född d. . . ., död d. . . ., sannolikt dotter till tullinspektoren KNUT PETER BERGHMAN och KRISTINA BEATA PLETZ.

Barn: JOHAN PETTER, född d. . . ., död d. 28 okt. 1808; — ANNA BEATA, född d. . . . 1797, död d. 21 nov. 1808; —

CATHARINA CHARLOTTA, född d. . . . 1801, död före 1859, gift d. . . . 1830 med kommissionslandtmätaren TUVE LUDVIG RYBERG, född d. . . . 1806, död d. . . . 1887; — dessutom 4 döttrar, af hvilka en gift med handlanden M. OHLSSON och en gift med handlanden J. ÖSTBERG.

GAUFFIN, GUSTAF REINHOLD. Var ägare af apoteket i Simrishamn åren 1829—36. (Se under apoteket Svanen i Kristianstad sid. 826.)

BERGH, CARL JONAS. Född d. 19 juni 1801 i Ängelholm.
Föräldrar: Murarmästaren HANS PETTER BERGH, född d. 14 juni 1763, död d. 14 juli 1829, och INGEBORG WENNERLUND, född d. 12 febr. 1767, död d. 9 okt. 1822.

B. antogs i sept. 1818 till elev å apoteket Svanen i Lund och blef under elevtiden 1821 student vid universitetet samt aflade farmacie studiosi-examen i sept. 1824 och apotekar-examen d. 16 jan. 1833. Var därefter föreståndare för dåv. filialapoteket i Torshälla till maj s. å. och tjänstgjorde sedan å apoteket Gripen i Stockholm till aug. 1834 samt därefter å apoteket i Simrishamn, hvilket senare af honom inköptes d. 1 april 1837 och hvarå han erhöll privilegium d. 2 juni s. å. Apoteket sålde B. d. 1 april 1850 och flyttade till Stockholm samt därifrån i mars 1853 till egendomen Högtorp i Södermanland, hvilken egendom han afyttrade 1862. Han bosatte sig därefter å egendomen Axelsberg i nämnda provins.

Död d. 8 dec. 1883 å Axelsberg, Lilla Mellösa socken.

Gift d. 10 aug. 1839 med CHARLOTTA DUBOIS, född d. 3 maj 1806, död d. 23 juni 1861, dotter till kamreraren DUBOIS och CHRISTINA WELIN.

NORDSTRÖM, CARL GUSTAF. Född d. 25 febr. 1807 i Malmö.

Föräldrar: Handlanden JONAS NORDSTRÖM, född d. 4 aug. 1770, död d. 18 april 1840, och CATHARINA BENEDICTA THOMSON, född d. 3 april 1772, död d. 9 april 1816.

Efter skolstudier i Malmö blef N. höstterminen 1825 student i Lund samt antogs 1830 till elev å apoteket Lejonet i Malmö, där han d. 15 febr. 1834 aflade farmacie studiosi-examen. Var

därefter anställd å apoteket Svanen i Kristianstad under tre år, å apoteket Tre kronor i Karlskrona ett år och å apoteket i Trelleborg två år. Aflade apotekarexamen d. 22 okt. 1842 och konditionerade därefter under två år å apoteket i Ystad och ett år i Stockholm samt förestod från d. 1 jan. 1847 till d. 1 maj 1849 apoteket i Köping. Inköpte d. 1 april 1850 apoteket i Simrishamn, som han afträdde redan d. 1 okt. 1853, men idkade sedan under någon tid bokhandelsrörelse i sistnämnda stad.

Död d. 3 juli 1873 i Simrishamn.

Gift d. 25 febr. 1850 med stiftsfröken CHRISTINA MATILDA SPALDENCREUTZ, född d. 25 april 1816, död d. 11 juli 1889, dotter till brukspatronen GUSTAF ADOLF SPALDENCREUTZ och MARIA MARGARETA VON OTTER.

Barn: ULLA MARIA CATARINA, född d. 16 mars 1851; — MATILDA, född d. 25 april 1852; — CHARLOTTA, född d. 23 aug. 1855.

HALCK, GUSTAF ADOLF. Var åren 1853—67 ägare af apoteket i Simrishamn. (Se under apoteket i Brösarp, sid. 855.)

BJÖRKMAN, SVEN FREDRIK ULRIK. Född d. 24 okt. 1842 på säteriet Västraby i Hulds socken, Jönköpings län.

Föräldrar: Fanjunkaren vid K. Kalmar regemente JOHAN BJÖRKMAN, född d. 22 okt. 1810, död d. 4 juli 1881, och JOHANNA FREDRIKA JONSSON, född d. 20 dec. 1818, död d. 22 nov. 1897.

B. antogs 1858 till elev å apoteket i Hvetlanda, där han d. 29 nov. 1861 aflade farmacie studiosi-examen och fortfarande tjänstgjorde till d. 1 okt. 1862. Förestod sommaren 1862 den under Hvetlanda apotek då lydande läkemedelsförsäljningen vid Lannaskede brunn i Småland och inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 28 maj 1864. Konditionerade å apoteket i Simrishamn under sommaren 1863 samt förestod nämnda apotek från d. 1 aug. 1864 till d. 1 okt. 1865. Sökte 1865 tillstånd att få innehafva apoteket i nämnda stad, som blifvit honom erbjudet till inköp, en begäran som dock afslogs af K. Maj:t d. 22 juni s. å., enär han ej tjänstgjort under fyra års tid efter studiosi-examen. B. fortsatte därför tjänstgöringen å nämnda apotek, som han inköpte

1867 och hvarå han d. 5 juli s. å. erhöill privilegium. Han sålde dock apoteket redan följande år.

Sedermåra var B. under en följd af år föreståndare och kemist för en teknisk fabrik i Åbo. På sin ålderdom var han bosatt i Bexheda i Jönköpings län.

Död d. 8 dec. 1902 i Bexheda.

Ogift.

SWANLUND, PER EMIL. Född d. 1 dec. 1841 i Sölvesborg.

Föräldrar: Apotekaren i Sölvesborg, PER CHRISTOFFER SWANLUND, född d. 27 sept. 1806, död d. 27 okt. 1887, och EBBA FREDRIKA DJURÉN, född d. 27 sept. 1813, död d. 29 nov. 1894.

S. erhöill enskild undervisning i Karlskrona och antogs d. 1 mars 1858 till elev å apoteket i Lund samt aflade d. 3 jan. 1862 farmacie studiosi-examen. Konditionerade till d. 29 dec. 1862 å nämnda apotek samt till d. 1 aug. 1863 å apoteket i Sölvesborg. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, samt aflade d. 30 maj 1865 apotekarexamen. Inköpte apoteket i Simrishamn d. 1 sept. 1868 samt sålde det samma d. 1 dec. 1899.

År ledamot af stadsfullmäktige i Sölvesborg, vice ordförande i sparbanken i Sölvesborg och styrelseledamot i Blekinge kustbanor.

Gift d. 1 juni 1870 med JENNY MATHILDA HOLM, född d. 1 juni 1849, död d. 25 okt. 1905, dotter till grosshandlaren SVEN HOLM och KATHARINA LUNDGREN i Sölvesborg.

Barn: RAGNHILD, född d. 12 maj 1871; — OLGA, född d. 25 mars 1873; — RUTH, född d. 19 maj 1878, gift d. 26 april 1909 med bankdirektören AXEL RYDIN i Hälsingborg, född d. 27 jan. 1877.

LAGERSTEDT, GUSTAF RICKARD. Var ägare af apoteket i Simrishamn åren 1899—1919. (Se under apoteket Tre kronor i Karlskrona sid. 796.)

LINDWALL, GUSTAF LUDVIG EUGÉN. Född d. 15 juli 1878 i Häby, Bohuslän.

Föräldrar: Provinsialläkaren JACOB WILHELM LINDWALL, född d. 7 dec. 1832, död d. 10 nov. 1909, och CHARLOTTE WESTRÖM, född d. 17 jan. 1841, död d. 11 dec. 1908.

L. genomgick Halmstads elementarläroverk och aflade mogenhetsexamen därstädes d. 5 juni 1899. Antogs till elev å apoteket Hjorten i Örebro d. 20 okt. s. å. och öfverflyttade efter ett år till apoteket i Halmstad. Aflade farmacie kandidatexamen vid farmaceutiska institutet d. 26 jan. 1904. Tjänstgjorde å apoteket i Julita från febr. till okt. 1904 samt å apoteket i Falkenberg från d. 1 nov. 1904 t. o. m. okt. 1906, då han öfverflyttade till apoteket Lejonet i Växjö. Konditionerade på apoteket i Båstad från d. 1 juni 1907 till d. 15 aug. 1908, å apoteket Kronan i Jönköping från d. 1 nov. 1908 t. o. m. aug. 1909 och inskrefs på hösten vid farmaceutiska institutet samt aflade apotekarexamen d. 17 maj 1912. Efter denna har L. tjänstgjort å apoteken Svanen i Örebro under juli och aug. 1912, i Målilla från d. 1 nov. till d. 31 dec. 1912, i Vimmerby från d. 1 mars 1913 till d. 31 mars 1914, i Laholm från d. 1 juni till d. 31 dec. 1914, å Svalan i Halmstad från nyåret 1915 t. o. m. nov. 1916 samt i Falkenberg från d. 1 dec. 1916 tills han inköpte och den 24 jan. 1919 erhöll privilegium å apoteket i Simrishamn.

Apoteket i Båstad.

1828.

År 1828 erhöill dåvarande innehafvaren af apoteket i Masthugget, numera Lejonet i Göteborg, rättighet att inrätta ett apotek i Båstad, hvilket uppsattes och sköttes af H. J. Ekeberg i egenskap af föreståndare. Som rörelsen var föga gifvande såldes apoteket redan det följande året.

Apoteket inrättades vid torget på den tomt, där nu stora skolhuset är beläget, och flyttades därifrån till ett hus som låg vid Nedre gatan midt för Tollegårdens trädgård. Sedermera flyttades apoteket till sparbankens tomt och vidare till den tomt, hvarest det nu befinner sig. Apoteket nedbrann i juni 1870, men förlades provisoriskt till huset midt för Agardska gården och återinflyttade sedan i det nybyggda huset på samma tomt som före branden.

Privilegiet var inlöst af amorteringsfonden med 16,000 kronor.

NORSTRÖM, CARL JOHAN. Född d. . . . i Arboga.

Föräldrar: t. f. borgmästaren i Arboga

Blef 1828 efter undergången apotekarexamen genom köp ägare af apoteket Lejonet i Masthugget i Göteborg, men sökte aldrig privilegium därå. Däremot erhöill han s. å. privilegium å inrättandet af ett apotek i Båstad. Han skötte apoteket genom provisor, men då detsamma ej lämnade någon behållning, sålde han det 1829 till Olof Gottfrid Elfberg. Öfverflyttade 1830 till U. S. A. och afled där på 1850-talet i närheten af New York.

Ogift.

ELFBERG, OLOF GOTTFRID. Var åren 1829—33 ägare af apoteket i Båstad. (Se under apoteket i Trelleborg.)

HALLDIN, CARL FREDRIK. Född d. 2 aug. 1807 i Forss församling, Älfsborgs län.

Föräldrar: Häradsskrifvaren ANDERS HALLDIN, född d. . . . 1773, död d. . . . 1847, och ANNETTE GUSTAVA STENSTRÖM, född d. . . ., död d. 1 dec. 1854.

H. var elev å apoteket Lejonet i Göteborg från 1822 till d. 10 mars 1828, då han aflade farmacie studiosi-examen och fortsatte sin tjänstgöring å nämnda apotek till dec. 1829, då han började studera på apotekarexamen, hvilken han aflade d. 21 dec. 1831. Var sedan anställd å apoteket Kronan i Uppsala från jan. 1832 till nov. 1833, då han tillträdde det af honom inköpta apoteket i Båstad. Innehade detta apotek till 1839, då han ånyo tog anställning å apoteket Kronan i Uppsala samt var från aug. 1841 till febr. 1844 föreståndare för dåvarande bruksapoteket vid Löfsta. Tjänstgjorde därefter från d. 1 sept. 1846 till d. 14 dec. s. å. på apoteket Lejonet i Göteborg och från juli 1855 till sept. 1857 å apoteket på Orust, samt å apoteket i Strömstad till okt. 1858. Konditionerade sedermera å apoteket på Orust till april 1859 och från våren 1860 till hösten s. å. å apoteket i Marstrand. Under apotekarledigheten på Orust 1861 förestod H. detta apotek. H. var sedan bosatt på Stensjö tegelbruk i närheten af Halmstad.

Död d. 27 febr. 1889 på Segersta i Halland.

Ogift.

RENSTRÖM, GUNNAR. Född d. 16 jan. 1803 i Rennelöfs församling, Hallands län.

Föräldrar: Lägenhetsinnehafvaren LARS NILSSON och BENGTA GUNNESDOTTER.

Efter att hafva tjänstgjort å åtskilliga apotek aflade R. apotekarexamen d. 24 okt. 1838 och inköpte 1839 apoteket i Båstad, hvarå han d. 21 maj 1841 erhöll privilegium. Sålde apoteket och apoteksgården d. 2 mars 1861 och var sedan bosatt i Båstad.

Död d. 17 aug. 1861 och begrafd å Båstads kyrkogård.

Gift d. 16 nov. 1859 med EMILIA CHRISTINA KRUSE, född d. 5 nov. 1830, död d. . . ., dotter till sjökaptenen EDVARD MAGNUS KRUSE och JOHANNA CHRISTINA LUDVIGSON, gift 2) d. 28 dec. 1871 med sjökaptenen OTTO BERNHARD NIKOLAUS EKERMAN, född d. 19 okt. 1837, död d. 20 aug. 1896.

MORIN, OLOF EMERENTIUS. Född d. 14 juni 1832 i Gammelstorp, Blekinge län.

Föräldrar: Kyrkoherden i Gammelstorp HÅKAN SVENSSON MORIN, född d. 4 okt. 1788, död d. 17 okt. 1864, och CECILIA EMERENTIA BROOMÉ, född d. . . . 1794, död d. . . . 1878.

M. antogs 1848 till elev å apoteket Ugglan i Stockholm och aflade d. 3 nov. 1852 farmacie studiosi-examen inför apotekarsocietetens direktion. Tjänstgjorde fortfarande å nämnda apotek till d. 1 aug. 1854, och å apoteket Svanen i Kristianstad till sept. 1857. Aflade d. 30 nov. 1860 apotekarexamen och var därefter från 1860 till d. 2 mars 1861 ånyo anställd å apoteket Svanen i Kristianstad. Köpte apoteket i Båstad d. 2 mars 1861 och erhöll privilegium å detsamma d. 28 dec. s. å. Sålde apoteket d. 12 maj 1874 och flyttade till Lund, där han anlade en kemisk-teknisk fabrik.

Död d. 1 juli 1876 i Lyngby prästgård, Malmöhus län.

Gift d. 26 april 1861 med BRITA MARIA GAUFFIN, född d. 5 jan. 1833, död d. . . ., dotter till apotekaren å Svanen i Kristianstad GUSTAF REINHOLD GAUFFIN och MIMMI CAROLINA SOLBERG, gift 1) d. 16 aug. 1850 med kaptenen vid K. Västgöta-Dals regemente ELIAS CHRISTOFFER NORLIN, född d. 27 juni 1816, död d. . . . 1898.

Barn: EMERENTIA FREDRIKA, född d. 26 maj 1865.

CENTERVALL, OTTO EMANUEL. Innehade apoteket i Båstad åren 1874—90. (Se under apoteket i Askersund.)

KULL, FRITZ AUGUST. Född d. 31 maj 1845 i Örn-sköldsvik.

Föräldrar: Handlanden därstädes JONAS AUGUST KULL, född d. 5 okt. 1808, död d. 24 juni 1862, och MARIA KATARINA CLASON, född d. 18 sept. 1819, död d. 20 juli 1877.

K. erhöll först undervisning vid Härnösands högre elementarläroverk och därefter privat undervisning till d. 30 mars 1863, då han antogs till elev å apoteket i Sollefteå, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 21 dec. 1866. Konditionerade sedan å samma apotek till d. 1 juli 1868 och inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet. Var amanuens vid institutet större delen af vårterminen 1870 och aflade d. 1 febr. 1871 apotekar-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Ystad från d. 1 april 1871 till d. 16 maj 1874, å apoteket i Hässleholm från d. 17 maj till d. 23 sept. 1874, å apoteket Kronan i Göteborg från d. 1 okt. s. å. till d. 21 jan. 1875, å apoteket Lejonet i Göteborg från d. 21 jan. s. å. till d. 2 april 1875, å apoteket i Hässleholm från d. 3 april till d. 23 maj s. å. och å apoteket i Örnköldsvik från d. 4 juni s. å. till d. 28 maj 1876. Var sedan anställd å apoteket Lejonet i Norrköping från d. 1 juni 1876 till d. 1 febr. 1879 och därpå föreståndare för filialapoteket i Finspång till d. 13 mars 1891, då K. erhöll privilegium å apoteket i Båstad.

Kull innehar i Båstad flera offentliga och enskilda uppdrag. Sålunda är han sedan flera år tillbaka ledamot af kommunalnämnden och municipalnämnden, ledamot i styrelsen för Båstads sparbank och ordförande i styrelsen för Båstads badanstalts aktiebolag samt Båstads hotellaktiebolag och aktiebolaget Båstads badhotell.

Vid tillträdet af apoteket inköpte Kull den fastighet, hvaretdetsamma var inrymdt jämte tillhörande några tunnland tomtjord och planterade härå efter hand 1,800—2,000 fruktträd. Han blef härigenom detta kända fruktodlardistrikts första större fruktodlare.

Apoteket i Broby.

1856.

Enligt tillgängliga anteckningar skall på 1840-talet här hafva funnits ett sockenapotek, som inrättats af Carl August Dahlgren. Denna apoteksinrättning torde dock hafva bestått endast en kort tid, ty D. blef härifrån »med hugg och slag» fördrifven af dåvarande apotekaren i Kristianstad, som ansåg att nämnda sockenapotek gjorde intrång på hans område.

K. brefvet d. 1 nov. 1856 bifaller sedermera K. sundhetskollégii hemställan om anläggandet af en själfständig apoteksinrättning i närmaste grannskap af läkarstationen vid Broby och »att denna anläggning få till hugade sökandes efterrättelse kungöras, hvarefter I skulle ega att i underd. anmäla den skickligaste bland dem till erhållande af personligt apoteksprivilegium.»

Privilegiet tilldelades apotekaren C. O. Hamnström d. 23 maj 1857 och apoteket öppnades i början af 1858 i en förhyrd, synnerligen olämplig lokal, den enda som stod att erhålla, men flyttades 1860 till ett särskilt för apoteket uppfördt hus på egen grund.

Genom K. brefvet d. 11 mars 1898 äsattes apoteket en årlig afgift af 250 kr. till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond.

HAMNSTRÖM, CARL OSCAR. Innehade apoteket i Broby åren 1857—69. (Se under apoteket i Motala sid. 548.)

WEJDLING, CARL EDVARD. Född d. 22 maj 1818 i Skänninge.

Föräldrar: Landtbrukaren GUSTAF ALEXANDER WEJDLING,

född d. . . . 1784, död d. . . . 1849, och GRETA CHRISTINA CURMAN, född d. . . . 1784, död d. . . . 1858.

W. åtnjöt undervisning vid lärdomsskolan i Linköping till dec. 1835 och antogs till elev å apoteket Kronan i Uppsala d. 8 febr. 1836. Aflade farmacie studiosi-examen d. 25 maj 1839 samt tjänstgjorde å nämnda apotek till aug. 1841. Inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 31 maj 1843. Öfvade sig sedan under mars och april 1843 å professor Lars Fr. Svanbergs privata laboratorium i Stockholm, hvarvid han bland annat analyserade taffelspat från Gökom i Uppland. Förestod apoteket i Säter från d. 25 juni 1843 till d. 1 juni 1844; inköpte apoteket i Vadstena 1844, som han tillträdde d. 1 mars s. å. och hvarå han d. 8 juli 1853 erhöll privilegium. Sålde detta apotek och tillträdde d. 1 juli 1854, efter avslutadt köp, apoteket Örnen i Karlstad, med därunder då lydande filialapoteket i Sunne, å hvilka apoteksinrättningar han d. 17 okt. s. å. erhöll privilegium. Innehade apoteket Örnen i Karlstad till d. 1 juli 1865, då han måste afyttra detsamma för att infria ingångna borgensförbindelser, hvilka medtogo en under 21 år såsom apotekare mödosamt förvärfvad förmögenhet. Erhöll d. 23 mars 1870 personligt privilegium å apoteket i Broby.

Förordnades af K. Maj:t d. 19 febr. 1847 till ledamot af direktionen öfver kurhusinrättningen i Vadstena och kallades d. 18 febr. 1856 till ledamot af Värmlands hushållningssällskap. Var till aug. 1865 ledamot i direktionen öfver Karlstads sparbank samt flera år stadsfullmäktig i Karlstad.

Från trycket har W. utgifvit: *Om en kvantitativ analys å taffelspat från Gökom i Uppland*, intaget i öfversikten af Vetenskapsakademiens förhandlingar 1844.

Åtnjöt sedan 1889 ledighet från apotekets skötsel och var bosatt i Lund.

Död d. 31 dec. 1897 i Lund och begrafd i Broby.

Gift d. 24 sept. 1844 med HILDA CHRISTINA DE BESCHE, född d. 18 febr. 1826, död d. 21 okt. 1914, dotter till jägmästaren ISAK GILLIS DE BESCHE och MARIA KRISTINA STÅLHAMMAR.

Barn: CARL HJALMAR, född d. 4 juli 1846. Tullkontrollör i Göteborg; — GUSTAF GILLIS, född d. 6 okt. 1847. F. d. bankkamrer i Stockholm; — ANNA MARIA, född d. . . . 1850, död d. 14 maj 1856; — OTTO REINHOLD, född d. 19 nov. 1851, död d. 30 nov. 1906. Grosshandlare i Stockholm; — HILDA

AUGUSTA, född d. . . . 1852, död d. 3 aug. 1854; — HENNING RUDOLF, född d. 25 april 1855. Kompositör; — ELLEN MATHILDA JOSEFINA, född d. 3 mars 1857, gift d. 5 jan. 1885 med stationsinspektoren DANIEL JULIUS APPELTOFT, född d. 3 april 1849, död d. 5 juni 1894; — CLARA CAROLINA THERESIA, född d. 1 april 1860, gift d. . . . 1882 med brukspatronen KNUT OTTONIN LJUNGQVIST, född d. 16 dec. 1836, död d. 4 febr. 1896; — HELGA AGNES EMILIA, född d. 27 aug. 1862. Kindergartenslärarinna i Malmö.

BORGMAN, JONAS ALEXANDER. Född d. 12 nov. 1838 i Nyköpings västra församling.

Föräldrar: Finsvarfvarfabrikören GUSTAF ADOLF BORGMAN, född d. 9 juli 1802, död d. 27 juni 1892, och MATHILDA WILHELMINA DAHLIN, född d. 24 april 1813, död d. 26 nov. 1885.

B. genomgick fem klasser af Nyköpings elementarläroverk samt antogs d. 1 febr. 1853 till elev å apoteket Gripen i nämnda stad. Aflade därstädes d. 18 dec. 1858 farmacie studiosi-examen och fortsatte sin tjänstgöring å nämnda apotek till juni 1860 och därefter till d. 8 juli 1862 å apoteket Gripen i Stockholm. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet samt aflade d. 28 maj 1867 apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter till d. 1 maj 1869 å apoteket Kronan i Stockholm, från d. 1 juni 1869 till d. 1 sept. s. å apoteket Lejonet i Kalmar, från d. 1 nov. s. å. till d. 1 aug. 1871 å apoteket Kronan i Göteborg, från d. 4 aug. s. å. till d. 1 juli 1872 å apoteket i Skene, därefter till d. 30 juni 1873 å apoteket i Strängnäs samt från d. 2 juli 1873 till d. 1 dec. 1880 å apoteket i Skene, hvilket han under denna tid enligt förordnande förestod under nära två år. Var sedan anställd som föreståndare för apoteket i Säffle till 1884 och tjänstgjorde därefter å apoteket i Trollhättan till 1887 samt å apoteket Hvita Björnen i Stockholm till okt. 1898. Erhöll d. 2 aug. 1898 personligt privilegium å apoteket i Broby.

Död d. 3 maj 1901 i Broby.

Gift d. 2 maj 1882 med MARIA CHARLOTTA BERG, född d. 5 juli 1856, dotter till exam. apotekaren, mineralvattenfabrikanten i Stockholm CHRISTIAN LUDVIG BERG och CHARLOTTA SKULLT.

Barn: ANNA MARIA, född d. 15 juli 1883, gift d. 3 jan. 1915 med läroverksadjunkten fil. mag. IVAR HELGE HEDBERG, född d. 6 sept. 1887; — LILLY MATHILDA, född d. 17 dec. 1885.

JOHANSSON, CARL ALBERT. Var innehafvare af apoteket i Broby åren 1901—1912. (Se under apoteket i Motala, sid. 551.)

CARLSON, KNUT HJALMAR. Född d. 8 maj 1868 i Vårdsberg, Östergötlands län.

Föräldrar: Kamreraren i Linköpings folkbank GUSTAF REINHOLD EDVARD CARLSSON, född d. 6 mars 1835, död d. 10 okt. 1883, och EMILIA KATARINA NORBERG, född d. 7 april 1838, död d. 18 aug. 1898.

Efter att hafva genomgått sjetten öfre klassen i Linköpings högre allmänna läroverk antogs C. d. 1 febr. 1884 till elev å apoteket Vasen i Linköping och aflade farmacie studiosi-examen vid farmaceutiska institutet d. 18 maj 1887. Konditionerade där efter kortare tider å apoteken Gripen i Nyköping, Ugglan i Stockholm, Vimmerby, Vasen i Linköping och Kronan i Göteborg. Var sedan anställd å apoteket i Norrtälje från d. 25 sept. 1888 till d. 24 sept. 1890, å apoteket i Lilla Edet från d. 26 sept. 1890 till d. 30 april 1893 och å apoteket i Uddevalla från d. 1 maj 1893 till d. 31 aug. s. å. under hvilken tid C. förestod underlydande brunnsapoteket i Ljungskile från d. 1 juni 1893 till d. 31 aug. s. å. Inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 17 maj 1895. Förestod därefter brunnsapoteket i Porla från d. 1 juni 1895 till d. 31 aug. s. å. samt tjänstgjorde å apoteket i Hjo från d. 1 sept. 1895 till d. 31 dec. 1896 och å apoteket Svanen i Örebro från d. 1 jan. 1897 till d. 25 okt. 1912. Erhöll d. 25 okt. 1912 personligt privilegium å apoteket i Broby, som han tillträdde d. 7 nov. s. å.

Åren 1902—04 var C. sekreterare i Mellersta Sveriges farmaceutklubb, 1907—08 ordförande i Närke-Värmlandskretsen af Sveriges farmaceutförbund och 1907—09 ledamot af samma förbunds centralstyrelse.

Gift d. 8 aug. 1907 med EVA KAROLINA FRÖBERG, född d. 8 nov. 1878, dotter till köpmannen i Västerås KNUT EDVARD FRÖBERG och LEONTINE BERG.

Barn: KNUT BERTIL, född d. 29 juni 1908; — DAGMAR EMILIA, född d. 12 juli 1909; — NILS EDVARD, född d. 10 sept. 1911; — STEN FREDRIK, född d. 10 sept. 1911; — SETH GEORG, född d. 29 juli 1919.

Apoteket i Brösarp.

1859.

K. brevet d. 4 nov. 1859 till sundh.-kollegium bifaller en hemställan om inrättandet af ett själfständigt apotek med personligt privilegium vid Brösarp och att i vanlig ordning till hugade och kompetenta sökandes efterrättelse kungöra berörda apoteksanläggning, samt att till erhållande af nådigt privilegium föreslå den bland anmälde sökande, som därtill må befinnas mest förtjänt; »och att endast i det fall att, efter 3 på hvarandra följande ansökningstiders utgång, ingen behörig sökande skulle till privilegiets erhållande sig hafva anmält, eder må vara tillåtet föranstalta att ett *filial-apothek* därstädes under apoteket i *Cimbrishamn* varder anlagdt».

Genom K. brevet d. 28 febr. 1860 tilldelades examinerade apotekaren A. L. V. Thorsséen privilegium å inrättandet af ett nytt apotek i närheten af prov.-läkarestationen inom Brösarps socken. Apoteket öppnades s. å.

Genom K. brevet d. 11 jan. 1919 har apoteket i Brösarp åsatts en årlig afgift af 400 kronor till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond att erläggas halfårsvis i förskott.

THORSSÉEN, ANDERS LICHARD VICTOR. Innehade apoteket i Brösarp åren 1860—66. (Se under apoteket i Åsum, Sjöbo).

WEINBERG, CARL ANDERS WILHELM. Född d. 11 okt. 1838 i Åmål.

Föräldrar: Apotekaren CARL ANTON WEINBERG, född d. 19 juli 1804, död d. 9 dec. 1867, och ANNA MÄRTA ROSELL, född d. 21 maj 1811, död d. 1 febr. 1895.

W. antogs d. 1 juli 1854 till elev å apoteket i Åmål och aflade därstädes d. 22 juli 1857 farmacie studiosi-examen. Konditionerade till aug. 1860 å nämnda apotek och därefter till 26 dec. s. å. å apoteket Korpen i Stockholm, från aug. 1861 till juli 1862 å apoteket i Nora och från sept. s. å. till febr. 1863 å apoteket i Åmål. Aflade d. 29 maj 1865 apotekarexamen och var ånyo anställd å apoteket i Åmål från d. 12 aug. 1865 till d. 12 okt. s. å. samt förestod medikamentsförrådet i Dalarö från okt. 1865 till okt. 1866. Erhöll d. 31 aug. 1866 personligt privilegium å apoteket i Brösarp, hvilket han lämnade d. 16 mars 1870 och reste till Norra Amerika, utan att därom underätta sysslomännen i konkursen. Genom K. brevet d. 13 okt. 1870 bifölls K. sundhets kollegii begäran om upphörande af privilegiet för W. och apoteket kungjordes till ansökan ledigt. Den 12 maj 1870 anlände W. till New York, hvarefter han i staden Galva i Henry County Illinois uppsatte ett apotek. Flyttade redan i sept. s. å. till Bishop Hill hvarest han likaledes upprättade ett mindre apotek samtidigt praktiserande som läkare. Flyttade på hösten 1870 ånyo till Galva och 1871 till Orion i Henry County, där han utöfvade medicinsk praktik. Bosatte sig i nov. 1871 i Chicago, hvarest han jämte farmacie studiosus Lorens Elof Fromholdt Hesselroth d. 1 jan. 1872 öppnade ett fullständigt apotek, det första svenska i Chicago. Apoteket, som kallades Phœnix, innehade han till d. 1 mars 1873, då han utbytte sin del i apoteket mot ett flyttbart apotek i Galesbury och en kontant summa. Det flyttbara apoteket uppsatte han sedermera i Chicago och innehade detsamma någon tid. W. började i aug. 1873 studera medicin vid Chicago Medical College och bosatte sig 1875 i Republic uti Marquette County i Michigan, hvarest han dref en större affär med medicinalier, guldsmedsarbeten, böcker och skriftermaterialier.

Död d. 7 maj 1885 i Republic, Michigan, Norra Amerika.
Ogift.

HALCK, GUSTAF ADOLF. Född d. 15 jan. 1824 i Malmö.

Föräldrar: Handlanden THOMAS HALCK, född d. 25 sept. 1778, död d. 21 jan. 1863, och BOTHILDA HELENA KROOK, född d. 8 april 1783, död d. 8 dec. 1864.

H. idkade skolstudier vid Malmö lärdomsskola till dec. 1837, då han antogs till elev å apoteket Svanen i Kristianstad. Aflade därstädes farmacie studiosi-examen d. 31 mars 1842 och fortsatte sin tjänstgöring å samma apotek till jan. 1844. Var därefter anställd å apoteket Svanen i Lund till febr. 1845 och å apoteket i Ängelholm till juni 1846. Kom ånyo till apoteket Svanen i Lund och tjänstgjorde därstädes till d. 8 sept. 1848 samt därefter å Svanen i Kristianstad, där han var anställd till d. 5 mars 1849. Aflade apotekarexamen d. 28 maj 1851 och tillträdde en plats å apoteket i Ronneby vid vattenberedningen under brunnsterminen 1850—51 samt blef på hösten s. å. anställd å apoteket Fläkta Örnen i Malmö. Tillträdde efter afslutadt köp d. 1 okt. 1853 apoteket i Simrishamn samt erhöll privilegium därå d. 12 aug. 1856. Nödgades dock till följd af missgynnande omständigheter sälja apoteket d. 1 juni 1867 och antog därefter kondition å apoteket Lejonet i Växjö där han stannade till d. 24 maj 1870. Biträdde därefter å apoteket i Brösarp, hvarå han erhöll privilegium d. 12 april 1871 hvar efter han tillträdde apoteket i nov. s. å. Under de senare åren åtnjöt han ledighet från apotekets skötsel på grund af sjuklighet.

Död d. 3 mars 1888 på Kiviks fiskläge, S. Mellby socken.

Gift d. 16 juli 1854 med ELISE LENNVALL, född d. 16 juli 1830, död d. . . ., dotter till vaktmästaren i hofrätten öfver Skåne och Blekinge GUSTAE LENNVALL och CAROLINA LÄRKA.

Äktenskapet, som var barnlöst, upplöstes genom laglig skilsmässa d. 14 maj 1866.

CAJANDER, JOHAN EDVARD. Född d. 1 maj 1844 i Torup, Hallands län.

Föräldrar: Färgaren ANDERS JOHAN CAJANDER, född d. 15 jan. 1812, död d. . . . april 1873, och KARIN SVENSSON, född d. 10 dec. 1821, död d. 30 april 1915.

Efter erhållen enskild undervisning antogs C. d. 11 april 1860 till elev å apoteket Vakteln i Halmstad och aflade farmacie studiosi-examen därstädes d. 14 mars 1865. Tjänstgjorde fortfarande å nämnda apotek till d. 20 maj 1867 och därefter

å apoteket i Filipstad till d. 28 aug. 1873. Inskrefs i okt. 1873 vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 27 maj 1875. Konditionerade sedan å åtskilliga apotek i riket och erhöil d. 13 juli 1888 personligt privilegium å apoteket i Brösarp. Åtnjöt på grund af sjuklighet ledighet från apotekets skötsel från okt. 1898 och bosatte sig då i Kivik.

Död d. 18 maj 1899 å Kiviks fiskläge.

Ogift.

BÄCKSTRÖM, ANDERS HELMFRID. Innehade privilegiet å apoteket i Brösarp åren 1899—1904. (Se under apoteket i Enköping sid. 383).

COLLIN, CARL OTTO LORENS. Var innehafvare af privilegiet å apoteket i Brösarp åren 1905—12. (Se under apoteket i Rimbo sid. 312).

DAHLSTRÖM, PER MAURITZ JULIUS. Var åren 1913—1919 innehafvare af apoteket i Brösarp. (Se under apoteket Pantern i Karlskrona, sid. 799).

SAMSIOE, HELGE. Född d. 30 aug. 1880 i Stockholm.

Föräldrar: Postkontrollören GUSTAF NAPOLEON SAMSIOE, född d. 3 nov. 1848, död d. 17 mars 1891, och HILDA GUSTAFVA ERIKSSON, född d. 9 mars 1855.

S. aflade mogenhetsexamen vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm d. 17 maj 1899. Antogs d. 1 juni 1899 till elev å apoteket Hvita Björnen i Stockholm och tjänstgjorde där till 1 sept. 1902. Aflade farmacie kandidatexamen d. 8 sept. 1902 och tjänstgjorde å apoteket Morianen i Stockholm från d. 1 okt. 1902 till d. 15 sept. 1907 samt aflade apotekar-examen d. 27 maj 1909. Efter kortare vikariat å apoteken i Djursholm, Heby, Odensbacken, Gysinge och Svalan i Halmstad erhöil S. anställning å apoteket Kronan i Göteborg och tjänstgjorde där från d. 1 dec. 1910 till d. 30 nov. 1919. Tillträdde omedelbart därefter förordnande som föreståndare å apoteket i Brösarp, å hvilket apotek S. erhöil personligt privilegium d. 31 dec. 1919.

Gift d. 24 nov. 1909 med SIGRID MÄRTA KAROLINA DAHL, född d. 27 juli 1883, dotter till kronolänsmannen i Orusts östra härad CLAES WALDEMAR DAHL och HELENA CAROLINA NILSSON.

Barn: SIGRID, född d. 8 aug. 1912; — BIRGIT, född d. 27 febr. 1914; — GÖSTA, född d. 19 nov. 1916.

Apoteket i Klippan.

1860.

K. brefvet d. 13 april 1860 till sundhetskollodium bifaller »inrättandet i Åby by af ett själfständigt apotek med personligt privilegium, om hvars kungörande till ansökning I egen gå i författning, och dervid till sökandes kännedom meddela att, för den händelse att extra prov.-läkare i orten blifver anställd och stationen för denne kommer att förläggas annorstädes än till Åby, det då skall åligga den blifvande apotekaren att till närheten af prov.-läkarestationen förflytta apoteket och med apoteksrörelsens bedrivande i Åby by upphöra». Privilegiet å apoteket tilldelades examinerade apotekaren J. G. Westergård d. 9 nov. 1860 på ofvan nämnda villkor, och öppnades för allmänheten d. 1 aug. 1861.

Genom K. brefvet d. 11 febr. 1887 föreskrefs att blifvande innehafvaren af apoteket i Åby skulle till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond årligen erlägga en afgift af 600 kronor, att halfårsvis utgå, hvilken afgift genom K. brefvet d. 1 okt. 1897 höjdes för apoteket i Klippan, förut benämndt apoteket i Åby, till 1,000 kr.

WESTERGÅRD, JOHAN GUSTAF. Född d. 11 juni 1828 i Strömstad.

Föräldrar: Rådmanen PETER WESTERGÅRD, född d. 11 nov. 1787, död d. 18 nov. 1877, och KAROLINA FJELLKANDER, född d. 11 dec. 1787, död d. 18 maj 1869.

Efter erhållen undervisning till 1843 års slut i Strömstads apologistkola antogs W. i jan. 1844 till elev å apoteket i Halmstad, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 9 maj

1848. Fortsatte sin tjänstgöring å nämnda apotek till d. 1 maj 1849 och var därefter anställd å apoteket i Lidköping från sept. s. å. till okt. 1851 och å apoteket Kronan i Uppsala till okt. 1853. Inskrevs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet och aflade därstädes apotekarexamen d. 24 jan. 1855. Konditionerade sedan å apoteket Lejonet i Gäfle från april 1855 till hösten 1857 samt därefter å apoteket Kronan i Uppsala till sommaren 1858, å apoteket Kronan i Göteborg till hösten 1860 och å apoteket Lejonet i Jönköping till april 1861. Erhöll personligt privilegium å en ny apoteksanläggning i Åby, numera Klippan, d. 9 nov. 1860. Åtnjöt sedan 1 maj 1872 ledighet från apotekets skötsel och bosatte sig i Strömstad.

Död d. 19 maj 1897 i Strömstad.

Gift d. 30 sept. 1892 med AUGUSTA CHARLOTTA LUNDBOM, född d. 15 april 1848, död d. 20 nov. 1920, dotter till landtbrukaren OLOF WILHELM LUNDBOM och JAKOBINA ANDERSSON.

BAUMBACH, VIKTOR NATANAEL. Född d. 18 mars 1845 i Hjärpås, Skaraborgs län.

Föräldrar: Komministern i Hjärpås JONAS BAUMBACH, född d. 12 febr. 1793, död d. 27 aug. 1870, och RAKEL GUSTAVA EDBERG, född d. 8 maj 1810, död d. 22 nov. 1868.

Efter studier vid Skara högre elementarläroverk antogs B. jan. 1862 till elev å apoteket i Svenljunga och aflade därstädes farmacie studiosi-examen d. 16 juni 1865. Tjänstgjorde därefter å nämnda apotek till d. 1 okt. s. å. och å apoteket i Sköfde från d. 1 okt. 1865 till d. 1 aug. 1868. Inskrefs höstterminen s. å. vid farmaceutiska institutet och undergick d. 25 maj 1870 apotekarexamen. Var sedan anställd som vikarie sommaren 1870 å apoteket i Vara och från d. 1 okt. 1870 till d. 23 juni 1872 å apoteket Kronan i Norrköping samt från d. 24 juni sistnämnda år till midsommar 1888 å apoteket Hjorten i Örebro.

B. erhöll d. 25 maj 1888 privilegium å apoteket i Jämshög samt d. 21 febr. 1898 transport till apoteket i Klippan.

Var i Örebro ledamot af Närkes fornminnesförenings styrelse 1884—88, deltog i ordnandet af Örebro läns museum och biträdde vid utgifvandet af »Förteckning öfver föremålen i museet», till hvilket han öfverlätit en samling fornsaker. Intresserad för fornminnen, har B. sedermera under 30 år i Blekinge

och Skåne hopbragt en större samling förhistoriska saker och öfverlämnade 1918 denna som gåfva till Lunds universitets historiska museum.

Är af hälsoskäl befriad från apotekets skötsel samt äger och bebor Villa Bellis invid Ängelholm.

Gift d. 24 juni 1885 med ANNA NYBORG, född d. 15 febr. 1850, död d. 15 febr. 1918, dotter till klädesfabrikören CARL OSKAR NYBORG och ERIKA PAMÉLA HAMMARQVIST.

Barn: FOLKE, född d. 27 nov. 1888, död d. 27 juni 1889.
Fosterdotter: ANNA (ANNI) CAROLA född d. 9 nov. 1885.

Apoteket i Hässleholm.

1862.

Genom K. brefvet d. 7 febr. 1862 ang. inrättande af en ny prov.-läkartjänst med station vid Hässleholm bifölls äfven en hemställan, att — till fullständigt ordnande af ortens sjukvård, ett apotek med personligt privilegium inrättas i närheten af prov.-läkarstationen, hvilket apotek dock, först sedan läkaren blifvit utnämnd och boställe åt honom upplåtet, borde i vanlig ordning till sökandes efter rättelse kungöras.

Privilegium å denna apoteksanläggning tilldelades d. 11 mars 1864 apotekaren i Slite C. A. Boström, som efter skedd afsyning d. 9 jan. 1865 öppnade detsamma i ett envåningshus af trä beläget vid järnvägsstationen. Apoteket flyttades af apotekaren B. R. Berggren d. 1 okt. 1915 till ett nytt stenhus beläget vid hörnet af 1:sta Avenyen och Östergatan, ungefär midt i staden, i tidsenliga och mycket rymliga lokaler, hvarvid apoteket äfven försågs med ny inredning.

Genom K. brefvet d. 11 febr. 1887 förordnades att blifvande innehafvaren af apoteket skulle till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond årligen erlägga 400 kronor, hvilken afgift genom K. brefvet d. 23 aug. 1907 höjdes till 1,800 kronor att halfårsvis i förskott utgå.

BOSTRÖM, CARL ADOLF. Född d. 11 maj 1822.

Föräldrar: Bokhållaren CARL FREDRIK BOSTRÖM, född d. 15 okt. 1785, död d. 21 aug. 1831, och MARIA DOROTEA EKDAHL, född d. 5 april 1786, död d. 23 mars 1870.

Vid 14 års ålder antogs B. d. 6 sept. 1836 till elev å apoteket i Köping och aflade därstädes d. 28 sept. 1840 farmacie

studiosi-examen. Var sedan anställd å nämnda apotek till sept. 1842 och därefter en kortare tid å apoteket i Falun. Tjänstgjorde sedermera till april 1843 å apoteket i Sala samt från d. 26 april 1843 till d. 1 okt. 1845 å apoteket Hvita Björnen i Stockholm. Aflade apotekarexamen d. 22 maj 1847 och konditionerade därefter från d. 1 juni 1847 till d. 25 okt. 1851 å apoteket Hvita Björnen i Stockholm, från d. 28 okt. 1851 till d. 1 dec. 1853 å apoteket i Norrtälje, från d. 1 dec. 1853 till 15 juli 1854 å apoteket Enhörningen i Stockholm och från d. 15 juli 1854 till juli 1856 å apoteket Hvita Björnen i Stockholm. Erhöll d. 18 april 1856 personligt privilegium å en ny apoteksinrättning i Slite på Gottland och sökte samt erhöll d. 11 mars 1864 privilegium å en ny apoteksanläggning i Hässleholm. Åtnjöt tjänstledighet från 1891, men var fortfarande bosatt i Hässleholm.

Död d. 5 mars 1908 i Hässleholm.

Gift d. 27 dec. 1875 med AUGUSTA SVENSSON, född d. 20 maj 1845, död d. 16 juni 1912, dotter till bagarmästaren SVEN SVENSSON och BOTILDE JOHANSSON.

Barn: CARL EMIL FREDRIK, född d. 22 dec. 1876. Fil. mag. Hässleholm.

BERGGREN, BERNDT RUDOLF. Född d. 27 mars 1852 i Falköping.

Föräldrar:

Efter att hafva genomgått Falköpings pedagogi och åtnjutit extra lektioner i latin och tyska, antogs B. d. 6 juni 1867 till elev på stadens apotek, där han d. 17 nov. 1871 aflade farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Gunnarsnäs, Dalsland, och fortsatte tjänstgöringen i Mellerud till d. 24 april 1876, dit apoteket blef flyttadt år 1875, därefter en kort tid af 6 månader på apoteket Hjorten i Lund och sedan i Motala från d. 5 nov. 1876 till d. 1 sept. 1884. Under den tid B. var anställd i Motala var han brunnsterminerna 1882—84 föreståndare för brunnsapoteket i Medevi. Inskrefs höstterminen 1884 vid farmaceutiska institutet och aflade där apotekarexamen d. 4 dec. 1886. Konditionerade under sommarferierna 1885—86 å apoteken i Hjo och Motala. Var sedermera anställd å apoteket Kronan i Norrköping från 1887 till d. 1 nov. 1893, å apoteket

i Mörbylånga från d. 2 nov. till d. 23 nov. s. å., å apoteket Lejonet i Hälsingborg från d. 25 nov. 1893 till d. 30 april 1894 samt å apoteket Svanen i Norrköping från d. 1 maj s. å. till d. 15 sept. 1896. Sistnämnda år erhöll B. personligt privilegium å apoteket i Vrigstad enligt K. brefvet d. 7 febr. 1896 och tillträdde detsamma i slutet af s. å. samt erhöll 1898 förordnande att tillhandahålla dåvarande medikamentsförrådet i Säfsjö. Erhöll d. 13 juni 1908 transport till apoteket i Hässleholm, som han tillträdde d. 27 april 1909. Åtnjöt sedan 1 juni 1915 på grund af sjukdom befrielse från apotekets skötsel.

Död d. 3 okt. 1920 i Linköping.

Gift d. 7 okt. 1896 med MARIA AMALIA FREDRIKA FAGERDAHL, född d. 25 mars 1851, fosterdotter till garfverifabrikören CARL JAKOB LARSSON och MARIA CHARLOTTA FAGERDAHL.

NORDSTRÖM, PAUL GUSTAF. Född d. 9 juli 1869 i Stoby, Kristianstads län.

Föräldrar: Bankdirektören DAVID GUSTAF EMANUEL NORDSTRÖM, född d. 18 nov. 1824, död d. 28 jan. 1894, och IDA AMALIA GRENANDER, född d. 23 mars 1842.

Efter att hafva genomgått 6 klasser i Kristianstads högre elementarläroverk, antogs N. till elev d. 29 juni 1887 å apoteket Svanen i Lund samt aflade farmacie studiosi-examen d. 23 jan. 1891. Efter fortsatt tjänstgöring å nämnda apotek inskrefs han höstterminen 1893 vid farmaceutiska institutet samt aflade apotekarexamen d. 21 maj 1895. Tjänstgjorde därefter dels å apoteket i Klippan, dels å apoteket Kärnan i Hälsingborg tills han d. 1 sept. 1906 blef föreståndare för apoteket i Hässleholm, hvilket föreståndarskap han innehade tills han d. 21 jan. 1921 erhöll privilegium på nämnda apotek.

N. har innehaft flera förtroendeuppdrag inom kåren såsom medlem af Centralstyrelsen för Sveriges farmaceutförbund, sekreterare i Skånes apotekarförening och styrelseledamot i Skånska kretsen af Sveriges apotekarförbund, samt innehar dessutom en del kommunala uppdrag i Hässleholm.

Tilldelades d. 8 dec. 1898 Farmaceutiska föreningens Scheelepris.

N. har i facktidskrifterna publicerat åtskilliga uppsatser af dels allmänt farmaceutiskt intresse och dels farmaceutiskt-kemiskt innehåll. De senare äro:

»Några titreringar med kaliumkromat.» Sv. F. T. Meddelanden fr. Farm. föreningen 1899. »Titrimetrisk bestämning af järn medelst jodkalium och tiosulfat.» Sv. F. T. 1900.

»Flückigers prof å arsenik och dess användbarhet särskildt vid pröfning af vismutsalter.» Sv. F. T. 1900. »Beredning af Hydratocarb. ferros. sacch. jämte pröfning af engelska farmakopéns metod för bestämning af järn uti samma preparat.» Sv. F. T. 1902. »Några iakttagelser och reflektioner vid användandet af nya farmakopén.» Sv. F. T. 1903. »Kvalitativt påvisande af arsenik som arseniktrijodid.» Farm. R. 1904. »Några iakttagelser vid beredning af Liquor oxidi ferrici albuminati jämte nytt sätt för dess framställning.» Farm. R. 1905. »Vanolin. anhydric. och Vanolin.» Allmänna svenska läkartidningen 1917. »Några iakttagelser och reflektioner vid användandet af nya farmakopén Ed. IX.» Sv. F. T. 1919.

Gift d. 6 dec. 1904 med ELLA SOFIA BERNS, född d. 8 nov. 1879, dotter till direktören OTTO HARALD BERNS och ELLEN KAROLINA JAHNSON.

Barn: ÅKE HARALD DAVID, född d. 7 nov. 1905; — ELLEN IDA AIMÉE, född d. 28 nov. 1907; — PAULA ELLEN MAJ, född d. 7 maj 1915.

Apoteket i Åhus.

1901.

Sedan K. maj:t genom nåd. bref d. 17 juni 1896 medgifvit tjänstårsberäkning till utgången af år 1901 för en extra prov.-läkare med tjänstedistrikt i Åhus socken och station i Åhus by, anhöllo utsedda ombud från nämnda socken i underdånighet om inrättande af ett apotek vid Åhus. Genom nåd. remiss d. 23 okt. 1899 anbefalldes medicinalstyrelsen att efter vederbörandes hörande afgifva utlåtande i detta ärende. Efter yttranden af K. bfhde, innehafvarna af apoteken Svanen och Kronan i Kristianstad samt apoteket i Brösarp äfvensom från 1:ste prov.-läkaren i länet och sedan Göteborgs farmaceutklubb d. 7 dec. 1900 i en ingifven skrift — under erinran om de ogynnsamma befordringsförhållandena inom apotekarkåren — anhållit, att K. medicinalstyrelsen måtte förorda inrättandet af ett själfständigt apotek i Åhus, hemställde medicinalstyrelsen att K. maj:t måtte besluta att ett själfständigt apotek med personligt privilegium inrättades i Åhus samt tillika förordna, att detta privilegium skulle af medicinalstyrelsen i vanlig ordning kungöras till ansökan ledigt.

Privilegiet å apoteket tilldelades d. 31 aug. 1901 examinerade apotekaren August Lindberg, som öppnade detsamma efter skedd afsyning d. 12 febr. 1902 i ett hus invid hamnen.

LINDBERG, AUGUST. Född d. 27 aug. 1856 i Forshälla, Göteborgs och Bohus län.

Föräldrar: Snickaren ANDERS ANDERSSON, född d. 30 maj 1818, död d. 6 dec. 1902, och CHRISTINA JONSSON, född d. 4 juni 1820, död d. 24 dec. 1876.

L. genomgick Uddevalla 5-klassiga läroverk och antogs till elev å apoteket Hjorten i Göteborg d. 2 jan. 1876, fortsatte sin elevtjänstgöring å apoteket i Skänninge från d. 1 maj 1877 och aflade farmacie studiosi-examen d. 21 juni 1879. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Mora och var åren 1881—88 föreståndare för dåvarande medikamentsförrådet i Lima samt sedermera en tid anställd som verkmästare vid Apotekarnas mineralvattenfabrik i Göteborg. Konditionerade sedan å apoteken i Edsbergs Sanna, Marstrand, Strömstad och Nordstjärnan i Stockholm. Inskrefs höstterminen 1890 vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 28 jan. 1892. Efter af-lagd apotekarexamen var L. föreståndare för medikamentsförrådet i Ramsberg åren 1892—95 samt därefter en kort tid för medikamentsförrådet å Tjörn. Var därpå anställd å apoteket Fläkta Örnen i Malmö till d. 31 aug. 1901, då han erhöll personligt privilegium å det nyinrättade apoteket i Åhus.

Sedan 1904 var L. tjänstledig och apoteket utarrenderadt.

Död d. 1 okt. 1905 å apoteket Gripen i Stockholm, där han tillfälligtvis hade anställning.

Gift d. 24 juni 1883 med EMILIA ELLENTINE SEGERLUND, född d. 12 jan. 1861, dotter till målaremästaren PER OLOF SEGERLUND och MARIA LJUNGBERG.

Barn: SIGNE KRISTINA, född d. 12 dec. 1884, gift d. 13 april 1914 med legitimerade apotekaren FRITHIOF FINNMARK, född d. 22 nov. 1885; — ARNOLD HILDING AUGUST, född d. 27 aug. 1886. Legitimerad apotekare; — ELLEN MARIA, född d. . . . nov. 1888, död d. . . . juni 1889; — ERIK ELMER GUNNAR, född d. 27 maj 1890. Legitimerad apotekare; — ERNST FOLKE HARALD, född d. 14 nov. 1895. Korrespondent hos firman G. L. Beijer, aktiebolag, Malmö; — SVEN AUGUST, född d. 5 sept. 1895, död d. 1 mars 1897; — ELLEN INGEBOG, född d. 2 juni 1898. Lärarinna vid Malmö privata gymnasium; — SVEN ANDERS AUGUST, född d. 7 juli 1900. Tjänsteman i Skandinaviska kreditaktiebolaget i Malmö.

LINDSTRÖM, ERIK GUSTAF. Var innehafvare af apoteket i Åhus åren 1906—13. (Se tillägg och rättelser sid. XI).

RYDBERG, MAGNUS RICHARD. Född d. 7 dec. 1870 i Östra Thorsås socken, Kronobergs län.

Föräldrar: Dåvarande kronolänsmannen i Konga härad, Kronobergs län, sedermera häradsskrifvaren i Bräkne och Listers härad, Blekinge län, CARL WILHELM RYDBERG, född d. 10 april 1841, död d. 10 jan. 1904, och LOVISA CHARLOTTA SANDSTRÖM, född d. 10 febr. 1838.

Efter skolstudier i Karlshamn och Växiö antogs R. d. 16 nov. 1885 till elev hos sin farbror, apotekare K. H. Rydberg, å apoteket Lejonet i Växiö samt aflade d. 25 jan. 1889 farmacie studiosi-examen. Konditionerade därefter från d. 23 maj 1889 till d. 24 sept. 1890 och från d. 5 juni 1891 till d. 21 sept. s. å. å apoteket i Karlshamn. Inskrefs hösten 1890 vid farmaceutiska institutet och aflade d. 21 maj 1892 apotekarexamen. Var sedan anställd från d. 3 juli 1892 till d. 13 sept. s. å. på apoteket Örnén i Karlstad, från d. 13 sept. 1892 till d. 30 mars 1894 å apoteket i Mora, från d. 31 mars 1894 till d. 31 okt. 1906 å apoteket Lejonet i Växiö (under åren 1900 och 1902 såsom föreståndare) samt från d. 1 nov. 1906 till d. 12 juni 1914 å apoteket Hjorten i Göteborg. Erhöll personligt privilegium å apoteket i Åhus d. 12 juni 1914.

Gift d. 15 aug. 1899 med ELSA KERSTIN ULRIKA TOLL, född d. 10 juni 1870, dotter till kaptenen vid Kalmar regemente NILS REINHOLD TOLL och ANNA LAURA NEMOPHILA HELLMAN.

Barn: ANNA ELSA LOUISE, född d. 16 juni 1902.

Apoteket i Tollarp.

1901.

År 1899 d. 20 juni beslöt styrelsen för Västra Vrams extra provinsialläkaredistrikt på förslag af dåv. extra provinsialläkaren i distriktet Johan Lundquist att ingå till K. Maj:t med und. ansökan om inrättandet af ett medikamentsförråd eller helst ett själfständigt apotek i Tollarps stationssamhälle, och d. 9 dec. 1899 anslog Västra Vrams kommunalstämma ett årligt hyresbidrag af 150 kronor till en blifvande apoteksinrättning att utgå under de närmaste 5 åren.

Genom K. brefvet d. 22 febr. 1901 bifölls den gjorda hemställan om inrättandet af ett apotek med personligt privilegium i närheten af Västra Vrams extra provinsialläkarstation i Kristianstads län, och att detta finge på vanligt sätt kungöras till ansökning ledigt.

Genom K. brefvet d. 25 okt. 1901 tilldelades examinerade apotekaren Robert Pihl privilegium å detta apotek, som afsynades d. 24, 25 och 27 mars påföljande år. Apoteket inrymdes i en till apotekslokaler omäändrad bostadslägenhet i ett hus, som förut använts såsom militieboställe och kvarblef där under apotekare Pihls innehaf åren 1901—13. Sedan P. år 1913 erhållit transport till Borlänge apotek lät apotekaren C. F. T. Ohlsson-Gadde, som genom K. brefvet d. 29 aug. 1913 erhållit personligt privilegium å apoteket, å en annan tomt uppföra ett rymligt tvåvånings trähus, utvändigt reverteradt, och inredde däri nya tidsenliga lokaler. I denna fastighet bedrefs apoteksrörelsen tills apoteket genom G:s d. 27 maj 1917 timade fränfälle åter blef ledigt. Sedan K. brefvet d. 31 dec. 1917 tilldelat legitimerade apotekaren C. F. Liedberg personligt privilegium å apoteket och då enighet angående öfvertagandet af den dyrbara apoteksbyggnaden icke kunde uppnås, samt G:s änka under rådande kristid ogärna ville afstå från sin privat-

bostad, flyttade L. apoteket och inredde i fastigheten N:o 75 Tollarp lämpliga apotekslokaler, hvilka afsynades d. 26 och 27 juni 1918.

Genom K. brevet d. 7 juni 1901 äsattes apoteket i Tollarp en årlig afgift af 250 kronor till apotekarkårens lifränte- och pensionskassa, men skulle denna afgift ej utgå förr än två år förflutit efter det apoteket blifvit afsynadt och godkändt. Genom K. brevet d. 11 april 1913 höjdes afgiften till 300 kronor med skyldighet för innehafvaren, att därest K. Maj:t framdeles skulle finna ifrågavarande afgift böra ytterligare höjas, betala det belopp, som af K. Maj:t bestämmes. Genom K. brevet d. 24 aug. 1917 höjdes afgiften till 400 kronor.

PIHL, ROBERT. Innehade apoteket i Tollarp åren 1901—13. (Se under apoteket i Borlänge).

OHLSSON-GADDE, CARL FREDRIK THEODOR. Född d. 9 april 1867 i Ullasjö socken, Älfsborgs län.

Föräldrar: Landtbrukaren CHRISTIAN THEODOR OHLSSON-GADDE, född d. 6 aug. 1835, död d. 3 febr. 1880, och HILDEGARD AMALIA SCHLYTER, född d. 28 febr. 1843, död d. 24 aug. 1892.

Efter skolstudier vid Lunds högre allmänna läroverk åren 1878—84 antogs G. d. 8 sept. sistnämnda år till elev å apoteket Svanen i Lund samt aflade farmacie studiosi-examen d. 27 maj 1888. Han fortsatte därefter tjänstgöringen å nämnda apotek till höstterminen 1890, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 17 maj 1892. Var sedermera anställd å apoteket i Varberg till 1898 och på apoteket Storcken i Stockholm till 1902 samt från sistnämnda år till 1912 föreståndare för apoteket Kronan i Norrköping. Han fortsatte därefter att tjänstgöra å samma apotek tills han d. 29 aug. 1913 erhöll personligt privilegium å apoteket i Tollarp.

Död d. 27 maj 1917 i Tollarp.

Gift d. 5 okt. 1904 med FRIDA ALBERTINA ZETTERVALL, född d. 24 april 1869, dotter till garfverifabrikören ENOK LEONARD ZETTERVALL och FREDRIKA BERG.

LIEDBERG, CHARLES FREDRIK. Född d. 6 okt. 1871 i Boston, U. S. A.

Föräldrar: Kopparslagaren JOHAN FREDRIK LIDBERG, född d. . . . 1836, död d. 20 maj 1873, och JOSEPHINE WILHELMINE HALLBERG, född d. 28 juli 1852, död d. 21 aug. 1917.

L. uppfostrades af sina morföräldrar, hvilka hösten efter fadrens död öfverflyttade från Amerika till Sverige och bosatte sig i Uddevalla. Efter skolundervisning 1881—86 vid Uddevalla 5-klassiga läroverk och 1886—88 vid Göteborgs högre latinläroverk antogs L. d. 11 juni 1888 till elev å apoteket i Uddevalla. Aflade d. 22 sept. 1891 farmacie studiosi-examen samt konditionerade därefter från d. 1 okt. 1891 till d. 1 okt. 1893 å apoteket i Uddevalla. L. inskrefs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet samt aflade apotekarexamen d. 20 maj 1895. Konditionerade därefter från d. 1 juni 1895 till d. 1 jan. 1897 å Malmköpings apotek, från d. 1 jan. 1897 till d. 1 jan. 1898 å apoteket Lejonet i Göteborg, från d. 1 jan. 1898 till d. 1 aug. s. å. på apoteket Kronan i Borås och från d. 1 aug. 1898 till d. 16 aug. 1899 å apoteket i Vänersborg. Från sistnämnda datum till d. 5 okt. 1904 förestod L. medikamentsförrådet i Herrljunga, hvilket då omändrades till själfständigt apotek. Var från d. 5 okt. 1904 sysselsatt med iordningställandet af medikamentsförrådet i By, hvilket L. efter afsyningen d. 28 nov. s. å. förestod till d. 1 okt. 1907. Konditionerade därefter å apoteket i Uddevalla från d. 1 okt. 1907 till d. 15 dec. 1911, å apoteket i Herrljunga från d. 15 dec. 1911 till d. 1 april 1912 samt å apoteket i Vara från d. 1 april 1912 till d. 31 dec. 1917, då L. erhöll personligt privilegium å apoteket i Tollarp, hvilket han tillträdde d. 1 maj påföljande år.

Gift d. 17 okt. 1899 med ANNA VIKTORIA NORDSTRÖM, född d. 6 maj 1875, dotter till guldsmeden CARL LEOPOLD NORDSTRÖM i Uddevalla och GUSTAFVA CHARLOTTA ALEXANDERSSON.

Barn: NILS KARL BERTIL, född d. 28 nov. 1900. Medicine studerande; — ANNA-GRETA INGEBORG, född d. 1 aug. 1904.

Apoteket i Tomelilla.

1903.

Sedan den af hälsovårdsnämnden i Tomelilla municipalsamhälle hos K. Maj:t gjorda framställningen om inrättandet af ett själfständigt apotek under mer än ett år vandrat mellan i frågan intressade personer och myndigheterna, afgaf medicinalstyrelsen d. 15 dec. 1902 sitt utlåtande i ärendet. Medicinalstyrelsen anförde, att ehuru Styrelsen icke ansåg behovet af en apoteksanläggning synnerligen stort på en plats med så goda kommunikationer och med så närbelägna apotek, som Tomelilla municipalsamhälle och för den skull helst velat alldeles afstyrka bifall till framställningen, synnerligast som apoteket i Brösarp otvifvelaktigt komme att lida afsevärd minskning i sin omsättning, Styrelsen likväl, på grund af en allmänt uttalad önskan om en medikamentsförsäljning i Tomelilla, och då en dylik försäljning onekligen skulle komma att bereda befolkningen ökad lättnad att förskaffa sig medicin, »anser sig böra underställa Eders K. Maj:t, huruvida icke en apoteksanläggning bör kunna medgifvas i Tomelilla. För att emellertid innehafvaren af apoteket i Brösarp må beredas tid att vinna ersättning för de omkostnader, han förmäler sig hafva nedlagdt på detta apotek, när han tillträdde detsamma», hemställde Styrelsen att — »för den händelse Eders K. Maj:t skulle finna lämpligt att ett apotek inrättas i Tomelilla — därmed få anstå ännu några år» och föreslog Styrelsen därför att ett själfständigt apotek med personligt privilegium måtte inrättas först i början af 1906 i Tomelilla municipalsamhälle. Genom K. brefvet d. 17 mars 1903 föreskrefs sedermera att ett själfständigt apotek med personligt privilegium skulle i början af år 1906 inrättas inom Tomelilla municipalsamhälle, samt att den blifvande innehafvaren af privilegiet skulle vara skyldig att halfårsvis i förskott erlägga en årlig afgift af 400 kronor till apo-

tekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond. Denna afgift höjdes genom K. brevet d. 23 sept. 1915 till 1,400 kronor.

Privilegiet å apoteket tilldelades d. 20 jan. 1905 föreståndaren för filialapoteket i Gamleby A. C. Djurson, som sedermera efter vederbörlig afsyning öppnade detsamma.

DJURSON, AXEL CONRAD. Innehade privilegiet å apoteket i Tomelilla åren 1905—16 (se apoteket Kronan i Borås).

TYRÉN, JOHAN ALBERT. Född d. 31 mars 1858 i Romeled, Älfsborgs län.

Föräldrar: Kvarnägaren och landtbrukaren JOHAN JOHANSSON i Upphärad, Skaraborgs län, född d. . . ., död d. . . ., och . . .

Efter skolstudier vid Skara högre elementarläroverk antogs T. d. 15 mars 1879 till elev å apoteket i Vänersborg, och aflade farmacie studiosi-examen d. 23 sept. 1882 samt var därefter anställd å nämnda apotek till d. 1 sept. 1884. Inskrefs i sept. 1884 vid farmaceutiska institutet, där han d. 22 jan. 1887 aflade apotekarexamen. Konditionerade sedan å apoteken i Falun 1887—88, i Piteå 1888—92 och i Skellefteå 1892—95. Förestod medikamentsförrådet i Norsjö 1895—96. Tjänstgjorde ånyo å apoteket i Skellefteå 1896—1906 samt förestod detsamma 1906—08. Erhöll d. 2 juni 1908 privilegium å apoteket i Bergsjö samt d. 18 febr. 1916 transport till apoteket i Tomelilla.

Död d. 2 dec. 1920 å lasarettet i Lund.

Gift d. 19 mars 1895 med SIGRID EMMA ALBERTINA HOLMSTRAND, född d. 16 nov. 1875, dotter till apotekaren ALBERT MÄRTEN HOLMSTRAND och EMMA CHRISTINA NYSTRÖM.

Barn: EMMA ADOLPHINA, född d. 23 juli 1896. Artist; — ANNA MARIA, född d. 17 sept. 1897. Anställd i A.-B. Svenska Landtmännens bank i Stockholm; — PER ALBERT, född d. 13 okt. 1898; — ELSA KAROLINA, född d. 28 juni 1900. Anställd å apotek.

HALLINDER, ANDERS. Född d. 19 maj 1867 i Löfvestad, Malmöhus län.

Föräldrar: Landtbrukaren OLA PERSSON HALLING, född d. 29 juli 1839, död d. 25 dec. 1911, och ELNA SVENSSON, född d. 22 okt. 1847, död d. 17 maj 1917.

Efter skolstudier vid Malmö högre allmänna läroverk antogs H. d. 15 sept. 1885 till elev å apoteket i Gränna. Aflade farmacie studiosi-examen d. 23 maj 1889 och var sedan en kortare tid anställd å sistnämnda apotek samt därefter å dåv. medikamentsförrådet i Backe samt å apoteken i Nordmaling, Ugglan i Stockholm, Mora och Vakteln i Halmstad. Inskrefs hösten 1893 vid farmaceutiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 18 maj 1895. Tjänstgjorde sedan å apoteken i Kungälf 1895—97, i Ström 1897—98 och å Örnen i Östersund 1898—99. Blef efter att för apotekare A. T. Scholanders räkning hafva uppsatt medikamentsförrådet i Föllinge, föreståndare för det samma från dess öppnande i okt. 1899, tills han d. 8 maj 1903 erhöll privilegium å apoteket i Stugun. Fick s. å tillståndsbref att hålla medikamentsförrådet i Föllinge. Erhöll d. 8 april 1921 transport till apoteket i Tomelilla.

Gift 1) d. 26 mars 1901 med CAROLINA MATHILDA KARLSSON, född d. 7 okt. 1851, död d. 14 maj 1911, dotter till byggmästaren KARL KARLSSON och CHARLOTTA LOVISA PERSSON.

2) d. 10 febr. 1913 med ETHEL BETZY MURMAN, född d. 13 maj 1885, dotter till grosshandlaren EMIL MURMAN och ANNA NATHALIA BÖKMAN.

Barn: RUT ANN-MARIE, född d. 4 jan. 1914; — ELNA MARGARETA, född d. 26 aug. 1916; — ETHEL BRITT-LOUISE, född d. 23 april 1918; — INGA MÄRIT, född d. 26 sept. 1920.

Apoteket i Borrby.

1918.

I underdånig skrifvelse d. 30 juni 1917 anhöll landstingsmannen M. Månsson m. fl. att ett själfständigt apotek måtte få inrättas i Borrby i Kristianstads län. Genom nåd. remiss anbefalldes medicinalstyrelsen att yttra sig härom och infordrade styrelsen yttranden i ärendet från K. bfhde, förste prov.-läkaren i länet, prov.-läkaren i Borrby distrikt och innehafvarna af apoteken i Simrishamn, Ystad och Tomelilla. Samtliga apotekare afstyrkte framställningen, hvilken däremot tillstyrktes af de öfriga hörda. Medicinalstyrelsen ansåg en apoteksinrättning därstädes vara af synnerlig vikt för kringliggande trakter och att genom en dylik bärigheten af de närmaste nämnda tre apoteken icke skulle äfventyras. Då omsättningen beräknats blifva minst 12,000 kronor och då vederbörande utfäst hyresbidrag och tillhandahållande af lämpliga lokaler, ansåg styrelsen att ett själfständigt apotek lämpligen borde inrättas under villkor dels att lämpliga lokaler och bostad för föreståndaren tillhandahölles mot skälig hyra och dels under de fem första åren hyresbidrag utgjordes med tillsammans 500 kr. för år. Med hänsyn till den beräknade omsättningen fann styrelsen någon afgift till pensionskassan icke böra för närvarande åsättas apoteket. Genom K. brefvet d. 18 okt. 1918 föreskrefs att ett själfständigt apotek skulle inrättas så snart ske kunde och vara förlagdt vid Borrby järnvägsstation i närheten af provinsialläkarens bostad, under de villkor medicinalstyrelsen hemställde samt att blifvande innehafvare skulle vara skyldig att eventuellt betala afgift till apotekarkårens lifränte- och pensionskassa.

Privilegiet tilldelades d. 7 febr. 1919 legitimerade apotekaren A. F. Frykholm, som inrättade apoteket i ett nybyggdt hus midt emot kyrkan i Borrby stationssamhälle i omedelbar närhet af järnvägsstationen.

Apoteket öppnades för allmänheten efter att d. 22—23 febr. 1920 hafva undergått vederbörlig afsyning.

FRYKHOLM, AXEL FREDRIK. Född d. 12 dec. 1873 i Grava församling, Värmlands län.

Föräldrar: Kronofogden i Fryksdals fögderi, Värmlands län, LARS MAGNUS FRYKHOLM, född d. 8 mars 1833, död d. 12 nov. 1888, och KAROLINA NORBÄCK, född d. 1 okt. 1845.

Efter skolstudier vid Karlstads högre allmänna läroverk antogs F. till elev å apoteket i Filipstad d. 1 juli 1889 och aflade farmacie studiosi-examen d. 20 jan. 1893. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Trollhättan från d. 6 febr. 1893 till d. 13 sept. s. å., å apoteket Örnen i Karlstad från d. 18 sept. 1893 till d. 8 okt. 1894, å apoteken i Eksjö från d. 9 okt. 1894 till d. 31 aug. 1897 och i Ängelholm från d. 1 juni 1898 till d. 31 aug. s. å. Aflade d. 17 maj 1899 apotekarexamen, hvarefter F. hade anställning å apoteken i Strömsholm från d. 20 maj 1899 till d. 26 sept. s. å., i Alingsås från d. 27 sept. 1899 till d. 31 jan. 1901, i Jörlanda från d. 1 febr. 1901 till d. 30 sept. s. å., å apoteket Kronan i Göteborg från d. 1 okt. 1901 till d. 15 april 1902, samt ånyo å apoteket i Eksjö från d. 16 april 1902 till d. 30 nov. 1905. Innehade förordnande som föreståndare för medikamentsförrådet i Skinnskatteberg från d. 1 dec. 1905 t. o. m. d. 4 april 1917 och tjänstgjorde därefter å apoteket Örnen i Östersund från d. 5 april 1917 till d. 31 okt. 1919, däraf ungefär ett år som t. f. föreståndare. Erhöll d. 7 febr. 1919 personligt privilegium å det nya apoteket i Borrby, Kristianstads län.

Under vistelsen i Skinnskatteberg innehade F. flera kommunala uppdrag, såsom vice ordförande i kommunal- och pensionsnämnden, ordförande i sparbankskommittén m. fl.
