

Gottlands län.

Apoteket i Visby.

1713.

Redan 1713 fanns apotek i Visby. Genom nåd. skrifvelse, daterad Bender d. 27 mars 1713, beviljades nämligen »Apotekaren i Wisby Gustaf Öhrner ett hundra daler silfwermynt tullfrihet, såväl för åhr 1713 som ock alt framgent och så länge han apoteket behörigen widmakthåller». Det vill emellertid synas, som om Ö. senare upphört med sin apoteksrörelse, ty i Collegii medici registratur d. 1 dec. 1722 återfinner man en skrifvelse till landshöfdingen på Gottland med omförmälan att Doctor Johan Pihl »upprättat» ett apotek i Visby utan att hafva undergått därför nödig examen.

Med sannolikhet inrättades apoteket i det ännu bevarade medeltidshus vid Strandgatan, som benämnes »Gamla apoteket» och numera befinner sig i statens ägo. Härifrån flyttades det af apotekare H. W. Lindström år 1897 till sina nuvarande lokaler i hörnet af Mellangatan och Hästgatan, med adressnummer 3 vid sistnämnda gata.

Genom nåd. bref, dateradt Bäckaskog d. 26 sept. 1806, beviljades anläggandet af ännu ett apotek i Visby. Ansökan därom hade ingifvits af förre apotekaren i Brahestad Johan Gallenius, om hvilken föga för öfrigt är känt. Sin apoteksrörelse synes emellertid G. hafva bedrifvit till dess innehafvaren af det af Gustaf Öhrner anlagda apoteket d. 16 maj 1814 inköpte hans apotek, en sammanslagning som K. sundhetskollegium godkände d. 9 juni s. å.

Genom K. Maj:ts nåd. skrifvelse d. 11 febr. 1887 ålades blifvande innehafvare af apoteket att erlægga en årlig afgift af 1,800 kronor till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond.

ÖHRNER, GUSTAF. Född d. . . .

Föräldrar:

Enligt intyg från apotekare Samuel Ziervogel d. 24 nov. 1706 hade Ö. under 2 års tid tjänstgjort å K. hof- och fältapoteket under kriget, såväl i Sachsen som i Polen. Han konditionerade enligt egen uppgift efter 1707 å apoteken Svanen och Hvita Björnen i Stockholm och inlämnade sedan till K. Maj:t ansökan att »om någon Apothekare skulle blifwa förordnad wijd uthgående Armee» blifva antagen såsom sådan. Om Ö. erhöill det begärda förordnandet vet man ej, men år 1713 återfinna vi honom som apotekare i Visby. (Se ofvan.)

Död:

PIHL, JOHAN. Född d. 5 aug. 1683 i Uppsala.

Föräldrar:

P., som inskrefs vid Uppsala universitet d. 21 jan. 1702. studerade i Uppsala först teologi sedan medicin, tjänstgjorde 1709 vid Danvikens sjukhus i Stockholm samt deltog under rådande pest i vården af Uppsala innevånare. Disputerade 1711 under L. Roberg med en afhandling »de Agnosi calidique Potus salubritate [Om nyttan af drickandet af varmt vatten]. Begaf sig 1712 till Gottland, där han blef provinsialmedikus och stadsphysikus i Visby. Efter provinsialmedicilönens indragning 1718 började Pihl studera lagfarenhet, gjorde flera tingsresor som tingsskrifvare och var t. o. m. på förslag till borgmästaretjänsten i Visby. Återfick emellertid år 1720 lön som provinsialmedikus och företog s. å. en utrikes studieresa, under hvilken han blef med. doktor i Harderwiik i Holland på en afhandling »de Asthmate convulsivo». Vid sin återkomst till Visby år 1721 upprättade han ett apotek därstädes, hvilket han innehade till 1725, då han afträdde det samma till J. Ch. H:son Neuman.

Pihl synes dock under någon tid ej hafva innehaft kompetens vare sig som läkare eller apotekare, ty i skrifvelse d. 1 dec. 1722 till landshöfdingen i Gottlands län »kan Collegium eij annat än stadna uthi förundran, huru den, som ännu intet är examinerad uthi Collegio såsom Medicine-Doktor, kan under-

stå sig att upprätta ett apothecum uthan att wara i någöndera dehlen, i anledning af Kongl. Medicinal-Förordningen 6 § och 16 §, förhörder». Erhöll d. 9 aug. 1727 assessors fullmakt.

Död d. 13 maj 1751.

Gift d. 16 april 1718 med CHRISTINA SCHMIDT, född d. 1 juli 1688, död d. 8 dec. 1742, dotter till handlanden NILS HENRIK SCHMIDT och MARIA NERLY.

Barn: THOMAS, döpt d. 20 febr. 1719, begr. d. 22 febr. s. å.; — THOMAS, född d. 6 april 1720, begr. d. 22 maj 1720; — GUSTAF JOHAN, född d. 27 jan. 1722, begr. d. 17 juli s. å.; — MARGARETA, född d. 28 mars 1723, död d. . . .; — GUSTAF JOHAN, född d. 5 juli 1724, död d. 27 jan. 1794. Kyrkoherde i Alfva, Visby stift; — INGRID ELISABETH, född d. 24 dec. 1725, död d. 1 febr. 1753; — MARIA CHRISTINA, född d. 14 mars 1729, död d. 27 jan. 1764.

NEUMAN, JOHAN CHRISTOPHER HENRIKSON. Född d. 3 maj 1708 i Schlesien.

Föräldrar: Handlanden HENRIK NEUMAN och ANNA ROSINA JOHANSEN UNSORGE.

Om N. är känt, att han vid sin examen inför Collegium medicum år 1726 »intet kunde göra den reda för sig som en fullkomlig apotekare ägnade, ty kunde ej heller Collegium meddela honom något testimonium, utan vardt han till eden admitterad, med allvar som åtvarning, att använda sin högsta flit att förvärfva sig en grundlig kunskap uti de stycken honom ännu felades.» Ehuru collegii examinators, apotekarne Strober och Wermholtz efter meddelad undervisning förklarade honom vara »svarsgod apotekare» godtog ej Colleg. medic. detta utan befullmäktigade sedan assessorn, provinsialmedikus Johan Pihl att förrätta examen. Jämväl skulle N. tillhållas »att afvakta sin syssla flitigt uti apoteket och ej befatta sig med praktiserande hos de sjuka, hafvande en rätt apotekare nog att syssla uti sin officin, där han samma tillbörligen förestå vill».

Senare erhåller dock N. ett bättre vitsord, ty genom K. brevet d. 19 aug. 1729 erhåller han K. privilegium med hänsyn till att han apoteket med »nödige medicinalier så wäl försett och förbättrat, at det nu mera skal wara uti ett godt tillstånd» och i anseende »til det goda loford och wittnesbörd, som berörde Apothekare af wederbörande gifwes om

dess skicklighet och erfarenhet uti de, som samma syssla tillhörer».

Död d. 28 okt. 1740.

Gift d. 11 april 1725 med MARIA ELISABET KNAPP, född d. 6 dec. 1702, död d. 25 mars 1774, [gift 2) d. . . . 1742 med apotekare SAMUEL ADOLF LANGE, född d. . . ., död d. 18 sept. 1784], dotter till Hofmusikus JOHAN KNAPP och CATHARINA DE CROLL.

Barn: JOHAN HENRIK, född d. 14 okt. 1726, död d. 1 maj 1771. Stadskirurg i Strängnäs; — GUSTAF GOTTFRIED, född d. 27 juli 1728, död d. 11 sept. 1792. Provisor, sedermera bruksägare; — CHRISTOFFER, född d. 11 aug., 1729, död d. 13 aug. . . .; — REINHOLD, född d. 1 sept. 1730, död d. . . .; — ANNA EUFROSYNE, född d. 30 aug. 1731, död d. 27 dec. 1788, gift d. 22 febr. 1756 med handlanden LARS OXENWOLDT, född d. 18 okt. 1707, död d. 24 jan. 1787; — DIDRIK, född d. 19 okt. 1732, död d. 12 dec. s. å.: — MARIA ELISABET, född d. 20 juli 1734, död d. 20 okt. s. å.; — MAGDALENA CATHARINA, född d. 15 febr. 1736, död d. . . ., gift d. 12 dec. 1762 med provisor HERMAN RIJDE, född d. 20 maj 1731, död d. 19 juli 1782; — LARS GOTTLIEB, född d. 12 juni 1739, död d. 25 juni s. å.; — JACOB, född d. 25 juli 1740, död d. 18 juli 1787. Handlande.

LANGE, SAMUEL ADOLF. Född d. . . . i Malmö.

Föräldrar:

L. blef genom gifte med företrädarens änka ägare af apoteket i Visby. Upptog sedan till kompanjon sin styfdotters man, provisor Herman Rijde samt bedref apoteksrörelsen ensam efter dennes 1782 timade död.

Död d. 18 sept. 1784.

Gift d. . . . 1742 med MARIA ELISABET KNAPP, född d. 6 dec. 1702, död d. 25 mars 1774, [gift 1) d. 11 april 1725 med apotekare JOHAN CHRISTOPHER HENRIKSON NEUMAN, född d. 3 maj 1708, död d. 28 okt. 1740], dotter till Hofmusikus JOHAN KNAPP och CATHARINA DE CROLL.

SANDSTRÖM, ANDERS. Född d. . . .

Östergötland.

Föräldrar:

S. konditionerade i Stockholm, kom 1782 till apotekaren Samuel Adolf Lange i Visby och blef efter dennes död 1784 privilegierad apotekare därstädes. Skuldsatte sig emellertid och måste 1787 lämna landet.

JACOBSSON, JONAS. Född d. 6 febr. 1760 (tvilling) i Halmstad.

Föräldrar: Skepparen JACOB ANDERSSON, född d. . . ., död d. . . ., och JOHANNA PERSDOTTER, född d. . . ., död d. . . .

Efter fyra års skolstudier i Halmstad antogs J. 1777 till elev å apoteket Vakteln i nämnda stad, där han 1783 äfven blef farmacie studiosus. Konditionerade som sådan kortare tid å nämnda apotek, därefter å apoteket Gripen i Stockholm. Köpte 1787 apoteket i Visby men aflade aldrig apotekarexamen. Råkade dock sedermera genom sitt lefnadssätt på obestånd samt nödgades 1802 frånträda apoteket.

FÄGERSTEN, ANDERS. Född d. . . . 1773 i Småland.

Föräldrar:

F. var elev å apoteket Lejonet i Växjö och tjänstgjorde som farmacie studiosus å apoteket i Karlshamn. Öfvertog sommaren 1803 efter aflagd apotekarexamen apoteket i Visby och satte detta i hög grad förfallna apotek i godt skick samt försåg det med erforderliga medicinalier. Erhöll d. 1 nov. 1803 privilegium å apoteket.

Död d. 22 jan. 1806 i Visby.

Gift d. 5 juni 1803 med JOHANNA ELISABETH JUNGREN, född d. 1 dec. 1769, död d. 23 mars 1838, dotter till kammarrättsrådet BENGT JUNGREN och HEDVIG LOVISA TÖRNEBLAD.

Barn: ANDREAS BENEDICT, född d. . . . 1804, död d. 9 april 1806; — ANDREAS, född d. . . ., död d. . . .

KLINT, GEORG FREDRIK. Född d. 9 juni 1771 i Stockholm.

Föräldrar: Guldsmeden HENRIK CHRISTOFFER KLINT, född d. . . . 1735, död d. 20 febr. 1795, och JOHANNA SCHAUPP, född d. . . ., död d. 2 maj 1795.

Efter enskild undervisning antogs K. d. 25 juli 1786 till elev å apoteket Gripen i Stockholm och fortsatte efter d. 13 juni 1791 aflagd farmacie studiosi-examen sin tjänstgöring å nämnda apotek till okt. 1793. Var sedan anställd å apoteket Hjorten i Örebro samt från sept. 1794 till juni 1804 å apoteket Lejonet i Göteborg. Aflade d. 5 juli 1804 apotekarexamen och tjänstgjorde därefter ånyo å apoteket Lejonet i Göteborg, därefter på apoteket Korpen i Stockholm från april 1805 till hösten 1807. Reste då till Visby och blef genom gifte följande år med apotekare A. Fägerstens änka ägare af dennes apotek. Kallades d. 5 nov. 1808 af Visby stads magistrat till apotekare därstädes, samt erhöll d. 24 nov. s. å. apotekarbref af collegium medicum. Blef genom köp d. 16 maj 1814 ägare af jämväl det andra i Visby då befintliga apoteket, tillhörigt apotekaren Johan Gallenius. Tilldelades 1818 assessors n. h. o. v. Sålde 1836 apoteket, men var fortfarande bosatt i Visby.

Död d. 21 juli 1855 i Visby.

Gift d. 7 febr. 1808 med JOHANNA ELISABET JUNGREN, född d. 1 dec. 1769, död d. 23 mars 1838, [gift 1) d. 5 juni 1803 med apotekaren ANDERS FÄGERSTEN, född d. . . . 1773, död d. 22 jan. 1807], dotter till kammarrättsrådet BENGT JUNGREN och HEDVIG LOVISA TÖRNEBLAD.

Barn: JOHAN GEORG, född d. 2 febr. 1809, död d. . . . 1883. Landtbrukare; — FREDRIK WILHELM, född d. 7 febr. 1811, död d. . . . 1894. Student i Uppsala d. 20 okt. 1829. Husägare i Visby samt organist och skollärare i Östergarns socken på Gottland.

ROLANDER, CARL WILHELM. Född d. 11 april 1807 i Stockholm.

Föräldrar: Grosshandlaren LARS ROLANDER, född d. 15 juli 1769, död d. 12 juli 1848, och ANNA MARIA PETERSSON, född d. . . ., död d. . . .

Född och uppfostrad i ett efter tidens förhållanden ganska förmöget hem väckte det ett visst uppseende, att R. ej ägnade sig åt faderns verksamhet utan ingick på apotekarbanan. Från 1822 var han elev på apoteket Enhörningen i Stockholm och aflade där farmacie studiosi-examen d. 15 mars 1827. Tjänstgjorde sedan ett år på apoteket Vasen i Linköping. Undergick d. 14 juni 1834 apotekarexamen, inköpte 1836 apoteket i Visby

för 27,500 rdr banko och erhöll d. 11 okt. s. å. privilegium å detsamma. Få månader efter det R. tillträdde apoteket ingick provinsialläkaren i Gottlands norra distrikt med. lic. A. Andrée till K. Maj:t med begäran att erhålla privilegium å anläggandet af ett nytt apotek i Visby. Denna ansökan afslogs dock af K. Maj:t d. 19 jan. 1838. Personlig ovän med Rolander, anmälde A. denne för felaktigheter i apotekets skötsel och långvariga processer fördes dem emellan. Äfven återkom A. senare i en ämbetsberättelse till sin begäran om ett nytt apotek, men frågan förföll ånyo. R. flyttade emellertid efter några år till fädernegården Rönnäs. Rolander var från d. 16 sept. 1848 ställd under förmynderskap af sin broder, grosshandlaren Martin Leonard R. Denne sålde apoteket d. 5 maj 1851 till apotekaren J. E. Lübeck, som då redan förestått detsamma några år. Sista tiden af sin lefnad var R. bosatt i Karlshamn.

Död d. 7 sept. 1855 i Karlshamn.

Gift d. 8 aug. 1840 med WILHELMINA AUGUSTA CHARLOTTA VON BRAUN, född d. 3 juli 1817, död d. 28 dec. 1905, dotter till öfverstelöjtnanten, postinspektoren i Visby, sedermera postmästaren i Karlshamn, CHRISTIAN BENJAMIN VON BRAUN och JUSTINA CATHARINA MILITZ.

Äktenskapet var barnlöst.

LÜBECK, JOHAN ERIK (sedermera Lübecker). Född d. 2 mars 1811 i Landskrona.

Föräldrar: Bataljonsläkaren vid K. flottans station i Göteborg, regementsläkaren doktor DAVID FREDRIK LÜBECK, född d. 5 juni 1775 i Stralsund, död d. 15 april 1847, och HENRIETTE MEISSNER, född d. 4 april 1781, död d. 21 jan. 1861.

L. var elev å apoteket i Strömstad, där han d. 5 juni 1832 aflade farmacie studiosi-examen. Undergick d. 31 maj 1837 apotekarexamen och var därefter några år föreståndare för apoteket i Visby, hvilket han inköpte d. 5 maj 1851. Erhöll d. 25 juli s. å. privilegium å detsamma. På K. sundhetskollégii anmälan åtalades emellertid L. för förfalskning af medicinalier m. m. samt förklarades d. 18 febr. 1862 genom K. Maj:ts dom förlustig sina apoteksprivilegier.

Genom privilegiets försäljning under det åtalet pågick sökte han rädda sig från större förlust, men detta misslyckades och privilegiet fräntogs honom utan ersättning, hvarefter ny inne-

hafvare tillsattes i den för personliga apoteksprivilegier vanliga ordningen.

L. var en förmögen man och säkerligen var det icke af snålhet som han lät komma sig förfalskning af läkemedel till last, utan var det slentrianen från företrädaren som urskiljningslöst fortsattes.

L. flyttade 1859 till Stockholm samt inköpte Ehrendahls bruk i Frustuna socken, Södermanland, hvilket han mycket förbättrade.

Från 1865 års början kallade han sig Lübecker.

Död d. 27 sept. 1868 å nämnda bruk.

Gift 1) d. 8 juni 1847 med MARIA SOFIA WILHELMINA HEJKENSKJÖLD, född d. 2 juli 1823, död d. 23 febr. 1853, dotter till bergsrådet DETLOFF HEJKENSKJÖLD och SOFIA ELEONORA HISINGER.

Barn: LYDIA HENRIETTA SOFIA MATILDA, född d. 30 okt. 1848, , gift 1) d. 30 juli 1876 med ingenjören sedermera bruksägaren SVEN ELIAS STRÖMBERG, född d. 10 mars 1825, död d. 4 juli 1883, gift 2) d. 30 dec. 1884 med ingenjören OLOF MÖLLER, född d. 16 okt. 1852; — JULIA CHARLOTTA AMALIA WILHELMINA, född d. 18 febr. 1851, död d. 13 febr. 1899, gift d. 19 maj 1872 med godsägaren ALFRED FREDRIK HENRIK VON WEYHE, född d. 26 nov. 1843, död d. 28 jan. 1920; — OTTO ERIK, född d. 11 febr. 1853, död d. 11 sept. s. å.

2) d. 12 jan. 1862 med KARIN ELISABET SCHOLANDER, född d. 28 april 1818, död d. 3 jan. 1899, dotter till kamreraren i K. postverket FREDRIK GEORG SCHOLANDER och CATARINA REBECKA NYSTRÖM.

MARELIUS, CARL JOHAN. Född d. 26 juli 1826 i Örebro.

Föräldrar: Sämiskmakaren och garfverifabrikören GUSTAF MARELIUS, född d. . . . 1794, död d. 18 jan. 1837, och MARIA CHARLOTTA ATTERBERG, född d. . . . 1800, död d. . . . 1845.

M. intogs höstterminen 1834 i Karolinska läroverket i Örebro samt studerade från hösten 1841 till 1842 års slut vid gymnasium i Västerås. Antogs i febr. 1843 till elev å apoteket Hjorten i Örebro och aflade farmacie studiosi-examen i Stockholm d. 26 okt. 1848. Konditionerade därefter å nämnda apotek till dess han vårterminen 1853 inskrefs vid farmaceu-

tiska institutet, där han aflade apotekarexamen d. 17 maj 1854. Återvände efter examen till apoteket Hjorten i Örebro, där han stannade till början af år 1863. Erhöll d. 24 okt. 1862 personligt privilegium å apoteket i Visby och tillträdde detta d. 1 juni 1863.

Marelius' håg låg icke åt allmänna värf och i sin stads kommunala lif deltog han icke. Under de sista tio åren af sin lefnad var M. af en svår giktåkomma för det mesta bunden vid sjuksängen. Utmärkande för honom var hans stora hjälpsamhet, särskildt mot kårmedlemmar.

Död d. 28 aug. 1895 i Visby.

Ogift.

LINDSTRÖM, HENRIK WILHELM. Född d. 27 aug. 1842 i Visby.

Föräldrar: Kronofogden GUSTAF LINDSTRÖM, född d. 6 aug. 1800, död d. 14 jan. 1888, och CATHARINA CAROLINA LOVISA CHASSEUR, född d. 27 april 1803, död d. 3 febr. 1878.

L. erhöll skolundervisning vid Visby elementarläroverk från d. 1 sept. 1852 till d. 1 juni 1857 och antogs till elev å apoteket i Visby d. 1 sept. 1858. Aflade farmacie studiosi-examen d. 25 febr. 1862 och tjänstgjorde sedan å nämnda apotek till d. 20 sept. 1864. Undergick apotekarexamen d. 5 mars 1866 och tjänstgjorde därefter å apoteket Hjorten i Göteborg från d. 16 mars 1866 till d. 31 jan. 1869 samt å apoteket i Arvika från d. 1 febr. 1869 till d. 1 dec. 1888. Erhöll d. 16 nov. 1888 personligt privilegium å apoteket i Mora samt d. 17 febr. 1892 tillståndsbevis å medikamentsförrådet i Orsa. Tilldelades d. 24 jan. 1896 personligt privilegium å Visby apotek, hvilket L. flyttade till dess nuvarande plats i hörnet af Mellangatan och Hästgatan. Försedt med ny inredning i officin och laboratorium samt med nya ståndkäril öppnades och afsynades desamma i sina nya lokaler d. 22 aug. 1897.

Under sin vistelse i Mora var L. ordförande i hälsovårdsnämnden och har i Visby innehaft en mängd kommunala uppdrag. Så har L. varit ledamot af landstinget, stadsfullmäktige, drätselkammaren, kyrko- och skolrådet samt af styrelsen för riksbankens afdelningskontor i Visby och af styrelsen för tuberkulosföreningen. Har beklädt ordförandeposten i ett flertal

styrelser, såsom styrelsen för statens kemiska station, för Visby barnhem för flickor m. fl.

R. V. O. 1905.

Gift d. 27 aug. 1874 med ELVIRA CHARLOTTA HANSSON, född d. 4 dec. 1848, dotter till timmermannen PETER HANSSON och JOHANNA SVENSSON.

Barn: JOHANNA KATARINA, född d. 9 juni 1878, gift d. 8 juni 1918 med fil. magistern ALFRED FARLER från Vasa i Finland, född d. 28 aug. 1892, död d. 24 dec. 1918.

Apoteket i Slite.

1855.

K. brefvet d. 24 okt. 1855 till sundhetskollegium tillåter kollegium »att gå i författning om ett själfständigt apotheks inrättande vid nämnde prov.-läkare-station, med personelt privilegium, att kungöras till efterrättelse för hugade och behörige sökande, bland hvilka, efter pröfning af deras meriter, J skullen ega att till erhållande af nödiga privilegiet i underd. föreslå den mest förtjente och skicklige».

Genom K. brefvet d. 18 april 1856 tilldelades examinerade apotekaren C. A. Boström personelt privilegium å anläggandet af detta apotek.

BOSTRÖM, CARL ADOLF. Innehade privilegiet å apoteket i Slite åren 1856—64. (Se under apoteket i Hässleholm.)

LUNDQVIST, PETER. Född d. 16 aug. 1832 i Veinge, Halland.

Föräldrar: Läraren vid Alsingska donationsskolan i Veinge JOHAN PETER LUNDQVIST, född d. 12 aug. 1806, död d. . . . 1860, och KJERSTIN NILSSON, född d. 2 febr. 1802, död d. 9 nov. 1889.

Efter skolstudier åren 1844—46 vid Halmstads elementarläroverk antogs L. d. 19 nov. 1846 till elev å apoteket i Båstad, där han aflade farmacie studiosi-examen d. 16 dec. 1851. Undergick apotekarexamen d. 3 nov. 1856 och konditionerade sedan å apoteken i Alingsås, Laholm, Visby, Enhörningen i Göteborg och Kronan i Uppsala. Uppsatte 1863 i Stockholm

en kemisk-teknisk fabrik, hvilken han innehade till d. 24 mars 1865, då han erhöll personligt privilegium å apoteket i Slite. Tilldelades d. 19 jan. 1872 privilegium å apoteket i Trosa, hvilket han dock ej tillträdde, enär han d. 1 nov. s. å. erhöll K. Maj:ts tillstånd att fortfarande bibehålla apoteket i Slite. Detta skötte han emellertid mindre noggrannt, åtalades och dömdes d. 12 maj 1874 till 210 kronors böter för felaktig taxering med flera oegentligheter. Dessförinnan hade L. på egen begäran befriats från privilegiet genom K. brefvet d. 28 nov. 1873. Han var sedan anställd å apoteket på Karlsborg.

Död d. 2 maj 1875 på Karlsborg.

Gift d. 12 april 1863 med THERESIA AMANDA CHARLOTTA LINDSTRÖM, född d. 5 juli 1837, dotter till källarmästaren CARL JOHAN LINDSTRÖM och GUSTAVA FOGELSTRÖM.

LANDGREN, AXEL CHRISTIAN. Innehade apoteket i Slite åren 1874—91. (Se under apoteket i Nybro, sid. 749.)

BJÖRLING, KNUT RICHARD. Född d. 5 okt. 1845 i Vadstena.

Föräldrar: Auktionsnotarien JOHAN FREDRIK BJÖRLING, född d. 22 dec. 1810, död d. 14 mars 1864, och AMALIA MARIA WEJDLING, född d. 23 mars 1819, död d. 15 jan. 1877.

B. intogs höstterminen 1855 i Vadstena elementarläroverk, hvilket han lämnade i jan. 1859. Antogs d. 28 juli s. å. till elev å apoteket Kronan i Göteborg, flyttade i dec. 1863 till apoteket i Nora och aflade där farmacie studiosi-examen d. 8 sept. 1864. Tjänstgjorde därefter å sistnämnda apotek till mars 1865 samt inskrefs d. 3 okt. s. å. vid farmaceutiska institutet. Afbröt emellertid studierna följande år samt hade anställning å apoteken i Vadstena och Askersund. Var sedan under närmare två år sysselsatt vid Limmareds glasbruk med textning af apotekskärl. Var föreståndare för medikamentsförrådet i Rejmyra åren 1883—85 och under tiden 1885—88 textare af apotekskärl vid samma glasbruk. Började åter vid farmaceutiska institutet 1888 och aflade där d. 17 maj 1890 apotekar-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Berg och erhöll privilegium å apoteket i Slite d. 29 maj 1891.

Död d. 17 dec. 1897 i Slite.

Gift d. 6 jan. 1888 med KAROLINA REGINA KÖHLER, född d. 25 april 1861, dotter till glassliparen GUSTAF KÖHLER och KAROLINA LINDHOLM.

Barn: RUT, född d. 29 jan. 1890; — TOR, född d. 25 juli 1892. Kontorist.

KEIJSER, HJALMAR CARL. Född d. 14 nov. 1857 i Uppsala.

Föräldrar: Lektorn vid tekniska elementarskolan i Norrköping CARL JOHAN JAKOB KEIJSER, född d. 5 juli 1821, död d. 7 april 1895, och CLARA STRÖM, född d. 4 okt. 1828.

Inskrefs vid allmänna elementarläroverket i Uppsala och genomgick där 7 klasser. Antogs till elev å apoteket Fenix i Stockholm d. 16 febr. 1878 och aflade farmacie studiosi-examen d. 20 maj 1881. Konditionerade därefter å nämnda apotek till d. 27 sept. 1882 och inskrefs vid farmaceutiska institutet höstterminen s. å. Aflade apotekarexamen d. 20 maj 1886 och var sedan anställd å apoteket i Filipstad från d. 15 dec. 1886 till d. 30 juni 1889. Förestod medikamentsförrådet i Lima från d. 1 juli 1889 till d. 14 okt. 1892 och därefter dåvarande medikamentsförrådet i Malung till d. 25 jan. 1897 samt apoteket i Töreboda från d. 15 mars 1897 till d. 22 april 1898, då han erhöll personligt privilegium å apoteket i Slite, hvilket han dock ej hann tillträda.

Död d. 12 juni 1898 i Töreboda till följd af slaganfall.

Gift d. 28 nov. 1893 med ALMA MARIA EUPHROSYNE TENGER, född d. 20 febr. 1873, död d. 15 dec. 1905 [gift 2) d. 18 mars 1902 med sjökaptenen KARL DANIELSSON, född d. . . .], dotter till godsägaren GYLFE ROBERT MAGNUS TENGER och ANNA MARIA JANZON.

Barn: En dotter som blott lefde $\frac{1}{4}$ timme; — ROLF CHRISTIAN HJALMAR, född d. 18 jan. 1897, död d. 25 jan. 1897; — CARL JOHAN GYLFE, född d. 12 aug. 1895. Anställd vid Dalälvens flottningförening i Orsa. *

SMITH, ROGER MARIUS. Innehade apoteket i Slite åren 1898—1908. (Se under apoteket i Sunne.)

LUNDEWALL, OTTO SOFUS. Var innehafvare af apoteket i Slite åren 1908—16. (Se under apoteket i Mönsterås sid. 731.)

ERICSSON, AXEL EDVARD. Född d. 3 april 1866 på Broaskog i Slätthögs socken af Kronobergs län, där föräldrarna bodde endast under ett par års tid för att sedan bosätta sig på den under sex släktled förut innehafda fädernegården Tideberg i Moheda socken, samma län.

Föräldrar: Dåvarande landtbrukaren och bruksägaren, sedermera gårdsägaren i Växjö ANDERS ERICSSON, född d. 29 april 1838, och SOFIA ERICSSON, född d. 12 sept. 1838.

Inskrefs höstterminen 1875 vid Växjö högre allmänna läroverk och lämnade detta efter uppflyttning till klass 7^{II} våren 1884. Antogs till elev å apoteket i Ulricehamn d. 16 juni 1886. Aflade farmacie studiosi-examen d. 20 jan. 1890. Tjänstgjorde därefter till d. 19 aug. s. å. å apoteket i Karlskoga, från d. 4 sept. 1890 till d. 18 april 1892 å apoteket i Ström i Jämtland, men återflyttade då till Ulricehamn och tjänstgjorde där till d. 28 sept. 1893 samt därefter å apoteket i Norberg från d. 29 sept. 1893 till d. 14 sept. 1895. Inskrefs hösten 1895 vid farmaceutiska institutet för idkande af studier för apotekar-examen, hvilken han aflade d. 18 maj 1901. Innehade under studietiden längre och kortare vikariat, delvis med förordnande som föreståndare å flera apotek, såsom i Arvidsjaur, Stegeborg, Säter, Grythytted, Ugglan i Stockholm m. fl. Efter aflagd apotekarexamen och tjänstgöring å apoteken Vakteln i Halmstad, Kristinehamn och Ljungby, blef han under vakans föreståndare för apoteket i Lenhofda från d. 10 aug. 1903 till d. 30 juli 1904. Tjänstgjorde därefter å apoteket Hvita Björnen i Stockholm från d. 1 aug. 1904 till d. 8 aug. 1905 samt å apoteket Lejonet i Malmö från d. 1 aug. 1905 till d. 31 okt. 1906. Var därefter under innehafvarens sjukdom föreståndare för apoteket i Södra Bårby, numera Mörbylånga, från d. 1 jan. 1907 till d. 31 dec. 1908, föreståndare för medikamentsförrådet i Ramsberg från d. 8 dec. 1909 till d. 21 dec. 1913 samt likaledes föreståndare för medikamentsförrådet i Klintehamn från d. 22 dec. 1913 till d. 31 dec. 1917. Tjänstgjorde därefter å apoteket S:t Sigfrid i Växjö och erhöll personligt privilegium å apoteket i Slite på Gottland d. 12 april 1918.

Död d. 4 nov. 1918.

Gift d. 23 mars 1905 med EMILIE JOSEFSSON, född d. 12 aug. 1862, dotter till godsägaren JONAS LUDVIG JOSEFSSON å Skogsby i Kalmar län och DOROTHEA OHLSON.

ARWESON, HENRIK MAGNUS. Född d. 29 dec. 1875 i Visby.

Föräldrar: Konsuln LARS ARWESON, född d. 24 febr. 1817, död d. 30 jan. 1891, och SELMA KLINTBERG, född d. 3 april 1835, död d. 30 maj 1904.

Efter skolstudier vid Visby högre allmänna läroverk, med afgangsbetyg från öfre sjätte klassen, antogs A. d. 5 okt. 1891 till elev å apoteket i Köping och aflade d. 18 jan. 1895 farmacie studiosi-examen. Tjänstgjorde därefter å apoteket Elefantens i Stockholm till hösten 1897, då han inskrefs vid farmaceutiska institutet, där han d. 11 sept. 1899 aflade apotekar-examen. Innehade därefter anställning å apoteket Kronan i Landskrona t. o. m. mars 1900, å apoteket i Visby t. o. m. aug. 1912, å apoteket Lejonet i Sundsvall t. o. m. sept. 1917, å apoteket i Vaxholm t. o. m. aug. 1918 och å apoteket Nordstjärnan i Stockholm t. o. m. febr. 1919.

Erhöll d. 7 febr. 1919 personligt privilegium å apoteket i Slite, som afsynades för hans räkning d. 21 och 22 juli s. å.

Apoteket i Hemse.

1861.

Genom K. brevet d. 20 juli 1861 bifölls en af Hemse provinsialläkardistrikt gjord framställning om inrättandet af ett apotek vid Hemse handelsplats. Själva Hemse samhälle hette på den tiden Högby, men när Gotlands järnväg år 1878 utsträcktes till Högby, uppkallades dess södra ändpunkt efter sockennamnet, och så småningom öfvergick stationsnamnet Hemse att beteckna också samhället. Privilegiet tilldelades apotekaren Frithiof Lillja genom K. brevet d. 30 dec. 1863.

Apoteket inrättades först i öfre våningen i handlanden Duses hus vid korsvägen till Rone och Klinte hamnar. Under apotekslokalen var ett färgeri beläget, intet bostadsrum fanns i huset, och apotekaren nödgades bo i en annan byggnad i närheten. Efter några år flyttades apoteket emellertid till det hus, däri nu Hemse hotell är inrymdt. Professor Lang hade emellertid vid en inspektion åtskilligt att anmärka emot lokalerna, hvarför apotekare Lillja beslöt uppföra en byggnad, afsedd uteslutande för apoteket. I följd af för platsen egendomliga förhållanden fick emellertid intet bostadshus uppföras, hvadan äfven nu apotekaren var hänvisad att bo under annat tak. År 1874 nedbrann det färgeri, ofvanpå hvilket apoteket först inrymts och apoteket var sedan under ett par år inrymt i en provisorisk lokal. 1876 fick apotekare Lillja sitt nya apotekshus färdigt och afsynadt, men erhöll 1879 transport till apoteket i Naum, numera Vara. Efter honom erhöll apotekare J. W. Svensson privilegiet. Denne inlöste visserligen lager och inventarier, men fastigheten tilltalade honom så föga att han afstod från denna och inköpte en från hemmanet Sindarve afsöndrad tomt, belägen midt emot läkarbostaden, vid hvilken tomt intet servitut eller förbehåll häftade. Han hade just hunnit uppföra grunden till en för den tiden rymlig och präktig apoteksbyggnad med ut-

rymme för både apotek, apotekare och personal under samma tak, då han år 1885 afled. Den efter honom utnämnde apotekare F. L. Kinnander fortsatte emellertid Svenssons verk, och de lokaler, som år 1886 afsynades för apotekare Kinnanders räkning och då ansågos vara i alla afseenden förstklassiga, voro desamma som 30 år senare, år 1916, afsynades för den nuvarande innehafvarens, apotekare J. A. Haldin, räkning.

Apotekare Haldin företog 1916 och 17 en grundlig om- och tillbyggnad af huset, hvars öfversta våning af hans företrädare lämnats ofullbordad. Härigenom har ändtligen ett apotekshus erhållits som bör tillfredsställa äfven högt ställda fordringar på utrymme och bekvämlighet.

Genom K. brefvet d. 23 sept. 1915 skall apoteket i Hemse erlægga en årlig afgift af 600 kronor att halfårsvis i förskott utgå till apotekarkårens lifränte- och pensionskassas förstärknings- och understödsfond.

LILLJA, FRITHIOF. Innehade apoteket i Hemse åren 1863—79. (Se under apoteket i Vara.)

SVENSSON, JOHAN WILHELM. Född d. 3 maj 1837 i Eksjö landsförsamling.

Föräldrar: Landtbrukaren i Bänarp, Eksjö landsförsamling SVEN JOHAN SVENSSON, född d. 10 juli 1813, död d. 11 febr. 1858, och MARIA ELISABET JONSDOTTER, född d. 12 mars 1818, död d. 25 febr. 1867.

Genomgick åren 1848—53 elementarläroverket i Eksjö och antogs d. 15 nov. 1853 till elev å apoteket i Hvetlanda samt fortsatte från d. 20 febr. 1856 elevtiden å apoteket Nordstjärnan i Stockholm. Aflade d. 5 maj 1858 inför apotekarsocietetens direktions farmacie studiosi-examen och fortsatte sin tjänstgöring å nämnda apotek till d. 4 juni 1859. Biträdde under sommaren s. å. å brunnsapoteket i Medevi samt inskrefs höstterminen 1859 vid farmaceutiska institutet, där han d. 2 mars 1861 aflade apotekarexamen. Tjänstgjorde därefter ånyo å apoteket Nordstjärnan från d. 1 april sistnämnda år till d. 1 okt. 1865, å apoteket Kronan i Stockholm från d. 6 okt. s. å.

till d. 13 mars 1866 och å apoteket Hjorten i Örebro från d. 1 april 1866 till d. 1 okt. 1870. Förestod apoteket i Vaxholm från d. 12 okt. 1870 till d. 1 juni 1871 och var sedan anställd å apoteket Svanen i Kristianstad från d. 15 juni 1871 till d. 1 maj 1872, å apoteket Lejonet i Kalmar från d. 4 maj 1872 till d. 1 febr. 1874, å apoteket Kärnan i Helsingborg från d. 27 april 1874 till d. 1 aug. 1875 samt å apoteket Lejonet i Kalmar till d. 8 jan. 1876. Förestod medikamentsförrådet i Nässjö från d. 10 april 1876 till d. 10 okt. s. å. och erhöll d. 22 dec. 1876 privilegium å apoteket i Skogsby, numera Mörbylånga, hvilket apotek af honom tillträdtes 1877. Erhöll d. 19 dec. 1879 privilegium å apoteket i Hemse.

Död d. 28 nov. 1885 i Hemse.

Ogift.

KINNANDER, FRANS LEONARD. Innehade apoteket i Hemse åren 1886—93. (Se under apoteket i Mariestad.)

FRYKMAN, ADOLF SIGFRID. Född d. 13 mars 1849 i Lidköping.

Föräldrar: Prov.-läkaren JOHAN MAGNUS FRYKMAN, född d. 3 juli 1810, död d. 31 okt. 1853, och NATHALIA CATHARINA LINDORM, född d. 17 dec. 1821, död d. 20 febr. 1850.

F. intogs hösten 1858 i Lidköpings elementarläroverk, hvarifrån han våren 1863 afgick för att antagas till elev å apoteket i nämnda stad. Här kvarstannade han i $3\frac{1}{4}$ år och afflyttade d. 27 sept. 1866 till apoteket i Naum, numera Vara, där han d. 3 dec. 1867 aflade farmacie studiosi-examen. Han tjänstgjorde därefter å apoteket i Borås till d. 25 juni 1869 och inskrefs d. 20 okt. 1870 vid farmaceutiska institutet, där han d. 23 maj 1874 aflade apotekarexamen. Var sedan anställd å apoteken Ugglan i Stockholm, Fläkta Örnén i Malmö, Svanen i Kristianstad, Söderhamn, Sollefteå, Härnösand och på Kronan i Uppsala från d. 1 maj 1886 till april 1894.

Erhöll d. 6 april 1894 personligt privilegium å apoteket i Hemse samt från d. 20 juni 1894 tillståndsbevis att hålla medikamentsförråd i Klintehamn.

Död d. 3 jan. 1915 i Visby.

Gift d. 24 mars 1895 med ELLEN JULIA KAROLINA PROCOPÉE, född d. 6 febr. 1868, dotter till grosshandlare CARL HENRIK PROCOPÉE och JULIA NATALIA BERGENSTJERNA.

Barn: ALICE NATHALIA, född d. 29 juni 1896; — SIGRID ELLEN, född d. 14 mars 1898, gift d. 28 nov. 1917 med musikern ROBERT VOGL, född i Schönbach i Böhmen d. 12 mars 1893.

HALDIN, JOHAN ALBERT. Född d. 1 maj 1866 i Göteborg.

Föräldrar: Snickeriarbetaren AUGUST ANDERSSON, född d. 18 nov. 1835, död d. 27 febr. 1885, och AUGUSTA JOHANSSON, född d. 10 maj 1843, död d. 3 maj 1896.

H. erhöll folkskoleundervisning i Göteborg och Kungälf, genomgick det nu nedlagda 3-klassiga läroverket i Göteborg och klasserna 4—6 vid högre elementarläroverket, det nuvarande latinläroverket, i Göteborg. Antogs till elev d. 3 juni 1884 å apoteket Kronan i samma stad och aflade farmacie studiosi-examen d. 24 maj 1888. Tjänstgjorde som receptarius å apoteket i Boxholm till d. 24 sept. 1889 och därefter som laborant å apoteket i Mariestad till d. 30 sept. 1890. Inskrefs hösten s. å. vid farmaceutiska institutet och undergick apotekarexamen d. 17 maj 1892. Under studietiden innehade han vikariat å apoteket Kronan i Norrköping och Hvita Björnen i Stockholm. Efter aflagd examen var han receptarius å apoteket Kronan i Norrköping till maj 1894, därefter laborant å apoteket Hjorten i Göteborg till maj 1895 och därefter ånyo receptarius å Kronan i Norrköping till juni 1896. Efter en månads vikariat som förste man å apoteket Svanen i samma stad tillträdde han den 1 juli 1896 plats som föreståndare för dåvarande filialapoteket i Åtvidaberg. Denna befattning innehade han till d. 1 maj 1909, då han på arrende öfvertog apoteket i Skara. Härunder förestod han somrarna 1910 och 1911 det då under apoteket i Skara lydande brunnsapoteket vid Lundsbrunn. Såsom arrendator af apoteket i Skara erhöll han den 20 dec. 1915 uppdraget att tillhandahålla medikamentsförrådet vid Sollebrunns järnvägsstation. Den 18 febr. 1916 erhöll han personligt privilegium å apoteket i Hemse, som han tillträdde d. 5 maj och som för hans räkning afsynades d. 25 juli s. å. Sedan d. 17 aug. s. å. innehar han jämväl uppdraget att tillhandahålla medikamentsförrådet i Klintehamn.

Under tiden maj 1894 till maj 1895 var han analytiker vid Göteborgs mineralvattenaktiebolag under professor J. Langs öfverinseende. Hösten 1895 studerade han under 3 månader bakteriologi vid universitetet i Génève.

För käreans angelägenheter har Haldin städse hyst ett varmt intresse. Så var han exempelvis med om att bilda ömsesidighetsföreningen, farmaceuternas sjukkasse och svenska medicinalväxtföreningen. Åren 1910—16 var han sekreterare och kassaförvaltare i Västgötakretsen af Sveriges apotekarförbund och under samma tid suppleant i detta förbunds centralstyrelse. Sedan 1910 är han revisor i svenska medicinalväxtföreningen.

Af kommunala förtroendeposter, hvarmed han beklädts, må nämnas ledamot af municipalnämnd och hälsovårdsnämnd i Åtvidaberg, ledamot af stadsfullmäktige i Skara och af stadsfullmäktiges beredningsutskott, vice ordförande i Hemse municipalstämma, vice ordförande i Hemse kommunalstämma och ordförande i Hemse kommunalnämnd.

År 1906 erhöll han ett första pris vid periodiska trädgårdsutställningen i Norrköping för utställda medicinalväxter.

Af trycket har Haldin, jämte en del uppsatser i såväl facksom dagspressen, utgifvit: *Handbok i bokföring för apotekare* och tillsammans med apotekarne C. Rousseau i Paris, dr Grünfeld i Kichener, P. Hessler i Zeitz, G. C. Law i Plymouth, Aug. Levanzin i Sliema på Malta, O. van Schoor i Antwerpen och Serafin Villarroya i Almaden i Spanien utgifvit en farmaceutisk ordbok, *Poliglota-vade-mecum de internacia farmacio*, på franska, tyska, engelska, italienska, spanska, holländska, ryska, svenska och esparanto.

Gift d. 6 okt. 1896 med HULDA PAULINA NYRÉN, född d. 17 jan. 1873, dotter till kyrkoherden i Qvillinge JOHAN GUSTAF NYRÉN, född d. 19 mars 1843, och JOHANNA SOFIA NIKOLAISSEN, född d. 12 okt. 1848.

Barn: KARIN ELISABET, född d. 22 jan. 1898; — RUT, född d. 27 jan. 1899. Elev å apoteket i Hemse; — BIRGIT, född d. 15 okt. 1900; — ANNA-LISA, född d. 19 maj 1902.