



T' AMSTERDAM
Bij Jacob van Meurs, Op de Singel tegen
over de Appelmarkt inde Stadt Meurs. 1661.



LIBRARY
HOME

A F B E E L D I N G E
V A N
't NIEU ROMEN.

Waer in vertoontzijn

De Kerken, H. Lichamen, Reliquien, Indulgentien, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlyke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwen, Architecturen, Schilderien, gesneden Beelden, Bibliotheken, Studeerplatsen, Hoven, Fonteinen ende Vlekken, soo binnen als buiten Romen, Paleisen, Cardinalen ende Princen, die de selfde verciert hebben, en andere seer aenmerkelyke dingen.

Den Schilderen, Beeldhouweren, Bouwmeesteren, en andere Liefhebberen ten dienste, verrijkt met 82. kopere platen.

Ex libris  *Betrij Ruygh.*

t'AMSTERDAM,

By JACOB van MEURS, Plaetsnijder
en Boeckhandelaer, op de Zingel, over de
Appelmerkt, in de Stadt Meurs, 1661.

LANDES-
UND STADT-
BIBLIOTHEK
DUISSELDORF

~~Rara~~

21

K.W.4 n.m.

