

B E S L U I T.

Hier eindigen wij onze wandelingen door den omtrek van Arnhem: wij zouden dezelve verder hebben kunnen uitstrekken, door den Veluwenzoom, ja over de gansche Veluwe, en overal heerlijke natuurtooneelen aangetroffen hebben, overal gelegenheid gevonden hebben, onzen geest met de geschiedenis van vorige eeuwen aangenaam en nuttig bezig te houden. De streek echter, die wij hier leerden kennen, is verreweg het belangrijkste gedeelte van het heerlijke Gelderland, en Wageningen en Dieren, op drie uren afstands ter weërszijde van Arnhem, aan den voet gelegen der groene heuvels, die de rivier omzoomen, wezen aan onze taak de zeer eigenaardige grenzen.

Na dan de verschillende schoonheden beschouwd te hebben, welke de natuur, door de leidende hand der kunst veredeld, in deze streek ten toon spreidt, zal het wel niemand verwonderen, dat de bewoners der omliggende gewesten, vooral die, wier oog zich dagelijks door het eentoonig gezigt van vlakke weiden en akkers vermoelt, of wier geest verademing zoekt van het gewoel der groote steden, in het schoone jaargetijde bij menigten herwaaris snellen, om, door het genot van gezondere lucht en door de beschouwing der schoone natuur, nieuwe krachten van lichaam en geest te verzamelen. Want hoewel de omtrek van Arnhem, voor eeuwen reeds als het Eden van Nederland geroemd, niets moge opleveren, wat met de verhevene natuurtooneelen in Zwitserlands hemelhooge gebergten kan vergeleken worden, behoeft zij echter in aanminnigheid en

zachte bevalligheid naauwelijks voor het zoo hoog geroemde Duitschland of zuidelijke Frankrijk te wijken. Voor hen dus, welke de pracht en den luister eener door bergen en dalen afgewisselde landsdouw wenschen te genieten, zal het bezoeken van dit gedeelte van Gelderland steeds een onwaardeerbaar voorregt zijn, hun tevens eene proeve opleverende van het genot, hetwelk oorden, door de natuur nog heerlijker toegerust, derzelyver beschouwer doen smaken, en gewis zal het den Veluwenzoom, als het Eden van Nederland, nimmer aan talrijke vereerders ontbreken.

Mogt, tot betere kennis van de schoonheden dezer streken, ook dit werkje iets bijdragen; mogt het, terwijl het oog rust op onze heuvelen en dalen, eenig aangenaam voedsel geven aan den geest, en alzoo het genoeg verhoogen en veredelen, hetwelk de vlugtige, door geen en gids geleide, beschouwer slechts ten deele kan genieten!

