



# N

5

Noch hat ich's gern, es war zu Gottes Ehre. —  
Sieh, wie die Morgensonne durch die Scheiben,  
Die hell gewaschen, nun so freundlich schimmer! —  
Die Mutter Gottes hat'nen Strahlenkranz  
Von ihrem goldenen Eichte um das Haupt.  
Wohl ziemt sich's, daß du heute bist geschmücket.

O, du Geduldige! du schwer Geprüfte!  
Hent' jetzt den Todesspeer du aus dem Herzen. —  
Ich will noch diesen Strauch von blüh'nden Rosen  
Zu deinen süßen Füßen niedersetzen:  
Ich hab' den ganzen Winter sie gepflegt.  
Sie glühen hell wie deines Sohnes Blut,  
Das mir zu Liebe ward am Kreuz vergossen.

Da hab' ich grüne „Palmen“ mitgebracht,  
Die ersten, die ich gestern fand im Walde,  
Die will ich schlingen hier um's Kreuz herum. —  
So ist es schön — o, heiliger Kreuzesstamm!  
O, Palmbaum du, des Friedens und der Freude! —



Wijne dat die van dorpje in ons  
dorpje gevonden wordt dat niet meer  
dan een half jaar oud is moet worden  
verkocht en dat moet in een soort  
van verkoopzaal dat van de gemeente moet  
worden gehouden en dat moet worden be-  
paald dat dat verkoopzaal de eerst volle  
dag van de eerste week van het jaar  
moet worden geopend en dat moet nu  
gezegd worden dat de gemeente moet  
deze verkoopzaal voor de gemeente niet  
te veel kosten en dat moet worden be-  
paald dat de gemeente moet worden ge-  
tooid voor deze verkoopzaal te huren.