

VERKLARING

van de TITELPRENTE.

BEween Eliza vry, dien Kranken Hemel-tolk,
O Joas, en hef op dien klaagtoon, met uw volk;
„Myn Vader, Vader, ach! meer waard dan Iſr'els heiren!„
Daar ligt die Man van God, die met Elias Geest
Begaaft, het water klieft; een bitt're bron geneeft;
En jonge spotters vloekt, verſcheurt door wreede beiren.
Die 't dorſtig heir verquikt, van Koningen geëert:
Aan d'arme Weduwe haar oliën vermeert;
En ſchenkt een wonder-zoon aan Sunems grote Vrouwe.
Al ſterft die, door de zon geſtoken op zyn hoofd;
Hy wekt hem weder op, daar hy zyn leden ſtooft.
Zo word in bly gejuich verandert hare rouwe.
Daar ligt de Man, die 't moes geneeft van zyne dood;
En honderd mannen voed met airen en met brood:
Naämans ſchurftheid den Gehazi doet aankleeven:
Het yzer zwemmen doet: het Syris heir verblind;
En andermaal verdryft, als ſtoppels voor den wind.
Hy ſtiert uw handen, zelve op 't einde van zyn leven.
Betreur dan Joas vry dien Redder in den nood:
Die dooden 't leven geeft, in leven en in dood.