

## DANIEL DEFOE.

1661—1731.

## WERKEN.

Proza: Robinson Crusoe. — Colonel Jack. — Memoirs of a Cavalier. —  
 The History of the Great Plague in London in 1665. —  
 Political History of the Devil, enz.

Deze in natuurlijkheid van stijl zoo uitmuntende schrijver werd te Londen geboren, en door zijne ouders bestemd om Presbyteriaansch prediker te worden. Tot deze betrekking voelde hij zich nogtans niet geroepen, en legde zich liever op den handel toe, waarin hij echter niet zeer slaagde.

Hij nam een werkzaam aandeel in den opstand onder den Hertog van Monmouth, en daarmede nog niet tevreden, gaf hij eene staatkundige satire in 't licht, *The true-born Englishman*, waarin hij onzen Willem III en de Nederlanders in een schoon daglicht plaatst. Ofschoon Defoe in den waren zin des woords geen dichter was, maakte dit stuk zooveel opgang, dat hij zich aangemoedigd vond, in 1702 eene satire te schrijven tegen de kerk, getiteld: *The shortest way with the dissenters*; maar hiervoor werd hij beboet, te pronk gesteld en in de gevangenis geworpen.

Gedurende de twee bange jaren, die hij in zijn kerker doorbragt, hield hij zich bezig met een tijdschrift, *The Review*, driemaal per week, op de postdagen, uit te geven, en na het herkrijgen zijner vrijheid, werd hij door Koningin Anna naar Schotland gezonden, om haar lievelingsplan, de vereeniging van Engeland en Schotland, te regelen, waarvan hij de geschiedenis heeft geschreven. Maar deze eer en dit aanzien verloor hij weder, toen hij zich nogmaals waagde aan eene staatkundige satire, waarvoor hem, behalve gevangenisstraf, eene boete van 800 p. St. werd opgelegd.

Nu gevoelde hij zich ten volle verzadigd van het schrijven van satiren, en besloot zich aan de gevolgen daarvan

nimmer  
 zijne pe  
 beproef  
 gedrukt  
 zijn ver  
 roerte g  
 kenden,  
 werk is  
 der Selk  
 't schip  
 nog on  
 Ocean.  
 gaf hem  
 dat uit  
 of klein  
 In de  
 Defoe te  
 dood een  
 jaar had

Gedichten:  
 Debe

Deze  
 ler zag  
 geboorte  
 doch tot  
 reeds  
 waarvan  
 In armoe  
 schouwde

nimmer meer prijs te geven. Daar hij nu evenwel van zijne pen moest leven, sloeg hij een anderen weg in en beproefde den roman. Meer dan vijf en vijftig jaar oud, gedrukt door het vele lijden, dat hij had moeten doorstaan, zijn vermogen verloren hebbende, en met eene door be-roerte gekrenkte gezondheid, schreef hij zijn zoo alom be-kenden, vertaalden en omgewerkten Robinson Crusoe. Dit werk is gegrond op de lotgevallen van den schot Alexan-der Selkirk, die wegens wangedrag door zijn kapitein van 't schip werd gezet, en twee jaren doorbragt op het toen nog onbewoonde eiland Juan Fernandez, in den stillen Oceaan. De groote aftrek, die aan dit werk te beurt viel, gaf hem moed het ingeslagen pad te blijven betreden, tot dat uit zijne vruchtbare pen twee honderd tien grootere of kleinere werken waren gevloeid.

In de laatste kommervolle jaren van zijn leven, had Defoe te worstelen met armoede en gebrek, waaraan de dood een einde maakte, toen hij den ouderdom van zeventig jaar had bereikt.

---

### JONATHAN SWIFT.

1667—1745.

#### WERKEN.

Gedichten: City Shower. — Baucis and Philemon. — The Grand Question Debated. Proza: Tale of a Tub. — Gulliver's Travels, enz.

Deze als dichter, doch meer als prozaschrijver, beroemde Ier zag te Dublin het levenslicht. Daar hij nog vóór zijne geboorte zijn vader had verloren, die wel van goeden stand, doch tot armoede vervallen was, nam zijn oom hem tot zich.

Reeds vroeg openbaarde zich zijn zonderling karakter, waarvan de liefde tot Ierland een heerschende trek bleef. In armoede geboren, en door liefdadigheid opgevoed, be-schouwde hij zijn geboortedag als een rouw- en treurdag,