

RELIEKEN, VOOR WELKE MEER PASSENDE HOUDERS NOG  
MOETEN VERVAARDIGD WORDEN.

---

- I. Van den H. Laurentius, Martelaar († 10 Aug. 258).
  - II. Van den H. Théodardus, Bisschop van Maastricht en Martelaar († 10 Sept. 668).
  - III. Armbeen van den H. Blasius, Bisschop en Martelaar († 3 Febr. 316).
  - IV. Armbeen van den H. Sebastianus, Martelaar († 20 Jan. 288).
  - V. Van de HH. Marcellinus en Petrus, Martelaren († 2 Juni 304).
  - VI. Van de H. Jacobus, Stephanus, Martinus van Tours en Margarita.
  - VII. Van de HH. Georgius († 23 April 303), Christophorus († 25 Juli, 3de eeuw) en Mauritius, Martelaren.
  - VIII. Van de HH. Agnes en Lucia, Maagden en Martelaressen.
  - IX. Van den H. Benedictus, Abt († 21 Maart 543).
  - X. Van de HH. Monulphus en Gondulphus, Bisschoppen.
  - XI. Manipel van den H. Franciscus van Sales, Bisschop.
  - XII. Preek van den H. Alphonsus, Bisschop en Kerkleeraar († 1 Aug. 1787).
  - XIII. Van de HH. Victoria en Agatha.
  - XIV. Van de HH. Apollinaris, Bisschop en martelaar, Vincentius, Felix, Peregrinus en andere Martelaren.
  - XV. Van de H. Euphemia, Maagd en Martelares.
- 

GEBED DER KERK,

op het Feest der Heiligen, wier Relieken in deze Kerk rusten.

---

O God, die in de overblijfselen uwer Heiligen wonderen uitwerkt, vermeerder in ons het geloof aan de verrijzenis, en maak ons deelachtig aan de onsterfelijke glorie, waarvan wij het onderpand in hunne asch vereeren. Door Christus, onzen Heer. Amen.