

RELIEKEN BERUSTEND IN HOUDERS OF KASSEN, WELKE  
NIET ZIJN AFGEHEELD.

- I. Van de windelen en van de doornen Kroon van onzen Heer Jesus Christus, in eene vergulde koperen monstrans.
- II. Van de kleederen der „Allerheiligste“ Maagd Maria (15 Aug.) in een uit ivoor gesneden kastje
- III. Van den mantel van den H. Joseph (19 Maart) in een zwarten hoorn met zilveren beslag.
- IV. Eene ribbe van de H. Moeder Anna (26 Juli) in eene vergulde zilveren monstrans.
- V. Van de H. Elisabeth (5 Nov.), de nicht van Maria, in een zwarten hoorn met verguld koperen beslag.
- VI. De lichamen van de HH. Valentinus, Monulphus, Gondulphus en Candidus, Bisschoppen, in eene prachtig vergulde houten kist.
- VII. Van het hoofd van den H. Martinus, Bisschop van Tongeren († 21 Juni 276) in een verguld houten borstbeeld.
- VIII. Van het hoofd van den H. Valentinus, Bisschop van Tongeren († 7 Juni, begin der 4de eeuw,) in een verguld houten borstbeeld.
- IX. Van het hoofd van den H. Monulphus, Bisschop van Maastricht († 16 Juli 599) in een verguld houten borstbeeld.
- X. Van het hoofd van den H. Gondulphus, Bisschop van Maastricht († 16 Juli 607), in een verguld houten borstbeeld.
- XI. Van het hoofd van den H. Amandus, Bisschop van Maastricht († 6 Febr. 684), in een verguld houten borstbeeld.
- XII. Van het hoofd van den H. Candidus, Bisschop († 7 Juni, einde der 4de eeuw), in een verguld houten borstbeeld.
- XIII. De dalmatica van den H. Monulphus, in eene ivoeren kist.
- XIV. Een vinger van den H. Domitianus, Bisschop van Maastricht († 7 Mei 560), in eene vergulde koperen monstrans.
- XV. Van den H. Lambertus, Bisschop van Maastricht en Martelaar († 17 Sept. 709), in eene vergulde en geëmailleerde monstrans.
- XVI. Van de HH. Petrus en Paulus, Apostelen, († 29 Juni 67), en van den H. Stephanus, eersten Martelaar († 26 Dec. 35), in eene vergulde koperen monstrans.
- XVII. Van den arm van den H. Bartholomeus († 24 Aug. 71) en van den H. Andreas († 30 Nov. 62), Apostelen, in eene vergulde koperen monstrans.
- XVIII. Van de HH. Simon en Judas Thaddeus († 28 Oct. 1ste eeuw) Apostelen, in eene vergulde koperen monstrans.
- XIX. Van het bloed der HH. Apostelen, in een verguld zilveren hartje.
- XX. Van het kruis van den H. Apostel Andreas, en van den H. Aegidius, Abt, († 1 Aug. 6de eeuw), in twee zilveren harten.
- XXI. Van den H. Amor, Blijder († 8 Oct. 9de eeuw), in een houten kistje, met verguld koperen beslag
- XXII. Van de H. Maria Magdalena († 22 Juli, 1ste eeuw) in een zwarten hoorn.

- XXIII. De voorarm van den H. Mauritius 'Martelaar, in een houten verzilverden arm.
- XXIV. Van den arm van den H. Urbanus, Paus en Martelaar, († 25 Mei 230), in een vergulden houten arm.
- XXV. Van den arm van den H. Bertuinus, Bisschop († 11 Nov. 698), in een vergulden houten arm.
- XXVI. Van de HH. Severinus, Bisschop, († 23 Oct. 403), Bernardus, Abt en Kerkleeraar († 20 Aug. 1153) en Gerlacus, Kluizenaar, († 5 Jan. 1170), in een ivoren kistje.
- XXVII. Van de HH. Switbertus († 1 Maart 713) en Ludgerus († 26 Maart 809), Bisschoppen, in een ivoren doos.
- XXVIII. Van den H. Remigius, Bisschop, († 13 Jan. 533), in een ivoren kistje.
- XXIX. Van de H. Philomena, Maagd en Martelares († 10 Aug. 3de eeuw), in eene vergulde monstrans.
- XXX. Van den H. Petrus, Martelaar, († 29 April 1252) en van nog andere Heiligen, in eene koperen vergulde en geëmailleerde bus.
- XXXI. Van de H. Barbara, Maagd en Martelares († 4 Dec. 306), in een gedreven beeldje van verguld koper.
- XXXII. Van de H. Cecilia, Maagd en Martelares († 22 Nov. 230), in een gedreven beeldje van verguld koper.
- XXXIII. Van de HH. Juliana, Maagd en Martelares († 16 Febr. 299), Walburgis, Maagd, Margarita, Maagd en Mart. († 20 Juli 275) en Petronilla, Maagd († 31 Mei, 1ste eeuw), in een ivoren kistje met zilveren beslag.
- XXXIV. Van de HH. Euphemia, Maagd en Martelares († 16 Sept. 303) en Felicitas, Martelares († 23 Nov. 164) in een ivoren kistje met zilveren beslag.
- XXXV. Van den H. Magnus, in een bruin hoorn met verguld koperen beslag.
- XXXVI. Van de HH. Eligius, Bisschop († 1 Dec. 659) en Marculphus, Abt († 1 Mei 558) in eene zilveren doos.
- XXXVII. Van den H. Hyacinthus, Belijder, († 16 Aug. 1257), in eene zilveren doos.
- XXXVIII. Van den H. Medardus, Bisschop († 8 Juni 545) in een kistje van albast.
- XXXIX. Van den H. Ignatius, Belijder († 31 Juli 1556) in een verzilverd houten kistje.
- XL. Een vingerlid van den H. Franciscus Borgias, († 10 Oct. 1572), in een ivoren kistje met koperen beslag.
- XLI. Van den H. Liborius, Bisschop († 23 Juli 390) en van den zaligen Petrus Canisius († 21 Dec. 1597), in een venetiaansch doosje.
- XLII. Van den H. Carolus Borromeus, Bisschop († 4 Nov. 1584), in een ivoren kistje.
- XLIII. Van den H. Antonius van Padua, Belijder († 13 Juni 1231), in een ivoren busje.
- XLIV. Van de H. Amelberga, Weduwe († 10 Juli 690), in een kasuarisei, met zilveren beslag.
- XLV. Van de H. Isoburgis, Maagd, van den H. Mauritius en andere Heiligen, in eene uitgesneden kokosnoot, met zilveren invatsel.
- XI.VI. Van den H. Paulus van het kruis, Belijder († 28 April 1775), in een ivoren kistje.