

CHRISTELYKE DOODS-BETRACHTING, 5

Bestaende in verscheyde

STERF - GESANGEN,

E N

DOODS - ECHT - SCHEYDINGE,

D O O R

WILHELM SLUYTER,

Dienaer Jesu Christi in zyn Gemeynte te

EYBERGEN.

Midsgaders Klaag- en Troost-reden over
de Dood van zyn Huysvrouw.

Den achtsten Druk.

Vermeerdert met een Vers over de stemme Gods,
van *Baxter*, vertaelt door *J. A. Zaunslifer*,
en met een Epigramma op de naem
van den Overzetter.



Te A M S T E R D A M,

By de Erbe van de Med: GYSBERT DE GROOT,
Boekverkoopster op den Nieuwen-dijk / op de
hoek van de Engelse Steeg 1731.

Met Privilegie.

Coloff. 3: vers 16.

Het woord Christi woone rykelyk in u in alle wysheid; leert ende vermaent malkanderen, met Psalmen ende Lofzangen, en Geestelyke Liedekens, zingende den Heere met aengenaemheid in uw herte.

Openb. 14: vers 13.

Ende ik hoorde een stemme uit den hemel, die tot my zeide, schryft: Salig zyn de doode die in den Heere sterven; van nu aen: Ja zegt de Geest, op dat zy rusten mogen van haren arbeid, ende hare werken volgen met haer.

1 Corinth. 15: verff. 54, 55, 56, 57.

Ende wanneer dit verderffelyke zal onverderffelykheid aengedaen hebben, en dit sterffelyke zal onsterffelykheid aengedaen hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinninge.

Dood, waer is uwen prikkel? Helle, waer is uwe overwinninge?

De prikkel nu des doods is de zonde, ende de kracht der zonde is de Wet.

Maer Gode zy dank, die onse overwinninge geeft, door onzen Heere Jesum Christum.